



# Geschakeld

Gezamenlijk kerkblad van de protestantse gemeente Langweer en Op 'e Noed

juni 2020

## ← Anderhalve meter →

Als ik dit schrijf zitten we nog midden in coronatijd. Alle regels zijn nog van kracht. De belangrijkste is: anderhalve meter afstand houden van elkaar. Dat is meteen ook een hele moeilijke beperking. Zo op straat wil het wel. In de supermarkt wordt het al wat lastiger, maar om met grote groepen bij elkaar te komen is ronduit onmogelijk. Hoe kom je samen in een kerkgebouw met anderhalve meter tussen de mensen? Gelukkig zijn onze gemeentes zo groot dat dit in de praktijk niet eens mogelijk is.

Ik heb de Bijbel maar eens nagezocht op het trefwoord anderhalve meter. Er kwam niet veel uit: In Exodus 27 en 28 staat dat het altaar voor de brandoffers die gebracht werden voor de ontmoetingstent / de tabernakel 1.50 meter hoog was. En als Salomo tot God gaat bidden, laat hij op het tempelplein eerst een podium maken waar hij op gaat staan om te bidden. Dit podium is anderhalve meter hoog (2 Kronieken 6). Nu, dit helpt ons niet veel verder. Wat ik wel weet is dat afstand een relatief begrip is, dus dat het soms minder betekenis heeft dan het op het eerste gezicht lijkt. Je kunt een vriend of vriendin hebben die kilometers ver weg woont. Maar als je elkaar belt is het net of hij of zij naast je zit. Omgekeerd kun je ook afstand voelen tot iemand die je in de ogen kunt kijken. Een gesprek en een echte ontmoeting met elkaar wil dan maar niet vlotten.



Wij mogen niet samenkomen in de kerk om een kerkdienst te houden. Zo jammer! Want nu pas merk je hoe belangrijk het is om elkaar te zien en te spreken. (En samen koffie te drinken na de dienst). Er zijn wel online-kerkdiensten, maar als voorgangers merken wij hoe anders het is nu we jullie gezichten niet kunnen zien.

Ronduit schrijnend is het als er iemand is overleden en de familie niet eens persoonlijk gecondoleerd kan worden. Begrijp me goed: we zijn ontzettend blij met de mogelijkheden om onze diensten op de website te zetten en met de samenwerking met Langweer en Scharsterbrug / Ouwsterhaule tijdens de Stille Week en Pinksteren. Maar het is niet wat we willen. We willen elkaar als gemeenteleden ontmoeten. In de ogen kunnen kijken.

Maar zoals ik hierboven al schreef: afstand is relatief. Soms is de afstand ook veel kleiner dan we denken. Gemeenteleden zijn enorm vindingrijk. De pastores krijgen heel veel berichtjes (appjes en mails) van gemeenteleden. Soms belt er iemand: 'Even horen hoe het is bij jullie? Zijn jullie nog gezond?' En zelf bellen we ook al sinds het begin van de corona-tijd met gemeenteleden. De pastores van Op 'e Noed stuurden een paaskaart en kregen ook spontaan kaarten terug. Bewoners van Doniahiem leven letterlijk achter een hek, maar als het mooi weer is en je aan weerskanten van een hek staat, kun je een gesprek met elkaar hebben. En wie



Langweer



Tjerkgaast



Sint Nicolaasga



Idskenuizen

Nr. 3-2020  
jaargang 2

PROTESTANTSE GEMEENTE  
**LANGWEER**



PROTESTANTSE GEMEENTE  
**OP 'E NOED**



in het ziekenhuis ligt, leert al snel dat beeldbellen dan wel heel prettig is.

Er wordt zo veel om elkaar gedacht in deze tijd! Het lijkt nog wel meer dan anders. Er wordt niet gewacht tot we elkaar toevallig ergens treffen, maar er wordt meteen contact gezocht.

Binnenkort vieren we het Pinksterfeest. Veel feesten hebben we niet uitbundig kunnen vieren in een kerkgebouw. Het Paasfeest niet, Hemelvaart ook niet. Maar als ergens de Geest zijn werk doet, dan is het wel onder de men-

sen in deze verwarrende en soms ronduit eenzame tijd. De aandacht voor elkaar springt over als vlammetjes op de hoofden van de leerlingen. De Geest inspireert ons tot nieuwe dingen. Hoe ver we ook van elkaar verwijderd zijn, in de Geest zijn we altijd met elkaar verbonden. Het virus zal ooit een keer uitgedoofd zijn. Maar het vuur van de Geest blijft branden.

*Ds. Gerda Keijzer*

## KERKDIENTEN TJERKGAAST - IDSKENHUIZEN - ST. NICOLAASGA, LANGWEER EN DE DIENSTEN IN DONIAHIEM

### Internetdiensten

De beperkingen die het kabinet opgelegd heeft gaan nog een hele tijd duren. Daarom gaan we gewoon verder met onze korte kerkdiensten die u vanaf de website kunt volgen. Alie Runia of Jan de Jong zullen tijdens deze diensten voor ons zingen. Ook Jannie van Koten gaat voor. Zij heeft de dienst opgenomen bij haar thuis, omdat dat een veiliger omgeving is voor Jannie. Deze dienst heeft dus een heel eigen karakter.

De diensten vanuit Idskenhuzen kunt u vinden op de website van 'Op 'e Noed': [pkn-opnoed.nl](http://pkn-opnoed.nl) - klik boven aan op het kopje video's. En dan ziet u direct de uitzending.

Ds. Aart Veldhuizen houdt op de woensdagen midweekvieringen in de kerk van Langweer. Deze vieringen worden met beeld en geluid uitgezonden op [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) elke woensdagmorgen 9.30 uur, behalve op 20 mei.

Op NPO 2 en op Omrop Fryslân op zondagmorgen kerkdiensten uitgezonden.

Op **Hemelvaartsdag** wordt live de kerkdienst uitgezonden vanuit de Dorpskerk. Voorgangers ds. Wim Warnar en ds. Aart Veldhuizen. Het wordt een dienst zowel voor Langweer als voor Ouwsterhaule-Scharsterbrug.

De kerkdienst met **Pinksteren** is een kerkdienst met Op 'e Noed samen met ds Gerda Keijzer, ook vanuit de Dorpskerk.

### Kerkdiensten Langweer - onder voorbehoud

#### Zondag 7 juni

9.30 uur ds. Aart C. Veldhuizen  
Collecte rondgang: Diaconie  
Deurcollecte: eigen gemeente

#### Zondag 14 juni

9.30 uur ds. A. Langhout  
Collecte rondgang: Nederland Dorpskerken  
willen van betekenis zijn  
Deurcollecte: eigen gemeente

#### Zondag 21 juni

9.30 uur mevr. Bregje Anna Faasse  
Collecte rondgang: Diaconie  
Deurcollecte: eigen gemeente

#### Zondag 28 juni

9.30 uur Pastor S. de Jong  
Collecte rondgang: Diaconie  
Deurcollecte: eigen gemeente

#### Zondag 5 juli

9.30 uur mw. Rosalie van Katwijk  
Collecte rondgang: Nederland Vakantiepret  
voor kinderen in armoede  
Deurcollecte: eigen gemeente

**Kerkdienst gemist? Dan kunt u kijken [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)**

Zoals het nu door de regering is aangegeven, kan de eerste kerkdienst op **zondag 5 juli** worden gehouden. Waar we deze dienst houden en hoe we die invullen is nu nog niet bekend. We moeten immers wel rekening houden met de anderhalve meter maatregel. Ook is het mogelijk dat de regering de datum van 1 juni nog opschuift naar een later tijdstip. We houden u via de Zondage Ontmoeting en de website op de hoogte.



## LEESROOSTER

vr 15	Handelingen 17:22-34	Bekend met de onbekende God	zo 14	Mattheüs 9: 35-10: 4	Opleving
za 16	Psalm 34	Houvast	ma 15	Matteüs 10:5-15	Op weg zonder ballast
zo 17	Exodus 20:1-17	Gezag	di 16	Matteüs 10:16-23	Bereid je maar (niet) voor!
ma 18	Exodus 20:18-26	Ontzag	wo 17	Matteüs 10:24-33	Luid en duidelijk
di 19	Exodus 21:1-11	Vrije slaven	do 18	Matteüs 10:34-11:1	Wat is het je waard?
wo 20	Exodus 21:12-27	Geregelde ruzie	vr 19	Psalm 69:1-13	Het hoofd boven water houden
do 21	<b>Hemelvaartsdag</b> Matteüs 28:16-20	Hemel en aarde	za 20	Psalm 69:14-30	Red mij!
vr 22	Psalm 47	Hooggestemd	zo 21	Psalm 69:31-37	Genade en recht
za 23	Exodus 21:28-22:3	Vergelding	ma 22	Romeinen 6:1-14	Niet meer zondigen
zo 24	Exodus 22:4-16	Wat ... als ...	di 23	Romeinen 6:15-23	Wie is je baas?
ma 25	Exodus 22:17-30	Vreemdelingenwet	wo 24	Romeinen 7:1-12	Huwelijk als metafoor
di 26	Exodus 23:1-17	Geen vriendjespolitiek	do 25	Romeinen 7:13-25	Tweestrijd
wo 27	Exodus 23:18-33	Onder begeleiding	vr 26	Romeinen 8:1-11	Geestelijk leven
do 28	Exodus 24:1-18	Ook een grote daad van God: zijn Verbond	za 27	Romeinen 8:12-25	Kinderen
vr 29	Ruth 1:1-22	Gelukzoekers	zo 28	Romeinen 8:26-39	Geestelijke bijstand
za 30	Ruth 2:1-23	Vreemdelingenzorg	ma 29	Romeinen 9:1-18	Trouw aan de belofte
zo 31	<b>Pinksteren</b> Ruth 3:1-18	Nachtelijk gesprek	di 30	Romeinen 9:19-33	Keuzevrijheid
<b>Juni</b>			<b>Juli</b>		
ma 1	<b>Tweede Pinksterdag</b> Ruth 4:1-22	Onderhandelingsresultaat	wo 1	Matteüs 11:2-15	Groot en klein
di 2	Psalm 104:1-18	Gods dag van de arbeid	do 2	Matteüs 11:16-30	Geef je gewonnen
wo 3	Psalm 104:19-35	Diervriendelijk	vr 3	Psalm 27	Niet bang
do 4	Matteüs 8:2-13	Groot geloof	za 4	Zacharia 9:1-8	Verdediging
vr 5	Matteüs 8:14-22	Genezingsdienst	zo 5	Zacharia 9:9-17	Doel: vrede
za 6	Matteüs 8:23-34	Klein geloof	ma 6	Zacharia 10:1-5	De goede herder komt
zo 7	<b>Trinitatis</b> Psalm 150	Live muziek	di 7	Zacharia 10:6-12	Het komt goed
ma 8	Romeinen 5:1-11	Als vijanden al verzoend	wo 8	Zacharia 11:1-14	Vriendelijkheid en Eenheid gebroken
di 9	Romeinen 5:12-21	Adam I en Adam II	do 9	Zacharia 11:15-17	Herderlijk vermaan
wo 10	Matteüs 9:1-8	Wie kan vergeven?	vr 10	Romeinen 10:1-13	Belijdenis
do 11	Matteüs 9:9-17	Wie kan genezen?	za 11	Romeinen 10:14-21	Door te luisteren kom je tot geloof
vr 12	Matteüs 9:18-26	Opleving	zo 12	Romeinen 11:1-12	Gods volk
za 13	Matteüs 9:27-34	Geestkracht of toverkracht?	ma 13	Romeinen 11:13-24	Dankbaar, niet hoogmoedig
			di 14	Romeinen 11:25-36	Gods wegen zijn ondoorgrondelijk
			wo 15	Matteüs 12:1-21	Sabbatsdebat
			do 16	Matteüs 12:22-37	Onvergeefflijk
			vr 17	Matteüs 12:38-50	Betekenisvol

## PROTESTANTS PERSPECTIEF - LEVEN IN VRIJHEID

Scriba René de Reuver (Scriba van de Generale Synode.) herdenkt en staat stil bij 75 jaar vrijheid. "Waar de drieslag God, de ander en ik als bron en adres van liefde verdwijnt, daar verkruint vrijheid."

We leven in vrijheid, al 75 jaar. Goddank hebben we geen angst voor een wrede onderdrukker die ons zegt wat we geloven, denken of doen moeten. De journalistiek wordt niet aan banden gelegd. Geen bevolkingsgroep wordt afgezonderd, vervolgd of vermoord. We leven in een democratie waarin de regering ter verantwoording wordt geroepen. Wat

een voorrecht om in dit land in vrijheid te leven, al 75 jaar!

De grootscheepse vieringen van 75 jaar vrijheid zijn helaas allemaal afgelast. We vieren het grotendeels binnen. Op 4 mei hangen we de vlag halfstok, deze keer de hele dag. 'Ik herdenk' en 'ik sta stil bij 75 jaar vrijheid'. Thuis zijn we twee minuten stil en zingen het Wilhelmus. Ons volkslied zingt over vrijheid en weet van 'mijn schild ende betrouwen'. Op 5 mei gaat de vlag helemaal uit. Juist nu het coronavirus ons gaan en staan beperkt beseffen we hoe kwetsbaar en bijzonder vrijheid is.

Leven is vrijheid is nog niet zo eenvoudig. Het is veel meer dan doen waar je zin in hebt en gewoon zeggen wat je denkt. Vrijheid is geen privé bezit. Eddo Verdoner, de voorzitter van het Centraal Joods Overleg, zegt treffend in het katern 75 jaar Vrijheid: 'Vrijheid maak je samen, de vrijheid van jezelf is ook de vrijheid van de ander.' Vrijheid stelt ons voor de uitdaging om in vrijheid samen te leven.

Eeuwen terug stelde de grote kerkvader Augustinus al: 'God dienen is de ware vrijheid.' Hij doelde daarmee niet op geloofsfanatisme zoals IS, maar op het grote gebod uit de Bijbel: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. De apostel Paulus schrijft aan christenen in Turkije: 'u bent geroepen om vrij te zijn' (Gal. 5:13). Niet, zo vervolgt hij, om jezelf uit te leven, als slaaf van je driften, maar om elkaar te dienen in liefde.

Vrijheid is dus geen privilege maar een roeping die richting geeft. Het doel is ervan is niet het vergroten van mijn levensterrein of de optimalisering van mijn autonomie en welvaart maar concrete liefde voor God, voor de ander en voor mijzelf. Waar de drieslag God, de ander en ik als bron en adres van liefde verdwijnt, daar verkrumelt vrijheid.

Wij zijn dankbaar dat we nu al 75 jaar vrijheid kennen. Toch is deze vrijheid geen garantie voor leven in vrijheid. Hoe snel leggen machten en krachten geen beslag op ons leven. Hoe gemakkelijk raken we niet in de ban van economisch gewin, onze eigen naam en faam en van onze driften. Ook een vrij land kent vele slaven. Leven in vrijheid is niet eenvoudig.

Omgekeerd zijn er inspirerende voorbeelden van mensen die in onvrije landen in vrijheid leefden, zoals Dietrich Bonhoeffer en Nelson Mandela.

De viering van 75 jaar vrijheid onderstreept de oproep van Paulus: u bent geroepen tot vrijheid. Misbruik die vrijheid niet, maar leef in vrijheid. Niet uit dwang of angst om afgevoerd te worden, maar vanuit de ruimte van de liefde van God, zichtbaar in Jezus. Liefde, evenzeer voor die ander als voor uzelf.

Ds. André Troost schreef een speciaal bevrijdingslied voor joden, christenen, moslims en voor ieder ander mensenkind'. Vrijheid is van ons allemaal. Hij gaf het de titel: 'Geroepen tot vrijheid'. In dit lied concretiseert hij leven in vrijheid.

Het 'nooit meer' klinkt erin als oproep om de tirannie van elk politiek systeem dat mensen uitsluit af te wijzen. Het stelt de ratrace en stress van onze gulzige manier van samenleven onder scherpe kritiek. Alsof het alleen maar om onszelf zou gaan. Het verlangt naar dankbaar elkaars medemens te zijn, 'in naam van Hem die kwam, en vrede met zich nam, een koning als een lam, de zoon van Abraham!' En nodigt uit om blij te zijn, 'voor niets en niemand bang'. Blij omdat de maand mei is aangebroken. De staldeur is weer los, het is lente. De voorbode van de grote zomer die wacht.

*Leve leven in vrijheid!*

## MAEYKEHIEM



Het zijn roerige tijden voor Maeykehiem

Voor de medewerkers die de zorg hebben over de cliënten, en ook voor de leiding van Maeykehiem zijn het dan ook zeer intensieve weken geweest. Er moesten andere diensten worden gedraaid,

eigen bewoners met eigen verzorgers, mensen gingen thuiswerken maar moesten toch direct met elkaar in contact blijven, ingewikkelde draaiboeken moesten worden opgesteld. En dat moest allemaal heel zorgvuldig gebeuren voor de groep kwetsbare mensen in Maeykehiem.

Ook mogen ouders en pakes en beppes niet op bezoek komen. En dat voor een kwetsbare groep mensen die niet altijd begrijpen wat het Coronavirus betekent.

Zeer regelmatig, soms bijna van dag tot dag werd er door directeur Trijn v.d Meulen een informatiebulletin geschreven waardoor iedereen, cliënten, familie en personeel nauwkeurig op de hoogte werden gehouden. De moeilijke maatregelen, droevige gebeurtenissen werden niet weggehouden, maar ook waren er telkens bemoedigende berichten te lezen.

Van alle kanten kwam hulp. Er kwamen fitboxen om mensen in beweging te houden, of andere alternatieve activiteiten.

Met koningsdag werden woningsdag pakketten uitgedeeld. En intern werd er feestgevierd compleet met muziek, vlaggetjes en ballonnen. En altijd waren er steunbetuigingen en hartverwarmende mails.

Personeel en bewoners deden mee aan Fryslân fan Boppe met originele ideeën en teksten. Op zo'n moment zie je een sterke verbondenheid.



Ook hier geldt dat door goed bestuur, duidelijke communicatie en enorme inzet van alle betrokkenen deze periode dragelijk wordt gemaakt. Hulde aan al deze mensen.

Van harte hopen wij dat de toestand in het land gaat normaliseren. Dat de bewoners en het personeel de draad van het gewone(re) leven weer kunnen oppakken.

Tot die tijd is onze wens voor Maeykehiem: **Houd moed, heb lief!**

*Pastor Anneke Adema*



## VAN EEN DOMINEE EN EEN DRENT (8)



*Beste Gerda,*

Wij worden gevraagd om een trouwtekst uit te zoeken, Berdien en ik. Maar ja, waar begin je met zoiets... en, vraag ik me af, wat is dat eigenlijk?

Maar, voordat ik verder ga, laat ik voor het betere begrip even toelichting geven waarom ik hierover begin.

Zoals jij al wist, ben ik erg blij om nu ook aan iedereen te kunnen melden dat Berdien en ik op 4 juli aanstaande van plan zijn om met elkaar te trouwen. Naast een burgerlijk huwelijk hebben we ook samen besloten voor de kerk te willen trouwen.

Uiteraard hebben we te maken met bijzondere maatregelen in deze Coronatijd. Kan het wel doorgaan? Maar we gaan van het positieve uit en zijn in ieder geval druk doende met de voorbereidingen.

Zelf heb ik in mijn leven slechts twee kerkelijke huwelijken meegemaakt. Eén van die twee huwelijken was van Fabian, jouw zoon en broer van Berdien. Die deden eerst een burgerlijk huwelijk en daarna in dezelfde ruimte een kerkelijk huwelijk. Dat voelde voor mij wel wat dubbel en vroeg me toen af, waarom dit niet in één ceremonie gecombineerd zou kunnen worden.

Wel ben ik blij dat het wel mogelijk is dat Berdien en ik voor de kerk mogen trouwen, ondanks dat ik geen kerklid ben. Ik ben erg nieuwsgierig wat er op mij af gaat komen. Een van de dingen is dus het kiezen van de trouwtekst...

Het zal een nieuw hoofdstuk in mijn leven zijn. Een getrouwd leven waarbij ik hoop samen met Berdien een hele mooie, gelukkige en gezegende tijd tegemoet te gaan. Zelf zal jij deel blijven uitmaken van dit nieuwe verhaal die we samen gaan schrijven. Voor mij is ons aanstaande huwelijk ook het moment om het blad om te slaan, kijkend naar onze briefwisseling.

Gerda, ik wil je oprecht heel hartelijk danken voor onze

briefwisseling. Het een leuke en zeer leerzame manier om de kerkelijke wereld te ontdekken, die meer en meer voor mij open gaat. Dank je wel daarvoor.

Ik wens jou en alle anderen alle goeds toe.

*Groet Harmen*



*Hoi Harmen,*

Ja, ik wist al van jullie plannen 😊. Mooi dat jullie predikant je aan het werk heeft gezet om zelf een trouwtekst uit te zoeken: zo ga je heel bewust je huwelijksdag tegemoet.

De dominee zal je vast en zeker op weg helpen. Overigens, de reden waarom je niet met één ceremonie kunt volstaan is omdat we in Nederland een scheiding van kerk en staat hebben. Die twee willen niet in elkaars 'vaarwater' komen. Tijdens de kerkelijke ceremonie wordt een huwelijk niet gesloten. Dat gebeurt tijdens de burgerlijke ceremonie. Het burgerlijk huwelijk moet ook altijd plaatsvinden vóór het kerkelijk huwelijk. Tijdens het kerkelijk huwelijk wordt een zegen gevraagd over het samenleven van man en vrouw.

Waar het burgerlijk huwelijk gaat over de juridische kant van het samenleven, wordt het huwelijk tijdens de kerkelijke ceremonie belicht vanuit het geloof in God. Dat bepaalt je bij andere facetten van het huwelijk dan de juridische. En natuurlijk houdt de ambtenaar van de burgerlijke stand wel een leuke toespraak, maar de dominee zal het geloof in God mee laten spreken. Bovendien geeft zij jullie de zegen van God mee: een mooie steun in de rug. Een heel goede voorbereidingstijd toegewenst. En nu maar hopen dat we voluit feest kunnen vieren op jullie geplande datum.

Hartelijke groet en bedankt voor de brieven die je schreef. Ik heb ze met plezier gelezen en beantwoord.

*Groeten van Gerda*

“De kerk” ging nooit over het gebouw, het gaat om de mensen. Samen blijven we verbonden.

Aan wie denk jij in deze tijd?

Knip deze kaart uit en stuur 'm op. (bijvoorbeeld naar vrienden, familie of een onbekende in een instelling/tehuis/ziekenhuis of het personeel).



# God blijft bij ons

# op al onze wegen

## INLIA - EERST VERHUIZEN, DAN PATAT



De gasten in de opvang van INLIA in Groningen moesten afgelopen maand verhuizen in verband met de corona-maatregelen. De gemeente heeft voor drie maanden een extra slaapboot gehuurd, zodat iedereen in de opvang voldoende afstand kan houden.

Het was voor sommige gasten een vertrouwd gezicht: de Arkona lag vorig jaar ook al eens in het Eemskanaal. Toen een weekje, nu voorlopig voor drie maanden. Zo'n vijftig gasten verhuisden naar de tijdelijke extra slaapboot.

Voor sommigen was het maar een kleine stap; van de ene naar de andere boot. De Arkona ligt pal naast 'grote broer' Amanpuri. Voor de gasten uit het oude Formule 1 Hotel aan de Helsinkistraat had de verhuizing meer voeten in aarde: zij gingen over met een bus van Drenthe Tours. Die was speciaal aangepast zodat iedereen voldoende afstand kon houden. Daarna ging het één voor één over de loopplank, de tassen met kleding, levensmiddelen en huisraad onder de arm en in de handen geklemd.

Vorig jaar lag de Arkona hier omdat de grote slaapboot Amanpuri voor onderhoud naar het dok moest. Nu heeft de gemeente Groningen de kleinere, maar modernere slaapboot ingehuurd om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM tegen de verspreiding van het virus.

In de kleine kamers die mensen tot nu toe moesten delen in de opvang (officieel: de Landelijke Vreemdelingen Voorziening) was het namelijk onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden van elkaar. In het oude hotel moesten gasten ook nog eens de douches en toiletten met tientallen delen. In die omstandigheden zou het virus zich bij een besmetting

razendsnel hebben kunnen verspreiden onder de gasten, van wie er velen een kwetsbare gezondheid hebben. Daarom is iedereen nu herverdeeld over het hotel en de beide slaapboten.

De reacties waren wisselend: sommigen waren heel blij met de nieuwe hut en de toegenomen privacy, anderen lieten het verlaten van een vertrouwde plek gelaten over zich heen komen. Een enkeling schrok zo erg van de aanblik van klotzend water, zo dichtbij aan de andere kant van het raam, dat hij onmiddellijk de hut weer uitrende en aan de medewerkers van INLIA vroeg om een andere plek.

Op de Arkona is, net als op de Amanpuri, geen gelegenheid om zelf te koken. Daarom is op de wal nu een tweede mobiele keuken geplaatst, waar de gasten zelf hun potje klaar maken. Op de dinsdag na de verhuizing bleef het echter stil in de keukens: bij het Formule 1 stond de frietkraam van 'De Belg Waterloo', een begrip in de stad Groningen én daarbuiten. Iedere gast kon die dag bij het wekelijks ophalen van het leefgeld ook een gratis patatje halen. Zowel de gasten als de 'Belgen' waren zeer enthousiast.



**IN TIJDEN VAN  
VERANDERING**

**HOUD HET  
HOOFD KOEL  
EN HET HART WARM**

*Loesje*

www.loesje.nl  
loesje@loesje.nl





# PG LANGWEER

## VANUIT LEGEBUORREN 67



Als ooit dit opschrift passend was, dan is het wel nu. Mijn werk speelt zich vrijwel geheel af in de werkkamer die zich achter onze woonkamer bevindt. Als ik de schuifdeur dicht doe en een muziekje aanzet, word ik niet afgeleid door wat er in de woonkamer gebeurt. Net zoals zovelen werk ik vanuit huis. Noodgedwongen.

In Bloemkamp (waar ik normaal gesproken elke dinsdag en vrijdag ben) kom ik niet meer. Het management doet al het mogelijke om Bloemkamp virusvrij te houden en buiten de zorg komt er niemand meer. Dat betekent dat ik veel gesprekken per telefoon doe. Ook met de teamleiders van Bloemkamp en andere locaties onderhoud ik contact en zorgmedewerkers, bewoners en familieleden van andere locaties kunnen ook contact met me op nemen als men behoefte heeft aan een gesprek. Verder voer ik in kleine groepjes nazorggesprekken met alle medewerkers van Ljuchtenfjild in de Flecke waar het Corona-virus zo hard heeft toegeslagen. Als ik hun verhalen hoor, wordt me heel duidelijk waarom de lockdown zo belangrijk is.....

Juist nu is het een voordeel dat ik in Langweer woon. Tijdens de gewone dingen – boodschappen doen, een wandelingetje of fietstocht – kom ik altijd weer Langweerders tegen en het is fijn om dan (op 1,5 meter afstand) even bij te praten. Veel verder pastoraat gaat per telefoon, net als voor mijn werk bij Bloemkamp dus. Op één dag turfde ik 34 telefoongesprekken.

### Dorp en middenstand

Ik besef heel goed dat ik niet de enige ben die thuis zit. We hebben het goed en wonen ruim en beschikken in Langweer op prachtige ruimte natuur om ons heen. Voor hen die alleen thuis zijn, is het extra moeilijk nu de aanspraak grotendeels wegvalt. Ook gezinnen met schoolgaande kinderen hebben het zwaar: behalve hun werk moeten ze nu ook nog eens lesgeven.

De mensen die leven van het toerisme en de Horeca in ons dorp hebben het extra moeilijk. Geen tot nauwelijks inkomsten terwijl de vaste lasten doorgaan, houdt niemand lang vol. Ik roep daarom alle Langweerders op om in Langweer de boodschappen te doen en ook de Horeca hier te bezoeken als dat weer mag. En als u het zich kan veroorloven af en toe een afhaalmaaltijd bij een van de restaurants van Langweer te bestellen. Laten we ook voor hen hopen dat deze crisis snel voorbij is!

### Midweekvieringen

Al snel werd duidelijk dat er in elk geval tot 1 juni geen kerkdiensten zouden zijn. Dat viel zwaar bij veel mensen in het dorp. De kerkdienst is de plek waar we samen lief en leed delen en inspiratie opdoen. Het idee ontstond direct om Midweekvieringen te gaan uitzenden vanuit de Dorpskerk. Op zondagmorgen stemmen velen toch af op de mooie kerkdiensten die op tvFryslân vanuit Franeker worden uitgezonden. De Midweekvieringen doen we in kleine kring en worden elke woensdagmorgen om 9:30 live opgenomen en zijn op dat moment of later te zien via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl), waarbij u Langweer moet invullen en daarna de goede datum aan moet klikken. Marten Klaas Brinskma verzorgt telkens de techniek en als zijn duim omhoog gaat, weten we dat we live zijn. Met Rinny Pijpker hebben we iemand die prachtig solo kan zingen. Het orgel was net in restauratie, maar – geluk bij een ongeluk – was Henk net terug uit Rome en druk aan het solliciteren en woont hij weer bij ons in huis na zeven jaar wonen in Groningen en Rome. En Henk wilde de piano wel bespelen. Zo hebben we het aanvankelijk steeds gedaan. Inmiddels is de speeltafel van het orgel gerestaureerd en teruggeplaatst en is het orgel fijner bespeelbaar dan tevoren. De grote schoonmaakbeurt van het pijpwerk en windladen en zo volgt later.

Alleen voor mezelf al bleken de Midweekvieringen een goede greep. Het gaf me een ritme om elke woensdagmorgen een viering neer te zetten. Ik werd gedwongen om met het Bijbelgedeelte aan de gang te gaan en daar beleef ik zelf altijd veel aan. Maar niet alleen mij bevallen de Midweekvieringen: elke viering wordt door meer dan 100 mensen bekeken!



### Stille week

Het was deze Stille Week nog stiller dan de andere weken. De kerkdiensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen zijn samen met Op 'e Noed en Ouwsterhaule-Scharsterbrug in de Dorpskerk gehouden en online uitgezonden via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) waar ze nog altijd zijn terug te zien. Het is bijzonder om in deze tijden de collega's beter te leren kennen door samen de kerkdiensten te houden. Vol trots werd de nieuwe Paaskaars door Elize en Esmée van der Molen de kerk ingedragen, de Paaskaars die door hun oma die op Texel woont is geschonken. We hopen dat we de Paaskaars snel weer in de kerk kunnen zien branden.

### Vooruitblik kerkdiensten

Tja, wat valt er te zeggen over de kerkdiensten? Heeft het zin om de namen van de gastvoorgangers te noemen als de kans zo groot is dat ook na 1 juni we nog geen reguliere kerkdiensten mogen houden?

Als nog steeds geen kerkdiensten mogen houden, verwijs ik graag naar de Protestantse Gemeente Op 'e Noed. Elke zondag nemen zij een kerkdienst op vanuit Idskenuizen en via [www.pkn-opnoed.nl](http://www.pkn-opnoed.nl) kunt u deze kerkdiensten bekijken.

In vier Midweekvieringen sta ik stil bij de toegevoegde woorden van het Onze Vader. Dat zijn die woorden die niet in de oudste tekst van de Bijbel staan, maar later aan het Onze Vader zijn toegevoegd: 'want van U is het Koninkrijk, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid, amen.' Voor daarna heb ik nog geen ideeën. Als u een suggestie hebt, dan hoor ik dat graag!

Op woensdag voor Hemelvaart houden we geen Midweekviering.

Op **Hemelvaartsdag** wordt live de kerkdienst uitgezonden vanuit de Dorpskerk. Voorganger is dan vooral ds Wim Warner, de nieuwe dominee van Ouwsterhaule-Scharsterbrug. Ik werk ook mee aan de dienst. Het wordt een dienst zowel voor Langweer als voor Ouwsterhaule-Scharsterbrug.

De kerkdienst met **Pinksteren** is een kerkdienst met Op 'e Noed samen, met ds Gerda Keijzer, ook vanuit de Dorpskerk.

### Meeleven

Ik merk dat er veel wordt omgezien naar elkaar. Erg warm werd ik van het initiatief dat door een groep mensen vanuit Dorpsbelang en Kerk ontstond. Er werd een brief huis aan huis verspreid met telefoonnummers die men kon bellen als de nood hoog was: voor een gesprek, voor boodschappen,

koken of noem maar op. Later bracht diezelfde groep huis aan huis zonnebloempitten rond. Een prachtig symbool: straks staan er in elke tuin zonnebloemen te stralen. Want de natuur gaat door, haar paradijselijke kracht is ook dit voorjaar en komende zomer niet tegen te houden!

We hebben namen van kwetsbare ouderen verdeeld als ouderlingen en predikant en ieder van die lijst wordt zo'n beetje wekelijks gebeld door één van ons. Als u onderhand ook tegen de muren opvliegt, neem dan gerust contact met me op.

In de Midweekvieringen noemde ik een paar keer de naam van Jelle Kraak. Jelle onderging de laatste weken allemaal onderzoeken en zelfs een operatie om meer te weten te komen waar zijn klachten vandaan komen. De uitkomst is nog altijd onzeker. Het is mooi te horen van de kracht die hij ervaart en we hopen op goede berichten!

### Vakantieperikelen

Waarom zou je uit Langweer vertrekken om vakantie te vieren? Vorig jaar bleven we in de zomer thuis en vierden vakantie zo'n 600 km boven Parijs, maar dit jaar hadden we toch andere plannen. Dit jaar heb ik alle vakantieperiodes opgespaard voor een mega-solofietstocht. Vanuit Zuid-Frankrijk zou ik naar Santiago de Compostela fietsen en daarvandaan weer terug naar Langweer. 12 juni zou een bus mij met fiets en al brengen naar de voet van de Pyreneeën. Maar goed, dat wordt hem dit jaar dus niet. Of we nog weggaan, weet ik niet. In al die weken zou ik niet in kerkdiensten voorgaan en ik sta dus niet op het preekrooster voor die zondagen. Mochten we na 1 juni weer kerkdiensten houden, zult u mij dus nauwelijks op de kansel zien. Maar wanneer we thuis blijven en de kerkdeuren voor reguliere diensten dicht blijven, denk ik wel door te gaan met de Midweekvieringen. Mocht ik een paar weekjes weg zijn, dan weten de ouderlingen op welke predikant uit de regio een beroep kan worden gedaan.

Genoeg over mij. Buiten is het groen geworden. De zomer staat voor de deur. Normaal gesproken een tijd van volle terrassen en gezelligheid in het dorp. Mogelijk worden de maatregelen wat verruimd, maar of op vakantiegaan er voor u inzit is natuurlijk onduidelijk. Hoe dan ook: goede weken gewenst!

Aart Veldhuizen



## VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN

### Inkomsten van de Diaconie

Maart € 60  
April € 340

### 31 mei Pinksteren (pinksterzending)

#### Marokko - Steun in de rug voor jonge open kerk

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt de predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Collecteert u juist met Pinksteren mee voor deze kleine maar groeiende kerk in Marokko.



14 juni

#### Nederland – Dorpskerken willen van betekenis zijn

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag 'Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?', maar: 'Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?'. Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, open vieringen op feestdagen of een open kerkgebouw als huiskamer van het dorp.



Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisselingen van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk-en-leefbaarheidsvraagstukken van groot belang.

Met deze collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden.

5 juli

#### Nederland - Vakantiepret voor kinderen in armoede

Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengen we diakenen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunen we diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen.



### Aanvullende informatie van de diakenen

Nu er in deze coronatijd geen diensten worden gehouden en we niet samen komen leek het ons goed om als diakenen wat van ons te laten horen. Misschien heeft u als gemeenteleden vragen over hoe we om gaan met het feit dat er geen collecteopbrengsten zijn uit diensten en hoe we om gaan met lopende projecten. Vanaf maart moeten we helaas constateren dat de inkomsten van de diaconie aanmerkelijk lager zijn dan in een normale situatie. We moesten wenen aan het op een andere manier doneren van onze collectegelden. En dat hebben we gedaan. Vele gemeenteleden hebben in april hun collectegelden overgemaakt naar de rekening van de Diaconie. Hier zijn we heel blij mee. Daardoor zijn we in staat de afdrachten naar lopende projecten te doen en hebben we een bedrag over kunnen maken aan de voedselbank in Joure en aan kerk in actie voor noodhulp corona. Zo proberen wij ons steentje bij te dragen.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan horen we dat graag van u. In deze nieuwe situatie proberen we als diakenen een weg te vinden om op een goede manier met de gelden om te gaan. Het rekeningnummer van de Diaconie is **NL07 RABO 0334 7030 85** t.n.v. **College van Diakenen Hervormde Gemeente Langweer**

*Wij hopen dat u ons in de toekomst blijft ondersteunen!*

## VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

### Collecte

8 Maart € 72 (incl bonnen)

### Mutaties

#### Vertrokken

Dhr. F. J. Hoekstra en mevr. M. Hoekstra-Hilarius van Boarnsweachsterdyk 48 naar PKN Harlingen Midlum  
Mevr. L. de Jong van Lyts Dykje 18 naar de PG Op 'e Noed

## VERJAARDAGEN

### Verjaardagen van gemeenteleden en blijkgevers die 80 jaar en ouder zijn geworden

- 03-06-2020 Mevr. J. Breeuwsma-de Boer  
Swannestrijtte 9 8525 EZ Langweer.
- 18-06-2020 Dhr. H. Hoekstra  
Brédyk 26 8526 ER Langweer.
- 24-06-2020 Dhr. Y. Jager  
Nummer 9 8528 DT Dijken.
- 26-06-2020 Mevr. A. de Graaf-Meester  
De Molier 9 8525 EX Langweer.
- 01-07-2020 Mevr. L. Brouwer  
Nummer 1a 8528 DT Dijken.
- 04-07-2020 Mevr. T. Hoekstra-Klijnsma  
Buorren 28, 8525 EC Langweer.
- 05-07-2020 Dhr. J. Bles  
Bloksleat 2 8512 AA Broek Fr.

### Huwelijksjubileum

30-06 -2020 Roelof en Helga de Vries-Homma zijn die dag 40 jaar getrouwd. Lyts Dykje 23 8525 GB Langweer.

Wij feliciteren allen met de Amerikaanse Gospelsong hiernaast

*Graag willen wij iedereen bedanken voor de felicitaties die wij mochten ontvangen bij ons 40-jarige huwelijks dag. In de vorm van bloemen, kaarten, berichtjes en 1,5 meter afstand bezoek.*

*Siep en Janneke de Vries*

*Ik zie uw naam*

*Ik zie Uw naam  
in de dingen om ons heen.*

*Schrijft U niet de melodieën  
waarvan alles zingt  
in de dingen om mij heen ?*

*U boetseert een beeldend vormenspel  
in de dingen om mij heen.*

*U spreidt de jaargetijden  
met hun kleurenpraecht  
in de dingen om mij heen.*

*U penseelt de vele tekens  
in de sterrennacht  
in de dingen om mij heen.*

*Ik zie uw naam  
in de dingen om mij heen.*

### Oproep tenoren (m/v)



VOCAL ENSEMBLE  
CANTABILE

Vocaal Ensemble Cantabile bestaande uit 20 zangers zoekt ter aanvulling van het koor enkele tenoren. Het koor staat onder leiding van Rinny Pijpker en er wordt op maandagavond gerepeteerd in de PKN kerk te Sint Nicolaasga.

Bent u tenor en heeft u belangstelling, dan kunt u contact opnemen met Chris de Wolf, voorzitter (cdewolf@home.nl).  
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met dirigente Rinny Pijpker (rinny-pijpker@hotmail.com).



## ADRESSEN

<b>Predikant:</b>	Ds. Aart Veldhuizen, Legebuorren 67, 8525 GX Langweer. <a href="mailto:aart.c.veldhuizen@gmail.com">aart.c.veldhuizen@gmail.com</a>	Tel. 06 - 107 021 65
<b>Ouderling scriba:</b>	Geertje Minnee-Schalkers, Lyts Dykje 14, 8525 GC Langweer <a href="mailto:scriba@kerklangweer.nl">scriba@kerklangweer.nl</a>	Tel. 0513 - 499 248
<b>Overige ouderlingen:</b>	Rinny Pijpker-van der Spoel Helma van Tongeren	Tel. 0513 - 499 307 Tel. 06 - 110 923 17
<b>Diaconie administratie:</b>	Jetske de Jong-Beuckens, Bredijk 4, 8525ER Langweer <a href="mailto:diaconie@kerklangweer.nl">diaconie@kerklangweer.nl</a> Banknummer: NL07.RABO.0334.7030.85 Project Gezamenlijke Diaconieën en Caritas: "Thomashuis Sint Nicolaasga" Banknummer: NL93.RABO.0370.6020.13	Tel. 0513 - 499 738
<b>Overige diakenen:</b>	Reinoud de Boer Pieter Brinksma	Tel. 0513 - 498 231 Tel. 0513 - 499 310
<b>Kerkrentmeesters:</b>	Voorzitter: Piet Boer Administratie: Fokke Hoekstra, Houtvaartweg 3, 8526 GC Langweer Penningmeester / ledenadministratie: Grietje de Boer-Faber, Langwarderdijk 7, 8525 DP Langweer Banknummer: NL67.RABO.0334.7007.44 <a href="mailto:beheer@kerklangweer.nl">beheer@kerklangweer.nl</a>	Tel. 0513 - 435 987 Tel. 0513 - 498 232
<b>De Hoekstien:</b>	Beheerder: Piety Wildschut-v.d. Meulen, Lyts Dykje 34, 8525 GC Langweer <a href="mailto:pietiewildschut@hotmail.com">pietiewildschut@hotmail.com</a>	Tel. 06 - 129 569 47
<b>Kosterpoule:</b>	Coördinatie: Marten Klaas Brinksma	Tel. 06 - 108 502 22
<b>Redactie kerkblad</b>	Aukje de Jong-de Jong, It Boerein 2, 8523 NX Idskenuizen Geertje Minnee-Schalkers <a href="mailto:kerkblad@kerklangweer.nl">kerkblad@kerklangweer.nl</a>	Tel. 0513 - 853 637 Tel. 0513 - 499 248 Tel. 0513 - 431 407
<b>Website</b>	Els Theel Aukje de Jong- de Jong Website protestantse gemeente te Langweer: <a href="http://www.kerklangweer.nl">www.kerklangweer.nl</a>	Tel. 0513 - 436 900 Tel. 0513 - 853 637





# PG OP 'E NOED

## VANUIT IJSSELMUIDEN

### 1. Kapper

*(Deze column is geschreven toen de kapperszaken nog gesloten waren)*

U denkt misschien: daar heb je haar weer met haar haar... Maar hoe zit het met uw haar? Het mijne groeit en groeit maar. Zo eens in de zes weken kijk in op een dag in een spiegel den denk: O help, hier moet snel iets gebeuren! Dan staat het alle kanten uit en is met wax noch gel in het gareel te brengen. Mijn haar zorgt altijd voor problemen. Het gaat z'n eigen gang. Ik heb soms van die plukjes die stijlrecht omhoog staan. Nu is het goed om ergens antennes voor te hebben, maar mijn haar vat dat wel erg letterlijk op.... Met andere woorden: het is zaak om de lengte goed in de gaten te houden.

Maar daar gaat het nu mis, in deze coronatijd. De kappers zijn – heel begrijpelijk – niet in bedrijf. Op enkele vrouwelijke familieleden na die toch al lang haar hebben, zie ik in ons gezin overal haren over oren groeien en enorme bossen bovenop het hoofd ontstaan. Er wordt driftig gezocht naar oplossingen. We hebben nog ergens een scheerapparaat voor de koeien, wordt er laconiek geopperd. Maar als het er op aankomt, waagt niemand zich aan het apparaat. Ik bood al aan het haar van een zoon te knippen. Maar aan zijn gezicht te zien waagde hij zich nog liever aan het voornoemde scheerapparaat.

Vooreerst zitten we opgescheept met onze lange manen. Ik besef heel goed dat het maar bijzaak is in deze crisistijd. En het is ook nog lang niet zover dat we vlechtjes kunnen maken. Ik zal eerlijk zijn: in het gewone leven heb ik er zo'n hekel aan om mijn haar te laten knippen. Het kost tijd, elke zes weken weer, ik val bijna in slaap als ik eenmaal onder de kapmantel zit, enz. Maar wat zal ik nu blij zijn om weer een afspraak te kunnen maken bij de kapper!!

In deze corona-tijd leren we de vitale beroepen in onze samenleving waarderen: de verzorgers en verplegers en de onderwijzers bij voorbeeld. Wat goed dat ze er zijn!! Het bepaalt ons weer bij wat werkelijk belangrijk is. Kapper-zijn is weliswaar geen vitaal beroep, maar ik zal mijn kapster de eerstvolgende keer dat ik in de stoel zit uitbundig bedanken als ze de schaar in mijn opstandige kuif zet!



### 2. Rituelen

Vanmorgen liep ik langs de begraafplaats in mijn dorp. Het is een stil weggetje. Door de struiken kijk je op de begraafplaats. Er was een vrouw op de begraafplaats die bloemen in een vaas zette. Ze deed het werktuigelijk, maar tegelijkertijd met grote aandacht. Ze had het waarschijnlijk al vele malen eerder gedaan, maar toch was het deze keer weer nieuw. Want het was vandaag weer een nieuwe dag. Een nieuwe kans om haar dode te gedenken en hem of haar te eren met een bos bloemen.



Het had bijna iets van een ritueel, zoals ze daar bezig was. Het was bijna heilig, wat ik daar zag; een heilige handeling. Dat is natuurlijk ook de betekenis van 'heilig' en 'ritueel'. 'Heilig' wil zeggen: afgeschermd van al het dagelijkse dat je doet. Deze vrouw had waarschijnlijk al een was in de machine gedaan, was op haar werk geweest of had een boodschap gedaan. Maar nu had ze haar dagelijkse dingen onderbroken om een bos bloemen naar het kerkhof te brengen.

'Ritueel' wil zeggen: een handeling die je in het dagelijks leven vele malen verricht, maar in het licht van je levensovertuiging of je geloof in God een andere, diepere betekenis krijgt. Deze bos bloemen in de vaas zetten voelt voor haar anders dan een bos tulpen in water zetten die je krijgt van een vriendin.

Zo gaat het met rituelen: je steekt wel vaker een kaars aan, of een sfeerlichtje. Maar als je een lichtje aansteekt bij de foto van een dierbaar mens die je verloren hebt, dan voelt dat anders. Wij eten wel vaker brood, maar als we het ritueel van de Maaltijd van de Heer voltrekken en samen brood en wijn delen, dan heeft dat veel meer betekenis en functies dan alleen het voeden van je lichaam. We zijn in het 'normale' leven wel vaker samen met een grote groep mensen, maar in de kerk samenkomen, dan is rijker, betekenisvoller.

De vrouw op het kerkhof herinnerde me er weer aan dat rituelen van belang zijn. Ik zou die dag vullen met allerlei klussen in huis en tuin die nodig moesten gebeuren. Maar ik besepte dat de waarde van ons leven voor een groot deel bepaald



wordt door die momenten waarop we uitbreken uit die dagelijkse sleur en tijd nemen om de diepte in te gaan met een ritueel. Alleen dit besef al maakte mijn dag waardevoller. Met dank aan de vrouw op het kerkhof.

### 3. Lef



Wat een verrassing als ik de uitzending van de kerkdienst van 26 april vanuit de Martinikerke in Franeker zie. Pastoor Marco Conijn uit Dronrijp komt met misdienaars de kerk binnenlopen. Allemaal in vol ornaat. Zelfs de organist draagt liturgische kleding. Prachtig!

De avondmaalstafel is omgetoverd tot altaar, compleet met smetteloos wit kleed. Een misdienaar bewierookt het altaar. De wolken wierook dwarrelen omhoog naar de gewelven van

de kerk. Deze geur is lang niet geroken in deze prachtige kerk die bij de Reformatie overging in Protestantse handen.

De pastoor begint zijn preek met 'Beste mensen van de goede God'. Geen 'Geliefde Parochianen' of het protestantse 'Broeders en zusters', maar eenvoudigweg wat wij zijn: mensen van de goede God.

De Eucharistie wordt gevierd. Brood en wijn, en dan op de wijze van de Rooms katholieke kerk. Ik moet denken aan de notitie die deze winter in onze gemeenten is verschenen: 'Hernieuwde vrijheid voor een kerk met lef'. Nou, dít is lef! Ik neem mijn hoed af voor deze pastoor.

De preek gaat over de Emmaüsgangers: over Kleopas en zijn metgezel, die na Pasen ontgoocheld vanuit Jeruzalem naar hun huis terugkeren. Ik denk aan de teleurstelling die wij voelen die wij als leden van protestantse en katholieke kerken voelen omdat onze wegen zo ver uiteen zijn gegaan bij de Reformatie. En dan nu deze bijzondere viering: de katholieke vorm van het sacrament in een protestantse kerk gevierd!!

Zoals Jezus zich voegde bij die twee op weg naar Emmaüs, zo liep Hij op met katholieken en protestanten die gezamenlijk deze viering meebelebden. De twee op weg naar Emmaüs ontdekten pas de ware betekenis van Jezus ná het verdriet van Pasen. Wie weet ontdekken wij pas de betekenis van samen één zijn ná het verdriet van de corona-crisis. Een harde leerschool, maar ik weet zeker dat het ons op dit punt zal veranderen in positieve zin.

*Ds. Gerda Keijzer*

## VAN DE JEUGD

De afgelopen weken is het een vreemde tijd geweest, ook voor het jeugdwerk. Van het ene op het andere moment was het niet meer toegestaan om met elkaar samen te komen en werden alle vergaderingen, catechese en diensten afgelast. Ineens was er niets meer en moesten we andere manieren van kerk zijn bedenken. Spelletjes doen en discussiëren gaat niet zo gemakkelijk via het videobellen en daardoor ligt alles nu stil. We wachten af of we na de zomer weer kunnen beginnen maar zoals het er nu naar uitziet moeten wij als jeugdwerk ook oplossingen vinden voor de anderhalve meter samenleving.

We besloten als jeugdwerk om bepaalde dingen wel door te laten gaan. De 18+ catechese hebben we af kunnen ronden via Skype en ook de kindernevendienst vergadering is door gegaan via videobellen. Hier kwam het idee naar voren om iets te geven aan de jongeren en kinderen van onze gemeente, zodat wij ze niet vergeten. Dit idee was ook al geopperd door een gemeentelid aan mij.

De komende weken krijgen dus alle jongeren een kaart met daarin een zakje zonnebloemzaadjes. Deze kunnen ze planten in de tuin en hopelijk elke dag zien groeien. En hoe hoger de zonnebloem groeit, hoe dichterbij de tijd komt dat wij elkaar weer zullen zien.

*Jannie van Koten*



P.S. En natuurlijk vinden wij het leuk om te zien hoe de zonnebloemen groeien. Stuur dus gerust een foto naar mij of een van de KND leiding.



En natuurlijk weer een mooie puzzel voor als jij je verveeld. Deze puzzel is dit keer gemaakt door **Greta van der Meer**.

### Woordzoeker

DISCIPELEN  
DUIF  
GEBODEN  
GEEST  
HEILIGE  
INSPIRATIE  
JERUZALEM  
LIEFDE  
MOZES  
PELGRIMFEEST  
PINKSTERBLOEM  
PINKSTERBOLLEN  
PINKSTERFEEST  
ROOD  
SINAI  
TIEN  
VERTELLEN  
VERVULD  
VIJFTIG  
VLAMMEN  
VOORJAAR  
VUUR  
WEKENFEEST  
WINDVLAAG

A	R	P	I	N	K	S	T	E	R	F	E	E	S	T	T	W	O
S	T	B	G	E	B	O	D	E	N	C	I	Y	K	B	R	V	K
C	X	J	S	M	E	O	L	B	R	E	T	S	K	N	I	P	P
N	E	S	N	F	Z	J	N	M	L	I	E	F	D	E	Q	S	F
E	T	S	E	E	F	M	I	R	G	L	E	P	B	O	U	Y	C
D	G	V	I	J	F	T	I	G	V	E	R	V	U	L	D	F	D
M	I	J	V	M	E	L	A	Z	U	R	E	J	D	N	B	T	O
K	N	N	H	E	I	L	I	G	E	S	W	U	G	H	M	X	O
H	S	I	W	V	P	W	D	B	I	A	N	I	S	P	B	V	R
G	P	N	S	T	S	E	E	F	N	E	K	E	W	O	Z	O	W
K	I	O	F	J	A	K	J	C	N	E	M	M	A	L	V	O	T
T	R	P	I	N	K	S	T	E	R	B	O	L	L	E	N	R	O
R	A	F	N	E	I	T	N	E	L	L	E	T	R	E	V	J	R
L	T	S	J	T	S	S	S	Q	J	U	W	H	T	O	I	A	S
A	I	C	V	T	D	E	X	P	F	I	U	D	X	S	T	A	X
U	E	U	M	Q	Z	G	B	W	G	S	X	J	S	U	E	R	O
O	U	R	N	O	N	E	L	E	P	I	C	S	I	D	L	E	E
R	X	V	M	B	B	I	G	A	A	L	V	D	N	I	W	P	G

## VAN DE DIACONIE

### Mededelingen van de Diaconie

Na de eerste collectes aan het begin van de 40 dagen tijd is dankzij uw bijdragen via acceptgiro en overschrijving het mooie bedrag 2.607,50 euro binnen gekomen!

Op de Paedwijzer is € 36,05 gespaard. We kunnen dus € 2.643,55 overmaken naar Stichting Opkikker. Op school en in de kerk hebben we weinig aandacht kunnen besteden aan dit doel.

Wat zal de stichting blij zijn met dit bedrag. Hoe en wanneer wij dit bedrag aanbieden is op dit moment nog niet bekend. Namens Stichting Opkikker heel hartelijk dank voor uw giften.



Wat fijn dat u de diaconie in deze bijzondere tijd steunt met uw bijdrage voor Diaconale doelen. In April mochten we € 405 ontvangen.

Uw bijdrage verdelen wij over drie zondagen.  
19 april € 135 voor Gezamenlijke diaconieën / Caritas  
26 april € 135 voor Diaconie  
03 Mei € 135 voor Kerk in Actie [Noodhulp Nigeria]

### Collecte voor de Diaconie in de maand mei, juni en juli 2020

*Beste gemeenteleden.*

De diaconie collecteert wekelijks voor een doel in binnen en buitenland. Deze staan in Geschakeld vermeld bij de kerkdiensten.

Nu dit niet meer mogelijk is hebben we een manier gevonden om toch deze projecten te blijven steunen. Wij willen u vragen om uw collecte 1 x per maand over te maken met vermelding van de maand. Wij zorgen er dan voor dat al het geld verdeeld wordt, u kan de opbrengst weer lezen in de volgende Geschakeld. Wilt u een specifiek doel steunen? Vermeld dit dan bij de omschrijving.

Rekening nummer: **NL 60 RABO 0334 7001 91**  
t.n.v. Diaconie P.G. Op 'e Noed te Sint Nicolaasga



*Met vriendelijke  
groet en dank  
namens de  
diaconie*



## VAN DE KERKRENTMEESTERS

### Algemeen

In deze rubriek houden wij u op de hoogte van het werk van de kerkrentmeesters. Dit gaat over het geld en goed van uw kerk: het geld dat binnenkomt aan bijdragen e.d. en het geld dat er uit gaat aan pastoraat, onderhoud kerkgebouwen en de kosten van het houden van kerkdiensten. Mocht(en) u/jullie vragen hebben of is er iets niet duidelijk: vraag het ons!

### Pinkstercollecte

Bij deze uitgave van de Schakels vindt u een acceptgiro voor de Pinkstercollecte. Deze collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

**Geef!**  
voor de  
restauratie  
van de  
Sint Nykster  
kerkklok



**NL23.RABO.0124.7477.52**



t.n.v. restauratiecommissie Op 'e Noed

### Collecte

Totaal binnengekomen voor collectes een bedrag van € 1.215,00. Voor de restauratie van de toren hebben we tot nu toe binnengekregen € 1.055,00.

*Alle gulle gevers heel hartelijk dank voor uw steun! Fantastisch hoe in deze moeilijke tijd de kerk niet vergeten wordt!*

### Huwelijksjubileum

Namens de kerkrentmeesters feliciteren we onze kerkrentmeester en zijn vrouw, Hemmo en Tjitske Kalteren, van harte met hun 50-jarig huwelijksjubileum.



### Wijkkerkrentmeesters

Wijk 1 Douwe Smit  
Wijk 2 Johannes de Jong (2a) en Pieter Dijkstra (2b)  
Wijk 3 Sint de Boer (3a) en Sieta Zijlstra (3b)  
Wijk 4 Anita Spijksma (4a) en Sieta Zijlstra (4b)  
Wijk 5 vacant  
Wijk 6 Stoffel Yntema  
Wijk 7 Hemmo Kalteren

## ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN

### 50-jarig huwelijksjubileum

Op 14 mei 2020 waren dhr. en mevr. H en M. Homma-Hoekstra, Groenendal 8, 8521 LK, St Nyk 50 jaar getrouwd!! Van harte gefeliciteerd!!

### Verjaardagen 80-plussers

02-05 Mevr. E. Jouwsma - Galema  
Stationsstraat 1-K33, 8521 JT St. Nicolaasga  
05-05 Dhr. J.T. de Vries  
Troelstraweg 1, 8523 DK Idskenhuizen  
15-05 Mevr. G. den Uil - van Essen  
Sietze Hepkemalaan 20, 8521 DH St. Nicolaasga  
17-05 Mevr. E.W. Weitz - Schroder  
Tsjerkewei 8, 8523 NA Idskenhuizen

28-05 Mevr. H.A. Muizelaar - Groenendijk  
Stationsstraat 21, 8521 JT St. Nicolaasga  
29-05 Mevr. J. de Geus  
Sietze Hepkemalaan 20, 8521 DH St. Nicolaasga  
05-06 Mevr. A.D. Kuiper - Bergsma  
Dobbeleane 62, 8521KR St. Nicolaasga  
10-06 Mevr. L. Visser - Reitsma  
Schoolstraat 15, 8521 KB St. Nicolaasga  
12-06 Mevr. A. Nooitgedagt - Hettema  
Sietze Hepkemalaan 20, 8521 DH St. Nicolaasga  
14-06 Mevr. H. Sijbesma - Kooistra  
Stationsstraat 35, 8521 JT St. Nicolaasga  
16-06 Dhr. A. Brinksma  
It Perron 23, 8521 DP St. Nicolaasga  
17-06 Dhr. R. Visser  
Schoolstraat 15, 8521 KB St. Nicolaasga

18-06 Mevr. C.M. Kunst - Liemburg  
Heemstrastraat 13, 8521 KG St. Nicolaasga  
19-06 Dhr. E. Kuiper  
Dobbeleane 62, 8521 KR St. Nicolaasga  
30-06 Mevr. G. Zijlstra - Visser  
Kerkstraat 9, 8521 JV St. Nicolaasga  
02-07 Mevr. K. Keulen - Hoekstra  
De Rijlst 2e, 8521 NH St. Nicolaasga  
08-07 Dhr. J. Walstra  
It Foarfjild 11, 8522 ME Tjerkgaast

12-07 Mevr. W.T. Kuijper - ten Hoeve  
Kempenaerlaan 18, 8521 KS St. Nicolaasga  
17-07 Dhr. J.L. Weststrate  
Stationsstraat 1-K59, 8521 JT St. Nicolaasga  
25-07 Mevr. A.W. Bosma - Boschma  
Noed 15, 8521 NR St. Nicolaasga  
26-07 Dhr. W.J. Bijlsma  
Gaestdyk 35a, 8522 MX Tjerkgaast  
27-07 Dhr. S. Schotanus  
De Rijlst 51a, 8521 NH St. Nicolaasga

## WIJ GEDENKEN

### *In Memoriam*

## Johan Portena

\* 27 juni 1925

† 18 maart 2020

Johan Portena werd 94 jaar geleden geboren in een gezin van negen kinderen. Toen Johan 17 was werd hij opgepakt met een groep andere jongemannen en moest hij naar Duitsland om te werken. Hij heeft daar een vreselijke tijd meegemaakt. Hij kon daar in zijn latere leven niet over spreken. Wat hem door die ellendige periode in Duitsland heen heeft geholpen was het geloof van zijn moeder. Hij wist zeker dat zij elke dag voor hem bad.

Johan trouwt met Hittje Fokkema uit Sondel. Ze gaan in Sneek wonen, waar Johan werk vond als monteur bij Wierda. Het paar krijgt vier kinderen Lyckle en de tweeling Bettie en Wiepkje. De kleine Wiepkje overlijdt al een dag na de geboorte. Later wordt Wiepie geboren.

Het is moeilijk voor Johan en Hittje om een baby'tje te moeten begraven. Een gaaf kindje, helemaal gebouwd om het leven te beginnen, maar toch redde ze het niet. Veel later moeten zij ook nog Lyckle en Bettie missen. Het zorgde bij Johan voor veel geloofsvragen. Hij worstelde met al het verdriet in zijn leven en kon het moeilijk overgeven.

Toen Johan in het familiebedrijf kwam te werken, verhuisde het gezin naar Langweer. Johan was precies in zijn werk, zoals ook in alle andere dingen. Hij was de Willie Wortel van de zaak, omdat hij veel nieuwe dingen bedacht. Die had hij dan zó overdacht, dat ze ook wérkten. Alles wat zijn ogen zagen, kon hij maken. En dat deed hij tot op het laatst.

Johan was een mensenmens. Hij hield van zijn kinderen en kleinkinderen. Niemand deed ooit tevergeefs een beroep op hem. Hij hield van bezoek en van feestjes.

Eind vorig jaar begon zijn gezondheid af te nemen. Hij voelde dat zelf wel. Bang voor de dood was hij niet. Hij wist immers aan wie hij zich toevertrouwde. En zo is hij overleden. Rustig, in het bijzijn van zijn geliefden, ging zijn leven als een kaarsje uit. Wat resten zijn de mooie herinneringen aan hem en de wetenschap dat God alles nieuw maakt, ook het leven van Johan Portena.

*Ds. Gerda Keijzer*

### *In Memoriam*

## Annie Hoekstra-Holtrop

\* 27 september 1946

† 2 april 2020

Antje – Annie – Holtrop werd al op jonge leeftijd geconfronteerd met verdriet. Een broertje overleed toen Annie nog een kind was. Toen ze een tiener was kwam haar vader door een ongeval om het leven. Ondanks deze verdrietige gebeurtenissen heeft ze toch een fijne jeugd.

Ze trouwt met Mark Hoekstra. Samen werken ze in hun kruidenierswinkel aan De Rijlst. Ze krijgen samen vijf zonen: Foeke, Age, Marco, Wilko en Jeroen.

Als Mark 36 is moet hij geopereerd worden aan zijn hart. Hij herstelt, maar hij kan het werk in de winkel niet meer blijven doen. Hij gaat een aantal dagen per week aan het werk in De Flecke. Annie krijgt daardoor ook een ander leven.



Groot is het verdriet als Marco door een ongeluk met de motor overlijdt. Voor Annie is het verschrikkelijk om één van haar kinderen te moeten verliezen. Toch lukt het haar om weer te genieten van het leven. Ze geniet van de kleinkinderen die geboren worden en van de drukte en de afleiding die dat geeft. De deur staat altijd open, voor hen, maar ook voor iedere ander die op bezoek wil komen.

Een regelrecht drama is het als een aantal jaren later ook Wilko overlijdt ten gevolge van een motorongeluk. Eigenlijk is ze dat nooit meer te boven gekomen. Ze is al die tijd blijven rouwen. Het verdriet gaf haar leven een zwaarte die bijna niet te dragen was. Annies gezondheid was broos. Toch vertelde ze maar half hōe kwetsbaar ze was. Na een kort ziekbed is ze overleden.

De kinderen en kleinkinderen kwamen op 7 april bij elkaar in de kerk van Idskenhuisen om het leven van hun mem en beppe met dankbaarheid te gedenken. Ze waren maar met een klein groepje mensen in de kerk, maar wisten ze dat velen de dienst thuis bekeken. Dat deed de kinderen en de kleinkinderen goed.

*'Die ik liefheb laat ik achter, die ik liefhad ga ik nu tegemoet'*, staat er op de rouwbrief. Met die troostende gedachte hebben wij Annie in de aarde gelegd. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen de troost van God en de mensen toe.

*Ds. Gerda Keijzer*

### *In Memoriam*

## **Wopkje Akke ter Heide-Groenhof**

\* Wijckel, 11 oktober 1940

† Joure, 16 april 2020

Wat hadden we Wopkje een ander afscheid gegund. Zij, die zoveel sociale contacten had. En nu een afscheid alleen op het kerkhof met de allernaaste familie. Maar ook hier mochten wij erop vertrouwen dat de Heer in ons midden was.

Wopkje, geboren en getogen in Wijckel, samen met drie broers in het gezin Groenhof. Het was een goede jeugd, ook al raakte zij op 6-jarige door een ongeluk blind aan een van haar ogen. Je hoorde haar daar niet over. Typerend voor haar.

Zij trouwde met Lammert ter Heide en zij gingen in de Bramerstraat wonen. Er kwamen geen kinderen, maar ook hier sprak zij niet over. Wopkje was een mensenmens. Veel op pad. Mevr. Zeldenthuis werd ze ook wel genoemd.

Sportief was ze ook: korfbal, zwemmen, volleybal. En met het vaste vriendinnenploegje op vakantie. Wopkje was graag van de partij en zij had haar eigen specifieke inbreng.

Met Lammert ging zij graag naar de caravan in Appelscha. Helaas overleed Lammert in 1996. Wopkje was toen nog maar 56. Zij pakte de draad van het leven weer op; gelukkig had zij veel familie, vrienden en kennissen om zich heen.

Wopkje heeft van het leven genoten, maar ze hield haar gezondheid niet altijd goed in de gaten. Zij had altijd al suikerziekte en daar kwamen nog andere kwalen bij. Uiteindelijk kwam zij in de Flecke en dat aanvaardde zij. Mevr. Zeldenthuis was nu altijd thuis. En nu bleek hoe waardevol haar sociale contacten waren. Al die (5) jaren dat ze in de Flecke was ging er bijna geen dag voorbij of er was bezoek. De familie, maar ook de vriendinnen waren trouw. Zij genoot van de bootreisjes die ze nog kon maken.

Ik denk dat Wopkje zelf vond dat zij een mooi leven heeft gehad. Zij was niet bang om te sterven. Zonder dat zij daar veel over sprak voelde je dat zij vertrouwd op God. De God van haar belijdenistekst uit Jesaja: *'Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij'*. In dit vertrouwen hebben wij Wopkje Akke ter Heide-Groenhof te ruste gelegd.

Moge dit ook tot troost zijn voor allen die Wopkje ter Heide hebben gekend en liefgehad.

*Pastor Anneke Adema*

### *In Memoriam*

## **Tryntje Wierda-van der Heide**

\* Goaijengeamieden, 7 maart 1928

† Joure, 17 april 2020

Het leven van Tryntje Wierda was lang en veelbewogen. Geboren als oudste in het gezin van der Heide met 10 kinderen. Zij zag haar mem als voorbeeld. Zij wilde, net als haar, ook zorg en warmte in een gezin brengen. En daarin is ze glansrijk geslaagd. Op 13-jarige leeftijd moest zij wonen en werken bij de boer. En bij de ene boer en boerin was het heel wat plezieriger dan bij de ander. Bij sommigen kreeg haar zelfvertrouwen een behoorlijke knauw.

In 1951 trouwde zij met Wijbe Wierda. Tryntje kreeg het druk. Er werden vier dochters en drie zonen geboren. Heit Wijbe was op relatief jonge leeftijd als ziek en mem stond er in veel dingen alleen voor. Maar, zoals ze zichzelf altijd voorgenomen had: Zij zorgde voor een warm thuis voor de kinderen. En in de zoete inval van huize Wierda was altijd plaats voor vrienden en vriendinnen.. Altijd was mem in de weer om het iedereen naar de zin te maken. Een echte Martha.

Maar mem had ook een Maria kant. Ze kon rustig bij een kopje thee luisteren naar het verhaal van een ander. Belangstelling tonen door telefoontjes of kaartjes. De ruimte die gemaakt werd voor gasten, de tijd die zij stak in ziekenhuizen bezoeken. Voor zoon Oane die heel lang moest revalideren, voor haar man die lang ziek was. Zij nam de tijd om te lezen. Om zich te ontwikkelen.

Zij was voorzitter van de vrouwenbond, leidster van de zondagschool, koster in Doniahiem en kerkenraadslid. Zij gunde zich de tijd voor hobby's, breien, fietsen en lezen. Zij genoot van de Fiets Elfstedentocht bij Spannenburg met fietstassen vol lekkers. Zij was een echte beppe voor klein – en achterkleinkinderen.

Het geloof was een krachtbron voor haar. Het gaf haar veerkracht in moeilijke tijden. Maar het aanvaarden van haar dementie waarvoor zij altijd al vreesde was heel moeilijk: Zij, die een olifantengeheugen had. Zij was onrustig in haar versluisende geest.

Na Doniahiem kwam zij in de Werf in Joure. De kinderen hebben van alles gedaan om het leven van mem zo aangenaam mogelijk te maken. En daar was ze dankbaar voor, ook al kon ze dat op het laatst niet meer verwoorden.

Op 17 april mocht zij naar haar hemelse woning, na een rijk en welbesteed leven. Wij bidden de kinderen, klein en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe

*Pastor Anneke Adema*

### *In Memoriam*

## **Johannes de Lang**

\* 31 december 1937

† 20 april 2020

Johannes de Lang werd geboren in Wijnaldum, op het Friese platteland, tussen de weiden, de koeien en de vogels. Het was zijn wereld en die wereld had weinig geheimen voor hem. Hij bezat veel kennis van de natuur.

Johannes maakte carrière inde zuivel. Hij werkte achtereenvolgens in een zuivelfabriek in Oudega (Smallingerland), Heeg en St. Nicolaasga. Hij was een plichtsgetrouw mens.

Hij trouwde met Hinke Faber uit Sexbierum. Ze kregen samen vijf kinderen, Sybren, Geertje, Hiltje, Frans en Hinke en elf kleinkinderen.

Johannes had een aantal hobby's die hij in zijn vrije tijd uitoefende. Zijn twee grootste passies waren kaatsen en eieren zoeken. Al vroeg nam hij zijn kinderen mee eieren zoeken en maakte hen deelgenoot van het leven in de vrije natuur. Hij leerde hen ook respect voor de grootsheid van alles wat zich in de schepping voltrok.

Johannes was een bescheiden mens. Hij trad niet snel op de voorgrond. Toch zette hij zich wel in op het maatschappelijke vlak. Hij liep diverse collectes, bracht de Schakels voor de kerk rond en verzorgde papierwerk voor vluchtelingenwerk. Maar een vogel met een gebroken vleugel kon ook rekenen op verzorging aan de Vegelinstraat.

Johannes was geen trouwe kerkganger, maar wèl een gelovig mens! Het bewijs van Gods aanwezigheid zag hij elke dag om zich heen als hij in de natuur was.

Een aantal jaren geleden werd hij getroffen door een hersenbloeding. Hij herstelde, maar wel met veel beperkingen. Het leven zoals hij dat gewend was, kon hij niet meer oppakken. Bovendien moest hij vaak opgenomen worden in het ziekenhuis met longontsteking. Hij werd afhankelijk van de hulp van anderen. Samen met Hinke verhuisde hij naar Wilhelminaoord. Daar heeft hij nog een goede tijd beleefd.

Medio april voelde hij dat zijn leven snel zou eindigen. Een aantal dagen later stierf hij al. Op 25 april hebben wij tijdens een dankdienst voor zijn leven afscheid genomen van deze man, heit en pake en hebben hem te rusten gelegd op het kerkhof bij de kerk van Sint Nyk, onder de hoge bomen, waar de vogels fluiten en waar de voorjaarsbloemen bloeiden. Johannes is geborgen bij God.

*ds. Gerda Keijzer*

## Cornelis (Cor) Booy

\* 3 april 1925

† 25 april 2020

Voordat Cor en Antje Booy in 2012 naar de Oergong in St. Nicolaasga verhuisden, woonden ze in Tjerkgaast maar dat was niet de enige reden waarom Cor zijn dankdienst en ter aarde bestelling in en bij de kerk van Tjerkgaast waren. Nee, in de kerk van Tjerkgaast hangen twee drieluiken van zijn hand en de gebrandschilderde ramen zijn ook door hem ontworpen. Cor was een kunstzinnige man. Vooral schilderen was zijn passie. En zo werden we tijdens de dankdienst voor het leven van Cor Booy, omhuld door de kunstwerken van de overledene zelf.

Cor Booy was geboren in Koedijk (Noord-Holland). Zijn jeugd zal niet gemakkelijk zijn geweest want zijn vader en moeder overleden beiden toen Cor en zijn zus nog kinderen waren. Cor werd door zijn grootouders grootgebracht, zijn zus ging naar een oom en tante in Duitsland.

Ondanks deze verlieservaringen is Cor Booy er in geslaagd een gelukkig leven te leiden. Een van de factoren die daar invloed op had gehad was volgens de kinderen een godservaring of visioen toen hij als twaalfjarige bijna verdronk. Hij herkende zich hierdoor in de visioenen die Johannes van Patmos beschreef in het boek Openbaring. Het visioen over die andere wereld, dat Koninkrijk Gods, beïnvloedde Cors' leven in positieve zin. Hij voelde zich geborgen en was niet bang voor de toekomst.

Een andere geluksfactor was Antje Bakker met wie hij in 1952 trouwde. Ze vulden elkaar aan in leven en werken. In eerste instantie waren ze boer en boerin in St. Pancras maar nadat de ruilverkaveling daar een feit werd, verhuisden ze samen met hun zonen, Jan, Klaas, Cees, Hans en Gerrit naar Follega, waar ze een boerenbedrijf hadden overgekocht. Toen Cor en Antje op leeftijd kwamen nam Jan de oudste zoon de boerderij over. Cor en Antje verhuisden naar Tjerkgaast en werden daar kostersechtpaar. Zo raakten ze verweven met de kerk van Tjerkgaast en werd deze kerk bedeed met de rijke gaven van Cor Booy.

Begin maart begonnen de krachten van Cor snel af te nemen. Rustig en vol vertrouwen gleed hij weg uit het leven, die andere wereld tegemoet, waar hij God wederom zal aanschouwen nu in alle volheid!

*Pastor Geertje van der Meer*

Inleveren Kopy  
maandag 22 juni  
voor 12.00 uur!

### COLOFON

## Geschakeld

Redactie:

Antje de Jong-de Jong  
Gerda Keijzer  
Roel Kok  
Geertje Minnee-Schalkers

Inleveren kopij:

Roel Kok, De Spoorbyls 8, Roelkok.rk@gmail.com  
Jan de Jong, Bramerstraet 25,  
jan.de.jong@kpnmail.nl  
Antje de Jong-de Jong, It Boerein 2,  
8523 NX Idskenhuisen, (0513) 853 637  
Geertje Minnee-Schalkers, (0513) 499 248  
kerkblad@kerklangweer.nl

Vormgeving: Anita Spijksma

Druk: Flyer Print - Joure



## ADRESSEN

Prot. gem. Op 'e Noed	Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga (NIET voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen) <a href="mailto:info@pkn-openoed.nl">info@pkn-openoed.nl</a> , <a href="http://www.pkn-openoed.nl">www.pkn-openoed.nl</a> IBAN: NL09.RABO.01261.595.48 t.n.v. Protestantse gemeente Op 'e Noed	
Predikanten	Ds. Gerda Keijzer, Klaver 32, 8271 DL IJsselmuiden <a href="mailto:stoel-keijzer@planet.nl">stoel-keijzer@planet.nl</a> Pastor Geertje van der Meer <a href="mailto:geertjevandermeer@ziggo.nl">geertjevandermeer@ziggo.nl</a>	06 - 826 949 98 06 - 426 235 75 / 058 - 255 11 35 (0513) 43 61 04
Preses	Jan de Jong, Bramerstraet 25, 8523 NE Idskenhuisen <a href="mailto:jan.de.jong@kpnmail.nl">jan.de.jong@kpnmail.nl</a>	(0513) 43 13 53
Scriba	Roel Kok, De Spoorbyls 8, 8521 DK St. Nicolaasga <a href="mailto:Roelkok.rk@gmail.com">Roelkok.rk@gmail.com</a>	(0513) 43 13 53
Kerkelijk Bureau	(voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen) Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga <a href="mailto:pdirksen@kpnmail.nl">pdirksen@kpnmail.nl</a>	(0513) 43 10 89
Kosters	<u>Idskenhuisen</u> : contactpersoon: Wico Koolstra, De Spoorbyls 10, 8521 DK St. Nicolaasga, <a href="mailto:w_koolstra@hotmail.com">w_koolstra@hotmail.com</a> <u>St. Nicolaasga</u> : contactpersoon: Pieter Dijkstra, Dobbeleane 56, 8521 KR St. Nicolaasga, <a href="mailto:pieter-renske@hotmail.com">pieter-renske@hotmail.com</a> <u>Tjerkgaast</u> : Bottje Hoogeveen, Gaestdyk 54, 8522 MX Tjerkgaast <a href="mailto:keesenbottje@ziggo.nl">keesenbottje@ziggo.nl</a>	(0513) 43 21 55 (0513) 43 11 62 (0514) 53 13 48
Beheerder kerk Idskenhuisen College van Kerkrentmeesters	Tjitske van Koten-Dijkstra, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuisen <u>Voorzitter</u> : Douwe Smit, De Spoorbyls 2, 8521 DK Sint Nicolaasga <a href="mailto:douwe.smit1606@gmail.com">douwe.smit1606@gmail.com</a> <u>Boekhouder</u> : Ben de Velde Harsenhorst, Dobbeleane 39C, 8521 KS St. Nicolaasga, <a href="mailto:bdeveldeharsenhorst@gmail.com">bdeveldeharsenhorst@gmail.com</a> IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. protestantse gemeente Op 'e Noed	(0513) 43 14 75 (0513) 43 44 20 (0513) 85 31 31
Ouderlingenberaad	<u>Contactpersoon</u> : Klaas Postma, De Trochreed 9, 8522 MH Tjerkgaast <a href="mailto:postmaklaas@gmail.com">postmaklaas@gmail.com</a>	(0514) 53 12 82
Diaconie	<u>Voorzitter</u> : vacature <u>Penningmeester</u> : Auke Nauta, It Sein 21, 8521 DM Sint Nicolaasga <a href="mailto:nautula.a@gmail.com">nautula.a@gmail.com</a>	(0513) 43 11 60
Werkgroep KerkInActie	IBAN: NL60RABO0334700191 t.n.v. diaconie Op 'e Noed informatie: Marieke de Velde Harsenhorst <a href="mailto:mdeveldeharsenhorst@gmail.com">mdeveldeharsenhorst@gmail.com</a> IBAN: NL93.RABO.0334.7548.87 t.n.v. werkgroep KerkInActie	(0513) 85 31 31
Jeugdwerk	Jannie van Koten, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuisen <a href="mailto:jannievankoten@hotmail.com">jannievankoten@hotmail.com</a>	(0513) 43 14 75
Restauratiecommissie	IBAN: NL40.RABO.0176.9258.80 t.n.v. jeugdraad Op 'e Noed Ben de Velde Harsenhorst, Dobbeleane 39C, 8521 KS St. Nicolaasga <a href="mailto:bdeveldeharsenhorst@gmail.com">bdeveldeharsenhorst@gmail.com</a>	(0513) 85 31 31
Administratie begraafplaatsen	IBAN: NL23.RABO.0124.7477.52 t.n.v. Restauratiecommissie Op 'e Noed Marieke de Velde Harsenhorst-Zier, Dobbeleane 39C, 8521 KS St. Nicolaasga, <a href="mailto:mdeveldeharsenhorst@gmail.com">mdeveldeharsenhorst@gmail.com</a>	(0513) 85 31 31
Zondagse Ontmoeting	IBAN: NL22.RABO.0359.5711.90 t.n.v. begraafplaats prot. gem. Op 'e Noed Alie Runia, Lytse Buorren 19, 8523 NL Idskenhuisen <a href="mailto:alie.runia@ziggo.nl">alie.runia@ziggo.nl</a>	(0513) 43 24 98
Beamteam	Alex van der Wal, Dobbeleane 59, 8521 KS St. Nicolaasga <a href="mailto:alexvdwal@ziggo.nl">alexvdwal@ziggo.nl</a>	06 - 212 843 56