



# Geschakeld

Gezamenlijk kerkblad van de protestantse gemeente Langweer en Op 'e Noed

juli 2020



## Amen zeggen

Als we vroeger een dominee te lang vonden preken, zeiden we in huize Veldhuizen tegen elkaar: "Die dominee kan geen amen zeggen."

"Zo moeilijk is dat toch niet", zeiden we dan, "eerst A zeggen met je mond wijd open en daarna je lippen op elkaar en 'mun' voortbrengen. Dat zou dominees op de universiteit toch zeker wel geleerd hebben?"

Amen betekende voor ons als kinderen zoiets als 'klaar'. Na het amen van het gebed aan het einde van de schooldag of aan het einde van de maaltijd stormden we naar buiten: "hèhè, vrij!" Zo hopen demonstranten dezer dagen dat de regering amen zegt over de anderhalve meter samenleving die onderhand maar eens voorbij moet zijn, waarbij ik het overigens zorgelijk vind dat wetenschappers steeds minder vertrouwd worden. En over de hele wereld wordt geprotesteerd tegen racisme. Ze hopen allemaal dat dit nou ook eens een keer stopt, dat er om zo te zeggen amen wordt gezegd.

Maar amen betekent iets anders. Amen is een oud Hebreeuws woord. Het betekent: 'zeker!' Amen werd niet gezegd door de persoon die aan het woord was, maar door de luisteraars.

Zo ging het in de Bijbelse tijd. Men stemde in wat gezegd werd, zoals na de woorden van het onze Vader dat Jezus leerde. Na die woorden zei de gemeente zoiets als: "want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid, Amen!" Die woorden staan niet in de Bijbel maar zijn later aan de Bijbeltekst toegevoegd. De

afgelopen weken heb ik in de Midweekvieringen bij al die woorden stilgestaan. Na het vaste gebed sprak men naar Joods gebruik namelijk zelf een lofzegging uit en zei men zelf amen. Daardoor ontstonden er gaandeweg tal van formuleringen en de onze werd zo bekend dat die later in de Bijbel aan het onze Vader achter Matteüs 6:13 werd toegevoegd. In de oudere handschriften vind je die toevoeging echter niet. U weet nu waarom.

Op plekken waar veel mensen met een donkere huidskleur kerken wordt het woord amen nog altijd in de meest zuivere vorm gebruikt. Als men het in een kerkdienst ergens mee eens is, roept men (op zijn engels): "Ee-mèn". Dat klinkt als: "hier ben ik het helemaal mee eens, precies, zo is het, zo wil ik verder!" Dat is waardevol. De kerkdienst is niet iets van de dominee, maar van ons allen. Daarom laat ik u graag wat zeggen in de dienst en laat ik u ook altijd een regel zingen tijdens de gebeden. Dat is niet om modern te doen, maar om u uit te nodigen om met hart en ziel mee te doen en in te stemmen met wat er gezegd is. In de kerk moet dus eigenlijk niet de dominee amen zeggen, maar de gemeente. Na de zegen doen we dat trouwens al lang: de dominee spreekt de zegen uit en de gemeente zingt 'amen'. Na een gebed of een preek zou dat ook mooi zijn. Daarom eindig ik mijn preek meestal niet met het zeggen van amen, maar met 'in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest' of met 'zo mag het zijn', zodat u vervolgens amen kunt zeggen. Want uiteindelijk is amen zeggen niets anders dan bijvallen bij wat er gezegd is en zo telkens weer opnieuw belijdenis te doen.



Langweer



Tjerkgaast



Sint Nicolaasga



Idskenuizen

Nr. 4-2020  
jaargang 2

PROTESTANTSE GEMEENTE  
**LANGWEER**



PROTESTANTSE GEMEENTE  
**OP 'E NOED**



De komende maanden kunt u dat helaas alleen nog maar thuis. Noodgedwongen zult u thuis de kerkdiensten mee moeten maken en kunnen we elkaar helaas nog niet in het kerkgebouw ontmoeten. Nu nog in afzondering, straks weer samen!

*Amen*

Aart C. Veldhuizen

Gezang 48: 10 (Liedboek van de kerken uitgave 1973) past bij de meditatie van ds. Veldhuizen:

*Amen dat is: zo zal het zijn.  
Al is 't geloof maar zwak en klein,  
Gods goede trouw is groot en sterk  
en Christus pleit voor heel zijn kerk.  
Waar in zijn naam gebeden is,  
Is Amen zeker en gewis.*

## KERKDIENTEN OP 'E NOED

Elke week kunt u een dienst vanuit de kerk in Idskenhuisen via de website van onze kerk "bijwonen."

([www.pkn-openoed.nl](http://www.pkn-openoed.nl))

Deze diensten worden door Alex van der Wal opgenomen. Er worden dan twee diensten tegelijk opgenomen. Dat doen we op een bijzondere manier. Eerst worden alle liederen opgenomen van beide diensten en zo doen we dat ook met de schriftlezingen, het Welkom enz. We zijn daar een hele ochtend mee bezig. Daarna kost het Alex nog twee tot drie

uur om de opgenomen beelden te monteren

Het is de bedoeling dat ergens in juli of september de diensten op zondag om 9.30 uur live worden opgenomen. Live uitzenden kunnen we nog niet. Deze diensten komen dan in de loop van de ochtend op de website van Op 'e Noed. U wordt hier van via de ZO op de hoogte gehouden.

We gaan in ieder geval tot 1 september door met onze internetdiensten!

## KERKDIENTEN LANGWEER

In juli en augustus worden op zondagmorgen onlinediensten uitgezonden, rechtstreeks te volgen via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl). Op precies dezelfde wijze als bij de Midweekvieringen komen we met beeld en geluid bij u in de huiskamer.

Zoals het er nu uitziet, kunnen in september de kerkdiensten weer fysiek bijgewoond worden in kleine getale en met de nodige regelgeving. Wat dat voor u betekent daarover krijgt u t.z.t. nog de nodige informatie.

Voorgangers zijn:

5 juli	ds. Aart Veldhuizen
12 juli	ds. Sifra Op 't land
19 juli	ds. Aart C. Veldhuizen
26 juli	ds. Gerda Keijzer
2 augustus	ds. Aart Veldhuizen
9 augustus	ds. Gerda Keijzer
16 augustus	ds. Aart Veldhuizen
23 augustus	ds. Aart Veldhuizen
30 augustus	pastor Geertje van der Meer

Aanvang 9.30 uur

### Zondag 6 september

9.30 uur ds. Aart C. Veldhuizen  
Collecte rondgang: Help een stille coronaramp voorkomen  
Deurcollecte: eigen gemeente

### Zondag 13 september

9.30 uur ds. Gert Pennenkamp  
Collecte rondgang: Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop  
Deurcollecte: eigen gemeente

### Zondag 20 september

9.30 uur ds. Aart C. Veldhuizen  
Collecte rondgang: Diaconie  
Deurcollecte: eigen gemeente

**Kerkdienst gemist? Dan kunt u kijken [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)**



## LEESROOSTER

zo	12	Romeinen 11:1-12	Gods volk
ma	13	Romeinen 11:13-24	Dankbaar, niet hoogmoedig
di	14	Romeinen 11:25-36	Gods wegen zijn ondoorgrondelijk
wo	15	Matteüs 12:1-21	Sabbatsdebat
do	16	Matteüs 12:22-37	Onvergeeflijk
vr	17	Matteüs 12:38-50	Betekenisvol
za	18	Matteüs 13:1-23	Open je ogen en je oren
zo	19	Matteüs 13:24-35	Groei
ma	20	Matteüs 13:36-46	De oogst komt
di	21	Matteüs 13:47-58	Boven het maaiveld
wo	22	Zacharia 12:1-8	Kracht van God
do	23	Zacharia 12:9-13:1	Wasgelegenheid
vr	24	Zacharia 13:2-6	Einde van de valse profetie
za	25	Zacharia 13:7-9	Loutering
zo	26	Zacharia 14:1-11	Toekomst voor Jeruzalem
ma	27	Zacharia 14:12-21	Aan de HEER gewijd
di	28	Exodus 25:1-9	Vrijwillige bijdrage
wo	29	Exodus 25:10-22	Verbondskist
do	30	Exodus 25:23-30	Broodtafel
vr	31	Exodus 25:31-40	Lichtwerk

### Augustus

za	1	Matteüs 14:1-12	Luguber verjaardagsfeest
zo	2	Matteüs 14:13-21	Levensonderhoud
ma	3	Psalm 78:1-16	Doorgeven
di	4	Psalm 78:17-31	Leer uit de geschiedenis
wo	5	Psalm 78:32-51	Hardleers
do	6	Psalm 78:52-72	Keuze
vr	7	Matteüs 14:22-36	Oversteek
za	8	Matteüs 15:1-20	Lippendienst
zo	9	Psalm 29	Natuurgeweld
ma	10	Exodus 26:1-14	Heilige tent
di	11	Exodus 26:15-37	Precisiewerk
wo	12	Exodus 27:1-8	Altaarstuk
do	13	Exodus 27:9-21	Afgeschermdde ruimte
vr	14	Psalm 45:1-8	Gedicht voor de koning ...
za	15	Psalm 45:9-18	... en de prinses
zo	16	Exodus 28:1-14	Kledingvoorschrift
ma	17	Exodus 28:15-30	Op het hart gedragen
di	18	Exodus 28:31-43	Maatwerk
wo	19	Psalm 17	Is Davids gebed ook jouw gebed?
do	20	Exodus 29:1-14	Ingewijd

vr	21	Exodus 29:15-30	Bloedserieus
za	22	Exodus 29:31-37	Verzoening is niet goedkoop
zo	23	Exodus 29:38-46	Gezonde lucht
ma	24	Psalm 138	Recht uit het hart
di	25	Matteüs 15:21-39	Hondenbrood en wonderbrood
wo	26	Matteüs 16:1-12	Raak niet onder invloed
do	27	Matteüs 16:13-28	Rotsvast geloof
vr	28	Matteüs 17:1-8	Top-ervaring
za	29	Matteüs 17:9-13	Zwijgtekst
zo	30	Matteüs 17:14-23	Als je gelooft, kun je bergen verzetten
ma	31	Exodus 30:1-10	Heilig reukwerk

### September

di	1	Exodus 30:11-16	Inkomens-onafhankelijke belasting
wo	2	Exodus 30:17-21	Wasvoorschrift
do	3	Exodus 30:22-38	Geurig
vr	4	Matteüs 17:24-27	Belastingformule
za	5	Matteüs 18:1-9	Groot en klein
zo	6	Matteüs 18:10-20	Zoeken en redden
ma	7	Matteüs 18:21-35	Vergeef van harte, niet uit berekening
di	8	Matteüs 19:1-9	Trouw
wo	9	Matteüs 19:10-15	Kinderlijk eenvoudig?
do	10	Matteüs 19:16-22	Wil jij volmaakt zijn?
vr	11	Matteüs 19:23-30	Durf rijk te worden
za	12	Exodus 31:1-18	Creativiteit
zo	13	Exodus 32:1-14	Gaan voor goud ...
ma	14	Exodus 32:15-35	Vernietigend
di	15	Exodus 33:1-11	De HEER trekt zich terug
wo	16	Exodus 33:12-23	God laat zich zien
do	17	Exodus 34:1-18	Kopie
vr	18	Exodus 34:19-35	Verbondsregels
za	19	Psalm 145	Loflied
zo	20	Daniël 1:1-21	Gezond gedrag
ma	21	Daniël 2:1-12	Wie helpt de koning uit de droom?
di	22	Daniël 2:13-23	Droom-oplossing
wo	23	Daniël 2:24-35	Tekst ...
do	24	Daniël 2:36-49	... en uitleg
vr	25	Daniël 3:1-12	Uitkomen voor je geloof
za	26	Daniël 3:13-23	Laaierende woede

## GEZAMENLIJKE BERICHTEN VAN PG LANGWEER EN PG OP 'E NOED

# Spijt

Iedereen heeft wel eens spijt. Spijt over dingen die je hebt gedaan of juist niet hebt gedaan. Je kunt spijt hebben omdat je bepaalde kansen niet gegrepen hebt toen ze voorbij kwamen. Of omdat je je mogelijkheden onbenut hebt gelaten. Of omdat je weer de zoetigheid niet kon laten staan..... Soms kan het opluchten om te zeggen waar je spijt van hebt. Bovendien kan een ander er weer van leren.

We willen in deze rubriek mensen de kans geven om te zeggen waar ze spijt van hebben. Dat hoeft geen berouw te zijn of een schuldverklaring. Nee, zo zwaar hoeft het niet. Maar het kan zijn dat er iets is in de je leven waarvan je achteraf denkt: dit had ik anders willen doen.

Het zou best kunnen dat deze rubriek altijd leeg blijft. Dan hoeft je dat niet te spijten. Dan zij het zo. Heb je wel wat waar je spijt van hebt en wil je het delen, mail het dan naar Aart Veldhuizen of Gerda Keijzer. Je mag je naam er onder zetten, maar als je anoniem wilt blijven, dan is dat ook goed. Laat het ons dan even weten.

Aart Veldhuizen en Gerda Keijzer

# NIEUWSFLITS

Beelden van de 'groten der aarde' die in ongenade zijn gevallen worden van hun sokkels getrokken. Een beeld hebben betekent dus nog niet dat je tot in der eeuwigheid wordt vereerd.

Onze God wel. Maar die heeft ook helemaal geen beeld nodig....

## De "10 geboden"

In het dagblad "Trouw" staat op zaterdag regelmatig een interview van Arjan Visser met een bekende persoon. Op 13 juni was dat met Madeleine Albrecht. Zij is geboren in Tsjechoslowakije (1937). Tijdens de oorlog woonde zij in Londen en is later geëmigreerd naar de Verenigde Staten. Zij was ambassadeur bij de Verenigde Naties en minister van buitenlandse zaken tijdens de regering van president Bill Clinton. Het eerste gebod uit het interview kunt u hieronder lezen. Het sprak mij aan! Wilt u de volgende 9 geboden ook lezen? U kunt dit interview wel van mij krijgen.

Roel Kok

### Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben

"Als meisje van vijf, zes jaar oud was ik zeer religieus. Thuis speelde ik priesterdje en ik was degene die voorstelde zondags naar de kerk te gaan. Hoewel God in de loop der jaren van vorm is veranderd, geloof ik nog steeds dat Hij bestaat. Tegelijkertijd geloof ik ook dat wij een vrije wil hebben gekregen en dat we ons dus niet moeten afvragen waarom God zélf deze dingen laat gebeuren.

Tijdens de oorlog woonden we in Londen. Mijn ouders hadden hun families in Tsjechoslowakije achtergelaten en waren voor de nazi's gevlucht. Vanwege de bombardementen brachten we veel tijd in de schuilkelders door. Mijn ouders wisten niet waar of wanneer de bommen zouden vallen; het enige waar ze invloed op hadden was hun gedrag. Kalm blijven, vertrouwen houden. Daarin zijn ze voor mij voorbeeldig geweest. We moeten bepalen hoe we ons in deze moeilijke tijd gedragen en hoe we met elkaar omgaan. Houden we ons aan de regels die de verspreiding van het coronavirus kunnen voorkomen? Respecteren we het recht op vrije meningsuiting of slaan we demonstraties neer? Doen we iets aan armoedebestrijding of gaan we liever een potje golfen? Je zult moeten geloven – althans dat doe ik in ieder geval – dat er een hogere macht bestaat en ik denk dat Hij op dit moment bijzonder teleurgesteld is in de keuzes die we maken."

## Jaarprogramma 2020-2021

Zoals gewoonlijk zijn we in juni van dit jaar begonnen met het samenstellen van het Jaarprogramma voor de Kerk Langweer en Op 'e Noed. We plannen allerlei activiteiten, zo mogelijk corona-proof. Maar of alle activiteiten door kunnen gaan, dat weten we niet. Als op enig moment de besmet-

tingen weer toenemen, zullen we net als afgelopen voorjaar de activiteiten waarschijnlijk weer moeten afblazen. Toch is dat geen reden om niet te beginnen met de voorbereidingen voor het Jaarprogramma. Nietsdoen is geen optie. We gaan er voor en we zien wel wat er van komt. Als het rustig blijft, dan hebben we weer een mooi programma voor jullie. Aan het begin van het nieuwe seizoen hopen we jullie weer een boekje met ons nieuwe aanbod te kunnen aanbieden.

Commissie Jaarprogramma

## Werken in tijden van corona (2)

*Door de corona-maatregelen werd het steeds stiller in de Tus-senVoorziening in Eelde. Geen bezoek, minder activiteiten, maar gelukkig wel 'op berenjacht'.*



Haar familie vindt het eigenlijk wel eng, dat ze nu werkt. Tussen de mensen ook nog. Maar Wil kan moeilijk níét gaan werken. Het is haar baan. En niet alleen de baas rekent op haar, ook de collega's doen dat én de gasten in de Tus-sen Voorziening. Dus thuisblijven is geen optie voor de 23-jarige woonbegeleidster van INLIA.

Ja, die paar weken toen ze keelpijn had en griepachtige klachten: toen is ze natuurlijk thuis gebleven. Tot het echt helemaal over was. Keurig volgens de richtlijnen. Waar ze die klachten nou had opgelopen, dat is de vraag. Op het werk is gelukkig verder niemand ziek geworden. En nu is ze dus weer terug op het honk: de voormalige Dutch Flight Academy in Eelde, waar INLIA vluchtelingen met een verblijfsvergunning opvangt en voorbereidt op het leven in Nederland. Het is er veel rustiger dan anders, om niet te zeggen: uitgesproken bedaard.



Normaal bruist het hier van de activiteit. Kinderen die spelen en rondrennen, mensen die leren fietsen, vrienden die langskomen, vrijwilligers die lessen Nederlands geven en natuurlijk de 'TuVoTalks': workshops waarin vrijwilligers gasten bijpraten over het reilen en zeilen in Nederland. Denk aan onderwerpen als: wat doet een wijkagent, hoe werkt de ziektekostenverzekering, hoe kom je aan opleiding, stage of baan, wat zijn Nederlandse gewoonten en gebruiken die je moet kennen? Dat ligt nu allemaal stil.

Behalve dan dat de kinderen sinds vorige week gelukkig weer samen mogen spelen en sporten. Dat doen ze dan ook enthousiast. "Ze waren er aan toe geloof ik", lacht Wil, terwijl op de achtergrond luide kinderstemmen - gillend van plezier - door de telefoon klinken. (Want ja: ook interviews moeten nu op afstand.)

Ze gaan deze week op 'berenjacht' in Eelde; speuren naar teddyberen die mensen achter hun huiskamerramen heb-

ben gezet. Kunnen ze tenminste wat energie kwijt.

Bezoek is nog steeds niet toegestaan, ook niet van vrijwilligers, dus ligt het programma nog grotendeels op z'n gat. Al zijn de vrijwilligers ondertussen wel heel druk doende digitale lessen te maken voor iedereen. Daar kunnen de ouders dus binnenkort mee aan de slag. Het contact tussen begeleiders en gasten is er natuurlijk nog wel, maar noodgedwongen op afstand. Bij het luikje van de receptie (die ook binnenin is aangepast zodat de medewerkers 1,5 meter afstand kunnen houden) staan stippen op de vloer om gasten te wijzen op hoeveel afstand ze moeten staan. Ook de spreekkamers zijn heringericht om aan de richtlijn te voldoen.

"We moeten mensen er nog wel veel aan herinneren", vertelt Wil, "Vooraf onderling gaat het nog wel fout." De hele groep die er nu zit, is in december uit Afghanistan hier gekomen. Ze zijn best close met elkaar. Een mens vergeet snel hoeveel afstand 150 cm eigenlijk is. En de gasten zijn erg gefocust op hun nieuwe situatie, in een nieuw land. "Maar ik moet zeggen: als iemand klachten heeft, letten ze heel goed op. Bij keelpijn, verhoging of verkoudheid houden ze zich strikt aan de quarantaine", zegt Wil.

Nu de Ramadan is begonnen, zitten mensen overdag wat meer op hun eigen kamer, dat scheelt. "Maar nu moet je 's avonds weer goed opletten." Altijd wat natuurlijk. Het scheelt ook dat er nu minder mensen zitten dan normaal: vanwege de corona-uitbraak komen er geen nieuwe gasten binnen, terwijl mensen nog wel doorstromen naar woningen in gemeenten. Zo wordt de TuVo steeds leger. "Steeds meer ruimte om afstand te houden", zegt Wil. Hoogstwaarschijnlijk met een knipoog, al is dat door de telefoon niet te zien.

#### Kopijdata Geschakeld

Geschakeld 2020	Kopijdatum maandag voor 12.00 u.	Bij Gea + bezorgers vrijdag	Bezorgen zaterdag
aug/sept	22 juni	3 juli	4 juli
okt/nov	7 september	18 september	19 september
dec/jan	16 november	27 november	28 november
Jaarprogramma			29 augustus





# PG LANGWEER

## VANUIT LEGEBUORREN 67

### Balen

Het duurt lang tot we weer samen kunnen komen in de kerk. Het had in juli en augustus al wel gekund, maar dan onder heel strikte voorwaarden (ver uit elkaar, zonder samenzang). Nadat we hoorden dat omliggende protestantse gemeenten het ook nog niet aandurften en onze eigen trouwe kerk-gangers verdeeld waren over de vraag of men al naar de kerkdienst durfde te komen, besloten we tot eind augustus alleen nog maar online vieringen te houden. De kerk blijft dus nog twee maanden dicht. Daarin speelde ook de specifieke situatie van Langweer mee in de zomer: de forse toestroom van toeristen in de kerkdiensten, een toestroom die niet goed te plannen is.

Het is akelig dat het zo lang duurt. We zijn er als samenleving inmiddels ook goed zat van. We willen weer normaal doen, maar wetenschappers verzekeren ons dat dit nog niet vertrouwd is zolang er geen vaccin of goede geneesmiddelen zijn. Het doet me denken aan de leus van Joden in ballingschap: "Nu nog hier, maar volgend jaar in Jeruzalem!" Om elkaar toch te ontmoeten wordt er gekeken of we in de open lucht ergens koffie met elkaar kunnen drinken. U hoort daar vast meer van.

### 'Kerk'diensten

De afgelopen maanden hielden we Midweekvieringen op woensdagmorgen in de Dorpskerk die online waren mee te maken via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl). Alle Midweekvieringen zijn nog altijd terug te zien. Het bleek dat deze Midweekvieringen erg goed in de smaak vielen, niet alleen vanwege de vele reacties van mensen, maar ook door de grote hoeveelheid mensen die de vieringen bekeken. Er keken veel meer mensen dan dat er normaal in de kerk zitten!

We kozen voor een heel eigen vorm. Waar andere kerken complete kerkdiensten opnamen en uitzonden, kozen wij ervoor om als het ware bij u thuis in de huiskamer te komen. Daarom draag ik in de vieringen mijn gewone kleren met Rinny Pijpker (zang) en een gemeentelid zittend naast me voor de avondmaalstafel in de kerk. Op die manier komen we met organist (die het hele orgel meeneemt!) en koster bij u thuis in de huiskamer. U hoeft niet eens uw kamer op te ruimen en koffie voor ons te zetten!

In juli en augustus gaan we met zulke diensten door, maar dan op zondagmorgen. Op precies dezelfde wijze als bij de Midweekvieringen komen we met beeld en geluid bij u in de huiskamer. Vijf van die diensten zal ik doen, daarnaast neemt ds Gerda Keijzer twee kerkdiensten voor haar rekening en pastor Geertje van der Meer en ds Sifra Baayen ieder een dienst.

Het ligt in de lijn der verwachting dat we vanaf september weer 'publieke' kerkdiensten gaan houden, waarbij we ons uiteraard houden aan de Corona-bepalingen. Op 6 september en 20 september ben ik de voorganger.

### Meeleven

Wat naar dat een paar dorpsgenoten alsnog Corona kregen. Mw De Graaf (van de Moulter) verblijft vanaf die tijd in de Flecke. In de Flecke verblijft ook Jelle Kraak om aan te sterken na een zware terugval. De bedoeling is dat hij weer thuis komt, maar bij vlogen is zijn situatie kritiek. Er zijn meer zieken in het dorp en plekken waar narigheid is. We wensen allen veel sterkte en vertrouwen toe!

### Tenslotte

Het is mooi om te zien dat het dorp weer bruist en het druk is op de Buorren en de haven. Men gaat slim om met de voorschriften en de Buorren is afgesloten voor verkeer om terrassen de ruimte te geven. Mooi is ook het project om op de haven een groot terras te maken. Waar een klein dorp groot in kan zijn!

Zelf werd ik getroffen door een paar vervelende ontstekingen die me behoorlijk ziek maakten en ook uitviel voor de Midweekvieringen. De aanleiding is ongetwijfeld de nare ziekte in onze familiekring waardoor we ook veel zorgen voor mijn schoonouders hebben. Na drie antibioticakuren ben ik weer op de been en weer fit genoeg om volop te werken. Van 3 tot 15 augustus nemen we samen twee weekjes vrij voor waarschijnlijk een meerdaags fietstochtje.

Inmiddels werk ik ook weer in de verpleeghuizen, die ook geruime tijd voor mij gesloten zijn geweest. Alles deed ik per telefoon of via vormen van beeldbellen. Daarnaast ben ik betrokken bij nazorggesprekken met teams waar Corona hard toesloeg.

Voor bezoek in Langweer ben ik gewoon beschikbaar, maar ik neem niet zelf het initiatief om bij u langs te komen omdat ik niet zelf het virus verspreiden wil. Wanneer u graag bezoek van me ontvangt, laat me dat dan even weten!

Het wordt een vreemde zomer, zo anders dan anders. Goede weken gewenst ondanks alles!

*Aart C. Veldhuizen*

## VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING

### Verslag kerkenraadsvergadering op 4 maart 2020

Afwezig met kennisgeving: diaken Reinoud de Boer.

#### Opening:

Voorzitter Rinny Pijpker heet allen welkom. Ds. vraagt zich met ons af: "Wie ben je eigenlijk?" Hij leest vervolgens Ps. 139; "Heer die mij ziet zoals ik ben". Daarna volgt een toepasselijk verhaal van Toon Tellegen: "Gesprek tussen krekel en schildpad".

#### Agenda:

Het coronavirus dat wereldwijd heerst en volop in het nieuws is, komt op de agenda.

**Notulen 8 januari 2020** worden met dank aan de scriba goedgekeurd.

N.a.v.: Op de eerstvolgende bijeenkomst van de Tsjûkemargemeentes zal aan alle kerkrentmeesters individueel gevraagd worden naar hun standpunt over de eventuele samenwerking.

**Schoonmaken kerk:** Pieter Brinksma zal voortaan het open aftuigen van de kerstboom organiseren met de hulp van vrijwilligers. Pietie Wildschut zal de jaarlijkse schoonmaak van de kerk organiseren met de hulp van betaalde krachten.

**Nieuw emailadres:** De gastpredikanten kunnen voortaan de liturgie sturen naar het nieuwe emailadres: liturgie@kerklangweer.nl.

ook de organisten kunnen daarop inloggen.

#### Terugblik diensten:

Oecumenische dienst op 26 jan was een mooie dienst en ondanks het feit of dankzij het feit dat de dienst pas om 11 uur begon, was er een goede opkomst.

**Ouderlingen:** \* Omtinken: twee jaar geleden waren we met een groepje uit het dorp bezig om iets proberen op te zetten in het dorp. Ds. wil nu het groepje weer bij elkaar roepen en kijken of het deze keer wel zal lukken. Helma van Tongeren schuift daarbij aan.

\*De filmavond met de film 'Victoria en Abdul' met 35 aanwezigen mag geslaagd genoemd worden.

#### Diaconie:

\* I.v.m. het coronavirus dat nu wereldwijd verspreid is en ook inmiddels Nederland bereikt heeft, wordt er besloten dat met de Maaltijd van de Heer de nodige voorzichtigheid betracht zal worden om eventuele besmetting te voorkomen. Er zullen bekertjes aangeschaft worden zodat een ieder afzonderlijk die kan gebruiken en het brood wordt meer verspreid op de schalen gelegd.

\*Collecterooster: diaconie volgt zoveel mogelijk het landelijke rooster.

\*De volledige opbrengst van de incasso van de voorjaars- en najaarszendingscollecte zal overgemaakt worden naar Kerkinactie.

#### Kerkrentmeesters:

\* Er is een bedankje ontvangen van het Muziektheater voor het gebruik van de kerk.

\*Volgens de planning zal het orgel in week 13 gerestaureerd worden.

#### Wat verder ter tafel komt:

Rinny Pijpker vertelt dat het gezamenlijk eten in de Hoekstien heel goed loopt.

#### Sluiting:

Helma van Tongeren geeft, zoals zij dat zegt, een beschouwing. Zij wil tegenover al het negatieve in onze samenleving positieve dingen neerzetten. "Het is een voorrecht om in Langweer te wonen". "Het omzien naar elkaar in Langweer, het genieten in de natuur en voor dit alles mogen we God dankbaar zijn", zo zegt zij.

De voorzitter bedankt allen en sluit de vergadering.

### Verslag kerkenraadsvergadering 3 juni 2020

Afwezig met kennisgeving: Diaken Pieter Brinksma en ouderling Helma van Tongeren.

#### Opening :

Voorzitter Piet Boer heet allen welkom op deze eerste vergadering in de corona-tijd en zoals de regels voorschrijven op anderhalve meter afstand van elkaar.

Ds. memoreert de tekst van Paulus uit Galaten 3 : vs. 28 "Wij zijn allen gelijk" en leest een gedicht van Hadassa Stehouwer, "Alle witte mensen hebben een voordeel" Dit gaat over de privileges die witte mensen hebben en dat wij dat alleen als witte mensen kunnen veranderen.

**Rondje kerkenraadsleden:** persoonlijke ervaringen in deze coronatijd worden gedeeld. Voor sommigen veranderde alles door alle beperkende maatregelen, zomaar samen thuis aan het werk en anderen en of de partner of kinderen in de zorg moesten juist hard of harder werken. Ook het ritme van alle dag was even zoek en verstoord. Zij die alleen staan, zijn nu nog meer alleen. Ook erg dat plotseling de kerkdiensten wegvielen. Gelukkig zijn alle leden nog gezond.

#### Ingekomen stukken:

Tsjûkemargemeentes: De Tsjûkemaar- openluchtdienst op 3 juni is verschoven naar 13 juni 2021.

**Notulen kerkenraadsvergadering 4 maart 2020:** worden met dank aan de scriba goedgekeurd.

N.a.v.: De bijeenkomst van de kerkrentmeesters van de tsjûkemargemeentes had geen bevredigend resultaat. De meeste gemeentes vinden dat alles goed op orde is in de eigen gemeente.

#### Terugblik diensten:

Sinds 18 maart worden de online midweek vieringen op woensdagmorgen gehouden. Deze worden positief ervaren en worden goed bekeken en ook nog vaak teruggezien.

Ook de gezamenlijke online diensten met Op 'e Noed en Ouwsterhaule/Scharsterbrug met Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren werden goed bekeken.

#### Mededelingen predikant:

Er was weer contact gelegd met een werkgroep in het dorp "Omzien naar elkaar in Langweer" samengesteld uit verschillende gelederen uit het dorp. Dit heeft geresulteerd in een groep die diensten aanbood in en voor het dorp in deze coronatijd. Ds. en Rinny Pijpker maken deel uit van deze werkgroep. Er is een openbare Facebookpagina geopend waar vrijwilligers uit het dorp hun hulp aanbieden; met een huis aan huis- flyer werden dorpelingen op de hoogte gebracht.

### Ouderlingen:

Ds. en de ouderlingen houden in deze, voor velen, moeilijke tijd telefonisch contact met de ouderen en alleenstaanden.

### Diakenen:

De jaarrekening 2019 is goedgekeurd.

### Kerkrentmeesters:

\*De jaarrekening 2019 is goedgekeurd en wordt nog toegevoegd.

\*Bij navraag bij deskundigen en Kerkrentmeesterlijk Beheer of het coronavirus met heteluchtverwarming in de kerk niet risicovol is, kreeg men geen bevredigend antwoord. Zolang er niet meer over bekend is, is de warmtewin installatie uitgezet.

\*Het archief is uitgezocht en gedigitaliseerd. Overige zaken van voor 2014 om te bewaren, moeten op een USB- stick verzameld worden.

\*Er zijn nieuwe regels van de PKN; nieuwe leden mogen pas ingeschreven worden na hun toestemming.

### Gebruiksplan kerk:

Dit plan is volgens de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Het plan wordt gezamenlijk doorgenomen. Met deze nieuwe regels zouden er ongeveer 54 mensen in de kerk kunnen. Er wordt besloten om eerst te inventariseren of men wel bereid is, of durft naar de kerk te komen per 1 jul. Er wordt op 15 juni een extra vergadering ingelast en dan wordt besloten, wanneer de kerkdiensten weer hervat zullen worden.

**Sluiting:** Rinny Pijpker leest een gedicht voor: "Fier 't libben" en de voorzitter bedankt allen voor de inbreng.

## VERJAARDAGEN

### Lidmaten en blijkgevers die in juli, augustus en september 2020 80 jaar en ouder mogen worden

- 16 - 07 Mevr. M. de Jong - Bles, Stationstraat 1, kamer 49, 8521 JT Sint Nicolaasga.. Zij wordt 96 Jaar !
- 01 - 08 Mevr. J. F. A. Silvius - Mulder, Oasingaleane 22, 8525 EN Langweer
- 07 - 08 Dhr. S. Bosma, Tsjillânleane 14, 8525 GR Langweer
- 09 - 08 Mevr. Sj. De Vries - de Haan, Lyts Dykje 40 8525GD Langweer
- 19 - 08 Mevr. G. Seinen - Busman, Appelhof 19 8525 GJ Langweer
- 20 - 08 Mevr. A. Bouwman - Wurster, Scharsterlaan 20, 8526 GD Boornzwaag
- 06 - 09 Mevr. K. A. Bles - Houwman, Bloksleat 2, 8512 AA Broek Fr.
- 08 - 09 Dhr. B. Zijlstra, Nummer 1A, 8528 DT Dijken
- 13 - 09 Mevr. J. van der Gaast - van Keimpema, Nummer 15, 8528 DT Dijken
- 13 - 09 Dhr. A. Mink, Legebuorren 89, 8525 GX Langweer
- 16 - 09 Dhr. H. de Vries, Brédyk 30, 8525 ER Langweer
- 29 - 09 Mevr. K. Mink - Kroes, Legebuorren 89, 8525 GX Langweer

*Wij willen de jarigen van harte gelukwensen en doen dat met een gebed uit Untfermje Jo....*



*Fan Jo komt al wat goed is....*

*O God, fan Jo komt al wat goed is.  
Wol jaan,  
dat wy, dy 't sizze te leauwen,  
betinke wat rjocht en earlik  
en yn jo Geast is.  
Lear ús te libjen  
yn blydskip en leafde,  
sa as ek Jezus  
mei blydskip ús leaf hân hat  
en ús syn freonen neamt.  
Dy leafde jout ús  
ljocht en waarmte.  
Lear ús ek wat  
fan dat ljocht en dy waarmte  
út te strieljen.  
Dat bidde wy  
yn'e namme fan Jezus, ús Hear.  
Amen.*

## VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN

### Inkomsten van de Diaconie

Mei € 377,50

### 26 juli Project Gezamenlijke Diaconieën Collecte Thomashuis

Het Thomashuis Sint Nicolaasga is landelijk gelegen in een gezellige en betrokken buurtschap de Heide. In een Thomashuis wonen 8 à 9 volwassenen met een verstandelijke beperking op een zo gewoon mogelijke manier





met elkaar samen.

Het ligt op tien minuten fietsen via een veilig fietspad vanaf het dorp Sint Nicolaasga. Behalve een prachtige boerderij hebben zij een mooie tuin met een dierenweide.

Het Thomashuis biedt rust, veiligheid en geborgenheid. Hun doel is dat de bewoners hier gelukkig mogen wonen ieder op zijn of haar wijze.

### 16 augustus Rwanda – Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betreft jongeren actief bij het gemeentelven en geeft hun een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkeloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor ouders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven.



### 6 september Help een stille coronaramp voorkomen

Corona: een ramp van ongekenne omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. Sta ook op, geef gul en help deze stille coronaramp voorkomen.



### 13 september Collecte Jeugdwerk

#### Nederland - Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.

Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de Kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna eenderde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa's en oma's maken dankzij Kliederkerk kennis met bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Collecteer mee om Kliederkerk te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met bijbelverhalen om samen in het voetspoor van Jezus te gaan.

### 27 september Collecte vredeswerk

#### Wereldwijd – Verlangen naar vrede

Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruto geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hun zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.



## VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

### Mutaties

#### Binnengekomen:

Dhr. Y.I.G.V. Tichelaar vanuit Wilnis naar Oasingaleane 23A

Dhr. J.J. Visser vanuit Wyckel naar Appelhof 16

## ADRESSEN

<b>Predikant:</b>	Ds. Aart Veldhuizen, Legebuorren 67, 8525 GX Langweer. <a href="mailto:aart.c.veldhuizen@gmail.com">aart.c.veldhuizen@gmail.com</a>	Tel. 06 - 107 021 65
<b>Ouderling scriba:</b>	Geertje Minnee-Schalkers, Lyts Dykje 14, 8525 GC Langweer <a href="mailto:scriba@kerklangweer.nl">scriba@kerklangweer.nl</a>	Tel. 0513 - 499 248
<b>Overige ouderlingen:</b>	Rinny Pijpker-van der Spoel Helma van Tongeren	Tel. 0513 - 499 307 Tel. 06 - 110 923 17
<b>Diaconie administratie:</b>	Jetske de Jong-Beuckens, Bredijk 4, 8525ER Langweer <a href="mailto:diaconie@kerklangweer.nl">diaconie@kerklangweer.nl</a> Banknummer: NL07.RABO.0334.7030.85 Project Gezamenlijke Diaconieën en Caritas: "Thomashuis Sint Nicolaasga" Banknummer: NL93.RABO.0370.6020.13	Tel. 0513 - 499 738
<b>Overige diakenen:</b>	Reinoud de Boer Pieter Brinksma	Tel. 0513 - 498 231 Tel. 0513 - 499 310
<b>Kerkrentmeesters:</b>	Voorzitter: Piet Boer Administratie: Fokke Hoekstra, Houtvaartweg 3, 8526 GC Langweer Penningmeester / ledenadministratie: Grietje de Boer-Faber, Langwarderdijk 7, 8525 DP Langweer Banknummer: NL67.RABO.0334.7007.44 <a href="mailto:beheer@kerklangweer.nl">beheer@kerklangweer.nl</a>	Tel. 0513 - 435 987 Tel. 0513 - 498 232
<b>De Hoekstien:</b>	Beheerder: Piety Wildschut-v.d. Meulen, Lyts Dykje 34, 8525 GC Langweer <a href="mailto:pietiewildschut@hotmail.com">pietiewildschut@hotmail.com</a>	Tel. 06 - 129 569 47
<b>Kosterpoule:</b>	Coördinatie: Marten Klaas Brinksma	Tel. 06 - 108 502 22
<b>Redactie kerkblad</b>	Aukje de Jong-de Jong, It Boerein 2, 8523 NX Idskenuizen Geertje Minnee-Schalkers <a href="mailto:kerkblad@kerklangweer.nl">kerkblad@kerklangweer.nl</a>	Tel. 0513 - 853 637 Tel. 0513 - 499 248 Tel. 0513 - 431 407
<b>Website</b>	Els Theel Aukje de Jong- de Jong Website protestantse gemeente te Langweer: <a href="http://www.kerklangweer.nl">www.kerklangweer.nl</a>	Tel. 0513 - 436 900 Tel. 0513 - 853 637





# PG OP 'E NOED

## VAN DE KERKENRAAD

### Verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad van 11 juni 2020

Voorzitter Jan de Jong opent onze eerste vergadering in de 'coronatijd' met allereerst een blij welkom voor de nieuwe ambtsdrager Nel Pit. Zij vertegenwoordigt voortaan in deze vergadering de Diaconie. Hemmo Kalteren is de vaste vertegenwoordiger van het College van Kerkrentmeesters. Ook heet de voorzitter pastor Geertje van der Meer en kerkbeheerder Tjitske van Koten welkom. De openingslezing is Matteüs 5 vers 14 – 16, waarin Jezus (in de Bergrede) zegt: 'Jullie zijn het licht in de wereld' en dus 'moet jullie licht schijnen voor de mensen'. Daarna leest hij uit "Brood voor onderweg" van Henri Nouwen/Maria ter Steeg: "Licht in de duisternis": wij kunnen verlies en verdriet hebben in ons leven, maar God gaat met ons mee op onze tocht, waarbij Hij zijn licht over ons laat schijnen. En zo moeten wij ons licht ook in de wereld laten schijnen. De voorzitter sluit de opening af met een gebed.

Twee dagen na onze vorige vergadering heeft de PG Op 'e Noed besloten voorlopig niet te vergaderen om covid-19 besmetting te voorkomen; een voor onze kerk ongekend besluit. Ondanks het gemis van de samenkomst/dienst op de zondagmorgen, gevolgd door het gezellig koffiedrinken denken wij en veel van onze leden zeer positief over de aangeboden onlinediensten (via de website Op 'e Noed). Een ieder kan op elk gewenst moment de dienst thuis meemaken en kan ook diensten van andere kerken en kerkgenootschappen volgen. Zo zijn er mensen van elders die onze diensten volgen. Een voordeel is ook dat je bij het kijken niet door iets of iemand wordt afgeleid. Het gemis van de eigen dienst en het idee dat er veel mensen (tegelijk) met jou de dienst via internet volgen, brengen ook emoties met zich mee. Vooral het samen zingen wordt gemist. Vormen van contact moeten er zijn en daarom gaan onze pastores leden bezoeken die dat willen. Hun wordt eerst telefonisch gevraagd of ze bezoek op prijs stellen (zie mededeling Z.O.).

Onze diensten worden goed bekeken: minimaal 194 mensen (+ vaak kijken meer mensen per huishouden) naar de bevestigingsdienst en bij 'normale' diensten rond de honderd. Omdat onze onlinediensten goed gewaardeerd worden, willen we ermee doorgaan, ook na de 'coronatijd'. Echter, het opnemen en verwerken van deze diensten kost veel tijd, vooral voor de technicus en om het vol te houden, moet alles eenvoudiger. Na 1 juli willen we de kerkdienst live opnemen en die vervolgens op de website plaatsen. De dienst is dan een of twee uur later te zien. Een groepje bij de dienst betrokken leden en enkele 'genodigden' kunnen bij het opnemen aanwezig zijn. De kerkbeheerder toont ons een anderhalvemeter opstelling in de kerk en daaruit blijkt, dat er 35 mensen

aanwezig kunnen zijn. Voor mensen uit één huishouden zijn stoelen tegen elkaar aan gezet.

Om onze online-uitzendingen in de komende tijd en erna mogelijk te maken, moet er geïnvesteerd worden: ongeveer € 2200,- voor apparatuur e.d. De kerkenraad is voor een spoedige aanschaf. Er kan een actie gehouden worden om het geld voor dit doel binnen te halen.

Binnenkort wordt glasvezel in onze dorpen aangelegd en de kerkenraad wil onze kerken aansluiten voor een betere internetverbinding; de huidige internetverbinding is onvoldoende. We gaan in ieder geval tot 1 september door met onze internetdiensten. Het is duidelijk dat in verband met hygiëneregels enz. en de anderhalvemetermaatregel de diensten alleen in de kerk van Idskenuizen gehouden kunnen worden.

Voorlopig investeren we geen tijd en geld in de startzondag omdat wij niet weten of en wanneer die gehouden kan worden. Er wordt geprobeerd in de zomer enkele activiteiten in de buitenlucht te organiseren, zodat we elkaar als gemeente niet uit het oog zullen verliezen. Mededelingen komen in de Z.O. en in Geschakeld.

Het pastoraal werk in Doniahiem kan weer; wel moet de pastor vooraf aangeven bij wie zij op bezoek gaat. Onze diensten zijn soms ook te zien in de grote zaal van Doniahiem. Wie in de Scharleijen woont en zelf geen computer heeft, kan ook een familielid vragen de dienst op de laptop of tablet te laten zien. Er kan dan ingelogd worden op de wifi van Doniahiem. De diensten zouden wellicht ook via een beamer in de hal van de Scharleijen getoond kunnen worden.

De diaconie wil graag mensen helpen die het financieel zwaar hebben als gevolg van de coronacrisis.

Jannie van Koten is beheerder van onze website.

Wico Koolstra is de nieuwe voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. De klok van de kerk van St. Nyk is, zoals de St. Nyksters kunnen horen, gerenoveerd, hij luidt weer en de klank is bijzonder helder. De te ontvangen subsidie bedraagt de helft van de kosten, wat die ook moge zijn.

Door de corona zijn de jeugdactiviteiten op een laag pitje gezet. De jongeren is een (bemoedigings)kaartje gestuurd. 'Nacht zonder dak' is wel doorgegaan. Twintig kinderen overnachtten zeer eenvoudig in de eigen tuin. Dat is gebeurd o.l.v. Linda Wind. Zij hebben een goed bedrag opgehaald. Geertje en Jannie gaan binnenkort overleggen over komende activiteiten. De uitzending van de Tsjûkemartsjinst is bijna niet op internet te vinden, maar wel via de kerk van Joure.

Ds. Gerda Keijzer sluit de vergadering af met het gedicht 'Bel-lenblaas' van Erik Idema ( te vinden op pagina 1293 van het Liedboek).

Om 22.05 uur bedankt de voorzitter iedereen voor haar of zijn inbreng en hij wenst een ieder wel thuis.

## AFSPRAKEN MAKEN

Greta van der Meer zal ook dit seizoen voor mij afspraken maken voor een deel van de huisbezoeken. Daar ben ik erg blij mee. Samen hebben we een lijst opgesteld van de personen die zij dit seizoen zal bellen voor een afspraak. Maar als u niet gebeld wordt door haar, maar toch een bezoek wilt, aarzel dan niet en spreek één van ons tweeën aan.



*Ds. Gerda Keijzer*

## NIEUWS UIT WIRDUM

### 'Live' voorgaan in tijden van corona

Wanneer ik dit stukje schrijf is het zondagmiddag 21 juni. Een paar uurtjes geleden ging ik 'live' (in het echt!) voor als gastvoorganger bij de PG van Nijbeets. Er hadden zich 15 mensen ingeschreven om naar de kerk te komen. Dit terwijl er 30 mensen in de kerk mogen en er op gemiddelde zondagen ongeveer 100 mensen naar de kerk komen. Je zou bijna denken: 'Wat een moeite voor zo weinig mensen'. En toegegeven, dat heb ik vooraf ook gedacht. Maar ik monterde mezelf op met de gedachte dat er misschien ook een aantal mensen via de kerkradio mee zouden luisteren. Mensen die in de beslotenheid van hun huis, wél mee mochten zingen in tegenstelling tot de mensen in de kerk.

Dat laatste vergde tijdens de voorbereiding dus extra aandacht want zonder zingen is de kerkdienst voor kerkgangers wel een behoorlijk passieve en mogelijk saaie aangelegenheid.

Dus heb ik een aantal liederen van 'Nederland zingt' gebruikt en heb ik het orgel solo een tweetal bekende liederen laten spelen. Ik heb een lied 'voorgedragen' terwijl het orgel de melodie speelde en ik heb zelf maar een lied gezongen. Hier kreeg ik, tot mijn grote verbazing, applaus voor. Dat was niet de bedoeling geweest maar wel mooi eigenlijk.

De overdenking was een bewerking van de overdenking die twee dagen eerder was opgenomen voor PG Op 'e Noed. Want een overdenking tijdens een echte kerkdienst mag wel wat langer duren. Bovendien was ik nog niet tevreden over

de overdenking (sorry Op 'e Noed) en heb ik er nog wat aan verbeterd. Zodoende reed deze zondagochtend richting Nijbeets met een gevoel er alles aan gedaan te hebben wat in mijn vermogen lag, om het te laten slagen.

Tijdens de dienst voelde ik metéén de concentratie en betrokkenheid van de mensen. Voor velen van hen was het weer de eerste keer sinds maanden dat ze weer op zondagochtend in hun vertrouwde kerk zaten. De betrokkenheid werd, naar mijn idee, nog vergroot doordat ik alle vijftien mensen bij tijd en wijle even kon aankijken.

Na de dienst stonden de meeste van de kerkgangers in een grote kring op het pleintje voor de kerk. Toen ik aan kwam lopen, kon ik even met ze napraten. Sommigen zeiden dat ze het een mooie preek hadden gevonden: 'Prikkelend, zei iemand, maar dat kunnen we hier wel hebben'. Het bleek ook dat mensen door het meelesen van de liedteksten en het mee 'hummen' toch ook betrokken waren geweest bij de liederen. Ze gaven aan dat de teksten zo nu en dan nadrukkelijker binnen waren gekomen dan anders. Mooi om zo even na te praten.

Al met al viel het dus niets tegen, naar mijn idee. Toen ik terugreed van Nijbeets naar Wirdum overviel mij een gevoel van opluchting en blijdschap. En met elke kilometer verwijderde ik me verder van al die hoofdbreken over kerkdiensten en liturgie tijdens coronatijd.

*Geertje van der Meer*



*Doarpstjerke Nijbeets*

## 1. Gods aanwezigheid (geschreven in mei)

Het is vroeg in de avond. Ik fiets terug van de boerderij naar huis. Op de boerderij is het altijd druk. Er wordt gewerkt, gepland, gecontroleerd. Regelmatig komen de telefoons tevoorschijn met daarop apps die de laatste cijfers geven over melkqualiteit of de vruchtbaarheidsstatus van de dieren. Echt rustig werken kun je het niet meer noemen. Daarom ben ik blij dat ik vandaag voor de fiets gekozen heb en niet voor de auto.

Ik neem een fietspad langs een zijarm van de IJssel. Dat betekent geen auto's om me heen. Mmmm, heerlijk!

De wilgen zitten volop in het blad. Wilgenbladeren maken in de wind een ander geluid dan de bladeren van andere bomen. Ze geven een helderder geluid.

De rietpluimen langs het water maken ook geluid. Ze ruisen. Een waterhoen verschuilt zich tussen het riet, maar verradt zijn aanwezigheid door zijn eigen geluid.

Zo in de stilte te zijn na een paar uur flink 'doorakkeren' maakt dat ik tot mezelf kom en even niet meer met cijfers en aardse dingen bezig ben, maar met dingen die de ziel raken. Dat heb ik nodig. Ik ben weliswaar dominee en heb voor mijn werk de Bijbel vaak open liggen. Het lezen en studeren in de Bijbel bouwt mijn geloof. Maar dat is nog iets anders dan dat mijn ziel verzorgd wordt. Ik heb ook zielzorg nodig.



Het gras in de berm langs het fietspad is nog niet gemaaid. Ongelooflijk, zoveel verschillende grassen en bloeiwijzen er zijn. De ene bloem is nog mooier dan de andere. En dat zijn alleen nog maar de grassen. Daartussen staan veldbloemen te prijken.

Het water in de sloot is zo helder, dat ik de vissen

tussen de waterplanten kan zien zwemmen. Aan de andere kant van de sloot komt de mais al op. De boer heeft een rand van zonnebloemen om zijn perceel gezaaid. Die zorgen deze zomer voor een mooi plaatje.

Het lijkt wel of ik in de stilte van deze avond de schoonheid van alles opeens beter zie. En opeens denk ik: is dit nu een 'berichtje' van God? Zo van: Hé, kijk eens uit je ogen en luister eens goed: IK ben er ook nog....!

We zoeken soms koortsachtig naar bewijzen dat God bestaat. Zodat ons geloof gebouwd wordt en ons ziel verzorgd. Ik ook. Maar hier, in het suizen van de zachte stilte, kwam God voor mij opeens onverwachts dichtbij. Als zorg voor de ziel.

*ds. Gerda Keijzer*

## 2. Bezorger



Zoals u misschien weet worden de kerkdiensten van Op 'e Noed door de weeks opgenomen. Meestal twee opnames per keer. Alex van der Wal maakt er

dan een mooie uitzending van. Maar voordat alles goed is opgenomen, moet er nog wel het een en ander gebeuren. En vooral niet gebeuren. Soms is een noot te hoog voor de zangers en moet de organist een andere begintoon kiezen. Soms komt er opeens een trekker met veel geraas de bocht om naar Teroele, zodat het hele gebouw staat te trillen op z'n grondvesten. Iemand slaat elders in het gebouw hard met een deur. Soms versprekt iemand zich (meerdere keren achter elkaar) en moet de opname weer over. Alex is onverbiddelijk: het moet er goed op staan. Op een keer waren we nog laat op de ochtend bezig en begon de klok in de toren opeens 12 keer te slaan, dwars door de preek heen.... overdoen dus.... Maar wat er pas gebeurde, sloeg alles. Midden onder de opnames was er een hoop gerommel met de buitendeur. Even later ging de deur naar de kerkzaal open en wurmde een pakketbezorger zich met pakket en al naar binnen. De man stond verbaasd te kijken toen er een dominee in vol ornaat op hem toe kwam lopen. Misschien had hij gedacht dat ook deze kerk verbouwd was tot woonhuis of galerie of zo. Na navraag naar de naam van de geadresseerde en aanwijzingen van onze kant om het juiste huis te vinden vertrok de man weer en konden wij de opname weer overdoen.

IK moest denken aan een grap van jaaaaren terug. Een evangelist komt bij iemand aan de deur en zegt: 'Ik kom u het evangelie brengen'. 'Zet maar onder de trap', zegt de bewoner.

Wat onze pakketbezorger in Idskenhuzen kwam brengen, dat weten we niet. Hoe de ontvanger erop gereageerd heeft, weten we ook niet. Als de inhoud van het pakket naar zijn of haar smaak was, dan staat het nu ergens in hun huis of het hangt in de kast. Maar zo niet, dan heeft de geadresseerde het pakketje weer netjes dichtgeplakt en aangeboden bij het postkantoor. Retour afzender.

Ik bedacht me dat wij ook iets aan de mensen aan willen bieden met onze kerkdiensten. Zouden de mensen ook blij zijn met wat we 'komen brengen'? En wat als niet tevreden zijn? Zouden ze het dan ook retourneren? Misschien is het niet naar jullie smaak. Een onlinedienst is immers geen echte dienst, waarin jullie kunnen zingen en er koffie en koek is na afloop. Tuurlijk: u kunt thuis zingen en de preek volgen met een kopje koffie op de tafel naast je. Maar dat is toch anders.

Over smaak valt niet te twisten. Liever echt dan namaak? Dan moet u nog wel even wachten. Tot die tijd blijven wij op zondagmorgen 'rommelen aan uw voordeur' en brengen een pakketje bij u thuis. Met zorg gemaakt en van harte aan u aangeboden. Alstublieft! En graag gedaan!

*Ds. Gerda Keijzer*

## Nacht Zonder Dak Geen dak boven je hoofd, alleen een kartonnen doos.....

Ook nu nog, in 2020, en ook tijdens corona, slapen jongeren in sloppenwijken of vluchtelingenkampen met veel bij elkaar zonder dak boven hun hoofd of in tenten/wankele hutjes.

Nacht Zonder Dak wordt elk jaar gehouden om geld in te zamelen voor miljoenen jongeren die in zulke omstandigheden leven.

Dit jaar samen NZD houden op een groot grasveld, zoals vorig jaar bij de Heidepleats, zat er helaas niet in. Maar TEAR (de organisatie die NZD organiseert) liet het er niet bij zitten en riep ons op ook dit jaar toch een Nacht Zonder Dak te houden, maar dan thuis in de achtertuinen van de jongeren.

13 jongeren besloten dit te doen! Natuurlijk deden ze het niet alleen voor de lol. Ze lieten zich sponsoren voor de jongeren in sloppenwijken en vluchtelingenkampen. € 850,- hebben ze verzameld!

# NACHT ZONDER DAK





Dit geld gaat via stichting Tear naar ontwikkelingslanden om daar te helpen het coronavirus te bestrijden. De medische zorg is in veel van deze landen zeer beperkt en de mensen “wonen” dicht op elkaar. Een grote uitbraak heeft desastreuze gevolgen. Door de lockdowns kunnen mensen niet werken en verdienen ze geen geld om eten te kunnen kopen. Daardoor is er in deze gebieden enorm tekort aan voedsel en water. Welke ramp is groter?

Samen met lokale partners zorgt Tear voor:

- Voorlichting over preventie tegen coronavirus
- Zeep, schoonmaakmiddelen, maskers en handschoenen
- Voedsel en water
- Wasgelegenheden
- Ontsmetting van openbare plaatsen, wegen en voertuigen.

Het was prachtig weer en de hutjes waren weer knap gebouwd! Er was een prijs voor het mooiste krot en voor degenen die het meeste geld had opgehaald.



## Examens

Anders dan alle andere jaren maar de tijd van examens en afstuderen is weer geweest. Je hebt je best gedaan met leren en met het maken van de examens en nu heb je te horen gekregen of dat voldoende is geweest.

Voor iedereen die **geslaagd** is: gefeliciteerd!

Voor iedereen die een **herkansing** moet maken: heel veel succes!

Voor iedereen die **niet geslaagd** is: wat jammer. En alle clichés kunnen wel geschreven worden maar daar heb je helemaal niets aan. Succes met de keuzes die nu gemaakt moeten worden.

## Zonnebloemen

Een tijdje terug hebben alle jongeren een kaart gekregen met een zakje zonnebloemzaadjes. Deze konden geplant worden in de tuin zodat je ze elke dag ziet groeien. En hoe hoger de zonnebloem groeit, hoe dichterbij de tijd komt dat wij elkaar weer zullen zien.

En natuurlijk vinden wij het leuk om te zien hoe de zonnebloemen groeien. Stuur dus gerust een foto naar mij of een van de KND leiding.

*Jannie van Koten*

VAN EXAMENS KRIJG JE UITSLAG

*Loesje*

## VAN DE DIACONIE

Door de Corona-crisis zijn veel mensen financieel in de problemen gekomen. De Diaconie wil graag deze mensen met een extraatje ondersteunen. Daar vragen we uw hulp bij. Uiteraard gaan wij met uw eventuele reactie vertrouwelijk om. Dus.....als u zelf getroffen bent of u weet iemand, laat het ons weten.

Eveneens hebben wij een gift van € 500,00 geschonken aan de voedselbank te Joure.

Nel Pit tel. 0513-850976 of

Marieke de Velde Harsenhorst tel. 0513-853131.

### Collecte voor de Diaconie in de maand juni, juli en augustus 2020

Beste gemeenteleden.

Wanneer onze kerk weer open gaat mag er niet gecollecteerd worden.

De diaconie collecteert wekelijks voor een doel in binnen en buitenland. Deze staan in Geschakeld vermeld bij de kerkdiensten.

Nu dit niet mogelijk is hebben we een manier gevonden om toch deze projecten te blijven steunen. Wij willen u vragen om uw collecte 1 x per maand over te maken met vermelding van de maand. Wij zorgen er dan voor dat al het geld verdeeld wordt, u kan de opbrengst weer lezen in de volgende Geschakeld.

Wilt u een specifiek doel steunen? Vermeld dit dan bij de omschrijving.

Rekening nummer:

NL 60 RABO 0334 7001 91t.n.v. Diaconie P.G. Op 'e Noed te Sint Nicolaasga

*Met vriendelijke groet en dank namens de diaconie*

## VAN DE KERKRENTMEESTERS

### Algemeen

In deze rubriek houden wij u op de hoogte van het werk van de kerkrentmeesters. Dit gaat over het geld en goed van uw kerk: het geld dat binnenkomt aan bijdragen e.d. en het geld dat er uit gaat aan pastoraat, onderhoud kerkgebouwen en de kosten van het houden van kerkdiensten. Mocht u/jij vragen hebben of is er iets niet duidelijk: vraag het ons!

### Nieuwe kerkrentmeesters

Afgelopen week hebben we voor het eerst weer vergaderd sinds de uitbraak van het coronavirus. Via de mail en de kerkrentmeestersapp konden we elkaar op de hoogte hou-

den en het kerkewerk voortzetten. Fijn dat we elkaar nu weer, met gepaste anderhalve meter afstand tussen de tafels, in het echt konden ontmoeten. We hebben in de vergadering met een bloemetje afscheid genomen van Johannes de Jong, Douwe Smit en Sieta Zijlstra. Heel erg bedankt voor jullie inbreng en inzet! En we hebben hartelijk verwelkomd de nieuwe, maar ook vertrouwde, gezichten van Ineke Bijl-Graafsma en Wico Koolstra. Fantastisch dat jullie ons team komen versterken!

### Abonnement Geschakeld

Bij deze uitgave vindt u een acceptgiro voor de abonnementskosten van Geschakeld.



## Wijkkerkrentmeesters

Wijk 1 Wico Koolstra  
Wijk 2 Vacant (2a) en Pieter Dijkstra (2b)  
Wijk 3 Sint de Boer (3a) en Ineke Bijl-Graafsma (3b)  
Wijk 4 Anita Spijksma (4a) en Ineke Bijl-Graafsma (4b)  
Wijk 5 vacant  
Wijk 6 Stoffel Yntema  
Wijk 7 Hemmo Kalteren

**Geef!**  
voor de  
restauratie  
van de  
Sint Nykster  
kerkklok

**NL23.RABO.0124.7477.52**



t.n.v. restauratiecommissie Op 'e Noed



en breuk was restauratie noodzakelijk. Tegelijkertijd zijn er in de toren de nodige aanpassingen verricht. Ook de wijzerplaten zijn opgeknapt en opnieuw geschilderd. Al met al een hele klus, die naar omstandigheden vrij vlot kon worden geregeld. De coronacrisis had hier weinig invloed op. De klok slaat weer de uren en halfuren. Hij luidt weer door de weeks om 8 uur, 12 uur en 18 uur. Op zondag klinkt zijn uitnodiging een half uur voordat er een kerkdienst begint. En natuurlijk is hij er bij trouw- en rouwdiensten en bij bijzondere omstandigheden.



De financiering is nog niet rond. Subsidies zijn toegezegd, maar dekken niet alles. Een bijdrage op IBAN NL 23 RABO 0124 7477 52 t.n.v. Restauratiecommissie Op e Noed is daarom zeer welkom.

## Restauratie Kerktoren en klok Kerk Sint Nicolaasga

### Euwenoude klok weer als nieuw!

We hebben het luiden van de klok vanaf begin februari 2020 moeten missen. Maar hij is weer terug! De klok uit de toren van de kerk van Sint Nyk is weer helemaal opgeknapt. Deze klok dateert van 1467 en heeft dus al eeuwenlang z'n werk gedaan. Door problemen met de ophanging, door slijtage



*Jan van der Meer  
en de foto's zijn gemaakt door  
Thewes Hoekstra*

## WIJ GEDENKEN

*In Memoriam*

### Pieter Dirk Dijkstra

\* 12 april 1943

† 13 juni 2020

Pieter Dijkstra werd geboren in Teroele. Op de pleats van zijn ouders. Hij zou er bijna zijn hele leven wonen. Pieter heeft daar een fijne jeugd gehad, met twee jongere broers en zussen. Maar als hij 20 jaar is overlijdt zijn vader. Voor zijn sterven had vader hem gevraagd om voor hem en de kinderen te zorgen. Pieter zei van harte 'ja'. Deze belofte was heilig voor hem. Hij bleef voor hem zorgen, tot haar dood in 1998.

Pieter was een man die van mensen hield en die vriendelijk en behulpzaam was. Al vroeg was hij zondagschoolleider. Velen van ons weten nog hoe mooi hij kon vertellen. Maar ook later vervulde hij in kerk en samenleving vele taken. Hij kreeg daarvoor later een ridderorde. Toen hij zijn bedrijf beëindigd had, kreeg hij meer tijd om verre reizen te maken. Daar genoot hij van. Maar ook zijn naasten vergat hij niet. Talloze bezoeken bracht hij, die erg gewaardeerd werden. Pieter had een grote vriendenkring. Vele vriendschappen gingen terug tot op zijn kindertijd.

Pieter was een tevreden mens die als geen ander de kleine geluismomenten van het leven kon waarderen. Toch heeft hij heel moeilijke periodes in zijn leven gekend. Het overlijden van zijn zus Lijkeltje bij voorbeeld. Zij was nog maar 57 jaar. Dat heeft hem bijzonder aangegrepen.

Ruim drie jaar geleden werd Pieter ziek. Hij beleefde goede en slechte perioden. Zijn zus Jikke bood hem in deze tijd trouw en liefdevol haar hulp. In tijden van verdriet en zorgen greep Pieter altijd terug op Psalm 116, vers 1. Dat was het eerste lied dat hij leerde op de Lagere School en het lied is zijn hele leven met hem meegegaan. *'God heb ik lief, want die getrouwe Heer, hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer'*. Aan dit geloofsvertrouwen klampte hij zich ook nu vast.

Een aantal maanden geleden verhuisde Pieter naar De Scharleijen, omdat hij niet meer alleen thuis kon wonen. Het was een enorme stap voor iemand die 77 jaar in Teroele gewoond had, maar hij voegde zich zonder problemen in het nieuwe leven en was er uitermate tevreden. Op 13 juni is hij daar overleden, in bijzijn van zijn zus en broer Eelke, zijn zwager en schoonzussen. Tijdens de dankdienst voor zijn leven luisterden we naar liederen die Pieter zelf had uitgezocht. Na de dienst brachten we hem naar de pleats in Teroele. Daar vandaan ging de plechtige, stille stoet te voet naar de begraafplaats in Teroele. Daar rust hij nu in de aarde, dicht bij zijn geboortegrond. Wij zullen Pieter missen.

*Ds. Gerda Keijzer*

## MUTATIES FEBRUARI, MAART, APRIL, MEI 2020

### Binnengekomen

Vanuit SCHERPENZEEL GLD, Mevr. G. den Uil-van Essen, Sietze Hepkemalaan 20, 8521 DH SINT NICOLAASGA

Vanuit BALK, Dhr. R. Visser, Kerklaan 40, 8521 KL SINT NICOLAASGA

Vanuit OUDEMIRDUM, Mevr. H. de Haan, Bramersstraat 75, 8523 NJ IDSKENHUIZEN

Vanuit JOURE, Mevr. R.W.M. Douwenga, De Rijlst 8, 8521 NH SINT NICOLAASGA

Vanuit LELYSTAD, Dhr. M. de Haas, Mastersein 6, 8523 NK IDSKENHUIZEN

Vanuit IJLST, Mevr. M. Visser-Manheim, Lemmerweg 6, 8521 JN SINT NICOLAASGA

Vanuit LANGWEER, Mevr. L. de Jong, Bramersstraat 50, 8523 NH IDSKENHUIZEN

### Binnenverhuizing

Dhr. G. Kloosterman, Kerkstraat 8 naar Bramersstraat 21, 8523 NE IDSKENHUIZEN

Mevr. A. Wanschers, Appelhof 31 naar Helmhout 121, 8502

### BP JOURE

Mevr. H. Portena-Fokkema, Bouwen 2 naar Stationsstraat 1 K52, 8521 JT SINT NICOLAASGA

Mevr. F. Hoogland-Vogel, Groenendal 2 naar Stationsstraat 1 K24, 8521 JT SINT NICOLAASGA

Mevr. I.D. Waterlander, Bramersstraat 18 naar Stationsstraat 15, 8521 JT SINT NICOLAASGA

Dhr. G. de Jong, Kerklaan 72 naar Schwarzenbergstraat 3, 8521 KW SINT NICOLAASGA

Mevr. G.J. de Jong, Kerklaan 42 naar Bouwen 19, 8521 KN SINT NICOLAASGA

### Verhuisd naar elders

Dhr. C. Smit en Mevr. N.C. Smit-Berg, Langwarderdyk 14 0122 naar Reling 24, 8502 BN JOURE

Dhr. P. Postma en Mevr. T.J. Postma-Rekers, Strjitwei 9 naar Skou 40, 8501 SC JOURE

### Uitgeschreven

Dhr. H. Klos, Neptunuslaan 20, 8521 LH SINT NICOLAASGA

## ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN

### Bedankt

Doe 't wy op 20 maaie 55 jier troud wiene, tochten wy dat der net folle omtinken wêze soe foar dit feit yn ferbân mei de koroana krisis. Us bern hawwe op oanpaste wize soarge

dat dit net sûnder mear foarby gie! Ek kamen der fanút ús gemeente "Op 'e Noed" in soad lokwinken meast fia kaartsjes. Us oprjochte tank dêrfoar!

*Jan en Jeltsje van der Meer*

## VERJAARDAGEN 80 PLUSERS

- |       |   |           |  |
|-------|---|-----------|--|
| 02-07 | Mevr. K. Keulen - Hoekstra,<br>De Rijlst 2e, 8521 NH SINT NICOLAASGA                      |           |  |
| 08-07 | Dhr. J. Walstra,<br>It Foarfjild 11, 8522 ME TJERKGAAST                                   |           |  |
| 12-07 | Mevr. W.T. Kuijper - ten Hoeve,<br>Kempenaerlaan 18, 8521 KS SINT NICOLAASGA              |           |  |
| 17-07 | Dhr. J.L. Weststrate,<br>Stationsstraat 1 - K59, 8521 JT SINT NICOLAASGA                  |           |  |
| 25-07 | Mevr. A.W. Bosma - Boschma  | Noed 15   |  |
|       | 8521NR SINT NICOLAASGA  | 25-7-1935 |  |
| 26-07 | Dhr. W.J. Bijlsma,<br>Gaestdyk 35a, 8522 MX TJERKGAAST                                    |           |  |
| 27-07 | Dhr. S. Schotanus,<br>De Rijlst 51a, 8521 NH SINT NICOLAASGA                              |           |  |
| 01-08 | Dhr. H. Kempenaar,<br>Stationsstraat 1-K04, 8521 JT SINT NICOLAASGA                       |           |  |
| 08-08 | Mevr. S. de Vries - Plantinga,<br>Stationsstraat 19, 8521 JT SINT NICOLAASGA              |           |  |
| 11-08 | Mevr. P. Bijlsma - Nieuwenhuis,<br>Stationsstraat 1 - K09, 8521 JT SINT NICOLAASGA        |           |  |
| 14-08 | Dhr. B. Hoekstra,<br>De Bast 46, 8521 PK SINT NICOLAASGA                                  |           |  |
| 16-08 | Mevr. A.J. Holtrop - Huisman,<br>Stationsstraat 1 - K45, 8521 JT SINT NICOLAASGA          |           |  |
| 20-08 | Mevr. H. de Lang - Faber,<br>Sietze Hepkemalaan 20 - K12, 8521 DH<br>SINT NICOLAASGA      |           |  |
| 21-08 | Mevr. J.M. Bakker - van Vliet,<br>Sietze Hepkemalaan 20 - K26, 8521 DH<br>SINT NICOLAASGA |           |  |
| 27-08 | Dhr. A. Wijnja,<br>Huisterheide 32, 8521 ND SINT NICOLAASGA                               |           |  |
| 02-09 | Mevr. IJ. van der Molen - Holtrop,<br>Rengersstraat 22, 8521 LE SINT NICOLAASGA           |           |  |
| 08-09 | Mevr. S. Hofman - Schippers,<br>De Oergong 51, 8521 GA SINT NICOLAASGA                    |           |  |
| 12-09 | Mevr. A. Booy - Bakker,<br>De Oergong 57, 8521 GA SINT NICOLAASGA                         |           |  |
| 12-09 | Dhr. D. Bokma,<br>Stationsstraat 1 - K54, 8521 JT SINT NICOLAASGA                         |           |  |
| 14-09 | Mevr. C.W. Osinga - Eppinga,<br>De Greiden 2, 8523 NM IDSKENHUIZEN                        |           |  |
| 26-09 | Mevr. G. Bijlsma - Groenewoud<br>Gaestdyk 35a, 8522 MX TJERKGAAST                         |           |  |



## COLOFON

# Geschakeld

### Redactie:

Antje de Jong-de Jong  
Gerda Keijzer  
Roel Kok  
Geertje Minnee-Schalkers

### Inleveren kopij:

Roel Kok, De Spoarbyls 8, Roelkok.rk@gmail.com  
Jan de Jong, Bramerstraat 25,  
jan.de.jong@kpnmail.nl  
Antje de Jong-de Jong, It Boerein 2,  
8523 NX Idskenhuisen, (0513) 853 637  
Geertje Minnee-Schalkers, (0513) 499 248  
kerkblad@kerklangweer.nl

### Vormgeving: Anita Spijksma

Druk: Flyer Print - Joure

## ADRESSEN

Prot. gem. Op 'e Noed	Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga (NIET voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen) <a href="mailto:info@pkn-openoed.nl">info@pkn-openoed.nl</a> , <a href="http://www.pkn-openoed.nl">www.pkn-openoed.nl</a> IBAN: NL09.RABO.01261.595.48 t.n.v. Protestantse gemeente Op 'e Noed	
Predikanten	Ds. Gerda Keijzer, Klaver 32, 8271 DL IJsselmuiden <a href="mailto:stoel-keijzer@planet.nl">stoel-keijzer@planet.nl</a> Pastor Geertje van der Meer <a href="mailto:geertjevandermeer@ziggo.nl">geertjevandermeer@ziggo.nl</a>	06 - 826 949 98 06 - 426 235 75 / 058 - 255 11 35 (0513) 43 61 04
Preses	Jan de Jong, Bramerstraet 25, 8523 NE Idskenhuisen <a href="mailto:jan.de.jong@kpnmail.nl">jan.de.jong@kpnmail.nl</a>	(0513) 43 13 53
Scriba	Roel Kok, De Spoorbyls 8, 8521 DK St. Nicolaasga <a href="mailto:Roelkok.rk@gmail.com">Roelkok.rk@gmail.com</a>	(0513) 43 13 53
Kerkelijk Bureau	(voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen) Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga <a href="mailto:pdirksen@kpnmail.nl">pdirksen@kpnmail.nl</a>	(0513) 43 10 89
Kosters	<u>Idskenhuisen</u> : contactpersoon: Wico Koolstra, De Spoorbyls 10, 8521 DK St. Nicolaasga, <a href="mailto:w_koolstra@hotmail.com">w_koolstra@hotmail.com</a> <u>St. Nicolaasga</u> : contactpersoon: Pieter Dijkstra, Dobbeleane 56, 8521 KR St. Nicolaasga, <a href="mailto:pieter-renske@hotmail.com">pieter-renske@hotmail.com</a> <u>Tjerkgaast</u> : Bottje Hoogeveen, Gaestdyk 54, 8522 MX Tjerkgaast <a href="mailto:keesenbottje@ziggo.nl">keesenbottje@ziggo.nl</a>	(0513) 43 21 55 (0513) 43 11 62 (0514) 53 13 48
Beheerder kerk Idskenhuisen College van Kerkrentmeesters	Tjitske van Koten-Dijkstra, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuisen <u>Voorzitter</u> : Douwe Smit, De Spoorbyls 2, 8521 DK Sint Nicolaasga <a href="mailto:douwe.smit1606@gmail.com">douwe.smit1606@gmail.com</a> <u>Boekhouder</u> : Ben de Velde Harsenhorst, Dobbeleane 39C, 8521 KS St. Nicolaasga, <a href="mailto:bdeveldeharsenhorst@gmail.com">bdeveldeharsenhorst@gmail.com</a> IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. protestantse gemeente Op 'e Noed	(0513) 43 14 75 (0513) 43 44 20 (0513) 85 31 31
Ouderlingenberaad	<u>Contactpersoon</u> : Klaas Postma, De Trochreed 9, 8522 MH Tjerkgaast <a href="mailto:postmaklaas@gmail.com">postmaklaas@gmail.com</a>	(0514) 53 12 82
Diaconie	<u>Voorzitter</u> : vacature <u>Penningmeester</u> : Auke Nauta, It Sein 21, 8521 DM Sint Nicolaasga <a href="mailto:nautula.a@gmail.com">nautula.a@gmail.com</a> IBAN: NL60RABO0334700191 t.n.v. diaconie Op 'e Noed	(0513) 43 11 60
Werkgroep KerkInActie	informatie: Marieke de Velde Harsenhorst <a href="mailto:mdeveldeharsenhorst@gmail.com">mdeveldeharsenhorst@gmail.com</a> IBAN: NL93.RABO.0334.7548.87 t.n.v. werkgroep KerkInActie	(0513) 85 31 31
Jeugdwerk	Jannie van Koten, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuisen <a href="mailto:jannievankoten@hotmail.com">jannievankoten@hotmail.com</a> IBAN: NL40.RABO.0176.9258.80 t.n.v. jeugdraad Op 'e Noed	(0513) 43 14 75
Restauratiecommissie	Ben de Velde Harsenhorst, Dobbeleane 39C, 8521 KS St. Nicolaasga <a href="mailto:bdeveldeharsenhorst@gmail.com">bdeveldeharsenhorst@gmail.com</a> IBAN: NL23.RABO.0124.7477.52 t.n.v. Restauratiecommissie Op 'e Noed	(0513) 85 31 31
Administratie begraafplaatsen	Marieke de Velde Harsenhorst-Zier, Dobbeleane 39C, 8521 KS St. Nicolaasga, <a href="mailto:mdeveldeharsenhorst@gmail.com">mdeveldeharsenhorst@gmail.com</a> IBAN: NL22.RABO.0359.5711.90 t.n.v. begraafplaats prot. gem. Op 'e Noed	(0513) 85 31 31
Zondagse Ontmoeting	Alie Runia, Lytse Buorren 19, 8523 NL Idskenhuisen <a href="mailto:alie.runia@ziggo.nl">alie.runia@ziggo.nl</a>	(0513) 43 24 98
Beamteam	Alex van der Wal, Dobbeleane 59, 8521 KS St. Nicolaasga <a href="mailto:alexvdwal@ziggo.nl">alexvdwal@ziggo.nl</a>	06 - 212 843 56