

Weerloos, zonder angst.

Net voor het aanbreken van de veertigdagentijd had ik een bijzondere droom.

Ik sta in de kerk, de kerk van Langweer. Ik draag mijn witte albe ('toga') met de paarse stola, want het is nog geen Pasen. Pasen staat nog uit. Er is zoveel mis. Velen zijn ziek en ik ook en in de wereld is er nog veel meer mis. De kerk is open, dat wel. En u bent er, dat kan blijkbaar weer. Rechts en links zijn openingen in de muur die aan spelonken doen denken. Door die gaten komen dieren de kerk binnen. Dieren als gestalten van mensen.

Rechts van me komt een leeuw binnen. Ik deins terug. Krachtig zet de leeuw zijn poten in de kerk. Zijn stoere nek deint log mee op het ritme van zijn poten. Het is een leeuw zoals ze bij Daniël in de leeuwenkuil zaten, een leeuw die rondgaat om te verslinden. Simson mocht zo'n leeuw dan bij de bek grijpen en uiteenscheuren, maar dat is gewone mensen onmogelijk. Vol ontzag en zonder te bewegen staren we naar de leeuw. Tegenover zo'n geweldenaar ben je weerloos. Er is ook de leeuw in ons, het verslindende dat ook in ons zit en dat we er telkens weer onder moeten zien te houden. We kennen het willen heersen over anderen en anderen naar je pijpen willen laten dansen. Zo'n leeuw heeft niemand nodig. Ik hoop maar dat hij uit mijn buurt blijft. En ik hoop maar dat ik de leeuw in mij er onder kan houden. Dat is per slot van rekening één van de redenen dat ik naar de kerk kom.

Nog maar net heen over de schrik van de komst van een leeuw in ons kerkgebouw, komt een paard de kerk binnen. In onze tijd zijn paarden edelen dieren, die geen poten hebben, maar benen. In de Bijbelverhalen behoren paarden echter tot de oorlog. Geharnast en wel komt hij binnen.

Onaantastbaar en boordevol paardenkracht. Als voetvolk begin ik niets tegen de ruiter die er op zit. Ook iets van dat paard herken ik in mezelf. Als ik mijn wapens laat kletteren, moeten te veel mensen zich bergen. Ik heb het daarom nodig dat ik in de kerk niet door power, maar door zachtheid gevoed word.

Door de majesteitlijke binnenkomst van de leeuw en het paard in de kerk had ik helemaal over het hoofd gezien dat ook andere dieren de kerk binnen zijn gekomen. Het zijn konijnen, hazen en hertjes waarop gejaagd wordt. Schichtig en schuw zijn ze, als wij in onzekere tijden, alsof we weten wat ons allemaal kan overkomen. Nerveus, verward en angstig. Hoe lang gaat dat nog duren? Wat valt er nog te hopen?

En dan gebeurt het. Er komt een geitenbokje binnen. Het gedraagt zich anders dan het opgejaagde wild van daar net. Het is even weerloos, maar het is niet bang. Het staat stevig op zijn fragiele pootjes en kijkt fier om zich heen. De dreiging van de leeuw beangstigt hem niet, evenmin als de poten van het paard die naar hem zouden kunnen trappen. "Dit is geen mens", besef ik, "dit is de Heer!"

Ik moet denken aan de Grote Verzoendag. Daarop nam de priester twee geitenbokjes. Het ene bokje werd geofferd. Het andere bokje werd de handen opgelegd en de woestijn in gestuurd, beladen met de zonden van het volk. Precies zo werd Jezus direct na zijn doop voor veertig dagen de woestijn in gesmeten. Zo staat dat er namelijk letterlijk in Marcus 1:12 nadat er over Jezus' doop is verteld: "Terstond smeedt de Geest hem de woestijn in". De woestijn is de diepte van het leven, waar mensen aangeschoten wild zijn, waar



Langweer



Tjerkgaast



Sint Nicolaasga



Idskenuizen



de leeuw je wil verscheuren, waar het paard over je wil heersen en waar je akeligste kanten boven kunnen komen. Maar in mijn droom is Jezus daar in de persoon van het geitenbokje helemaal niet bang voor, alsof hij bewust die weg gaat.

Half wakker geworden neem ik me voor dat ik deze droom ga vertellen bij de lezing van Markus 1 op de eerste zondag van de veertigdagentijd. Omdat mijn herstel van Corona langer duurde, lukte dat niet. Maar de droom vertelt precies wat Pasen is. Als het geitenbokje wordt Je-

zus onze woestijn in gesmeten, beladen met al het tekort van de mensen. Hij gaat er aan kapot en staat er uit op, terwijl hij die weg tegelijkertijd fier gaat, als dat geitenbokje in mijn droom. Zo gaat hij ons voor, naar wat waarlijk leven is, zonder angst.

Pasen helpt ons om onbevreesder in het leven te staan. Ik hoop dat we dat straks ook weer samen kunnen vieren, liefst al op Paasmorgen, maar anders op al die andere zondagen die de sfeer van Pasen hebben.

Aart Veldhuizen

KERKDIENTEN TJERKGAAST - IDSKENHUIZEN - ST. NICOLAASGA

De diensten in de stille week en Pasen vieren we gezamenlijk met de PG Langweer.
Over deze diensten kunt u lezen in de Gezamenlijke berichten!

Voorlopig worden alle diensten rechtstreeks uitgezonden vanuit de kerk van Idskenhuzen. De diensten zijn te volgen via de website www.pkn-openoed.nl

Zondag 28 maart - paars - palmpasen, 6e zondag 40-dagentijd

9.30 uur pastor Geertje van der Meer
Collecte: 1e project 40 dagen tijd - 2e kerk

Maandag 29 maart - paars - vesper

19.30 uur Anneke Adema en Riekje Witteveen

Dinsdag 30 maart - paars - vesper

19.30 uur Anneke Adema en Riekje Witteveen

Woensdag 31 maart - paars, vesper

19.30 uur Anneke Adema en Riekje Witteveen

Donderdag 1 april - wit - Witte donderdag Heilig Avondmaal

Samen met Langweer en vanuit Langweer

19.30 uur ds. Gerda Keijzer en ds. Aart Veldhuizen
Collecte: project 40-dagentijd

Vrijdag 2 april - paars - Goede vrijdag Samen met Langweer en vanuit Idskenhuzen

19.30 uur Pastor Anneke Adema

Zaterdag 3 april - wit - Stille Zaterdag, Paaswake

20.30 uur Pastor Geertje van der Meer

Zondag 4 april - wit - Pasen

9.30 uur ds. Gerda Keijzer
Collecte: project 40-dagentijd

Zondag 11 april - wit - beloken Pasen

9.30 uur ds. Gerard Venhuizen, Nijensleek
Collecte: project

Zondag 18 april - wit

9.30 uur ds. Yvonne Slik, Balk
Collecte: 1e diaconie - 2e kerk

Zondag 25 april - wit

9.30 uur ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e KIA assielzoekerscentra - 2e kerk

Zondag 2 mei - wit

9.30 uur ds. Margje Mink, Sneek
Collecte 1e KIA noodhulp Libanon - 2e Jeugdwerk

Zondag 9 mei - wit

9.30 uur ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e Doel door de Paedwizer - 2e Kerk

Donderdag 13 mei - wit - Hemelvaartsdag / bijzonderedienst! samen met Langweer

9.30 uur pastor Anneke Adema
Collecte 1e diaconie - 2e kerk

Zondag 16 mei - wit, wezenzondag

9.30 uur mevr. B. Posthumus, Lemmer
Collecte: 1e Blessed Generation Kenia - 2e Kerk

Elke week kunt u een dienst vanuit de kerk in Idskenhuzen rechtstreeks bekijken via de website van onze kerk.

www.pkn-openoed.nl

Ook kunt u de dienst op een later tijdstip terug kijken. Deze diensten worden door Alex en Wim van der Wal opgenomen.

We weten niet wanneer we weer samen naar de kerk kunnen. We houden u op de hoogte via de Zondagse Ontmoeting.

KERKDIENTEN LANGWEER

De diensten in de stille week en Pasen vieren we gezamenlijk met de PG Op 'e Noed.
Over deze diensten kunt u lezen in de Gezamenlijke berichten!

Deze diensten zijn ook te volgen op:
www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 28 maart - Palmzondag

9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
Collectes: eigen gemeente en JOP,
Paas Challenge, ontdekken wat Pasen is

Donderdag 1 april - Witte Donderdag

19.30 uur ds. Aart Veldhuizen en ds. Gerda Keijzer
Gezamenlijke dienst vanuit de kerk in Langweer

Vrijdag 2 april - Goede Vrijdag

19.30 uur Pastor Anneke Adema
Gezamenlijke dienst vanuit de kerk in
Idskenhuizen
Te volgen via link: <https://pkn-openoed.nl/>

Zondag 4 april - Pasen

9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
Collecte: eigen gemeente en Kerk in Actie,
Zuid-Afrika, Een toekomst voor kansarme
kinderen

Zondag 11 april

9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
Collectes: Diaconie en eigengemeente

Zondag 18 april

9.30 uur ds. Siena Cnossen – Hoekzema
Collectes: Diaconie en eigengemeente

Zondag 25 april

9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
Collectes: eigen gemeente en
Binnenlands Diaconaat; Vrolijkheid in
asielzoekerscentra

Zondag 2 mei

9.30 uur pastor Bauke van Brug
Collectes: Diaconie en eigen gemeente

Zondag 9 mei

9.30 uur ds. Wim Warnar
Collectes: eigen gemeente en Noodhulp
Libanon/Jordanië, Lichtpunten voor Syrische
vluchtelingen

Donderdag 13 mei - Hemelvaart

9.30 uur pastor Anneke Adema
Collectes: Diaconie en eigen gemeente

Zondag 16 mei

9.30 uur pastor Geertje van der Meer
Collectes: Diaconie en eigen gemeente

De diensten worden online uitgezonden en deze
kunt u ook terugkijken via: www.kerkdienstgemist.nl
Als u de diensten weer fysiek mag bijwonen,
brengen wij u tijdig op de hoogte.

GEZAMELIJKE BERICHTEN VAN PG LANGWEER EN PG OP 'E NOED

Gezamenlijke kerkdiensten in de Stille week

Onze beide gemeenten werken samen als het gaat om het kerkblad en om de activiteiten van het Jaarprogramma. Vorig jaar tijdens de Stille week vierden we in Coronatijd samen de diensten in de Stille Week, waaraan toen ook de Protestantse Gemeente Ouwsterhaule-Scharsterbrug aanschoof. Dit jaar doen we het als Langweer en Op 'e Noed samen, mede omdat ds. Aart Veldhuizen ziek is geweest en mogelijk nog niet volledig aan het werk is. In Ouwsterhaule-Scharsterbrug hebben ze inmiddels zelf de middelen voor online kerkdiensten.

De kerkdienst van Witte Donderdag zenden we uit vanuit de kerk Langweer, Goede Vrijdag vanuit een van de kerken van Op 'e Noed. Alle kerkdiensten vanuit Langweer zijn te zien via www.kerkdienstgemist.nl. Alle kerkdiensten vanuit Op 'e Noed zijn te zien via de link op de website van Op 'e Noed: <https://pkn-openoed.nl/>. Op Pasenzondag houdt ieder een dienst vanuit onze eigen kerkgebouwen, die ook online

bij te wonen zijn. In onderstaand artikel vertellen we als voorgangers meer over alle diensten in deze Stille week.

Vespers op maandag-, dinsdag- en woensdagavond

Op de maandag-, dinsdag- en woensdagavond in de Stille Week is er telkens een vesper vanuit de kerk in Idskenhuizen. De uitzending start elke avond om 19.30 uur. Deze avondgebeden hebben een oecumenische tintje. Riekie Witteveen verleent namens de katholieke kerk haar medewerking. De oecumenische kaars wordt ook ontstoken. Het zijn korte diensten waarin wij toeleven naar de drie dagen van Pasen waarin het Johannes-evan-



gelie centraal staat.

Medewerkenden: Hemmo Kalteren als organist, Alie Runia verzorgt de zang, Alex v.d. Wal bedient de camera en Riekie Witteveen en Anneke Adema zijn de voorgangers. De vespers zijn online mee te maken via de link op:

<https://pkn-openoed.nl/>

De drie dagen van Pasen

De kerkdiensten op de drie dagen van Pasen zijn niet los te verkrijgen. Je kunt geen Goede Vrijdag vieren zonder het komende licht van Pasen en geen Pasen vieren zonder het weten van het sterven van Jezus. Ook het vieren van de Maaltijd van de Heer wat we op Witte Donderdag doen, is niet los te zien van het sterven en de opstanding van Jezus. Het is daarom dat de drie dagen van Pasen (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen) één geheel vormen.

Eigenlijk begint de kerkdienst dus op Witte Donderdag en eindigt op Pasen. Het is als het ware één kerkdienst waarbij we tussendoor weer naar huis gaan. Als de kerkdiensten in één gebouw gehouden zouden worden, zouden we dat ook aan de liturgie laten zien en zouden we de kerkdienst van Witte Donderdag beginnen zoals we altijd beginnen in de kerk (met een 'onze hulp' en 'genade en vrede zij u') en pas op Pasen de kerkdienst beëindigen met de zegen en op Goede Vrijdag en Pasen gewoon verder gaan waar we gebleven waren. Omdat het nu vanuit verschillende gebouwen gebeurt, zal het wel wat anders gaan. Maar houd wel voor ogen: de drie diensten zijn niet los van elkaar te zien. Ook in het dagelijks leven niet. Want hoe zou je bijvoorbeeld altijd 'halleluja' kunnen roepen als je geen oog hebt voor het leed van zovelen? Of hoe kun je werkelijk totaal Pasen vieren in een kerkgebouw waar nog geen mensen mogen komen vanwege Corona? En ook omgekeerd geldt het: ook in het diepste leed mag je het licht van Pasen aansteken.

Witte Donderdag – voorgangers ds. Aart Veldhuizen en ds. Gerda Keijzer

Op de avond voor het Paasfeest begon, vierde Jezus de Pesachmaaltijd met zijn leerlingen. Ze herdachten de uittocht uit Egypte, het land van slavernij. Maar tijdens de maaltijd geeft Jezus



de rituele maaltijd een andere betekenis: zoals ze het brood met elkaar breken en delen en de wijn rond laten gaan, zo krijgen zijn leerlingen deel aan zijn vlees en bloed. Zoals het lam dat in Egypte geslacht werd de aanzet was geworden voor de bevrijding uit de slavernij, zo zou zijn dood de bevrijding uit de macht van de zonde en de dood worden. We lezen in onze viering met elkaar uit Johannes 13 waar Jezus de voeten van zijn leerlingen wast en met hen in gesprek is. We gebruiken een Tafelgebed uit Iona, een Engelse Geloofsgemeenschap die al veel prachtige teksten en liederen heeft geschreven. Wij delen in de kerk van Langweer met een klein aantal mensen brood en wijn. Wat zou het mooi zijn als u tijdens de dienst ook brood en wijn of druivensap klaar hebt staan op uw tafel, om met ons mee te vieren. Organist is Rinny Pijpker en de liederen worden gezongen door Jan de Jong.

Goede Vrijdag – pastor Anneke Adema

Op Goede Vrijdag vervolgen we de kerkdienst van de Drie dagen van Pasen in een gemeenschappelijke dienst vanuit de kerk in Idskenuizen. Aan de hand van afbeeldingen lopen we de veertien kruiswegstaties langs. Stap voor stap komen we bij het moment van het sterven van Jezus. Liefdevolle handen halen Hem van het kruis en leggen Hem in het graf. Het is een ingetogen dienst. Teksten, liederen en beelden vullen dit uur. Bescheiden staan wij aan de kant als wij kijken en luisteren naar het lijden en sterven van de Man van smarten



Medewerkenden: Geertje Minnee en Rinny Pijpker uit Langweer; Foar de wyn, zang; Jan Kuijper, organist; Alex v.d. Wal camera en Anneke Adema, voorganger.

De uitzending is op Goede Vrijdag, 2 april om 19.30 uur.

Stille Zaterdag – pastor Geertje van der Meer

Op Stille Zaterdag om 19.30 uur is er vanuit de kerk van Idskenuizen een eenvoudige wake. Deze viering is eerder opgenomen en is te vinden op <https://pkn-openoed.nl>

Er klinkt muziek en er worden door verschillende gemeentelieden teksten gelezen uit Oude en Nieuwe Testament waarbij de duisternis, woestijn, watervloed en chaos langzaam overgaan in hoop/licht/klaarheid/redding. Uiteindelijk uitmondend in de opstanding van Christus. Het licht van Pasen wordt binnengedragen in de vorm van een nieuwe Paaskaars. De stemming is die van ingetogen verwondering: Is het echt waar? Heeft de dood niet het laatste woord?

Voorganger: pastor Geertje van der Meer.

Paasmorgen

Pasen vieren we in een samenleving die door corona grotendeels nog op slot zit. Dat is paradoxaal en tegengesteld. Pasen is het feest van de bevrijding, van de opstanding uit de dood en roept ook ons op om op te staan. Tegelijkertijd is er met Pasen altijd iets van voorlopigheid. De dood en alle ellende is nog altijd zo weerbarstig, daar kom je zomaar niet uit.



En wanneer gedragen we ons werkelijk als bevrijde mensen? In Langweer en in Op 'e Noed houden we elk onze eigen Paasdienst. In Op 'e Noed is de Paaskaars gisteravond al binnengedragen. In Langweer zal de nieuwe Paaskaars binnengedragen worden door een kind. We lezen het paasevangelie op verhoogde toon en delen van het licht. Aart Veldhuizen zal de voorganger zijn. In deze dienst zal Jynte Mare Geertje gedoopt worden, dochttertje van Joyce Brinksma en Arjen Bijl. Het lijkt er op dat het weer een online kerkdienst zal zijn, maar hun familieleden zijn uiteraard hartelijk welkom om de kerkdienst live bij te wonen.

Goede diensten gewenst!

Geertje van der Meer, Anneke Adema, Gerda Keijzer en Aart Veldhuizen.

LEESROOSTER

Maart

| | | |
|-------|------------------|--------------------------------|
| vr 26 | Jozua 10:29-43 | Veldslagen |
| za 27 | Jozua 11:1-15 | In opdracht van God |
| zo 28 | Palmpasen | |
| | Marcus 11:1-11 | Erepalmen |
| ma 29 | Marcus 11:12-26 | Het gaat om de vruchten |
| di 30 | Psalm 118 | Getuigenissen in juichstemming |
| wo 31 | Marcus 14:1-11 | Weet je wel wat dat kost! |

April

| | | |
|-------|------------------------|------------------------------------|
| do 1 | Witte Donderdag | |
| | Marcus 14:12-72 | Maaltijd en meer |
| vr 2 | Goede Vrijdag | |
| | Marcus 15:1-47 | Werkelijk, deze mens was Gods Zoon |
| zat 3 | Psalm 88 | Duisternis |
| zo 4 | Eerste Paasdag | |
| | Marcus 16:1-8 | De eerste getuigen |
| ma 5 | Tweede Paasdag | |
| | Marcus 16:9-20 | Overtuigd |
| di 6 | Psalm 30 | Vreugde na verdriet |
| wo 7 | Jesaja 25:1-5 | Beschutting |
| do 8 | Jesaja 25:6-12 | Het nieuwe normaal |

| | | |
|--------|--------------------|--|
| vr 9 | Psalm 133 | Liefde en zegen |
| za 10 | Jesaja 26:1-11 | Sterk |
| zo 11 | Jesaja 26:12-27:1 | Leven! |
| ma 12 | Jesaja 27:2-13 | Hoop |
| di 13 | Psalm 81 | Liefdesverklaring |
| wo 14 | Ezechiël 33:1-11 | Een gewaarschuwd mens |
| do 15 | Ezechiël 33:12-20 | Afkeren of terugkeren |
| vr 16 | Ezechiël 33:21-33 | Het verleden is geen garantie voor de toekomst |
| za 17 | Ezechiël 34:1-10 | Wie is de goede herder? |
| zo 18 | Ezechiël 34:11-22 | Zoekende liefde |
| ma 19 | Ezechiël 34:23-30 | Herderlijke zorg |
| di 20 | Psalm 100 | Oproep |
| woe 21 | 1 Johannes 1:1-10 | God is licht |
| do 22 | 1 Johannes 2:1-11 | God is vergevend |
| vr 23 | 1 Johannes 2:12-17 | God is er altijd |
| za 24 | 1 Johannes 2:18-29 | God is rechtvaardig |
| zo 25 | 1 Johannes 3:1-10 | God is Vader |
| ma 26 | 1 Johannes 3:11-24 | God is betrouwbaar |
| di 27 | Ezechiël 35:1-15 | Bergrede |
| wo 28 | Ezechiël 36:1-15 | Opbloei |
| do 29 | Ezechiël 36:16-28 | Terugkeer en inkeer |
| vr 30 | Ezechiël 36:29-38 | Paradijsbelofte |

Vuur en wind
 Luister of het begint
 Ergens zal het gaan zingen
 Tegen het klagen in
 Helder en vol geheim
 Sterker dan harde woorden
 Warmer dan heet getwist
 Vuur van andere oorsprong
 Storm van een nieuw bewegen
 Dwars op de geest van de tijd
 Onrust en nochtans vrede
 Wacht maar en wees bereid

Inge Lievaart (uit Gekozen)

DONIAHIEM, DE SCHARLEIJEN EN DE IENDRACHT

Doniahiem

Inmiddels is er een eerste vaccinatieronde voor de bewoners van Doniahiem geweest. Ook is de bezoekenregeling wat soepeler; er mogen twee mensen per week komen. Zelf hoop ik na de Pasen ook weer vaker in Doniahiem rond te lopen.

Over rondlopen gesproken, iemand die ik vaak eens op de gang tref is Douwe Bokma, ook een gemeentelid van onze kerk en oud-inwoner van Idskenuizen. Hij heeft het best wel moeilijk met al die beperkingen vanwege het virus maar de laatste keer dat ik hem sprak was hij helemaal blij: Hij had de Elfstedentocht geschaatst. Ik was verbaasd bij mijn weten hadden alleen Henk



Angenent en Sieb van der Ploeg dat kunstje verricht. Nou het zat zo: In die tijd dat we konden schaatsen, had de activiteitenbegeleiding een Elfstedenparcours uitgezet in Doniahiem. Douwe had al klunend dit parcours afgelegd en daarmee een Elfstedenkruisje verdiend. Hieronder, met zijn toestemming, een foto van hem naar aanleiding van dit gebeuren.

Overigens, ik weet niet hoe het jullie vergaat maar met de snelheid waarmee het ijs verdween leken die paar ijsdagen achteraf net een droom. Een mooie droom, ook voor Douwe.

Pastor Geertje van der Meer



OPENLUCHTDIENST TSJÛKEMAR

Openlucht Kerkdienst 13 juni 2021

Herinnert u het zich nog? 900 tot 1.000 gemeenteleden die vanuit alle windstreken op de fiets, in de auto of met de bus samenkamen bij de Ulesprong, Sint Nicolaasga, voor een openlucht kerkdienst namens de samenwerkende Protestantse Gemeenten. Wat een happening. Wat was het een teleurstelling dat we dit in 2020 niet konden herhalen. Covid-19 gooide roet in het eten. Maar met behulp van een aantal enthousiastelingen lukte het toch om een quasi openlucht kerkdienst bij u de woonkamer te brengen. Als organisatie zijn we niet bij de pakken neer gaan zitten, maar zijn opnieuw aan het organiseren geslagen.

Dit jaar gaan we op 13 juni 2021 op herhaling. Natuurlijk met de mogelijkheid dat we vanwege het nog altijd rondwarende virus niet met een grote groep gemeenteleden bij elkaar mogen komen. Voor het organiseren van zo een evenement, zijn er gemeenteleden nodig om alles in goede banen te leiden. Hiervoor doen wij een oproep.

Wij zoeken mensen die het leuk vinden om:

- Te helpen opbouwen
- Te helpen opruimen
- Te helpen mensen welkom te heten
- Te helpen met uitserveren van koffie / thee.

Daarnaast zoeken wij een aantal gediplomeerde EHBO-ers en een aantal gediplomeerde verkeersregelaars.

Mocht u het leuk vinden om te helpen, dan kunt u zich opgeven bij uw lokale kerkenraad. Zij zorgen dan dat wij als organisatie uw gegevens krijgen waarna wij kunnen gaan plannen.

*Met vriendelijke groet,
Namens de organisatie Openlucht Kerkdienst
Pieter Beintema*

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Mediteren met de bijbel

Lectio Divina, of mediteren met de Bijbel, brengt je dichterbij het begrijpen van een bijbeltekst. Door er over na te denken komt de tekst dichterbij jouw leven en krijg je de tekst meer zeggingskracht. Marijke ten Cate (Prentenbijbel, Bernebijbel) schreef het boekje samen met Lianne van Dijk. Ze laat zien hoe mediteren met de Bijbel in z'n werk gaat. Daarnaast geeft ze tips om zelf met bijbeltekst, pen en papier of penseel aan de slag te gaan. Het boekje bevat mooie illustraties. Op het internet staat ook een filmpje over het boekje en over mediteren met de Bijbel. Google op de titel van het boek. Uitgeverij Arkmedia, € 14,95



De kernvragen

Vragen als: 'Wat heeft mijn leven voor zin?' en 'Hoe geef ik inhoud aan mijn bestaan?' Zijn de vragen die in ieders leven vroeger of later gesteld worden.

Toch zal ieder mens weer opnieuw zelf de antwoorden moeten vinden.

Dat de zin van het leven veel dichterbij ligt dan we meestal denken, is een ontdekking die eerst mogelijk blijkt nadat men jarenlang het antwoord elders heeft gezocht. Soms is daar een heel mensenleven voor nodig.

Drie levensvragen

De tsaar aller Russen bezat alles wat een mens zich maar wensen kon, maar hij wist

niet waarvoor hij leefde. Drie vragen kwelden hem: *Wat moet ik doen? Met welke mensen moet ik doen wat God van mij verlangt? Wanneer moet ik dat doen?*

Na alle wijzen, alle geleerden te hebben geraadpleegd, hoorde hij over een boer, ergens ver weg, die hem misschien een bevredigend antwoord zou kunnen geven. De tsaar ging meteen op reis en na vele weken kwam hij op het land van de boer aan. Deze keek nauwelijks op toen de tsaar zich tot hem richtte met zijn vragen. De boer gaf geen antwoord maar ging door met ploegen.

De tsaar werd kwaad en zei: "Weet je wel tegen wie je spreekt? Ik ben de tsaar aller Russen." Maar ook dit maakte geen indruk op de boer, die doorging met zijn werk.

Plotseling kwam een zwaargewonde man het veld op ge-

wankeld. Voor de ploeg viel hij neer. De boer zei tegen de tsaar: "Help mij deze gewonde naar mijn hut te dragen."

"Ik zal je helpen," antwoordde de tsaar. "Maar geef je me dan antwoord op mijn vragen?" "Straks," zei de boer, en samen brachten zij de man naar de hut en verbonden zijn wonden.

"Zeg je het me nu?" vroeg de tsaar.

"Je kunt naar huis," zei de boer. "Je hebt de antwoorden gehad op je vragen: Wat moet ik doen? Wat op mijn weg komt. Met wie moet ik het doen? Met degenen die aanwezig zijn. Wanneer moet ik het doen? Op het moment dat het zich voordoet."

(Uit: Soms helpt een verhaal, Casper van Woerden)



Wij zijn heel blij dat we vanaf 3 maart u weer mogen ontvangen in de winkel. Wel moet u een afspraak maken dat kan via info@kompas.st of te bellen / appen naar 06-53124007 wij bespreken dan met u een dag en tijd wanneer u langs kunt komen. Omdat we nog geen uitverkoop hebben gehad zullen we daar nu mee gaan beginnen dus maak een afspraak om lekker hierin rond te kijken. Natuurlijk hebben we ook al de Paaskaarten en boeken voor/over Pasen. We zien uit naar u komst.

BERICHTEN VAN INLIA

Een aanwinst voor Nederland

In de opvang van INLIA in Groningen steken gasten elkaar en INLIA vaak de helpende hand toe. INLIA-medewerker Jinke wil zo iemand die altijd klaar staat om te helpen, in het zonnetje zetten. "Want met iemand als Bryan mag je blij zijn als land. Hij is een aanwinst."

Bryan probeert zichzelf nuttig te maken vanaf het moment dat hij opstaat (uurtje of zes). Schoonmaken, tolken, gras maaien. Hij vindt het fijn om te helpen en soms kan hij een zakcentje bijverdienen. (Gasten mogen corveetaken in de opvang tegen vergoeding door een ander laten doen.) Zo sprokkelt Bryan geld bijeen voor zijn zesjarige dochter.

Zonder haar was hij doorgedraaid, zegt hij. "Ik houd vol voor haar." Bryan heeft een posttraumatische stress stoornis, opgelopen in de burgeroorlog in Burundi in 2004 waar hij werd gemarteld. Zijn familie weet hem vrij te krijgen; daarna moet hij vluchten en belandt in Nederland. Hij krijgt een tijdelijke vergunning, zoals destijds iedereen uit Burundi.

Die wordt later opgeheven. Bryan doet een nieuwe asiel-aanvraag en ontmoet in Ter Apel een Congolese weduwe. Zij krijgt in 2012 asiel en mag in 2013 haar vier kinderen over laten komen. Met haar krijgt hij een dochter. Bryan vaderd over alle vijf kinderen.

"Hij is zo'n zorgzame vader", zegt begeleider Anne, "Hij brengt zijn dochter overal naartoe en ook de andere kinderen helpt hij met alles." Bryan zelf haalt zijn schouders op: "Ik ben blij als ik iets kan doen voor mijn kinderen. Als iemand iets nodig heeft, is het toch fijn als je kunt helpen? Ik kan geen nee zeggen."

Geen nee kunnen zeggen is niet een probleem waar de Nederlandse overheid mee kampt. Ook Bryans derde asielaanvraag wordt afgewezen.

Maar er gloort hoop: inmiddels kan Bryan een beroep doen op verblijf op basis van gezinsleven. Volgens de juristen is dat kansrijk.

Bryan wil dan de opleiding tot monteur afmaken. Zodat hij echt voor zijn gezin kan zorgen. En INLIA mag hem heus nog wel eens vragen om bij te springen.





PG LANGWEER

VANUIT DE LEGBUORREN

Ziekenboeg

Opeens waren we ziek in huize Veldhuizen. Een aantal maanden was ik – net als andere geestelijk verzorgers – telkens aan het werk bij coronapatiënten op verschillende afdelingen en locaties van Patyna. En als tweede van de vier geestelijk verzorgers kreeg ook ik corona. Op 7 januari moet ik het opgelopen hebben.

Al snel was ook Selma zo ziek als een hond. Buren kookten voor ons en haalden boodschappen voor ons. Van velen ontvingen we een aardig kaartje of wat anders en tegelijkertijd moesten we iedereen van ons afhouden. Hartelijk dank voor alle blijken van meelevens!

Het herstel duurde langer dan gedacht. Selma kon al eerder aan het werk, ik viel telkens weer terug: zere longen, heel kortademig, intens moe en geen enkele weerstand. Wekenlang deed ik niet veel anders dan wandelen om weer wat krachten op te doen, ondersteund door oefeningen van fysiotherapeut Afke.

De eerste keer de Legebuorren rondlopen ging voetje voor voetje en duurde bijna twintig minuten, maar inmiddels loop ik bijna weer als voorheen. Het is vreemd om door het dorp te lopen en gemeenteleden tegen te komen en dan te moeten zeggen dat je ziek bent, terwijl je wel door het dorp loopt. Gelukkig bezweet iedereen me om rustig aan te doen en volledig te herstellen. Inmiddels gaat het echter stukken beter. Ik vermoed dat ik als het kerkblad uit komt wel weer zo'n beetje volledig aan het werk ben, al kan er natuurlijk weer een tegenslag komen. Maar het gaat nu wel rap de goede kant op!

Vooruit- en terugblik op de kerkdiensten Langweer

De kerkdiensten zijn nog altijd online. In wat een absurde tijd leven we toch. We snakken ernaar om weer open te gaan, maar we hebben als toch kerkenraad besloten om niet eerder onze kerkdeuren te openen voordat ook de Horeca weer open mag. Juist in deze tijd is het belangrijk om solidair te zijn en niet de kerkdeuren te openen met een beroep op de vrijheid van godsdienst. Want het geldt nog altijd: hoe strakker iedereen zich aan de corona-maatregelen houdt, hoe eerder we van de ellende af zijn.

Ondertussen worden de online vieringen erg goed bekeken. Als alle online kijkers ook straks daadwerkelijk naar de kerk komen – wat we natuurlijk hopen – dan zit de kerk knap vol en zullen we op hoogtijdagen zelfs dubbele diensten moeten houden of de kerk moeten gaan uitbreiden.

Ik wil – nu hopelijk de online kerkdiensten op hun einde lopen – nadrukkelijk Rinny Pijpker bedanken voor haar enor-

me ondersteuning in al deze diensten. Bij elke dienst is ze betrokken en als ze een keer een dienst voor mij door ziekte moest overnemen, deed ze dat ook voortreffelijk. Rinny, dank je wel! Ook collega Gerda Keijzer wil ik hier noemen. Het gemak en de vanzelfsprekendheid waarin zij tijdens mijn ziekte mijn kerkdiensten overnam, is heel erg fijn. Het is mooi om ook daadwerkelijk te merken om omringd te zijn door een groep fijne collega's! En dan zijn er de andere ambtsdragers die in de vieringen de lezingen verzorgden, zangeressen die naast of in plaats van Rinny geregeld zongen in de diensten en het kosterteam dat elke keer nog handiger wordt in het beamen. Dank je wel allemaal!

Op Palmzondag 28 maart ben ik de voorganger. Geen Palm-pasentakken met kinderen in een optocht dit keer. Leeg en kaal. Hoewel? Het verhaal van de intocht van Jeruzalem met het "heden hosanna en morgen kruisigt hem" is altijd weer enorm indrukwekkend.

Over de kerkdiensten in de Stille Week kunt u elders in dit blad lezen in een artikel dat door de gezamenlijke voorgangers geschreven is. Een aantal van die diensten doen we namelijk samen met Op 'e Noed en ze zijn allemaal online bij te wonen.

Met Pasen breekt de PAASTIJD aan. De kleur verandert van het ingetogen Paars naar Wit, de feestkleur in de kerk. Veertig dagen vieren we Pasen, zeven zondagen lang.

Op 11 april is voor de tweede keer ds Gert Pennekamp onze voorganger. Hij verschijnt vast weer in uniform, in zijn functie als vlootpredikant en in zijn kerkdienst gebeurt altijd een heleboel.

Op 18 april is Siena Cnossen de voorganger, de bekende oud-predikant van Op 'e Noed. Siena werkte trouwens ook jarenlang als geestelijk verzorger in wat tegenwoordig Patyna is waar ik ook werk.

Op 25 april ben ik weer aan de beurt. 2 mei is Bauke van Brug de voorganger, hij ging al eerder in Langweer voor en werkt als kerkelijk werker in Heerenveen.

Op 9 mei gaat Wim Warnar voor. Wim begon twee weken voordat Corona uitbrak als predikant van Ouwsterhaule – Scharsterbrug en ging ook al eerder in ons midden voor.

Op hemelvaartsdag is Anneke Adema de voorganger. Zij had bedacht om daar een bijzondere dienst van te maken en tevoren te gaan dauwtrappen. Of dat tegen die tijd al kan, is natuurlijk de vraag.

Haar opvolger als kerkelijk werker van Op 'e Noed, Geertje van der Meer, is de voorganger op de 'wezenzondag' 16 mei. Met Pinksteren op 23 mei ben ik weer de voorganger.

In het blad *Woord & Weg*, een blad dat de PKN uitgeeft, werden een aantal personen waaronder ondergetekende, geïnterviewd over het Tsjûkemaarberaad. Dat is een overleg tussen de gemeenten rondom het Tsjûkemaar waarin we vooral kijken hoe (en of) we met het oog op de toekomst samen kunnen werken. Na het verschijnen van dat blad nam dominee Joop Verbree contact met me op. Via een mailwisseling kwam het tot een gesprek over hoe hij in de oorlog in onze dorpen is opgevangen. Als ik voorstel om daar een artikel van te maken voor in ons kerkblad, stemt hij van harte toe. Een verslag.

“Ik werd op 7 mei 1932 geboren in een groot gezin. Mijn vader was schoenmaker. In de oorlog was er geen leer en er waren dus ook haast geen inkomsten. Mijn oudere broers werkten dus via hen wat inkomsten.

In de jaren 1942 – 1945 ben ik als Haags bleekneusje met mijn broers en zus via de diaconie met een herderlijk schrijven van de dominee een aantal keren naar Friesland gestuurd om daar weer op krachten te komen. We werden liefderijk opgenomen. Zelf kreeg ik onderdak bij de familie Faber op Boornzwaag, op de boerderij tegenover de molen. Mijn broers kwamen bij Sjoerd de Vries richting Sneek, bij de familie Cnossen en bij Lolke van Wieren in Legemeer. Mijn zus kreeg onderdak bij de familie Jaarsma in Tjerkgaast. In 1943 kon ik niet langer bij de familie Faber terecht en ben toen naar de familie Jaarsma in Tjerkgaast gegaan. Op zondag zagen we elkaar in de kerk in Idskenhuisen. Het was er altijd goed bezet maar ze kwamen ook van Boornzwaag en Tjerkgaast naar de kerk in Idskenhuisen. Soms waren we er alleen gedurende zomermaanden om aan te sterken, maar in de hongerwinter waren we er langere tijd.

De diaconie regelde in de hongerwinter een vrachtwagen met zeildoek. Drieëntwintig kinderen en twee dames in het wit als verpleegster gingen mee. We reden via Den Dolder naar Amersfoort. Daar moest de chauffeur stoppen op last van Duitse soldaten. De vrachtwagen werd gevorderd en iedereen moest uitstappen. Daar was op gerekend want de twee verpleegsters zeiden: “we hebben tuberculose”. Gelijk mocht de chauffeur doorrijden. Voor die besmettelijke ziekte tuberculose (het Corona van toen) waren de Duitsers erg bang. Via Hoogeveen waar enkele kinderen er uit gingen, reden we naar Groningen. Inmiddels was het acht uur in de avond en tijdens spertijd mocht er niemand meer op straat zijn. We werden liefderijk opgevangen bij voor ons wild vreemde mensen op het Damsterdiep in Groningen. We kregen wat te eten en konden blijven slapen.

De volgende dag gingen we naar Heerenveen. Ook daar moesten we blijven slapen omdat het acht uur was. Alleen mijn broer en zus en ik waren overgebleven. We sliepen bij de fami-

lie Loodsma in Heerenveen. De jongens van Loodsma brachten ons dwars door het land naar Tjerkgaast. Dat kon, want alle sloten waren bevroren. In Tjerkgaast zijn mijn zus en ik zes maanden bij Jaarsma geweest.

Mijn broer en zus en ik zijn ook op 'e Noed op school geweest. Daar leerde je het Fries en vooral je Psalm versje opzeggen naast je bank. Zodra ik bij Jaarsma thuis kwam moest ik weer de karweitjes doen: met ingekuuld gras op de kruiwagen naar de stal om de koeien te voeren, één of twee koeien melken van de tachtig koeien die Jaarsma had en schapen melken. Er was altijd wat te doen. Maar we hebben geen hongergeleden. Dat was een wereld van verschil met de verdere familie die thuis in Den Haag gebleven was.

Ik ben die mensen van toen altijd nog dankbaar dat we toen geholpen zijn. Ik weet nog wel dat we naar school nog wel eens meereden naar de Noed met de tonnetjeswagens, dan hoefden we niet te lopen. Ook gingen we met Jaarsma mee in arrenslee door de verschillende dorpen met een mooi Fries paard ervoor.

Ik kan nog wel meer vertellen want in zo'n tijd beleef je van alles. Mijn oudere boer was terecht gekomen bij de familie Hoekstra op 'e Noed. Zijn broer speelde altijd op het kerkorgel in Idskenhuisen. Wiebren Hoekstra was ouderling van dienst en hij had zijn mooie zwarte pak aan. Op de eerste zondag na de aankomst van mijn broer had Hoekstra zijn zwarte pak aan omdat hij ouderling van dienst op die zondag in de kerk moest zijn. Hij deed mijn broer even voor hoe hij de kruiwagen met mest de bult op moest rijden. Helaas gleed Hoekstra uit en lag met zijn mooie zwarte pak in de mest waarop mijn broer vroeg: “Moet ik het zo doen?”

Ik vind het heel leuk dat je een bericht plaatst in het kerkblad. Misschien zijn er nog families waar kinderen nog herkenning hebben via hun ouders aan die tijd.

Na de MULO kwam ik in 1949 achter het loket bij de PTT. Door avondstudie kwam ik later te werken in de raad van bestuur in de bouwwereld. Vanaf 1970 studeerde ik theologie en ik werd achtereenvolgens predikant in Berkel Noord, Rotterdam Delfshaven en Maasdijk. Na mijn pensioenering heb ik nog in andere gemeenten gewerkt.

Het is toch een bijzonder verhaal. Het spreekwoord de mens wikt en God beschikt was voor mij heel duidelijk.

Hartelijke groet, Joop Verbree.”

Het is mooi om zijn verhaal te horen. Wellicht heeft u hem als kind gekend. Via mij is aan zijn email-adres te komen als u contact zou willen zoeken. Maar vooral wat bijzonder hoe velen in onze dorpen zich in de oorlog ontfermden over verzwakte kinderen uit het Westen.

Aart Veldhuizen

BEDANKT



Naast de dominee en de kerkenraadsleden is er een grote groep vrijwilligers die het kerkelijk leven in Langweer mede draaiende houdt, zoals de koster, de bezorgers van het kerkblad, en de vlaggenhijzers, enz.

Een goede gewoonte is om elk jaar voor de vrijwilligers, als blijk van waardering, een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje te organiseren. Het is heel jammer dat er het afgelopen jaar om de bij u welbekende redenen niets georganiseerd kon worden.

Daarom willen wij u alvast langs deze weg hartelijk bedanken voor uw inzet en hopelijk kan er, als alles meezit, in het najaar weer iets georganiseerd worden. En u weet: "Wat in het vat zit, verzuurt niet".

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING ONLINE OP 11 NOVEMBER 2020

Afwezig: Ouderling Helma van Tongeren en diaken Pieter Brinksma.

Opening: Vanwege de voorgeschreven corona-regels is het niet mogelijk om in de Hoekstien te vergaderen en gaat het voor het eerst online gebeuren. Voorzitter Reinoud de Boer heet allen welkom. Ds. Aart Veldhuizen opent de vergadering en memoreert het afscheid van mevr. Aaltje de Graaf, dat hedenmiddag plaatsvond. Hij leest Matt. 6: vs. 25: "Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten en drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken". "Dat dit ons ook mag inspireren voor vandaag", aldus ds.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Notulen 19 augustus en notulen 30 september 2020 : De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

Terugblik diensten: De diensten met inachtneming van de noodzakelijke regels verlopen goed.

Vooruitblik diensten: Voor de laatste zondag kerkelijk jaar, 22 november, hebben de nabestaanden een schriftelijke uitnodiging ontvangen voor de herdenking van de overledenen. Door het beperkte aantal plaatsen, 30, moet men zich aanmelden bij de scriba. Na 18 nov. kunnen gemeenteleden zich aanmelden. De aanwezigen krijgen een plaats aangewezen en familieleden mogen bij elkaar zitten.

Kerst vieringen:

Ds. heeft voor advent een vast verhaal. Elke week wordt een gedeelte van het verhaal voorgelezen en 4 gemeenteleden zullen daarvoor gevraagd worden. De gastvoorgangers zijn op de hoogte gebracht. Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om de dienst bij te wonen op kerstavond wordt er besloten om 2 diensten te houden om 20.00 en 22.00 uur. Er is een beperkt aantal zitplaatsen dus men moet zich wel van tevoren opgeven bij de scriba. Er wordt 1 keer uitgezonden om 22.00 uur via www.kerkdienstgemist.nl.

Diakenen:

*De collectes lopen weer gewoon en de opbrengsten uit één bus en worden pro rata verdeeld onder diaconie en kerkvoogdij. *Men is nog op zoek naar een nieuwe diaken

*De kerstmiddag voor ouderen kan dit jaar ook niet doorgaan. *Voor de voedselbank zal weer een D.E.-punten punten actie gehouden worden. *Alle zieke gemeenteleden en dorpsgenoten krijgen rond de kerstdagen ook dit jaar een attentie ter bemoediging.

Kerkrentmeesters:

*Het verwarmingsprobleem duurt in de kerk nog ongeveer 3 maanden. Zoals het nu is wordt de kerk voor de dienst tot 9.15 uur opgewarmd en de verwarming gaat daarna weer uit. *Er zijn 2 organisten (Jan Steven Wuite en Douwe van Eck) vanwege ziekte uitgevallen en er is een nieuw rooster gemaakt. Henk Veldhuizen is bereid gevonden om in te vallen. *Het uurwerk in de kerktoren zal morgen weer klaar zijn.

*De begrotingen 2021 van diaconie en kerkrentmeesters zijn klaar. Er kan deze keer niet ingestemd worden door de leden, maar de begrotingen zullen wel van de nodige handtekeningen worden voorzien en opgestuurd worden naar de PKN.

*Energiepolder: De provincie heeft een besluit uitgesteld met 1 jaar. De gemeenteraad van De Fryske Marren vergadert binnenkort over beleid. Misschien zullen de kerkrentmeesters gebruik maken van inspraak. Als dat het geval is dan worden de leden eerst geïnformeerd.

*Brief/email leden: Alle leden zullen binnenkort weer geïnformeerd worden d.m.v. van een brief of e-mail over de gewijzigde gang van zaken in deze corona-tijd. Daar alle info voortaan via e-mail zal gaan, worden de leden die een brief ontvangen, verzocht om hun emailadres bekend te maken. Wil men graag op de hoogte blijven via een brief, dan kan men dit ook melden bij de scriba.

Sluiting: De voorzitter bedankt allen en sluit de vergadering.

VERJAARDAGEN

Gemeenteleden die in april en mei 2021 80 jaar en ouder mogen worden

- 03-04-2021 Mevr. M. Bles - Snijder **100** jaar
Stationsstraat 1 k26 8521JT St. Nicolaasga
- 15-04-2021 Dhr. M. Oenema
Legemarstersingel 3 8525GA Langweer
- 04-05-2021 Dhr. P.L. Hulleman
Nieuwe Passeerdersstr. 10 1016XP Amsterdam
- 13-05-2021 Dhr. J. Kraak
Auke Piersstrjitte 2 8525GE Langweer
- 26-05-021 Dhr. S. W. Seinen
Appelhof 19 8525GJ Langweer

Wij willen de jarigen gelukwensen
met een toepasselijk stukje uit *Hier en nu*.

Als we een verjaardag vieren,
beseffen we hoe goed het is te leven.
Eigenlijk moeten we de geboorte van
mensen iedere dag vieren,
door dankbaar, vriendelijk, vergevingsgezind,
mild en liefdevol met elkaar om te gaan.
Zodoende zeggen we: "het is goed dat je leeft,
het is goed dat je samen met mij op deze aarde bent.
Laten we blij zijn en ons verheugen.
Dit is de dag die God voor ons heeft gemaakt,
om er te zijn en om samen te zijn"

Henri Nouwen

VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN

Inkomsten van de Diaconie

| | |
|----------|---------|
| Januari | € 195,- |
| Gift | € 50,- |
| Februari | € 210,- |
| Gift | € 10,- |

Diaconale collectes

28 maart Palmvasen collecte JOP Paas Challenge: ontdekken wat Pasen is

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij?. Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze -in groepen- de Paas Challenge



doen. De Paas Challenge die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is.

4 april Paascollecte Kerk in Actie Zuid-Afrika Een toekomst voor kansarme kinderen

Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.

25 april Binnenlands Diaconaat Vrolijkheid in asielzoekerscentra



Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van de

jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.

9 mei Noodhulp

Libanon/Jordanië Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht. Zijn de meeste terechtgekomen

in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles moeten achter laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hun sterker.

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Mutaties

Vertrokken:

Fam. J. Tadema – Fekken van Langwarderdyk 11 Langweer naar Scharsterbrug

Binnengekomen:

Dhr. J. Post en mevr. G. A. Bos van Uithoorn naar Pontdyk 4A Langweer

Douwe van Eck

In oktober 2020 werd ontdekt dat onze organist Douwe van Eck getroffen was door kanker in zijn beenmerg, de ziekte van Kahler.

In het UMC in Groningen is hij geopereerd aan de tumor die in zijn rug zat waardoor hij eigenlijk ook niet meer kon lopen. Er volgden chemokuren en diverse behandelingen.

Voor revalidatie is hij daarna overgebracht naar Beatrixoord in Haren.

Na een lange periode van hard werken en vallen en opstaan kan Douwe met behulp van de rollator weer een beetje lopen en hij oefent hard om binnen afzienbare tijd ook weer te kunnen autorijden.

Voor verder herstel is hij tijdelijk verhuisd naar Marijke Hiem in Heerenveen waar zijn vrouw al langer verblijft vanwege dementie.

Wij wensen Douwe namens de Protestantse Kerk in Langweer veel moed en sterkte toe.

Zijn adres is:

Douwe van Eck

Marijke Hiem, Afdeling Margriet, Kamer J3

Jan Maneslaan 15

8442 HK Heerenveen

ADRESSEN

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Predikant: | Ds. Aart Veldhuizen, Legebuorren 67, 8525 GX Langweer. aart.c.veldhuizen@gmail.com | Tel. 06-107 021 65 |
| Ouderling scriba: | Geertje Minnee-Schalkers, Lyts Dykje 14, 8525 GC Langweer scriba@kerklangweer.nl | Tel. 0513 - 499 248 |
| Overige ouderlingen: | Rinny Pijpker-van der Spoel Helma van Tongeren-Waschkiewitz | Tel. 0513 - 499 307 Tel. 06-110 923 17 |
| Diaconie administratie: | Jetske de Jong-Beuckens, Bredijk 4, 8525ER Langweer diaconie@kerklangweer.nl Banknummer: NL07.RABO.0334.7030.85 Project Gezamenlijke Diaconieën en Caritas: "Thomashuis Sint Nicolaasga" Banknummer: NL93.RABO.0370.6020.13 | Tel. 0513 - 499 738 |
| Overige diakenen: | Reinoud de Boer Pieter Brinksma | Tel. 0513 - 498 231 Tel. 0513 - 499 310 |
| Kerkrentmeesters: | Voorzitter: Piet Boer Administratie: Fokke Hoekstra, Houtvaartweg 3, 8526 GC Langweer Penningmeester / ledenadministratie: Grietje de Boer-Faber, Langwarderdijk 7, 8525 DP Langweer Banknummer: NL67.RABO.0334.7007.44 beheer@kerklangweer.nl | Tel. 0513 - 435 987 Tel. 0513 - 498 232 Tel. 0513 - 499 449 |
| De Hoekstien: | Beheerder: Pietie Wildschut-v.d. Meulen, Lyts Dykje 34, 8525 GC Langweer pietiewildschut@hotmail.com | Tel. 06 - 129 569 47 |
| Kosterpoule: | Coördinatie: Marten Klaas Brinksma | Tel. 06 - 108 502 22 |
| Redactie kerkblad | Aukje de Jong-de Jong, It Boerein 2, 8523 NX Idskenhuisen Geertje Minnee-Schalkers kerkblad@kerklangweer.nl | Tel. 0513 - 853 637 Tel. 0513 - 499 248 Tel. 0513 - 431 407 |
| Website | Els Theel-Handgraaf Aukje de Jong- de Jong Website protestantse gemeente te Langweer: www.kerklangweer.nl | Tel. 0513 - 436 900 Tel. 0513 - 853 637 |



PG OP 'E NOED

WAT IS DE TOEKOMSTVISIE VAN DE PROTESTANTSE KERK NEDERLAND?

In de vorige 'Geschakeld' schreef ik dat ik de visienota 'Van U is de Toekomst' van de landelijke synode aan het bestuderen was. Niet omdat dit mijn grote hobby is maar omdat ik als werker in de kerk toch wel op de hoogte moet zijn van hoe mijn kerkgenootschap over de kerk in de nabije toekomst denkt. Ik wil jullie hier in meenemen omdat het ook jullie als lid van deze kerk aangaat.

Uitgangspunt over het nadenken over en werken aan de kerk van de toekomst is dat wij leven uit Gods genade.

Dat die genade ons corrigeert in onze hoogmoed om te denken dat we het zelf allemaal kunnen regelen en dat we, wanneer we goed ons best doen, onszelf tegen allerhande kwetsbaarheden kunnen beschermen. Nee, we moeten erkennen dat we Gods genade nodig hebben als bron om uit te leven. Gods genade die we niet kregen vanwege onze verdienste maar omdat we Gods kwetsbare schepsels zijn.

Genade bevrijdt ook: Wat staan er veel gebeurtenissen in de Bijbel waar Gods bevrijdende genade weer perspectief gaf aan Zijn volk. En ook in mensenlevens gebeuren er dingen die bevrijdend zijn, ze voelen als daden van Gods ontferming.

Wanneer je Gods ontferming, Gods genade voelt dan kun je ook gemotiveerd en meer ontspannen de toekomst tegemoet treden. Het eindigde niet aan het kruis, bij de dood, nee het ging en gaat door bij de opstanding van Christus (verlosser). Met dit in het achterhoofd wil de Prot. Kerk zich de komende tijd focussen op:

1. De gemeenschap met elkaar rondom het Woord maar ook rondom de tafel.
2. Als kinderen van één Vader (over de wereldwijde gemeenschap van gelovigen)
3. Van U is het Koninkrijk (over onze betrokkenheid op en inzet voor Gods koninkrijk)
4. Midden in het leven (over schepping en herschepping)

Deze Geschakeld ga ik in op 'Een gemeenschap van Woord en tafel'. De volgende uitgaven van Geschakeld ga ik in op de andere punten.

1. Een gemeenschap van Woord en tafel

Wanneer we als kerkelijke gemeenschap ons hoofd breken over de toekomst van onze kerkelijke gemeente dan zijn we wel eens te zeer gericht op dat wat ons frustrereert: dat we als jongeren en ouderen van elkaar vervreemd raken.

De Reuver haalt het verhaal van de Emmaüsgangers aan. In dit verhaal gaat het om twee mannen die na de kruisiging van Jezus moedeloos naar huis teruggaan. Achter hun latend de hoop die hen en velen met hen, vervulde toen ze Jezus hoorden en zagen.

In hun weg terug knoopt een vreemdeling een gesprek met hen aan. Genade overkomt hen. Tijdens de maaltijd herkennen ze in zijn woorden, Gods woord en wanneer hij het brood met hen breekt herkennen ze Jezus Christus die blijkbaar de dood had overwonnen.

In het besef dat genade ook óns tegemoet kan komen wil de landelijke kerk investeren in de plaatselijke kerk als gemeenschap van Woord en tafel. Mogelijk moeten de vormen waarmee of waarbinnen het Woord klinkt, worden aangepast. Mogelijk moeten we bepaalde gebeurtenissen in de samenleving nadrukkelijker bezien in het licht van Gods woord en hier ook buiten de kerkmuren over durven spreken.

Wanneer het gaat om de kerk als tafelgemeenschap denken we vaak als eerste aan het avondmaal. Het kan geen kwaad weer duidelijker te krijgen waar het avondmaal voor staat. Het is een zeer verbindend ritueel dat ons verbindt aan Jezus dood en opstanding maar ook aan elkaar. 'Daarom moeten we meer oog krijgen voor andere tafels in de gemeente en buurt. Samen eten, tijd, aandacht voor elkaar en delen, zijn wezenlijk voor de kerk', aldus De Reuver.



Tot zover mijn verslag. Ik realiseer me dat binnen onze gemeente aan een aantal zaken al gewerkt wordt maar De Reuver noemde het al: Het is een kwestie van alert zijn op wat zich aandient en dat zien in het licht van Gods Woord. Daar is een geconcentreerde gerichtheid voor nodig en dat is een hele opgave in deze tijd. Maar soms ontmoeten we daarbij Gods genadige ontferming en kunnen we geïnspireerd verder gaan.

Pastor Geertje van der Meer

AFSPRAKEN MAKEN

Greta van der Meer zal ook dit seizoen voor mij afspraken maken voor een deel van de huisbezoeken. Daar ben ik erg blij mee. Samen hebben we een lijst opgesteld van de personen die zij dit seizoen zal bellen voor een afspraak. Maar als u niet gebeld wordt door haar, maar toch een bezoek wilt, aarzel dan niet en spreek één van ons tweeën aan.



Ds. Gerda Keijzer

VANUIT IJSSELMUIDEN

Meeleven

Leden van kerkelijke gemeenten zijn heel goed en creatief als het gaat om meeleven met anderen. Dat is fantastisch, want het omzien naar elkaar is het cement van een gemeente.

Jullie doen dat al jaren. Ik hoor dat heel regelmatig als ik bij iemand op bezoek kom die ziek is geweest of een verlies heeft geleden. Ieder teken van mee-leven wordt ontzettend gewaardeerd!

Nu overkwam het mezelf, na het overlijden van mijn moeder eind december. Ik kreeg zoveel kaarten van jullie! Het was om stil van te worden. Het heeft mij erg goed gedaan. Dank daarvoor!

Gerda Keijzer

Maxinette

Sinds we in het dorp wonen, ga ik – bij goed weer – 's middags op de fiets naar de boerderij. Fiets is teveel gezegd. Een rijwiel, dat is beter. Hij was van mijn moeder, meer dan 25 jaar oud. De hoogte van het frame was afgestemd op haar, die toen al bang was uitgevallen en net als ik, niet gezegend was met lange benen. Ze kocht een Gazelle Maxinette. Een vreemde naam, want het is echt een mini-fiets. Ze kon met haar voeten aan de grond komen als ze op het zadel zat.

Voor mij was het geen probleem. Een handig fietsje. Met terugtraprem en zonder versnellingen. Geen franje. Dat ik als een smurf door het landschap fietste, op deze veredelde kinderfiets kon me niet deren. Het heeft ook voordelen, zo'n fiets. Niemand kwam op het idee om mijn fiets te stelen als ik haar in de stad neerzette om een boodschap te doen. Top! Er was één minpuntje. Als ik deze winter in het donker van de boerderij terugreed naar het dorp, moest het licht komen van oude koplamp die werkte op een dynamo. Pff, wat trapt dat zwaar. Erger nog: regelmatig werd ik compleet verblind door auto's die mijn lichtje niet zagen, gewend als ze zijn aan de 'bouwlampen' waarmee moderne fietsen een bundel licht de wereld in zenden.

Na lang wikken en wegen heb ik toch mijn rijwiel ingeruild bij de fietsenmaker. De man bekeek mijn vervoermiddel vertederd en had weer een model voor zijn retro-collectie.

Hij blij, ik blij met mijn nieuwe fiets, zonder dynamo, maar met veel licht. En ook nog handremmen en versnellingen. Toen ik mijn nieuwe stalen ros beklom en weg wilde fietsen, bleek dat ik nog heel wat te leren had. Beide remmen tegelijk in knippen, anders sla je over de kop. Het frame was een stukje hoger, dus het voelde gek en een beetje eng. En hoe werkten die versnellingen in hemelsnaam?! Ik voelde mij als Bileam op zijn onwillige ezel (Numeri 22). Alsof ik opnieuw moest leren fietsen. Het was mijn plan om met zwier naar huis te fietsen en trots mijn aanwinst voor de deur te parkeren. Ik kwam wel thuis, maar met horten en stoten en als gevaar op de weg.



Wat heb ik nu geleerd? Dat zelfs de meest eenvoudige dingen toch steeds weer geleerd moeten worden. Wat voor fietsen geldt, geldt ook voor relaties, voor werk, voor geloof, voor liefde. Als je het maximale uit het leven wilt halen, moeten we steeds opnieuw leren en ons aanpassen aan de situatie. Ik had nooit gedacht dat een nieuwe fiets *leerzaam* zou kunnen zijn....

Ds. Gerda Keijzer

Gezinsdienst

Eind januari hebben Geertje van der Meer, Linda Wind en Jannie van Koten een gezinsdienst georganiseerd. Een dienst met de bedoeling om in gesprek te komen met gezinnen van onze gemeente. Gesprek over geloven, opvoeding en de rol van de kerk in het gezin. Gesprek naar aanleiding van vragen zoals: wat betekent het geloof voor mij? welke geloofswaarden wil ik mijn kinderen meegeven? vind ik het belangrijk dat God een rol gaat spelen in het leven van mijn kind? Zo ja, waarom? wat betekent de kerk, de gemeente voor je en wat kan het betekenen voor je kind(eren)? En hoe wil je dat je kinderen terugkijken op je opvoeding, wat zou je hen mee hebben willen geven?

Tijdens de dienst kon hier op gereageerd worden via de chatfunctie van youtube. Dit betekent dat je live een berichtje achter kon laten wat door de voorgangers en alle kijkers van de dienst gezien konden worden.

Het gesprek met de ouders kon helaas niet plaatsvinden tijdens of na de dienst door de strengere coronaregels. Daarom zijn Geertje en Linda op dit moment nog druk bezig met bellen van deze gezinnen om alsnog te vragen naar de belangrijkste thema's uit de dienst.

Kaart voor de jongeren

Begin februari hebben alle huishoudens van onze gemeente een veertigdagentijdskalender gekregen. En dat was voor de kindernevendienst een mooie gelegenheid om de veertigdagentijdskalender van kind op zondag ook te geven aan alle gezinnen met kinderen in de kindernevendienst leeftijd.

Na het regelen van deze acties vonden wij dat de jongeren in onze gemeente ook wel wat verdienen. En toen begon de zoektocht en de ideeën naar het juiste presentje. Samen met Geertje en Linda kwamen we op het idee om alle jongeren een handgeschreven kaart te geven samen met wat lekkers.

Om ongeveer 80 jongeren tussen de 12 en 18 jaar een handgeschreven kaart te bezorgen hebben we daar wel de hulp bij ingeroepen van de ouderlingen en de leiding van de kin-

dernevendienst.

Hierdoor heeft iedereen ongeveer 7 kaarten geschreven en bezorgt bij onze jongeren. En hart onder de riem van het jeugdwerk.

Een lijntje naar jou

Paaschallenge

Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overall kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit middenin het verhaal van Pasen.

De paaschallenge van 2021 is een coronaproof QR-codespel waarbij je in kleine groepjes (of meerdere personen uit één huishouden) mee kunnen doen. Pasen beleven op een fysieke en uitdagende manier. De paaschallenge is geschikt voor iedereen, alle leeftijden kunnen meedoen. Ook mensen van buiten de kerk zijn welkom. Het spel is voor iedereen goed te spelen zonder voorkennis.

De paaschallenge is een QR-codespel waarbij je een 'tegenstander' van Jezus bent. Tijdens het spel moet je proberen je rol zo goed mogelijk te spelen: waarom is de weg die Jezus gaat een probleem voor jou? Als deelnemer worstel je met één van de vier problemen op het gebied van liefde, macht, vrijheid of spiritualiteit.

Met de QR-codes ontdek je steeds wat de opdracht is. Dit kan in de vorm van een filmpje zijn maar ook een tekst of audioboodschap. Als deelnemer neem je een smartphone (met QR-code scan app (te downloaden in de store van je telefoon) en internet) en oortjes/koptelefoon mee en een hamer met 10 spijkers.

Deze tocht wordt in zowel Tjerkgaast als Idskenuizen als Sint Nicolaasga uitgezet. Hierdoor kan je de tocht altijd in je eigen dorp lopen. De startlocaties hebben de afgelopen weken op de Zondagse Ontmoeting gestaan. De paaschallenge kan gelopen worden in de stille week (29 maart t/m 3 april).



VAN DE DIACONIE

Diaconie Giften

Giften via de bank tot nu toe: in totaal 4120,50. Hartelijk dank hiervoor. Velen geven in de omschrijving aan voor welke periode (s) de bijdrage bestemd is. Indien dit niet beschreven is, dan wordt de maand gekozen waarin dit ontvangen is.

Per maand worden de giften verdeeld over de doelen van die maand.



| Maand | Doel | Bedrag |
|-------|---|----------|
| April | Gez. diaconieën & caritas | € 130,00 |
| April | Diaconie | € 130,00 |
| April | Noodhulp Nigeria(KIA) | € 130,00 |
| Mei | JOP jeugdwerk PKN | € 145,00 |
| Mei | Paedwizer | € 145,00 |
| Mei | Extra bijdrage vanuit diaconie | € 105 |
| Mei | Diaconie | € 145,00 |
| Mei | Diaconie/weeshuis kia | € 145,00 |
| Mei | Project diaconie - Ghana Kerk in Actie voor Ghana Boerinnen | € 145,00 |
| Juni | Diaconie | € 100,00 |
| Juni | bloemenfonds | € 100,00 |
| Juni | H.A. Project Voedselbank | € 100,00 |
| Juni | Extra noodhulp voor voedselbank vanuit diaconie | € 400,00 |
| Juni | Binnenlandsdiaconaat | € 100,00 |
| Juli | World Vision | € 150,00 |
| Juli | Kinderen in de Knel | € 150,00 |
| Juli | jeugd. eigen gem. | € 150,00 |
| Juli | Vluchtelingen in Griekenland KIA | € 150,00 |
| Aug | jeugd. eigen gem. | € 140,00 |
| Aug | Diaconie | € 140,00 |
| Aug | Werelddiac.Colombia | € 140,00 |
| Aug | Project diaconie - Ghana Kerk in Actie voor Ghana Boerinnen | € 140,00 |

| | | |
|------|----------------------------------|----------|
| Aug | Diaconie | € 140,00 |
| Sept | Diaconie | € 107,00 |
| Sept | Gez. diaconieën & caritas | € 107,00 |
| Sept | Versterk de kerk KIA | € 107,00 |
| Sept | Vredeswerk PKN | € 107,00 |
| Okt | Kerk en Israël | € 114,00 |
| Okt | Wereldarmoededag | € 114,00 |
| Okt | Vluchtelingen in Griekenland Kia | € 114,00 |
| Okt | Ned Bijbel genootschap | € 114,00 |

40dagentijd 2021: Ik ben er voor jou !

In de 40dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijner goed te doen. SAMEN zijn we Kerk in Actie.

Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid.

Jezus laat ons zien wat dat betekent: Hongerigen eten geven, dorstigen drinken geven, vreemdelingen onderdak bieden, zieken verzorgen, eenzamen en alleenstaanden aandacht geven. Oók dichtbij, en vanuit onze stoel kunnen we de oproep van Jezus, gehoor geven. Een kaartje, een telefoontje, is een kleine moeite en kan zoveel betekenen voor de ander.

Dit 40dagentijd-project van Kerk in Actie, ondersteunt projecten in Moldavië, Libanon, Indonesië, Ghana en Zuid-Afrika. Wilt u ook het 40dagentijd 2021-project financieel ondersteunen?

U kunt dat doen door een gift over te maken naar: NL 60 RABO 0334700191 t.n.v diaconie Op 'e Noed o.v.v 40dagentijd 2021

De Paedwizer heeft besloten om dit jaar niet te sparen ivm Corona.

U ontvangt dit jaar géén acceptgiro voor het 40dagentijd-project, zoals in voorgaande jaren. Daarom wordt uw collecte-bijdrage van harte bij u aanbevolen!!

Namens uw diaconie, HARTELIJK DANK.

Heilig Avondmaal

De afgelopen jaren is regelmatig gesproken over het gebruik van individuele bekertjes voor de wijn bij de viering van het Heilig Avondmaal. Maar omdat het gemeenschappelijk delen van het brood en het drinken van de wijn uit één beker een belangrijk argument was, werd hier geen prioriteit aan gegeven.

Zodra de coronacrisis voorbij is, willen wij voorbereid zijn op een veilige manier van de vieringen van het H.A.

Daarom hebben wij besloten om over te gaan op de aanschaf van kleine avondmaalsbekertjes. Wij realiseren ons dat hier een behoorlijk kostenplaatje aan hangt. Wij oriënteren ons nu daarop, zodat u weet waar wij mee bezig zijn. Als we dan t.z.t. weer gezamenlijk het H.A. mogen vieren, kan men op een veilige manier hier aandeelnemen.

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Algemeen

In deze rubriek houden wij u op de hoogte van het werk van de kerkrentmeesters. Dit gaat over het geld en goed van uw kerk: het geld dat binnenkomt aan bijdragen e.d. en het geld dat er uit gaat aan pastoraat, onderhoud kerkgebouwen en de kosten van het houden van kerkdiensten. Mocht u/jij vragen hebben of is er iets niet duidelijk: vraag het ons!

VACATURE

Onze PKN gemeente Op 'e Noed zoekt een

boekhouder

Per 1 juli stopt onze huidige boekhouder ermee. Taakomschrijving: Het betreft de gehele financiële boekhouding van onze gemeente.

Interesse voor deze functie?

Contactadres:
Voorzitter kerkrentmeester Wico Koolstra
tel. 06 - 204 58 102
e-mail : w-koolstra@hotmail.com

Collectes

Het overzicht van de collectes is bij de vorige uitgave van Geschakeld vergeten. Hierbij het overzicht van de vorige en van deze keer.

| | | |
|-------------------------------------|---|----------|
| Collecten t/m 4-1-2021 | € | 975,00 |
| Eindejaarscollecte t-m 4-1-2021 | € | 2.897,70 |
| Collecte voor de toren t/m 4-1-2021 | € | 125,00 |
| Gift tbv pastorale doeleinden | € | 1.000,00 |
| Giften zonder bestemming | € | 100,00 |

| | | |
|---|---|--------|
| Collecten 5-1 t/m 8-3 | € | 925,50 |
| Eindejaarscollecte van 4-1 t/m 8-3 | € | 75,00 |
| Collecte voor de toren van Sint Nyk van 11-12-2020 t/m 28-02-2021 | € | 200,00 |

Hartelijk dank voor uw giften!

Kerkbalans 2021

Het toegezegde bedrag voor Actie Kerkbalans 2021 is: € 83.121,58.

Iedereen heel erg bedankt voor de toezegging!

Nalatenschap familie Rinkema

We hebben van de notaris bericht gekregen betreffende de nalatenschap van Tjalling en Holijken Rinkema-de Jong. Zij laten een bedrag van ruim € 375.000,- na aan onze gemeente. Dhr. Rinkema is o.a. boekhouder geweest van de Hervormde Gemeente Tjerkgaast c.a. We zijn dankbaar en blij met dit prachtige bedrag.

Boekhouder

Na ruim 8 jaar trouwe dienst heeft dhr. Ben de Velde Harsenhorst aangegeven dat zijn werkzaamheden als boekhouder van onze gemeente niet meer te combineren zijn met zijn werk.

We zijn Ben heel dankbaar voor al het werk dat hij verzet heeft en zijn inbreng bij onze vergaderingen. Hij zal gemist worden!

Wijkkerkrentmeesters

| | |
|--------|---|
| Wijk 1 | Wico Koolstra |
| Wijk 2 | Stoffel Yntema (2a) en Pieter Dijkstra (2b) |
| Wijk 3 | Sint de Boer (3a) en Ineke Bijl-Graafsma (3b) |
| Wijk 4 | Anita Spijksma (4a) en Ineke Bijl-Graafsma (4b) |
| Wijk 5 | Stoffel Yntema |
| Wijk 6 | Hiltje Hoekstra (6a) en Renny Kuperus (6b) |
| Wijk 7 | Hemmo Kalteren |

ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN

Bloemengroet

Bloemengroet vanaf 22 november 2020

| | |
|-------|---|
| 22-11 | Fam. J. Hoekstra-Wesselius Dhr. Freddie Hoekstra |
| 29-11 | Fam. Hana |
| 6-12 | Mevr. J. v.d. Meer |
| 13-12 | Rients Bokma Siebren Reijenga en Ylona Veenje |
| 20-12 | Mevr. M. Bokma-de Jong |
| 27-12 | Dhr. Pieter Hoekstra |

Kalenderjaar 2021

| | |
|------|--|
| 3-1 | Ds. Gerda Keijzer |
| 10-1 | Mevr. K. Woudstra Ilse en Douwe (Fedde) |

| | |
|------|--|
| | Fedde en Christien (Marjan) |
| 17-1 | Akke v.d. Molen Theunis v.d. Molen |
| 24-1 | (Oecumenische dienst) Fam. B. de Hoop Mevr. Postma-Klompemaker Fam. H. Sybesma Mevr. M. Offringa |
| 31-1 | Mevr. M. de Vries-Schrale |
| 7-2 | Mevr. Tr. Hogeterp |
| 14-2 | Fam. de Vries-Boelsma |
| 21-2 | Mevr. Brinksma-Ypma |
| 28-2 | Dorothe de Glee, Jisk Attema Janke Bokma |
| 7-3 | Mevr. H. de Lang-Faber |
| 14-3 | Naud de Haan |



In Memoriam

Aukje Smit-de Jong

Langweer 16 oktober 1932

Sint Nicolaasga 23 februari 2021

De intieme dienst ter nagedachtenis aan het leven van Aukje Smit vond plaats in de 'Lytse tsjerke' in Sleat. Hoewel het gezin van Smit Hervormd was, paste deze voormalig Gereformeerde kerk, goed bij haar afscheid in familiekring.

Aukje kwam van oorsprong uit een Gereformeerd arbeidersgezin uit Langweer. Op haar drieëntwintigste trouwde ze met Johan Smit, het echtpaar ging in Sloten wonen.

De waarden die ze van huis uit had meegekregen, tekenden haar leefwijze. Ze was een bescheiden maar uiterst zorgzame vrouw die oog had voor wat mensen om haar heen nodig hadden. Het echtpaar Smit kreeg vijf kinderen waarvan één tot hun verdriet na drie weken overleed. De kinderen omschreven Johan en Aukje als gemoedelijke ouders die elkaar goed aanvulden. Zo was Aukje wel eens wat 'zenuwachtig', Johan bleef dan rustig. Maar ondanks de zenuwen was Aukje wel een baken voor het gezin en dat was ook nodig want Johan was al op redelijk jonge leeftijd hartpatiënt.

Ondanks of, volgens de kinderen, dankzij de tegenslagen, genoot Aukje juist heel erg van kleine zegeningen. Ze was ook erg betrokken bij het verenigingsleven in Sloten waar ze erg veel vreugde uit haalde. Ze zat natuurlijk bij de vrouwenvereniging en ze zong wel 35 jaar bij het koor 'De Lofstem', waarvoor ze nog een onderscheiding kreeg.

Johan overleed in 1999, ze heeft nog een tijdje op zichzelf gewoond maar werd steeds slechtiender. In 2009 verhuisde ze daarom naar Doniahiem. De verzorgenden aldaar vonden Aukje een fijne vrouw, die altijd zo tevreden was. Ze hoefde niet veel voor zichzelf. Ik zal haar herinneren als de vrouw die passend bij haar aard, achterin in de kapel van Doniahiem zat. Volgens haar kinderen vooral genietend van het zingen. Wij konden niet zingen tijdens haar afscheidsdienst maar de kinderen hadden liederen uitgezocht waar Aukje van hield en die haar en hun leven kenmerkten. De tekst van de zaligsprekingen vond ik op mijn beurt passen bij leven en verlangen van Aukje Smit-de Jong. Ze keek er naar uit om naar het huis van God te gaan.



Pastor Geertje van der Meer

In Memoriam

Thea Woudstra

* Broek, 20 februari 1925

† Tjerkgaast, 13 maart 2021

Toen Thea Woudstra 3 jaar oud was, betrokken zijn ouders een boerderij aan de Riensleat 2 in Tjerkgaast. Hij is er zijn hele leven blijven wonen. Het was zijn plek, voor hem de mooiste plek op aarde. Thea Woudstra volgde zijn vader op als boer. Hij trouwde met Stijntje de Jong uit Gaasterland. Ze kregen vier kinderen: Reitze, Jeltsje, Meine en Grietje.

Het werk op de boerderij was belangrijk voor Thea. Het was zijn lust en zijn leven. De kinderen hielden al vroeg mee op het bedrijf. Toen Reitze boer werd draaiden de rollen op en hielp Thea hem. Hij heeft dat gedaan tot op hoge leeftijd. Tot op het laatst toe bleef hij geïnteresseerd in het bedrijf. In 1967 werd de boerderij getroffen door de bliksem en brandde af. Dat was voor Thea een traumatische gebeurtenis. Maar het bedrijf werd weer opgebouwd. Een jaar later was de klap nog groter toen hun jongste kind Grietje drie dagen na de geboorte overleed. Het sterven van dit jonge kindje deed zoveel vragen opwerpen en gaf zoveel pijn!

In 2008 is Stijntje gestorven. Zij was Thea's steun en toeverlaat. Het was alsof een deel van hemzelf was gestorven. Hij had altijd kunnen rekenen op haar zorgzaamheid, haar opmerkzaamheid.

Ze was de drijvende kracht onder zijn leven. Thea woonde in een huis op het erf van zijn zoon en schoondochter. De laatste jaren waren moeilijke jaren, omdat hij steeds meer zorg nodig had. Hij vond het geweldig dat zijn kinderen en kleinkinderen zo naar hem omkeken. Hij genoot van bezoek dat hij kreeg. De laatste maanden waren zwaar. Door corona kwam er weinig bezoek. En toch bleef hij genieten van alle goede dingen. Al was het maar de zon die door de ramen scheen. Het maakte hem blij en tevreden.

Op woensdag 17 maart hebben we in de kerk van Tjerkgaast gedankt voor zijn leven. We luisterden naar mooie liederen die hem zijn leven lang hebben vergezeld, en naar bijdragen van de familie. Daarna hebben we hem in de aarde gelegd, bij zijn vrouw Stijntje en zijn dochttertje Grietje.

Een bijzonder mens is gestorven. We vertrouwen hem toe aan God, die hemel en aarde geschapen heeft en in eeuwigheid trouw blijft aan het werk van zijn handen.



Ds. Gerda Keijzer

VERJAARDAGEN 80 PLUSERS

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 03-04-2021 | Mevr. J. de Groot - Klijnsma Voermanstraat 14, 8521 LA Sint Nicolaasga | 05-06-2021 | Mevr. A.D. Kuiper - Bergsma Dobbeleane 62, 8521 KR Sint Nicolaasga |
| 04-04-2021 | Mevr. A. de Vries - Postma It Sein 14 a, 8521 DN Sint Nicolaasga | 05-06-2021 | Mevr. M. Boschloo Bramerstraat 61, 8523 NJ Idskenhuisen |
| 08-04-2021 | Mevr. A. de Hoop - Lenos De Rijlst 22, 8521 NH Sint Nicolaasga | 10-06-2021 | Mevr. L. Visser - Reitsma Schoolstraat 15, 8521 KB Sint Nicolaasga |
| 17-04-2021 | Mevr. J. Wijnja - Drijfhout Huisterheide 32, 8521 ND Sint Nicolaasga | 12-06-2021 | Mevr. A. Nooitgedagt - Hetteema, Sietze Hepkemalaan 20, 8521 DH Sint Nicolaasga |
| 19-04-2021 | Mevr. T.B. Posthumus - Tenkink Kempenaerlaan 10 a, 8521 KS Sint Nicolaasga | 14-06-2021 | Mevr. H. Sijbesma - Kooistra Stationsstraat 35, 8521 JT Sint Nicolaasga |
| 19-04-2021 | Dhr. J. Zwaga Jupiterstraat 6, 8521 LW Sint Nicolaasga | 16-06-2021 | Dhr. A. Brinksma It Perron 23, 8521 DP Sint Nicolaasga |
| 24-04-2021 | Mevr. E. Schilstra - Haagsma Rengersstraat 16, 8521 LE Sint Nicolaasga | 16-06-2021 | Mevr. H.M. Koster - de Vries Stripedyk 21, 8523 NB Idskenhuisen |
| 02-05-2021 | Mevr. E. Jouwsma - Galema Stationsstraat 1 K33, 8521 JT Sint Nicolaasga | 17-06-2021 | Dhr. R. Visser Schoolstraat 15, 8521 KB Sint Nicolaasga |
| 05-05-2021 | Dhr. J.T. de Vries Troelstraweg 1, 8523 DK Idskenhuisen | 18-06-2021 | Mevr. C.M. Kunst - Liemburg Heemstrastraat 13, 8521 KG Sint Nicolaasga |
| 17-05-2021 | Mevr. E.W. Weitz - Schroder Tsjerkewei 8, 8523 NA Idskenhuisen | 30-06-2021 | Mevr. G. Zijlstra - Visser Kerkstraat 9, 8521 JV Sint Nicolaasga |
| 29-05-2021 | Mevr. J. de Geus, Sietze Hepkemalaan 20 K01, | | |

MUTATIES JANUARI, FEBRUARI EN MAART 2021

Binnengekomen:

Vanuit Oudehaske: Mevr. J.J. Speelman, De Rijlst 67, 8521 NJ Sint Nicolaasga

Vanuit Joure: Mevr. W. Miedema, Stationsstraat 1 K44, 8521 JT Sint Nicolaasga

Vanuit Ede: Dhr. A.T. Mansens en Mevr. E.G. Wesselius, Langwarderdyk 6 0001, 8521 NE Sint Nicolaasga

Vanuit Brakel: Dhr. L. de Jong en Mevr. J.W. de Jong-Ermstrang, Gaestdyk 19, 8522 MV Tjerkgaast

Vanuit Workum: Mevr. T.J. IJntema, Gaestdyk 2, 8522 MV, Tjerkgaast

Vanuit Heerhugowaard: Mevr. I.E.L. de Haan, Gaestdyk 13, 8522 MV Tjerkgaast

Binnenverhuizing:

Dhr. B.J. Schotanus, De Rijlst 18 naar It Bled 13, 8521 PL Sint Nicolaasga

Mevr. A.G. de Vries, De Ikkers 15 naar De Greiden 5, 8523 NR Idskenhuisen

Mevr. K.I. de Vries – Langeraap, De Ikkers 15 naar De Greiden 5, 8523 NR Idskenhuisen

Mevr. J.F. Kooistra-Boone, Rengersstraat 10 naar Stationsstraat 1 K47, 8521 JT Sint Nicolaasga

Dhr. S. Schotanus, De Rijlst 51a naar Stationsstraat 1 K20, 8521 JT Sint Nicolaasga

Mevr. M. Hoekstra, De Ikkers 14 naar Rengersstraat 10, 8521 LE Sint Nicolaasga

Dhr. W. Wanschers, Appelhof 31 naar Tsjukemarwei 20b, 8521 NA Sint Nicolaasga

Verhuisd naar elders:

Dhr. L. Qualm, De Rijlst 81 naar Heidehoeksweg 7L, 8091 BC Wezep

Mevr. D.G. de Haan-Jacobi, Lytse Buorren 20 naar De Maat 33, 7271 CR Borculo

Dhr. W. Neef, Bramerstraat 57 naar De Lampendriessen 31 213, 5612 AH Eindhoven

Dhr. B. Elzinga, De Rijlst 28 naar Julianalaan 53b, 8931 AD Leeuwarden

Overgeschreven naar:

Protestantse gemeente te Jutripp-Hommerts: Mevr. E. van Os -de Wit, Strjitwei 20, 8522 ML Tjerkgaast

Rectificatie:

Onder het kopje "Uitgeschreven" in het kerblad van januari j.l. stond per abuis vermeld dat dhr. J de Vries, Groenendal 9 zich had uit geschreven.

COLOFON

Geschakeld

Redactie:

Aukje de Jong-de Jong

Gerda Keijzer

Geertje Minnee-Schalkers

Roel Kok

Inleveren kopij:

Roel Kok, De Spoorbyls 8, Roelkok.rk@gmail.com

Jan de Jong, Bramerstraat 25,

jan.de.jong@kpnmail.nl

Antje de Jong-de Jong, It Boerein 2,

8523 NX Idskenhuisen, (0513) 853 637

Geertje Minnee-Schalkers, (0513) 499 248

kerkblad@kerklangweer.nl

Vormgeving: Anita Spijksma

Druk: Flyer Print - Joure

ADRESSEN

| | | |
|---|---|--|
| Prot. gem. Op 'e Noed | Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga (NIET voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen) info@pkn-openoed.nl , www.pkn-openoed.nl IBAN: NL09.RABO.01261.595.48 t.n.v. Protestantse gemeente Op 'e Noed | |
| Predikanten | Ds. Gerda Keijzer, Klaver 32, 8271 DL IJsselmuiden stoel-keijzer@planet.nl Pastor Geertje van der Meer geertjevandermeer@ziggo.nl | 06 - 826 949 98 06 - 426 235 75 / 058 - 255 11 35 (0513) 43 61 04 |
| Preses | Jan de Jong, Bramerstraet 25, 8523 NE Idskenhuisen jan.de.jong@kpnmail.nl | (0513) 43 61 04 |
| Scriba | Roel Kok, De Spoorbyls 8, 8521 DK St. Nicolaasga Roelkok.rk@gmail.com | (0513) 43 13 53 |
| Kerkelijk Bureau | (voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen) Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga pdirksen@kpnmail.nl | (0513) 43 10 89 |
| Kosters | <u>Idskenhuisen</u> : contactpersoon: Wico Koolstra, De Spoorbyls 10, 8521 DK St. Nicolaasga, w_koolstra@hotmail.com <u>St. Nicolaasga</u> : contactpersoon: Pieter Dijkstra, Dobbeleane 56, 8521 KR St. Nicolaasga, pieter-renske@hotmail.com <u>Tjerkgaast</u> : Bottje Hoogeveen, Gaestdyk 54, 8522 MX Tjerkgaast keesenbottje@ziggo.nl | 06 - 204 581 02 (0513) 43 11 62 (0514) 53 13 48 |
| Beheerder kerk Idskenhuisen College van Kerkrentmeesters | Tjitske van Koten-Dijkstra, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuisen <u>Voorzitter</u> : Wico Koolstra, De Spoorbyls 10, 8521 DK Sint Nicolaasga w_koolstra@hotmail.com <u>Boekhouder</u> : Ben de Velde Harsenhorst, Dobbeleane 39C, 8521 KS St. Nicolaasga, bdeveldeharsenhorst@gmail.com IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. protestantse gemeente Op 'e Noed | (0513) 43 14 75 06 - 204 581 02 (0513) 85 31 31 |
| Ouderlingenberaad | <u>Contactpersoon</u> : Klaas Postma, De Trochreed 9, 8522 MH Tjerkgaast postmaklaas@gmail.com | (0514) 53 12 82 |
| Diaconie | <u>Voorzitter</u> : vacature <u>Penningmeester</u> : Auke Nauta, It Sein 21, 8521 DM Sint Nicolaasga nautula.a@gmail.com | (0513) 43 11 60 |
| Werkgroep KerkInActie | IBAN: NL60RABO0334700191 t.n.v. diaconie Op 'e Noed informatie: Marieke de Velde Harsenhorst mdeveldeharsenhorst@gmail.com IBAN: NL93.RABO.0334.7548.87 t.n.v. werkgroep KerkInActie | (0513) 85 31 31 |
| Jeugdwerk | Jannie van Koten, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuisen jannievankoten@hotmail.com | (0513) 43 14 75 |
| Restauratiecommissie | IBAN: NL40.RABO.0176.9258.80 t.n.v. jeugdraad Op 'e Noed Ben de Velde Harsenhorst, Dobbeleane 39C, 8521 KS St. Nicolaasga bdeveldeharsenhorst@gmail.com | (0513) 85 31 31 |
| Administratie begraafplaatsen | IBAN: NL23.RABO.0124.7477.52 t.n.v. Restauratiecommissie Op 'e Noed Marieke de Velde Harsenhorst-Zier, Dobbeleane 39C, 8521 KS St. Nicolaasga, mdeveldeharsenhorst@gmail.com | (0513) 85 31 31 |
| Zondagse Ontmoeting | IBAN: NL22.RABO.0359.5711.90 t.n.v. begraafplaats prot. gem. Op 'e Noed Alie Runia, Lytse Buorren 19, 8523 NL Idskenhuisen alierun58@gmail.com | (0513) 43 24 98 |
| Beamteam | Alex van der Wal, Dobbeleane 59, 8521 KS St. Nicolaasga alexvdwal@ziggo.nl | 06 - 212 843 56 |

Inleveren kopy
maandag 3 mei
voor 12.00 uur!