



Geroepen tot elkaar

Veel mensen hebben deze weken tijd om te ontspannen en op adem te komen. Dikwijls gaat dat samen met bijzondere ontmoetingen, met tijd voor elkaar. Twee jaar lang kon dat niet goed, moesten we elkaar mijden om die nare ziekte niet te verspreiden. En juist in deze maanden wordt de schade ingehaald. Uitgestelde feestjes, etentjes en dergelijke worden alsnog gevierd, waardoor we zelfs op de tennisvereniging merkten dat er nog nooit zoveel afzeggingen voor trainingen en competitiewedstrijden waren.

De schade wordt ingehaald. Want al zijn er onder ons die liever wat geïsoleerd leven in plaats van altijd onder mensen zijn, toch zijn mensen wezens die op elkaar aangelegd zijn.

Er gebeurt namelijk iets als mensen elkaar ontmoeten. Er gaat dan een roep tussen hen heen en weer. Het is de blik van 'prettig dat ik je zie', maar het kan ook de blik zijn van 'ik heb je nodig, ik heb je gemist'. Als mens heb je een ander nodig.

Als mens heb je een ander nodig. In de zorg is dat heel duidelijk zo. Als je ziek bent, kun je niet zonder een ander die je verzorgt. En het is ook omgekeerd: als je in de zorg werkt, kun je niet werken zonder mensen die zorg van je nodig hebben. Hetzelfde geldt voor de bakker, de kapper, de loodgieter, de dominee, de ICT-specialist, de leerkracht en noem maar op. Mensen dienen elkaar. Het werd voelbaar in Coronatijd en toen vluchtelingen uit Oekraïne ons dorp binnenkwamen. Er ging een roep van hen uit, in vertwijfelde blikken. "Help ons," zo spraken die blikken.

"Help ons!" zeggen hun ogen. Dat is de stem van God. De hulproep van de medemens die op je afkomt, is de stem van God. Vertwijfelde ogen van een medemens komen bij jou binnen. En of je nu gelovig bent of niet: die ogen doen je wat. Ze zetten je in beweging. Ze laten je tot actie overgaan. In de taal van de Bijbelverhalen zeggen we dan: "Je wordt geroepen!"

Een van de grote hoogtepunten van mijn werk is dat ik vaak mag zien dat mensen zich laten roepen. Dat mensen in beweging komen om de was van de burens binnen te zetten als er een flinke bui aankomt, te helpen met een klus bij een overbuurman, eenzamen bezoeken en zich inzetten voor vluchtelingen.

Dat stemt me ontzettend hoopvol. Ja, er is een hoop mis in de samenleving. De crises stapelen zich op en de kloof tussen rijken en armen is alsmear groter geworden in de laatste 15 jaar. En ons land is langzamerhand een samenleving van georganiseerd wantrouwen geworden waarin onder meer in de zorg en in het onderwijs elke handeling uitvoerig moet worden geadmistriseerd en gecontroleerd. Dat heeft geleid tot een samenleving waar argwaan en onvrede overheersen en dat baart me grote zorgen. Ondertussen is het aantal problemen waarin we als westerse samenleving zijn terechtgekomen haast niet te tellen en zijn veel mensen boos. Maar toch is er ook dat andere: dat mensen in de eigen kring zich laten roepen, dat mensen antwoord geven op de hulpvraag van een medemens. Uiteindelijk is de mens een verantwoordelijk wezen, iemand die antwoord geeft op de hulproep van



Langweer



Tjerkgaast



Sint Nicolaasga



Idskenuizen



een ander. Dat is voldoen aan je bestemming. Waarvoor je in de wieg bent gelegd. Daartoe word je telkens weer geroepen, ja ook geroepen van Godswege. Om daarover na te denken preek ik deze zomer in Langweer vijf keer achter elkaar uit het boekje Jona. Jona liep voor een roepstem weg en leerde een belangrijke levensles. In mijn woorden: uiteindelijk gaat het er in het leven niet om welke dure auto je hebt kunnen kopen of hoe rijk je carrière is geweest, maar wie je werkelijk bent geweest.

Aart Veldhuizen



KERKDIENTEN TJERKGAAST - IDSKENHUIZEN - ST. NICOLAASGA

Zondag 17 juli - groen - *Maaltijd van de Heer*

09.30 uur Idskenhuisen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e Thomas Huis, 2e kerk

Zondag 24 juli - groen

09.30 uur St. Nicolaasga - ds. Yvonne Slik
Collecte 1e World Vision, 2e Kerk

Zondag 31 juli - groen

09.30 uur Idskenhuisen - ds. Wim Warnar
Collecte 1e Artsen zonder grenzen, 2e Onderhoud orgels

Zondag 7 augustus - groen

09.30 uur Idskenhuisen - pastor Lieke Versluis
Collecte 1e Diaconie, 2e Kerk

Zondag 14 augustus - groen

09.30 uur Idskenhuisen - mevr. Jellie Hania-V.d. Kooi
Collecte 1e KIA werelddiaconaat, 2e Kerk

Zondag 21 augustus - groen - *doopdienst*

09.30 uur St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e Bloemenfonds, 2e Kerk

Zondag 28 augustus - groen

09.30 uur Idskenhuisen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e Gez. Diaconieën/Caritas, 2e Kerk

Zondag 4 september - groen

09.30 uur Tjerkgaast - ds. Froukje de Hoop
Collecte KIA werelddiaconaat Myanmar, 2e kerk

Zondag 11 september - groen -

Gezamenlijke gemeentezondag/Startzondag
zie pagina 4 en 5 van dit blad

Collecte 1e Noodhulp, 2e Onkosten dienst

Zondag 18 september - groen

09.30 uur St. Nicolaasga - pastor Betty Posthumus
Collecte 1e KIA zending Syrië, 2e Kerk

Zondag 25 september - groen

09.30 uur Idskenhuisen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e Vrienden van Anna Schotanus, 2e Kerk

Elke week kunt u de dienst in één van onze kerkgebouwen bezoeken. U kunt de dienst ook via de website van onze kerk "bijwonen." (www.pkn-opensed.nl)

KERKDIENTEN LANGWEER

Zondag 17 juli

9.30 uur Ds. Henk Steinvoot
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente

Zondag 24 juli

9.30 uur Pastor Rosalie van Katwijk
Collecte: Stichting Hart voor Moldavië/Eigen gemeente

Zondag 31 juli

9.30 uur ds. Peter Ros
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente

Zondag 7 augustus

9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente

Zondag 14 augustus

9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
Collecte: Kerk in Actie, Egypte Zending De kerk staat op tegen armoede in het dorp/ Eigen gemeente

Zondag 21 augustus

9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente
Na de dienst koffiedrinken in de Hoekstien

Zondag 28 augustus

9.30 uur Pastor Bauke van Brug
Collecte: Budgetmaatje Fryslân/ Eigen gemeente

Zondag 4 september - *Viering Maaltijd van de Heer*

9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente

Zondag 11 september -
Gezamenlijke gemeentezondag/Startzondag
 zie pagina 4 en 5 van dit blad

Alle diensten worden online uitgezonden en kunt u ook terugkijken via www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 18 september
 9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
 Collecte: Diaconie / Eigen gemeente

KERKDIENTEN DONIAHIEM

Datum	Verzorgd door	Voorganger	Bijzonderheden
21 juli	Scharsterbrug/Ouwsterhaule	ds. Wim Warnar	
11 augustus	Op 'e Noed	ds. Gerda Keijzer	
25 augustus	Op 'e Noed	pastor Anneke Adema	
8 september	Langweer	ds. Aart Veldhuizen	Heilig Avondmaal
22 september	Scharsterbrug/Ouwsterhaule	ds. Wim Warnar	

LEESROOSTER

Juli		
zo 17	Psalm 15	De volmaakte levensweg
ma 18	1 Koningen 4:1-20	12 stammen, 12 maanden
di 19	1 Koningen 5:1-14	Overvloed
wo 20	1 Koningen 5:15-32	Handel in natura
do 21	1 Koningen 6:1-18	Het huis van de HEER
vr 22	1 Koningen 6:19-38	7 jaar voor de tempel
za 23	Psalm 141	Op U richt ik mijn ogen
zo 24	Lucas 11:1-13	Gebedsonderwijs
ma 25	Lucas 11:14-28	Met stomheid geslagen?
di 26	Lucas 11:29-36	Meer dan Jona
wo 27	Psalm 70	Kom spoedig!
do 28	Lucas 11:37-44	Wat verdient de schoonheidsprijs?
vr 29	Lucas 11:45-54	Hypocrisie
za 30	Lucas 12:1-12	Wat de Geest je ingeeft
zo 31	Lucas 12:13-21	Waar is jouw schat?

do 18	1 Koningen 10:21-29	Het is goud dat daar blinkt
vr 19	Lucas 13:1-9	Eerst de balk in je eigen oog
za 20	Lucas 13:10-21	Klein begin
zo 21	Lucas 13:22-30	Wie gered worden
ma 22	Lucas 13:31-35	Drie dagen
di 23	Psalm 112	De mens met ontzag voor God
wo 24	1 Koningen 11:1-13	Salomo's harem
do 25	1 Koningen 11:14-25	Tegenstanders
vr 26	1 Koningen 11:26-43	Verscheuring in gang gezet
za 27	1 Koningen 12:1-19	Jeugdige overmoed
zo 28	1 Koningen 12:20-32	Snel in de fout
ma 29	1 Koningen 12:33-13:10	Een naamloze man van God
di 30	1 Koningen 13:11-22	Misleid door een collega
wo 31	1 Koningen 13:23-34	Ach mijn broeder...

Augustus		
ma 1	Lucas 12:22-34	Zorgen en zorg
di 2	Lucas 12:35-48	Onverwachts, maar niet onverwacht
wo 3	Lucas 12:49-59	Vrede op aarde?
do 4	1 Koningen 7:1-12	13 jaar voor het paleis
vr 5	1 Koningen 7:13-26	Ontzagwekkend vakmanschap
za 6	1 Koningen 7:27-39	Alles met zorg bekleed
zo 7	1 Koningen 7:40-51	Voltooïing
ma 8	1 Koningen 8:1-11	Inwijding
di 9	1 Koningen 8:12-21	Gods woorden uitgekomen
wo 10	1 Koningen 8:22-32	Salomo's gebed
do 11	1 Koningen 8:33-43	Verhoor zelfs de vreemdeling
vr 12	1 Koningen 8:44-53	Bidden richting Jeruzalem
za 13	1 Koningen 8:54-66	Omvangrijk vredeoffer
zo 14	1 Koningen 9:1-9	Niets zal God ontgaan
ma 15	1 Koningen 9:10-28	Een gegeven paard...
di 16	1 Koningen 10:1-9	Indrukwekkend bezoek
wo 17	1 Koningen 10:10-20	Uitwisseling van rijkdom

September		
do 1	1 Koningen 14:1-20	Niets is verborgen voor God
vr 2	Lucas 14:1-11	Uitnodigen
za 3	Lucas 14:12-24	Sorry-cultuur
zo 4	Lucas 14:25-35	Kun jij Jezus volgen?
ma 5	Psalm 143	Als alles duister is...
di 6	1 Koningen 14:21-31	Brons in plaats van goud
wo 7	1 Koningen 15:1-8	Niet als David
do 8	1 Koningen 15:9-24	Net als David
vr 9	1 Koningen 15:25-16:7	Geen waardige koningen
za 10	1 Koningen 16:8-22	Chaos
zo 11	Lucas 15:1-10	Hoera, gevonden!
ma 12	Lucas 15:11-32	De wachtende vader
di 13	Psalm 142	Totale overgave
wo 14	1 Koningen 16:23-34	Dieptepunt
do 15	1 Koningen 17:1-16	Wonderlijke overvloed
vr 16	1 Koningen 17:17-24	Wonderlijk leven
za 17	1 Koningen 18:1-15	Rechtschapen hofmeester
zo 18	1 Koningen 18:16-29	Is hij soms op reis gegaan?
ma 19	1 Koningen 18:30-46	Vuurwerk op de Karmel
di 20	1 Koningen 19:1-9a	Opgebrand
wo 21	1 Koningen 19:9b-21	Bron van rust

do 22 Psalm 128 Voorspoed
 vr 23 Lucas 16:1-9 Creatief boekhouden?
 za 24 Lucas 16:10-18 Tot in de puntjes
 zo 25 Lucas 16:19-31 Waardoor laat jij je overtuigen?
 ma 26 Psalm 131 Stil

di 27 1 Koningen 20:1-12 Vrouwen en kinderen in de uitverkoop
 wo 28 1 Koningen 20:13-22 Dronken overmoedigheid
 do 29 1 Koningen 20:23-34 Berg- én vlaktegod
 vr 30 1 Koningen 20:35-43 Eigen vonnis geveld

DONIAHIEM, DE SCHARLEIJEN EN DE IENDRACHT

Afscheid van pastor Geertje van der Meer in de kapeldienst van Doniahem

Pastor Geertje van der Meer is drie jaar lang pastor van wijk 7 geweest, dus van Doniahem, De Scharleijen en De Iendracht. Op Hemelvaartsdag ging zij voor het laatst voor in de kapeldienst van Doniahem. Na afloop werd pastor Geertje toegesproken door taakdrager Femmie Landman en ds. Gerda Keijzer. Zij benoemden haar inzet voor de mensen in Doniahem en daar omheen. Maar ook haar vriendelijkheid

werd aangehaald. Geertje is in haar werk een zegen geweest voor de zieken en voor de mensen die zij begeleidde rondom een uitvaart en een verlies. De bezoekers van de kapeldienst beantwoordden deze woorden instemmend met applaus. Diaken Sjoukje Dickhoff overhandigde pastor Geertje een bos bloemen. *Geertje, bedankt!!*



11 SEPTEMBER GEMEENTEZONDAG EN STARTZONDAG VOOR PROTESTANTSE GEMEENTEN OP 'E NOED EN LANGWEER

Op zondag 11 september 2022 zoeken we elkaar als Protestantse Gemeenten Langweer en Op 'e Noed op. Voor Op 'e Noed is het de startzondag, voor Langweer de gemeentezondag. Die zondag wordt voor beide gemeenten heel anders dan gebruikelijk. We starten namelijk samen in de Dorpskerk van Langweer, gaan daarna via de kerk van Sint Nyk en van Tjerkgaast naar de kerk van Idskenuizen.

Voor het transport van kerk naar kerk zorgen drie historische bussen van het Nationaal Openbaar Vervoer Museum in Ouwsterhaule. De dienstregeling zoals we die nu voor ogen hebben ziet er ongeveer als volgt uit:



Vertrektijd	Vertrek bus van	Aankomst bus in	Tijd	Activiteit
09.00 uur	St. Nyk, Tjerkgaast en Idskenuizen	Langweer	09.30 uur	Ontbijt/koffie, opening van de dag
10.15 uur	Langweer	St. Nyk	10.30 uur	Ochtendgebed
11.15 uur	St. Nyk	Tjerkgaast	11.45 uur	Verrassing
12.30 uur	Tjerkgaast	Idskenuizen	13.00 uur	Lunch
14.00 uur	Idskenuizen	Langweer, Tjerkgaast, St. Nyk		

De tijden zijn vanwege in- en uitstappen in de bussen heel ruim geschat, waarschijnlijk zal het programma wat eerder zijn afgelopen. Langweerders komen om half 10 zelf naar de kerk. Vanaf de drie kerken van Op 'e Noed rijden bussen naar Langweer. Omdat we ons samenzijn met een lunch afsluiten in Idskenhuzen worden daarna zij die niet uit Idskenhuzen komen met de bus weer teruggebracht naar hun eigen woonplaats.

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om met eigen auto te gaan. Het verzoek is om bij aankomst in Langweer dan niet

bij de kerk te parkeren, maar op het parkeerterrein achter de supermarkt (Hendrik Dijkstraleane).

Je hoeft je niet tevoren op te geven. Maar we vinden het natuurlijk wel heeeeeeel leuk als je meedoet. En nog even dit: het is voor alle leeftijden!

*Tjitske van Kooten
Ilse Hoekstra
Tessa de Jong - Zomer
Gerda Keijzer
Aart Veldhuizen*

JAARPROGRAMMA ACTIVITEITEN

Dekens voor Roemenië

*Gemaakt door de werkgroep de 4 B's
(Bakken, breien, borduren, bijkletsen)*

Op maandag, 20 juni gingen Alie en ondergetekende op weg naar Zwaagwesteinde om de gehaakte dekens voor Roemenië weg te brengen.

In Garyp, Earnewâld en De Westereen zijn al jaren de Stichtingen Hulpgoederen Roemenië actief. Deze gemeenten werken samen. Zij brengen de goederen zelf ter plekke en kunnen met eigen ogen zien dat de verdeling van de goederen goed georganiseerd is.

Dit jaar staan de vluchtelingen uit de Oekraïne die in Roemenië zijn centraal. In april is er al een zending geweest en in september gaat er nog een zending. En dan gaan 'onze' dekens mee. Dus wij tweeën op pad. Naar Westereen. Uitkomend bij een landelijke doodlopende weg en liggend aan de Nieuwe Vaart. En in dat pittoreske geheel lag de, haast monumentale, woning van de fam. Kamminga.

(Voorzitter van de Stichting Hulpgoederen Westereen)

De ontvangst was allerhartelijkst, er werd meteen koffie gezet. Maar eerst deden we waarvoor we gekomen waren: Het overhandigen van de dekens aan de heer Kamminga.



En toen was er koffie. Gebak was er nog van de vorige dag (vaderdag) en al gauw smulden we van een "klein puntje" wat toch nog behoorlijke afmetingen had.

Mijnheer en mevrouw Kamminga vertelden over de keren dat ze in Roemenië waren. De dankbaarheid van de mensen daar ontroerde elke keer weer. Wel zagen ze verbeteringen in de leefomstandigheden ten opzichte van eerdere jaren, maar hulp blijft zeer gewenst en wordt met open armen

ontvangen. Na het ruime erf met de Zwarte Leghorns en het uitzicht op de Nieuwe Vaart bewonderd te hebben gingen we weer huiswaarts. Met de verzekering dat wij op de hoogte zouden worden gesteld als de goederen in september in Roemenië aankomen.

De hartelijke ontvangst en de verhalen in het smeuïge "Westereens" maakte onze reis tot een heel plezierige. Dank je wel, familie Kamminga.

*Namens de BBBB groep,
Alie Runia en Anneke Adema*

Terugblik Hemelvaartsdag

Het was nog fris op de vroege morgen van Hemelvaartsdag, maar tien stoere fietsers stapten samen op bij de kerk van Langweer voor een fietstocht van een uur. Wat een voorrecht als je in zo'n mooie streek woont, realiseerden we ons. Je zult maar midden in Amsterdam of Utrecht wonen en daar kerk zijn. Dan duurt het al een uur voordat je buiten de stad bent...

Binnen een paar minuten reden we op de vlakke en door het bos. Heerlijk!

Daarna hebben we samen ontbeten in De Hoekstien. We aten onze meegenomen boterhammen en de beheerder had gezorgd voor sap, melk, koffie en thee en fruit. Het was erg leuk om met elkaar over de meest uiteenlopende onderwerpen te praten.

Even voor tien gingen we naar de kerk, waar andere kerkgangers ons al zaten op te wachten. Het was een mooi begin van Hemelvaartsdag.



DE HOBBY VAN: *Pietie Jouwsma & Jetty Koolstra*

Een hele kunst

Het is een jaar of zeven geleden, dat Pietie en Jetty op een creatieve markt van de PG Op 'e Noed in Tjerkgaast waren. Er was werk te zien van de heer Booy, maar ook glas in lood van Pietie's man Piet Jouwsma en er was ook iemand met beeldhouwwerk. Jetty had haar hart daar snel aan verpand. Ze was altijd al geïnteresseerd in beeldhouwwerk. Ze bezocht regelmatig galerieën. Maar iets kopen, dat vond ze te duur. Pietie was ook nieuwsgierig naar de kunst van het beeldhouwen. Maar zij beiden hadden nooit gedacht dat ze dat ook zélf zouden kunnen.

De ervaren beeldhouwers van de Hobbywerkplaats in St. Nicolaasga gaven hen de kans en de hulp om zich te ontwikkelen. Daar gaan zij beiden nu al weer jaren naar toe.



Beeldhouwen wil zeggen dat je een avontuur aangaat met de steen. Het begint al met de aankoop van de steen. Jetty en Pietie gaan daarvoor naar een winkel in Surhuisterveen of Koudum. Ze kopen speksteen of albast in z'n ruwe vorm. Maar ze weten nooit precies wat de steen zal gaan prijsgeven aan kleur en vorm als ze er mee aan de slag gaan. Soms zitten er lagen van verschillende structuur verborgen in de steen. Het is dan een hele kunst om de afwijkende structuur en kleur een onderdeel van het uiteindelijk werk te laten worden. Dat zie je goed in de torso die Pietie maakte. Een prachtig werk!

De ruwe steen wordt bewerkt met beitels, vijlen, raspen en schuurpapier om te polijsten. Jetty weet van tevoren vaak wat ze gaat maken. Pietie begint ook wel blanco te hakken en laat het werk dan 'gewoon' ontstaan tijdens het proces. Dan is het een echt avontuur.

Het maken van een beeld in de hobbywerkplaats vergt een groot deel van het winterseizoen. Ze ervaren de groep mensen met wie ze samenwerken als een hechte groep van heel verschillende mensen. Ze helpen elkaar waar nodig is. Maar toch moeten ze het kunstwerk zelf maken. Zelf bepalen hoeveel materiaal ze weg willen halen – en dus ook wanneer ze moeten stoppen met beitelen en vijlen – zelf bepalen wanneer het af is.



Als het beeld klaar is, moet het nog op een sokkel. Of, zoals de uil naast Jetty's voordeur, in een holle boomstam. Maar als het dan af is, dan geeft het zoveel voldoening om er naar te kijken. Jetty: 'Soms denk ik: Hoe is het mogelijk dat dit uit mijn handen is ontstaan'.

Beeldhouwen verrijkt hun leven. De avond in de creatieek waarop ze met z'n allen aan het hakken en bewerken zijn is een kostbare avond. 'Als je aan het bewerken bent, dan werk je zó geconcentreerd. Gevolg is dat je je hoofd helemaal leeg kunt maken', aldus Pietie en Jetty. Het beeldhouwen kost dus wel energie, het gééft nog meer energie. Een heilzaam proces.

Op mijn vraag wat kunst toevoegt aan hun leven komt niet meteen een antwoord. Zowel Jetty als Pietie vragen zich aarzelend af of hun werk wel 'kunst' genoemd kan worden. Zij vinden eigenlijk van niet. Maar later in het gesprek vertellen ze terloops dat zij beiden al eens een werk hebben kunnen verkopen. Maar verkopen willen ze niet. Hun werk is zo'n deel van henzelf geworden dat ze er (nog) geen afstand van kunnen doen.



Wanneer is iets kunst? We praten er een tijdje over door. We komen er op uit dat iets kunst is als het iets bij de kijker losmaakt. Zoals het beeld van Jetty dat tijdens de Veertigdagentijd en Pasen in onze kerken stond. Het was een steen die een zieke vriendin van Jetty niet af kon maken. Jetty kreeg de steen en verwerkte met het maken van het werk haar eigen emoties rondom het sterven van haar vriendin. In het werk zit een gat. Het geeft weer dat de dood van haar vriendin een gat geslagen heeft in hun relatie. Maar er is ook een andere kant: het gat laat licht door. Hun vriendschap werpt licht op Jetty's leven.

Het uitbeelden van emotie is een kunst. Daarom past kunst ook in een kerkelijke setting. In de kerk gaat het immers ook over gevoelens en emoties. Over datgene wat je moeilijk met woorden kunt uitdrukken. Een beeld zegt soms meer dan woorden. Het beeld van twee figuren is daar een mooi voorbeeld van. Jetty drukte de emotie van een man en een vrouw met een kind uit in dit beeld met de titel 'Geborgenheid'. Ze maakte heel eenvoudige figuren, maar we herkennen het gevoel van ontroering en bescherming en liefde meteen.



Het is een boeiende middag geworden bij deze twee beeldhouwsters en hun werk. Wat mij betreft is er maar één benaming voor hun werk: het is kunst!

UIT DE CLASSIS

Minisymposium Classis Fryslân

Op 21 mei kwamen ongeveer 150 kerkleden uit onze Classis bij elkaar in Workum om te praten over de toekomst van onze kerken. We hoorden voorbeelden over samenwerkingen tussen gemeenten. Deze samenwerkingsverbanden hebben tot doel het werken in de gemeenten gemakkelijker te maken. Ook spraken we over een andere aanpak van het pastoraat in gemeenten. Want niet overal zijn voldoende ambtsdragers.

Classisdominee Wim Beekman schreef in de afgelopen tijd over beide onderwerpen korte notities, getiteld 'Als een kleine gemeente kwetsbaar wordt' en 'Als ambtsdragers gaan ontbreken'. U kunt deze notities én de foto's van het minisymposium vinden op de website van de classis: www.classisfryslan.nl

Deze website is overigens zeer de moeite waard voor allerlei informatie over de kerken in onze provincie / classis.

Aan het begin van de bijeenkomst in Workum las ds. Beekman met ons de 10 woorden voor een kerk die toekomst heeft

Een kerk die toekomst heeft:

1. weet dat de kerk niet God bewaart, maar dat God de kerk bewaart.
2. is blij dat zij bestaat.
3. gelooft onbekommerd in God, vindt daar woorden voor, en bemoedigt daarmee anderen.
4. gaat onbevangen om met de krimp van kerken in deze tijd.
5. wil niet in haar eentje kerk zijn, behoudt de eigenheid waar het kan, werkt met andere kerken samen, of voegt zich met andere kerken samen, waar dat moet.
6. kan de classis vragen haar een kernkerkenraad en een lichtere beheersvorm toe te staan.
7. durft haar kerkenraad zo klein mogelijk te laten zijn, en wil vooral op hoofdlijnen geestelijk leiding geven.
8. bestuurt niet van bovenaf alle kerkenwerk, maar faciliteert van onderaf vrijwilligers om zelfstandig de uitvoerende werkzaamheden te doen.
9. beperkt zich in vergaderingen, beleids- en vergaderstukken tot enkel het noodzakelijke.
10. bidt geregeld het avondgebed van Paus Johannes de 23e : 'Lieve Heer, dit is uw kerk, deze jongen gaat nu slapen'.

GEZAMELIJKE BERICHTEN VAN PG LANGWEER EN PG OP 'E NOED

Orgelconcerten op een instrument uit 1784

Het orgel in de Dorpskerk is best bijzonder. Het stamt uit 1784 en is nog vrijwel zoals het indertijd is opgeleverd. Door recente restauratiewerkzaamheden klinkt hij weer helemaal als vanouds. Waar men vroeger het orgel door anderen moest laten aantrappen, doen we het inmiddels uiteraard met een elektrische windvoorziening, maar de oorspronkelijke trappers zitten er nog altijd waardoor het orgel ook nog altijd bespeeld kan worden als de stroom uitvalt. Een orgel is eigenlijk een orkest en het Langweerder orgel heeft 16 stemmen, variërend van allerhande 'fluiten' tot 'koperblazers'.

Vanwege de historiciteit van het Langweerder orgel lukt het elk jaar om vooraanstaande organisten uit te nodigen om een concert te komen geven. Dit jaar komen twee van hen zelfs vanuit Amerika. Hieronder de data. De aanvang is telkens om 20:00 uur en de entreekosten bedragen € 7,50.

- | | |
|---------|---------------------------|
| 13 juli | Devon Howard, USA |
| 27 juli | Gwendolyn Toth, New York |
| 10 aug | Bob van der Linde, Sneek |
| 24 aug | Wietse Ouwejan, Groningen |

BERICHTEN VAN INLIA

Bewogen opening INLIA Gasthuis Groningen

Het INLIA Gasthuis Groningen is officieel geopend. Met vlaggen, speeches, een lied én een onverwachte gebeurtenis.

"Dit is een plaats waar we geen bewoners kennen, geen cliënten kennen, maar gasten kennen. Gasten die we - in het kader van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening - opvangen en begeleiden naar een nieuwe toekomst: terugkeer, doormigratie of legalisering in Nederland." INLIA-directeur John van Tilborg benadrukt in zijn speech de drie mogelijkheden. Landelijk is er namelijk discussie of de LVV zich niet enkel op terugkeer moet focussen. Van Tilborg: "INLIA zal zich altijd blijven inzetten voor alle drie opties. Wij zetten ons in voor wat werkt, niet voor onrealistische politieke wenselijkheden. Daar mag u op rekenen." De Groningse wethouder Glimina Chakor gaat er in haar speech op in: "Het gaat om mensen. Dat heb ik ook tegen de staatsecretaris gezegd: het zijn geen pakket-

jes die je kunt retourneren." Ze bedankt INLIA: "Hier komen mensen niet op straat te staan, daar staat INLIA voor. Daar staat de gemeente Groningen ook voor. Hier in het Gasthuis telt de mens." Eerder hebben zowel INLIA-bestuursvoorzitter Jan Eggink als Van Tilborg juist de gemeente bedankt; zonder Groningen was het Gasthuis er niet gekomen.

Pal voordat Chakor de vlag gaat hijsen, wordt het één van de asielzoekers te machtig. De man schreeuwt het uit. Glimina Chakor loopt naar hem toe, luistert, belooft zijn verhaal later verder te willen horen. Hij bedaart. Hulptroepen van INLIA begeleiden hem verder. "Dit hoort er ook bij", zegt Chakor, "De mensen hier zitten in vreselijke moeilijke situaties. De bittere werkelijkheid hoeft niet verborgen te worden. Dit is waar het hier om draait." Daarna hijst ze samen met Jan Eggink de vlaggen, terwijl Cobien Nieuwpoort "Mag ik dan bij jou?" zingt. Het laat niemand onberoerd, zeker niet na de schreeuw van wanhoop van zojuist. John van Tilborg moet

dan het slotwoord voeren. Pal ervoor geeft een van de gasten hem onverwacht een bos bloemen. Gekocht van haar 35 euro leefgeld per week. Van Tilborg moet wat wegslikken. Hij is niet de enige. Zo is het een bewogen opening. Maar dat past, zoals Chakor al zei.

Het nieuwe Gasthuis in vogelvlucht

Het INLIA Gasthuis Groningen is de centrale locatie waar INLIA gasten van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening opvangt en begeleidt naar een bestendig toekomstperspectief. Dit kan zijn: terugkeer naar het land van herkomst, vestiging in een ander land of legaal verblijf in Nederland. Er is plek voor maximaal 270 gasten; dakloze asielzoekers zonder recht op rijksopvang. De LVV is een landelijke pilot in Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Rotterdam en Groningen. In de Groningse pilot werken gemeente, INLIA, de IND, de Dienst Terugkeer & Vertrek en de vreemdelingenpolitie samen ten behoeve van de duurzame oplossingen. INLIA heeft een gespecialiseerde afdeling juridische zaken, met naast juristen ook perspectief-medewerkers die met de gasten werken aan hun toekomst.

Methodiek

De methodiek die INLIA toepast is in de loop der jaren ontwikkeld & steeds bijgesteld op basis van wat in de praktijk effectief bleek. Centraal daarin staat het principe van gastheer & gast: de mensen in de opvang zijn te gast, INLIA is gastheer (m/v). Hiermee krijgen mensen hun eigen verantwoordelijkheid als gast. Dit is onderdeel van de wijze waarop INLIA hun eigen regie activeert. Het Gasthuis kent bewust geen beveiligers. Beheersbaarheid en beveiliging liggen nl. in de relatie tussen medewerkers en gasten, de relatie gastheer - gast. Deze aanpak is succesvol. Er is nagenoeg geen inzet van politiediensten vereist op dit terrein. Belangrijker: de gevolgde methodiek draagt bij aan het bewerkstelligen van oplossingen.

Medische zorg

Een relatief groot deel van de gasten heeft (zware) medische en/of psychiatrische aandoeningen. INLIA heeft een eigen afdeling medische zorg, met gespecialiseerde krachten, en werkt veel samen met bijvoorbeeld GGD en GGZ. Ook houdt een huisartsenpraktijk spreekuur in het Gasthuis.

Een politiek statement en de menselijke maat

Vlaggen werden gehesen, speeches afgestoken, er klonk een ontroerend lied, er waren hapjes en drankjes én een onverwachte gebeurtenis: het INLIA Gasthuis Groningen is officieel geopend. Met een politiek statement, de menselijke maat en emotie. "Dit is een plaats waar we geen bewoners kennen, waar we geen cliënten kennen. Dit is de plaats waar wij gasten kennen. Waar wij hen - in het kader van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening - opvangen en begeleiden naar een nieuwe toekomst. Die kan liggen in het land van herkomst, in een ander land van hervestiging of in legaal verblijf in Nederland."

INLIA-directeur John van Tilborg benadrukt de drie mogelijke opties, in zijn speech bij de opening. Niet zonder reden, waarover straks meer. Eerst naar het begin van de middag.

Bestuursvoorzitter Jan Eggink van INLIA heet alle gasten welkom; degenen die in het Gasthuis verblijven én de genodigden - raadsleden en ambtenaren van de gemeente Groningen, relaties uit het werkveld, vrijwilligers die meehielpen met het inhuisen, vrijwilligers die zich wekelijks inzetten en natuurlijk medewerkers van INLIA zelf.

Gemeente

Een speciaal welkom is er voor Groninger wethouder Glimina Chakor. Want, memoreert Eggink: "Wij zijn de gemeente buitengewoon dankbaar voor alle ondersteuning die zij biedt bij de opvang van vreemdelingen in Stad en Ommeland." Zonder de gemeente was het nieuwe Gasthuis er niet gekomen, zegt ook INLIA-directeur John van Tilborg.

"De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor de Groningse gemeenschap zonder voorbij te gaan aan individuele belangen", vindt Van Tilborg, "Humaniteit en openbare orde hoeven niet te wedijveren, maar zijn juist samen de pijlers bij het vinden van aanvaardbare oplossingen." Hij noemt het daarom een eer dat Chakor de opening verricht.

Politiek hangijzer

Hij roert ook een politiek hangijzer van dit moment aan: "Er is nu discussie of we ons wel mogen blijven richten op de drie uitkomsten: terugkeer, doormigratie of legaal verblijf hier. INLIA zal zich hier altijd voor blijven inzetten. Wij zetten ons in voor wat werkt, niet voor onrealistische politieke wenselijkheden. Daar mag u op rekenen. Dit is een plek waar wij aan échte oplossingen werken. Met onze collega's, onze partners en vooral met onze gasten."

"Geen pakketjes die je kunt retourneren"

Wethouder Chakor gaat daar in haar speech spontaan op in. Ze noemt de discussie dat er voor de gasten maar één perspectief - namelijk: terugkeer - zou mogen zijn 'wrang'. Zijzelf vertrekt als wethouder, maar vindt en verwacht dat de politiek hieruit moet komen. "Het gaat om mensen. Dat heb ik ook tegen de staatsecretaris gezegd: het zijn geen pakketjes die je kunt retourneren." Ze bedankt op haar beurt INLIA en John van Tilborg: "De kracht van INLIA is dat de organisatie naast de mensen staat. Hier komen mensen niet op straat te staan, daar staat INLIA voor. Daar staat de gemeente Groningen ook voor. Hier in het Gasthuis telt de mens, hier geldt de menselijke maat."

De rauwe werkelijkheid

En dan wordt de hele situatie één van de gasten te machtig. De man schreeuwt het uit. In het Arabisch, waardoor veel aanwezigen hem niet verstaan. Glimina Chakor wel; ze spreekt Arabisch. Ze loopt naar hem toe, spreekt met hem, luistert, belooft hem na de opening zijn verhaal verder te willen horen. Langzaam bedaart hij. De al toegesnelde hulpverleners van INLIA begeleiden hem verder. "Dit hoort er ook bij", herneemt Chakor even later het woord, "Dit is de rauwe realiteit voor deze man. Ik begrijp zijn emotie. De mensen hier zitten in vreselijke moeilijke situaties. En de bittere werkelijkheid hoeft niet verborgen te worden. Dit is waar het hier omdraait."

Mag ik dan bij jou?

Even later hijst ze samen met Jan Eggink de vlaggen van het Gasthuis en de gemeente in de top, terwijl Cobien Nieuwpoort "Mag ik dan bij jou?" ten gehore brengt. Het laat niemand onberoerd, zeker niet na de schreeuw van wanhoop, boosheid en verdriet van zojuist.

John van Tilborg heeft dan nog het slotwoord van de ceremonie te voeren. Pal ervoor komt een van de gasten naar hem toe. De vrouw geeft hem onverwacht een bos bloemen: gefeliciteerd! Gekocht van haar 35 euro leefgeld per week. Van Tilborg moet wat wegslikken. Hij is niet de enige. Zo is het een bewogen opening. Maar dat past, zoals Chakor al zei.



PG LANGWEER

VANUIT DE LEGEBUORREN

Kerkdiensten van gastvoorgangers

Midden in ons dorp staat de Dorpskerk met haar fiere toren recht overeind. De toren staat symbool voor de verbinding tussen hemel en aarde, tussen God en mens. Daar in dat gebouw komen we samen. We komen er niet samen omdat we elkaar zo leuk vinden, omdat we vinden dat wij deugen of omdat we het altijd over alle dingen eens zijn met elkaar. Welnee, daar gaat het allemaal niet om. Waar het wel om gaat? Daar onder de toren is een schuilplek, een inspiratieplek waar telkens weer een groepje mensen samen stil wordt, hun zorgen uitspreekt over wat er allemaal aan de hand is en samen luisteren naar een stem die ons wordt aangereikt. En elke keer is daar in die schuil- en inspiratieplek onder de omhoogwijzende toren, een voorganger die gedurende de week al heeft nagedacht over wat de stem 'als van boven' vandaag te zeggen heeft.

Op 17 juli is dat Henk Steinvooft. Henk is een van de vaste gasten in Langweer, voormalig notaris en tegenwoordig predikant in Cothen.

Op 24 juli gaat Rosalie van Katwijk voor. Rosalie liep een paar jaar geleden een half jaar stage in Langweer. Ze werkt inmiddels alweer een aantal jaren als geestelijk verzorger bij Zorggroep Liante. Zorggroep Liante is een organisatie met huizen voor ouderenzorg tussen Wolvega en Drachten. Ondertussen rondt Rosalie haar master Geestelijke verzorging af aan de RUG en is ze bezig met verhuizen van IJlst naar Leek. Fijn dat ze tussendoor tijd en zin heeft om in Langweer in de kerkdienst voor te gaan!

Op 31 juli is Peter Ros de voorganger. Peter Ros is volgens mij nog niet eerder in Langweer voorgegaan. Hij is sinds een paar jaar predikant in de protestantse gemeente Joure en werkte daarvoor als predikant in Hasselt en Alteveer-Kerkenveld.

28 augustus is Bauke van Brug de voorganger. Hij is vaker in ons midden en werkte tot aan zijn pensionering als kerkelijk werker in Heerenveen.

Zondag 11 september vieren we als onze gemeentezondag en dit doen wij samen met

“Op ‘e Noed “ die hun startzondag hebben, op een bijzondere manier; startend in onze Dorpskerk en eindigend in de kerk in Idskenhuzen, waarbij we ondertussen ook de kerk van Sint Nyk en Tjerkgaast aandoen. Elders kunt u daar meer over lezen.

De Jona-serie in ‘mijn’ kerkdiensten

Omdat de kerkdiensten waarin ik deze zomer voorgeen een serie vormen, besteed ik daar even wat extra woorden aan. In vijf zondagen sta ik stil bij het boekje Jona dat zo dus helemaal voorbijkomt. Ik heb ervoor gekozen omdat ik wilde nadenken over het geroepen worden. De drie blaadjes die het boekje Jona dik is zeggen veel over de manier waarop

je als mens in het leven staat. Het worden vijf kerkdiensten waarvan de eerste al achter de rug is. Wellicht maak ik er weer een boekje dat dan weer tegen kostprijs te koop is en waarin alle preken met achtergronden worden opgenomen.

Een overzicht van de Jona-cyclus:

Op zondag 3 juli lazen we Jona 1 en beperkte ik me tot het allereerste vers van het boekje Jona: “Het woord van de HEER kwam tot Jona.....” Het zette me aan om in de preek wat te zeggen over wat dat is en wanneer die stem klinkt in ons heel gewone alledaagse leven. Ik stelde dat we in elk geval als we zouden willen zeggen “zo spreekt de HEER” ook altijd het bordje “denk ik” omhoog moeten steken. En ik sprak mijn gedachten hierover uit: -1- dat God tot ons verschijnt in de vertwijfelde blik van een medemens die roept om hulp, waarbij ik verwees naar Emmanuel Levinas; -2- dat God tot ons verschijnt in de ander en zelfs in de lastpost die zo anders is dan wij, waarbij ik Dietrich Bonhoeffer citeerde die stelt dat een conflict uit de Heilige Geest is; en -3- dat die stem van God ons een kant op sturen wil die we liever helemaal niet gaan.

Op 7 augustus lezen we opnieuw Jona 1. Jona zit dan met ons in het schip. Er gaat een zware storm te keer omdat Jona niet naar het weerbarstige Ninevé wil gaan, maar ervoor kiest om naar het prettige Tarsis te gaan. Daar ben ik ook veel liever. We doen al het mogelijke om het schip te redden en de storm te overleven terwijl Jona slaapt. Als we Jona op zijn aandringen overboord gooien, stilt de zee en wordt ons leven gered.

Op 14 augustus lezen we Jona 2 en verplaatsen we ons naar de buik van de grote vis waarin Jona inmiddels is opgeslokt. Met het zeewier in onze haren bidden we met Jona mee. Maar wat zegt Jona daar eigenlijk?

Op 21 augustus komt Jona eindelijk alsnog in Ninevé aan. Hij houdt daar een piepklein donderpreekje bestaande uit maar vijf woorden. Dat preekje is bijzonder succesvol.

Op 4 september zitten we met Jona onder een snel gegroeide wonderboom, ontevreden omdat God niet met het ellendige Ninevé en andere ellendige steden heeft afgerekend. Is het die ontevredenheid die ons bijblijft? Of groeit er ook iets anders in ons?

Kerkeren en kijkers

Sinds jaar en dag zijn al onze kerkdiensten online te volgen en na afloop terug te zien op www.kerkdienstgemist.nl. U moet daar even Langweer intypen en zo kom je dan bij de hele rij kerkdiensten die je kunt terugkijken of live bij kunt wonen. De koster van dienst kan met diverse camera's alles in beeld brengen.

Het werkt. Sinds we in Coronatijd zo midweekvieringen hielden, hebben we veel kijkers en luisteraars uit andere stre-

ken van ons land gekregen. Langzamerhand zijn er erg veel mensen die online naar de kerkdiensten kijken. Zo zijn er onder meer mensen in Emmeloord, in Rijssen en in Leerdam die vrijwel elke zondag de kerkdienst van Langweer inschakelen en zelfs vanuit Canada wordt geregeld op onze kerkdiensten ingelogd. En natuurlijk hoor ik ook vaak in Langweer, ook bij mensen waar ik dat helemaal niet verwacht, dat de kerkdienst wordt bekeken.

Nu gaat geloven niet over kerkgang. Kerkgang is niet verplicht of zo. Toch is duidelijk dat we in Kerk Langweer vaak maar als een klein kringetje samenkomen, al is dat percentagegewijs – afgaande op het aantal leden van onze Protestantse Gemeente – wel een heel hoog aantal. Maar we zijn

er als kerk niet om te tellen. Nee, de kerk is niet het doel, maar een middel. Een middel om in Godsnaam mensen te inspireren en te voeden, zodat we weer op adem kunnen komen of geïnspireerd kunnen raken om dienstbaar te zijn voor anderen.

Afwezig

Tot en met 5 augustus ben ik op vakantie, geen fietsreis dit keer, maar wel weer een eind weg. In geval van calamiteiten is ds. Wim Warnar, predikant van de protestantse gemeente Ouwsterhaule – Scharsterbrug, beschikbaar.

Aart Veldhuizen

VERJAARDAGEN

Gemeenteleden die in augustus/september 2022 80 jaar of ouder mogen worden

- 01-08-2022 Mevr. J. F. A. Silvius – Mulder
Oasingaleane 22, 8525 EN Langweer
- 07-08-2022 Dhr. S. Bosma
Tjillânleane 14, 8525 GR Langweer
- 09-08-2022 Mevr. Sj. de Vries-de Haan
Lyts Dykje 40, 8525 GD Langweer
- 19-08-2022 Mevr. G. Seinen-Busman
Appelhof 19, 8525 GJ Langweer
- 20-08-2022 Mevr. A. Bouwman-Wurster
Stationsstraat 1 k35, 8521 JT St. Nicolaasga
- 06-09-2022 Mevr. K. A. Bles-Houwman
Bloksleat 2, 8512 AA Broek Fr.
- 13-09-2022 Mevr. J. van der Gaast-van Keimpema
nr.15, 8528 DT Dijken
- 13-09-2022 Dhr. A. Mink
Legebuorren 89, 8525 GX Langweer
- 16-09-2022 Dhr. H. de Vries
Brédyk 30, 8525 ER Langweer
- 28-09-2022 Mevr. G. Mink-Kroes
Legebuorren 89, 8525 GX Langweer

Huwelijksjubileum

Dhr. en Mevr. F. Huitema en J. Huitema-Geerligs zijn op 7 september 2022 **55 jaar** getrouwd. Legebuorren 55, 8525 GX Langweer.

De jarigen en fam. Huitema willen we gelukwensen met het onderstaand gedicht :



GELUKKIG MAAR.....

*Gelukkig maar dat Mozes niet heeft gezegd:
Volksverhuizingen, daar begin ik niet aan.
Gelukkig maar dat Noach niet heeft gezegd:
Dieren en arken, daar begin ik niet aan.
Gelukkig dat Ruth niet heeft gezegd:
Schoonmoeders, daar begin ik niet aan.
Gelukkig dat David niet heeft gezegd:
Reuzen, daar begin ik niet aan.
Gelukkig dat Petrus niet heeft gezegd:
Heidenen, daar begin ik niet aan.
Gelukkig dat Johannes niet heeft gezegd:
De woestijn, daar begin ik niet aan.
Gelukkig dat Paulus niet heeft gezegd:
Brieven schrijven, daar begin ik niet aan.
Gelukkig dat Jezus niet heeft gezegd:
Een kruis, daar begin ik niet aan.*

*Wij moeten ook minder gauw zeggen:
Daar begin ik niet aan.*

(naar het Engels van Leonard Sweet)

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 20 APRIL 2022

Opening: voorzitter Fokke Hoekstra heet allen welkom, in het bijzonder dhr. Piet Boer. Ds. leest de wekelijkse LC-column van ds. Wim Beekman voor. Daarin wordt verteld hoe een gewonde Nederlandse christen in het ziekenhuis in Ivoorkust door het dagelijks standvastige gebed van de man die hem aangereden had, een moslim, weer beter wordt en vaststelt dat deze moslim ook een werktuig is in Gods hand.

Energiepolder: Dhr. Piet Boer is te gast en licht alle ontwikkelingen van het project 'de Energiepolder' toe aan de hand van een schriftelijke uitleg. De conceptovereenkomst wordt met algemene stemmen door de leden aangenomen. In een

later stadium zullen de gemeenteleden ingelicht worden.

Notulen 9 maart 2022 worden goedgekeurd met dank aan de scribe en ondertekend.

N.a.v.: *Het interkerkelijk Koor zal een doorstart maken, wat een goede zaak is voor kerk en dorp. *Gert Jan Minnee stopt met de preekvoorziening en Els Theel is bereid deze taak over te nemen.

Mededelingen predikant: *Ds. vertelt over de ontwikkelingen m.b.t. de Oekraïense vluchtelingen die in Langweer verblijven, 7 woningen zijn beschikbaar gesteld voor 38 Oekraïners. Twee ochtenden wordt er Engelse en Nederlandse

lesgegeven in de Hoekstien. De diaconie heeft leefgeld ter beschikking gesteld en de sponsorloop van de school heeft € 4600 opgeleverd. Omdat de vakantiewoningen binnenkort niet meer beschikbaar zijn, zullen de Oekraïners verhuizen naar hotel 'De Ijsvogel' per 1 mei. De Oekraïners zullen een week later Pasen vieren op zaterdagavond in de kerk in Langweer m.m.v. pastoor Remco Hoogma, ds. Gerda Keijzer en ds. Aart Veldhuizen.

*Ds. is consulent voor PG Haskeroord, 6 uur per maand, en dit geldt alleen voor bestuurszaken.

*Ds. Aart Veldhuizen en ds. Gerda Keijzer vinden het wenselijk dat de beide kerkenraden ook één keer per jaar bijeenkomen. Besloten wordt om een bijeenkomst te organiseren met Op 'e Noed. Eerst zullen we de samenwerking met Op 'e Noed, tot nu toe, evalueren en pas daarna komen de toekomstige zaken aan de orde.

Terugblik diensten: Pasen: Er waren Oekraïners bij de dienst aanwezig, Mart en Tessa de Jong-Zomer deden belijdenis van hun geloof en het kinderkoor Prelude verleende haar medewerking in de dienst. De paaskaars werd binnengedragen door Jelle Kraak. Er was zaterdag kliederkerk geweest en de schilderijen kon men zien en werden besproken in de kerk. "Het was een mooie en ontroerende dienst".

Ouderlingen: * Er is binnenkort weer een bijeenkomst in de Hoekstien met de bezoekdames.

*De geplande koffieochtenden konden niet meer doorgaan vanwege de Engelse en Nederlandse lessen in de Hoekstien voor de Oekraïners. * Het plan is om op 11 september samen met Op 'e Noed Gemeentezondag/ Startzondag te houden.

Diakenen: * Geeske Plantinga wordt de nieuwe afgevaardigde voor de Gezamenlijke Diaconieën.

Kerkrentmeesters: * Onderhoud: Het hekwerk wordt geïnfiltreerd. In mei en juni wordt aan de klokkenstoel op Dijken gewerkt. De Hoekstien en de tegels rondom worden schoongemaakt.

* Kerkrentmeesters hebben de enquête 'kerkvisie' van De Fryske Marren ingevuld. Kerkvisies zijn bedoeld om samen een duurzame strategie te ontwikkelen voor (leegkomende) kerkgebouwen. Een kerkvisie stelt eigenaren, overheden en betrokkenen alvast in staat om ideeën te ontwikkelen over mogelijke toekomstige veranderingen van het gebruik van kerkgebouwen.

Nieuwe ambtsdragers: Dit vraagt toch weer de nodige aandacht, zo wordt vastgesteld en er wordt besloten om daar weer werk van te maken.

4 mei herdenking: Plaatselijk Belang heeft inmiddels een herdenking op 4 mei georganiseerd in de kerk. Rinny Pijper en ds. zijn de contactpersonen.

Wat verder ter tafel komt: * De vrijwilligersavond wordt gepland op wo. 14 sept. * Er zal weer een affiche gemaakt worden voor de recreanten. * Eén of twee keer koffiedrinken na de dienst in de zomer wordt geregeld. * De Eetgroep organiseert op Koningsdag weer een gezellige middag in de Hoekstien.

Sluiting: Jetske de Jong sluit deze vergadering af met het gedicht "Een woord" dat gebaseerd is op Spreuken 15: 22. De voorzitter bedankt allen voor de inbreng.

Jaarprogramma activiteiten: 2021-2022

Er zijn nog enkele plekken vrij voor het **kloosterweekend van 14 t/m 16 oktober 2022**.

We gaan naar Onze Lieve Vrouwe Abdij te Oosterhout

Info over dit klooster kunt u vinden op <https://www.olvabdijjoosterhout.nl/>

Informatie en opgave bij Jikke de Jong, via mail of tel.nummer 06-30098160

VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN

Opbrengst collectes april/mei 2022

3 april	€ 23,00	Kerk in Actie Moldavië
10 april	€ 56,50	
14 april	€ 31,00	
17 april	€ 235,98	Kerk in Actie Libanon
24 april	€ 47,06	
1 mei	€ 56,95	Aanloophuis Oer de Brêge Heerenveen
8 mei	€ 71,70	
15 mei	€ 176,50	Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat
22 mei	€ 62,50	
26 mei	€ 49,00	Edwinstichting Langweer
29 mei	€ 54,92	

Bijzonder diaconale collecte



24 juli Stichting Hart voor Moldavië

Zij vertellen op hun website er het volgende over: De stich-

ting Hart voor Moldavië gelooft in een rechtvaardige maatschappij – Ook in Moldavië.

We geloven dat aandacht voor elkaar daarbij essentieel is. Oog hebben voor de ander en oprecht interesse tonen, dan nieuwe wegen inslaan om op zoek te gaan naar betere leefomstandigheden.

Wij geloven in een rechtvaardige maatschappij op basis van gelijke mogelijkheden en het omzien naar de medemens. Wij vinden dat iedereen recht heeft op eerlijke kansen. De principes aandacht voor elkaar, rechtvaardigheid en liefde zijn erg belangrijk voor ons in het werk wat wij doen. Het christelijke geloof is voor ons de grootste inspiratie. We willen de liefde van Christus uitdragen naar de mensen in Moldavië. Door middel van ons motto 'Aandacht voor elkaar' willen wij ons ontwikkelen tot een kwalitatief sterk en (nationaal) herkenbare stichting, een organisatie die transparant handelt en streeft naar een betere leefomgeving voor de meest kwetsbaren. Dit doen we door het werven van fondsen in Nederland, het lokaal inzetten van vrijwilligers en het steunen van plaatselijke organisaties.

14 augustus Collecte Kerk in Actie Egypte Zending **De kerk staat op tegen armoede in het dorp**

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptische-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.



28 augustus Budgetmaatje Fryslân

Er is in toenemende mate sprake van problematische schul-

den. Volgens recent onderzoek zijn één miljoen Nederlanders niet in staat hun maandelijkse rekeningen te betalen en zijn daarnaast ongeveer 5 miljoen Nederlanders niet in staat om onverwachte inkomensdalingen op te vangen.

Naar verwachting zal het aantal mensen met problematische schulden als gevolg van de coronacrisis verder stijgen. Deze mensen hebben naast professionele hulpverlening ook behoefte aan concrete aanvullende en morele steun bij hun financiële problemen. Budgetmaatjes, onder andere uit PKN en RK kerken, kunnen deze steun bieden. Uw bijdrage wordt gebruikt voor de coördinatie van het project en voor uitbreiding en ondersteuning van de Friese maatjes.



11 september Collecte Protestantse kerk Jong Protestant

De Kerk: een thuis voor jongeren

Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Des te belangrijker dat zij zich er thuis voelen, dat ze serieus worden genomen en dat ze een volwaardige stem hebben. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee om gaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom ontwikkelt Jong Protestant de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar kinderen en jongeren zich gezien en geliefd voelen.



VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEERSTERS

Mutaties

Vertrokken:

Fam. B. Zijlstra-Brouwer van nr.1 Dijken naar Joure
Mevr. M.H. v.d. Wal van H. R. Vierstraatje 25 naar Joure

Binnengekomen:

Dhr. R. de Vries van Vlieland naar Lyts Dykje 23 Langweer

Overleden:

Mevr. M. Fennema-Visser, Amersfoort op 7-3-2022
Mevr. R. de Vries-Kracht, Sint Nicolaasga op 9-4-2022



ADRESSEN

Predikant:	Ds. Aart Veldhuizen, Legebuorren 67, 8525 GX Langweer. aart.c.veldhuizen@gmail.com	Tel. 06 -107 021 65
Ouderling scriba:	Geertje Minnee-Schalkers, Lyts Dykje 14, 8525 GC Langweer scriba@kerklangweer.nl	Tel. 0513 - 499 248
Overige ouderlingen:	Rinny Pijpker-van der Spoel Helma van Tongeren-Waschkiewitz	Tel. 0513 - 499 307 Tel. 06 -110 923 17
Diaconie administratie:	Jetske de Jong-Beuckens, Bredijk 4, 8525ER Langweer diaconie@kerklangweer.nl Banknummer: NL07.RABO.0334.7030.85 Project Gezamenlijke Diaconieën en Caritas: "Thomashuis Sint Nicolaasga" Banknummer: NL93.RABO.0370.6020.13	Tel. 0513 - 499 738
Overige diakenen:	Els Theel-Handgraaf Pieter Brinksma	Tel. 0513 - 436 900 Tel. 0513 - 499 310
Kerkrentmeesters:	Voorzitter: Reinoud de Boer Administratie: Fokke Hoekstra, Houtvaartweg 3, 8525 GC Langweer Ledenadministratie: Grietje de Boer-Faber, Langwarderdijk 7, 8525 DP Langweer Banknummer: NL67.RABO.0334.7007.44 beheer@kerklangweer.nl	Tel. 06 -372 745 03 Tel. 06 -423 051 88 Tel. 0513 - 499 449
De Hoekstien:	Beheerder: Pietie Wildschut-v.d. Meulen, Lyts Dykje 34, 8525 GC Langweer pietiewildschut@hotmail.com	Tel. 06 -129 569 47
Kosterpoule:	Coördinatie: Marten Klaas Brinksma	Tel. 06 -108 502 22
Redactie kerkblad	Aukje de Jong-de Jong, It Boerein 2, 8523 NX Idskenhuisen Geertje Minnee-Schalkers kerkblad@kerklangweer.nl	Tel. 0513 - 853 637 Tel. 0513 - 499 248 Tel. 0513 - 431 407
Website	Els Theel-Handgraaf Aukje de Jong- de Jong Website protestantse gemeente te Langweer: www.kerklangweer.nl	Tel. 0513 - 436 900 Tel. 0513 - 853 637

Tijd van rust en ontspanning



Er breekt een tijd van rust en ontspanning aan
we zullen weer massaal op vakantie gaan
Het is een tijd om tot rust te komen
Een tijd van nieuwe en opwindende ervaringen
Prachtige vergezichten tijdens wandelingen

Waar we in de vakantie ook zijn neergestreken
we raken toch nooit uit gekeken
Op God Zijn schepping in de natuur
God heeft alles onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt
Hij is het die over ons leven waakt

Heer, wilt U de vakantiegangers beschermen
U over de thuisblijvers ontfermen
Wij bidden om Uw nabijheid
Bewaar ons overal op onze levensreis
onderweg naar Uw hemels paradijs

Mina Mulder -Zuur



PG OP 'E NOED

TERUGBLIK OP DE DIENSTEN

Terugblik Pinksteren

Eindelijk konden we weer naar buiten voor een openluchtdienst met Pinksteren. Crescendo zorgde voor de begeleiding van de liederen en Jetske Wildschut en Geertje Oppedijk waren liturg.

De lezing die op het rooster stond was Ruth 2. In het Jodendom wordt op het Pinksterfeest namelijk altijd het boekje Ruth gelezen.

Ruth was een vluchteling. Op deze Pinksterdag waren er ook vluchtelingen in ons midden: 6 personen uit De Oorsprong waren onze gast. Nikita, een jongen uit het gezelschap vertelde ons in het Engels verhalen van de vluchtelingen. Geertje Oppedijk las later een korte vertaling. Het was voor de vluchtelingen fijn om hun verhaal te kunnen doen. Om ons te laten weten wat zij hebben meegemaakt. Het was dan wel Pinksteren, maar toch konden wij ons niet in alle talen verstaanbaar maken, zoals destijds in Jeruzalem gebeurde. Gelukkig hebben we Google Translate en konden de vluchtelingen alle teksten die gesproken werden, inclusief gebeden en preek, meelesen in hun Oekraïense liturgie. Na afloop van de dienst spraken zij veel gemeenteleden en voordat ze naar huis gingen heeft koster Fedde Kooyker hen uitgenodigd om het kerkgebouw te bekijken. Eenmaal in de kerk wilden zij daar graag samen bidden.

Het was voor hen en voor ons een goede Pinksterdag.



AFSCHEID PASTOR GEERTJE VAN DER MEER



Op 19 juni werden er drie nieuwe ambtsdragers bevestigd en namen we afscheid van enkele ouderlingen, een diaken, een taakdrager, een kerkrentmeester en.... van pastor Geertje van der Meer. Drie jaar is ze bij ons geweest en werkte ze in wijk 7 en voor de jeugd.

Geertje kwam in juli 2019 in onze gemeente werken. Ze was nog maar ruim een half jaar aan het werk toen corona zijn intrede deed. Dit heeft haar werk niet vergemakkelijkt. Het

wierp veel vragen op: Mag ik mensen bezoeken, of juist niet? En als het dan niet mag, hoe kan ik hen dan wel bereiken? Geertje heeft zich dapper door deze moeilijke tijd heen geslagen. Ze maakte contact zodra het weer veilig was. Ze is immers een 'mensenmens'.

Wij hebben Geertje leren kennen als een betrokken pastor en een vriendelijk mens. Bovendien kan ze prachtig zingen. Daar hebben we dikwijls van genoten.

Tijdens het afscheid wenste voorzitter Jan de Jong haar alle goeds toe voor de toekomst. Hoe die toekomst er uit zal zien, is nu nog niet duidelijk. Maar er zal zeker weer een taak op haar weg komen. Wij wensen haar zegen toe op haar werk, en nogmaals: Geertje, bedankt!!

Groetnis út Wurdum

Lieve allemaal.

Wanneer jullie deze 'Geschakeld' lezen ben ik al een tijdje niet meer in beeld en misschien al bijna vergeten. Om dit proces nog even uit te stellen, schrijf ik dit afscheidstukje

waarin ik in grote lijnen terugblik op mijn drie jaar in de gemeente Op 'e Noed.

Ik ben in 2019 aangenomen door een vrouwenteam bestaande uit pastor Anneke, ds. Gerda, Femmie Landman en Anneke Koelewijn. Wat was mijn indruk toen? Nou: veel vrouwen dus en veel positieve energie, ruimdenkend maar ook kritisch in opbouwende zin. Daarnaast had ik de indruk dat een en ander nog wel iets traditioneel was en dat de gemeente vooral gericht was/is op de wat oudere gemeentelieden. Dat was ook logisch want het waren toen, nu is dat iets veranderd, vooral jonge ouderen die de kar trokken. Ik twijfelde een beetje of ik zou passen als halve katholiek en bovendien een beetje vrijzinnig en werelds. Maar de open gesprekken met de mensen in de sollicitatiecommissie en hun vertrouwen in mij, haalden me over de streep.

Nu waren jullie pastor Anneke Adema gewend en daar kon ik in bepaald opzicht natuurlijk niet aan tippen. Ik heb me echt wel even moeten ontworstelen uit haar schaduw. Dat lukte wederom door het vertrouwen en de hartelijkheid van vele gemeentelieden die ik ontmoette. Dat lukte ook omdat ik mij steeds meer leerde te richten op mijn eigen kwaliteiten. In dat opzicht heeft Paulus prachtige woorden geschreven over het lichaam waar alles zo'n belangrijke rol speelt. Zelfs of juist de kleinste, meest kwetsbare onderdelen. Bij dit laatste denk ik aan alle ouderen die ik heb bezocht. Hun aandeel aan de gemeente Op 'e Noed mag best wel eens in het zonnetje. Hun trouw en toewijding die maakte dat er nu nog best een bloeiende gemeenschap bestaat. En wat ik van deze gemeente echt heel bijzonder vind is dat de fusie Gereformeerd, Hervormd en dan ook nog drie dorpen met elkaar, zo goed gaat. Kom daar nog maar eens om in een samenleving die steeds meer uiteenvalt in individuen met meninkjes of theorieën vooral gebaseerd op het eigen welbevinden of het eigen gevoel van onbehagen. Misschien zijn wij als kerk wel eens wat te stil en te genuanceerd maar misschien is dat ook wel weer goud waard temidden van al die heisa.

Een tegenvaller de afgelopen drie jaar waren natuurlijk de lockdowns. Hierdoor heb ik achteraf het gevoel dat ik van die drie jaar maar de helft echt heb gewerkt. Ik kwijnde thuis een beetje weg. Toch heb ik ook wel genoten van de creativiteit die er toen ontstond. Creativiteit die ik onder andere kwijt kon in het opstarten van 'gezinsdiensten'. Ik ben

blij dat Jannie van Koten en Linda Wind wat dat betreft de wind in de zeilen houden en hier mee willen doorgaan. Ik vraag jullie om hen daarin te helpen en ondersteunen. Ik vraag daarbij vooral de mannen. Dan doen jullie maar eens even niet iets praktisch of iets met geld! Kinderen/jongeren vinden het vaak zo mooi wanneer het niet alleen vrouwen zijn die zich met hen bezighouden.



Nou nu stop ik en groet jullie nog eenmaal. Ik blijf nog een tijdje werken voor de Protestantse Gemeente Jutrijp-Hommerts en zoek verder rustig naar een ander plekje. Tot die tijd geniet ik van het mooie weer en de natuur, de klussen in en om huis en de boeken waar ik tijdens mijn werk voor Op 'e Noed maar niet aan toe kwam.

Hiel folle leafs fan Geartsje van der Meer

P.S.: Ik kreeg van ds. Gerda een dagboekje ten afscheid met dagboekfragmenten van Eddy Hillesum. Die van vandaag (ik schrijf dit stukje op 29 juni) wil ik jullie niet onthouden.

'Lijden is niet beneden de menselijke waardigheid. Ik bedoel: men kan menswaardig lijden en onmenswaardig. Ik bedoel: de meeste Westerlingen verstaan de kunst van het lijden niet en krijgen er duizend angsten voor in de plaats.'

(Uit: 'Eddy Hillesum. In duizend zachte armen')

OVERSTAPDIENST



Voor Esmee Nauta en Hannah Smidstra was de overstapdienst van 3 juli het moment waarop ze afscheid namen van de kindernevendienst. Acht jaar gingen ze samen met andere kinderen tijdens onze diensten naar hun eigen ruimte, om daar te luisteren naar verhalen uit de Bijbel en een verwerkingsopdracht te maken.

Tijdens de dienst op 3 juli kregen zij beiden een kralenketting. Iedere kraal stelt een moment uit hun leven voor. Een afbeelding van een baby'tje

stelt hun eerste jaar voor, een waterdruppel hun doop, een boekje stelt de bijbel voor, het kerkje staat voor al die keren dat hun ouders hen meenamen naar de kerk, een blanco kraal voor alles wat nog komt. Nadat de kralen aan een lint waren geregen, kregen ze de ketting om. Ook kregen ze nog een rugtas met bagage: een boek, een kaars, een sinaasappel, een rolletje pepermunt en een mooi armbandje. We lazen in deze dienst over de verkenners van Israël (uit Numeri 13 en 14) die gaan kijken hoe het is in het beloofde land. Ze komen terug met enorme druiventrossen: het is een vruchtbaar land. Maar.... er wonen ook reuzen van mensen! Israël wordt



angstig, totdat een paar jonge mannen zegt: Hou op met bang zijn! Trek er op uit en met Gods hulp zullen we een plek vinden in dat beloofde land. Zo zal het ook met Han-

nah en Esmee gaan. De jaren die komen zullen vruchtbaar zijn. Toch zal er vast ook wel eens iets zijn waar ze tegenop zien. Maar met Gods hulp komen deze twee meiden er wel!

VAN DE KERKENRAAD

Verslag Grote kerkenraad 20 april 2022

Opening en welkom

Jan heet allen welkom en spreekt een hartelijk woord van dank uit richting Gerda, Geertje en Anneke voor de mooie diensten in de weken voor en tijdens Pasen. Daarna leest Jan een stukje over een driebaansweg. Als je op een driebaansweg rijdt heeft iedere baan zijn eigen karakter en toch zijn ze samen één baan. Ook in ons leven bevinden we soms op een andere baan maar er is één baan ten leven. De drie banen zijn als de drie eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Hierna gaat Jan voor in gebed.

Presentatie kerkapp

De heer Wienen van Donkey Mobile geeft uitleg over de werking van een kerkapp. De app heeft een verrijkende en versterkende rol en is zeer toegankelijk. De meeste mensen hebben een mobiele telefoon met daarop voor ons belangrijke apps, het hoort bij ons dagelijks leven en daar wil de kerk graag onderdeel van zijn. De kerkapp heeft zeer veel mogelijkheden en ziet er toegankelijk uit. De kerkenraad is positief en wil dit een kans geven. We verwachten hier in de zomer maanden mee te kunnen starten.

Notulen vorige vergadering

De notulen van de GKR van 9 november 2021 worden doorgenomen. N.a.v. hiervan wordt aangegeven dat er dit jaar toch weer een oecumenische dienst zal worden gehouden. Deze notulen worden vervolgens vastgesteld. De notulen van de KKR van 8 februari 2022 waren ter informatie en worden bij de volgende vergadering van de KKR besproken en vastgesteld.

Mededelingen

De Zondagse Ontmoeting heet voortaan De Ontmoeting omdat het over veel meer gaat dan alleen de dienst op zondag. Er wordt hard gewerkt aan het streamen van diensten in Tjerkgaast en Sint Nicolaasga. Voor Sint Nicolaasga is dit binnenkort mogelijk maar voor Tjerkgaast zal dit nog even duren, het is namelijk een hele klus. De activiteiten rond het vluchtelingenwerk verlopen prima, er worden dagelijks spullen gebracht en de mensen zijn hier heel blij mee. De invulling van vacatures binnen de kerkenraad heeft volop onze aandacht. De dienst van afscheid en bevestiging zal plaatsvinden op 19 juni. In die dienst wordt ook afscheid genomen van onze kerkelijk werker Geertje van der Meer. De kerkenraad heeft nog in beraad hoe we het beste een vervolg kunnen geven aan deze taken. De gemeente in Langweer heeft gevraagd om de startdienst na de zomer gezamenlijk te houden en de kerkenraad stemt hiermee in. De kerkenraad besluit om de kanselbijbel in Idskenhuzen dicht te laten.

Rondvraag

Gevraagd wordt of het vanwege privacyredenen pas-

send is om in- en uitschrijvingen en verhuizingen in het kerkblad te vermelden. De kerkenraad besluit hierop om alleen de nieuw ingekomenen en verhuizingen te noemen.

Sluiting

Anna Mirjam sluit deze vergadering af met een gebed voor drukke mensen. "Leer ons om stil te zijn, om stilte te scheppen en dan zullen wij aandachtig naar U luisteren".

Verslag KKR 11 mei 2022

Opening

Jan heet ons allen welkom en leest Jeremia 35 vers 12 t/m 19. De bijbehorende overdenking heeft de titel "nuchter". De profeet Jeremia was onder de indruk van de eenvoud en nuchterheid waarin de rechabiten zijn blijven leven, zij leven volgens de regels van God. Hierna gaat Jan ons voor in gebed.

Mededelingen algemeen

Voor de dienst op 12 juli hebben we nog geen predikant kunnen vinden, het voorstel is om dan een keer de dienst in de Langweer te bezoeken. De kerkenraad vindt dit in vakantietijd een prima voorstel. We willen direct na de zomer starten met de kerkapp voor onze gemeente, we zullen de gemeente informeren via het kerkblad en er zal een gemeenteavond worden gehouden met uitleg en hulp bij het installeren van de app. Verder heeft de kerkenraad nog in beraad hoe onze predikant Gerda Keijzer voldoende ondersteund kan worden in het pastoraat. Met name het pastoraat voor ouderen en de jonge gezinnen heeft de zorg van de kerkenraad. We willen binnenkort in gesprek gaan met de jonge gezinnen, samen met predikant en een vertegenwoordiging vanuit de kerkenraad. Geertje is bezig met de afronding van haar taken, de voorbereidingen voor haar afscheid lopen. Zoals eerder besloten zal de startdienst later dit jaar worden gehouden met Langweer, het contact met Langweer hierover loopt.

Onze eigen
Op 'e Noed-app
komt er aan!

Voor zowel Android als iOS is deze binnenkort in de appstores te vinden!



Bevestiging/afscheid ambtsdragers

De stand van zaken wordt besproken. Nog niet alle vacatures zijn ingevuld maar we zijn dankbaar voor de mensen die al hebben aangegeven de taak op zich te willen nemen.

Mededelingen vanuit de colleges

Het winterprogramma loopt bijna af, een aantal dingen kon helaas niet doorgaan. Over het nieuwe programma is nog niets bekend. Bij de jeugd heeft Jannie aangegeven dat zij daar stopt met haar werk. Nel vraagt of er nog aandacht gegeven wordt aan Wereldvluchtelingendag op 26 juni, zij stemt dit af met Gerda. De diaconie heeft besloten om voor de 80+ een gezellige middag te organiseren in het najaar i.p.v. een presentje rond Pinksteren. De gezamenlijke diaconieën van onze gemeente en Langweer hebben doorlopend contact over de opvang van Oekraïners. Wico vertelt dat er uitgebreid is gekeken naar de verplichte veiligheidsmaatregelen voor alle kerkgebouwen. Dit gaat o.a. om rookmelders, bordjes nooduitgang, brandblussers en vluchtladders. Ook is het noodzakelijk dat straks bij elke dienst iemand aanwezig is die EHBO heeft. Ook zijn de kerkrenmeesters bezig met onderhoud en Wico geeft aan dat in Idskenuizen

waarschijnlijk een nieuw uurwerk nodig is. Veel te doen dus maar overal wordt hard aan gewerkt.

Sluiting

Jannie sluit af met een mooi stukje genaamd “eenzaam hout” over een man die regelmatig naar de kerk ging en op eens thuisblijft. De predikant komt op bezoek en laat hem zien dat een stukje hout buiten het haardvuur al snel uitdooft en koud wordt. Maar als hij het stukje hout teruglegt bij het vuur begint het weer te gloeien. De man dankt de predikant voor zijn bezoek en vurige preek.

Gedicht

*Mijn vader had één boek. Dat leek genoeg.
Ik weet nog dat ik me als kind afvroeg:
wat moet er van ons worden als het uit is,
steeds als zijn grote handen weer een blad omsloegen.*

*Hij wist het ook niet. Wat kun je verzinnen
behalve vrolijk weer van voor af aan beginnen.*

(Menno van der Beek)

VANUIT IJSSELMUIDEN

Volledig



Ik was aan het peinzen: Hoe kan iets nou vol-ledig zijn? Het woord zelf schijnt niet te kloppen. Vol en leeg. Hoe krijg je dat bij elkaar?

En toch: je kunt soms tjokvol zitten met allerlei informatie die je hebt gekregen van mensen of van radio, TV en sociale media, terwijl je je toch leeg voelt. Alsof het allemaal niet in je hoofd past en zo snel als het er in is gegaan er ook weer uit is gestroomd. Of dat je wel duidelijk hoort wat mensen zeggen, maar het landt niet in je binnenste. Het voedt je niet. Het troost of bevestigt je niet. Vol-ledig.....

Zou het ook de andere kant op werken? Ja, ik denk het wel. Ik ervaar dat als ik een grote, oude kerk binnenkom en onder de gewelven doorloop, de geur van eeuwen opsnuif en het licht van de ramen in brede banen door de donkere kerk zie vallen. Het is daar groot en leeg, en tóch vult het.

Ik heb het ook in onze eigen dorpskerken. Er staan banken, een preekstoel, een orgel. En juist als er nog niemand is, het orgel nog niet speelt, de paaskaars zelfs nog niet brandt, dan word ik gevuld met iets wat ik amper kan benoemen. Noem het God. Onze God, zonder naam, zonder beeld, zonder stem.

Maar Hij vult mijn gedachten. Hij vult de leegte op. Hoe dat gebeurt, weet ik niet. Maar het gebeurt. Volledig.

Uilskuiken

Sinds een paar jaar huist er een paartje steenuilen in onze stal. In de winter en het vroege voorjaar trakteert het man-

netje ons tijdens de schemer en de avond met ijselijke kreten waarmee hij indruk probeert te maken op zijn vrouwtje. Wij moesten het eerste jaar wennen aan dat enge geluid van man steenuil. Inmiddels hebben ze elkaar gevonden en hebben ze hun tweede nestje. Ze nestelen in een ruimte boven de melkstal. Op een gewone dag zien we weinig activiteit. Vader en moeder steenuil zitten hoog in de nok van het dak te wachten tot wij onze hielen lichten. Dan gaan ze weer aan de slag om eten te halen voor hun kroost. Maar nu is één van de jongen zo driest geworden dat hij ontsnapt uit het nest. Hij (of zij) is nog veel te klein om echt te vliegen. Er zitten nog volop donsveren op het lijfje. Naar beneden vliegen wil wel, maar naar boven niet.... Daarom vinden wij dit exemplaar regelmatig op de vloer van de melkstal, op een buis of achter een muurtje. Mijn zoon haalt vervolgens halsbrekende toeren uit om het jong weer in het nest te zetten. We maken ons zorgen: hoe moet dit jong ooit veilig volwassen worden? Hoe kan het toch dat de natuur van die domoren voortbrengt?

Na de maaltijd lezen we op dit moment uit het bijbelboek Kronieken. Dat is voor het overgrote deel een herhaling van 1 en 2 Koningen. We zijn dus al maanden aan het lezen over de opvolgers van koning David, die er telkens weer een potje van maken. Zo erg, dat je wel snapt dat deze mannen (en één vrouw die zich voordeed als man, 2 Kronieken 22:10-12) geen aanwinst zijn voor het koningshuis van David. Uilskuikens, zijn het. Ze belanden in hachelijke situaties en worden zelfs weggevoerd in ballingschap. Totdat er een hand is die hen terugleidt naar hun land.



Onze tijd is individualistisch ingesteld. Wij nemen maar al te vaak aan dat iedereen zichzelf moet kunnen redden. Dat is immers het ideaal van onze moderne tijd. Maar wij, en veel van onze tijdgenoten, kunnen dat niet. De koningen van Israël en Juda ook niet. Er is hulp nodig om volwassen of oud

te worden. Maar is dat erg? Op Kampereiland zal onze jonge vriend nog vaak teruggezet moeten worden in het nest. We zullen het doen met begrip en liefde.

Ds. Gerda Keijzer

VAN DE DIACONIE

Oproep van de Diaconie

Door het aftreden van onze penningmeester Auke Nauta, is er nu een vacature.



Is er iemand in de gemeente die zijn functie wil overnemen?

Neem dan contact op met AnnaMirjam Hoekstra, tel 06 15681617 of Nel Pit, tel 06 33621970.

Opbrengst collecten

24 apr.	Aanloophuis, oerde brege heerenveen; de schuilplaats Sneek	€ 52,96
01 mei	Gambia Ellie Breed	€ 135,20
08 mei	Doel met Paedwizer nog te bepalen	€ 106,40
15 mei	Edwin stichting Langweer	€ 62,70
22 mei	PKN missionair werk oog voor kinderen	€ 105,35
29 mei	blessed generation Kenia	€ 169,60
05 jun	Kerk in actie Zending Zuid-Afrika	€ 141,10

Vanuit Kapel Doniahem

14 april 2022	Oekraïne	€ 74,70
28 april 2022	Wilde ganzen	€ 29,35
12 mei 2022	Wilde ganzen	€ 38,95

OMZIEN NAAR ELKAAR

Bedankje

Graag willen we iedereen bedanken voor de vele attenties die wij mochten ontvangen tijdens ons 50-jarig huwelijksjubileum.

Hessel en Margje Zijlstra-Sybesma

Bloemengroet

20-03	Mevr.M.de Jong
27-03	Jouke Bultsma en Sanne v.d. Meulen
03-04	Dhr.P.de Jong en dhr .J. Postma
10-04	Helena de Haan
17-04	Dhr. J. Boelsma
24-04	Gea Schotanus en Janny de Jong
01-05	Mvr. L. de Boer-Zijlstra
08-05	Sjoukje Dickhoff, Anne Hoekstra en Bauke Plantinga
15-05	Nynke de Jong
22-05	Siebren en Ylona Reijenga
29-05	Wietske de Glee
05-06	Mevr. Geertje-Zijlstra-Visser
12-06	Tsjukemardienst
19-06	Baukje Mandemaker en pastor Geertje van der Meer
26-06	Katharina de Vries
03-07	Hennie Koopmans

Verjaardagen 80-plussers

Juli

18	Mevr. T. Boelsma-Schotanus De Oergong 27, 8512 GA Sint Nicolaasga
22	Dhr. H. Sijbesma It Boerein 8, 8523 NX Idskenuizen

25	Mevr. A.W. Bosma-Boschma Sietze Hepkemalaan 20, 8521 DH Sint Nicolaasga
----	--

Augustus

1	Dhr. H. Kempenaar Stationsstraat 1, k 04, 8521 JT Sint Nicolaasga
8	Mevr. S. de Vries-Plantinga Stationsstraat 19, 8521 JT Sint Nicolaasga
9	Dhr. P. Breimer Gaestdyk 4, 8522 MV Tjerkgaast
11	Mevr. P. Bijlsma-Nieuwenhuis Stationsstraat 1, k 09, 8521 JT Sint Nicolaasga
14	Dhr. B. Hoekstra De Bast 46, 8521 PK Sint Nicolaasga
16	Mevr. A.J. Holtrop-Huisman Stationsstraat 1, k 45, 8521 JT Sint Nicolaasga
20	Mevr. De Lang-Faber Sietze Hepkemalaan 20, 8521 DH Sint Nicolaasga

September

2	Mevr. IJ van der Molen-Holtrop Rengersstraat 22, 8521 LE Sint Nicolaasga
8	Mevr. S. Hofman-Schippers De Oergong 51, 8521 GA Sint Nicolaasga
12	Dhr. D. Bokma Stationsstraat 1 k54, 8521 JT Sint Nicolaasga
14	mevr. C.W. Osinga-Eppinga De Greiden 2, 8523 NM Idskenuizen
19	Mevr. F. Landman Groenendal 4, 8521 LK Sint Nicolaasga
20	Mevr. IJ. Oosten-Oosterhof Stationsstraat 1, k 02, 8521 JT Sint Nicolaasga
30	Dhr. G. Hoeksma Uranusstraat 1, 8512 LZ Sint Nicolaasga

Anke Jongstra

*15 april 1961

† 11 mei 2022

Anke Jongstra werd geboren in 1961, samen met haar tweelingzus Grytsje. Haar vader en moeder zijn Wouter en Jeltsje Jongstra. Zij woonden toen in Burgum. In tegenstelling tot haar tweelingzus was Anke een kwetsbare baby die de eerste maanden van haar leven in het ziekenhuis moest blijven. Pas toen ze thuis was, bij heit en mem, begon ze te groeien. Later werden er nog twee jongens geboren, Anne en Evert. Het gezin verhuisde vaak vanwege het werk van Wouter. Uiteindelijk streken ze neer in Sint Nicolaasga.

Anke ging na haar schoolopleiding werken in het kleuteronderwijs. Maar ze had meer talenten. Ze werkte ook als tandartsassistente. Op enig moment wilde ze meer van de wereld zien. Ze verbleef een tijd in een kibboets in Israël en gaf daarna les op een school in Londen. Deze 'avonturen' vormden haar tot een zelfstandige vrouw. Ze bouwde op de plekken waar ze woonde vriendschappen op die haar hele leven bleven bestaan.

Jammer genoeg werd Anke steeds meer geplaagd door een kwetsbare gezondheid. Uiteindelijk moest ze terug naar Nederland. Maar Friesland vond ze te klein. Ze ging in Amsterdam wonen. Werken kon ze niet meer, maar ze vond plezier en voldoening in het leven dat ze leidde met haar huisdieren en met haar vrienden.

Vorig jaar werd Anke vergeetachtig en kon ze niet meer op haarzelf wonen. Haar familie zocht naar een goede plek voor haar. Dat werd Tinga State in Sneek, aan de rand van de stad, met uitzicht over het wijde land. Hier heeft ze een fijne woonplek gehad. En...ze was weer terug in Friesland. Haar mem en verdere familie konden haar daar gemakkelijk opzoeken. Uiteindelijk verergerde haar ziekte snel. Op 11 mei is ze gestorven.

De herdenkingsbijeenkomst voor haar leven was in de kerk van St. Nyk. Broer Evert en zus Grytsje deelden herinneringen met ons, omlijst door muziek. Daarna hebben we Anke begeleid naar haar laatste rustplaats, op de Algemene Begraafplaats in St. Nyk. Zij ligt daar naast haar heit Wouter.

We wensen Jeltsje en haar andere kinderen de troost toe van God die belooft het werk van zijn handen nooit los te laten. Anke is in goede handen.

Ds. Gerda Keijzer



Bauke Plantinga

* 9 november 1942

† 8 juni 2022

Een harde werker, zorgzaam voor zijn vrouw en kinderen, natuurmens, een verbinder.... Allerlei typeringen kwamen voorbij tijdens de dankdienst voor het leven van Bauke Plantinga. Maar wat ons het meest blijft is zijn opgeruimde, optimistische karakter.

Bauke kwam uit een gezin met acht jongens uit Oldeboorn. Tijdens zijn kinderjaren kwam het gezin in Idskenuizen wonen, waar zijn vader bakker was. Maar Bauke zelf werd schilder. Al toen hij 13 jaar was vroeg een schilder hem in de zomervakantie mee te werken, omdat hij personeel te kort kwam. Bauke is er altijd gebleven.

Hij trouwde met Sjoukje de Groot. Ze woonden in een klein huisje aan de Bramerstraet. Ze kregen zeven kinderen, maar verloren er ook één: Simon. Voor Sjoukje en Bauke was dit een grote klap. Het grote gezin groeide uit het huis aan de Bramerstraet. Daarom kochten Bauke en Sjoukje een huis aan De Greiden. Voor Bauke reden om naast zijn werk veel te klussen in de avonduren en op zaterdag. Toch vond hij tijd om met zijn gezin op vakantie te gaan, om in het voorjaar eieren te zoeken en voor zijn grote passie: handelen in van alles en nog wat.

In 2015 overleed Sjoukje. Bauke was toen al ziek. In de jaren daarna lag hij regelmatig een week in het ziekenhuis. Maar zodra hij weer thuis was, pakte hij de fiets en ging er op uit. Hij hield van een praatje maken. En mensen hielden ervan om met hém in gesprek te zijn. Hij had het in zich om de geslotenheid van mensen te doorbreken. Kwam het door zijn gulle lach? Ja vast! Je kon haast niet anders dan blij worden van hem.

Ondanks zijn kwetsbare gezondheid bleef Bauke een doorzetter. Toen fietsen niet meer kon, maakte hij tochten op zijn scootmobiel. Toch besepte hij heel goed dat zijn leven kwetsbaar was en dat er ook wel eens snel een einde aan zou kunnen komen. Maar Bauke was niet bang voor de dood. Zijn leven vertrouwde hij toe aan de Heer zijn God, die hem van kinds af aan had gedragen en beschermd.

In juni van dit jaar kwam er onverwacht een einde aan zijn leven. In de dankdienst hoorden we mooie bijdragen van zijn kinderen en kleinkinderen. De kerk was vol! Dat geeft wel aan dat Bauke een geliefd mens was.

Wij wensen Jan, Griet, Akke, Brechtsje, Reinder en Klaske, hun partners en kinderen toe dat de herinneringen aan hun bijzondere vader een troost voor hen zullen zijn.

Ds. Gerda Keijzer



ADRESSEN

Prot. gem. Op 'e Noed	Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga (NIET voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen) info@pkn-openoed.nl , www.pkn-openoed.nl IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. Protestantse gemeente Op 'e Noed	
Predikanten	Ds. Gerda Keijzer, Klaver 32, 8271 DL Ijsselmuiden stoel-keijzer@planet.nl	06 - 826 949 98
Preses	Jan de Jong, Bramerstraet 25, 8523 NE Idskenuizen jandejong727@gmail.com	(0513) 43 61 04
Scriba	Jannie van Kote, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenuizen scriba@pkn-openoed.nl	
Kerkelijk Bureau	(voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen) Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga pdirksen@kpnmail.nl	(0513) 43 10 89
Kosters	<u>Idskenuizen</u> : contactpersoon: Wico Koolstra, De Spoarbyls 10, 8521 DK St. Nicolaasga, w_koolstra@hotmail.com <u>St. Nicolaasga</u> : contactpersoon: Pieter Dijkstra, Dobbeleane 56, 8521 KR St. Nicolaasga, pieter-renske@hotmail.com <u>Tjerkgaast</u> : Bottje Hoogeveen, Gaestyk 54, 8522 MX Tjerkgaast keesenbottje@outlook.com	06 - 204 581 02 (0513) 43 11 62 (0514) 53 13 48
Beheerder kerk Idskenuizen	Tjitske van Kote-Dijkstra, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenuizen	(0513) 43 14 75
College van Kerkrentmeesters	<u>Voorzitter</u> : Wico Koolstra, De Spoarbyls 10, 8521 DK Sint Nicolaasga w_koolstra@hotmail.com <u>Penningmeester</u> : Hiltse Hoekstra-Kuperus facturen@pkn-openoed.nl IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. protestantse gemeente Op 'e Noed	06 - 204 581 02 06 - 504 689 41
Ouderlingenberaad	<u>Contactpersoon</u> : vacant	
Diaconie	<u>Voorzitter</u> : Nel Pit, Oer it Spoar 2, 8521 DJ Sint Nicolaasga nelpit@gmail.com <u>Penningmeester</u> : vacant IBAN: NL60RABO0334700191 t.n.v. diaconie Op 'e Noed	(0513) 85 09 76
Jeugdwerk	<u>Contactpersoon</u> : vacant IBAN: NL40.RABO.0176.9258.80 t.n.v. jeugdraad Op 'e Noed	
Administratie begraafplaatsen	Anita Spijksma en Wessel Spijker Postbus 44, 8520 AA Sint Nicolaasga, t.a.v. Begraafplaatsen begraafplaats@pkn-openoed.nl , www.begraafplaatsen-openoed.nl IBAN: NL22.RABO.0359.5711.90 t.n.v. begraafplaats prot. gem. Op 'e Noed	06 - 49 28 28 91 (ook Whatsapp)
Geschakeld	Contactpersoon: Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga pdirksen@kpnmail.nl IBAN: NL02.RABO.0334.7970.71 t.n.v. kerkblad Geschakeld	(0513) 43 10 89
Ontmoeting	Alie Runia, Lytse Buorren 19, 8523 NL Idskenuizen alierun58@gmail.com	(0513) 43 24 98
Beamteam	Alex van der Wal, Dobbeleane 59, 8521 KS St. Nicolaasga alexenkarin@delta.nl	06 - 212 843 56

Inleveren kopy
maandag 5 september
voor 12.00 uur!