



# Geschakeld

Gezamenlijk kerkblad van de protestantse gemeente Langweer en Op 'e Noed

september 2022

## Aan tafel!

Het jaarthema van de landelijk kerk en ook van onze twee gemeenten is dit jaar: "Aan tafel!"

Het is een ronduit Bijbels gegeven, die tafel, maar ook een maatschappelijk element van jewelste.

De tafels worden ook steeds groter, lijkt het wel. Was vroeger een tafel voor vier personen voldoende, nu hebben we een tafel voor zes of acht personen in ons huis. We vinden het belangrijk om aan tafel te zitten. En eerlijk gezegd vind ik het ook altijd prettig om op huisbezoek bij mensen aan tafel te zitten. Ellebogen op tafel, kopje thee erbij en praten met elkaar, over de meest uiteenlopende zaken. Mensen houden ervan om samen te eten met familie en vrienden rondom de tafel, om te genieten van de maaltijd en van elkaar.



Eens even kijken waar de tafel voorkomt in de Bijbel: In Genesis lees je over de tafel van de onderkoning van Egypte, waar Jakobs zonen aan zitten te eten. Ze weten

niet dat de onderkoning, die hun gastheer is, hun bloed-eigen broer Jozef is die zij ooit verkocht hebben. Het is de eerste keer dat Jozef al zijn broers weer terugziet. Het was een tafel vol verrassingen.

In Exodus lezen we over een tafel die gemaakt werd voor de tabernakel, dus het heiligdom dat de Israëlieten meenamen door de woestijn op weg naar Kanaän. De tafel moest van het beste materiaal gemaakt worden, want het was bestemd voor het heiligdom. Het was een vier-tafel. Salomo nodigde zijn collega, de koningin van Sheba uit voor een staatsbezoek. Tijdens het staatsbanket zat zij aan zijn tafel en verwonderde zich over de mensen aan tafel en over wat er óp tafel stond. Salomo werd in haar ogen een steeds belangrijkere koning. Een koninklijke tafel.

In de burcht Susan stond een tafel in de vertrekken van koningin Ester, waar koning Ahasveros, minister Haman en zij aten. De sfeer was ronduit gespannen. Want Ester wist van Hamans plan om alle Joden uit te roeien en zij moest iets verzinnen dat Haman beletten zou zijn plan uit te voeren. Het wordt een tafel waar het recht gaat zegenieren.

Als Jezus een Kanaänitische vrouw tegenkomt die Hem vraagt haar dochtertje te genezen, dan weigert Hij dat. 'Het is niet goed het brood voor de kinderen aan de honden te voeren' zegt Hij (een antwoord dat ik nog steeds niet begrijp). Met andere woorden: het heil is voor de mensen van Israël en niet voor de heidenen. Antwoordt die vrouw gevat: 'Zeker Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen?'



Langweer



Tjerkgaast



Sint Nicolaasga



Idskenuizen

PROTESTANTSE GEMEENTE  
**LANGWEER**



PROTESTANTSE GEMEENTE  
**OP 'E NOED**



Nr. 5-2022  
jaargang 4

Een maaltijd met drie gangen is dus niet altijd het uitgangspunt. Sommige mensen zijn ook blij met kruimels. De tafel van de barmhartigheid.

Jesus vertelt een gelijkenis over een koning die een feestmaal aanricht voor zijn zoon en daartoe uitnodigingen verstuurt. Maar wat denk je? De genodigden komen niet! Daarop laat de koning de armen en verachten ophalen van de kruispunten van de wegen. Zij zullen genieten van de maaltijd. De tafel van het feestmaal.

En tenslotte is daar de tafel van het laatste avondmaal, waarbij Jesus als het ware zijn eigen lichaam en bloed uitdeelt aan zijn vrienden. Zij zullen nooit alleen zijn. Telkens als zij - èn wij - brood en wijn delen, is Jesus in ons midden.

In onze kerk zitten we ook regelmatig aan tafel. Ten eerste aan de avondmaalstafel. Die staat in het liturgische centrum van onze kerkzaal. Het is de tafel waar we Jesus ontmoeten. Maar er staan ook tafels in de zalen. Daar zitten we aan tijdens een gespreksavond om iets te leren. Maar we ontmoeten elkaar ook aan de tafel tijdens de koffie na de dienst. De tafels in onze kerken zijn van groot belang. Want aan die tafel leer je pas wat gemeenschap is.

*Het nieuwe seizoen is begonnen. Aan tafel!!*

*Ds. Gerda Keijzer*

## KERKDIENTEN TJERKGAAST - IDSKENHUIZEN - ST. NICOLAASGA

**Zondag 4 september - groen**  
9.30 uur Tjerkgaast - ds. F. de Hoop  
Collecte 1e Kerk in Actie, wereld diac. Myamar, 2e kerk

**Zondag 11 september - groen**  
**Gezamenlijke gemeente zondag/ start zondag**  
9.30 uur ds. Gerda Keijzer  
Collecte 1e Noodhulp (nog te bepalen), 2e kerk

**Zondag 18 september - groen**  
9.30 uur St. Nicolaasga - mw. Betty Posthumus  
Collecte 1e Kerk in Actie, Syrië, 2e kerk

**Zondag 25 september - groen**  
9.30 uur Idskenhuisen - ds. Gerda Keijzer  
Collecte 1e Vrienden van Anna Schotanus, 2e kerk

**Zondag 2 oktober - groen- Israëlzondag**  
9.30 uur Tjerkgaast - ds. G. Venhuizen  
Collecte 1e PKN en Israël, 2e kerk

**Zondag 9 oktober - groen- Heilig Avondmaal**  
9.30 uur St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer  
Collecte 1e H.A., 2e kerk

**Zondag 16 oktober - groen**  
9.30 uur Idskenhuisen - ds. G. Martens  
Collecte 1e zendingen en bijbelzondag, 2e kerk

**Zondag 23 oktober - groen - Doopdienst**  
9.30 uur Tjerkgaast - ds. Y. Slik  
Collecte 1e project diaconie, 2e kerk

**Zondag 30 oktober - groen - Gezinsdienst**  
9.30 uur Idskenhuisen  
Collecte 1e Diaconie, 2e kerk

**Woensdag 2 november - groen -  
dankdag voor gewas en arbeid**  
19.30 uur St Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer  
Collecte 1e Voedselbank, 2e kerk

**Zondag 6 november - groen - Kerk-School-Gezinsdienst**  
9.30 uur Idskenhuisen - ds. Gerda Keijzer  
Collecte 1e Kerk in Actie zending Zambia, 2e kerk

**Zondag 13 november - groen - Maeykehiemdienst**  
10.30 uur St. Nicolaasga - pastor Anneke Adema  
Collecte 1e vrienden van Maaykehiem, 2e Maaykehiem

**Zondag 20 november - wit - Eeuwigheidszondag**  
9.30 uur Idskenhuisen - ds. Gerda Keijzer  
Collecte 1e diaconie, 2e kerk

**Zondag 27 november - paars - 1e advent**  
9.30 uur Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer  
Collecte 1e Kerk in Actie werelddiaconaat, 2e kerk

*Elke week kunt u de diensten bezoeken. U kunt de dienst ook via de website van onze kerk "bijwonen." ([www.pkn-opensoed.nl](http://www.pkn-opensoed.nl)) Zie ook de berichtgeving in de Ontmoeting.*

## KERKDIENTEN LANGWEER

**Zondag 18 september**  
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen  
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente

**Zondag 25 september**  
9.30 uur pastor Geertje van der Meer  
Collecte: Kerk in Actie Colombia zending Vrouwen als vrede-stichters / Eigen gemeente

**Zondag 2 oktober**  
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen  
Collecte: Israëlzondag Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden / Eigen gemeente

**Zondag 9 oktober**  
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen  
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente

**Zondag 16 oktober**  
 9.30 uur pastor Anneke Adema  
 Collecte: Kerk in Actie Indonesië Wereldvoedseldag /  
 Eigen gemeente

**Zondag 23 oktober**  
 9.30 uur ds. Johan Trouwborst  
 Collecte: Eigen gemeente

**Zondag 30 oktober**  
 9.30 uur pastor Bauke van Brug  
 Collecte: Diaconie / Eigen gemeente

**Zondag 6 november - Viering Maaltijd van de Heer**  
 9.30 uur ds. Aart Veldhuizen  
 Collecte: Kerk in Actie Zambia zending / Eigen gemeente

**Zondag 13 november**  
 9.30 uur ds. Henk van Veldhuizen  
 Collecte: Diaconie / Eigen gemeente

**Zondag 20 november - Herdenking overledenen**  
 9.30 uur ds. Aart Veldhuizen  
 Collecte: Protestantse kerk Eeuwigheidszondag /  
 Eigen gemeente

**Zondag 27 november**  
 9.30 uur ds. Wim Warnar  
 Collecte: Diaconie / Eigen gemeente

*Alle diensten worden online uitgezonden en kunt u ook terugkijken via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)*

## KERKDIENTEN DONIAHIEM

### ROOSTER DIENSTEN DONIAHIEM, TWEDE HELFT 2022

Datum	Verzorgd door	Voorganger	Organist
8 september	Langweer	Ds. Aart Veldhuizen	Douwe
22 september	Scharsterbrug/Ouwsterhaule	Ds. Wim Warnar	Hemmo
6 oktober	Op 'e Noed	Pastor Anneke Adema	Rinny
20 oktober	Op 'e Noed	?	Douwe
3 november	Op 'e Noed	Ds. Gerda Keijzer	Rinny
17 november	Langweer	Ds. Aart Veldhuizen	Rinny
1 december	Scharsterbrug/Ouwsterhaule	Ds. Wim Warnar	Douwe
15 december	Op 'e Noed	?	Hemmo
29 december	Op 'e Noed	Pastor Anneke Adema	Rinny

## LEESROOSTER

### September

za	17	1	Koningen 18:1-15	Rechtschappen hofmeester
zo	18	1	Koningen 18:16-29	Is hij soms op reis gegaan?
ma	19	1	Koningen 18:30-46	Vuurwerk op de Karmel
di	20	1	Koningen 19:1-9a	Opgebrand
wo	21	1	Koningen 19:9b-21	Bron van rust
do	22		Psalm 128	Voorspoed
vr	23		Lucas 16:1-9	Creatief boekhouden?
za	24		Lucas 16:10-18	Tot in de puntjes
zo	25		Lucas 16:19-31	Waardoor laat jij je overtuigen?
ma	26		Psalm 131	Stil
di	27	1	Koningen 20:1-12	Vrouwen en kinderen in de uitverkoop
wo	28	1	Koningen 20:13-22	Dronken overmoedigheid
do	29	1	Koningen 20:23-34	Berg- én vlaktegod
vr	30	1	Koningen 20:35-43	Eigen vonnis geveld

### Oktober

za	1		Lucas 17:1-10	Geloof je, of geloof je het wel?
zo	2		Lucas 17:11-19	Tien gereinigd, één genezen

ma	3		Lucas 17:20-37	Word geen zoutpilaar
di	4		Lucas 18:1-8	De aanhouder bidt
wo	5		Lucas 18:9-17	Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet zoals die farizeeër ...'
do	6		Lucas 18:18-30	Rijkdom
vr	7	1	Koningen 21:1-16	Pruilkoning
za	8	1	Koningen 21:17-29	Genadig God
zo	9	1	Koningen 22:1-12	'De koning van Israël'
ma	10	1	Koningen 22:13-28	Ongunstige boodschap
di	11	1	Koningen 22:29-40	Toevalstreffer?
wo	12	1	Koningen 22:41-54	Twee zonen
do	13		Psalm 113	Lof zij de HEER
vr	14	2	Koningen 1:1-18	Alsof Israël zelf geen God heeft!
za	15	2	Koningen 2:1-14	Een dubbel deel
zo	16	2	Koningen 2:15-25	De nieuwe profeet
ma	17	2	Koningen 3:1-19	Een goedgekozen bondgenoot
di	18	2	Koningen 3:20-27	Mensenoffer
wo	19	2	Koningen 4:1-7	Wonder achter gesloten deuren
do	20		Lucas 18:31-43	Kom dat zien!
vr	21		Lucas 19:1-10	Groot in het koninkrijk van God



za	22	Lucas 19:11-28	Gebruik wat je hebt
zo	23	2 Koningen 4:8-24	Gastvrijheid beloond
ma	24	2 Koningen 4:25-37	Geen valse hoop
di	25	2 Koningen 4:38-44	Goed te eten
wo	26	Lucas 19:29-40	Onvermijdelijke eer
do	27	Lucas 19:41-48	Emoties
vr	28	Lucas 20:1-8	Geen antwoord
za	29	Lucas 20:9-19	Toch een antwoord
zo	30	2 Koningen 5:1-19a	Gehoorzaamheid loont
ma	31	2 Koningen 5:19b-27	Hebzucht loont niet

### November

di	1	<i>Allerheiligen</i> Psalm 84	Wonen in Gods huis
wo	2	2 Koningen 6:1-7	Drijfijzer
do	3	2 Koningen 6:8-23	Wij zijn met meer
vr	4	2 Koningen 6:24-7:2	Zondebok
za	5	2 Koningen 7:3-20	De hemelsluizen gaan open
zo	6	2 Koningen 8:1-6	Met terugwerkende kracht
ma	7	2 Koningen 8:7-15	Zelfvullende profetie?
di	8	2 Koningen 8:16-29	Familiebanden
wo	9	2 Koningen 9:1-13	Een 'schone' lei

do	10	2 Koningen 9:14-29	Nabot gewroken
vr	11	2 Koningen 9:30-37	Gekapt
za	12	Lucas 20:20-26	De mond gesnoerd
zo	13	Lucas 20:27-40	Woorden van eeuwig leven
ma	14	2 Koningen 10:1-17	Niemand ontkomt
di	15	2 Koningen 10:18-36	Baal neergeslagen
wo	16	2 Koningen 11:1-20	Verborgen baby wordt koning
do	17	2 Koningen 12:1-9	Het kind en de hogepriester
vr	18	2 Koningen 12:10-22	Herstelwerkzaamheden
za	19	2 Koningen 13:1-9	Hardleers
zo	20	2 Koningen 13:10-25	Geluk bij een ongeluk
ma	21	Lucas 20:41-21:4	Major donor
di	22	Lucas 21:5-19	Blij vooruitzicht?
wo	23	Lucas 21:20-38	Hij komt!
do	24	Filippenzen 1:1-11	Verlangen
vr	25	Filippenzen 1:12-26	Doelgericht
za	26	Filippenzen 1:27-2:11	Eenheidsstreven
zo	27	<i>1<sup>e</sup> Advent</i> Filippenzen 2:12-18	Inspanning
ma	28	Filippenzen 2:19-30	Meeleven
di	29	Jesaja 9:7-16	Gods woede
wo	30	Jesaja 9:17-10:4	Kannibalisme

## DE HOBBY VAN: *Wouter Bultsma*

Aan de Legemeesterweg wonen Jouke Bultsma en Sanne. Ze hebben twee kinderen, Tess en Jitse. Als ik aan kom rijden zit Tess bij pake Folkert op de shovel. Rode laarsjes aan. Nieuwsgierig kijkt ze naar wat pake doet. Jong geleerd, oud gedaan... Wie weet is zij de volgende generatie Bultsma's die op dit mooie erf gaat wonen.

Jouke is meestal de hele dag van huis. Hij werkt in de bouw. Hij kan gerust overdag weg, want heit Folkert en omke Wouter doen het meeste werk op de boerderij. In de oude stal staat een wagen hooipakjes heerlijk te geuren. De dag ervoor hebben ze die geperst. 750 pak in totaal.

Folkert en Wouter melken en voeren samen en doen de meeste dagelijkse klussen. Ze houden ervan om te werken op de boerderij. 'Mooi een beetje bezig blijven', zegt Wouter. Dat deed zijn vader ook al. Hij is er 82 mee geworden. Zijn moeder werd zelfs 96.



Bij de boerderij lopen drie Friese paarden. Die zijn van Folkert. Hij trok ermee door het hele land en fokte ook met zijn paarden. Inmiddels zijn de drie Friezen met pensioen. Maar ze blijven wel op de boerderij.

Wouters hobby is de groentetuin. Er is altijd al een groentetuin bij de boerderij geweest. Als kind hielp Wouter zijn moeder al met bonen plukken. Mem weckte de bonen en andere groenten en vlees in weckpotten. Er was nog geen diepvries.





Aardappelen verbouwt hij niet. Zo'n gedoe om die te moeten spuiten tegen fytoftora. Aardbeien zie ik er ook niet. 'Die zijn zo op', is Wouters commentaar, 'dan krijg ik er zelf niets van'. Toch heb ik sterk de indruk dat Wouter geniet van het weggeven van de groenten.

Op mijn vraag of hij zijn kennis van de groentetuin door zou willen geven aan een familielid antwoordt Wouter dat hij dat wel heel mooi zou vinden. De jongere generatie moet er dan wel tijd voor hebben en vooral aardigheid in hebben. Maar voorlopig verzorgt Wouter de tuin nog zelf...!

Als ik wegga, krijg ik een flinke tas met bieten mee. Dankjewel Wouter, we hebben er heerlijk van gegeten!



Wouter houdt ervan om de planten, te zaaien en te oogsten. Lekker in de buitenlucht en hij ziet tijdens het werk wat er in de natuur gebeurt. De aanwezigheid van slakken vindt hij overigens wat minder geslaagd. Die hebben zo hier en daar een gaatje gemaakt in de koolbladeren. Wouter verbouwt broccoli, wortels, bloemkool, spruitkool, boerenkool, snijbonen, stamslabonen, snijbiet, sla en rode biet. Met wat er groeit in zijn groentetuin voedt hij zeven gezinnen.

## JAARPROGRAMMA ACTIVITEITEN

### Wandeling St.Odulphuspad

Zaterdag 27 augustus gingen we weer wandelen voor een traject van het bovengenoemde wandelpad. We wandelden van Hemelum naar Gaastmeer. Het pontje zagen we, maar de volgende keer beginnen we in Gaastmeer. We zijn niet over het pontje gegaan maar er wel bijna naar toe gelopen. Het groepje was niet zo groot, 16 personen. Enkelen waren nog op vakantie en sommigen van onze 'vaste' meelopers waren helaas geblesseerd of hadden nog andere bezigheden. Vanuit Hemelum liepen we eerst naar Koudum alwaar



we hartelijk ontvangen werden in het kerkgebouw; "Op 'e Hichte" Geweldig... de koffie en de koek stonden klaar. Een prachtig multifunctioneel gebouw waar dagelijks wel wat te doen is o.a. Oekraïense mensen die er Nederlandse les krijgen en andere bezigheden verrichten. Deze mensen zijn gehuisvest in de Galamadammen. Wat een prachtig initiatief! Onze predikant Gerda las uit het Bijbelboek Spreuken en Ben Koelewijn bedankte Marinus en Anna Martha voor het regelen en verzorgen ( de benewagen! ) van de routes. Hulde...altijd meer werk dan je vermoed. En dan de heerlijke snoepjes van Marinus voor onderweg. De opvolgers zijn er ook al; Neeltsje Snijder, de routes, Henk Egbers voor de benewagen en Fedde Kooyker zorgt dat er straks genoeg auto's rijden. Op de terugweg richting het Heidenskip kwamen we ook nog prachtige oldtimers en brommers tegen, wat een vrolijk gezicht. Aangekomen bij de pont zagen we dat we bijna 16 kilometer hadden gelopen. Goed gedaan allemaal, wetende dat er ook een wandelaar van 83 meedoet. We kijken terug op een geslaagde wandeling met lekker fris weer en tot de volgende keer ( 24 september ) wanneer we beginnen in Gaastmeer.

*Trijn van der Heide*



**Het cursusseizoen 2022-2023 start op dinsdag 27 september a.s. om 20.00 uur in de Oosterkerk, Leeuwarderkade 18, Sneek.**

Dr. Martien Brinkman zal deze avond een lezing houden over zijn verander(en)de godsbeeld: 'Hoe mijn God veranderde. Theologie na Kuitert'.

Belangstellenden zijn deze avond van harte welkom. Van hen wordt een financiële bijdrage gevraagd van € 5. Tijdens deze avond kan men zich nog aanmelden voor de cursus. De lessen worden vanaf 4 oktober gegeven in Bogerman, Hemdijk 2. De cursus bestaat uit een cyclus van drie jaar waarin jaarlijks in september kan worden ingestapt. Op de website [www.tvg-sneek.nl](http://www.tvg-sneek.nl) staat informatie over de vakken en de docenten. Aanmelden voor de cursus kan via: [info@tvg-sneek.nl](mailto:info@tvg-sneek.nl)

## BERICHTEN VAN INLIA

### Hij vond God, of God hem

Zijn vader werkt voor de Amerikanen en wordt vermoord door de Taliban. Jumaa-Khan weet: wegwezen nu. Hij arriveert in 2015 in Nederland, maar Afghanen maken hier dan weinig kans op asiel. En als hij zich later bekeert wordt hij niet geloofd en dreigt Jumaa-Khan te worden teruggestuurd naar een land waar hem als christen executie kan wachten.



Jumaa-Khan is getrouwd en heeft twee jonge zoontjes als de Taliban aan de deur komen. Hij wacht niet tot ze nogmaals komen. Het gezin vertrekt naar Pakistan, maar ook daar wordt hun bevolkingsgroep (Hazara) vervolgd. Voor een veilige, goede toekomst voor het gezin trekt Jumaa-Khan alleen door. Hij zal vrouw en kinderen zo snel mogelijk laten overkomen.

In 2015 komt Jumaa-Khan aan in Nederland. De 1ste afwijzing van zijn asielverzoek komt begin 2017. Nederland is in die jaren het strengst in Europa; van 2016 tot 2020 wordt ruim tweederde van de Afghaanse asielzoekers afgewezen.

#### Kerkerbankje

Daar zit Jumaa-Khan dan, op de opvangboot van INLIA in Groningen. Hij maakt er kennis met een vrijwilliger en via hem met de kerk. In de kerkerbankjes ervaart Jumaa-Khan rust. Een welkom gevoel voor iemand met psychische problemen, in behandeling bij de GGZ.

Na een opvolgende asielaanvraag komt hij in mei 2019 hoopvol naar de IND in Ter Apel. Hij is echter opnieuw afgewezen. Hij mag nog even terug naar het azc in St. Annaparochie, later zal hij het land uit moeten. Een busje brengt hem

naar Emmen, van daaraf moet hij zelf verder reizen. Maar het openbaar vervoer staakt.

#### God

Het is koud. Hij loopt, loopt, zit dan op een bankje te huilen. Ineens spreekt zijn hart: "Wees niet boos. Voel de liefde van Jezus Christus." Hij wordt rustig, zoals in de kerk. Hij vindt God, of God hem. Hij vraagt een voorbijganger om hulp. De man neemt hem mee, geeft hem thuis een plek om uit te rusten. Jumaa-Khan is ergens welkom. "God heeft alles gezien", zegt hij, "Dat besefte ik. Ik voelde God. En toen voelde ik mij beter."

Op 6 oktober 2019 wordt Jumaa-Khan gedoopt. Eind oktober dient hij een nieuwe asielaanvraag in. Zoals zo vaak betwijfelt de IND de bekering. Verklaringen van de kerk en van deskundigen worden van tafel geveegd. De IND negeert het advies van de Commissie Plaisier, door de PKN opgericht om te helpen bij goede oordeelsvorming in deze. De beslissing is wéér negatief. Jumaa-Khan gaat in mei 2021 in hoger beroep. Een paar maanden later valt Kabul.

#### Eisen aan IND

Op grond van de nieuwe situatie buigt de IND zich opnieuw over de zaak. Maar intussen heeft de Raad van State geoordeeld dat de IND zijn werk in bekeringszaken beter moet doen. De dienst moet voortaan ook kijken naar iemands geloofsactiviteiten, zijn kennis van het geloof en verklaringen van derden. Wil de IND die terzijde schuiven, dan moet de dienst dat motiveren.

En zo komt dan eindelijk het bericht dat Jumaa-Khan een verblijfsvergunning krijgt. Met terugwerkende kracht vanaf oktober 2019. Nu kan hij eindelijk beginnen aan de procedure om zijn gezin over te laten komen. En: vanaf oktober 2024 kan hij al zijn Nederlandse nationaliteit aanvragen. Zou maar zo kunnen dat hij dat vanaf een nieuw naaiatelier doet...





# PG LANGWEER

## VANUIT DE LEGBUORREN

### Van de Legebuorren

Na de prachtige zomer, die alsmear voortduurt, is alles weer zo'n beetje begonnen. De toeristen verdwijnen uit de Buorren en we zijn weer onder elkaar. Net als vorig jaar werk ik naast Langweer op maandag en donderdag in het Antonius-ziekenhuis in Sneek als geestelijk verzorger. Af en toe ruil ik de donderdag voor een woensdag in. En daarnaast heb ik mijn praktijk [www.uiteraart.nl](http://www.uiteraart.nl) waarin ik vooral dominees, pastores en geestelijk verzorgers begeleid.

### Terugblik kerkdiensten: Ninevé weet beter. En: de pijnlijke spiegel van het boekje Jona

Jona heeft me de afgelopen twee maanden goed te pakken gehad. Wie in die periode een keer een kerkdienst bijwoonde, heeft dat vast wel gemerkt. Het is niet de persoon Jona die in het boekje wordt geschetst die me zo te pakken had. Over die persoon weten we buiten het boekje Jona verder helemaal niets, maar ik ken die persoon maar al te goed. De persoon Jona zit op mijn stoel en staat in mijn schoenen. Net als Jona wil ik ook graag dat het kwaad wordt aangepakt, dat het Kremlin en noem maar op binnen veertig dagen (lieft nog eerder!) worden omgekeerd. Maar als Jona tegen wil en dank na een reis van drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis terug naar de wal wordt getransporteerd en alsnog naar Ninevé moet gaan, heeft zijn preek daar overweldigend succes. Het is alleen precies het succes dat Jona niet wilde.

Jona's preek bestaat in het Hebreeuws maar uit 5 woorden: "Nog 40 dagen en de stad zal worden omgekeerd". Ik had er vijf preken voor nodig. Ergens, nog niet eens in het centrum van de stad, sprak hij die vijf woorden uit. Daarna is hij de stad weer uitgegaan en is hij op een heuvel gaan zitten om te kijken hoe dat zou gaan gebeuren.

De kwade stad omvergegooid zien worden door de Eeuwige, dat wil ik ook zien gebeuren. Maar de Eeuwige doet het niet. Ninevé komt tot inkeer. Ninevé blijkt niet zo hardnekkig te zijn als Jona zelf. Zou het dat kunnen zijn dat de slechte stad meevalt terwijl de profeet tegenvalt? Dat is de kern van dat wonderlijke boekje Jona met al die sprookjesmotieven: de grote stad met al haar slechtheid komt tot inkeer en de profeet, de man Gods, is onvermurwbaar.

Als dat zo is dan is er hoop voor de situatie waarin onze wereld is beland, een situatie waar machten een rol spelen waar we geen grip meer op hebben. Zou het zo kunnen zijn dat die machten tot inkeer kunnen komen? En kan het zo zijn dat wij met al onze 'hoge' ethische normen en waarden er vrijwel ongeneeslijk aan toe zijn? Dat stemt nederig.

Als er belangstelling is voor een uitgave van mijn preken, dan hoor ik het graag en laat ik ze drukken. Overigens kreeg ik ook de suggestie om er vijf podcasts van te maken. Voor wie dat verschijnsel nog niet kent: audioreportages die

mensen online kunnen afdraaien als ze in de auto of op de fiets onderweg zijn. Tsjja, als ik alle tijd van de wereld had, dan zou ik dat zeker gaan doen. Een boekje maken van de Jona-preken is echter zoveel werk niet. Dus als daar belangstelling voor is, laat het me dan even weten, dan zet ik de drukker even aan het werk. En terwijl ik dit opschrijf, zeg ik tegen mezelf: "het is toch niet iets van Jona dat je je preken zou willen laten drukken? Dat is toch niet omdat ik net als Jona ben?" Zo heeft het boekje Jona mij dus te pakken met een ontdekkende boodschap. Dat zal nog wel eventjes duren. Zo vrees ik.

### Vooruitblik kerkdiensten

Als gebruikelijk weer een korte vooruitblik op de kerkdiensten in de komende tijd. Ik verwijs voor de Startzondag/gemeentezondag naar wat daar elders in dit kerkblad over staat.

Op 25 september en 16 oktober gaan vertrouwde gezichten voor: pastor Geertje van der Meer en pastor Anneke Adema. Op 23 oktober is ds Johan Trouwborst uit Sneek de voorganger. Johan Trouwborst woont in Sneek en is als vlootpredikant de collega van ds Gert Pennenkamp die in uniform vaker bij ons voorgaat. Het is een mooi duo die twee! Op 30 oktober gaat pastor Bauke van Brug uit Heerenveen voor. Zondag 6 november zal in het teken van de Oogst staan. Deze dienst krijgt een bijzondere invulling, waar u later over horen zal.

Daarnaast is vooral bijzonder dat op 13 november onze oud-predikant Henk van Veldhuizen de voorganger is, voor velen mooi om hem weer in Langweer terug te zien!

### Na Jona nu Bileam

De kerkdiensten waarin ik voorga zullen de komende tijd gaan over Bileam. Het zou wel eens kunnen zijn dat wat Bileam overkomt net zo aangrijpend is als wat Jona overkomt. De verhalen zijn even bijzonder: in plaats van een grote vis die Jona opslokt zien we in deze verhalen een sprekende ezel en daar wordt volgens mij geen dominee mee bedoeld! De verhalen over Bileam komen we tegen in het boek Numeri:

- op 18 september wordt Bileam door koning Balak in dienst genomen om een groot volk dat het land overspoelt tegen te houden (Numeri 22:1-14)
- op 2 oktober is er een sprekende ezel die Bileam tegenhoudt om een oordeel over Israël uit te spreken (Numeri 22:15-35). Het is deze zondag Israëlzondag. Deze zondag is ingesteld na de verschrikkingen die de Joden de eeuwen door is aangedaan, uitlopend op de vreselijke Holocaust in de tweede wereldoorlog.
- op 9 oktober lezen we stukken van de woorden die Bileam, tegen de zin van koning Balak, uiteindelijk wel over

Israël uitspreekt (delen uit Numeri 23 en 24).

### Activiteitenprogramma

We hebben als Op 'e Noed en Langweer samen een activiteitenprogramma samengesteld dat aanzienlijk is. Tegelijkertijd met dit kerkblad ontvangt u het programmaboekje waarin de geplande activiteiten staan vermeld. Als andere jaren is de bedoeling dat u zich eventjes opgeeft, c.q. dat u belangstelling heeft om naar die programma-onderdelen te komen. Het is fijn om tevoren een inschatting te hebben hoeveel personen er ongeveer zullen komen. Ook dorpsgenoten en mensen van buiten Langweer zijn uiteraard welkom bij de activiteiten.

Lunch met een babbel.

Er staan ook dingen niet genoemd in het activiteitenprogramma. Zo willen we ook 'lunch met een babbel' voor Langweerders gaan organiseren. De data daarvoor zijn nog niet bekend en worden via de kerkdiensten en mail nog wel doorgegeven, wellicht ook nog in het Dorpsblad, dus hou

het in de gaten! Het idee is dat we van 11:00 tot 13:00 uur bij elkaar zijn in de Hoekstien. Er is ruimte voor van alles om het gesprek over aan te gaan. Het is de bedoeling dat iedereen voor de lunch datgene meeneemt dat hij/zij anders thuis zou eten en dat we dat vervolgens samen delen. Voor drinken wordt gezorgd.

### Meeleven

Omdat het kerkblad maar af en toe verschijnt, noem ik geen namen. Maar er zijn wel veel zieken in het dorp. Uitslagen kwamen met goed en met minder goed nieuws. En er zijn ook kinderen geboren waarvan de ouders graag nog even rust hebben. Anderen kregen een woning aangereikt.

Het is bijzonder om te zien hoe er in het dorp meegeleefd wordt. Wilt u me iets doorgeven over uzelf of een dorpsgeenoot, bel of mail me dan gerust even.

Goede weken!

*Aart Veldhuizen*

## VERJAARDAGEN

### Gemeenteleden die in oktober / november 2022 80 jaar of ouder mogen worden

- 03-10-2022 Dhr. M. H. Offringa  
Boarnsweachsterdyk 15a, 8526 GA Boornzwaag
- 29-11-2022 Mevr. K. de Vries – Bergsma  
Brédyk 30, 8525 ER Langweer

Voor de jarigen en al de andere lezers het volgende gedicht / overdenking:

### ONDERWEG

Uit de dorpen en steden zijn wij onderweg naar U.  
Uit de dalen en bergen zijn wij onderweg naar U.  
Met de lijdende broeders en zusters zijn wij onderweg naar U.  
Met de lachende kinderen zijn wij onderweg naar U.  
Met bouwers aan de vrede zijn wij onderweg naar U.  
Als boden van de gerechtigheid zijn wij onderweg naar U.  
Als getuigen van uw liefde zijn wij onderweg naar U.  
Als leden van uw kerk zijn wij onderweg naar U.  
Als wij het brood delen zijn wij onderweg naar U.  
Als wij de zwakken ondersteunen zijn wij onderweg naar U.  
Als wij voor de vervolgdten bidden zijn wij onderweg naar U.  
Als wij Avondmaal vieren bent U bij uw volk.

Overgenomen uit Dagboek voor 365 dagen



## VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 8 JUNI 2022

Afwezig m.k.: kerkrentmeester Reinoud de boer.

**Opening:** Voorzitter Rinny Pijpker heet allen welkom, in het bijzonder Helma van Tongeren. Het is fijn dat zij weer in ons midden kan zijn. Ds. staat even stil bij de tekst uit Handelingen 2:37 "Toen de mensen dit hoorden, werden ze diep in hun hart geraakt en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: "Vrienden, wat moeten wij doen?" "Keer het om, je kunt er beter gewoon zijn en de dingen doen". "En zo nu en dan erbij stilstaan en de vraag stellen: wat moeten we doen?", zo opperde ds. Hij gaat daarna voor in gebed.

### Ingekomen stukken:

Classis Fryslân: herverkiezing afgevaardigde, ds. P.J. Buck. Vergadering stemt hiermee in en ook met de voorgestelde wijze van verkiezingen via de scriba van de Classis.

**Notulen 20 april 2022** worden na een kleine wijziging goedgekeurd.

N.a.v.: Gezamenlijk eten in de Hoekstien gaat in oktober weer van start.

### Mededeling predikant:

Om te voorkomen dat de afstand tussen de classis en de landelijke kerk te groot wordt, willen ds. en ds. Gerda Keijzer voorstellen bij de Tsjûkemargemeentes om 1 of 2 keer per jaar met 1 of 2 afgevaardigden bijeen te komen om dingen te bespreken die de landelijke kerk aangaan.

### Terugblik diensten:

Hemelvaartsdag: Het was een heel inspirerend en gezellig gebeuren samen met PG Op 'e Noed, zo wordt vastgesteld. Voor herhaling vatbaar!

### Evaluatie 4 mei herdenking:

Deze herdenking was samen met Plaatselijk Belang Langweer georganiseerd en de kerk was beschikbaar gesteld. Vergadering stelt vast dat het beter is als Plaatselijk Belang het initiatief voortaan neemt, en daarna zal de kerk aanhaken. De scriba brengt Pl.Bel. op de hoogte.

### Vooruitblik diensten:

18 dec.: Het Koor 'Agricola' is bereid gevonden om in onze kerk op te treden met 'Lessons en Carols' (traditie op die dag in de Engelse Kerk). Het koor zal 's avonds in Groningen optreden.

### Ouderlingen:

\* Het pastoraat is besproken.

\* Op 17 mei is het bezoekwerk geëvalueerd met alle bezoekdames.

\* De koffieochtenden in het voorjaar konden niet doorgaan i.v.m. taalles in de Hoekstien. In het najaar willen we weer koffieochtenden, (1 keer in de maand) organiseren.

\* Kliederkerk zal weer opgestart worden. Er zijn enkele jonge mensen bereid gevonden om mee te helpen organiseren.

**Diakenen:** Er waren veel donaties voor de Oekraïense vluchtelingen, waarvoor dank.

**Kerkrentmeesters:** In de polder is men begonnen met het omhoog brengen van het water.

**Nieuwe ambtsdragers.** Marten Klaas Brinksma en Henk Westra hebben zich bereid verklaard om het ambt van kerkrentmeester op zich te nemen. Op 4 december zal de bevestiging zijn en dan wordt afscheid genomen van kerkrentmeester Fokke Hoekstra.

**Toekomst Kerk Langweer:** Allen hebben kunnen lezen over het gehouden symposium voor de hele Classis op 21 mei. Thema: 'Een kerk die toekomst heeft'. Inspirerende woorden van ds. Wim Beekman en daarnaast de dagelijkse praktijk in verschillende gemeentes kwamen ter sprake. De krimp van de landelijke kerken is een zorg voor bijna alle kerken en hoe gaan we daarmee om? Ook Langweer kampt met deze zorgen voor de toekomst. Wat als er nog maar een paar mensen zijn die 'de boel draaiende houden'. Vergadering stemt in met het idee om eerst een 'afslankplan' te maken, en dan pas daarover te discussiëren. Wordt vervolgd! Daarna kan er een nieuw beleidsplan gemaakt worden. "Hoe willen we present zijn als gemeente?"

**Nieuwe vergaderdata voor de kerkenraadsvergaderingen** worden vastgesteld:

31 augustus, 12 oktober, 23 november 2022 en 11 januari 2023.

### Wat verder ter tafel komt:

\* Alle kerkdiensten voor 2023 zijn al ingeroosterd door de nieuwe preekvoorzitter Els Theel.

\* De Pinksterbloemen zijn geschonken aan Wimke Kampen als blijk van waardering voor het regelen van de wekelijkse bloemen en het sturen van de bemoedigende kaarten, namens de kerk. Zij bedankte voor dit gebaar.

**Sluiting:** Pieter Brinksma leest een gedicht uit het NLB, "In ons hart en in ons huis de zegen van God" uit Iona Abbey Worship Book. De voorzitter bedankt allen voor de aanwezigheid en inbreng.

## VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN

### Opbrengst collectes juni/juli 2022

5 juni	€ 161,55	Kerk in Actie Zuid Afrika
12 juni		Gezamenlijke openluchtdienst
19 juni	€ 46,40	
26 juni	€ 125,27	Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat
3 juli	€ 113,68	
10 juli	€ 102,54	
17 juli	€ 100,12	
24 juli	€ 93,30	Hart van Moldavië
31 juli	€ 55,80	

### Bijzondere diaconale collecte

#### 25 september Vredeswerkcollecte Kerk in Actie Colombia zending

#### Vrouwen als vredestichters

Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC.

Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen

die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van bijbelverhalen is hierbij een belangrijke inspiratiebron.

## 2 Oktober Israëlzondagcollecte Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden

Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust.



## 16 oktober Kerk in Actie Indonesië Wereldvoedseldag Een beter inkomen voor Javaanse boeren



tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen.

Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties

op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van

producten. Het project is zo succesvol dat het wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi.

## 6 november Collecte Kerk in Actie Zambia zending Uitzending Thijs en Marike Blok

In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. De theologische faculteit Aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn als theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze universiteit uitgezonden. De predikanten die zij samen met hun Zambianse collega's opleiden leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. In de opleiding is ook aandacht



voor praktische onderwerpen zoals hiv/aids, man-vrouw-vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering.

## 20 november Collecte Protestantse kerk Eeuwigheidszondag

### Samen gedenken in dorp of stadswijk

De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse kerk in Nederland bieden aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben gehad met verlies en rouw. Deze vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en naar muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor is. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn.

### Overige informatie van de Diakenen

Na twee jaren waarin we door corona in Langweer geen **kerstmiddag** van de Diaconie hebben gehad staat deze voor dit jaar weer gepland. En wel op **woensdag 14 december**. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Meer informatie volgt.

## VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEERSTERS

### Mutaties

#### Vertrokken:

Mevr. W. Gentenaar van Troelstraweg 25, Teroele naar Breda



## ADRESSEN

<b>Predikant:</b>	Ds. Aart Veldhuizen, Legebuorren 67, 8525 GX Langweer. <a href="mailto:aart.c.veldhuizen@gmail.com">aart.c.veldhuizen@gmail.com</a>	Tel. 06 -107 021 65
<b>Ouderling scriba:</b>	Geertje Minnee-Schalkers, Lyts Dykje 14, 8525 GC Langweer <a href="mailto:scriba@kerklangweer.nl">scriba@kerklangweer.nl</a>	Tel. 0513 - 499 248
<b>Overige ouderlingen:</b>	Rinny Pijpker-van der Spoel Helma van Tongeren-Waschkiewitz	Tel. 0513 - 499 307 Tel. 06 -110 923 17
<b>Diaconie administratie:</b>	Jetske de Jong-Beuckens, Bredijk 4, 8525ER Langweer <a href="mailto:diaconie@kerklangweer.nl">diaconie@kerklangweer.nl</a> Banknummer: NL07.RABO.0334.7030.85 Project Gezamenlijke Diaconieën en Caritas: "Thomashuis Sint Nicolaasga" Banknummer: NL93.RABO.0370.6020.13	Tel. 0513 - 499 738
<b>Overige diakenen:</b>	Els Theel-Handgraaf Pieter Brinksma	Tel. 0513 - 436 900 Tel. 0513 - 499 310
<b>Kerkrentmeesters:</b>	Voorzitter: Reinoud de Boer Administratie: Fokke Hoekstra, Houtvaartweg 3, 8525 GC Langweer Ledenadministratie: Grietje de Boer-Faber, Langwarderdijk 7, 8525 DP Langweer Banknummer: NL67.RABO.0334.7007.44 <a href="mailto:beheer@kerklangweer.nl">beheer@kerklangweer.nl</a>	Tel. 06 -372 745 03 Tel. 06 -423 051 88 Tel. 0513 - 499 449
<b>De Hoekstien:</b>	Beheerder: Pietie Wildschut-v.d. Meulen, Lyts Dykje 34, 8525 GC Langweer <a href="mailto:pietiewildschut@hotmail.com">pietiewildschut@hotmail.com</a>	Tel. 06 -129 569 47
<b>Kosterpoule:</b>	Coördinatie: Marten Klaas Brinksma	Tel. 06 -108 502 22
<b>Redactie kerkblad</b>	Aukje de Jong-de Jong, It Boerein 2, 8523 NX Idskenhuisen Geertje Minnee-Schalkers <a href="mailto:kerkblad@kerklangweer.nl">kerkblad@kerklangweer.nl</a>	Tel. 0513 - 853 637 Tel. 0513 - 499 248 Tel. 0513 - 431 407
<b>Website</b>	Els Theel-Handgraaf Aukje de Jong- de Jong Website protestantse gemeente te Langweer: <a href="http://www.kerklangweer.nl">www.kerklangweer.nl</a>	Tel. 0513 - 436 900 Tel. 0513 - 853 637



# PG OP 'E NOED

## EEN KERK-APP VOOR OP 'E NOED?

De Grote Kerkenraad heeft in het voorjaar van 2022 besloten om een kerk-app in gebruik te nemen. Een kerk-app is een modern, praktisch en verbindend communicatiemiddel. De website is er voor de buitenwereld, maar de kerk-app voor de kerkleden zelf. Een kerk-app vergemakkelijkt en stimuleert de verbinding tussen de leden van de Colleges, commissies, activiteitengroepen en vooral van kerkleden onderling. Via de kerk-app kan de kerkenraad snel informatie naar u sturen.

In andere grote en kleine gemeentes draait de kerk-app al een tijdje tot grote tevredenheid van de leden. Er is geen reden om aan te nemen dat het in onze gemeente anders zou gaan. Daarom heeft de kerkenraad besloten deze app ook in Op 'e Noed in te voeren. Bovendien: een contract loopt minimaal één jaar; een mooie periode om het uit te proberen.

### Passend bij missie en visie

Bepaalde interne communicatiemiddelen worden in de huidige vorm door het invoeren van de kerk-app op den duur

wellicht overbodig, zoals de papieren nieuwsbrief en het gedrukte Jaarprogramma. Dat zou minder papier betekenen en dat past bij duurzaamheid en 'een groene kerk'. Maar de komende jaren zullen we de Ontmoeting en het Jaarprogramma blijven afdrukken voor de leden die geen tablet of smartphone hebben.

Een kerk-app hoeft niet in één keer alles 'op de kop' te zetten. Het aantal gebruikers kan en zal in de loop van de tijd toenemen. Waarschijnlijk zijn in het begin de actieve leden de hoofdgebruikers en zal, net als een steen in de vijver, het aantal nevengebruikers langzaam groeien.

### Vindplaats van informatie

De kerk-app is een verzamelplaats van alle informatie die je in de kerk nodig hebt: nieuwtjes, adresgegevens, roosters, agenda's en kerkdiensten. Nu staat er eigenlijk overal wat. Met een kerk-app staat alles bij elkaar, of verwijst naar elkaar. Bovendien kunnen er op de kerk-app groepen gevormd worden van 'jonge gezinnen', een 'marktplaats' waar

bruikbare spullen uitgewisseld kunnen worden, een organistengroep, bakken en koken, foto van de week, enz., enz.

### Menu en velerlei links

Hoe werkt het? Je pakt je telefoon en je klikt op de kerk-app (op het logo van Op 'e Noed). Alles staat erin. Er is een homepage waar het actuele nieuws op staat, geboortes, kerkdiensten e.d. Via het menu kom je vervolgens op allerlei deelonderwerpen: weekagenda, berichten, gespreksgroepen,

Je hebt je eigen account, waarbij je kunt aangeven: je privacy-instellingen, of je wel/geen bliebies wilt en waarvan, je kunt een foto van jezelf toevoegen (zo ontstaat een 'smoelenboek') etc. Via de kerk-app mail je ook heel gemakkelijk even met een ander lid. Je kunt berichten en foto's plaatsen of met elkaar chatten. Dat verlaagt ook de drempel om elkaar op te zoeken. Je kunt oproepjes doen, wat afspreken of je ergens voor opgeven. Voor bepaalde onderdelen van de app moet je een code hebben. Dit i.v.m. de privacy.

### Beheerders

Met de leverancier Donkey Mobile is er in principe één persoon uit Op 'e Noed contactpersoon. Maar hoe zit het met het beheer als het eenmaal draait? Het gaat anders dan bij onze website. Daar kunnen alleen enkele webmasters de inhoud maken of wijzigen. Weliswaar op basis van aangedragen info van derden. Maar bij de kerk-app heeft elk aandachtgebied (diaconie, kosters, beamteam, etc.) zijn/haar eigen beheerder die dit gebied actueel houdt.



### Collecte-app

Met de kerk-app kan er ook digitaal gecollecteerd worden. Via de kerk-app kun je contact maken met je bank en een bedrag opwaarderen in de kerk-app. Daar kun je dan telkens een gift van overboeken naar diaconie of kerk. Natuurlijk kun je je giften ook in het 'ponkje' blijven doen. Maar steeds meer mensen hebben geen contant geld meer bij zich en vinden digitaal collecteren daarom gemakkelijker. Richting Belastingdienst heeft het ook een voordeel: het opwaarderen van tegoed of het geven van een eenmalige gift komt onder vermelding 'gift' met de naam van de kerkelijke gemeente op het bankafschrift te staan. Gemeenteleden kunnen dus in hun bank-app heel makkelijk zien wat er gegeven is.

### Techniek

De app werkt op de smartphone en op een tablet.

### Wat kost het?

Elk jaar bestaan de vaste kosten uit de gebruikerskosten: 75 euro (tot 200 gebruikers) tot 100 euro (boven de 200 gebr.) per maand. In het eerste jaar zijn de startkosten 439 euro. Alles excl. btw. Bij het laatste is inbegrepen dat de beheerders van de Op 'e Noed-app de accounthulp van Donkey Mobile kunnen bellen voor hulp en advies.

### Wanneer is de kerk-app te gebruiken?

We hopen dat we dit najaar met de kerk-app kunnen starten. We zullen u stap voor stap informeren hoe u de kerk-app op uw eigen smartphone of tablet kunt installeren en hoe u die kunt gebruiken.

## KERKLUNCH

Het nieuwe seizoen met het jaarthema 'Aan tafel!' was nog niet eens begonnen, of wij zaten al met 27 personen aan tafel op zondag 28 augustus. We genoten er van een kerklunch. En van elkaar natuurlijk, want we hadden elkaar veel te vertellen. Het was reuze gezellig en ook lekker. Een dikke pluim voor Tjitske en haar team!





## VANUIT IJSSELMUIDEN



### Fluiten

Nu ik al zes jaar bij jullie ben, durf ik wel iets gekks van mezelf te vertellen: Ik mag graag fluiten. Liedjes en melodietjes. Heerlijk. Lekker hard. Daarbij schuw ik de liederen uit het Liedboek niet. Maar ook allerlei andere melodietjes. Op een trieste dag, of een dag waarop het werk niet wil vlotten, fluit ik het liefst hard en vals. Dat haalt de 'angel' uit de benarde situatie. De melkstal is een geliefde plaats om te fluiten, vooral omdat de meisjes nooit aanmerkingen maken over het repertoire. Maar ook tijdens het ophangen van de was of het boenen van de badkamer geef ik graag een riedel weg. Het liefst zou ik ook nog kunnen fluiten op m'n vingers. Zo gemakkelijk als je iemand moet roepen die een eindje weg is. Maar jammer, die kunst beheers ik niet.

Toch schijnt er iets niet te kloppen met dat fluiten. Toen ik ooit op zondagmorgen zachtjes fluitend naar de kerk in mijn eerste gemeente liep, keerde een vrouw zich geschrokken om en zei met grote ogen 'Ik dacht dat er een man achter mij liep'. Op dat moment besepte ik voor het eerst dat een fluitende vrouw niet altijd als 'gewoon' wordt beschouwd. Een fluitende man, alla, maar Eva die haar lippen tuit voor een melodietje, dat is andere koek.

Maar denk maar niet dat ik er mee stop. In deze tijd, waarin iedere Nederlander zichzelf moet kunnen zijn, wat voor geslacht en gewoontes hij of zij ook heeft, voel ik me vrij om er mee door te gaan. Mocht u binnenkort dus ergens een liedje horen fluiten, kijk dan niet verbaasd. Groot kans dat het uw plaatselijk herdershond is.

### Over 'smombies' en 'infobesitas'

In dagblad Trouw las ik een artikel over de manier waarop mensen met hun smartphone omgaan. In las het met rode oortjes, en herkende tot mijn schande veel van wat de schrijver benoemde. De telefoon als verlengstuk van je hand... Altijd de telefoon bij je willen hebben... (Waar is de tijd dat we zonder mobiel de deur uitgingen???) Bij het artikel hoorde ook een YouTube filmpje. Het was een opname van een jaar of twintig geleden, waarin mensen geïnterviewd werden over het gebruik van hun telefoon. Oud en jong gaven aan dat ze niet van plan waren hun mobiel mee te nemen als ze van huis gingen. 'Goeiendag', dacht ik, 'dat meende ik zelf ook lange tijd'. Maar als ik nu onderweg ben, en ik kom erachter dat ik mijn telefoon vergeten ben, dan keer ik om en ga terug. Mijn bankpas zit in het hoesje en mijn rijbewijs, maar ik vind het ook een naar idee dat ik niet te bereiken ben, of dat ik zelf niemand kan bereiken. Bovendien, je zult maar ergens moeten wachten op iets of iemand, wat doe je dan zonder telefoon!?! Volgens het artikel zijn velen van ons ondertussen 'smombies' geworden: smartphone-zombies, die zich niet meer kunnen vermaken zonder hun telefoon. Die liever op hun scherm kijken dan om zich heen.

Een andere 'aandoening' die je kunt oplopen door je telefoon is 'infobesitas', oftewel niet in staat zijn weerstand te bieden aan de informatiestroom die dagelijks op ons afkomt. Ik geef meteen toe dat ik daar ook aan 'lijd'. Vooral in politiek gevoelige tijden klik ik de NOS-app door de dag heen regelmatig aan om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Biedt deze app geen nieuws meer, dan schakel ik over op de Trouw-app. Voor het slapengaan nog even het laatste nieuws checken. Mja, ik ben behoorlijk besmet. Gelukkig hebben mobiele telefoons een handige functie: je kunt de schermtijd controleren. Dat viel me niet mee.... Tijd om af te kicken....



*Ds. Gerda Keijzer*

## VAN DE DIACONIE

### Vakantietasjes voor kinderen uit Oekraïne

Net als vorig jaar deed de diaconie mee aan de actie vakantie tas. Vorig jaar was de actie voor de kinderen van de voedselbank, dit jaar voor de kinderen die gevlucht zijn uit Oekraïne. De tasjes konden besteld worden bij kerk in actie, hierna werden ze gevuld met speelgoed voor in de vakantie. Kinderen van 0 tot 13 kregen een tasje, de diaconie heeft ervoor gezorgd dat de tasjes gevuld werden met speelgoed. Op vrijdag 15 juli zijn de tasjes uitgedeeld bij de opvang locaties de ijsvogel en de oorsprong.

Bij de kinderen die aanwezig waren zorgde dit voor blijde en verraste gezichtjes. We hopen dat de kinderen er deze vakantie veel plezier van hebben gehad en dat ze voor even de nare ervaringen mogen vergeten.

### Gezamenlijke diaconieën/Caritas

Hierin zijn vertegenwoordigd de diaconie van Langweer, Scharsterbrug/Ouwsterhaule en de RK Nicolaas kerk. Vertegenwoordigers vergaderen ongeveer 3 keer per jaar. De opbrengst van 2 jaar wordt o.a. besteed aan een lokaal project. De afgelopen 2 jaar is er gespaard voor het Thomashuis, binnenkort gaan we dit bedrag overhandigen. De komende 2 jaar sparen we voor de Edwinstichting in Langweer. Momenteel is er contact met de locatiemanagers van de Ijsvogel en de Oorsprong, om de Oekraïense vluchtelingen de gelegenheid te bieden om naar de optocht tijdens de Merke te kijken. Het VVV heeft de kaartjes ter beschikking gesteld en wij bieden hen aansluitend een drankje en wat lekkers in de parochie aan. Het is mooi om met omliggende gemeenten diaconaal samen te werken.

## VAN DE KERKRENTMEESTERS

### Algemeen

In deze rubriek houden wij u op de hoogte van het werk van de kerkrentmeesters.

Dit gaat over het geld en goed van uw kerk: het geld dat binnenkomt aan bijdragen e.d. en het geld dat er uit gaat aan pastoraat, onderhoud kerkgebouwen en de kosten van het houden van kerkdiensten. Mocht u/jij vragen hebben of is iets niet duidelijk: vraag het ons!

### Pinkstercollecte

De Pinkstercollecte heeft het mooie bedrag van € 1.419,50 opgeleverd, wat geheel ten goede komt aan het pastoraat in onze eigen gemeente. Door het nieuwe systeem i.p.v. acceptgiro's kwamen er nog lang bedragen binnendruppelen; daarom nu pas het eindresultaat.

Onze hartelijke dank voor alle bijdragen!

### Geschakeld

De meeste abonnees van Geschakeld hadden een automatische machtiging ingevuld voor de incasso van het jaarlijkse abonnementsgeld: heel fijn, dit bespaart onze vrijwilligers veel werk! De overige mensen moesten aangeschreven worden met het verzoek om het bedrag van € 15,- over te maken: Wellicht willen zij alsnog overwegen om een machtiging in te vullen?

### Rondgang

Op 22 juni j.l. was weer de jaarlijkse rondgang langs onze kerkgebouwen en begraafplaatsen.

Over het algemeen zag het er goed uit: er waren wat kleinere punten, die de aandacht verdienen, zoals een stukje dakgoot vervangen, een baarhokje verven, een mededelingenkastje verven, snoeiwerk e.d. Het lijstje met punten hopen we in de loop van het komend seizoen weer af te werken.

Binnenkort wordt gestart met nieuw voegwerk van de buitenmuur van de kerk Idskenhuisen.

### Afscheid

Aansluitend op de rondgang hebben wij, onder het genot van een hapje en een drankje, in Unitas afscheid genomen van Anita Spijksma. Zij heeft een lange reeks van jaren het college versterkt en heel veel werk verzet: dit was "een gouden kracht", die we zeker gaan missen!

De dank werd bekrachtigd met een mooi boeket bloemen! Heel blij zijn we dat ze de administratie van de Begraafplaatsen, samen met Wessel, blijft verzorgen.

### Wijkindeling

Door het vertrek van Anita en de komst van onze nieuwe kerkrentmeester Hendriekje Sijbesma (en ook nog een vacature) hopen we in onze eerstvolgende vergadering de wijkindeling vast te stellen, zodat die in de e.v. Geschakeld gepubliceerd kan worden.

## OMZIEN NAAR ELKAAR

### Bedankje

Hartelijk dank!

Blijd verrast wie ik doe't ik de blommen fan 'e tsjinst op 21 augustus ûntfange mocht.

*Tige tank, Paul Dirksen*

### Bloemengroet vanaf 10 juli

10-07-2022	Marinus Reitsma en Sybrechtsje Stoker
17-07-2022	Pieter Dijkstra en Ibeltje Waterlander
24-07-2022	Antje Eliveld
31-07-2022	Jaap van der Heide
07-08-2022	Anneke Adema
14-08-2022	Mevr. Haanstra-de Boer
21-08-2022	Paul Dirksen
28-08-2022	Ylona Veenje

### Verjaardagen 80 plussers

#### September

2	Mevr. IJ van der Molen-Holtrop Rengersstraat 22, 8521 LE Sint Nicolaasga
8	Mevr. S. Hofman-Schippers De Oergong 51, 8521 GA Sint Nicolaasga
12	Dhr. D. Bokma Stationsstraat 1 k54, 8521 JT Sint Nicolaasga
14	mevr. C.W. Osinga-Eppinga De Greiden 2, 8523 NM Idskenhuisen

19	Mevr. F. Landman Groenendal 4, 8521 LK Sint Nicolaasga
20	Mevr. IJ. Oosten-Oosterhof Stationsstraat 1, k 02, 8521 JT Sint Nicolaasga
30	Dhr. G. Hoeksma Uranusstraat 1, 8512 LZ Sint Nicolaasga

#### Oktober

1	Mevr. D. Folkertsma-Abma Stationsstraat 23, 8521 JT Sint Nicolaasga
4	Dhr. C.J. de Vries Bouwen 15, 8521 KN Sint Nicolaasga
6	Dhr. T. Bijl De Trochreed 3, 8522 MH Tjerkgaast
8	Dhr. T. Posthuma Bramerstraat 1, 8523 NE Idskenhuisen
10	Mevr. I.D. Waterlander Stationsstraat 15, 8521 JT Sint Nicolaasga
11	Mevr. B. Tuiten-Plantinga Harddraversweg 4 0047, 8501 CM Joure
12	Mevr. S. de Vries-Schrale It Sein 50, 8521 DN Sint Nicolaasga
15	Mevr. J. Posthuma-van den Boomgaard Bramerstraat 1, 8523 NE Idskenhuisen
19	Mevr. D. Kornelis-de Jong Stationsstraat 1 K43, 8521 JT Sint Nicolaasga
25	Mevr. T. de Glee-Douma Vegilinstraat 24, 8521 KV Sint Nicolaasga



### Wybren Bijlsma

\* 26 juli 1930

† 13 juli 2022

Op de rouwbrief van Wybren Bijlsma staan twee kenmerkende afbeeldingen. Op de buitenkant een foto van Wybren, leunend op een hek, turend in de verte. In de binnenkant van de brief een foto van kievit met haar jong.

Wybren was een natuurmens. Hij kon daar boeiend over vertellen. Eieren zoeken, langs de kant van de weg stilstaan om te kijken hoe een reiger een prooi pakte, alles uit de natuur trok hem. Hij wist er ook veel van. Hij vond ooit het eerste kievitsei van het jaar.

Wybren Bijlsma, een bijzondere man. Hij zat nooit om een verhaal verlegen. Hij was gedreven. Vooral waar het zijn bedrijf betrof. Maar hij was ook een familie-man. Twee jongens kreeg hij, samen met zijn vrouw Gé: Douwe en Jakob. Bovendien kreeg hij een schoondochter, Loes, en drie kleinkinderen. Hij was dol op hen. Maar Gé was de spil waar het allemaal om draaide in het gezin.

Vorig jaar moest Wybren haar loslaten. Dat viel hem zwaar. Ze waren zo op elkaar ingespeeld. De stoere man die hij was werd opeens kwetsbaar.

Wybren ging haast nooit naar de kerk. Alleen met kerst en bij bijzondere gelegenheden zag je hem in de kerk. Maar hij was beslist niet ongelovig. Elke dag las Gé hardop uit de bijbel en hij kende heel veel verhalen op zijn duimpje. Maar hij paste niet in het hokje van 'kerkganger'. Hij vond God niet in een gebouw, maar in de natuur. Hij zag het wonder van de schepping en verwonderde zich zijn hele leven daarover. Wat kun je allemaal verwachten van een God die het mogelijk maakt dat een kuikentje groeit in een ei? En dat datzelfde kuikentje van binnenuit de schaal openbreekt, opdroogt aan de lucht en warmte van de moeder, opstaat en zijn moeder achterna loopt? Wybren was geen man die dat soort vragen hardop overdacht. Het was te groots voor hem. Maar het had wel zijn aandacht.

Onverwacht is er een einde gekomen aan zijn leven. Zijn lijf was op. Met liefde en respect, met een lach en een traan, hebben we zijn leven herdacht tijdens de dankdienst die gehouden werd op 18 juli. Hij mag nu rusten in de aarde, èn in de liefde en aandacht van de Heer.

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen de troost toe van mooie herinneringen aan hun heit en pake.

*Ds. Gerda Keijzer*



### Wiepkje Miedema

\* 10 januari 1935

† 8 augustus 2022

Wiepkje Miedema werd geboren in Gaast. Ze was een boerendochter. Daar hoorde onder anderen bij dat ze als kind al mee ging naar het land om te melken. Maar er zullen haar meer taken zijn toebedeeld. Zo ging het in die tijd. Met haar moeder had ze een goede band, maar haar vader was een overheersende man. Meisjes telden voor hem niet mee. Dat moet haar pijn hebben gedaan.

Wiepkje trouwt met Kobus Eppinga. Ze gaan wonen op de boerderij in Wyckel en krijgen samen vijf kinderen. Ze is een zorgzame moeder. Het huwelijk houdt jammer genoeg geen stand en uiteindelijk gaat Wiepkje in Joure wonen.

Wiepkje is geen mensenmens die veel mensen om haar heen nodig heeft. Haar kinderen zijn wel belangrijk voor haar. En haar kleinkinderen niet te vergeten. Dat is eigen. Maar ze kan ook prima alleen zijn. Zoon Piet emigreerde al jong naar Amerika, maar mem heeft hem daar drie keer opgezocht.

Wiepkje heeft goede jaren in Joure. Toch kwam er een tijd dat ze meer zorg nodig had. Die vond ze in Doniahem. Daar heeft ze anderhalf jaar gewoond.

Langzaam raakte ze haar krachten kwijt. Op een briefje schreef ze welke liederen gezongen moesten worden tijdens haar uitvaart. Eén daarvan was psalm 56, een lied van David over God die ons kent, onze tekortkomingen en onze angsten, ons geluk en ons verdriet. God vangt onze tranen in zijn kruik, schrijft de psalmdichter. Zij tellen voor hem. Verdriet is niet zinloos. Onze Heer schat het op waarde.

De psalm wordt besloten door een lofzang over God die ons ontrukkt aan de dood en laat leven in het licht. In dat vertrouwen hebben wij op dinsdag 16 augustus afscheid genomen van Wiepkje Miedema.

Wij wensen Hindrik, Piet, Tineke, Willem en Sibren, hun partners en hun kinderen de troost van God en van de mensen toe.



*Ds. Gerda Keijzer*

## ADRESSEN

<b>Prot. gem. Op 'e Noed</b>	Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga (NIET voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen) <a href="mailto:info@pkn-openoed.nl">info@pkn-openoed.nl</a> , <a href="http://www.pkn-openoed.nl">www.pkn-openoed.nl</a> IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. Protestantse gemeente Op 'e Noed	
<b>Predikanten</b>	Ds. Gerda Keijzer, Klaver 32, 8271 DL Ijsselmuiden <a href="mailto:stoel-keijzer@planet.nl">stoel-keijzer@planet.nl</a>	06 - 826 949 98
<b>Preses</b>	Jan de Jong, Bramerstraet 25, 8523 NE Idskenuizen <a href="mailto:jandejong727@gmail.com">jandejong727@gmail.com</a>	(0513) 43 61 04
<b>Scriba</b>	Jannie van Koten, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenuizen <a href="mailto:scriba@pkn-openoed.nl">scriba@pkn-openoed.nl</a>	
<b>Kerkelijk Bureau</b>	(voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen) Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga <a href="mailto:pdirksen@kpnmail.nl">pdirksen@kpnmail.nl</a>	(0513) 43 10 89
<b>Kosters</b>	<u>Idskenuizen</u> : contactpersoon: Wico Koolstra, De Spoarbyls 10, 8521 DK St. Nicolaasga, <a href="mailto:w_koolstra@hotmail.com">w_koolstra@hotmail.com</a> <u>St. Nicolaasga</u> : contactpersoon: Pieter Dijkstra, Dobbeleane 56, 8521 KR St. Nicolaasga, <a href="mailto:pieter-renske@hotmail.com">pieter-renske@hotmail.com</a> <u>Tjerkgaast</u> : Bottje Hoogeveen, Gaestdyk 54, 8522 MX Tjerkgaast <a href="mailto:keesenbottje@outlook.com">keesenbottje@outlook.com</a>	06 - 204 581 02 (0513) 43 11 62 (0514) 53 13 48
<b>Beheerder kerk Idskenuizen</b>	Tjitske van Koten-Dijkstra, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenuizen, <a href="mailto:vankoten@home.nl">vankoten@home.nl</a>	(0513) 43 14 75
<b>College van Kerkrentmeesters</b>	<u>Voorzitter</u> : Wico Koolstra, De Spoarbyls 10, 8521 DK Sint Nicolaasga <a href="mailto:w_koolstra@hotmail.com">w_koolstra@hotmail.com</a> <u>Penningmeester</u> : Hiltse Hoekstra-Kuperus <a href="mailto:facturen@pkn-openoed.nl">facturen@pkn-openoed.nl</a> IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. protestantse gemeente Op 'e Noed	06 - 204 581 02 06 - 504 689 41
<b>Ouderlingenberaad</b>	<u>Contactpersoon</u> : vacant	
<b>Diaconie</b>	<u>Voorzitter</u> : Nel Pit, Oer it Spoar 2, 8521 DJ Sint Nicolaasga <a href="mailto:nelpit@gmail.com">nelpit@gmail.com</a> <u>Penningmeester</u> : vacant IBAN: NL60RABO0334700191 t.n.v. diaconie Op 'e Noed	(0513) 85 09 76
<b>Jeugdwerk</b>	<u>Contactpersoon</u> : vacant IBAN: NL40.RABO.0176.9258.80 t.n.v. jeugdraad Op 'e Noed	
<b>Administratie begraafplaatsen</b>	Anita Spijksma en Wessel Spijker Postbus 44, 8520 AA Sint Nicolaasga, t.a.v. Begraafplaatsen <a href="mailto:begraafplaats@pkn-openoed.nl">begraafplaats@pkn-openoed.nl</a> , <a href="http://www.begraafplaatsen-openoed.nl">www.begraafplaatsen-openoed.nl</a> IBAN: NL22.RABO.0359.5711.90 t.n.v. begraafplaats prot. gem. Op 'e Noed	06 - 49 28 28 91 (ook Whatsapp)
<b>Geschakeld</b>	<u>Contactpersoon</u> : Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga <a href="mailto:pdirksen@kpnmail.nl">pdirksen@kpnmail.nl</a> IBAN: NL02.RABO.0334.7970.71 t.n.v. kerkblad Geschakeld	(0513) 43 10 89
<b>Ontmoeting</b>	Alie Runia, Lytse Buorren 19, 8523 NL Idskenuizen <a href="mailto:alierun58@gmail.com">alierun58@gmail.com</a>	(0513) 43 24 98
<b>Beamteam</b>	Alex van der Wal, Dobbeleane 59, 8521 KS St. Nicolaasga <a href="mailto:alexenkarin@delta.nl">alexenkarin@delta.nl</a>	06 - 212 843 56

Inleveren kopy  
maandag 14 november  
voor 12.00 uur!