

➤ Diaconaat en Communicatie

Docent: ds. Cees Glashouwer, emeritus predikant te Harlingen

Als kerk-zijn iets actiefs inhoudt, wat is daar dan van te merken, zowel binnen de kring van gelovigen als in de wereld rondom? En wat zou er misschien te merken moeten zijn?

Cees Glashouwer is nauw betrokken bij de voedselbank in Harlingen. In het onderdeel 'presentie van de kerk in de samenleving' komen met name het diaconaat en de hedendaagse ontwikkelingen aan de orde.

Eerst maken wij een vergelijking tussen de kerk van nu en de vroege kerk. Boeiend is dat het vroege christendom groeide dankzij de vele rampen en pandemieën.

Daarna staat het inspirerende boek 'Goede wijn' van dr. J. Hendriks op het programma.

Open college dinsdag 9 januari 2024, aanvang 20.00 uur

Dr. Sytze Ypma:

'De aarde is rond en de schepping is vierkant'.

Van belangstellenden wordt een bijdrage gevraagd van € 5.

Locatie: Bogerman, Hemdijk 2 te Sneek.

Aanbod voor oud-cursisten: Aanschuiven bij reguliere vakken.

Speciaal voor oud-cursisten bestaat de mogelijkheid een blok van vijf lessen te volgen.

De kosten hiervoor bedragen € 35 per blok.

Aanmelden via info@tvgsneek.nl.

Zie voor meer informatie over de cursus in Sneek:

www.tvgsneek.nl



www.tvgsneek.nl

**Cursus TVG in Sneek
Wegwijs in geloof en theologie**

**Een cursus theologische basisvorming
en verdieping**

Aanbod 2023 – 2024

Algemene informatie

Het cursusseizoen 2023-2024 start op dinsdag **19 september** om 20.00 uur met een open gastcollege over 'de pastorale zorg in het ziekenhuis in deze tijd' door ds. Jan Willem Uringa die als predikant verbonden is aan het MCL in Leeuwarden. Locatie: Scholengemeenschap Bogerman, Hemdijk 2 te Sneek (tweede ingang).

Tijdens deze bijeenkomst zullen ook de docenten zich presenteren.

De lesavonden beginnen op dinsdag 3 oktober. Van 19.00 tot 22.00 uur worden er twee lessen per avond gegeven. Het cursusjaar eindigt op 2 april 2024.

De cursus bestaat uit een cyclus van drie jaar waarin jaarlijks in september/oktober kan worden ingestapt. Het is uiteraard mogelijk om één cursusjaar te volgen.

Het cursusgeld bedraagt € 220 per cursusjaar. Mocht dit bedrag een bezwaar zijn, dan kan er een beroep gedaan worden op het cursistenfonds.

Aanmelden: via e-mailadres info@tvgsneek.nl.

Informatieadressen:

Dr. Jan Henk Hamoen, cursusleider; telefoon 0513 551 409.

Nelly Meijer-Torenstra, telefoon 058 215 72 31 (ook voor informatie over het cursistenfonds); info@tvgsneek.nl.

Zie ook onze website.

Vakken en inhoud

➤ Oude Testament

Docent: Aliëtte Meerveld-Poortinga MA, Predikant te Roden

Het Oude Testament is een eeuwenoude verzameling boeken. De teksten zijn van grote betekenis geweest voor mensen uit allerlei plaatsen en tijden. Wellicht hebben de teksten ons ook nog iets te vertellen. Maar hoe moeten we deze verhalen lezen? Moeten we op zoek naar de geschiedenis erachter of juist naar wat het doet in ons? Samen gaan we op zoek naar een antwoord op deze vragen. Dit seizoen zullen we in het bijzonder kijken naar wijsheid en profetie.

➤ Nieuwe Testament

Docent: ds. Jan Finnema, predikant Protestantse Gemeente te Oosthem

In zijn indrukwekkende boek 'De Bijbel; Het boek, de verhalen, de geschiedenis' (2019) noemt de Britse Anglicaanse priester en bijbelgeleerde John Barton het Nieuwe Testament de literatuur van een kleine sekte die zich verspreidde over de oostelijke mediterrane wereld en bestond in oorsprong uit onofficiële, zelfs experimentele geschriften.

➤ Dogmatiek, Ethiek, Filosofie

Docent: dr. Sytze Ypma, predikant Protestantse Gemeente te Franeker

Aan de hand van een zeer inspirerend boek *Grenzeloos God, integraal kijken naar God, mens en wereld* van Tilmann Haberer bespreken we wat klassiek de leer van drie-eenheid heet. Wat duurder gezegd, de leer van de Triniteit, de drie-eenheid van Vader, Zoon en heilige Geest. De cursus dogmatiek is dus opgebouwd rond deze leer van de Triniteit. We doen daarnaast uitstapjes naar filosofische teksten en zoeken naar de ethische implicaties van deze leer. Cruciale vraag op de achtergrond: Wat voor zin heeft deze leer voor ons leven?

➤ Jodendom

Docent: Rabbijn dr. Kineret Sittig, natuurkundige en semitica

Dit seizoen komt de nadruk te liggen op de joodse eredienst. U krijgt onder meer inzicht in wat er in de synagoge gebeurt, wat voor teksten gelezen en gezongen worden, en hoe het gebedenboek is samengesteld

➤ Geschiedenis van Kerk en Kunst

Docent: dr. Jan Henk Hamoen, emeritus predikant Protestantse Gemeente te Joure

In de drie jaren van deze cursus komt ieder jaar ook het vak kerkgeschiedenis aan de orde. In dit seizoen gaan we terug naar de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis. We kijken rond in de catacomben van Rome, verplaatsen ons naar de tijd van de woestijnvaders, wandelen rond in het Constantijnse tijdperk en bezoeken de mozaïeken van de kerken in Ravenna.

Maar ook blikken we terug op de grote scheiding tussen jodendom en christendom.

➤ Liturgie, rituelen en traditie

Docent: drs. Jelle Rollema, kerkmusicus en theoloog

Onder invloed van de oecumenische contacten is er in de protestantse kerken een hernieuwde belangstelling voor rituelen ontstaan. Tijdens de drie cursusjaren kijken we naar hoe het christendom in samenspraak met de veranderende cultuur zichzelf telkens in ritueel opzicht opnieuw uitvond in samenspraak met de cultuur van die tijd. Dit cursusjaar staan de veranderingen in de periode van de late middeleeuwen en de Reformatie centraal, met speciale aandacht voor eucharistie en avondmaal.

➤ Wereldgodsdiensten, spiritualiteit

docent: dr. Frans Weeda, emeritus predikant Protestantse Gemeente te Vlieland

De tweede godsdienst van Nederland, de Islam, heeft bij veel mensen geen beste reputatie. De belangrijkste reden daarvoor is dat Islam en terrorisme vaak in één adem worden genoemd. Dat sluit aan bij een gevoel van dreiging dat in Europa eeuwenlang gevoeld is. Dit beeld wordt gretig bevestigd door partijen die van het afgeven op de Islam hun 'verdienmodel' hebben gemaakt.

Zijn er nog schatten te vinden binnen de Islam, die we in onze tijd heel goed kunnen gebruiken, maar die verborgen blijven door de scherpe polarisatie?

Het is deze vraag die we dit najaar gaan verkennen in de vijf lessen over de Islam.