



Geschakeld

Gezamenlijk kerkblad van de protestantse gemeente Langweer en Op 'e Noed

september 2024

Graf

Op een mooie zondag tijdens mijn vakantie besluit ik na de kerkdienst te gaan fietsen. Eerst maar eens richting Elburg, en dan zien we wel verder. Voor Elburg sla ik een zijweg in, de Noord-Veluwe op. Al snel weet ik niet meer waar ik ben. Zo af en toe komen er huizen voorbij die ik vaag ken. Leuk, zo'n ritje. Maar opeens ben ik weer op bekend gebied en fiets langs de begraafplaats waar mijn voorouders van moederskant begraven liggen. Ik zoek het graf van mijn grootouders op en sta even later voor een steen van mijn opa Wolter Stijf, overleden 4 juli 1974. Vijftig jaar geleden dus. De tekst op de steen komt uit 2 Timoteüs 2: 'De Heere kent degenen die de zijnen zijn'.

Weer op de fiets vraag ik me af waarom voor deze tekst gekozen is. Ik kan het niemand meer vragen. Daarom vul ik het zelf maar in. Opa kwam uit een gelovig gezin en groeide op in een dijkdorp langs de Zuiderzee. Zijn vader stierf jong. Ooit hoorde ik van iemand die hem gekend had, dat mijn opa zijn vader op een donkere avond op de onverlichte dijk een klap had gegeven met zijn tabaksdoos, omdat hij dacht dat het de jongen was die zijn meisje van hem af wilde troggelen. De klap kwam hard aan en zijn vader heeft er zware gevolgen van ondervonden. Dit moet een ervaring zijn geweest die Wolters leven heeft getekend.

Hij trouwde met een weduwe met drie kinderen. Ze heette Leentje. Het was een heel goed huwelijk. Mijn moeder werd geboren en vier jaar later nog een zusje. Maar Leentje werd ziek. Ze had kanker. De hele boerderij ging er aan om de rekening van de dokter en het ziekenhuis te kunnen betalen (we hebben het over de crisisjaren tussen de eerste en tweede wereldoorlog). Na de dood van zijn vrouw werd het jongste meisje van twee jaar naar zijn moeder en zus in Kampen gebracht. Mijn moeder werd zo goed en zo kwaad als het kon opgevoed door haar stiefzussen. Opa trouwde opnieuw, maar het was een ongelijkwaardig huwelijk. Zijn vrouw had niet de vermogens om een complex gezin bij elkaar te houden. Chaos, onbegrip en eenzaamheid waren het gevolg. En nog drie kinderen erbij.



Welke gebeurtenis de aanleiding was weet ik niet, maar opa ging nooit meer naar de kerk. Misschien was het 't eeuwige schuldgevoel over wat er met zijn vader was gebeurd, of het verdriet over zijn eerste vrouw, het beulen en ploeteren om zijn boerderij weer op te bouwen na haar dood, de vertwijfeling over het functioneren van zijn tweede vrouw, niemand weet het. Wel ging hij regelmatig naar een evangelisatiegroep in een buurdorp, die niet zozeer



Langweer



Tjerkgaast



Sint Nicolaasga



Idskenuizen

Nr.5-2024
jaargang 6

PROTESTANTSE GEMEENTE
LANGWEER



PROTESTANTSE GEMEENTE
OP 'E NOED



focus op de leer als wel op de liefde tussen God en mensen. De dorpelingen zullen het niet hardop hebben gezegd, maar het was natuurlijk ongewenst dat Wolter op de sabbatdag niet in het 'Huis des Heeren' verscheen. Wel maakte hij een uitzondering voor dopen, trouwen en rouwen, maar voor de rest zette hij geen voet meer over de drempel van de tempel van het dorp.

Opa was een avondmens. Vrouw en kinderen waren allang in de bedsteden in de opkamer verdwenen, maar opa was nog op. Mijn moeder was een 'kind van haar vader' en hoorde eens geluid uit de kamer. Ze kroop uit de bedstee en gluurde stiekem door de deur van de kamer. Daar zag ze haar vader, geknield voor een stoel terwijl hij bad. Zo eindigde hij elke dag, in gebed, een gesprek met zijn Schepper.

Toen hij gestorven was, lag hij opgebaard in de opkamer. Een evangelist leidde de rouwdienst in het huis aan de

dijk. Ik herinner me nog de lange tocht daarna, naar de begraafplaats in een dorp een kilometer of tien verderop. Daar stond ik dus net ook weer, vijftig jaar later, voor de steen, me afvragend waarom voor die tekst gekozen was. Al fietsend bedenk ik dat er eigenlijk geen passender tekst was dan deze. In een getekend leven, waarbij hij veel dingen verloor, geliefden, dromen, onschuld, vooruitzichten, bleef er één ding overeind: hij werd gekend door zijn Heer en Heiland. Mijn onkerkelijke opa was een kind van God.

Waarom ik deze geschiedenis vertel? Omdat er ook vandaag veel mensen zijn die niet (meer) in de kerk komen, terwijl wij hen daar eigenlijk wel verwachten. Wil dat zeggen dat ze niet geloven? Dat zou je soms kunnen denken. Na mijn fietstocht weet ik beter. De Heer kent immers degenen die de zijnen zijn.

Ds. Gerda Keijzer

KERKDIENTEN TJERKGAAST - IDSKENHUIZEN - ST. NICOLAASGA

Zondag 22 september - groen -
Gezamenlijke startzondag met Langweer

10.00 uur Idskenhuzen - ds. Gerda Keijzer
Vooraf koffiedrinken,
na de dienst gezamenlijke lunch
Collecte: 1^e Diaconie 2^e Kerk

Zondag 29 september - groen - Fryske tsjinst

9.30 uur St. Nicolaasga - ds. Aizo Wiebenga
Collecte 1^e Thomashuis St. Nicolaasga, 2^e Kerk

Zondag 6 oktober - groen - Israëlzondag

9.30 uur Idskenhuzen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1^e Israël jongeren en vrede, 2^e Kerk

Zondag 13 oktober - groen -
gezamenlijke dienst met Langweer

9.30 uur Langweer - ds. Henk Steinvoort
Collecte 1^e Activiteiten Doniahem, 2^e Kerk

Zondag 20 oktober - groen

9.30 uur Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1^e Diaconie, 2^e Kerk

Zondag 27 oktober - groen

9.30 uur Idskenhuzen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1^e Ned. Bijbel Genootschap, 2^e Kerk

Zondag 3 november - groen - Maeykehiemdienst

10.30 uur St. Nicolaasga - pastor Anneke Adema
Collecte 1^e Vrienden van Maeykehiem, 2^e Kerk

Woensdag 6 november - groen -

Dankdag gewas en arbeid

19.30 uur Idskenhuzen - Linda Wind
Collecte 1^e Voedselbank Joure, 2^e Kerk

Zondag 10 november - groen

9.30 uur Tjerkgaast - ds. G. Venhuizen
Collecte 1^e Diaconie, 2^e Kerk

Zondag 17 november - groen

9.30 uur Idskenhuzen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1^e Stichting Het huisgezin De Tike, 2^e Kerk

Zondag 24 november - wit - Eeuwigezondag

9.30 uur Idskenhuzen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1^e Diaconie, 2^e Kerk

Alle diensten worden online uitgezonden en kunt u ook terugkijken via de website van onze kerk en via Youtube.nl - zoek op 'e noed'

KERKDIENTEN DONIAHIEM

Datum	Verzorgd door	Voorganger	Bijzonderheid
26 september	Op 'e Noed	Ds. Gerda Keijzer	
10 oktober	Scharsterbrug/Ouwsterhaule	Ds. Wim Warnar	
24 oktober	Scharsterbrug/Ouwsterhaule	Ds. Wim Warnar	H. Avondmaal
7 november	Op 'e Noed	Ds. Aizo Wiebenga	
21 november	Scharsterbrug/Ouwsterhaule	Ds. Wim Warnar	

KERKDIENTEN LANGWEER

Zondag 22 september - Gezamenlijke startzondag met Op 'e Noed in Idskenuizen

10.00 uur ds. Gerda Keijzer,
Vooraf koffiedrinken,
na de dienst gezamenlijke lunch
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente

Zondag 29 september

9.30 uur ds. Gerda Keijzer
Collecte: Thomashuis Sint Nicolaasga / Eigen gemeente

Zondag 6 oktober

9.30 uur ds. Henk Steinvoort
Collecte: Kerk in Actie, Israëlzondag / Eigen gemeente

Zondag 13 oktober - Gezamenlijke dienst met Op 'e Noed in Langweer

Na de dienst koffiedrinken
9.30 uur ds. Henk Steinvoort
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente.

Zondag 20 oktober - Evensong (informatie in het gezamenlijke gedeelte van het kerkblad) Gezamenlijke dienst met Op 'e Noed in Langweer

19.00 uur
Collecte: Diaconie / Onkosten

Zondag 27 oktober

9.30 uur pastor Geertje van der Meer
Collecte: Nederlands Bijbelgenootschap / Eigen gemeente

Zondag 3 november

9.30 uur pastor Rosalie van Katwijk
Collecte: Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân Voedselbank Joure / Eigen gemeente

Zondag 10 november

9.30 uur ds. Gerda Keijzer
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente

Zondag 17 november

9.30 uur ds. W.F. Warnar
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente

Zondag 24 november - Eeuwigheidszondag Herdenking overledenen

9.30 uur ds. Henk Steinvoort
Collecte: Prot. Kerk Ned. pastoraat met het oog op het einde / Eigen gemeente

Alle diensten worden online uitgezonden en kunt u ook terugkijken via www.kerkdienstgemist.nl

LEESROOSTER

September

21	zaterdag	Handelingen 14:21-28
22	zondag	Handelingen 15:1-18
23	maandag	Handelingen 15:19-35
24	dinsdag	Deuteronomium 12:2-12
25	woensdag	Deuteronomium 12:13-28
26	donderdag	Deuteronomium 12:29-13:6
27	vrijdag	Deuteronomium 13:7-19
28	zaterdag	Marcus 9:30-37
29	zondag	Marcus 9:38-50
30	maandag	Micha 6:1-8

Oktober

1	dinsdag	Micha 6:9-16
2	woensdag	Micha 7:1-7 <i>De vooravond van Joods Nieuwjaar</i>
3	donderdag	Micha 7:8-20
4	vrijdag	Deuteronomium 14:1-21
5	zaterdag	Deuteronomium 14:22-29
6	zondag	Marcus 10:1-16
7	maandag	Deuteronomium 15:1-11
8	dinsdag	Deuteronomium 15:12-23

9	woensdag	Psalms 119:113-120
10	donderdag	Leviticus 16:1-10
11	vrijdag	Leviticus 16:11-22a <i>De vooravond van Grote Verzoendag</i>
12	zaterdag	Leviticus 16:22b-34
13	zondag	Marcus 10:17-31
14	maandag	Psalms 119:121-128
15	dinsdag	Psalms 119:129-136
16	woensdag	Prediker 1:1-11 <i>De vooravond van het Loofhuttenfeest</i>
17	donderdag	Prediker 1:12-18
18	vrijdag	Prediker 2:1-11
19	zaterdag	Prediker 2:12-26
20	zondag	Marcus 10:32-45
21	maandag	Prediker 3:1-15
22	dinsdag	Prediker 3:16-22
23	woensdag	Prediker 4:1-12
24	donderdag	Prediker 4:13-5:6
25	vrijdag	Prediker 5:7-19
26	zaterdag	Prediker 6:1-12
27	zondag	Marcus 10:46-52
28	maandag	Marcus 11:12-19

29	dinsdag	Marcus 11:20-33
30	woensdag	Marcus 12:1-12
31	donderdag	Psalm 119:137-144 <i>Hervormingsdag</i>

November

1	vrijdag	Psalm 138 <i>Allerheiligen</i>
2	zaterdag	Psalm 34 <i>Allerzielen</i>
3	zondag	Marcus 12:13-27
4	maandag	Prediker 7:1-14
5	dinsdag	Prediker 7:15-29
6	woensdag	Prediker 8:1-17 <i>Dankdag</i>
7	donderdag	Prediker 9:1-12

8	vrijdag	Psalm 133
9	zaterdag	Leviticus 19:1-18
10	zondag	Marcus 12:28-37
11	maandag	Prediker 9:13-10:7
12	dinsdag	Prediker 10:8-20
13	woensdag	Prediker 11:1-10
14	donderdag	Prediker 12:1-14
15	vrijdag	Zacharia 9:1-8
16	zaterdag	Zacharia 9:9-17
17	zondag	Marcus 12:38-13:2
18	maandag	Zacharia 10:1-12
19	dinsdag	Zacharia 11:1-9
20	woensdag	Zacharia 11:10-17
21	donderdag	Psalm 69:1-19
22	vrijdag	Psalm 69:20-37
23	zaterdag	Marcus 13:3-13

Minsken fan 'e wei

*Nieuwsbrief van de classis
Jaargang 2024
Nummer 5*

*'Dan iets voor u die zegt: 'vandaag of morgen gaan we naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handel drijven en geld verdienen.' U zou moeten zeggen: 'Als de Heer wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.'
(Jakobus 4:13 en 15, NBV21)*

Deo Volente

Ik maak het mezelf wel lastig, met zo'n tekst uit Jakobus boven de nieuwsbrief. Je hoort de woorden 'zo de Here wil' of 'Deo volente' tegenwoordig niet zo vaak meer, maar onlangs werd ie me vanuit onverwachte hoek onder de neus gewreven in verband met al onze kerkelijke plannenmakerij. Dachten we nu echt dat wij zo de toekomst van de kerk kunnen bepalen? Dat zette mij aan het denken. Maar hoe combineer ik dat met alles wat ik verder nog met u wil delen? We hebben in onze classis namelijk mooie plannen voor het nieuwe seizoen en het zou wel handig zijn als u die alvast in uw agenda zet...

Ontmoetingsdag kerkelijk werkers

Vorig jaar was er een bijzonder geslaagde bijeenkomst voor kerkelijk werkers. Het ging toen vooral over de positie van kerkelijk werkers in onze kerk. Dit jaar is er weer zo'n bijeenkomst, maar dan met een meer toegespitst thema: de preek. Kees van Ekris, dit jaar theoloog des Vaderlands, zal er een inleiding over houden, waarna we in gesprek gaan en elkaar tijdens een lunch kunnen ontmoeten. Het geheel vindt plaats op 9 oktober 2024, van 9.30 tot 13.30 in De Lantearne te Surhuisterveen. Graag aanmelden bij onze scriba: classisfryslan@gmail.com.

De classis komt naar u toe!

Bij de herindeling van de classes in 2018 werden in Fryslân zeven classes samengevoegd tot één. Voor veel gemeentes is afstand tot die classis een flink stuk groter geworden. Deels wordt dat opgevangen door de Ring, maar toch: we willen classis en gemeente weer wat dichterbij elkaar brengen. Het eerste wat we gaan uitproberen om dat voor elkaar te

krijgen is onze vergaderlocatie. De klassicale vergadering waar al onze 30 afgevaardigden bij elkaar komen, zal voortaan op steeds een andere plek in onze classis zijn:

- op 19 november 2024 in Burgum,
- op 23 januari 2025 in Joure,
- en op 22 mei 2025 in Franeker.

Om iedereen de gelegenheid te geven mee te doen, beginnen we om 19.15 uur met een korte viering. En ook de vergadering is voor het grootste deel als gast mee te maken. Weet u welkom!

Preekvoorziening nieuwe stijl

De klassicale vergadering in november zal voor een groot deel in het teken staan van de preekvoorziening. Dit blijkt in steeds meer gemeentes een probleem te zijn en mede daardoor worden predikanten steeds eerder gebeld: soms al twee jaar in het voren. Dat laatste kan natuurlijk de bedoeling niet zijn, daarom gaan we met elkaar op zoek naar creatieve oplossingen. Hierboven schreef ik al dat u de vergadering als gast kunt bezoeken, en die uitnodiging betreft hier met nadruk ook de preekregelaars.

Oproep aan preekvoorzieners

Ik kan nu natuurlijk nog niet zeggen tot welke conclusies we in november zullen komen, maar het zou me niet verbazen als we een datum afspreken waarop het jachtseizoen van de preekvoorziening begint. Daarom roep ik preekvoorzieners, predikanten, emeriti en houders van een preekconsent op om te wachten met het maken van afspraken voor 2026 tot we de besluiten van de novembervergadering bekend hebben gemaakt. Volgt u daarvoor de berichtgeving op onze website: classisclassisfryslan.nl

Waar blijft de jeugd?

Anders dan menigéén denkt is er wel degelijk jeugd in de kerk. Het probleem is alleen dat we nooit precies weten wáár. Er kan een tijdlang een leuke jeugdgroep in uw gemeente zijn, maar door werk en studie van de deelnemers kan die ook zomaar weer verdwijnen. Ergens anders ontstaat er juist weer één, omdat een mooie groep van de kindernevendienst elkaar niet los wilde laten. Of anders is het een vonkje van de Geest. Het is elk seizoen weer anders. En wat nu als zo'n groep professionele begeleiding zoekt? Het zou mooi zijn als we in de classis één of meer goed geschoolde jeugdwerkers zouden hebben die we daar in kunnen zet-

ten waar jeugd is. De classis vormt al een werkgroep om zo iets op te zetten, we zoeken nu gemeentes die hierin mee willen denken, hier middelen voor vrij willen maken of zelf een jeugdwerker zoeken. Reacties zijn welkom bij op mijn mailadres.

Themaronde 'Armoede'

In het voorjaar organiseert Jannie Boonstra (consulent Kerk in Actie) samen met ondergetekende voor de diaconieën in onze classis een viertal bijeenkomsten rond het thema 'Armoede'. De meeste armoede is 'stille armoede' en daarom vraagt het een stukje toerusting om de signalen goed op te vangen en er adequaat op te reageren. De bijeenkomsten worden gehouden op middag en avond en op vier verschillende locaties, zodat is er voor ieder wel een mogelijkheid is om erbij te zijn:

- 10 maart (avond) Heerenveen
- 17 maart (middag) Stiens
- 24 maart (avond) Sneek
- 31 maart (middag) Surhuisterveen.

Naast diakenen zijn ook andere belangstellenden van harte welkom!

Werkzaam vermogen

Zoals u wellicht weet is onder de noemer 'werkzaam vermogen' de laatste jaren in onze kerk een gesprek gaande over kerkelijk vermogen en de mogelijkheden om dit in onderlinge verbondenheid en solidariteit vruchtbaar te maken voor het kerkelijk leven als geheel. Namens o.a. de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) doet Gerard Frank Sollman een onderzoek naar verschillende inzichten die er binnen onze kerk rondom dit thema leven.

Op zijn verzoek heb ik een aantal gemeentes in onze classis uitgezocht die hier elk heel verschillend instaan. Maar miss-

chien was daar uw gemeente niet bij, terwijl u hier wel graag aan mee had willen doen. Als u me daar deze maand nog over mailt gaan we kijken of dit nog mogelijk is. Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk verschillende invalshoeken meegenomen kunnen worden.

Vierjaarlijks bezoek classispredikant

De classispredikant hoort eens in de vier jaar uw kerkenraad te bezoeken, om te horen hoe het staat met het geestelijk leven in uw gemeente. Die cyclus van vier jaar is een mooi streven, ook om te voorkomen dat ik in de ene gemeente heel vaak, en in de andere nooit kom. Ik ga daar dus, keurig in volgorde, mooi mee door. Ondertussen praat het wel zo gemakkelijk als er één of twee stevige vragen op tafel liggen, daarom haal ik uw gemeente graag naar voren als er van die vragen zijn! Een mailtje van uw scriba is daarvoor genoeg.

Deo Volente

Wat zei Jakobus maar weer over al die plannen? 'U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar een damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt.' Dat schrijft hij in vers 14. Het past ons niet om de toekomst in beton te gieten, er moet ook een gaatje open blijven voor de Geest. 'Tenzij de wederkomst ons voor is', zei een collega er ooit bij elke afspraak bij. Onder dat voorbehoud hoop ik dat u toch iets met onze plannen kunt doen.

Met hartelijke groet,

ds. Riemer Praamsma, uw classispredikant
(06-58013225 | r.praamsma@protestantsekerk.nl)

PS: Mededelingen voor het volgend nummer (23 oktober) graag inleveren vóór 16 oktober.

BERICHTEN VAN INLIA

"De hele wereld zou samen aan tafel moeten zitten"

De Doopsgezinde Kerk in Groningen organiseert maaltijden voor en door asielzoekers die INLIA opvangt in de stad. Vandaag vertoont chef-kok Meteb uit Jemen er zijn kunsten.

Het idee ontstond toen INLIA kerken opriep om asielzoekers die niet in Ter Apel terecht konden noodopvang te bieden. Voorganger Nick Everts: "Wij hadden geen leegstaand gebouw, maar wilden wel heel graag wat betekenen."

Meteb is kok van beroep en kookte in Jemen wel voor 200 man. Dat is te zien als hij even later met Henriette boodschappen doet. Hij weet wat hij nodig heeft en dat is veel, heel veel. Een cultuurding: grote porties fungeren als blijk van welkom: 'schuif maar aan, er is genoeg'.

Tegen zessen komen de gasten binnen; mannen uit Syrië en Jemen, leden van de kerk, een Turks en een Eritrees gezin. De eerste keer dat de asielzoekers hier kwamen koken en eten was afgelopen december. De mensen wilden heel graag zelf koken en eigenlijk alles zelf doen.

Enmaal bezig hielden ze nauwelijks meer op. Ze versierden ook de kerk, voor kerst. Nick: "Nog nooit zo mooi geweest!" Ze mogen in december weer komen: "Maar dan mag er geen spuitsneeuw meer op de ramen, want daar hebben de vrijwilligers twee dagen werk van gehad om het er weer af te krijgen." De afspraak staat.

Het eten is verrukkelijk en het is enorm gezellig. Nick: "Van mij mag dit iedere week en dat zeg ik niet alleen vanwege het vlees." Khalid uit Syrië: "De hele wereld zou samen aan tafel moeten zitten." De arabiste naast hem voegt toe: "En van elkaar houden."



Geloofsbelijdenis (auteur onbekend)

*Wij geloven in God
die een zwervend volk tot zijn vriend maakte,
en het riep vanuit de slavernij de vrijheid in,
en die in Rachab, Tamar, Ruth, Batseba,
Cyrus en Darius
van buitenstaanders ambassadeurs van God bedoelingen maakte.*

*Wij geloven in Jezus,
die vereerd werd door Perzische wijzen,
die als vluchteling asiel zocht en vond in Egypte,
die aan Syriërs de liefde van God verkondigde,
die Grieken interesseerde voor wat hij zei en deed,
wiens eerste evangelist een Samaritaanse was,
die in een Romein een geloof zonder weerga ontdekte,
die zag dat zijn kruis gedragen werd door een Libiër,
die uitsteeg boven zijn moederland
en zo overal aanwezig kon zijn.*

*Wij geloven in de heilige Geest,
die met Pinksteren bewees dat de hemel geen lievelingstaal kent,
die door de doop van een Ethiopiër duidelijk maakte
dat racisme en geloof niet samengaan,
en die kerken stichtte in oude en nieuwe werelden,
in al die verschillende culturen.*

*Wij geloven dat we God boven alles kennen door Jezus
en tegelijk bevestigen we
dat God aanwezig is bij mensen
die Christus niet als hun Heer kennen.*

*We geloven dat het koninkrijk van God
groter is dan de kerk
en dat de liefde van God
ons begrip te boven gaat.
Daarom vieren we
dat Gods wegen niet samenvallen met onze wegen,
dat God zelf de goede bondgenoten kiest,
en zelf het recht heeft
alle menselijke verwachtingen te overstijgen.*

*We zegenen God voor altijd!
Amen.*

Geweld van God?

Vlak voor en vlak na mijn vakantie lazen we in Langweer en in Tjerkgaast tijdens een kerkdienst Exodus 32 met elkaar. In die lezing gaat het over het volk Israël dat aan de voet van de Sinaï wacht op Mozes die op de berg is. Maar het duurt zo lang!! Het volk raakt een beetje in paniek. Mozes was immers hun leider en navigator. Wat moeten ze zonder hem?! Daarom vragen ze aan Mozes' broer Aäron om een god te maken die hen kan leiden. Ze geven hem hun gouden sieraden en Aäron maakt een gouden kalf. Een stierenbeeld dat potentie en kracht uitstraalt. Boven op de berg ziet God wat het volk doet en Hij is diep teleurgesteld in hen. Mozes is woedend. Als hij beneden

komt vernietigt hij het beeld en is boos op Aäron. Aäron had het volk immers van deze actie moeten weerhouden.

Aan het einde van lezing hoorden we: "Mozes begreep dat het volk zich had laten gaan omdat Aäron niet ingegrepen had, en dat hun vijanden daarom de spot met hen zouden drijven. Hij ging bij de ingang van het kamp staan en zei: 'Wie voor de HEER kiest, moet hier komen.' Alle nakomelingen van Levi voegden zich bij hem. Hij zei tegen hen: 'Dit zegt de HEER, de God van Israël: Gord je zwaard om, jullie allemaal, doorkruis het kamp in de volle lengte en breedte en dood iedereen die je tegenkomt, al is het je broer, vriend of verwant.' De Levieten deden wat Mozes hun had opgedragen, en zo kwamen er die dag ongeveer drieduizend Israë-

lieten om. ‘Vandaag hebt u zich aan de HEER gewijd,’ zei Mozes, ‘door u zelfs tegen uw zonen en broers te keren. U hebt vandaag zijn zegen verworven.’”

In Langweer ging een golf van verontwaardiging door de kerkzaal toen die laatste zinnen gelezen werden. Leg dat maar eens uit, zeiden mensen na de dienst tegen me. Hoe kan het dat mensen de zegen van de Heer ontvangen omdat ze hun volksgenoten, broers en zonen ombrengen?

Ik beloofde er op terug te komen. Hoewel ik me niet diep ingegraven heb in de problematiek van geweld in de bijbel, heb ik er wel een paar gedachten over.

De eerste is dat de verhalen over Israël – in Egypte, in de woestijn, in het beloofde land en in de ballingschap – méér zijn dan alleen maar verhalen over hen. Het gaat in die verhalen ook over ons. Het land Kanaän is een proeftuin voor het leven volgens Gods geboden en Israël is beeld van een willekeurig volk dat in Gods nabijheid wil leven. Het geeft niet alleen weer wat er toen en daar gebeurde, maar geeft ook een beeld van wat er vandaag de dag in de wereld plaatsvindt, namelijk dat broedervolken of broeders uit een volk elkaar ombrengen. Wij zouden dus ook bij de ene of de andere groep uit het verhaal hebben kunnen horen.

Twee: God is geen onbewogen, koude God. Hij kent gevoelens. Hij heeft lief, is vervuld met barmhartigheid, maar kan ook boos en gefrustreerd zijn. Stel je voor: Hij heeft zich kort geleden met dat slavenvolk verbonden en gezorgd dat zij konden vluchten uit Egypte. ‘Als jullie je houden aan mijn geboden, dan zorg ik voor jullie’ is de kortste versie van het verbond dat Hij met het volk sloot. Maar ze zijn nog maar even op zichzelf aangewezen, of ze gaan al de fout in.

Drie: Wij zijn verontwaardigd over geweld in de Bijbel, vooral als God daar achter zit. Maar hoe staan we tegenover geweld in onze wereld, waarbij broedervolken elkaar uitmoorden? Ik voor mij ben daar heel dubbel in. Zodra ik hoor dat Oekraïne weer een boot van de Russische vloot tot zinken heeft gebracht, dan gniffel ik stiekem. Ziezo, weer een oorlogsschip dichterbij de overwinning. Maar als Rusland een dorp heeft ingenomen in de Donbas, dan ga ik liever door naar een ander nieuwsbericht. Ik veroordeel geweld, maar toch vind ik dat deze oorlog tot een goed einde gebracht moet worden (lees: met een overwinning voor Oekraïne). Het ene geweld veroordeel ik dus, het andere laat ik toe.

Vier: Misschien leggen we teveel nadruk op de liefde van God en hebben we het feit dat Hij boos kan worden verstopt. Waarom willen we wel profiteren van de vruchten van zijn liefde, maar weigeren we de gevolgen van zijn boosheid te accepteren? Duwen we

God niet in een ‘dwangbuis’ als Hij alleen maar lief mag zijn?

Meer weet ik over dit onderwerp niet te melden. Voel je vrij om te reageren en / of het oneens te zijn met wat hierboven staat. Wie weet komen we samen verder.

Ds. Gerda Keijzer

Cantatedienst

Op 6 oktober is er om 19.00 uur een cantatedienst in de Hobbe van Baerdtskerke in Joure. Centraal in deze kerkdienst staat de Bachcantate “*Nach dir, Herr, verlanget mich*”. De cantate zal worden uitgevoerd door het Cantatecollectief ‘*Ewiges Feuer*’.

Het is de missie van dit gezelschap om de cantates van J.S. Bach in de Noordelijke provincies in de kerkdiensten uit te voeren. Dit doen zij met een mix van professionele en goede amateurmuzici onder leiding van kerkmusicus Geke Bruining uit Arum. Solisten zijn Agnes van Laar (sopraan), Eske Tibben (alt), Cor Sipma (tenor) en Hans de Wolf (bariton).

De dienst zal worden geleid door ds. Peter Ros

Deze cantate “*Nach dir, Herr, verlanget mich*” is één van de eerste bekende cantates die aan Bach wordt toegeschreven, gecomponeerd als 20-jarige. Hij was toen hofmusicus in Arnstadt, aan het hof van hertog Johann Ernst van Saksen-Weimar (1703-1707).

De cantate is geconstrueerd op de tekst van Psalm 25, zowel de koralen als de solistische delen. Het thema is het verlangen van de mens die naar God hunkert (titel van de cantate).

In deze cantate zien we Bach op het snijpunt van verschillende muzikale tradities. Hij houdt vast aan de 17e eeuwse traditie om Bijbelteksten letterlijk te gebruiken. Muzikaal verkent hij anderzijds de grenzen van die traditie. De cantate wijkt hierdoor qua vorm af van latere exemplaren.

Van harte welkom bij deze bijzondere viering. In de dienst wordt gecollecteerd ter bestrijding van de kosten.

Na afloop wordt u uitgenodigd voor een kop koffie en evaluatie.



TRINITY
ALTIJD BLIJVEN SPELEN
20 JAAR TRINITY

VRIJDAG 18 OKTOBER

JOURE

DE OERDRACHT
20:30 UUR



BANDTRINITY.COM/TICKETS



Evensong Martini Jongenskoor Sneek



Het Martini Jongenskoor Sneek werd in 1995 opgericht. Het doel was om een jongenskoor in de Engelse traditie op Friese bodem op te richten. Dat is gelukt! Inmiddels is er ook een meisjeskoor opgericht, de Martini Girl Choristers.

Het koor zingt werken uit de Engelse koorliteratuur. Jaarlijks zingen zij het Festival of Lessons & Carols for Advent en verlenen hun medewerking aan de uitvoering van de Matthäus Passion. Maar ook de Evensong staat op hun programma. Een Evensong is een uitvoering waarin gezangen en psalmen gezongen worden, afgewisseld door lezingen en gebeden.

Op **20 oktober** komt het Martini Jongenskoor Sneek naar Langweer. Roelof van Luit, organist van de Grutte Tsjerke in Sloten, begeleidt het koor.

Het is een buitenkansje om zo dichtbij zo'n prachtig concert te kunnen meemaken. De aanvang is **19.00 uur**.

Een topkoor als dit binnen je muren halen brengt onkosten met zich mee. Daarom is er een collecte na afloop.

Theologische Vorming Gemeenteleden Sneek



Elk jaar start in het gebouw van het Bogerman College in Sneek de cursus Theologie voor Geïnteresseerden. Zo'n 20-25 mensen komen bij elkaar gedurende 20 avonden (10 voor en 10 na de kerst). De leeftijd van de cursisten varieert van 35 tot 70 jaar.

De vakken zijn bij voorbeeld Oude Testament, Nieuwe Testament, Liturgie, Wereldgodsdiensten, Geschiedenis van kerk en kunst, enz. De cursisten verwonderen zich, denken kritisch mee, worden verrast en geïnspireerd, zijn nieuwsgierig en leergierig. De cursus verrijkt hun gedachten over geloof en kerk.

Start seizoen 2024-2025

De startavond op 24 september om 20.00 uur wordt gehouden in het oosterkoor van de Martinikerk. Er wordt deze avond kennis gemaakt met de docenten. Het open college aan het begin van het cursusjaar wordt dit jaar gegeven door dr. Marcel Barnard, emeritus hoogleraar aan de PTHU.

God in bits & bytes

De info-technologische revolutie beheerst steeds meer ons leven. Het belang ervan zal verder toenemen nu kunstmatige intelligentie (AI) alomtegenwoordig is geworden. Onze hand is verkleefd met onze telefoon of iPad, en het scherm is onze entree tot de wereld en zelfs, via verbazingwekkende ruimtetelescopen, tot de grenzen van het heelal en het begin van ruimte en tijd. Wat betekent de informatietechnologie voor ons denken over God? Marcel Barnard probeert de ontwikkelingen te begrijpen, zonder zich meteen te richten op de tekor-



ten en gevaren ervan. Is religie niet ook een virtual reality? Kan de God die we zochten in het woord en in woorden uiteindelijk ook zijn tenten opslaan in kunstmatige intelligentie en gevonden worden in computers, in nullen en enen? Een God in bits & bytes?

Dinsdag 24 september om 20.00 uur in het Oosterkoor van de Martinikerk in Sneek. De toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom.

'Dat klinkt als muziek in je oren'



zeggen we wel eens als iemand ons een mooi voorstel doet. Een avondje uit bij voorbeeld, of een etentje, een goede uitslag bij de dokter, een kind of kleinkind dat een tentamen haalt en ga zo maar door.

'Dat klinkt als muziek in je oren' is ook het thema van de startzondag op 22 september. Het is een gezamenlijke dienst van de PG Op 'e Noed en de PG Langweer. Muziek speelt een grote rol in deze dienst. Zo begeleidt Crescendo ons bij het zingen en zingen Alex en Wim van der Wal liederen voor ons. Tinie Postma en Leny Breed spelen voor ons op de trekzak. We krijgen ook nog zangles en een bijzonder gemeentelid licht een favoriet lied toe.

Voor de kinderen in de kerk is er ook aandacht, die hoeven

zich niet te vervelen.

De dienst op startzondag verloopt altijd anders dan een gewone dienst. We beginnen deze keer om 10.00 uur met koffie en thee in de kerkzaal. Om 10.30 begint de dienst en na afloop eten we een broodje met elkaar.

Met hartelijke groeten van Tjitske van Koten, Els Theel, Jikke de Jong, Jannie van Koten, Ilse Hoekstra, Jetske de Jong en Gerda Keijzer

Zangers gezocht



voCAAL ENSEMBLE
CANTABILE

Vocaal Ensemble Cantabile is een gemengd koor van ruim 20 mensen, onder leiding van dirigent Rinny Pijpker. Het repertoire is gevarieerd. We zingen klassieke stukken, maar ook carols voor de advents- en kersttijd. Het koor geeft jaarlijks een concert en treedt daarnaast vaak op tijdens kerkdiensten, bij voorbeeld op Eeuwigheidszondag, of in de tijd rond Pasen.

Ons koor is op zoek naar zangers. Zou je mee willen zingen, of wil je eens een avond mee-repeteren, meld je dan aan bij Rinny Pijpker (06 30 49 46 10) of ondergetekende. We repeteren op maandagavond in de kerk van Idskenhuisen, van kwart voor acht tot kwart voor tien. Uiteraard nemen we de tijd om met elkaar koffie en thee te drinken tijdens een gezellige pauze. We repeteren van begin september tot eind mei.

*Met een hartelijke groet,
Gerda Keijzer (06 82 69 49 98)*

COLOFON GESCHAKELD

Redactie

Alie Runia, Aukje de Jong-de Jong, Gerda Keijzer en Geertje Minnee-Schalkers

Inleveren kopij

Alie Runia
Lytse Buorren 19
Idskenhuisen
alierun58@gmail.com

Aukje de Jong-de Jong
It Boerein 2
8523 NX Idskenhuisen
aukjesint@gmail.com
(0513) 853 637

Geertje Minnee-Schalkers
kerkblad@kerklangweer.nl
(0513) 499 248

Vormgeving

Anita Spijksma
anitaspijksma@gmail.com

Druk

Flyer Print - Joure

Inleveren kopij

maandag 11 november 2024 voor 12.00 uur!



PG LANGWEER

VANUIT DE LEGBUORREN

Lieve mensen,

Op dinsdag 14 mei kreeg ik opeens de diagnose Acute Lymfatische Leukemie. Ik moest direct opgenomen worden in het UMCG in Groningen, want leukemie is een gevaarlijke ziekte. Ik kreeg twee perioden van 35 dagen 24 uur per dag immuuntherapie toegediend die de goede cellen moesten activeren om tegen de kwaadaardige cellen te strijden. Na beide perioden bleek mijn beenmerg schoon te zijn. De kuren sloegen dus goed aan en de kanker leek weg. Wel is de kans op terugkeer van de kanker groot. Daarom volgde er nog een kuur met chemotherapie en sta ik nu op het punt om bestralingen en de stamceltransplantatie te ondergaan. De afgelopen periode was zwaar door de lange duur en door de onzekerheid. Afgezien van een paar kritieke dagen ben ik niet erg ziek geweest. Mijn conditie is nog vrij goed. Ik kan bijvoorbeeld in fors tempo de Hoekerpolder rondlopen of een stuk fietsen en heb gewoon vrijwel geheel mijn kracht nog. Wel ben ik snel erg moe en daarom doe ik elke middag na het eten een lange dut. Ook heb ik veel moeite om prikkels te verwerken en 'crasht' mijn hoofd zomaar als er iets tegen zit of als ik iets moet regelen.

Computerprobleempjes die ik anders zomaar oploste, kom ik nu niet te boven en ik voel dan de neiging om die hele computer dan maar het raam uit te gooien.

Ik ga de komende weken beenmerg van een onbekende donor krijgen. De bedoeling is dat dat vreemde beenmerg mijn eigen beenmerg verslaat en de regie overneemt. Dat is een zware behandeling waar ik erg ziek van zal worden, maar als het lukt, dan is de kans groot dat de ziekte is overwonnen.

Wel horen we van artsen en patiënten die het al ondergaan hebben dat mij een lang traject van herstel zal wachten. Ook lijkt het er niet op dat ik weer geheel de oude kan worden, de meesten hebben toch voorgoed veel van hun energie ingeleverd. Na de stamceltransplantatie zal ik de eerste maanden nog heel zwak zijn. We gaan het zien. Het voelt alsof we met elkaar een fuik inzwemmen, waarvan we niet weten of en hoe we daar uit gaan komen, maar tegelijkertijd weten we drommels goed dat dit de enige weg tot genezing is. We gaan er dus voor!

Voor Selma en de kinderen is het natuurlijk ook zwaar. Agendaplanning is haast niet te doen, want de omstandigheden veranderen steeds weer. Soms moet ik zomaar hals over kop naar het ziekenhuis omdat ik een hele dikke hand krijg, kan ik opeens eerder met ontslag of moet ik toch langer blijven en noem maar op. Het is daarom fijn dat er een manier bedacht is om ieder die dat wil via nieuwsbrieven via de @pp te informeren, zodat we niet telkens aan iedereen afzonderlijk hoeven te vertellen hoe het nu met ons is. De afgelopen vier maanden zijn we overspoeld door kaarten, cadeautjes, lekkernijen en noem maar op, zoveel zelfs dat ze in het UMCG vroegen of ik misschien een bekende Nederlander was. Het is werkelijk geweldig om dat mee te maken en daarvoor willen we iedereen ontzettend bedanken. Het is erg fijn om te ervaren hoe men hier in Langweer (en ook daarbuiten trouwens) om Selma en mij heen staat. We kunnen niet individueel gaan bedanken, maar weet dat je liefdevolle gebaar aan ons ongelofelijk gewaardeerd is!

Warme groet,
Aart Veldhuizen

VERJAARDAGEN

Gemeenteleden die in oktober / november 2024 80 jaar of ouder mogen worden

03-10	Dhr. M.H. Offringa, Boarnweachsterdyk 15a, 8526 GA Boornzwaag
19-10	Dhr. A. P. Boertjens, Pontdyk 4b, 8525 GG Langweer
29-11	Mevr. K. de Vries-Bergsma, Brédyk 30, 8525 ER Langweer

Huwelijksjubileum

Dhr. en Mevr. H. Kampen - W. Kampen-Kuindersma.
Dit echtpaar hoopt op 9 oktober hun 55-jarig huwelijksjubileum te vieren. Buorren 2, 8525 EB Langweer.



Herfst

Met elk blad dat valt,
valt meer licht op de aarde,
komt meer uitzicht vrij.

Met elk blad dat valt,
staan wij scherper getekend,
valt meer hemel ons bij.

Jaap Zijlstra



VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING

Verslag kerkenraadsvergadering 4 juni 2024

Afwezig m.k.: ouderling Helma van Tongeren

Opening: Voorzitter de Boer heet allen welkom. Ds. Aart Veldhuizen is ernstig ziek en ligt al twee weken in het ziekenhuis en zal een zwaar behandelingstraject moeten ondergaan. Ds. Gerda Keijzer is aanwezig en vervangt hem nu. Zij legt de vraag in het midden: "Als je dan bidt voor iemand die ernstig ziek is, waarvoor bid je dan. Bid je voor genezing?" "Maar kun je en mag je wel om genezing bidden?" Dit blijkt moeilijk te beantwoorden, maar bidden om kracht voor de zieke en zijn of haar naasten, daarover is men het wel eens. Aansluitend leest ds. een gebed voor.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken:

Overlijdensbericht gemeentelid dhr. Henk de Vries. De dankdienst heeft maandag jl. plaatsgevonden.

Notulen kerkenraadsvergadering 16 april 2024, worden goedgekeurd.

Verslag bijzondere vergadering kerkenraadsvergadering 22 mei 2024, wordt goedgekeurd.

N.a.v.: Contactpersoon zijn voor Aart en Selma ligt toch moeilijker dan eerst gedacht. Er wordt nu afgewacht wat zij zelf over de ontwikkelingen naar buiten willen brengen.

Geertje Minnee is de nieuwe contactpersoon voor de Even-song op 20 oktober. Op 'e Noed kan wel meedoen, zegt ds. Keijzer. Zij wil een meditatief moment, als dat nodig is, voor haar rekening nemen.

Beleidsplan: Het Beleidsplan is op de vorige vergadering punt voor punt geactualiseerd. Ds. Veldhuizen heeft nog enkele zinnestukjes toegevoegd en vergadering gaat akkoord. Het beleidsplan is hiermee vastgesteld.

Mededelingen predikant:

* Ds. Gerda Keijzer neemt waar voor het crisis-pastoraat. Zij heeft al enkele bezoeken gebracht. Ook is zij voorgegaan in de dankdienst voor Henk de Vries.

* De kerkrentmeesters hebben contact gehad met kerkrentmeesters Op 'e Noed en zij willen graag helpen in deze moeilijke tijd.

* Er wordt aan het nieuwe jaarprogramma gewerkt. Optie: toneelspel 'De poppenspeler van Warschau', op 4 mei 2025, kosten € 800. Er wordt wel een collecte gehouden voor onkosten bestrijding. Vraag: "Willen we de kosten delen met Op 'e Noed?" Vergadering akkoord!

Terugblik diensten: Pinsterdienst was een prachtige dienst met het koor Local Vocals. Ds. Andrea Visser viel in voor ds. Veldhuizen. Doordat de ziekte van Aart Veldhuizen net bekend gemaakt was, kwamen er tijdens de dienst ook veel emoties los.

Op 2 juni is Rinny Pijpker voorgegaan (liturgie van Ds. Keijzer). "Mooie dienst".

Vooruitblik diensten: 9 juni is de laatste Openluchtdienst van de Tsjukemargemeentes, Els Theel en Geertje Minnee gaan erheen namens de gemeente met koffie en nemen ook een kaars mee.

22 sept, gezamenlijke startzondag. Er zal 's morgens samen zang zijn afgewisseld met muzikale talenten uit de 2 gemeentes. Na afloop zal er geluncht worden.

Kerstnachtsdienst: Cantabilé is uitgenodigd. Gerda Keijzer zou dienst hebben in Tjerkgaast maar zij zal vragen of Op 'e Noed bereid is naar Langweer te komen. Wordt vervolgd!

Diakenen:

* 16 juni, viering van de Maaltijd van de Heer. Dit is een gezamenlijke dienst met Op 'e Noed.

* Er is afgesproken dat de collecte bestemd is voor de gemeente waar de dienst gehouden wordt.

Diaken Els Theel vertelt dat zij na 4 jaar wil aftreden. Zij wil nog wel het preekrooster blijven doen. Nog twee ambtsdragers zeggen dit ook, na vele jaren, te overwegen. Vergadering concludeert dat er actief gezocht moet worden naar nieuwe ambtsdragers

* Nieuwe website: de oude website blijft nog even in stand. Door afwezigheid van Aukje de Jong en Aart Veldhuizen ligt het even stil. Wordt vervolgd!

* Tsjerkepaad kan doorgaan. Geertje Minnee heeft een rooster met vrijwilligers opgesteld en zij komen op 29 juni bij elkaar in de kerk om instructies van Pieter Brinksma te ontvangen.

* Op vrijdag 13 sept. wil de stichting BRIM de gerestaureerde toren officieel openen. Ook voor bezichtiging. Zij gaan de toren zelf bemannen. De klok op de toren loopt nog steeds niet goed. "Het oude uurwerk is wel kwetsbaar".

Wat verder ter tafel komt:

* De volgende vergaderdata worden vastgesteld: 9 juli, 17 sept, 29 okt, 10 dec.

* Els Theel is bezig met het preekrooster 2025. Voor alle ingeroosterde data van Aart Veldhuizen worden voorlopig invallers gezocht. Door het tekort aan predikanten is dit een zware dobber. Er wordt ook bekeken in hoeverre er samengewerkt kan worden met Op 'e Noed.

Rondvraag:

* Is er al een lijstje met de namen van vroegere dominees in Langweer? "Nog niet, maar het heeft de aandacht".

* Er wordt weer aandacht gevraagd voor een kathedraal op de tafel in de gang, wat een stuk handiger zou zijn voor het tekenen van het condoleanceregister.

Sluiting: M. K. Brinksma sluit af met het gedicht "Het kost maar zo weinig". De voorzitter bedankt allen.

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Mutaties

Binnengekomen:

Fam. H.J. en W.J. Lolkema-Plantinga van Oudeschoot naar de Molier 3 a Langweer

Vertrokken:

Mevr. L. Wubbolts, Legemarsersingel 5 Langweer naar Groningen
Mevr. D.A. Brouwer, nr. 5 Dijken naar Boazum

Overgeschreven:

Dhr. G. G. van Koten, Lyts Dykje 18 Langweer naar PKN Op 'e Noed

Opbrengst collectes juni en juli 2024

02-06	€ 58,50	KIA Bangladesh
09-06		Geen dienst in Langweer
16-06	€ 139,64	Buurthuis Leger des Heils Joure
23-06	€ 133,35	KIA Libanon
30-06	€ 62,51	
07-07	€ 84,43	KIA Moldavië
14-07	€ 107,50	
21-07		Geen dienst in Langweer
28-07	€ 114,10	

Bijzondere Diaconale Collectes



29 september

Collecte Thomashuis Sint Nicolaasga

Het Thomashuis Sint Nicolaasga is landelijk gelegen in een gezellige en betrokken buurtschap de Heide. In een Thomashuis wonen 8 à 9 volwassenen met een verstandelijke beperking op een zo gewoon mogelijke manier met elkaar samen. Het ligt op tien minuten fietsen via een veilig fietspad vanaf het dorp Sint Nicolaasga. Behalve een prachtige boerderij hebben zij een mooie tuin met een dierenweide. Het Thomashuis biedt rust, veiligheid en geborgenheid. Hun doel is dat de bewoners hier gelukkig mogen wonen ieder op zijn of haar wijze.



6 oktober Israëlzondagcollecte Kerk in Actie Jongeren bouwen aan een cultuur van vrede

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. Ze

spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte scholen. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving. De organisatie Sadaka-Reut organiseert gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten. Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen.



27 oktober Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. De missie van het Bijbelgenootschap is dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht. Het verlangen is dat ieder mens de Bijbel als bron voor zijn of haar leven kan ontdekken, lezen en omarmen.



3 november Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân Voedselbank Joure

Helaas is de voedselbank nog steeds heel erg nodig. Ook in onze gemeente maken mensen gebruik van de voedselbank. Omdat de voedselbank in Joure afhankelijk is van giften beveelt de Diaconie deze collecte dan ook van harte bij u aan.

Pastoraat met het oog op het einde

Pastoraat is omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde, zowel in de gemeente als daarbuiten. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk. Voor mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema: een luisterend oor, en woorden van troost en bemoediging kunnen voor hen een groot verschil maken.

Hartelijk dank voor je gift!



24 november Eeuwigheidszondag Collecte Protestantse Kerk Nederland Pastoraat met het oog op het einde

Pastoraat is omzien naar elkaar, aandacht geven aan de ander vanuit geloof, hoop en liefde. Voor mensen in de gemeente en daarbuiten, zoals in ziekenhuizen, op Schiphol, in gevangnissen of bij het leger. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk. Voor mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Aandacht geven, een luisterend oor, en woorden van troost en bemoediging kunnen voor hen veel verschil maken.

Uitnodiging: *Gezamenlijk eten in De Hoekstien*

Het is bijna weer voorbij die mooie zomer waarvan we hopelijk allen hebben kunnen genieten, maar langzamerhand gaan we de herfst tegemoet. Tijd om weer gezellig met elkaar te eten in de Hoekstien. We hebben de volgende data vastgesteld:

23 oktober 2024 / 27 november 2024 / 22 januari 2025 / 5 maart 2025 / 2 april 2025

Noteer dit alvast in jullie agenda!!
Vanaf 17.00 uur zijn jullie weer van harte welkom in De Hoekstien

Opgeven kan bij:

Wimmie Snijder: 0513 - 499 581 / Rinny Pijpker: 0513 - 499 307 / Jose Kok: 0513 - 499 223

De kosten zijn voorlopig 10 euro p.p.

Oant sjen op 23 oktober



ADRESSEN

Predikant:	Ds. Aart Veldhuizen, Legebuorren 67, 8525 GX Langweer. aart.c.veldhuizen@gmail.com	Tel. 06 - 107 021 65
Ouderling scriba:	Geertje Minnee-Schalkers, Lyts Dykje 14, 8525 GC Langweer scriba@kerklangweer.nl	Tel. 0513 - 499 248
Overige ouderlingen:	Helma van Tongeren-Waschkiewitz	Tel. 06 - 110 923 17
Diaconie administratie:	Jetske de Jong-Beuckens, Bredijk 4, 8525ER Langweer diaconie@kerklangweer.nl Banknummer: NL07.RABO.0334.7030.85	Tel. 06 - 158 634 85
Overige diakenen:	Els Theel-Handgraaf Geertje Ferdinands-Brinksma	Tel. 0513 - 436 900 Tel. 06 - 155 260 48
Kerkrentmeesters:	Voorzitter: Reinoud de Boer Henk Westra, Eysingastate chalet 66, Langwarderdyk 4, 8521 NE St. Nicolaasga Marten Klaas Brinksma, Doumastate 17, 8525 HA Langweer beheer@kerklangweer.nl Banknummer: NL67.RABO.0334.7007.44	Tel. 06 - 372 745 03 Tel. 06 - 532 885 05 Tel. 06 - 108 502 22
Ledenadministratie:	Grietje de Boer-Faber, Langwarderdijk 7, 8525 DP Langweer	Tel. 0513 - 499 449
De Hoekstien:	Beheerder: Pietie Wildschut-v.d. Meulen, Lyts Dykje 34, 8525 GC Langweer pietiewildschut@hotmail.com	Tel. 06 - 129 569 47
Kosterpoule:	Coördinatie: Marten Klaas Brinksma	Tel. 06 - 108 502 22
Redactie kerkblad:	Aukje de Jong-de Jong, It Boerein 2, 8523 NX Idskenhuisen Geertje Minnee-Schalkers kerkblad@kerklangweer.nl	Tel. 0513 - 853 637 Tel. 0513 - 499 248 Tel. 0513 - 431 407
Website:	Els Theel-Handgraaf Aukje de Jong- de Jong	Tel. 0513 - 436 900 Tel. 0513 - 853 637
Website PG Langweer:	www.kerklangweer.nl	



PG OP 'E NOED

VOORUITBLIK

Toelichting bij de nieuwe structuur van het Pastoraat (3)



Het nieuwe seizoen in de kerk is begonnen. We hopen zo langzamerhand ook met de nieuwe structuur van het pastoraat te beginnen. De groep bezoekers die aan het werk zal gaan, zal bijeen komen op 25 september. We denken dan met elkaar na over de vraag wat het doel van het pastoraat in onze gemeente is. Ook zal de werkwijze die we gaan volgen nog eens uiteengezet worden en kunnen er vragen gesteld worden. Opmerkingen zijn ook welkom. Het is immers voor ons allemaal nieuw. We hebben een mooie groep bezoekers en hebben er alle vertrouwen in dat zij samen met ons het pastoraat op een goede manier gestalte zullen geven.

*Met een hartelijke groet,
Greta van der Meer, Jikke de Jong,
Anneke Koelewijn en Gerda Keijzer*

Kerktelling

In december 2023 zijn we begonnen met de kerkstelling en we hebben jullie toen beloofd daar in het najaar van 2024 op terug te komen. We hebben de cijfers op een rijtje gezet, maar kunnen daar geen goede conclusie aan verbinden en willen voorstellen de Gemeentemorgen hierover uit te stellen. Het College van Kerkrentmeesters wil ons namelijk ook meenemen in haar bevindingen rondom de financiële situatie van de gemeente. Die toelichting koppelen we aan de uitkomst van de kerkstelling en dan hopen we in het voorjaar van 2025 daar met de gemeente over in gesprek te gaan.

De Kleine Kerkenraad



VAN DE DIACONIE

Overzicht collecten Diaconie

26 mei	Diaconie	116,85
2 juni	Stichting Stjoer Fryslân	144,90
23 juni	Kerk in Actie: Wereldvluchtelingen Libanon	134,80
30 juni	Diaconie	150,50
7 juli	Kerk in Actie: Ouderen in Moldavië	206,00
21 juli	Diaconie	163,90

Opbrengst collecten Kapel Doniahem tbv. Wilde Ganzen

16 mei	48,60
30 mei	84,20
13 juni	49,55
27 juni	47,65
11 juli	57,10

Groet uit de diaconie

Na het afscheid van onze geweldige voorzitter Nel hebben we binnen de diaconie de taken herverdeeld. Ook zijn we al

voorzichtig begonnen met de eerste voorbereidingen voor de Kerstmiddag voor 70+ ers (en partners). Dit zal op 14 december zijn om 16.30 uur in de kerk van Idskenuizen. Meer informatie hierover volgt nog.

Als diakenen kijken we altijd goed om ons heen en houden we onze oren open voor nood dichtbij of veraf want dat is immers onze roeping als diakenen. Zo doen we naast het collecterooster regelmatig extra giften waar dat nodig is. Dit doen we in overleg met onze boekhoudkundige steun en toeverlaat Sjaak om ook een goede balans te houden tussen inkomsten en uitgaven. Mocht u een goed doel weten, laat het ons gerust weten. En wist u dat u de ponkjes van Diaconie en Kerk bij de uitgang kunt herkennen aan de letters D en K?

Eind augustus vierden we het Heilig Avondmaal in Tjerkgaast en ook deze diensten vragen altijd enige voorbereiding van ons als diaconie. We kijken terug op een hele mooie dienst.

En zo pakken we na de zomervakantie onze taken met frisse moed op. Dank voor al uw gaven aan onze collectes en wij zijn van plan u wat vaker op deze manier een groet te brengen.

*Diaconie PKN Op 'e Noed
Anna Mirjam, Katharina, Geertje & Joke*

Compliment

Onze gemeente heeft in de afgelopen jaren enorme ontwikkelingen doorgemaakt. We zijn digitaal geworden door dat onze diensten gestreamd worden en we de kerkapp gebruiken. We zijn gemakkelijker geworden in de omgang, letten niet meer zo strikt op de geschreven en ongeschreven regels, maar houden toch diepgang in onze diensten. Het aantal ouderlingen loopt terug, maar het onderlinge pastoraat wordt actief toegepast. En binnenkort gaan we aan de slag met een bezoekersteam.

Waar ook een ontwikkeling te zien is, is bij de diakenen. Diakenen vervulden in het verleden vaak een taak achter de schermen. Alleen tijdens de collecte zagen we hen volop in actie. Nu is dat anders. De diakenen gaan weliswaar niet meer rond met het 'ponkje'. Maar in de dienst laten de diakenen ons weten waar we die zondag voor collecteren en sporen ze ons aan de mandjes na de dienst te vullen met onze gaven.

De grootste ontwikkeling is te zien tijdens de viering van de Maaltijd van de Heer. De diakenen hebben daar een grotere rol dan de ouderlingen. Behalve dat de diakenen de Maaltijd verzorgen bidden zij ook met ons en / of lezen ze een gedeelte van het Tafelgebed. Dit is de (bijbelse) taak waartoe zij geroepen zijn: diakenen zijn is meer dan geld tellen.

Wie het vervelend vindt om als diaken op deze manier een taak in een dienst te hebben, hoeft dat natuurlijk niet te doen. Er zijn nog voldoende andere taken voor de diakenen. Wij hebben een mooie ploeg jonge diakenen. Vrouwen die niet bang zijn om aan te pakken en nieuwe dingen te doen. Daarom een compliment voor de diaconie!!



VANUIT IJSELMUIDEN



Diepvries

Het eerste werkje dat jaarlijks op mijn vakantielijstje staat is 'diepvries ontdooien'. Een vervelend werkje. Meteen op de eerste dag doen, dan is het maar weer klaar. Niet dat wij zo'n grote diepvries hebben. Het is een klein kastje, genoeg voor een tweepersoonshuishouden. Dus, aan de slag!

Hup, de spullen eruit en tijdelijk in de koelkast opslaan. Twee pannen met heet water erin en de deur dicht. Ontdooien maar. Ondertussen maak ik de lades schoon. Toch valt het me elke keer weer tegen hoe lang het duurt voordat het ijs aan de koelelementen gesmolten is. Wrikken en trekken helpt niet. Ik moet geduld hebben. Tijd om na te denken dus.

Ik denk terug aan lang geleden, toen we nog winters hadden. Mijn vader bond de Friese doorlopers onder mijn laarzen. Die zaten zo straks dat je bijna op schaatsen weer terug

naar huis moest klunen: de veters waren niet meer open te krijgen. Vooral omdat mijn vingers ondertussen ook behoorlijk koud waren geworden. Over mijn tenen maar helemaal niet gesproken.

(De pannen met heet water verversen en de stukken ijs die los zitten alvast eruit halen).

Na een middag ijspret kwam je dan totaal verkleumd thuis. Met stijve vingers pelde je jezelf uit je jas. Binnen brandde de kachel. Wij hadden op het platteland geen aardgas, dus hadden we een kolenkachel. Mijn moeder schoof een stoel dicht bij de kachel, warme sokken aan en met de voeten op de rand van de kachel. Thee of warme chocolademelk om de inwendige mens te verwarmen en na een tijdje begonnen je tenen te tintelen en bereikten ze weer een acceptabele temperatuur.

(Grote stukken ijs vallen naar beneden, verwijderen, water opdweilen, nieuw water in de pannen).

Kou verdrijf je alleen maar met warmte en met geduld. Dat geldt voor kou in de mensen, maar ook voor kou tussen de mensen. Dat haal je niet weg door te wrikken en te trekken aan elkaar gevoelens. Dat krijg je alleen weg door er lang warmte in te brengen. En na lang wachten, veel langer dan je meestal had verwacht, komt het gevoel voor elkaar weer terug.

Zelfhulpboeken en therapieën zijn heel nuttig en nodig als er 'kou in de lucht hangt', maar een klusje als de diepvries ontdooien helpt je al een heel eind op de goede weg. 😊

Ds. Gerda Keijzer

MUTATIES JULI EN AUGUSTUS 2024

Binnengekomen:

Vanuit Sint Annaparochie, Mevr. F.E. Fink, Gaestdyk 70, 8522 MZ Tjerkgaast

Vanuit Bussum, Mevr. A. Hornstra-Postma, Stationsstraat 1 K23, 8521 JT Sint Nicolaasga

Vanuit Groningen, Mevr. I. Lolkema, Bovenkruier 6, 8521 MG Sint Nicolaasga

Binnenverhuizing:

Dhr. A.C. Hogeterp, De Rijlst 53 naar Voermanstraat 32, 8521 LA Sint Nicolaasga

Verhuisd naar elders:

Dhr. H.E. Bethlehem, Langwarderdyk 4 0016

Dhr. G. Kloosterman, Bramerstraet 21, 8523 NE Idskenhuisen

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Algemeen

In deze rubriek houden wij u op de hoogte van het werk van de kerkrentmeesters. Dit gaat over het geld en goed van uw kerk: het geld dat binnenkomt aan bijdragen e.d. en het geld dat er uit gaat aan pastoraat, onderhoud kerkgebouwen en de kosten van het houden van kerkdiensten. Mocht u/jij vragen hebben of is iets niet duidelijk: vraag het ons!

Nieuws van de het college

Wij zijn nog op zoek naar iemand voor de invulling van de vacature die ontstaan is na het aflopen van de zittingstermijn van Hiltje Hoekstra. Hebt u belangstelling of weet u een geschikte kandidaat, schroom dan niet contact op te nemen met een van de leden van het college van kerkrentmeesters. Wij bieden u een gemotiveerde en gezellige groep mensen om mee samen te werken!

Op het moment van schrijven moet onze eerste vergadering na de zomervakantie nog plaatsvinden. Er is daarom inhoudelijk nog geen nieuws of informatie om te delen.

Pinkstercollecte 2024

De opbrengst van de Pinkstercollecte 2024 bedraagt € 1252,50. We danken een ieder voor de betrokkenheid en steun.

Wijkindeling

Wijk 1	Hayo Wind (1a) en Anne Snijder (1b)
Wijk 2	Johannes de Jong
Wijk 3	Sint de Boer (3a) en Hendriekje Sybesma (3b)
Wijk 4	Hendriekje Sybesma (4a) en Geja van Koten (4b)
Wijk 5	Jouke Kloosterman
Wijk 6	vacant
Wijk 7	Wico Koolstra



OMZIEN NAAR ELKAAR

Verjaardagen 80+

September

30 Dhr. G. Hoeksma
Uranusstraat 1, 8521 LZ Sint Nicolaasga

Oktober

1 Mevr. D. Folkertsma-Abma
Stationsstraat 23, 8521 JT Sint Nicolaasga

6 Dhr. T. Bijl
De Trochreed 3, 8522 MH Tjerkgaast

8 Dhr. T. Posthuma
Bramerstraet 1, 8523 NE Idskenhuisen

10 Mevr. I.D. Waterlander
Stationsstraat 15, 8521 JT Sint Nicolaasga

12 Mevr. S. de Vries-Schrale
It Sein 50, 8521 DN Sint Nicolaasga

15 Mevr. J. Posthuma-van den Boomgaard
Bramerstraet 1, 8523 NE Idskenhuisen

25 Mevr. T. de Glee-Douma
Vegilinstraat 24, 8521 KV Sint Nicolaasga

November

5 Dhr. F. Koopmans
Venusstraat 4, 8521 LV Sint Nicolaasga

9 Mevr. F. Boersma-Regeling
De Oergong 7, 8521 GA Sint Nicolaasga

12 Dhr. C.A. van Schuppen
Mercuriusstraat 6, 8521 LR Sint Nicolaasga

14 Mevr. R. Odinga-de Jong
Noed 7, 8521 NS Sint Nicolaasga

15 Mevr. L. de Boer-Zijlstra
Stationsstraat 4, 8521 JT Sint Nicolaasga

16 Dhr. J. de Boer
Aldedyk 5, 8522 MR Tjerkgaast

21 Mevr. R. Zwaga-Terpstra
De Oergong 9, 8521 GA Sint Nicolaasga

22 Mevr. L. Bajema
Huisterheide 12, 8521 ND Sint Nicolaasga

26 Mevr. J. Wielinga-Mansveld
De Oergong 31, 8521 GA Sint Nicolaasga

Bloemengroet vanaf 21-07-2024

21-07-2024 Aeltsje Postma
28-07-2024 Froukje Boersma
18-08-2024 Reitze en Hendriekje
25-08-2024 Hinke de Lang-Faber
01-09-2024 Eric v.d.Cingel
08-09-2024 Johannes Postma

Afspraken maken

Greta van der Meer is al weer begonnen met het plannen van huisbezoeken. Zoals elk jaar wil ik ook dit jaar alle 80-plussers in de gemeente bezoeken, behalve de 80-plussers uit de wijk van ds. Wiebenga.

Van de meeste mensen die ik wil bezoeken hebben we telefoonnummers. Bij de anderen ga ik langs en hoop dat ze thuis zijn. Dat lukt jammer genoeg niet altijd.



Bent u een 80-plusser, maar ben ik nog nooit bij u geweest, laat het dan weten aan Greta (06 22 47 53 53) of aan mij (06 82 69 49 98). Dan maken we meteen een afspraak.

Ds. Gerda Keijzer

Bedankt

Leave minsken,

Safolle oanrin, kaarten, blommen en oar oantinken tiidens it koarte siik wêzen en nei it ferstjerren fan myn Jakob, ús leave heit en grutske pake, wolle wy eltsenien tank sizze foar it meilibjen.

Wy wiene er stil en ontroerd fan.
Dit draagt ús, no't wy sûnder him fierder moatte.

Renny, bern en pakesizzers

De bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en ied'reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen.
We zien ze vallen naar de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd
dat al wat sterft zal bloeien.

- Toon Hermans -



Aafke Jeltje Holtrop-Huisman

* 16 augustus 1928

† 10 juli 2024

Aafke Jeltje Huisman is geboren in Oranjewoud. Zij groeit op met heit en mem, twee broers en twee zusjes. Aafke heeft bewust de oorlog meegemaakt, de bevrijding in 1945 is een indrukwekkend moment voor Aafke. Aafke gaat graag naar school en wil graag doorleren, maar die mogelijkheid heeft ze niet.

Ze leert Gerrit Holtrop kennen en in 1952 geven zij elkaar het Ja-woord. Samen krijgen ze drie dochters, die opgroeien op de boerderij van heit en mem, waar volop ruimte is te spelen in het land, tussen de dieren en in het hooi. Mem is vooral druk met de huishouding en is creatief, ze naait en breidt voor de meisjes, van een oude jas weet zij weer een nieuwe te maken. Aafke is haar tijd ver vooruit wat duurzaamheid betreft. Wanneer ze verhuizen naar een nieuwe plek, weet Aafke met oude spulletjes weer een nieuw thuis te maken.

Van 1963 tot 1978 wordt geboerd op de boerderij “Sypekamp” in de Woudfennen (tussen Joure en Langweer). Het gezin is lid van de gereformeerde kerk in Joure, waar Aafke actief is als wijkdame, ouderling en lid van de vrouwenvereniging. Het land van de boerderij grenst aan de Scharsterrijn, op zondag bij mooi weer, gaan ze met elkaar bootjes kijken met koffie en een broodje.

Ondanks de mooie jaren op de boerderij kiest geen van de dochters voor het boerenleven. Gerrit en Aafke besluiten de boerderij te verkopen. Ze krijgen tijd voor elkaar, voor hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Tijd voor de caravan in de bossen van Rijs. Samen betrekken ze een appartement in de Oranjewoudflat, te Heerenveen. Aafke geniet van het uitzicht op de 7^{de} verdieping, ze zegt: “ We zitten altijd in de wolken”.

Wanneer haar man Gerrit in 2020 overlijdt, verhuist Aafke naar Doniahem. Aafke valt daar op door haar kleurige kleding, de fleurige haarband passend bij haar jas. Zij is een trouwe bezoeker van de Kapel, ze stelt vragen aan ds. Wiebenga over geloven in deze tijd. De gezondheid van Aafke gaat langzaam achteruit, ze overlijdt op 10 juli op 95-jarige leeftijd.

De dochters zijn dankbaar voor een lang leven met hun mem, die altijd ruimdenkend met volle aandacht voor hen heeft geleefd.

We nemen afscheid van Aafke Jeltje Holtrop- Huisman in de Kapel van Doniahem. En gedenken haar leven, waarin de trouwtekst; *‘want bij U is de bron van het leven, door uw licht zien wij licht’*, altijd voor Aafke en Gerrit hun wegwijzer is geweest. In haar dankwoord sluit Katrien af met de woorden die hun mem altijd zei: *“Doe ieder de groeten, die naar mij vraagt”*.

Jikke de Jong



Jacob Kuperus

* 11 april 1955

† 20 augustus 2024

Jakob werd geboren in het gezin van Johannes en Wietske Kuperus in Teroele. Zijn ouders leerden hem aanpakken en dat is hij nooit meer verleerd. Jakob was een energieke man die graag werkte. Het liefst tussen de dieren. Eerst op de boerderij van Bijsma, waar hij tot zijn 27^e werkte en later met zijn eigen schapen. Daar tussendoor deed hij van allerlei werk: voor de gemeente in Joure en als pontbaas van Langweer, om maar eens wat te noemen.

Jakob was nooit een talent geweest op school, maar met een stel goede handen aan zijn lijf en de wil om te werken heeft hij ontzettend veel betekend voor zijn werkgevers en voor de mensen in het dorp.

Jakob was een familieman. Hij genoot van zijn kinderen, van de partners die ze kregen en van hun kinderen. Dat, en de gezondheid van hemzelf en van Renny gaf hem een rijk gevoel. Hij benoemde dat ook zo: hij telde zijn zegeningen. Zijn geluk werd compleet door de schapen die hij samen met Renny verzorgde en die de laatste jaren tijdens de zomer op het eiland waren. Jakob en Renny woonden daar in de zomer zelf dan ook.

In maart van dit jaar werd duidelijk dat Jakob zichzelf niet was. Hij vermagerde en werd afwezig. Toen hij naar de dokter ging was het al veel te laat. Hij kon niet meer genezen. Voor Renny en de kinderen en alle mensen die van hem hielden was dit een zware klap. Maar Jakob legde zich erbij neer. Hij was niet opstandig en klaagde nooit. Jakob hoefde niet in het ziekenhuis te blijven. Hij kon naar huis en werd daar verzorgd door Renny en de kinderen. Zij hebben dat trouw en liefdevol gedaan. Jakob kon sterven in zijn eigen huis.

Op 27 augustus kwamen we samen in de kerk waar hij zich thuis voelde, in Idskenhuzen. Daar was hij gedoopt en getrouwd. Daar waren zijn kinderen gedoopt en daar hebben we op deze zomerdag afscheid van Jakob genomen. Veel vrienden, dorpsgenoten en gemeenteleden deelden in het verdriet, maar ook in de hoop dat Jakob op een plek is waar het goed is. We luisterden onder andere naar een prachtig In Memoriam door de kinderen en een lief gedicht door pakesizzers.

Na de dankdienst voor zijn leven hebben we Jakob op de begraafplaats in Legemeer in de aarde gelegd. Een plek van rust, een stil eilandje in een drukke wereld. Jakobs lichaam rust daar. En zijn ziel is geborgen bij Hem die nooit loslaat wat zijn hand begon. Dat de herinneringen aan deze bijzondere man Renny en de kinderen en kleinkinderen zullen troosten.

Ds. Gerda Keijzer



ADRESSEN

Prot. gem. Op 'e Noed	Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga (NIET voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen) info@pkn-openoed.nl , www.pkn-openoed.nl IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. Protestantse gemeente Op 'e Noed	
Predikanten	Ds. Gerda Keijzer, Klaver 32, 8271 DL IJsselmuiden stoel-keijzer@planet.nl Ds. Aizo Wiebenga, Slufter 7, 8602 DA Sneek	06 - 826 949 98 0515 - 439 565
Voorzitter	Greta van der Meer, Heide 1, 8521 DE St. Nicolaasga meergreta@hotmail.nl	06 - 224 753 53
Scriba	Jannie van Koten, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuisen scriba@pkn-openoed.nl	(0513) 43 14 75
Kerkelijk Bureau	(voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen) Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga pdirksen@kpnmail.nl	(0513) 43 10 89
Kosters	<u>Idskenhuisen</u> : contactpersoon: Wico Koolstra, De Spoarbyls 10, 8521 DK St. Nicolaasga , w_koolstra@hotmail.com <u>St. Nicolaasga</u> : contactpersoon: Pieter Dijkstra, Dobbeleane 56, 8521 KR St. Nicolaasga, pieter-renske@hotmail.com <u>Tjerkgaast</u> : Bottje Hoogeveen, Gaestdyk 54, 8522 MX Tjerkgaast keesenbottje@outlook.com	06 - 204 581 02 (0513) 43 11 62 (0514) 53 13 48
Beheerder kerk Idskenhuisen	Tjitske van Koten-Dijkstra, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuisen, vankoten@home.nl	(0513) 43 14 75
College van Kerkrentmeesters	<u>Voorzitter</u> : Reitze Sybesma, Heide 2, 8521 DG Sint Nicolaasga reitze777@gmail.com <u>Penningmeester</u> : Pieter Bergsma Een vraag of opmerking voor penningmeester Pieter Bergsma moet gestuurd worden naar: facturenkerkrentmeesters@pkn-openoed.nl Facturen moeten gestuurd worden naar: facturen@pkn-openoed.nl IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. protestantse gemeente Op 'e Noed	06 - 512 491 80
Pastoraat	<u>Contactpersoon</u> : Jikke de Jong, Bramerstraat 25, 8523 NE Idskenhuisen	06 - 300 981 60
Diaconie	<u>Voorzitter</u> : AnnaMirjam Hoekstra, Bramerstraat 33, 8523 NE Idskenhuisen annamirjam@outlook.com <u>Penningmeester</u> : Joke Pander IBAN: NL60RABO0334700191 t.n.v. diaconie Op 'e Noed	
Jeugdwerk	<u>Contactpersoon</u> : vacant	
Administratie begraafplaatsen	Wessel Spijker en Anita Spijksma Postbus 44, 8520 AA Sint Nicolaasga, t.a.v. Begraafplaatsen begraafplaats@pkn-openoed.nl , www.begraafplaatsen-openoed.nl IBAN: NL22.RABO.0359.5711.90 t.n.v. begraafplaats prot. gem. Op 'e Noed	06 - 492 828 91 (ook Whatsapp)
Geschakeld	Contactpersoon: Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga pdirksen@kpnmail.nl IBAN: NL02.RABO.0334.7970.71 t.n.v. kerkblad Geschakeld	(0513) 43 10 89
Ontmoeting	Alie Runia, Lytse Buorren 19, 8523 NL Idskenhuisen alierun58@gmail.com	(0513) 43 24 98
Beamteam	Alex van der Wal, Dobbeleane 59, 8521 KS St. Nicolaasga alexenkarin@delta.nl	06 - 212 843 56