



Verband

Kunstwerken (muziek, schilder- en beeldhouwkunst, poëzie) kunnen uitdrukken wat in gesproken woorden niet gezegd kan worden. Voorbeeld daarvan is het kunstwerk dat hier is afgebeeld. Het hangt in een Duitse kerk en is gemaakt door Carola Faller-Barris. De titel is 'Heilbrenger'.

Het kunstwerk bestaat uit 500 rollen verband. Elke rol hangt aan een draad. Met elke windvlaag bewegen de afzonderlijke verbandrollen en wekken de indruk dat een zwerm vogels in beweging komt.

De kunstenaar wilde uitdrukken hoe kwetsbaar het leven is. Juist de kwetsbaarheid maakt het leven zo kostbaar. Het helen van innerlijke of uiterlijke wonden is daarbij van wezenlijk belang. Met verband worden wonden afgedekt en verzorgd, zodat ze goed kunnen helen. Het verband wordt gelegd op een gewond mens, maar ook de verplegende raakt het verband aan en verzorgt de wond. Het helingsproces is iets van hen samen. In de verzorger is de heilbrenger vertegenwoordigd.

In deze enorme mobile is de duif het beeld van datgene wat ons als mensen bij elkaar houdt. 500 verschillende stukken verband, en toch beeldt het één duif uit. De band, of het verband van de gemeente, is de heilige Geest. De Geest houdt alles bij elkaar: lichaam en geest, jong en oud, verschillende culturen, mensen en Vader in de hemel. Maar de Geest is ook degene die ons in

beweging brengt. Alles en iedereen zit met vrijwel onzichtbare draden vast aan wat boven ons uitstijgt: God. Heilbrenger en heler voor ons allemaal.

ds. Gerda Keijzer



Langweer



Tjerkgaast



Sint Nicolaasga



Idskenuizen



Een andere indeling

Nu de beide gemeenten Op 'e Noed en Langweer steeds meer samen gaan doen, leek het de redactie van Geschakeld goed om meer berichten in het gezamenlijke deel van het kerkblad te plaatsen. We hebben een voorstel naar de beide kerkenraden gestuurd en zij waren akkoord.

De belangrijkste verschillen zijn dat de berichten van de gezamenlijke Diaconieën, de 'Verjaardagen', de 'In Memoriam' en de column 'Vanuit IJsselmuiden' in het gezamenlijke deel komen.

In de afzonderlijke delen voor Langweer en Op 'e Noed blijven staan de verslagen van de kerkenraden, de berichten van de Colleges van Kerkrentmeesters, de opbrengsten van de diaconiecollectes, de mutaties, de jubilea (Langweer) en de bloemengroet (Op 'e Noed).

De redactie

KERKDIENTEN TJERKGAAST - IDSKENHUIZEN - ST. NICOLAASGA

Zondag 26 januari - groen - Viering Heilig Avondmaal

9.30 uur Idskenhuzen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1^e Diaconie, 2^e Kerk

Zondag 2 februari - groen

9.30 uur Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1^e KIA Werelddiaconaat Ethiopië, 2^e Kerk

Zondag 9 februari - groen

9.30 uur Idskenhuzen - Linda Wind
Collecte 1^e KIA Noodhulp Midden-Oosten, 2^e Kerk

Zondag 16 februari - groen - gezamenlijke dienst met Langweer

9.30 uur Sint Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1^e KIA Binnenlands diaconaat, 2^e Kerk

Zondag 23 februari - groen

9.30 uur Idskenhuzen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1^e Diaconie, 2^e Kerk

Zondag 2 maart - groen - gezamenlijke dienst met Langweer

9.30 uur Langweer - Gert Pennenkamp
Collecte 1^e Thomashuis Sint Nicolaasga, 2^e Kerk

Zondag 9 maart - paars - 1^e zondag 40-dagentijd

9.30 uur Idskenhuzen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1^e Diaconie, 2^e Kerk

Woensdag 12 maart - paars - Biddag gewas en arbeid

18.00 uur Idskenhuzen - ds. A. Wiebenga
Collecte 1^e Voedselbank Joure, 2^e Kerk

Zondag 16 maart - paars - 2^e zondag 40-dagentijd - gezamenlijke dienst met Langweer

9.30 uur Sint Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1^e Stichting Jetty van Aalsum, 2^e Kerk

Zondag 23 maart - paars - 3^e zondag 40-dagentijd

9.30 uur Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1^e KIA Werelddiaconaat Moldavië, 2^e Kerk

Alle diensten worden online uitgezonden en kunt u ook terugkijken via de website van onze kerk en via Youtube.nl - zoek op 'e noed'

KERKDIENTEN DONIAHIEM

Datum	Verzorgd door	Voorganger
13 februari	Langweer	Pastor Anneke Adema
27 februari	Scharsterbrug/Ouwsterhaule	Ds. Wim Warnar
13 maart	Langweer	Pastor Anneke Adema



KERKDIENTEN LANGWEER

Zondag 26 januari

9.30 uur ds. Henk Steinvoort
Collecte: Diaconie /Eigen gemeente

Zondag 2 februari

9.30 uur ds. F. Westermann
Collecte: Kerk in Actie Ethiopië
Aanpassen aan klimaatverandering /Eigen gemeente

Zondag 9 februari

9.30 uur Pastor Sonja Zwart
Collecte: Kerk in Actie Midden-Oosten
Noodhulp Israël en Gaza / Eigen gemeente

Zondag 16 februari - Gezamenlijke dienst in St. Nicolaasga

9.30 uur ds. Gerda Keijzer
Collecte: Diaconie/ Eigen gemeente.

Zondag 23 februari

9.30 uur ds. F. Westermann
Collecte: Diaconie/ Eigen gemeente

Zondag 2 maart - Gezamenlijke dienst in Langweer

9.30 uur ds. Gert Pennekamp
Collecte: Thomashuis Sint Nicolaasga / Eigen gemeente

Zondag 9 maart - 1ste zondag 40-dagentijd

9.30 uur ds. Renske Bosman-Romkema
Collecte: Diaconie/Eigen gemeente

Zondag 16 maart - 2de zondag 40-dagentijd - Gezamenlijke dienst in St. Nicolaasga

9.30 uur ds. Gerda Keijzer
Collecte: Diaconie/ Eigen gemeente

Zondag 23 maart - 3de zondag 40-dagentijd

9.30 uur pastor Linda Wind-Kamminga
Collecte: Kerk in Actie Moldavië
Kerken geven kinderen een toekomst/ Eigen gemeente

Alle diensten worden online uitgezonden en kunt u ook terugkijken via www.kerkdienstgemist.nl

DONIAHIEM, DE SCHARLEIJEN EN DE IENDRACHT

Orgel kapel Doniahier

Het orgel in de kapel van Doniahier was al een tijdje aan vervanging toe. Sommige toetsen weigerden dienst en de vaste organisten voor de kapeldiensten (Douwe Smit, Rinny Pijpker en Hemmo Kalteren) moesten met kunst- en vliegwerk de samenzang begeleiden. Daarom bedachten ze een plan. Het orgel dat er stond was van Doniahier, maar van het management mochten ze het orgel vervangen. Daarna hebben ze een bedrag gevraagd aan de protestantse gemeenten die de kapeldiensten verzorgen: Langweer, Scharsterbrug/Ouwsterhaule en Op 'e Noed. De kapeldiensten worden goed bezocht. Om de veertien dagen bezoeken op de donderdagmorgen rond de 25 mensen deze diensten. Daarom hoefden de kerkrentmeesters van de drie gemeenten niet lang na te denken en zegden het gevraagde bedrag toe.

De drie organisten lieten zich voorlichten en hebben een tweedehands orgel bemachtigd dat prettig bespeelbaar is en een mooie klank heeft.

Wat een mooie actie, organisten!

Met dank aan jullie en aan de kerkrentmeesters van de gemeenten!



LEESROOSTER

Januari

Zaterdag	25 januari	1 Kronieken 29, 21-30
Zondag	26 januari	2 Kronieken 1, 1-17
Maandag	27 januari	2 Kronieken 1, 18-2,9
Dinsdag	28 januari	2 Kronieken 2, 10-17
Woensdag	29 januari	2 Kronieken 3, 1-9
Donderdag	30 januari	2 Kronieken 3, 10-17
Vrijdag	31 januari	2 Kronieken 4, 1-10

Februari

Zaterdag	1 februari	2 Kronieken 4, 11-5,1
Zondag	2 februari	Lucas 4, 1-13
Maandag	3 februari	Lucas 4, 14-30
Dinsdag	4 februari	Lucas 4, 31-44
Woensdag	5 februari	Lucas 5, 1-11
Donderdag	6 februari	Lucas 5, 12-16
Vrijdag	7 februari	Lucas 5, 17-26
zaterdag	8 februari	Lucas 5, 27-39

Zondag	9 februari	Lucas 6, 1-11
Maandag	10 februari	2 Kronieken 5, 2-14
Dinsdag	11 februari	2 Kronieken 6, 1-11
Woensdag	12 februari	2 Kronieken 6, 12-21
Donderdag	13 februari	2 Kronieken 6, 22-31
Vrijdag	14 februari	2 Kronieken 6, 32-42
Zaterdag	15 februari	2 Kronieken 7, 1-10
Zondag	16 februari	2 Kronieken 7, 11-22
Maandag	17 februari	2 Kronieken 8, 1-11
Dinsdag	18 februari	2 Kronieken 8, 12-18
Woensdag	19 februari	2 Kronieken 9, 1-12
Donderdag	20 februari	2 Kronieken 9, 13-31
Vrijdag	21 februari	Lucas 6, 12-26
Zaterdag	22 februari	Lucas 6, 27-38
Zondag	23 februari	Psalm 83
Maandag	24 februari	Ester 1, 1-12
Dinsdag	25 februari	Ester 1, 13-22
Woensdag	26 februari	Ester 2, 1-14
Donderdag	27 februari	Ester 2, 15-23
Vrijdag	28 februari	Ester 3, 1-11

Maart

Zaterdag	1 maart	Ester 3, 12-15
Zondag	2 maart	Joël 1, 1-14
Maandag	3 maart	Joël 1, 15-2,2a
Dinsdag	4 maart	Joël 2,2b-11

Woensdag	5 maart	Joël 2,12-17 (Aswoensdag)
Donderdag	6 maart	Ester 4, 1-17
Vrijdag	7 maart	Ester 5, 1-14
Zaterdag	8 maart	Ester 6, 1-14
Zondag	9 maart	Psalm 81 (Invocabit)
Maandag	10 maart	Ester 7, 1-8,2
Dinsdag	11 maart	Ester 8, 3-17
Woensdag	12 maart	Biddag Ester 9, 1-15
Donderdag	13 maart	Ester 9, 16-26a
Vrijdag	14 maart	Ester 9, 26b-10,3
Zaterdag	15 maart	1 Korintiërs 13, 1-13
Zondag	16 maart	Lucas 9, 1-9 (Reminiscere)
Maandag	17 maart	Lucas 9, 10-17
Dinsdag	18 maart	Lucas 9, 18-27
Woensdag	19 maart	Lucas 9, 28-36
Donderdag	20 maart	Lucas 9, 37-50
Vrijdag	21 maart	Jesaja 50, 4-11
Zaterdag	22 maart	Jesaja 51, 1-8
Zondag	23 maart	Jesaja 51, 9-16 (Oculi)
Maandag	24 maart	Jesaja 51, 17-23
Dinsdag	25 maart	Jesaja 52, 1-6
Woensdag	26 maart	Jesaja 52, 7-12
Donderdag	27 maart	Jesaja 52, 13-53:6
Vrijdag	28 maart	Jesaja 53, 7-12
Zaterdag	29 maart	Jesaja 54, 1-10
Zondag	30 maart	Jesaja 54, 11-17 (Laetare)
Maandag	31 maart	Jesaja 55, 1-13



Protestantse Kerk Classis Fryslân

Minsken fan 'e wei

Nieuwsbrief van de classis
Jaargang 2024 - Nummer 7

*'Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen
als ze niet in Hem geloven?*

*En hoe kunnen ze in Hem geloven
als ze niet over Hem hebben gehoord?*

*En hoe kunnen ze over Hem horen
zonder dat iemand Hem verkondigt'
(Romeinen 10:14, NBV21)*

Zucht

Preekvoorziensers zullen niet dadelijk deze tekst reciteren wanneer de zoveelste predikant 'vol' heeft gezegd, maar op een rustig moment zullen ze Paulus' woord wel beamen. De Protestantse traditie hecht er veel waarde aan dat het Woord voor de gemeente door een prediker in eigen menselijke woorden wordt ontvouwd. Maar hoe moet dat als de kerk met haar voorgangers kleiner wordt en het aantal kansels daar geen gelijke tred mee houdt?

Op naar de classis!

Zo'n vijftig preekvoorziensers trokken op 19 november met deze vraag naar de classicale vergadering in Burgum. Het voelde goed dat zij met hun eenzame taak nu eens in de meerderheid waren. En vanzelf kwamen naast de problemen ook een aantal mooie oplossingen ter tafel.

Eerst een bakje koffie

De eerste tip is een juweel van eenvoud: begin de dienst om 11.00 uur. Er is in de omgeving altijd wel een predikant die z'n preek graag nog eens houdt. Als gemeente kun je dan eerst met elkaar een kop koffie drinken. Gemeentes die er ervaring mee hebben, willen niet anders meer: de dienst begint vanuit de onderlinge ontmoeting en dat zet de toon voor wat volgt. Je moet dan wel weten wie er in de omgeving op het rooster staat, maar wellicht kunnen preekvoorziensers dat onderling uitwisselen. En een dienst op zondagmiddag of -avond kan ook.

Onvermoede talenten

De tweede tip laat je zoeken naar het goud dat je ongemerkt al in huis had: vraag de liturgiegroep om samen een korte viering op te zetten. In plaats van de preek kies je dan een mooi gedicht uit. De predikant zou daar door de weeks bij kunnen helpen. Toerusting door de classis werd ook genoemd. En misschien kun je een predikant elders vragen of je zijn preek bij jullie mag voorlezen.

Doe het samen

Sommige preekvoorziensers werken als duo, met als voordeel dat je kunt overleggen en elkaar kunt vervangen. Dat kan binnen je eigen gemeente, maar je kunt het ook samen met een collega in een buurgemeente doen. Dat schiet lekker op!

Persoonlijk contact

Handige preekvoorziensers weten het al: met een persoonlijke benadering is het voor predikanten veel moeilijker om 'nee' te zeggen. Dat hoeft niet eens altijd per telefoon te zijn: ook een mail kan persoonlijk worden geschreven. En in een enkele ring komen predikanten en preekvoorziensers

jaarlijks een keer bij elkaar om het grootste deel van de gaatjes in te vullen. Ook gezamenlijke diensten kunnen dan worden gepland.

Over contact gesproken: preekvoorziensers stellen het op prijs wanneer predikanten vlot (en beleefd!) reageren op hun mails.

Goede burens

Het is een mooi verhaal: een preekvoorziener moest onverwacht vervanging zoeken, maar het lukte niet... De buurgemeente zei toen: 'Kom maar bij ons!' De hele gemeente ging dus op reis, automobilisten stapten bij elkaar in en fietsers en wandelaars maakten er een mooi tochtje van. 'Dat mag nog wel eens!', klonk het na afloop. De preekvoorziener deed vervolgens iets minder z'n best en na een aantal keer werd het over en weer kerken al in het preekrooster opgenomen. Zo kan het predikantentekort nog tot iets moois leiden.

Regiozondag

Als je toch met meerdere gemeentes samen één dienst hebt, dan kun je er ook nog wel iets aan vast knopen: een gezamenlijke maaltijd, een project van Groene Kerk of een toerustingsmoment. Met meer mensen bij elkaar loont het de moeite om zoiets te organiseren.

Het jaarboekje!

Vroeger was echt niet alles beter, maar één ding wel: het jaarboekje! Je kon er alles in vinden waar je nu alle websites van de verschillende kerken voor langs moet. Je had namen en adressen van preekvoorziensers, scribae, kerkgebouwen en predikanten. Van die laatste had je ook de geboortedatum en hun hele loopbaan erbij. Preekvoorziensers zagen uit naar de nieuwe editie, want dan was je weer helemaal bij en soms ook een nieuwe emeritus rijker die ongemerkt in een buurdorp was neergestreken. Maar nu: er is een AVG en volgens die wet zou iedereen schriftelijk toestemming moeten geven voor vermelding in zo'n boek, en dat krijgt de landelijke kerk niet meer voor elkaar. Zouden we dat dan als classis kunnen doen? Het is veel werk, maar als we hier een vrijwilliger voor kunnen vinden, dan zouden veel preekvoorziensers hier enorm mee geholpen zijn.

Preekbeurtenzoeker

Een alternatief voor het jaarboekje is de Preekbeurtenzoeker op de website van de landelijke kerk. U kunt hem eenvoudig vinden:

<https://protestantsekerk.nl/preekbeurtenzoeker/>

Hier kunnen predikanten invullen wanneer ze beschikbaar zijn, en bijvoorbeeld ook hoe ver ze voor een preekbeurt willen reizen. Preekvoorziensers kunnen zo in één opslag zien wie er op een bepaalde zondag nog vrij zijn, of wie er mogelijk 's middags of 's avonds nog kan. De optie 11 uur staat er helaas nog niet in. Via de website kun je eenvoudig reageren en zo mogelijk een afspraak maken. Enig pro-

bleem: er zitten momenteel maar weinig Friese predikanten op. Daarom een uitdrukkelijk verzoek aan alle predikanten (en vooral ook aan emeriti en preekconsenthouders): vul die preekbeurtenzoeker vandaag nog in!

Naast de Preekbeurtenzoeker is er ook de Beschikbaarheidskalender van de Confessionele Beweging: www.beschikbaarheidskalender.nl.

Predikanten!

Meer predikanten en meer mensen met een preekconsent: die toveren we niet uit de hoge hoed. Maar we kunnen elkaar wel aanmoedigen: is een studie theologie niet iets voor jou? En voor wie al preekbevoegdheid heeft: kun je nog wat vaker misschien?

Weekendje weg?

Natuurlijk gunnen we elke dominee een weekendje vrij. Ik wil m'n zondagen ook niet allemaal tevoren al hebben ingevuld. Maar dat betekent niet dat je niet wilt helpen wanneer een gemeente onverwacht vervanging zoekt. Ook daarvoor is de preekbeurtenzoeker ideaal: houd je zondag vrij, en zet 'm (als je geen andere plannen hebt) twee weken tevoren op Preekbeurtenzoeker open voor noodgevallen. Vrijheid en dienstbaarheid vallen op die manier samen.

Gezamenlijke start

Menig preekvoorziener is er al tegenaan gelopen: je belt de wereld rond, maar een ander was je al weken vóór. Daarom begin je volgend jaar maar wat eerder, en het jaar daarop nog eerder... Inmiddels bellen sommigen in december al voor het rooster dat pas een jaar later begint. Dat is voor niemand gezond. Sommige predikanten geven aan dat ze hun rooster pas in april of mei hebben, maar preekvoorziensers weten dat natuurlijk niet. Daarom lijkt het de meesten een goed idee om allemaal op hetzelfde moment te beginnen. Maar welke datum? Elke datum die je noemt heeft z'n voor- en nadelen. Om toch één datum te kiezen, zegt de meerderheid: 1 mei. En om het voor vacante gemeentes wat gemakkelijker te maken is dan de eerste week van mei alleen voor hen. Half-vacante gemeentes beginnen halverwege die week. En daarna mag iedereen bellen. Het spreekt voor zich dat dit alleen werkt als iedereen zich eraan houdt: niet alleen preekvoorziensers, maar ook kerkelijk werkers met preekconsent, predikanten en emeriti!

Tot slot

Het is ons goed bevallen om gericht één doelgroep uit te nodigen om op de classicale vergadering mee te praten. Dit gaan we zeker vaker doen!

Met hartelijke groet,

ds. Riemer Praamsma, uw classispredikant

(06-58013225 | r.praamsma@protestantsekerk.nl)

Zie ook de website: classisfryslan.nl



TERUGBLIK ACTIVITEITEN

Rondje om de kerk 30 zaterdag 30 november

Met 15 personen starten we deze zaterdag de wandeling vanuit Witmarsum. De route gaat deels via onverharde land-



wegen, dat levert natte schoenen op. We stappen stevig door, waardoor we lekker warm worden. De akkers zijn zwart, alle gewassen zijn geoogst, het geeft een bijzonder beeld, met hier en daar een stukje van de regenboog aan de lucht. De zon doet zijn best, na zoveel regen in voorgaande dagen is dat hoopvol. We pauzeren in de kerk van Arum, waar we getraceerd worden door de koster op koffie en koek.

Oane Anema vertelt ons over de geschiedenis van de Lambertuskerk en wijst ons op de Griekse elementen, typerend voor het werk van architect Thomas Romein.

We vervolgen onze weg richting Witmarsum, we passeren het monument van Menno Simons. We nemen een korte pauze, waarin Jan de Jong een stukje tekst voorleest over het leven en werk van Simons. In stilte gaan we deze route verder, even na 12.00 uur zijn we terug bij de auto's. Het was weer een prachtige wandeling ook dankzij het mooie weer.



VOORUITBLIK ACTIVITEITEN



Veiligheid, juist nú

Martinikerk Sneek

Polarisatie in de politiek en in de sociale media; oorlogen, conflicten; wat doet dit met ons als mens, met ons gevoel van veiligheid of gebrek daaraan; hoe kunnen we weerbaar worden? Om ons geloof te versterken en ons vertrouwen te voeden organiseert de werkgroep Spirit van de Martinikerk in Sneek drie bijeenkomsten over veiligheid. Voor meer informatie zie: www.martinisneek.nl

Donderdag 16 januari 2025 Veiligheid en strijd



Het zijn roerige tijden. Drs. Bernard Sloot houdt een lezing over hoe de Westerse wereld veranderd is vanaf WO II en wat de gevolgen daarvan zijn. Drs. Sloot is specialist internationale relaties en conflicten bij de Nederlandse Marine.

Veiligheid en vertrouwen Donderdag 23 januari 2025



Veel mensen kampen met gevoelens van onrust en onzekerheid. Maaike Bluemink bevordert de gezondheid van lichaam en geest aan de hand van 'de wetenschap van veiligheid'. Een avond met theorie en praktijk. Bluemink is psychosomatisch fysiotherapeut.

Veiligheid en weerbaarheid Donderdag 13 maart 2025



Weerbaar zijn betekent voor je eigen wensen durven opkomen, je grenzen aangeven én rekening houden met de wensen en grenzen van een ander. Menno Tuik vertelt over zijn training 'Ut Mut Er Ut' en neemt de aanwezigen mee in een aantal fysieke oefeningen. Tuik is weerbaarheidstrainer.

Voor alle bijeenkomsten geldt:

Plaats: Martinikerk Sneek, Oud Kerkhof 1, Sneek
Aanvang: 19.30 uur
Toegang: vrij, collecte bij de uitgang
Info: spirit@pknsneek.nl - www.martinisneek.nl
06-37594569

Attentie: Woensdagavond 26 februari 2025 - 20.00 uur
Lezing door weerman Gerrit Hiemstra. Zie de website!

Blue Monday

Blue Monday of ‘de-primaandag’ is de maandag van de laatste volle week van januari. Dit jaar was dat 20 januari (inmiddels al weer achter de rug). Pas op, stond er op het internet te lezen, want deze dag zou volgens sommigen de meest deprimerende dag van het jaar zijn. Waarom? Omdat er weer een volle werkweek voor de boeg is, de goede voornemens voor 2025 al weer mislukt zijn, het overgewicht van de feestdagen nog niet is weggevoerd en de vakanties nog ver weg zijn.



De een of andere psycholoog heeft Blue Monday een jaar of twintig geleden gelanceerd, zonder dat er ook maar één wetenschappelijk bewijs voor gevonden is. Maar ja, als de kranten, de TV en het internet ons telkens maar weer voorhouden dat het bestaat, dan gaan mensen er nog in geloven ook.

Wat doe je als je je niet lekker voelt? Een veelgebruikte methode is: chocola eten, shoppen en een verre vakantie boeken. Bol.com lacht in z'n vuistje en de reisbureaus bestormen ons met reclames voor zonvakanties. Het lijkt dus een handige marketing-stunt. Maar het kan ook anders als je een slechte dag hebt: Doe een muts op, sjaal om en handschoenen aan en stap op de fiets. Kijk om je heen naar de voorjaarsboden: knoppen aan de takken van de struiken, bollen die al boven de grond groeien. Brei een paar dikke sokken. Timmer een vogelhuisje. Lees een mooi (Frysk) boek en laat je zo wegvoeren naar andere tijden en plaatsen. Bel iemand op of nog liever: breng een bezoekje of ontvang iemand. Daarvoor is maandag net zo geschikt als welke andere dag dan ook. Wat nou Blue Monday?? Wij maken gewoon van elke dag iets moois!

Ds. Gerda Keijzer

Noodpakket

In kranten lees het je steeds vaker en ook op TV wordt er over gesproken, over de noodzaak om een noodpakket aan te schaffen voor het geval er een calamiteit is in eigen land of gebied. Er gebeuren overall calamiteiten. Door het weer of door vijanden van ons land of werelddeel.

Lange tijd heb ik zulke berichten afgedaan als ‘paniekvoetbal’. Vijanden, kom zeg, die hebben we toch niet!?! Wie zou dat vreedzame volkje dat woont in de uiterwaarden van Europa nou kwaad willen doen? Maar sinds er op geheimzinnige wijze datakabels in de Oostzee worden doorgetrokken, computersystemen in bijvoorbeeld ziekenhuizen in Nederland plat liggen door een cyber-aanval en de AIVD waarschuwt dat er echt wel wat aan de hand is, ben ik anders gaan denken. Niet vanwege paniek. Maar regeren is vooruitzien. Ook als het minder leuke dingen betreft. En laten we reëel zijn: We wonen in Nederland haast allemaal onder N.A.P., dus de kans dat een storm hoog water brengt is niet ondenkbaar. Flessen water voor de eerste dagen, houdbaar en direct bruikbaar voedsel (want de stroom is uitgevallen, de diepvries ontdooit en de elektrische kookplaat werkt niet meer) een zaklamp, een fluitje om hulpverleners te laten weten waar je bent, en een radio op batterijen. Bij dat laatste spitste ik mijn oren. Ik heb helemaal geen radiootje meer op batterijen. Als de Chinezen nu eens een vitale datakabel in de Noordzee saboteren, dan hebben we geen internet meer. Ik kan mijn digitale krant dan niet meer lezen. De papieren krant kan niet meer gedrukt worden. Google kan ik niet meer raadplegen en de telefoon doet het niet meer. Ik zit dan dus zonder stroom, en zonder informatie, terwijl ik niet weet wat er aan de hand is. Dat lijkt me beslist niet fijn, om het maar eens mild te drukken.

Deze vrouw bezit sinds kort een klein radiootje. Bovenop het apparaatje zit een zonnepaneeltje waardoor het apparaat stroom krijgt. Is er geen zon, dan kun je met een handel zelf stroom opwekken. Er zit een felle LED-lamp op, een SOS-knop die nog harder klinkt dan brandalarm, dus hulpverleners kunnen mij vinden. En – ook niet onbelangrijk – een USB-aansluiting en snoertje waarmee ik m'n telefoon kan opladen.



Nu de bruine bonen nog aanschaffen en water en dan is ons noodpakket zo'n beetje klaar. Ik hoop dat we het nooit nodig zullen hebben. Maar eerlijk gezegd kreeg ik opeens een rustig gevoel van dat apparaatje in huis. (Leuk detail is dat het in China is gemaakt 😊)

Gerda Keijzer

Witte rozen voor Eeuwigheidszondag

Op zaterdag 23 november heeft de diaconie weer witte rozen neergezet op de Algemene begraafplaats en bij de protestantse kerk in St Nicolaasga en bij de begraafplaatsen van Tjerkgaast, Doniaga en Langweer. Familieleden of naasten konden op deze dag een roos leggen bij het graf van hun geliefde. Vooraf is hier bekendheid aan gegeven in het kerkblad en op de Ontmoeting en er stond een artikel in de Zakenman en St Nykster. 's Ochtends vroeg worden de rozen neergezet door de diakenen en aan het einde van de middag halen we de lege bakken weer op. Deze actie van de diaconie is voor iedereen, niet alleen voor gemeenteleden. Het is voor ons elke keer weer mooi om te zien dat de bakken 's middags bijna leeg zijn. Het is soms 's ochtends een koud klusje om te doen maar we krijgen er een heel warm gevoel van.



Kerstmiddag

Op zaterdag 14 december was de kerstmiddag voor 70+ ers. De eerste voorbereidingen werden hiervoor al getroffen vlak voor de zomervakantie! De diakenen denken dan al na over een datum en naarmate deze dichterbij komt zijn we steeds wat drukker met het organiseren van deze middag, want er komt wel wat bij kijken. Maar wat is het fijn om te doen en wat krijgen we altijd veel leuke en dankbare reacties! Speciaal voor de 80+ ers hebben we dit jaar ook nog een bijzondere kaart laten maken vanuit de diaco-



nie en Anna Mirjam zette samen met haar man Jappie de pet van postbode op. We kijken wederom terug op een geslaagde middag. Iedereen die heeft meegeholpen nogmaals onze dank en voor de aanwezigen: fijn dat u erbij was en hopelijk tot december!

Vakantiebureau

Het vakantiebureau is gespecialiseerd in zorgvakanties in Nederland. De diaconie brengt dit graag onder uw aandacht want misschien wilt u zelf op (zorg) vakantie of misschien

bent u geïnteresseerd in het vrijwilligerswerk. Het vakantiebureau maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Deze stichting wil eraan bijdragen dat mensen zich niet buitengesloten voelen. Daarom bieden zij in samenwerking met en met steun van de Protestantse Kerk van Nederland vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. De vakanties hebben een open-christelijk karakter en zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond. De vakanties worden gevierd in één van de eigen aangepaste accommodaties of enkele gehuurde accommodaties in Nederland. Kijk voor meer informatie op hetvakantiebureau.nl

QR code voor collectes

Misschien is het u opgevallen dat we tegenwoordig een QR code laten zien op de beamer. Deze QR code kunt u scannen met de camera van uw mobiele telefoon. Wanneer u met de camera op de code richt en kiest voor openen, komt u op een betaalscherm waar u snel en gemakkelijk een bedrag kunt kiezen en op die manier een bijdrage kunt geven aan de collectes. De QR code komt na de kerkdienst nog wat langer in beeld. Deze manier van collecteren bieden we aan als extra mogelijkheid, voor de mensen thuis of in de kerk. Heeft u hierover vragen? Bel dan Joke Pander: 06-36301418



Bijzondere Diaconale Collectes

2 februari Kerk in Actie Ethiopië Aanpassen aan klimaatverandering



Door klimaatverandering worden delen van Ethiopië vaker getroffen door langdurige droogte of heftige regenval. Jongeren beseffen dat ze niet alleen van landbouw of veeteelt kunnen rondkomen, zoals hun ouders gewend waren. De Ethiopische kerk leert jongeren en vrouwen over irrigatielandbouw, maar ook hoe je een bedrijf opzet voor extra inkomsten. Ze worden lid van een spaargroep, leren een restaurant of winkel opzetten, Meubels maken, kleding ontwerpen, laptops of telefoons repareren.
Zo gaan Ethiopiërs met hun tijd mee.

9 februari Kerk in Actie Midden-Oosten Noodhulp Israël en Gaza



De oorlog tussen Hamas en Israël heeft dramatische gevolgen. Via een internationaal kerkelijk netwerk, met plaatselijke kerken en Israëlische en Palestijnse organisaties, biedt Kerk in Actie hulp aan getroffen families. In Israël gaat het om praktische en psychosociale hulp aan kwetsbare groepen, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. Inwoners van Gaza krijgen voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Daarnaast helpt Kerk in Actie waar dat kan bij het herstel van huizen en werkgelegenheid.

2 maart Collecte voor het Thomashuis Sint Nicolaasga

Het Thomashuis Sint Nicolaasga is landelijk gelegen in het gezellige en betrokken buurtschap de Heide.

In een Thomashuis wonen 8 à 9 volwassenen met een verstandelijke beperking op een zo gewoon mogelijke manier met elkaar samen. Het ligt op 10 minuten fietsen via een veilig fietspad vanaf het dorp Sint Nicolaasga. Behalve een prachtige boerderij hebben zij een mooie tuin met een dierenweide. Het Thomashuis biedt rust, veiligheid en geborgenheid. Hun doel is dat de bewoners hier gelukkig mogen wonen ieder op zijn of haar wijze.



23 maart Kerk in Actie Moldavië Kerken geven kinderen een toekomst



In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te

worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. In samenwerking met Youth for Christ vangen kerken hen op en zorgen ze voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

Kerstpakketten- en DE waardepuntenactie Voedselbank De Utjouwer

De maand december stond voor de Voedselbank De Utjouwer weer in het teken van de kerstpakketten- en DE waardepuntenactie.

Voor de **kerstpakkettenactie** konden kerstpakketten en/of andere levensmiddelen ingeleverd worden bij één van de aangegeven adressen. Dit jaar was dat wéér een succes. Er kon aan 97 gezinnen in de voormalige gemeente Skarsterlân een pakket worden uitgedeeld. Daaruit blijkt dat we zeker wel wat over hebben voor onze medemens.

Iedereen die daar aan heeft meegewerkt: Héél hartelijk bedankt!.

Ook de **DE-waardepuntenactie** was dit jaar weer succesvol!. Er werden totaal 1.048.424 DE punten verzameld in de dozen in de diverse kerken en supermarkten in de “oude gemeente Skarsterlân”.

Op basis van ervaringen van voorgaande jaren verwacht de voedselbank ca. 1.700(!) pakken koffie te ontvangen, waarmee we onze cliënten in 2025 iedere week ruimschoots van koffie kunnen voorzien.

Ook hiervoor iedereen die punten heeft ingeleverd heel hartelijk dank!

*Stg. Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân
en Voedselbank De Utjouwer Joure*



VOEDSELBANKEN.NL
De Utjouwer Joure

Voedselbank De Utjouwer zoekt een aantal vrijwilligers, t.w.

a) Vrijwilligers voor winkelacties

We zijn op zoek naar een aantal mensen die willen helpen om winkelacties ten behoeve van de Voedselbank tot een succes te maken. Daarbij worden klanten van de supermarkt in de gelegenheid gesteld kruidenierswaren te doneren aan de Voedselbank. Deze acties zijn voor deze klanten natuurlijk vrijblijvend, maar hebben wel het meest succes als men daar tijdens het winkelen op wordt gewezen. Daarvoor doen we een oproep aan jou!! Enkele malen per jaar worden deze acties gehouden. Met name voor de vrijdagen en zaterdagen willen we graag met vrijwilligers in contact komen. Wanneer meerdere mensen zich beschikbaar stellen, valt de tijd die men in de winkel aanwezig is erg mee. Daarmee is het voor iedereen leuk en te overzien. In week 6 (7 en 8 februari 2025) is er weer een winkelactie voor onze Voedselbank bij Albert Heijn Joure.

b) Een secretaris

Voedselbank De Utjouwer is onderdeel van de Stg. Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân. Onze huidige secretaris stopt en we willen graag in contact komen met iemand die zijn taken wil overnemen. Wil jij ons helpen??

Je kunt je opgeven via ons mailadres deutjouwer@voedselbankjoure.nl

Wil je nadere informatie.

Dan kun je ook contact opnemen via genoemd mailadres of bij Jan van der Velde.

Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 06 37473637

Beste dorpsgenoten

We hebben je nodig in de kerk

Wel-Kom in de kerk van je ouders.

Wel- kom in de kerk Van je grootouders

Wel- kom in de kerk Van God

Kortom je bent welkom in het huis van God van deze gemeente als belangstellende, als vrijwilliger, als GAST, die zich gastvrij mag weten om samen in gesprek te zijn over actuele gebeurtenissen

Pastor Edgar Groeneveld, vroeg ons zondag 12 januari tijdens de preek om eens na te denken wat we aan God kunnen/ mogen vragen.

Ik hoefde niet lang na te denken, dat we mogen groeien in geloof en in geloofsgemeenschap in onze dorpskerk!

En we hopen en bidden voor vrede in de wereld en in ieders mensenhart!

Gemeentelid van onze dorpskerk

VERJAARDAGEN

Verjaardagen 80+

- 30-01 Dhr. K. Mink
De Twiich 8, 8521 PE SINT NICOLAASGA
- 03-02 Mevr. N. Hoekstra-de Jager
Stripedyk 4, 8523 NB IDSKENHUIZEN
- 04-02 Mevr. S.G. Taconis-Mink
Lemmerweg 24, 8521 JN SINT NICOLAASGA
- 13-02 Mevr. A. Koenen
Stationsstraat 45, 8521 JT SINT NICOLAASGA
- 18-02 Dhr. J.E. Pit
Oer it Spoar 2, 8521 DJ SINT NICOLAASGA
- 20-02 Mevr. S. Hazenberg-Boelsma
Kempenaerlaan 4 8521 KS SINT NICOLAASGA
- 24-02 Mevr. E. de Goede-Stakelbeek
Stationsstraat 41, 8521 JT SINT NICOLAASGA
- 04-03 Mevr. H. Portena-Hoekstra
De Oergong 61, 8521 GA SINT NICOLAASGA
- 05-03 Mevr. T. Ligthart-Huisman
Schoolstraat 7, 8521 KB SINT NICOLAASGA
- 08-03 Mevr. T.A. van der Goot-Hoogkamp
Stationsstraat 53, 8521 JT SINT NICOLAASGA
- 11-02 Dhr. F. Huitema
Legebuorren 55, 8525 GX Langweer
- 16-02 Mevr. G. Beuckens-van der Land
Hendrik Dijkstraleane 16, 8525 GM Langweer
- 01-03 Mevr. G. Faber-de Jong
De Molier 5, 8525 EX Langweer
- 11-03 Mevr. G. Breman-Beens
Langestraat 142, 8281 AP Genemuiden
- 12-03 Mevr. A. Mulder-Boéré
Boarnsweachsterdyk 5, 8525 EA Boornzwaag



Voor de jarigen lied 785 uit het Liedboek.



Steun in de rug
Dat heb je soms.
Je weet je geen raad
Je weet niet hoe of wat
hoe het nu met je gaat.
Je hebt het helemaal gehad.

Dat heb je soms
dat je 't echt niet meer ziet
door verdriet en door spijt.
Je weet de uitweg niet
bent de weg helemaal kwijt.

Dat heb je soms
je weet niet waar je bent.
Je weet niet wat je moet
dat je je weg niet meer kent
en 't gaat helemaal niet goed

En juist dan onverwacht
wat je niet had gedacht
vind jij je weg terug
Zijn hand is een steun in de rug.



IN MEMORIAM

Andries Brinksma

*16 juni 1934 † 22 november 2024

Dries Brinksma werd geboren op 16 juni 1934 als derde kind in het gezin Brinksma, na hem werd het gezin met nog 8 kinderen uitgebreid. Op jonge leeftijd leerde Dries aan te pakken en mee te helpen in het bedrijf van zijn vader. Het was dan ook geen bewuste eigen keuze, dat hij vrachtwagenchauffeur werd, het was meer een vanzelfsprekendheid, zoals het in de tijd gewoon was.

Dries leerde Tine Jongstra kennen, ze trouwden in 1957 en kregen samen 4 jongens. Dries was vanwege zijn werk veel van huis en miste daardoor een deel van het gezinsleven. Later, toen hij terug keek op zijn leven, stelde hij dat hij te veel van huis was geweest, hij had meer tijd met zijn gezin willen doorbrengen. Zijn vrouw Tine droeg de dagelijkse zorg voor de kinderen en de huishouding, op haar kon hij vertrouwen.

Op jonge leeftijd werd Dries ziek en werd arbeidsongeschikt, dat was een moeilijke tijd. Door klussen aan te nemen, kon hij wat bijverdienen, maar lichamelijk viel hem dat zwaar. Toch zeggen de kinderen: "We zijn nooit iets te kort gekomen, daar zorgden heit en mem wel voor".

Ingrijpend voor Dries was de ziekte van zijn vrouw Tine. Met liefde heeft Dries zijn vrouw met zorg omringd, de kinderen zeggen: "heit was een mantelzorg, puur sang, beter kon niet". Toen Tine overleed in 2016 brak er voor Dries een zware tijd



aan, hij was zijn doel in het leven kwijt, het leven had zijn glans verloren. Zijn kinderen en kleinkinderen waren hem trouw en bezochten hem dagelijks, daar was hij dankbaar voor. Zo nu en dan een dagje met Max mee op de vrachtwagen naar Duitsland, dan stond hij s' ochtends klaar met een tas vol lekkers voor onderweg.

Gaandeweg ging zijn gezondheid achteruit, met hulp kon hij zelfstandig blijven wonen aan het Perron, tot juli 2023. Vanaf toen werd hij verzorgd in Doniahem, zijn zien, zijn horen, zijn lopen en zijn geestelijke vermogens werden minder. Na een val kwam hij in het ziekenhuis terecht, waar hij enkele dagen later op 22 november is overleden.

Donderdag 28 november kwamen we samen in de kerk van Idskenuizen, waar Dries in zijn leven zo vaak heeft gezongen, gebeden en geluisterd naar de woorden van God. Aansluitend hebben we zijn lichaam naar zijn laatste rustplaats gebracht op het kerkhof van de PKN kerk in Sint Nicolaasga. Wij geloven dat Dries in eeuwigheid mag wonen bij God.

Jikke de Jong

Cornelia Maartje Kunst-Liemburg

*18 juni 1930 † 9 november 2024

Corrie is geboren op 18 juni 1930 in Aengwirden, zij was één van de oudsten van de 10 kinderen in het gezin Liemburg. Haar heit was boerenarbeider, heit wisselde vaak op 12 mei van werkplek, omdat bij een andere boer meer verdiend kon worden, zo verhuisde het gezin regelmatig. Corrie ging in Sleat naar school en later naar de hervormde school in Legemeer. Toen zij vijftien was, ging ze aan het werk bij een boer in de Brekkenpolder. Zij vond haar loon te laag en omdat de boer haar niet meer wilde toe bedelen vertrok Corrie naar een banketbakker in Heerenveen. Het loon was goed, maar Corrie was ongelukkig, zij mistte het weidse land, ze ging terug naar het boerenleven in Akkrum. Daar leerde zij de melkrijder Johannes Kunst kennen. Zij trouwden en kregen samen 5 kinderen. Johannes stierf op 46 jarige leeftijd aan een hartaanval. Vanaf dat moment stond Corrie alleen voor de opvoeding van haar nog 4 thuiswonende kinderen.



Ze had het zwaar en kwam bijna 2 jaar lang de deur niet uit, totdat Japke Steenbeek haar meenam naar de vrouwenvereniging. Corrie zegt in een artikel van de Zakenman uit 2004: “wie 'k fuortendaliks fan myn eangst ôf”.

Corrie was graag onder de mensen, ze hield van zingen en was lid van het kerkkoor, zij haalde haar zwemdiploma's en zat op volksdansen. Ze was vrijwilligster in Doniahem bij de handwerkgroep, zij hielp graag de ouderen, wanneer het hen niet helemaal lukte. Zelf breide ze sokken, truien en haakte spreien. Menigeen hield warme voeten in de sokken van Corrie.

Corrie hield van gezelligheid, met haar verjaardag nodigde zij haar familie en vrienden uit voor een feestje bij Joke in Unitas.

In juni 2023 werd Corrie getroffen door een herseninfarct, met blijvend letsel. Zij moest haar zelfstandigheid opgeven en werd opgenomen in het verpleeghuis in Wolvega. Later is zij verhuisd naar Doniahem, waar zij de laatste maanden van haar leven heeft gewoond. Het contact met haar werd steeds moeizamer tot zij uiteindelijk het leven heeft losgelaten op 9 november 2024.

Op 15 november kwamen we samen in de kerk van Sint Nicolaasga, waar we met haar kinderen, klein-, achterkleinkinderen en allen die Corrie dierbaar waren, stil hebben gestaan bij het leven van Corrie Kunst-Liemburg. Aansluitend hebben we haar lichaam aan de aarde toevertrouwd in het graf bij haar man met de woorden:

*Do meist no rêste, do bist no frij.
Net mear hjir, mar foar altyd tichby.*

Jikke de Jong

Lucretia Visser-Reitsma

* 10 juni 1938 † 30 november 2024

Lucy Reitsma werd geboren in een boerengezin in de Wieringermeer, als middelste van een gezin van drie kinderen. Na de middelbare school ging ze naar de kweekschool. Op haar 21^{ste} was ze al hoofd van een kleuterschool en had ze een klas met 40 kleuters. Ze trouwde met Roelof Visser en ze gingen in Friesland wonen waar Roelof docent scheikunde was. Ze kregen samen vier kinderen, Roel, Pier, Rennie en Thonny. Na verloop van een aantal jaren betrok het gezin de woning aan de Schoolstraat 15. Hier konden Roelof en Lucy zich uitleven in de prachtige tuin rondom het huis.



Lucy was met hart en ziel moeder. Ze was een moeder die zorgde voor de structuur in het gezin, maar ook voor gezelligheid. Ze was heel zorgzaam. Ze leerde haar kinderen verantwoordelijkheid en goede omgangsvormen in het sociale verkeer. Het huishouden en de opvoeding van de kinderen nam veel van haar tijd. Een mooie onderbreking van het werk thuis was het zingen in het koor Soli Deo Gloria. Ook genoot ze van thuis spelletjes doen en van de gezinsvakanties met de tent.

Lucy Visser was een vriendelijke vrouw. Ze was meelevend en belangstellend in de kring van dorp en kerk. Haar huis, haar huwelijk en haar gezin met later klein- en achterkleinkinderen waren haar grootste schat. Ze vond het heerlijk om met de jongste generatie om te gaan en omgekeerd vonden de kleinkinderen het geweldig om een oma te hebben die zoveel belangstelling had voor hun leven.

In november 2024 kreeg Lucy een hersenbloeding. Maar ze wilde graag opknappen. Haar man Roelof en haar kinderen hebben eerst thuis en later in Bloemkamp alles in het werk gesteld om haar te helpen. Hun liefde en toewijding was groot. Maar uiteindelijk bleek dat herstel niet meer mogelijk was. Lucy gaf zelf aan dat ze niet meer wilde vechten voor herstel. Zij is kort daarop rustig gestorven. Op 6 december waren vele familieleden, vrienden en gemeenteleden bijeen in de kerk van Sint Nicolaasga om op gepaste en waardige wijze afscheid te nemen van deze bijzondere vrouw. De kinderen en kleinkinderen gaven op ontroerende wijze door woord en muziek blijk van hun liefde voor moeder en oma.

We lezen woorden uit 1 Korintiërs 13, over geloof, hoop en liefde. De liefde van mensen kan grootse vormen aannemen. Dat hebben we gezien aan het leven van Lucy. Maar Gods liefde gaat daar nog bovenuit. Hij ontfermt zich met liefde over levenden en doden en zijn liefde vergaat nooit.

Wij wensen haar man Roelof en zijn gezin de troost toe van mooie herinneringen aan hun vrouw en moeder en van het geloof in God, die niet loslaat wat zijn hand is begonnen.

Ds. Gerda Keijzer

BERICHTEN VAN INLIA

‘Maak kennis met je buren, want ontmoeting is verbinding’

De grote partytenten die buiten staan voor een voormalig klein fitnesscentrum worden in allerijl afgebroken. Het pand, op het industrieterrein in Oosterhoogebrug in Groningen, wordt al een paar jaar gebruikt als crisisopvanglocatie voor asielzoekers. Het is deze vrijdagavond koud en de windvlagen zijn zo stevig, dat de tenten op het punt staan zich als parachutes te gaan gedragen. Het mag de pret niet drukken voor INLIA-directeur John van Tilborg. Hij verwelkomt de mensen uit de buurt met een grote lach op het gezicht. Hij lijkt iedereen te kennen: “Hey, wat leuk dat je er bent, het is koud, ga maar gauw naar binnen”.

Op vier van zijn locaties heeft INLIA burendagen georganiseerd met als doel de banden te versterken tussen gasten en medewerkers van de opvangcentra en buurtbewoners. John van Tilborg: “Het is belangrijk om elkaar te ontmoeten en zoiets als dit helpt daarbij. Zie elkaar, ontmoet elkaar, dat is belangrijk. Want ontmoeting is verbinding.”

Een gezin komt aangelopen, ze wonen een paar huizen verderop. Medewerkers van INLIA geven de kinderen een high-five en John stapt op Evert, de vader van het gezin, af. Evert heeft een metaalverwerkend bedrijf verderop in de straat en heeft ervoor gezorgd dat de gasten buiten droog konden roken. Hij vertelt er bescheiden over: “Wij hebben altijd goed contact met de mensen die hier wonen. Een van mijn medewerkers kwam me vertellen dat hij zag dat de jongens hier geen plek hadden om droog een sigaretje te roken. Toen zagen we in onze pauze dat er op Marktplaats ergens een bushokje aangeboden werd. Nou, die hebben we toen even opgehaald en met de vorkheftruck neergezet.” John: “Zijn dat nou geen geweldige buren? Daar heb je toch buren voor!”

Tijdens het buffet vertelt buurtbewoner Martin dat hij met steeds grotere verbazing het nieuws rondom de vluchtelingenproblematiek volgt. “Ik snap echt niet waarom we deze mensen niet kunnen helpen. Het zijn mensen die hulp nodig hebben en de politiek is alleen maar bezig deze mensen weg te zetten als criminelen. Ik geloof daar niet in, daarom

wilde ik graag langskomen en ben ik heel blij met de uitnodiging.” Bij de opvang in Tynaarlo is de burendag op een maandagavond. Ook hier staan de partytenten voor het gebouw, maar deze keer blijven ze staan, al is het weer er niet veel beter op. Een van de buren die gekomen is, is de burgemeester van Tynaarlo Marcel Thijsen. “Als je buren je uitnodigen, dan kom je gewoon. Dat vind ik heel normaal.”

Ondanks de kou en de regen, blijft iedereen buiten onder de tenten. Voordat het buffet geopend is, vertelt de burgemeester waarom het samenkomen als buren zo belangrijk is. “Wanneer we elkaar kennen en begrijpen en wanneer we de ander zien als mens in plaats van asielzoekers of kaaskoppen, alleen dan kunnen we zonder vooroordelen samenleven. Eet smakelijk.”

Terwijl de meeste mensen aan de lange biertafels aan het eten zijn, staan een paar buurtbewoners samen te praten. Buurtbewoner Willem: “Onze zoon was hier in het begin kind aan huis. Samen met de bewoners pingpongen of tafelvotballen. Ook wij kwamen hier toen nog regelmatig binnen. Dat zijn we wel minder gaan doen. Want ik merkte dat ik zelf negatief werd van de uitzichtloosheid van de bewoners. Hier langskomen deed mij op een gegeven moment slecht. Ik hoop dat deze mensen snel weer perspectief krijgen.”





PG LANGWEER

BIJBELSTUDIE VANUIT DE ZIEKENBOEG OP DE LEGBUORREN

De afgelopen weken besef ik steeds meer dat ik een levensgevaarlijke ziekte heb overleefd en dat ik de tijd moet nemen om daarvan te herstellen. Het was een heel onwerkelijke situatie waar ik in mei 2024 in terecht kwam. Artsen en verpleegkundigen vertelden dat ik heel erg ziek was en dat die ziekte levensbedreigend was, maar ik voelde me helemaal niet ziek. Ik was alleen heel snel kortademig. Omdat ik geen chemokuren kreeg, maar uitsluitend immuuntherapie, werd ik in het ziekenhuis ook niet ziek gemaakt. Als de zaalarts me 's ochtends vroeg hoe ik me voelde, zei ik telkens: "als je een wandje voor me hebt dat gewit moet worden, dan kan ik dat even voor je doen."

Met mijn verstand begreep ik dat ik een gevaarlijke ziekte had omdat ze zeiden dat ik heel ziek was, maar ik voelde er niets van. Bizar. Ik bleef die eerste drie maanden in het ziekenhuis fit en helder en nam veel tijd om te studeren. Maandenlang deed ik in het ziekenhuis elke ochtend een uurtje Hebreeuws, de taal waarin het overgrote deel van ons Oude Testament geschreven is. Ik schreef dan eerst het Bijbelgedeelte in het Hebreeuws over, waarna ik het ging vertalen. Toen ik in juni een zware en gevaarlijke hersenaanval had (een gevaarlijk bijverschijnsel van de immuuntherapie) en ik niet meer aanspreekbaar was, zag de hematoloog mijn Hebreeuwse schrijfsels liggen en zei ze: "Hij is echt helemaal niet in orde, moet je kijken hoe vreemd hij schrijft!" Mijn juist binnengekomen zoon vertelde haar dat het Hebreeuws was. Gelukkig ging de hersenvliesontsteking liggen en knapte ik weer op.

Elke dag een stukje Hebreeuws doen leverde voor mij veel op. Een paar gedachten:

1. Ik sta aan het begin van een nieuw traject en we staan met zijn allen aan het begin van een nieuw jaar. De Bijbel begint ook met een begin: 'In het begin' of 'In den beginne'. Tenminste, zo wordt het meestal vertaald: 'In het begin schiep God de hemel en de aarde'. Dat woordje 'begin' is in het Hebreeuws hetzelfde woord als 'hoofd' en je zou dus ook mogen vertalen 'van hoofde af aan', maar dat is niet zozeer mijn punt. Het gaat mij erom dat het woordje 'het' er in het Hebreeuws niet staat. Bij 'hèt begin' denk je automatisch aan een bepaald punt in de tijd, aanwijsbaar. Toen was het. Maar dat staat er dus niet. Het is meer 'een begin', God die een begin maakt. Alleen toen? Nee. Het scheppingsverhaal van Genesis 1 is geen geschiedenisverhaal dat wil vertellen hoe het allemaal begonnen en ontstaan is. Het is een beginsel, iets dat God blijkbaar van hoofde af aan telkens weer doet: scheppen, opnieuw beginnen, ook vandaag.

2. Bij scheppen gaan mijn gedachten uit naar kinderen die op het strand een fort maken. Er wordt heel eventjes overlegd en dan wordt er geschept. Er wordt een burcht geschapen dat straks als de vloed komt zo lang mogelijk moet blijven staan. Scheppen gaat bij ons met zweetdruppeltjes gepaard. Of met veel denkwerk en schrappen en hernieuwde pogingen zoals een kunstenaar die een gedicht of ander kunstwerk schept. Wij vormen ons leven, we scheppen dat in zekere zin op onze eigen manier. En dat kost moeite.

Hoe schept God? Of schiëp God? Dat is in het Hebreeuws niet te zien. Het Hebreeuwse werkwoord kent geen onderscheid tussen tegenwoordige tijd, verleden tijd of toekomstige tijd zoals in onze taal. Het kan dus betekenen dat God schiep, maar ook dat God nu schept, of straks zal scheppen. Aan het Hebreeuws kunnen we dat niet aflezen en een vertaling moet daar een keuze in maken die dus altijd omstreden is. Maar we kunnen aan de Hebreeuwse vorm wel iets anders zien: de werkwoordsvorm duidt op een scheppen dat af is. Het scheppen dat God deed/does/zal doen, is klaar, was klaar, of zal klaar zijn. Dat begin van God is dus niet een flutbeginnetje zoals ik altijd aan van alles begin. Nee. Waar Hij aan begint, is af of zal af zijn. En hoe Hij schept, klinkt in het volgende vers: door te spreken 'er zij licht'. God spreekt. En daarmee worden we onderdeel van zijn verhaal.

Daarmee wordt ons verhaal onderdeel van zijn verhaal. Ook wat er afgelopen jaar over mij heen kwam, die wirwar aan emoties. Ik zeg er geen dankjewel tegen, maar het heeft me niet minder gemaakt. Ik heb gemerkt hoe geweldig het is dat mensen meeleven en hoe sterk mijn gezin om me heen staat en ook elkaar opvangt. Ik heb zin om weer aan het werk te gaan, maar heb daar nog niet de energie voor. Ik kan een uurtje even wat doen (zoals een kerkdienst begeleiden op het orgel toen er opeens geen organist was, of zelf naar het UMCG in Groningen rijden), maar moet het daarna vaak weer twee dagen bezuren. Ik hoop steeds beter mijn grenzen te leren kennen en hoop dat die grenzen verder opschuiven, zodat ik straks weer meer kan doen en als dominee van Langweer en omgeving een nieuw begin kan maken.

En ik zeg het nog één keer: het meeleven vanuit Langweer en Op 'e Noed was geweldig. In het ziekenhuis dachten ze dat ik een bekende Nederlander was, zoveel kaarten en blikken van meeleven kreeg ik daar. Het heeft me ontzettend goed gedaan, heel veel dank daarvoor!

Warme groet,
Aart Veldhuizen.

Verslag kerkenraadsvergadering 29 oktober 2024

Opening: Waarnemend voorzitter Henk Westra heet allen welkom.

Ds. Gerda Keijzer legt twee vragen op tafel: 1. Waar maak je je zorgen om? De zorgen betreffen vooral de wereldpolitiek en de verharding van de samenleving, zo blijkt. Ook zorgen heel dichtbij komen ter sprake. 2. Hoe zit het met je geloof? De meesten antwoorden dat ze er goed in staan. "Het is een rustpunt". "Laten we een voorbeeld zijn voor de jonge en oudere generatie". "Laten we elkaar vergeven, leven als broeders en zusters, de Heer heeft het ons voorgedaan en wij kunnen in zijn spoor gaan". Ds. spreekt daarna een gebed uit.

Ingekomen stukken:

- * Uitnodiging gezamenlijke vergadering Langweer en Op 'e Noed, di. 26 nov.
Op 'e Noed heeft agendapunten voorgesteld: Gezamenlijke vrijwilligers middag en de Kerk-app. Akkoord! Langweer stelt voor om 'Samenwerking in de toekomst' op de agenda te zetten. 'We lopen straks tegen grenzen aan, de kerkenraden worden kleiner en men moet niet wachten tot het water aan de lippen staat', aldus ds. Keijzer
- * Uitnodiging netwerkvond Armoede op 14 nov. J. de Jong en G. Ferdinands gaan er heen.
- * Uitnodiging bezoek dienstencentrum op do. 28 nov. In Langweer Ds. leek het wel goed dat het Dienstencentrum in Utrecht eens te horen krijgt wat er zoal speelt in een kleine gemeente als Langweer. Vergadering gaat akkoord. Men zal o.a. in gesprek gaan met een afvaardiging van de kerkenraad.
- * Verzoek bijdrage voor nieuw orgel in Doniahem. Er is al 1000 euro overgemaakt.
- * Bekendmaking opschorting inwerkingtreding van de nieuwe regeling quotum en Solidariteitskas.

Notulen krvg. 17 sept. 2024 worden goedgekeurd en ondertekend. N.a.v.: * Er zijn nog steeds problemen met het geluid en de beamer. De kosters zullen binnenkort weer geïnstrueerd worden.

Voor evaluatie van het kerkblad is er op 6 november een vergadering gepland van de redactieleden.

Terugblik diensten:

Evensong; Het was een mooi optreden. Er was een redelijke opkomst. Maar de communicatie vooraf met het koor verliep jammer genoeg slecht. 's Middags was er nog een ander muzikaal optreden in de kerk en dit bracht uiteindelijk veel werk en onrust teweeg. Conclusie: Voortaan geen 2 optredens in de kerk op één dag. De opbrengst van de collecte € 170,50 is voor de diaconie

Vooruitblik diensten:

- * Eeuwigheidszondag 24 november, Ds. Steinvoort zal voor gaan en muzikale medewerking komt van een dubbelkwartet o.l.v. Rinny Pijpker. Scriba heeft de uitnodigingen voor de nabestaanden in orde gemaakt en Pieter Brinkma zal de brieven rondbrengen.

- * Gezamenlijke dienst met Op 'e Noed op 1 december wordt ook een doopdienst. Ilse Hoekstra (zij is lid van Op 'e Noed), en Douwe Douma hebben de doop aangevraagd voor hun zoontje Jelte. Ds. Gerda Keijzer zal voorgaan en Op 'e Noed zal voor de doopkaart en het geschenk zorgen.

Diakenen:

- * Diakenen zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de kerstdagen.

Kerkrentmeesters:

- * Er zijn foto's gemaakt voor de nieuwe website. Els Theel is met Aukje de Jong naar les geweest voor de website. Het blijkt niet zo makkelijk te zijn. Het werk kan ook uitbesteed worden maar daar zit een kostenplaatje aan. Met het oog op het "ontzorgen" van de kerkenraad heeft dit misschien toch de voorkeur. Kerkrentmeesters komen hierop terug.
- * De ramen van de kerk zijn aan de binnenkant schoongemaakt en zijn nu veel helderder geworden.
- * De tafel in de kerk mag niet meer met gas behandeld worden. Maar de vraag is wat nu?
- * De verlichting bij de graven moet worden rechtgezet, maar wegens personeelsgebrek laat dit op zich wachten. Dus misschien via een andere weg?

Nieuwe ambtsdragers:

Er komt waarschijnlijk in het voorjaar een nieuwe ambtsdrager bij, maar de situatie is toch nog nijpend. Er worden weer enkele namen genoemd.

Collecterooster: Er is een gezamenlijk collecterooster 2025 vastgesteld. In het kerkblad wordt dit voortaan ook gezamenlijk vermeld, dus niet meer apart onder Diaconie van Langweer.

Preekrooster 2025: Els Theel presenteert het preekrooster voor 2025. Er zijn veel gezamenlijke diensten en die worden afwisselend in Langweer, Idskenhuisen of Tjerkgaast gehouden. Ook zijn er nog enkele data vacant. Dit alles heeft ook te maken met het predikantentekort. Die situatie kan veranderen als Aart Veldhuizen (gedeeltelijk) weer aan de slag zou kunnen.

Wat verder ter tafel komt: Tsjerkepead 2024: Er zijn in totaal 210 bezoekers geweest, een mooi resultaat met dank naar de vrijwilligers.

Sluiting: Jetske sluit de vergadering af met een mooi stukje n.a.v. ps. 136: "Looft de Heer en goedertierenheid". De voorzitter bedankt allen.

Om te noteren:
De GEMEENTEAVOND zal worden gehouden op dinsdag 18 maart, in de Hoekstien.
Aanvang 20.00 uur. Een uitnodiging volgt nog.



Bezoek

Het Breedmoderamen van de Classis Fryslân kreeg bericht dat ds. Trijnie Bouw, de nieuwe voorzitter van de Generale Synode en Maurits van Stuivenberg, clustermanager van de dienstenorganisatie, inde Classis Fryslân op bezoek wilden komen. Wij dachten toen dat het goed zou zijn om hen ken-

nis te laten maken met een kleine Fryske gemeente, zoals er zoveel zijn in onze classis. Daarom hebben we hen tweeën uitgenodigd in Langweer.

We startten in de kerk van Langweer, waar Rinny Pijpker zorgde voor passend orgelspel. Daarna zijn we naar De Hoekstien gegaan, waar we 's morgens hebben gesproken met een delegatie van de kerkenraad van Langweer. Reinoud de Boer, Geertje Minnee en Els Theel vertelden hoe de gemeente kerk is in Langweer, welke kansen en uitdagingen zij heeft en hoe ze denken over de toekomst van gemeente en gebouw. Het was voor de mensen uit Utrecht verhelderend om met hen te spreken.

's Middags heeft het breedmoderamen met ds. Bouw en Van Stuivenberg gesproken. Rond half een konden we de benen even strekken en hebben we heerlijk geluncht bij Nofflik in de Buorren, waar streekproducten op tafel stonden.

We hebben een goede dag gehad met elkaar!

Gerda Keijzer

VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN

Opbrengst collectes oktober en november 2024

06-10	€ 58,30	KIA Israël zondag
13-10	€ 117,00	KIA noodhulp Libanon
20-10	€ 170,15	
27-10	€ 42,20	Nederlands Bijbelgenootschap
03-11	€ 55,75	Voedselbank Joure
10-11	€ 63,85	
17-11	€ 46,75	
24-11	€ 118,10	Prot.Kerk Pastoraat met oog op het einde

Aanvullende informatie van de Diakenen

Aan het eind van het jaar is het voor de diakenen een drukke periode. Er zijn dan veel vieringen en we proberen aandacht te geven aan onze oudere gemeenteleden door kerststukjes rond te brengen. Ook de mensen in ons dorp waarvan we weten dat ze ziek zijn ontvangen dan een kerst-

stukje.

Gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen want er staan altijd weer mensen klaar om te helpen.

Wij ervaren deze hulp als heel bijzonder en willen iedereen die ons geholpen heeft dan ook hartelijk dank zeggen. Ook de mensen die de diaconie steunen door middel van een gift willen wij hartelijk dank zeggen.

Tijdens de kerstviering van de Diaconie is er voor de buurthuiskamer van het Leger des Heils in Joure het prachtige bedrag van **€ 266,90** opgehaald.

Voor de voedselbank zijn er **17 pakketten en 31.152 DE waarde punten** naar de kerk gebracht. Deze pakketten en punten helpen hen zeer en worden in dankbaarheid aanvaard.

Fijn dat zovelen denken aan mensen die het moeilijk hebben. De betrokkenheid uit het dorp doet goed en wij willen iedereen dan ook heel hartelijk bedanken.

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Mutaties

Binnengekomen:

Fam. H.D en S.J. Visser-van de Kleut van Zwartebroek naar Legebuorren 43 Langweer

Dhr. S.L. Fennema, van Delft naar Appelhof 61 Langweer

Vertrokken:

Dhr. H.J. de Boer van Buorren 29A naar Wierden

Bedankjes

Bedankt!

Er waren veel bemoedigende woorden en attenties na mijn heupoperatie.

Heel veel dank nog daarvoor.

Geertje Minnee.





Nederlands regaal

voor Amerikaans ensemble

De Frieseorgelmaker Wim Dijkstra, voormalig werknemer van Bakker & Timmenga en thans in dienst bij Reil, heeft recent een regaal vervaardigd voor het in New York gevestigde kamermuziekensemble ARTEK. Het in 1986 door Gwendolyn Toth opgerichte gezelschap voort voornamelijk oude muziek uit. Door de jaren kocht het de nodige instrumenten aan om het repertoire zo authentiek mogelijk te kunnen vertolken. Hierbij valt te denken aan klavecimbels, virginalen en lautenwerken.

Tekst en fotografie: Wim Dijkstra

Dit jaar viert het ensemble zijn 40-jarig bestaan. Om dat jubileum op te luisteren, programmeerde ARTEK de opera *Il Ritorno d'Ulisse* van Claudio Monteverdi. Daarvoor was onder andere een regaal nodig. Gwendolyn Toth en Wim Dijkstra leerden elkaar tien jaar geleden kennen bij concerten in Zeerijp. Toth heeft het eerste regaal (2012) van Dijkstra regelmatig bespeeld tijdens concerten, onder meer in Langweer. Zo kwam een Amerikaans ensemble in zijn zoektocht naar een nieuw regaal in Friesland uit.

Specificaties

Het nieuwe instrument is een vrije kopie

van het Bauer-regaal dat zich in het Museum of Fine Arts in Boston bevindt. Dit regaal is waarschijnlijk in Oostenrijk gemaakt in 1692.

Het speelblok is van kwartiers eiken. De toetsen hebben beleg van buxus. De boventoetsen zijn van Amerikaans noten, zwart gemaakt met Oost-Indische inkt.

De onderzijde van de balgen zijn van Douglas fir; de bovenbladen, met profielen, van eiken. De gehele binnenzijde is geverfd met rode bolus. De vouwen, zes per balg, zijn uit Red Cedar. De bekertjes zijn van Amerikaans noten en hebben vijf gaatjes aan de bovenkant. Van C tot g-klein hebben de bekertjes aan

de binnenkant een messing buis. De scheepskelen zijn gesmeed van messing plaat. Net als bij het origineel is er op de eerste vijf tonen een klein stukje lood op de tong gelijmd om de toonhoogte te halen. De toonhoogte is 465 Hz, de winddruk 40 mm Wk. Het instrument is in middentoon gestemd.

Met dank aan Han van der Horst, Richard Hosper, Jan Koelewijn en Maarten Vos.



De oudst bekende afbeelding van een regaal vinden we in het boek *Musica getuscht* van Sebastian Virdung (Bazel, 1511).

Wat is een regaal?

Een regaal is – naast een orgelregister – een eenvoudig te transporteren instrument. Het bestaat uit drie elementen: een speelblok met daarin een windlade met tongen en een klavier, en twee balgen. Achter de toetsen, in een afsluitbare resonanskamer, zijn de bekera's gesitueerd. De balgen, uitgevoerd met meerdere vouwen, bevinden zich aan de achterzijde van het speelblok.

Al in de zestiende eeuw werd een regaal met een boek vergeleken. Dat komt door de manier waarop de balgen, die met scharnieren aan elkaar vastzitten, zich openen en sluiten. Het instrument werd niet alleen gebruikt voor kerkmuziek, het klonk ook in theaters, cafés en huiskamers. In de achttiende eeuw nam de populariteit van het regaal af vanwege de boventoonrijke klank en de middentoonstemming.





PG OP 'E NOED

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING

Verslag Kleine Kerkenraad november 2024

Greta opent de vergadering. Het definitieve kerkdienstenrooster 2025 is rondgestuurd. De begroting van 2025 van de diaconie is besproken en vastgesteld.

Eind november komt de kerkenraad van de protestantse gemeente Langweer naar Idskenhuisen om de samenwerking te bespreken. De agenda voor deze vergadering is vastgesteld.

Het orgel in Doniahem is toe aan pensioen. Het piept en kraakt en is voor de organisten lastig om te bespelen. Dit orgel wordt om de veertien dagen gebruikt voor de kapeldiensten. De organisten (Douwe, Rinny en Hemmo) hebben in Doniahem gevraagd of zij mochten zorgen voor een ander orgel. Daar hebben ze goedkeuring voor gekregen. Zij vragen nu aan de drie gemeenten die de kapeldiensten verzorgen om ieder €1000,- te geven voor een tweedehands orgel. Langweer en Scharsterbrug/Ouwsterhaule hebben al toegezegd. De kerkrentmeesters zijn akkoord.

De redactie van Geschakeld stelt voor om meer informatie in het kerkblad te plaatsen in het gezamenlijke gedeelte van het kerkblad. De kerkenraad is akkoord.

Taakgroepen

Pastoraat: Hoe houden we contact met de colleges in de wijken i.v.m. de nieuwe structuur van het pastoraat? We besluiten op afroep elkaar uit te nodigen op onze afzonderlijke vergaderingen. Of nog liever: spreek elkaar aan in de kerk of via de telefoon.

Diaconie: Sinds kort kan er gecollecteerd worden via een QR-code. Alex heeft een sheet gemaakt met daarop de QR-code en de bankrekeningnummers. Deze sheet tijdens en na de dienst in de kerk en op de livestream.

De diaconie gaat dit jaar nog extra geld uitgeven, omdat het vermogen anders te groot wordt. Tijdens de dienst van Dankdag zijn weer veel levensmiddelen bijeengebracht. Tijdens eeuwigheidszondag komen er weer witte rozen bij de begraafplaatsen. Daarvoor wordt ook PR gedaan.

Kerkrentmeesters: Quotumregeling en solidariteitskas: de regeling wordt door de Kleine Synode nog een keer tegen het licht gehouden, vanwege alle bezwaren die zijn ingediend.

Er is nog een vacature in het college en volgend jaar kunnen er drie bij komen. Reitze heeft deze kerkrentmeesters gevraagd of ze nog een termijn of een aantal jaren willen blijven. Hij wacht op antwoord. Als er vier vacatures zijn, dan hebben we wel een probleem.

De begroting voor 2025 en de vijfjarenbegroting is nog niet klaar. We willen dit bespreken op de GKR in februari. We willen de gemeente bewust maken van onze financiële situatie.

De muren van de kerk in Sint Nyk zijn het afgelopen jaar weer behoorlijk in beweging geweest. Er is een bedrijf dat dit in de gaten houdt. We praten over millimeters, maar toch.... We blijven de vinger aan de pols houden.

Reitze sluit de vergadering.

Gemeentemorgen 9 maart

Op zondagmorgen 9 maart, aansluitend aan de kerkdienst, is er een **Gemeentemorgen**. We willen met jullie spreken over de zorgen die we hebben over de huidige en toekomstige financiële situatie van onze gemeente. U bent van harte welkom.

De kerkenraad

VAN DE DIACONIE

Overzicht collecten diaconie

20 okt	Diaconie	166,55
27 okt	Nederlands Bijbel Genootschap	175,45
3 nov	Vrienden van Maeykehiem	108,05
6 nov	Voedselbank Joure	133,70
10 nov	Diaconie	82,60
17 nov	Stichting Het Huisgezin De Tike	174,10
24 nov	Diaconie	245,70
8 dec	Vluchtelingen Werk Nederland Ter Apel	171,40

Opbrengst collecten Kapel Doniahiem tbv. Wilde Ganzen

10 okt	64,15
24 okt	63,15
7 nov	113,20
21 nov	49,00
5 dec	48,50

De Diaconie mocht in dankbaarheid een mooie gift ontvangen voor algemene diaconale doeleinden van € 3.000,-. Hiervoor zal een passende besteding gezocht worden. In de afgelopen weken heeft de diaconie nog twee extra giften gedaan naast haar collectes: een cadeaubon voor de kledingbank in St.Nyk en een kerstgift aan de Stichting Epafra (Hulp gevangenen in het buitenland.)

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Algemeen

In deze rubriek houden wij u op de hoogte van het werk van de kerkrentmeesters.

Dit gaat over het geld en goed van uw kerk: het geld dat binnenkomt aan bijdragen e.d. en het geld dat er uit gaat aan pastoraat, onderhoud kerkgebouwen en de kosten van het houden van kerkdiensten. Mocht u/jij vragen hebben of is iets niet duidelijk: vraag het ons!

Gebouwen

Op verzoek van 'de Ferbining' is een belichtingssysteem aangeschaft en geïnstalleerd in de kerk van Idskenhuzen. Tijdens de kerst-sing-in hebben we het sfeervolle effect van deze verlichting kunnen aanschouwen. Ook is het geluidssysteem opgewaarderd. Beide systemen zijn ook te gebruiken in onze twee andere kerkgebouwen.

Voor de kapel van Doniahiem is een vervangend elektronisch orgel aangeschaft.

De kosten van de aanschaf - € 3.000,- worden gelijkmatig gedragen door de PKN gemeenten van Op 'e Noed, Langweer en Scharsterbrug-Ouwsterhaule.

Eindejaarscollecte 2024

De Eindejaarscollecte van 2024 heeft op het moment van schrijven het bedrag van € 2.515,- opgebracht! We willen eenieder die hier aan heeft bijgedragen heel erg bedanken voor deze ruimhartige financiële ondersteuning.

Klokken luiden op 2 februari

Op 2 februari wordt de watersnoodramp van 1825 herdacht. Dit gebeurt o.a. door de klokken te luiden van kerken en klokkenstoelen uit het gebied dat 200 jaar geleden getroffen werd door deze ramp. De klok van de klokkenstoel in Doniaga zal daarom ook geluid worden op 2 februari om 20.00 uur.

Besluit kleine synode over regelingen quotumafdrachten en Solidariteitskas

In de vorige Geschakeld schreven we over het bezwaar dat wij als plaatselijke gemeente van de Protestantse kerk Nederland hebben ingediend aangaande de nieuwe voorgestelde regeling betreffende de quotumafdrachten en Solidariteitskas. De voorgestelde regelingen zouden voor onze gemeente een aanzienlijke verhoging van afdrachten betekenen.

Om tegemoet te komen aan de zorgen en feedback van vele gemeenten en diaconieën zijn door de kleine Synode op 13 december 2024 een drietal aanpassingen doorgevoerd:

1. Opbrengsten uit subsidies en bijdragen worden buiten de grondslag voor quotumheffing gehouden.
2. Baten van begraafplaatsen worden eveneens buiten de grondslag voor quotumheffing gehouden.
3. De heffing voor de Solidariteitskas blijft nog maximaal 2 jaar gebaseerd op de oude regeling, nl. 5 euro per belijdend lid. Wat de financiële consequenties na deze aanpassingen voor onze gemeente zijn, is nog niet geheel duidelijk.

Wijkindeling

- Wijk 1 Hayo Wind (1a) en Anne Snijder (1b)
- Wijk 2 Johannes de Jong
- Wijk 3 Sint de Boer (3a) en Hendriekje Sybesma (3b)
- Wijk 4 Hendriekje Sybesma (4a) en Geja van Koten (4b)
- Wijk 5 Jouke Kloosterman
- Wijk 6 Reitze Sybesma
- Wijk 7 Vacant

MUTATIES SEPTEMBER EN OKTOBER 2024

Binnengekomen:

Vanuit Oosthem, Dhr. en Mevr. Cazemier, Sietze Hepkemalaan 20, 852DH Sint Nicolaasga

Vanuit Drachten, Mevr. F.R. Sijbesma, Heide 2, 8521 DG Sint Nicolaasga

Vanuit Balk, Mevr. F. Visser-Wiersma, Stationsstraat 1 K46, 8521 JT Sint Nicolaasga

Binnenverhuizing:

Mevr. A.D. Kuiper-Bergsma, Dobbeleane 62 naar Sietze Hepkemalaan 24, 8521 DH Sint Nicolaasga

Dhr. en Mevr. Hoekstra, Lytse Buorren 12 naar Venusstraat 11, 8521 LT Sint Nicolaasga

Mevr. W. Kuperus, Lytse Buorren 12 naar Venusstraat 11, 8521 LT Sint Nicolaasga

Dhr. H. Reitsma, Gaestdyk 66 BY naar Gaestdyk 66, 8522 MZ Tjerkgaast

Dhr. H. van der Goot, Gaestdyk 66 BY naar Gaestdyk 66, 8522 MZ Tjerkgaast

Mevr. T. Boonstra, Jhr. F.J.J. van Eijnsingastraat 10

naar Groenendal 7, 8521 LG Sint Nicolaasga
Mevr. J. de Groot-Klijnsma, Voermanstraat 14 naar Sluisdijk 30, 8501 BZ Joure

Dhr. B.J. Schotanus en Mevr. M.J. de Boer, It Blêd 13 naar De Rijlst 22, 8521 NH Sint Nicolaasga

Mevr. A. Wanschers, vanuit Zwaag naar Jousterweg 206, 8465 PR Oudehaske

Verhuisd naar elders:

Mevr. H.A. Bethlehem-Huisman, Langwarderdyk 4 0016, 8521 NE Sint Nicolaasga

Mevr. G. Bethlehem, Langwarderdyk 4 0016, 8521 NE Sint Nicolaasga

Dhr. A.J. Semplonius, Wielwei 8, 8516 DC Doniaga

Dhr. A. Schotanus, Huisterheide 21, 8521 NC Sint Nicolaasga
Fam. Reitsma, Venusstraat 12, 8521 LV Sint Nicolaasga

Mevr. M.J. de Jong, Wielwei 11, 8516 DD Doniaga

Mevr. J. Wielinga-Mansveld, De Oergong 31, 8521 GA Sint Nicolaasga

Dhr. G.J. Wouda, Vijverlaan 38, 8443 GH Heerenveen

OMZIEN NAAR ELKAAR

Bloemengroet

Bloemengroet vanaf 17-11-2024

17-11-2024 Fedde Kooyker

24-11-2024 Jan Postma

1-12-2024 Pier Breimer

8-12-2024 Sandra Woudstra

22-12-2024 Nico Hana

25-12-2024 Trienke Hoekstra

29-12-2024 Rely Smeding

5-01-2025 Ellen Graham

12-01-2025 Willem Bokma

Bedankjes

BEDANKT!

Langs deze weg bedank ik mijn kerstengel!!!
Voor de aandacht, lieve kaartjes en kerstcadeautjes als
"lichtpuntjes" in de weken voor kerst.

Renny





COLOFON GESCHAKELD

Redactie

Alie Runia, Aukje de Jong-de Jong, Gerda Keijzer en Geertje Minnee-Schalkers

Inleveren kopij

Alie Runia
Lytse Buorren 19
Idskenhuizen
alierun58@gmail.com

Aukje de Jong-de Jong
It Boerein 2
8523 NX Idskenhuizen
aukjesint@gmail.com
(0513) 853 637

Geertje Minnee-Schalkers
kerkblad@kerklangweer.nl
(0513) 499 248

Vormgeving

Anita Spijksma
anitaspjksma@gmail.com

Druk

Flyer Print - Joure

Inleveren kopij

maandag 17 maart 2025 voor 12.00 uur!

ADRESSEN

Predikant:	Ds. Aart Veldhuizen, Legebuorren 67, 8525 GX Langweer. aart.c.veldhuizen@gmail.com	Tel. 06 - 107 021 65
Ouderling scriba:	Geertje Minnee-Schalkers, Lyts Dykje 14, 8525 GC Langweer scriba@kerklangweer.nl	Tel. 0513 - 499 248
Overige ouderlingen:	Helma van Tongeren-Waschkiewitz	Tel. 06 - 110 923 17
Diaconie administratie:	Jetske de Jong-Beuckens, Bredijk 4, 8525ER Langweer diaconie@kerklangweer.nl Banknummer: NL07.RABO.0334.7030.85	Tel. 06 - 158 634 85
Overige diakenen:	Els Theel-Handgraaf Geertje Ferdinands-Brinksma	Tel. 0513 - 436 900 Tel. 06 - 155 260 48
Kerkrentmeesters:	Voorzitter: Reinoud de Boer Henk Westra, Eysingastate chalet 66, Langwarderdyk 4, 8521 NE St. Nicolaasga Marten Klaas Brinksma, Doumastate 17, 8525 HA Langweer beheer@kerklangweer.nl Banknummer: NL67.RABO.0334.7007.44	Tel. 06 - 372 745 03 Tel. 06 - 532 885 05 Tel. 06 - 108 502 22
Ledenadministratie:	Grietje de Boer-Faber, Langwarderdijk 7, 8525 DP Langweer	Tel. 06 - 235 564 68
De Hoekstien:	Beheerder: Pietie Wildschut-v.d. Meulen, Lyts Dykje 34, 8525 GC Langweer pietiewildschut@hotmail.com	Tel. 06 - 129 569 47
Kosterpoule:	Coördinatie: Marten Klaas Brinksma	Tel. 06 - 108 502 22
Redactie kerkblad:	Aukje de Jong-de Jong, It Boerein 2, 8523 NX Idskenuizen Geertje Minnee-Schalkers kerkblad@kerklangweer.nl	Tel. 0513 - 853 637 Tel. 0513 - 499 248 Tel. 0513 - 431 407
Website:	Els Theel-Handgraaf Aukje de Jong- de Jong	Tel. 0513 - 436 900 Tel. 0513 - 853 637
Website PG Langweer:	www.kerklangweer.nl	



ADRESSEN

Prot. gem. Op 'e Noed	Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga (NIET voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen) info@pkn-openoed.nl , www.pkn-openoed.nl IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. Protestantse gemeente Op 'e Noed	
Predikanten	Ds. Gerda Keijzer, Klaver 32, 8271 DL IJsselmuideren stoel-keijzer@planet.nl Ds. Aizo Wiebenga, Slufter 7, 8602 DA Sneek	06 - 826 949 98 0515 - 439 565
Voorzitter	Greta van der Meer, Heide 1, 8521 DE St. Nicolaasga meergreta@hotmail.nl	06 - 224 753 53
Scriba	Jannie van Koten, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenuizen scriba@pkn-openoed.nl	(0513) 43 14 75
Kerkelijk Bureau	(voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen) Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga pdirksen@kpnmail.nl	(0513) 43 10 89
Kosters	<u>Idskenuizen</u> : contactpersoon: Wico Koolstra, De Spoorbyls 10, 8521 DK St. Nicolaasga , w_koolstra@hotmail.com <u>St. Nicolaasga</u> : contactpersoon: Pieter Dijkstra, Dobbeleane 56, 8521 KR St. Nicolaasga, pieter-renske@hotmail.com <u>Tjerkgaast</u> : Bottje Hoogeveen, Gaestdyk 54, 8522 MX Tjerkgaast keesenbottje@outlook.com	06 - 204 581 02 (0513) 43 11 62 (0514) 53 13 48
Beheerder kerk Idskenuizen	Tjitske van Koten-Dijkstra, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenuizen, vankoten@home.nl	(0513) 43 14 75
College van Kerkrentmeesters	<u>Voorzitter</u> : Reitze Sybesma, Heide 2, 8521 DG Sint Nicolaasga reitze777@gmail.com <u>Penningmeester</u> : Pieter Bergsma Een vraag of opmerking voor penningmeester Pieter Bergsma moet gestuurd worden naar: facturenkerkrentmeesters@pkn-openoed.nl Facturen moeten gestuurd worden naar: facturen@pkn-openoed.nl IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. protestantse gemeente Op 'e Noed	06 - 512 491 80
Pastoraat	<u>Contactpersoon</u> : Jikke de Jong, Bramerstraat 25, 8523 NE Idskenuizen	06 - 300 981 60
Diaconie	<u>Voorzitter</u> : AnnaMirjam Hoekstra, Bramerstraat 33, 8523 NE Idskenuizen annamirjam@outlook.com <u>Penningmeester</u> : Joke Pander IBAN: NL60RABO0334700191 t.n.v. diaconie Op 'e Noed	
Jeugdwerk	<u>Contactpersoon</u> : vacant	
Administratie begraafplaatsen	Wessel Spijker en Anita Spijksma Postbus 44, 8520 AA Sint Nicolaasga, t.a.v. Begraafplaatsen begraafplaats@pkn-openoed.nl , www.begraafplaatsen-openoed.nl IBAN: NL22.RABO.0359.5711.90 t.n.v. begraafplaats prot. gem. Op 'e Noed	06 - 492 828 91 (ook Whatsapp)
Geschakeld	Contactpersoon: Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga pdirksen@kpnmail.nl IBAN: NL02.RABO.0334.7970.71 t.n.v. kerkblad Geschakeld	(0513) 43 10 89
Ontmoeting	Alie Runia, Lytse Buorren 19, 8523 NL Idskenuizen alierun58@gmail.com	(0513) 43 24 98
Beamteam	Alex van der Wal, Dobbeleane 59, 8521 KS St. Nicolaasga alexenkarin@delta.nl	06 - 212 843 56