



Geschakeld

Gezamenlijk kerkblad van de protestantse gemeente Langweer en Op 'e Noed

maart 2025

Dansen op een vulkaan



In de auto hoorde ik op de radio het nummer 'Dansen op de vulkaan' van De Dijk. Het is een nummer uit 1987, dus al bijna 40 jaar, maar het is opeens weer verrassend actueel.

*Je moet je het schompes werken
en je doet het maar waarvoor?
Het kan elk moment gebeurd zijn
maar ze gaan nog even door.
Nog dicht bij de afgrond,
nog dicht op het vuur,
en het wordt alleen maar erger met het uur.*

*Bommen voor de vrede,
leugens om het geld
en wij moeten betalen
ook al had je niks besteld.
Waar halen ze de lef
en de gore moed vandaan?!
Lief trek iets moois aan.*

*Dan gaan we dansen, dansen, dansen,
dans, dansen, dansen,
dans, dansen, dansen op de vulkaan*

*Dit is de grote vrijheid.
Je mag zeggen wat je denkt.
Niet dat het iets uitmaakt
met hoeveel je ook bent.
Ze doen toch wat ze willen,
al moet de hele boel vergaan.
Lief trek iets moois aan.*



Langweer



Tjerkgaast



Sint Nicolaasga



Idskenuizen

PROTESTANTSE GEMEENTE
LANGWEER

Nr. 2-2025
jaargang 7



PROTESTANTSE GEMEENTE
OP 'E NOED



*Dan gaan we dansen, dansen, dansen,
dansen, dansen, dansen,
dansen, dansen, dansen op de vulkaan.*

*Straks is het verboden
of te laat om nog te gaan.
Lief trek iets moois aan.*

*Want we gaan dansen, dansen, dansen,
dansen, dansen, dansen,
dansen, dansen, dansen op de vulkaan.*

Stel je voor: een jong stel, het leven voor zich, in de wereld van vandaag. Twee jonge mensen in een door bommen en leugens bedreigd leven, kleden zich mooi

aan en gaan dansen. Ook in deze onzekere situatie willen ze het leven vieren. Ze dansen als het ware boven op een vulkaan die elk moment kan uitbarsten. Je ziet het voor je. Je kunt het je voorstellen. Het leven wil gevierd worden. Wat kun je anders doen?

De lezers van dit blad zijn over het algemeen geen jonge bloemen meer die samen verliefd gaan dansen, hoe dan ook en waar dan ook. Maar wij voelen die bedreiging ook en het raakt ons dat jonge levens zo'n onzekere toekomst tegemoet gaan. Zullen wij dan maar bidden om vrede terwijl zij dansen?

Ds. Gerda Keijzer

KERKDIENTEN TJERKGAAST - IDSKENHUIZEN - ST. NICOLAASGA

Zondag 23 maart - paars - 3^e zondag 40 dagentijd

9.30 uur Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1^e KIA Werelddiaconaat Moldavië, 2^e Kerk

Zondag 30 maart - paars - 4^e zondag 40 dagentijd - gezamenlijke dienst met Langweer

9.30 uur Langweer - Sonja Zwart
Collecte 1^e Diaconie, 2^e Kerk

Zondag 6 april - paars - 5^e zondag 40 dagentijd

9.30 uur Sint Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1^e KIA Zending Golfstaten, 2^e Kerk

Zondag 13 april - paars - 6^e zondag 40 dagentijd - Palmzondag

9.30 uur Idskenhuisen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1^e Diaconie, 2^e Kerk

Maandag 14 april - paars - Vesper

19.30 uur Sint Nicolaasga - pastor Anneke Adema

Dinsdag 15 april - paars - Vesper

19.30 uur Sint Nicolaasga - Pastor Anneke Adema

Woensdag 16 april - paars - Vesper

19.30 uur Sint Nicolaasga - Pastor Anneke Adema

Donderdag 17 april - wit - Witte donderdag - H. Avondmaal - gezamenlijke dienst met Langweer

19.30 uur Idskenhuisen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1^e Inlia, 2^e Kerk

Vrijdag 18 april - paars - Goede vrijdag

18.00 uur Tjerkgaast - ds. G. Venhuizen

Zaterdag 19 april - wit - Stille zaterdag

19.30 uur Sint Nicolaasga - pastor Anneke Adema

Zondag 20 april - wit - Pasen

9.30 uur Idskenhuisen - Jikke de Jong
Collecte 1^e KIA Noodhulp Oekraïne, 2^e Kerk

Zondag 27 april - wit - Beloken Pasen - gezamenlijke dienst met Langweer

9.30 uur Tjerkgaast - ds. Wim Beekman
Collecte 1^e Diaconie, 2^e Kerk

Zondag 4 mei - wit - afscheid ambtsdragers - gezamenlijke dienst met Langweer

9.30 uur Idskenhuisen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1^e KIA Noodhulp Soedan, 2^e Kerk

Zondag 11 mei - wit

9.30 uur Sint Nicolaasga - ds. S. Boukes
Collecte 1^e Stichting Fier, 2^e Kerk

Zondag 18 mei - wit

9.30 uur Idskenhuisen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1^e Missionair werk Nederland, 2^e Kerk

Zondag 25 mei - wit

9.30 uur Tjerkgaast - ds. Wim Warnar
Collecte 1^e Diaconie, 2^e Kerk

Donderdag 29 mei - wit - Hemelvaartsdag / bijzondere dienst - gezamenlijke dienst met Langweer, afscheid en bevestigen ambtsdragers Langweer

10.00 uur Langweer - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1^e Edwin Stichting Langweer 2^e Kerk

Zondag 1 juni - wit

9.30 uur Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1^e Diaconie 2^e Kerk

Alle diensten worden online uitgezonden en kunt u ook terugkijken via de website van onze kerk en via Youtube.nl - zoek op 'e noed'

KERKDIENTEN LANGWEER

Zondag 30 maart - 4^{de} zondag 40 dagentijd Gezamenlijke dienst in Langweer

9.30 uur pastor Sonja Zwart
Collecte: Diaconie /Eigen gemeente

Zondag 6 april - 5^{de} zondag 40 dagentijd

9.30 uur ds. F. Westermann
Collecte: Kerk in Actie Zending Golfstaten /
Eigen gemeente

Zondag 13 april - Palmzondag - 6^{de} zondag 40 dagentijd

9.30 uur ds. Idske van der Pol
Collecte: Diaconie/ Eigen gemeente

Donderdag 17 april - Witte donderdag - Viering Avondmaal - Gezamenlijke dienst in Idskenhuisen

19 30 uur ds. Gerda Keijzer
Collecte: Diaconie/ Eigen gemeente

Vrijdag 18 april - Goede Vrijdag

19.30 uur ds. Gerda Keijzer
Collecte: Diaconie/ Eigen gemeente

Zondag 20 april - Pasen

9.30 uur ds. Aart Veldhuizen *m.m.v. Interkerkelijk Koor
Langweer o.l.v. Ludwin Hiemstra*
Collecte: Kerk in Actie Noodhulp Oekraïne /
Eigen gemeente

Zondag 27 april - Gezamenlijke dienst in Tjerkgaast

9.30 uur ds. Wim Beekman
Collecte: Diaconie/Eigen gemeente

Zondag 4 mei - Gezamenlijke dienst in Idskenhuisen

9.30 uur ds. Gerda Keijzer
Collecte: Diaconie/ Eigen gemeente

Zondag 11 mei

9.30 uur ds. J. van der Mark
Collecte: Stichting Fier /Eigen gemeente

Zondag 18 mei

9.30 uur ds. Henk van Veldhuizen
Collecte: Protestantse Kerk Missionair Werk Nederland /
Eigen gemeente

Zondag 25 mei

9.30 uur Pastor Corrie Tigchelaar
Collecte: Diaconie/Eigen gemeente

Donderdag 29 mei - Hemelvaartsdag - Gezamenlijke dienst in Langweer - Afscheid en bevestiging ambtsdragers

9.30 uur ds. Gerda Keijzer
Collecte: Edwinstichting Langweer /Eigen gemeente

Zondag 1 juni

9.30 uur ds. F. Westermann
Collecte: Diaconie/Eigen gemeente



Alle diensten worden online uitgezonden en kunt u ook
terugkijken via www.kerkdienstgemist.nl

KERKDIENTEN DONIAHIEM

Datum	Verzorgd door	Voorganger	Viering
27 maart	Op 'e Noed	Ds. Gerda Keijzer	
10 april	Scharsterbrug/Ouwsterhaule	Ds Wim Warnar	
24 april	Op 'e Noed	Ds. Aizo Wiebenga	H. Avondmaal
8 mei	Op 'e Noed	Ds. Gerda Keijzer	
22 mei	Langweer	Pastor Anneke Adema	



LEESROOSTER

Maart

zaterdag	29 maart	Jesaja 54,1-10
zondag	30 maart	Jesaja 54,11-17 (Laetare)
maandag	31 maart	Jesaja 55,1-13

April

dinsdag	1 april	Jesaja 56,1-8
woensdag	2 april	Jesaja 56,9-57,6
donderdag	3 april	Jesaja 57,7-13
vrijdag	4 april	Jesaja 57,14-21
zaterdag	5 april	Jesaja 58,1-5
zondag	6 april	Jesaja 58,6-14 (<i>Judica</i>)
maandag	7 april	Jesaja 59,1-8
dinsdag	8 april	Jesaja 59,9-15a
woensdag	9 april	Jesaja 59,15b-21
donderdag	10 april	Psalm 36
vrijdag	11 april	Deuteronomium 16,1-8
zaterdag	12 april	Deuteronomium 16,9-17
zondag	13 april	Lucas 19,29-40 (<i>Palmarum</i>)
maandag	14 april	Psalm 67
dinsdag	15 april	Psalm 41
woensdag	16 april	Lucas 22,1-13
donderdag	17 april	Lucas 22,14-65
vrijdag	18 april	Lucas 22,66–23,56
zaterdag	19 april	Psalm 82
zondag	20 april	Johannes 1,1-17
maandag	21 april	Psalm 105,1-22
dinsdag	22 april	Psalm 105,23-45
woensdag	23 april	Lucas 24,1-12
donderdag	24 april	Psalm 102,1-18
vrijdag	25 april	Psalm 102,19-29
Zaterdag	26 april	Lucas 24,13-27
Zondag	27 april	Lucas 24,28-35

Maandag	28 april	Psalm 150
Dinsdag	29 april	Deuteronomium 16,18–17,7
Woensdag	30 april	Deuteronomium 17,8-20

Mei

donderdag	1 mei	Deuteronomium 18,1-8
vrijdag	2 mei	Deuteronomium 18,9-22
zaterdag	3 mei	Johannes 10,1-10
zondag	4 mei	Johannes 10,11-21
maandag	5 mei	Johannes 10,22-30
dinsdag	6 mei	Johannes 10,31-42
woensdag	7 mei	Psalm 100
donderdag	8 mei	Johannes 4,1-26
vrijdag	9 mei	Johannes 4,27-42
zaterdag	10 mei	Johannes 4,43-54
zondag	11 mei	Johannes 5,1-13
maandag	12 mei	Johannes 5,14-29
dinsdag	13 mei	Johannes 5,30-47
woensdag	14 mei	Handelingen 15,36–16,10
donderdag	15 mei	Handelingen 16,11-24
vrijdag	16 mei	Handelingen 16,25-34
zaterdag	17 mei	Handelingen 16,35-40
zondag	18 mei	Psalm 71
maandag	19 mei	Johannes 8,1-11
dinsdag	20 mei	Johannes 8,12-24
woensdag	21 mei	Johannes 8,25-36
donderdag	22 mei	Johannes 8,37-47
vrijdag	23 mei	Johannes 8,48-59
zaterdag	24 mei	Johannes 9,1-12
zondag	25 mei	Johannes 9,13-23
maandag	26 mei	Johannes 9,24-41
dinsdag	27 mei	Psalm 56
woensdag	28 mei	Psalm 110
donderdag	29 mei	Lucas 24,36-53 (<i>Hemelvaart</i>)
vrijdag	30 mei	Psalm 108
zaterdag	31 mei	Handelingen 17,1-15



Protestantse Kerk Classis Fryslân

Minsken fan 'e wei

Nieuwsbrief van de classis
Jaargang 2025 - Nummer 1

*'Je kunt beter met z'n tweeën dan alleen zijn,
want samen zwoegen loont.
Wanneer twee vrienden samen zijn
en een van beiden valt,
helpt de ander hem weer overeind.'*
(Prediker 4:9v, NBV21)

Een volle zaal

Op 23 januari kwamen afgevaardigden van meer dan 120 van onze 203 gemeentes in Joure bij elkaar. Wat kunnen we

voor elkaar betekenen nu we in getal steeds kleiner worden? Op die vraag zochten we een antwoord. Ieder heeft daarover iets op papier gezet. Het kost even tijd om dat op ons in te laten werken, dus daarover leest u volgend keer. Deze keer krijgt u een aardige puzzel met drie kerkenraden die zich afvragen hoe het verder moet.

Drie krimpende gemeentes

Het probleem van dit drietal is gemakkelijk gesteld: de gemeente wordt kleiner, de kerkgangers grijzer, ambtsdragers en vrijwilligers steeds moeilijker te vinden. Dat is duidelijk. De oplossing lijkt dan ook een ABC'tje: als het alleen niet meer lukt, dan doe je het samen. Zo staat dat ook in de tekst van Prediker hierboven. Maar zo eenvoudig is het niet. Want al worden ze alle drie kleiner, ze doen dat wel elk op hun eigen manier. Laat ik ze voor het gemak X, Y en Z noemen.

Gemeente X

Het loopt allemaal nog best wel aardig, daar in X. In de kerkenraad zijn wel wat vacatures, maar dat is vooral omdat ze

de lat niet te laag wilden leggen voor zichzelf: voor elke wijk een ouderling en een diaken, twee jeugdouders en een college van kerkrentmeesters waarin alle kennis en kunde aanwezig is, van administratie tot bouw. Daar valt nu wel eens een gaatje, en ook de deelname aan jeugdclubs en jongerenkoor loopt terug. Maar daarover hoor je ze niet klagen: ze hebben tenminste nog clubs en koor! Als buurgemeente Y aanklopt om samenwerking, gaan ze daar natuurlijk graag op in: elkaar ondersteunen is een goede christelijke gedachte en misschien levert het voor club en koor nog wat extra deelnemers op.

Gemeente Y

In Y herkennen ze het beeld van X wel: zo zag het er een jaar of tien geleden bij hen ook nog uit. Sinds die tijd is het eigenlijk best wel hard gegaan. Toen één van de jeugdleiders ermee ophield, was het al snel met het hele clubwerk gedaan. Blijkbaar was die ene toch de trekker van het geheel. En toen in één jaar een drietal vacatures in de kerkenraad niet vervuld konden worden, durfde daarna niemand het nog aan: wie weet wat er met al die vacatures voor extra werk op je bord komt te liggen. En zo ging de fut er wat uit. Ze gaan dus op zoek naar een goede samenwerkingspartner om de handen inéén te slaan. Zou buurgemeente X daar misschien voor open staan?

Gemeente Z

Op de kerkenraad van Z zijn ze al eerder op dit idee gekomen. Het kost hier al jaren veel moeite om alle plekje in kerkenraad en vrijwilligerswerk bezet te houden. Gelukkig zijn er altijd wel mensen die na enig aandringen de verantwoordelijkheid wel voelen: schoorvoetend maar vol liefde voor de gemeente hebben ze hun taak in de kerk opgepakt. Maar het valt ze niet mee, je weet van tevoren niet half wat er allemaal van je gevraagd wordt, van huisbezoek en consistoriegebed tot VOG en FRIS. Er wordt nogal eens gezocht aan de vergadertafel: waarom moet het zo moeilijk allemaal? Ze hebben nu wat contact gezocht met buurgemeente X, dat zijn wel weer extra vergaderingen maar het geeft ook herkenning en nieuwe energie. Nu wil de kerkenraad van Y ook meedoen: dat is nog een avond vergaderen erbij...

Voor Z kan het al niet meer

Eerlijk gezegd heb ik er alle begrip voor wanneer de kerkenraad van Z de deur dicht doet voor die van Y. Ze zijn echt al aan het eind van hun Latijn! Verantwoordelijk als ze zijn hebben ze de taak van hun voorgangers overgenomen. Vaak bladeren ze nog even terug: hoe deden ze dat maar weer? En de angst slaat hen om het hart als er weer iets nieuws bij komt. Ze verlangen naar rust: dat is toch wat je mag zoeken in de kerk? Ze geloven in de Heer en hebben hart voor hun naasten maar met organisatie en bestuur hebben ze helemaal niets.

Voor X hoeft het nog niet

De kerkenraad van X kun je het niet kwalijk nemen dat ze geen haast maken. Het loopt allemaal aardig in de gemeente en dat willen ze graag zo houden. Natuurlijk is het aardig om een keer met Z om de tafel te gaan. En ook met de mensen van Y kunnen ze goed overweg. Maar het moet niet ten koste gaan van de gemeente in X. Het gaat steeds wat minder soepel, dus ze moeten echt alle zeilen bijzetten om de boel draaiend te houden. En ze willen ook nog wel weer een musical doen met elkaar. Als Y en Z daar nu ook aan mee

willen doen, dan lukt dat misschien wel. De samenwerking is voor hen vooral een kans om genoeg mensen bij elkaar te krijgen voor hun eigen programma en wie neemt hen dat kwalijk?

Voor Y moet het wel...

De kerkenraad van Y zit hier wel iets anders in. Ze willen graag dat er in hun dorp een levende gemeente blijft, met regelmatig een kerkdienst, een vorm van pastoraat en als het even kan ook iets voor de jeugd. Als ze voor alles naar X moeten, dan gaat de onderlinge band, die ze in jaren hebben opgebouwd, snel verloren. En dan is er nog het mooie contact met school. Als ze met X nu eens alleen wat bestuurlijk konden samenwerken, dan blijft het verder mooi zoals het was.

Wie schrijft er een ABC voor X, Y en Z?

Moet Y maar Afzien van de plannen en... nu ja, dan weet ik het verder ook niet? Moet X de last van Y en Z maar op z'n schouders nemen, met desnoods een Burn-out tot gevolg? Moet Z maar doorgaan tot de laatste het licht uitdoet, waarna de Classis de boel op kan ruimen? We hebben dan wel een ABC van Afzien, Burn-out en Classis, maar daar reddend we het niet mee.

Zelf meedenken?

Zoals gezegd: in het volgend nummer leest u een impressie van de reacties op de vragen van 23 januari. Welke rol moet een gemeente als X spelen voor een gemeente als Z? Zijn ze verantwoordelijk voor elkaar? En moeten ze een gemeente als Y daarbij ontzien? En wat zou daarbij de rol van de classis kunnen zijn? Als u de scribe een mailtje stuurt kunt u nog een exemplaar van de lijst krijgen om zelf te reageren of om het eens te bespreken in uw kerkenraad.

Visitatie

Iets heel anders: op 1 maart draagt ds. Idske van der Pol het voorzitterschap van het College van Visitatoren over aan ds. Alco Meesters. Hij is daartoe door de classis beroepen als predikant in algemene dienst en zal t.z.t. aan de classis worden verbonden. Ds. Van der Pol neemt afscheid van ons in de vesper voor de classis op 22 mei. Die viering begint om 19.15 uur in de Martini van Franeker en ieder is daarbij van harte welkom.

Hoe kom je armoede op het spoor?

Kerk in Actie organiseert samen met de classis op vier verschillende locaties een themabijeenkomst over 'armoede': 10 maart (19.30) in Heerenveen (Trinitas), 17 maart (13.30) in Stiens (De Hege Stins), 24 maart (19.30) in Sneek (Martini-kerk) en 31 maart (13.30) in Surhuisterveen (Lantearne). De bijeenkomst is bedoeld voor diakenen en andere geïnteresseerden. Meer informatie en aanmelding bij: j.boonstra@protestantsekerk.nl.

Jeugd en Kerk

Op 8 mei organiseert de classicale werkgroep Jeugd & Kerk in Heerenveen een workshopavond voor jeugdleiding. Aan thema en invulling wordt gewerkt, maar de datum kun je alvast in je agenda zetten.

*Met hartelijke groet,
ds. Riemer Praamsma, uw classispredikant
(06-58013225 | r.praamsma@protestantsekerk.nl)*



Protestantse Kerk Classis Fryslân

Minsken fan 'e wei

Nieuwsbrief van de classis
Jaargang 2025 - Nummer 2

*'Hoe goed is het, hoe heerlijk
als broeders en zusters bijeen te wonen!'*
(Psalm 133:1, NBV21)

Alleen samen zijn we Kerk, maar hoe?

Dit was het thema van de brede vergadering van onze classis op donderdag 23 januari in Joure: geloven doe je samen. Al eeuwen is de kerk daarom verdeeld in gemeentes waar mensen samen kunnen komen en naar elkaar omzien. Doorgaans zijn die gemeentes in oppervlakte zo groot, dat je elkaar nog net te voet bereiken kunt. Eeuwenlang was dat van groot praktisch belang. Zo kent de kaart van onze classis meer dan 200 gemeentes. Dat werkt goed, maar blijft dat ook zo in onze tijd? De kerk is een stuk kleiner geworden, en afstanden ook. Zouden we het heerlijk bijeen wonen van al die broeders en zusters niet anders kunnen regelen? Om dit te verkennen loop ik de verschillende vragen van deze avond één voor één met u langs en vertel wat de rode draad is in de reacties.

Waar draait het om in uw gemeente?

Geloof en gemeenschap: daar draait het om in de gemeente van de Heer. Bij deze vraag werden vooral deze twee opties aangekruist, en dan vaak met de opmerking erbij dat het ene niet los te zien is van het andere: geloven doe je samen, dat kan niet anders! Het geloof is te groot voor mijn koppie alleen en het wil handen en voeten krijgen in de omgang met elkaar. Daarom vormen we een gemeente en willen we elkaar niet missen!

Hoe staat het met de bestuurskracht van uw kerkenraad?

Deze tweede vraag bevindt zich nog steeds op geestelijk vlak. Geloven komt niet zomaar op uit onszelf, het vraagt om geestelijk leiderschap. Daar staat de kerkenraad voor. En gelukkig: de meeste gemeentes hebben nog een volledige of bijna volledige kerkenraad! En dat gaat goed! Maar: in heel veel gemeentes verwacht men dat dat niet lang meer duurt. Opvolgers zijn vaak niet meer te vinden. Veel kerkenraden zijn de afgelopen jaren al flink gekrompen, en verder krimpen gaat niet meer. Daar kun je somber over zijn, maar je kunt ook zeggen: meer dan tweehonderd zelfstandige gemeenten met elk hun eigen kerkenraad, dat is ook wel een beetje veel.

Op welke punten zou u willen samenwerken met andere gemeentes?

Na alle zorgen die zijn uitgesproken bij de vorige vraag, zou je verwachten dat er een breed gedeeld verlangen zou zijn om op bestuurlijk vlak met elkaar samen te werken. Als je kerkenraden samenvoegt, dan heb je weer ambtsdragers genoeg om leiding te geven aan het vieren, leren en dienen in

onze gemeentes. Maar dat ligt toch anders. Vooral in de toelichting op de antwoorden verlangen de meesten naar meer projectmatige samenwerking. En dat is nog te begrijpen ook: de gemeente is een gemeenschap en gemeenschappen hebben tijd nodig om naar elkaar toe te groeien. Je kunt in een paar maanden mooie afspraken maken op papier, maar het groeien van herkenning en vertrouwen vraagt meer tijd. 'Als we die tijd nog hebben', denk ik dan. Maar misschien ben ik te ongeduldig...

Een gemakkelijker stap die vaak genoemd werd, was: richt een gezamenlijk kerkelijk bureau op. Daar kun je niet alleen de ledenadministratie aan toevertrouwen, maar ook bijvoorbeeld het beheer van de website, de boekhouding, de preekvoorziening of het uitvoerend deel van het scribaat. Zo krijg je als kerkenraad de handen vrij voor het leiding geven zelf. En ondertussen bouw je zo een infrastructuur waardoor toekomstige samenwerking veel gemakkelijker gaat.

Hoe ziet u de rol van gemeentes met een sterke kerkenraad?

Hier lopen de meningen echt uiteen. De ene helft zet in op groei en bloei van die gemeentes zelf, de andere helft ziet ze als steun en toeverlaat voor kleine gemeentes. Dat kan saamengaan, maar zie ik ook een dilemma: misschien heeft zo'n gemeente een eigen weg gevonden het evangelie actueel en aansprekend te verstaan. Die wil je dan ook de kans geven om die weg verder te verkennen. Er zou zo een palet van gemeentes met elk een eigen, aansprekend geluid kunnen ontstaan. Samenwerking kan dat eigene weer vlak maken, als je niet oppast.

Hoe ziet u de rol van gemeentes met een kleine, kwetsbare kerkenraad?

Het viel me op dat de optie om op te gaan in een grotere (of meer vitale) buurgemeente toch een flink aantal keren werd aangekruist. Dat had ik niet verwacht. Maar de meesten kiezen toch voor één of andere manier om min of meer zelfstandig te blijven, het liefst met meerdere kleine gemeentes in één groot verband. Dat laatste is een interessant idee om verder uit te werken: hoe zou zo'n groter verband eruit kunnen zien?

Wat verliezen we wanneer we meer gaan samenwerken?

Zelf had ik verwacht dat de meesten het verlies vooral zouden zien in de mogelijkheden samen te werken met lokale partners als school, muziekvereniging en dorpsbelang. Maar dat blijkt heel anders te zijn: het zijn vooral de bekende, vertrouwde gezichten die men vreest te zullen gaan missen. Het is hier dus weer waar we ook mee begonnen: ons geloof kan niet zonder gemeenschap en onze gemeenschap niet zonder geloof.

Wat winnen we wanneer we meer gaan samenwerken?

Hier komt de verrassing: wat we volgens een nog veel grotere meerderheid gaan winnen bij samenwerking is: nieuwe mensen met nieuwe ideeën en tradities! Dit doet vermoeden dat een samenwerkingsproces een lastige tussenfase kan zijn op weg naar een mooi nieuw begin. Het komt er dan op aan om zorgvuldig om te gaan met de bestaande gemeenschap, die te beschermen en intact te laten, en van daaruit te genieten van het nieuwe en verrassende van de

ontmoeting met elkaar. De kerkenraden zouden daarin voor kunnen gaan, bijvoorbeeld door een weekend met elkaar op stap te gaan. Maar dat laatste komt nu pas al schrijvend bij me boven.

Hoe ziet u bij dit alles de rol van de classis?

Dit was een belangrijke vraag voor het Breed moderamen van de classis: hoe wilt u dat we als classis samenwerking stimuleren? En het antwoord is duidelijk: vooral door informatie te geven. Een aantal kiest ook voor een meer sturende rol, omdat gemeentes anders naar elkaar blijven kijken wie er begint. Wel stelt de meerderheid helder en klaar: druk en drang werkt remmend. Dat is een belangrijk signaal: de gemeenten zijn eerst zelf aan zet!

Wat wilt u verder nog met ons delen?

Tot slot werd ons als classis op het hart gedrukt om ook in groei te denken, elkaar te verdragen, de gemeenschap te koesteren, in mogelijkheden te denken en hulp te bieden en

werd erop gewezen dat ook grote gemeentes kwetsbaar kunnen zijn en dat krimp ook kansen biedt. En er waren mensen zo aardig om ons te bedanken voor het initiatief, waarbij ik graag ieder wil bedanken die op deze avond mee heeft gedaan!

Voor de agenda

- donderdagavond 8 mei in Trinitas, Heerenveen: inspiratieavond voor het jeugdwerk i.s.m. Roetz
- zondag 11 mei, 14.00 uur in Steggerda: verbintenis ds. Alco Meesters als voorzitter Classicaal College voor de Visitatie (CCV)
- donderdag 22 mei, 19.15 uur in Franeker: vesper met afscheid ds. Idske van der Pol als voorzitter CCV Fryslân (aansluitend classicale vergadering)

*Met hartelijke groet,
ds. Riemer Praamsma, uw classispredikant
(06-58013225 | r.praamsma@protestantsekerk.nl)*

TERUGBLIK ACTIVITEITEN

Muzikaal talent

Het is altijd weer een fijne verrassing om te ervaren hoeveel muzikaal talent er in onze gemeentes en in onze dorpen aanwezig is. Op de Zaterdagmiddaggezelligheid (18 januari) konden we genieten van het spel van Tinie Postma en Jan de Jong. De grote groep aanwezigen zong uit volle borst mee.



Tijdens het Zondagmiddagconcert op 26 januari kregen we een prachtig programma voorgeschoteld, verzorgd door Alie Runia, Hinke Versnel, Tjitske Kalteren, Rinny Pijpker, Reitze Sijbesma, Femke Gorter, Daniël Paas en Jouke Kloosterman. Rinny Pijpker declameerde een prachtige Fryske ballade en als spontane toegift speelde Oepkje Krikke op de mondharmonica.

Volgend jaar krijgen deze beide onderdelen van het Jaarprogramma vast een vervolg!



Kerk-op-schoot-viering

Op 9 februari hadden we onze eerste Kerk-op-schoot-viering, met als thema 'de Schepping'. De opkomst was super! Veel vaders en moeders, opa's en oma's kwam samen met hun kinderen en kleinkinderen. We zaten in een grote kring en hebben samen met de kinderen interactief het verhaal verteld over de schepping. Aan de hand van liedjes deden de kinderen enthousiast mee.



Na de viering dronken we koffie en limonade met wat lekkers erbij en hebben de kinderen nog met elkaar gespeeld. We kijken terug op een hele mooie middag.

Ilse en Gerda

Wij-kenochtend en avond

Woensdagochtend 26 februari en donderdagavond 27 februari kwamen een aantal gemeenteleden bijeen om met elkaar na te denken en te praten over het thema:

'Leven in het Licht van Gods Koninkrijk'.

Het is het thema van de landelijke protestantse Kerk. Ds. de Reuver, scriba van de PKN, heeft hierover een notitie ge-



schreven.

In de bijbel lezen we o.a. de volgende teksten over het Koninkrijk Gods

Marcus 1 vers 15,

De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie.

Lucas 17 vers 20 en 21:

De Farizeeërs vroegen aan Jezus wanneer het Koninkrijk van God zou komen. Jezus antwoordde: "Het Koninkrijk van God komt niet zó, dat je het kan zien. Je zal niet kunnen zeggen: 'Kijk, hier is het,' of: 'Kijk, daar is het!' Want het Koninkrijk van God is binnenin jullie."

Na het welkom en een korte inleiding op het thema door Greta, praten we aan de hand van enkele citaten uit de notitie van ds. de Reuver in groepjes over dit thema.

Dat levert boeiende gesprekken op, we noteren enkele uitkomsten;

- Het Koninkrijk van God zien we in mooie dingen om ons heen
- Regels van Gods Koninkrijk vinden we in de geboden
- Als goed en rechtvaardigheid verdwijnen kunnen we niet spreken van het Koninkrijk
- Het Koninkrijk van God is ook in ons zelf, dat vraagt verantwoordelijkheid van ons
- Omgaan met elkaar kan als het goed is ook werken als het Koninkrijk, delen van gezamenlijke waarden en normen (bijv. eerlijkheid en rechtvaardigheid)
- Ook in de ellende kan Gods Koninkrijk zijn, in die omstandigheden zien mensen naar elkaar om
- Het Koninkrijk ervaren wanneer je zingt, alleen of met elkaar of met elkaar praten over je geloof
- Het Koninkrijk van God komt nog, de wederkomst
- Het Koninkrijk van God, ik laat me verrassen



Deze bijeenkomsten zijn door allen als waardevol ervaren. Iemand merkte op dat het zinvol is met elkaar te praten over het geloof, dat we dat meer zouden moeten doen. Daarom zijn deze themabijeenkomsten voor herhaling vatbaar.

We sluiten af met gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Ook in het Onze Vader bidden we over het Koninkrijk van God. Immers we bidden: "Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, in de hemel als zo ook op de aarde." In dit gebed wijst het Koninkrijk op iets wat komt, maar ook op wat er al is.

Greta van der Meer en Jikke de Jong

Biddag voor gewas en arbeid 13 maart 2025



Afgelopen woensdag hebben we voor aanvang van de dienst met elkaar gegeten. Er waren 26 gasten en 4 personen die

gekookt hadden: Nel, Jikke, Gerda en Tjitske. Geweldig, heerlijk wanneer er voor je gekookt wordt! En wat geeft dat samenzijn een fijn gevoel van VERBINDING. Wat hadden de dames hun best gedaan. Fijn om deel uit te maken van deze gemeente. Na een kopje koffie of thee begaven we ons naar de kerkzaal, waar dominee Aizo Wiebenga voorging. Wat hebben we veel passende liederen gezongen! We mogen nu gaan zaaien, het veld bewerken en voeding geven, en ons straks verwonderen over al het moois wat de schepping ons nu al laat zien. *(Ik denk aan het prachtige krokusveld bij de bieb in Joure)* Laten we zo met vreugde al het goede ontvangen wat de schepping ons geeft.

Trijn v.d. Heide

Rondje om de Kerk 28 februari

Op deze mooie zonnige ochtend gaan we met 11 personen vanuit Oudkerk 13 km lopen.

We starten bij de Pauluskerk van oorsprong een romaans gebouw uit de 12^e eeuw, helaas geen mogelijkheid voor bezichtiging. We lopen onze eerste lus door bosrijk gebied, langs de Klinze, vroeger een state nu een Hotel Restaurant. We gaan koffiedrinken met appelgebak in het plaatselijke café, hier binnen is een balk met vele namen en jaartallen van mensen die op de schaats als eerste van dat jaar het café via het ijs bereikten (stukje Elfstedentocht).

Jikke leest een overdenking voor psalm 849 "Zoek de wegen van de wijsheid"

We vervolgen onze route en lopen de eerste 10 minuten in stilte. De 2^e lus is een heel ander gebied veel ruimer. We gaan richting Bartlehiem en komen langs het beroemde bruggetje. Het was een prachtige wandeling.

Dit was alweer de laatste wandeling van het seizoen. Het was waardevol !!!!



VOORUITBLIK ACTIVITEITEN



De poppenspeler van Warschau muzikaal verteltheater door Trio Wilde Eend

Valt er ooit iets te leren van een oorlog? En hoe blijf je over-eind als je er middenin zit? Trio Wilde Eend speelt het verhaal van de joodse tiener Mika Hernsteyn die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het getto van Warschau probeert te overleven.

In alle ellende weet Mika het verschil te maken. Want met zijn poppenspel brengt hij mensen wat vrolijkheid én biedt hij hoop. Levens van vriend en vijand in het getto verweven zich, door hun beider ogen bezien we de oorlog en de nasleep ervan.

Dit grotendeels waargebeurde verhaal krijgt nog meer kleur door ontroerende Oost Europese klezmermuziek en sfeervolle improvisaties.

Trio Wilde Eend is opgericht in 1998 en heeft sindsdien honderden voorstellingen gespeeld in theaters, kerken, buurthuizen, scholen en andere locaties. De huidige bezetting bestaat sinds 2021.

Trio Wilde Eend: Gottfrid van Eck, vertelling en klarinet
Juil Beerda, accordeon
Jiska ter Bals, viool
Regie: Eugene Ligtoet
Datum en tijd: 6 april, 16.00 uur
Plaats: kerk Idskenhuzen

Zangdiensten Wyckel en Sloten

Op initiatief van de Protestantse Gemeente te Wyckel en de Protestantse Gemeente te Sloten wordt er elke maand een zangdienst georganiseerd. Er worden tijdens deze diensten bekende liederen gezongen, meestal uit de bundel "Sjong foar de Hear", die samengesteld is door de gemeentes. De zangdiensten worden gehouden in de Vaste Burchtkerk in Wyckel. U bent van harte welkom.

Datum	Tijd	Voorganger	Organist
2 maart	19.30 uur	ds. P. Hulshof	Dirk Coenen
6 april	19.30 uur	ds. K. van Marrum	Dirk Coenen
9 juni	9.30 uur	ds. J.M. Peschar	Dirk Coenen
22 juni	19.30 uur	dhr. Jan de Boer	Dirk Coenen
14 sept.	19.30 uur	ds. J.M. Peschar	Dirk Coenen
20 okt.	19.30 uur	dhr. Jan de Boer	Dirk Coenen

Dodenherdenking St. Nicolaasga 4 mei

De opstelling voor de stille tocht naar het monument is om 19.25 uur vanaf het Zalencentrum.

De aankomst bij het monument is om 19.45 uur, waarna Crescendo enkele muziekstukken speelt. Bij het monument zullen een aantal sprekers het woord voeren en daarna speelt Crescendo een aantal koralen.

Om 19.58 uur wordt Signaal Taptoe gespeeld, waarna twee minuten stilte in acht worden genomen. Vervolgens speelt om 20.02 uur het Jozefklokje. Tot slot speelt Crescendo twee coupletten van het Wilhelmus.

UITNODIGING PALMPASEN

De 40-dagen tijd is begonnen en we gaan weer op weg naar Palmpasen en Pasen. Al een aantal jaren maken we samen met de kinderen palmpaasstokken waarmee we de intocht vieren van Jezus in Jeruzalem. Zondag 13 april 2025 vieren we Palmpasen in de kerk in Idskenhuzen om 9.30 uur. We nodigen jullie van harte uit om mee te doen!!!!

Alle kinderen zijn vanaf 9:00 uur van harte welkom in de kerk van Idskenhuzen, waar we aan de palmpaasstokken werken, om ze daarna in de kerk te laten zien. Ouders en grootouders mogen meehelpen met de kinderen die nog niet zelf de palmpaasstok kunnen versieren. Na de dienst vormen jullie samen een ereboog met de palmpaasstokken. Daarna mag je met je ouders naar huis. De palmpaasstok mag ook mee naar huis. De stok kan op school worden ingeleverd. Heb je thuis nog een stok, neem hem dan mee!

Contact? Mail of bel met Linda Wind: lindawind@kpnmail.nl /tel: 06-38908876.

We hopen dat er weer heel veel kinderen mee willen doen zodat het een feestelijke dienst wordt. Hartelijke groet van de Kindernevendiensteleiding en tot ziens op 13 april!



Daarna kunnen de kransen en bloemen gelegd worden en gaat de stoet in dezelfde volgorde terug naar het Zalencentrum. Wij verzoeken iedereen om gepaste stilte in acht te nemen.

Aansluitend aan de herdenking bij het monument geeft Vocaal Ensemble Cantabile samen met het RK kerkkoor St Nyk en CMV Idskenhuizen een Herdenkingsconcert in de RK kerk Sint Nyk. De beide koren zingen tijdens het concert o.l.v. Rinny Pijpker.

RK Nicolaaskoor o.l.v. Luuk de Vries.
CMV Crescendo Idskenhuizen o.l.v. Syde van der Ploeg.
Vocaal Ensemble Cantabile Idskenhuizen o.l.v. Rinny Pijpker.
Katholieke kerk en locatie bestuur via koster Riekie Witteveen-Arink

Aanvang concert: NA aankomst van de stille tocht op het plein bij het Zalencentrum.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling de stille tocht hier voor eerder te verlaten!

Als blijk van eerbied en respect kunt u vanaf 18.00 uur tot zonsondergang de vlag halfstok hangen. Op Bevrijdingsdag mag de vlag (zonder wimpel) van zonsopgang tot zonsondergang in top hangen.

Organisatie door Plaatselijk Belang.

Herdenkingsconcert
4 mei 20.45u **RK kerk Sint Nyk**

Gratis toegang

RK Koor Sint Nyk VOCAAL ENSEMBLE CANTABILE CRESCENDO IDSKENHUIZEN SINDS 1947

VANUIT IJSSELMUIDEN

Opruimen

Het ligt aan het weer, denk ik wel eens. Als het licht in het voorjaar zo helder is, dan zie je de spinnenwebjes en het stof beter. En dan voel je opeens de drang om schoon te maken en op te ruimen. Onze voormoeders hebben ons dat misschien wel in onze genen overgedragen, die drang om de bezem er door te halen. Lekker hoor, nieuwe stofzak in de stofzuiger, schone stofdoek, plumeau voor het plafond, de ramen open, frisse lucht.

Dezelfde 'opruimwoede' overvalt me als ik voor mijn kledingkast sta. Tjonge, hier moet eens even huis gehouden worden. Hoeveel van deze kleding heb ik nu al een jaar of langer niet meer gedragen? En moeders kan er maar geen afstand van doen. Hoppetee, een broek met een krijtstreepje die ik nooit draag vouw ik op en leg die naast de kast. Een prima broek, niks mis mee, maar op de een of andere manier draag ik die nooit. Een jurk met slijtplekken (o, wat droeg ik die graag!) moet nu toch ook maar wijken, een trui die ik nooit had moeten kopen (maar ja, je doet wel eens een domme aankoop) en een broek met een gat gaan op de stapel werkleren, een uitgelubberd shirt ook. De stapel groeit. Ik pak de stapel op om naar beneden te brengen. Meteen in de auto en naar de container voor tweedehandskleren bij de supermarkt. Of toch maar niet....? Dubben. Nog een keer ki-



jen – past dat krijtstreepje nou echt niet bij mij? En ten slotte alles weer terugleggen op het stapeltje naast de kast. Het moment om te beslissen is weer uitgesteld.

's Middags luister ik in de auto naar de radio. Iemand vertelt over een weggeefwinkel midden in het Centraal Station in Utrecht. Gedragen kleding kan daar gebracht worden. Het is een nieuw initiatief en die dag gingen de deuren voor het eerst open. De vrouw vertelt dat kledingstukken gemiddeld 7 keer gedragen worden (kanniewaarzijn...). Dat 6 van de 7 kledingstukken in de wereld door vrouwen gekocht worden, en nog meer van die confronterende weetjes. Hmmm, dacht ik bij mezelf, dat is toch wel erg.

Thuisgekomen heb ik de stapel weer gepakt, de jurk met de slijtplekjes hangt weer in de kast. Kan nog best. Een kniesoor die daar op let. Ik heb de jurk al meer dan 7 jaar en vast meer dan 7 keer per jaar gedragen. Dit is het (versleten) bewijs dat het ook anders kan. Een paar dingen belandden op de stapel werkleren. Alleen het krijtstreepje is in de container bij de supermarkt beland. Binnenkort is iemand heel blij met die broek: helemaal heel, bijna nooit gedragen.

Ds. Gerda Keijzer

Bijzondere Diaconale Collectes

6 april Veertigdagentijdcollecte Kerk in Actie Zending Golfstaten – De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten



In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in een vertelmethodede waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van alledag. De bijbel geeft moed en kracht.

20 april Paascollecte Kerk in Actie Noodhulp Oekraïne – Steun voor inwoners en ontheemden



Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met de kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Kwetsbare families ontvangen voedsel- en zadenpakketten, tijdelijk onderdak in regionale hulpcentra en hulp bij het verwerken van trauma's.

11 mei Collecte voor Stichting Fier

Fier is een stichting met landelijke expertise op het gebied van hulp bij (seksueel) geweld, uitbuiting en eerkwesties. Door jarenlange ervaring en het doorlopend aanpassen op wat er nodig is, is de stichting gegroeid van een organisatie die hulp bood aan vrouwen en kinderen tot een landelijk

centrum voor volwassenen, jongeren, kinderen en gezinnen. Altijd met hetzelfde uitgangspunt: de mens staat centraal.

18 mei Collecte protestantse Kerk – Missionair Werk Nederland – De kerk op social media



Elke dag brengen jongeren er uren op door: sociale media. Dus als je ze wilt bereiken met de boodschap van geloof, hoop en liefde moet je daar zijn. Daarom werkt de Protestantse Kerk samen met diverse christelijke online platformen waar jongeren via social media makkelijk terecht kunnen komen. Hier kunnen ze inspirerende en verdiepende video's bekijken waar bijvoorbeeld identificatiefiguren en rolmodellen vertellen wat het christelijke geloof betekent. Een eigentijdse manier om jongeren dagelijks te bereiken.

29 mei Hemelvaart Collecte voor de Edwinstichting Langweer



De Edwinstichting werd opgericht door de ouders en vrienden van Edwin, een jongen met een ongeneeslijke spierziekte. De stichting beheert een aangepaste vakantiewoning in Langweer die geschikt is voor 8 personen en alle faciliteiten biedt voor twee personen met een lichamelijke beperking. Het huis bestaat sinds 1993. In de loop der jaren zijn er diverse aanpassingen gedaan om aan de eisen van deze tijd te voldoen. Ook beschikt de Edwinstichting over een eigen boot:

De Vrouwe Johanna een rolstoeltoegankelijke open vlet.

VERJAARDAGEN

Gemeenteleden die in april en mei 2025 80 jaar of ouder mogen worden.

PG Op 'e Noed

- 03-04 Mevr. J. de Groot-Klijnsma
Sluisdijk 30, 8501 BZ Joure
- 03-04 Mevr. J. van der Meer-Nicolai
Heide 1, 8521 DE Sint Nicolaasga
- 04-04 Mevr. A. de Vries-Postma
It Sein 14 a, 8521 DN Sint Nicolaasga
- 08-04 Dhr. H. Langerap
Vegilinstraat 9, 8521 KT Sint Nicolaasga
- 12-04 Mevr. T.R. Haven-Feenstra
De Oergong 35, 8521 GA Sint Nicolaasga
- 12-04 Mevr. M. Bokma-de Jong
Groenendal 10, 8521 LK Sint Nicolaasga
- 17-04 Mevr. J. Wijnja-Drijfhout
Huisterheide 32, 8521 ND Sint Nicolaasga
- 18-04 Mevr. A. Hornstra-Postma
Stationsstraat 1 K23, 8521 JT Sint Nicolaasga
- 19-04 Dhr. J. Zwaga
De Oergong 9, 8521 GA Sint Nicolaasga
- 23-04 Mevr. E. Lijklema-Oosterhout
Sietze Hepkemalaan 20, 8521 DH Sint Nicolaasga
- 30-04 Dhr. G.B. van den Berg
Vegilinstraat 16, 8521 KV Sint Nicolaasga
- 03-05 Mevr. K. Hoeksma-de Boer
Uranusstraat 1, 8521 LZ Sint Nicolaasga
- 05-05 Dhr. J.T. de Vries
Troelstraweg 1, 8523 DK Idskenhuisen
- 06-05 Dhr. H.W. Egbers
De Rijlst 77, 8521 NK Sint Nicolaasga
- 11-05 Dhr. L.P. Versnel
Scharleijen 4, 8521 NM Sint Nicolaasga
- 17-05 Mevr. E.W. Weitz-Schroder
Tsjerkewei 8, 8523 NA Idskenhuisen
- 20-05 Mevr. G.C.M. van Giffen-Notkamp
Sietze Hepkemalaan 20, 8521 DH Sint Nicolaasga
- 24-05 Mevr. F.E. Borkent-Schootstra
Sietze Hepkemalaan 24, 8521 DH Sint Nicolaasga

PG Langweer

- 06-04 Dhr. Sj. de Boer
Prof. Titus Brandsmaweg 44, 8501 GC Joure
- 15-04 Dhr. M. Oenema
Legemarstersingel 3, 8525 GA Langweer
- 09-05 Dhr. G.J. Minnee
Lyts Dykje 15, 8525 GC Langweer
- 26-05 Dhr. S.W. Seinen,
Appelhof 19, 8525 GJ Langweer

Voor de jarigen en de lezers van dit kerkblad:

VRAGENDEWIJS.

Ik vroeg
wie is
de goudsmid van de zon,
wie gaf
de sterren de ruimte,
wie plantte
de maan
in het veld van de nacht ?
Ik vroeg
wie gaf
visie aan mijn ogen,
kleur aan het gras,
toonhoogte aan de vogels ?
Wie
heeft het denken bedacht ?
Wie
het luisterend oor ?
Wie
het zinspelen
in de mond gelegd ?
Zeg het mij
met zijn woorden.
Want voor hem
klopt een hart
in mijn keel.

(Jaap Zijlstra)



Pietje Bijlsma- Nieuwenhuis

* 11 augustus 1926 † 10 januari 2025



Pietje is geboren op 11 augustus 1926 in Hommerts, zij is de oudste dochter van Gerben en Dieuwke Nieuwenhuis. Na haar worden Klaas en Wietske geboren. Pietje groeit op op een klein boerderijtje, een paar koeien en wat jongvee. Pietje doorloopt 8 klassen van de lagere school, ze kan goed leren, maar moet tot haar eigen spijt aan het werk als huishoudelijke hulp.

Wanneer Pietje 17 jaar is, voltrekt zich een drama, haar moeder komt om het leven. Wat een ontzettend groot verdriet, hoe moet je daarmee verder? In die tijd is de opvang en begeleiding niet zo geregeld zoals we die nu kennen. Je moet je eigen lot dragen en doorgaan. Haar broer Klaas overlijdt als militair in India, weer een groot verdriet wat zij op jonge leeftijd mee maakt. Deze ervaringen vormen haar, ze draagt het met zich mee, haar leven lang. Haar vader hertrouwt, het gezin wordt uitgebreid met 2 stiefkinderen, later wordt er nog een zusje geboren. De onderlinge relatie tussen de kinderen is goed.

Pietje krijgt verkering met Klaas Bijlsma, ze trouwen en krijgen samen 3 kinderen. Ze leiden een druk bestaan, Klaas runt het installatie- en mechanisatiebedrijf, Pietje staat in de winkel. Ze is altijd thuis, maar veel tijd voor de kinderen is er niet. Er is veel werk te doen in huis en het bedrijf. Pietje houdt ervan dat alles netjes en schoon is, ze is daarom altijd gehaast bezig. Er is weinig tijd voor hobby's, maar zingen in het koor is haar passie en haar wekelijks uitje.

Klaas overlijdt op 3 januari 1992, Pietje moet alleen verder en blijft nog een aantal jaren alleen in Hommerts wonen. De kinderen regelen een plekje in Sint Nicolaasga, zodat ze dicht in de buurt van haar kinderen woont. Pietje is een trouwe kerkganger van de gemeente Op 'e Noed, ze wordt lid van de vrouwenvereniging en raakt bevriend met een aantal leden. Naarmate ze ouder wordt, zorgt ze minder goed voor zich zelf en verhuist naar Doniahem. Ze bezoekt trouw de diensten in de kapel, het zingen was haar dan alles. Ds. Wiebenga zegt daarover: "Heel mooi was het tijdens de kerstviering op 19 december jongstleden, een beetje in zich zelf, dirigeerde ze de liederen mee".

Pietje was een gelovige vrouw, in de vaste overtuiging dat de Heer haar thuis zou halen, is zij overleden op 10 januari j.l. Op 17 januari hebben we in een kleine kring van familie afscheid van haar genomen in de Kapel van Doniahem, waarna zij naast haar man is begraven op het kerkhof van Hommerts.

Jikke de Jong

Makke de Jong-Bles

* 16 juli 1924 † 10 januari 2024



Margje - Makke - Bles werd geboren in een boeregezin. Ze was de vierde van vijf kinderen. Het was een fijn gezin waarin ze opgroeide. Maar de tijd waarin ze volwassen werd was niet prettig. Er heerste in de jaren voor de oorlog een economische crisis die zeer ernstig was. Daarna kwam de Tweede Wereldoorlog. In het eerste jaar na de oorlog trouwt Makke met Siebolt de Jong. Het jaar daarop wordt hun eerste kind geboren: Froukje. Daarna kwamen Richtje en Klaas. Niet alleen hun gezin groeit, maar ook de welvaart in Nederland. Het zijn gelukkige tijden.

Na een aantal jaren gaan Makke en Siebolt wonen aan het Eferom 42, een prachtig plekje waar Makke altijd al had willen wonen. Het wordt een zoete inval en Makke beleeft mooie jaren. Maar dan wordt Siebolt ziek en sterft in 1970. Makke staat er alleen voor met drie kinderen. Makkes verdriet is groot, maar ze slaat zich wonderwel door deze moeilijke jaren heen. Na enkele jaren is er weer ruimte voor persoonlijk geluk als ze Wietze van Dekken leert kennen. Maar Makkes leven blijft gekenmerkt door verliezen. Haar schoonzoon Gerrit, haar huisgenoot Wietze, haar kleindochter Karin en haar dochter Froukje sterven. Klap na klap krijgt ze te verwerken en telkens worstelt ze zich weer boven het verdriet uit. Ze bezit een bewonderenswaardige veerkracht.

In 2015 komt ze in Doniahem te wonen. Ze heeft het daar goed. Ze houdt van de gezelligheid, komt trouw naar de kapel-diensten en waardeert de goede verzorging in het huis. Makke was een gelovige vrouw. Ze uitte dat niet door lange gesprekken, maar vaak door een lied te citeren. 'Wie maar de goede God laat zorgen en op Hem hopt in 't bangst gevaar, is bij Hem veilig en geborgen, die redt Hij goddelijk, wonderbaar' was zo'n lied. Dat was haar levensmotto: Er wordt voor mij gezorgd. Voor de dankdienst voor haar leven had ze zelf een lezing uit de Bijbel en liederen gekozen. We lazen een stukje uit het evangelie waarin Jezus zegt: 'Maak je geen zorgen over morgen. Bewaar die zorgen maar voor morgen. Je hebt het al moeilijk genoeg met vandaag'.

Op 10 januari is Makke gestorven, in het volste vertrouwen dat haar Heer en Heiland haar op zou wachten in dat nieuwe leven bij Hem. In een volle dorpskerk van Langweer dachten we na over haar leven en over haar geloof en zongen we een aantal liederen waar zij zo van hield. Dat haar kinderen en verdere familie troost vinden bij de mooie herinneringen aan een prachtmens.

Ds. Gerda Keijzer

Douwe Smit

* 16 juni 1945 † 2 februari 2025



Douwe werd geboren in Abbegea. Daar bleef hij een groot gedeelte van zijn leven wonen. Hij trouwde met Ymkje Speerstra, zijn grote liefde.

Douwe en Ymkje hadden een bedrijf en waren daar beiden druk mee. In de weekenden speelde Douwe op feesten en partijen en op zondag was hij organist tijdens kerkdiensten. Ze kregen twee dochters, Cisca en Willy. Nadat het bedrijf beëindigd was kwamen Douwe en Ymkje in Sint Nicolaasga te wonen. Deze nieuwe periode in hun leven bracht hen veel vrijheid. Ze trokken er regelmatig met de camper op uit en vierden vakantie in grote delen van Europa.

Douwe kon zijn woordje goed doen. Daardoor werd hij vaak gevraagd om zitting te nemen in besturen. In onze kerk maakte hij ook lang deel uit van het College van Kerkrentmeesters. Hij was een gepassioneerd bestuurder. Als hij ergens voor ging, dan deed hij het voor 100%.

In 2019 stierf Ymkje. Dat was voor Douwe een grote klap. De gezelligheid thuis, de liefde van zijn vrouw, die ook zijn stuur was en zijn rem, hij miste het verschrikkelijk.

Omstreeks die tijd werd zijn buurvrouw Baukje Mandemaker ziek. Douwe zag een taak voor zichzelf weggelegd en bracht Baukje naar therapie of het ziekenhuis. Baukje op haar beurt bracht weer fleur in het leven van Douwe. Ze gingen samen eten, samen fietsen of zo maar een tochtje maken door Fryslân.

Er gebeurden weer mooie dingen: In 2021 was Douwe 60 jaar organist en kreeg daarvoor een oorkonde en legpenning. Jammergenoeg bleek in diezelfde tijd dat Douwe longfibrose had. Een ziekte die niet te genezen is. Aanvankelijk kon hij er redelijk goed mee leven, maar gaandeweg werd hij erg beperkt door het gebrek aan zuurstof.

Douwe is altijd een muziek-man geweest. Een aantal jaren geleden kwam een Oekraïens jongens- en meisjeskoor naar Sint Nicolaasga. Douwe was één van de organisatoren. Hij zong ook zelf in het Nicolaaskoor van de RK-parochie. Maar als hij op zondag achter het orgel zat, dan kon hij zijn gevoel en muzikaliteit helemaal kwijt. Als je wilde weten wat Douwe geloofde, dan moest je luisteren naar zijn orgelspel.

Douwe geloofde in God en in de beloften die God ons gegeven heeft. Net zoals Ymkje altijd rotsvast bleef geloven, zo deed Douwe dat ook. Hij geloofde in de hemel, een plek waar hij geborgen zou zijn. Maar hij wilde nog dolgraag bij Baukje blijven. Zij tweeën hadden het samen heel goed. Douwe prees Baukje om alles wat ze voor hem deed. Onverwachts is Douwe gestorven, terwijl hij en Baukje verlichting zochten voor zijn kwaal in een warm land.

Veel mensen namen afscheid van Douwe tijdens de condoleance, of waren aanwezig in de dankdienst voor zijn leven. We zullen hem missen. Cisca, Willy en Baukje wensen we de troost toe van mooie herinneringen aan een bijzonder mens.

Ds. Gerda Keijzer

Bouwe de Hoop

* 12 januari 1936 † 3 februari 2025



Bouwe de Hoop werd geboren in een ondernemersgezin in Bantega. Hij was de tweede uit een gezin van vier. Drie jongens en een meisje. Het gezin De Hoop was er een van harde werkers. Ze pakten alles aan en zo is Bouwe zelf ook geworden. Hij molk koeien voor een boer, was vrachtwagenchauffeur, rijkschoolhouder en campingbaas. Het mooiste vond hij de lange ritten die hij maakte als internationaal chauffeur.

Zijn vrouw Margje was uit hetzelfde hout gesneden. Ook zij pakte aan. Ze had ooit een pension in Lemmer en in Sint Nyk beheerde ze lange tijd Unitas. In diezelfde tijd was Bouwe koster van de kerk in Sint Nyk. Bouwe en Margje kregen drie kinderen: Froukje, Lieuwe en Folkert. Bouwe was geen man van grote verhalen. Hij was een bescheiden mens. Hij liet niet snel van zich horen. Maar als hij wat zei, dan deed het ertoe.

Het was een gevoelige klap toen zijn zus Neeltje overleed op 54-jarige leeftijd. Wat ook veel verdriet gaf was het overlijden van zijn dorpsgenoot en vriend Feike Haanstra. Zij zorgden met z'n tweeën voor de kerk en het kerkhof van Sint Nyk.

Na zijn pensionering was er tijd voor hobby's. Jeu de boules bij voorbeeld en schilderen.

Toen Margjes gezondheid kwetsbaar werd pakte Bouwe het werk in huis op. Met liefde verzorgde hij Margje.

Een aantal jaren geleden verhuisden zij tweeën naar de Scharleijen. Dat heeft hen beiden goed gedaan. Ze bevonden zich opeens weer tussen leeftijdsgenoten en de zorg die zij van het huis kregen was heel welkom. De nabijheid van de mensen in het gebouw was ook waardevol na het overlijden van Margje. Hij genoot van de bezoeken van de kinderen en kleinkinderen. Bouwe was een trouw kerkganger. Op zondag in de kerk, maar ook in de kapeldiensten in Doniahiem ontbrak hij zelden. Hij zat daar met een rust en met de ernst die bij hem hoorden. Hoewel hij zijn eigen gedachten had bij wat er gebeurde en gezegd werd in een kerkdienst was hij niet iemand die veel kritiek liet horen. Hij was mild.

De laatste maanden ging Bouwes gezondheid snel achteruit. Op maandag 3 februari werden zijn kinderen geroepen en in hun bijzijn is Bouwe rustig gestorven. We stonden stil bij de zin uit de brief van Paulus aan de gemeente in Rome: 'Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?' Niets, concludeert Paulus. Daarom mogen wij van harte geloven dat Bouwe geborgen is in die liefde.

Ds. Gerda Keijzer

Jo Wielinga - Mansveld

In memoriam zr. J. Wielinga-Mansveld 101 jaar, die leeftijd heeft zij mogen bereiken. Alle reden om na haar sterven op 25 februari een afscheidsdienst te houden en God te danken voor haar leven. Vanaf 1949 was Jo Mansveld getrouwd met Klaas Wielinga. Hij had een bouwbedrijf, gespecialiseerd in de fijne bouw, de wat meer bijzondere huizen. Zij was degene die thuis klanten en leveranciers ontving en te woord stond met vriendelijkheid en doortastendheid.

Een verdriet in hun leven samen was dat ze geen kinderen kregen. Ook toen ze ouder werden ervoer vooral mw. Wielinga dat als een pijnlijke plek. In 1980 werd het bedrijf verkocht. Ze genoten van hun huis aan de Finkeburen dat sfeer en degelijkheid uitstraalde. Hij deed de tuin en bleef zo in beweging. Zij zorgde voor het interieur.

Samen gingen ze ook op reis: vakantie in Duitsland, met Pinksteren naar Ootmarsum en met Kerst naar Valkenburg. Verder gingen ze iedere zondagmiddag na de kerkdienst naar Heerenveen om vrienden te ontmoeten. Ik had met hen een bijzondere band als predikant, die meer dan dertig jaar is gebleven.

In 2009 kreeg dhr. Wielinga een zware hersenbloeding en stierf. Na zestig jaar samen viel het Jo Wielinga zwaar verder te gaan. Toch deed ze dat. Ze verhuisde naar de Oergong in St Nyk. Gelukkig bleef ze lang redelijk gezond. De doofheid hinderde haar, maar belette niet dat ze veel kennissen had. Ook de neven en nichten ontmoette ze met regelmaat. Ze bleef gastvrij en vriendelijk als altijd. De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit. Toen het met thuiszorg niet meer ging, verhuisde ze naar Wolvega.

In de afscheidsdienst lasen we Filippenzen 4, over de vriendelijkheid. En Psalm 4, dat we kunnen gaan slapen zonder zorgen om bij God thuis te komen. Het tekende zr. Wielinga: zeer gelovig, hartelijk en meelevend met haar omgeving. Een echte christin, die, op de achtergrond en zonder opsmuk, genoot van het leven en anderen diende. Zo gaven we mevrouw Wielinga uit handen. We legden haar bij haar man op de begraafplaats van St. Nicolaasga. We wensen haar familie en allen die haar lief waren Gods troost en zegen toe.

Ds. D. Westerneng, Yerseke

Margje Bles-Snijder

* 3 april 1921 † 28 februari 2025



Margje Snijder werd geboren in Gersloot. Het gezin kwam al snel in Boornzwaag te wonen. Margje groeide op in de armoedige tijd tussen twee Wereldoorlogen.

Ze trouwde in 1944 met Lute Bles. Zij tweeën waren heel verschillende persoonlijkheden en vulden elkaar goed aan. In 1945 krijgen ze hun eerste kind, Hendrik. Maar Hendrik werd maar twee maanden oud. Het verlies van 'it jonkje' heeft Margje altijd met haar mee gedragen als een groot verdriet. Na Hendrik werden Trientsje, Henk, Froukje en Akke geboren.

Het gezin verhuisde naar de Buorren in Langweer. Bij het huis was plaats voor een grote tuin: een moestuin voor Lute en een bloementuin voor Margje. Ook was er ruimte voor een stal waar wat vee werd gehouden. Tegenover het gezin woonden pake en beppe.

In 1988 overleed Trientsje. Dat luidde opnieuw een periode van groot verdriet in. Margje kon dit verlies niet goed verwerken. Ze fietste soms dagelijks naar het graf van Trientsje in Nieuweschoot. Ondanks al het verdriet kende ze ook goede dingen in haar leven. Margje hield veel van de kinderen en van de kleinkinderen die werden geboren. Na verloop van tijd kwamen er zelfs achterkleinkinderen. Nadat Lute gepensioneerd was kwam er meer tijd om dingen samen te doen. Ze gingen fietsen en maakten samen lange tochten. 100 kilometer per dag was geen uitzondering.

In 2010 stierf Lute. Margje bleef nog acht jaar alleen aan de Buorren wonen, maar haar gezondheid nam af. Toen kwam het moment dat ze naar Doniahiem moest verhuizen. Ze moest daar eerst erg wennen, maar na verloop van tijd werd het toch haar thuis. Margje genoot van het goede van het leven. Dat hoefde niet iets bijzonders te zijn: ze genoot al volop van een patatje met kroket.

Akke en Froukje zorgden goed voor hun mem, vooral toen Margjes oren en ogen haar in de steek lieten. Ze waardeerde die aandacht zeer.

Op 6 maart was de dankdienst voor het leven van Margje in de kerk van Langweer. We lasen een psalm van David – psalm 23 – die over geborgenheid *ondanks alles* gaat.

Het was prachtig zonnig weer. Voorjaarsweer. In het zonnetje hebben we Margje naar het kerkhof gebracht, waar ze dicht bij de kleine Hendrik en bij Lute begraven is.

We hebben haar toevertrouwd aan de Heer, die ons kent en als een goede Herder voor ons zorgt.

Ds. Gerda Keijzer





PG LANGWEER

VOORGANGER IN DE PAASDIENST!

Pasen is veruit het belangrijkste feest in de kerk. Zeven weken voor Pasen bereiden we ons erop voor en vanaf 1^e Paasdag vieren we zeven weken lang Pasen tot op de 1^e Pinksterdag. Het staat in de traditie van de Paasviering van het grote feest van de Uittocht uit Egypte. God bevrijdt uit de slavernij. God bevrijdt van de dood.

Het is daarom dat ik heb aangegeven dat ik graag met Pasen weer voor wil gaan in de Dorpskerk van Langweer. We spraken daarover met de hematoloog, met mensen van de 'Arbo'-dienst, met leden van de kerkenraad en met collega Henk van Steenvoort die ingeroosterd stond met Pasen. Ik gaf aan dat ik ontzettend graag met Pasen wil voorgaan om samen te vieren dat de dood niet het laatste woord heeft.

De kerkenraad reageerde verheugd en Henk van Steenvoort wilde de dienst afstaan. Ik zal op 20 april dus voorgaan in de Paasdienst in Langweer. Medewerking wordt verleend door Interkerkelijk Koor Langweer onder leiding van Ludwien Hiemstra. Ik zie er erg naar uit nu voor mij de acute leukemie overwonnen lijkt en ik hopelijk op termijn ook weer mijn werk als dominee mag proberen op te pakken.

Op het oog lijkt ik best wel weer de oude, maar dat is nog niet het geval. Mijn weerstand is nog altijd erg laag en ik heb zomaar weer een virus te pakken dat me terugwerpt.

Daarom gaf de hematoloog aan dat het belangrijk is dat ik in de Paasdienst uit de buurt van zingende mensen blijf. Normaal gesproken leid ik de kerkdienst altijd vanachter de tafel. Dit keer dus niet: ik zal me de hele dienst op de preekstoel bevinden en na afloop ook geen handen geven.

De 'Arbo'-functionaris gaf aan dat er geen verwachtingen moeten worden gewekt. Gemeentelieden moeten goed begrijpen dat ik hiermee nog niet weer aan het werk ben. Me tussen grote groepen mensen bewegen is nog niet veilig voor me. Ik ga daarom nog niet naar drukbezochte kerkdiensten en naar begrafenissen en condoleances toe.

We zullen goed bekijken hoe ik het voorgaan op Paasmorgen verwerk. De 'Arbo'-functionaris gaf aan dat ik deze dienst moet zien als een voorlopig eenmalige proef en dat we daarna goed gaan evalueren hoe dit gegaan is. Wie weet kan het zover komen dat we een reïntegratieplan kunnen schrijven, maar het kan ook zijn dat we erachter komen dat voorzichtig weer aan het werk gaan nog te vroeg is.

Na de kerkdienst op Paasmorgen waarin ik de voorganger hoop te zijn, is mijn werk weer oppakken dus nog niet aan de orde. Ik laat me leiden door de deskundigen, omdat dat uiteindelijk voor mij (en ook voor Kerk Langweer) het beste is. Maar als teken van wat er wellicht wacht, zullen we in elk geval op 20 april samen Pasen vieren, het feest van de overwinning van het leven op de dood. Ik verheug me erop na alles wat er in het afgelopen jaar gebeurd is! Vanzelfsprekend is iedereen hartelijk welkom.

Hartelijke groet!



VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING

Verslag kerkenraadsvergadering 21 januari 2025

Afwezig: Ds. Gerda Keijzer

Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Tot ieders verrassing schuiven Aart en Selma Veldhuizen even aan voor een kopje koffie. Het gaat goed met ds. Aart.

Geertje M. opent de vergadering met het lezen van Lucas 10: 25-28, en leest vervolgens een spiegel verhaal, het verhaal van de echo. Zij spreekt daarna een gebed uit.

Vaststellen agenda: opstellen agenda voor gemeentevond 18 maart wordt uitgesteld naar 4 maart.

Ingekomen stukken: Uitnodiging classisvergadering te Joure op 23 jan. Het thema: "Gezamenlijke toekomst" staat op de agenda, is erg actueel. Geertje M. zal er heen gaan.

Notulen kerkenraadsvergadering 10 dec. 2024 worden goedgekeurd en ondertekend.

Scriba wijst op de veranderingen in het volgende kerkblad, dat zaterdag zal verschijnen.

Vooruitblik diensten: Paasdienst; Vorig jaar was er weinig response op de kaartenactie voor gedetineerden. Beslo-

ten wordt om het toch nog een kans te geven en 10 kaarten te bestellen.

Ouderlingen: Helma v. T. vertelt dat zij haar oudjes, die zij in Doniahiem bezoekt, "kwijtraakt". Vorige week is mevr. Makke de Jong-Bles op 100-jarige leeftijd overleden. De ouderlingen zullen een nieuwe bezoeklĳst samenstellen.

Diakenen: Alle kerstactiviteiten met de resultaten zullen in het kerkblad gepubliceerd worden.

Het bloemenbeleid komt ter sprake. Is het nodig om dit te veranderen? Bloemen werden vroeger zondags weggebracht, maar nu op zaterdag nadat de bloemen opgehaald zijn bij de bloemist. Soms is het veel werk. Wordt vervolgd!

Kerkrentmeesters:

- Half februari gaat de nieuwe website van start. Els en Aukje kunnen het zelf bijhouden, ook op de eigen PC.
- De offerte voor het opknappen van de begraafplaatsen is goedgekeurd.
- Begrotingen 2025 Diaconie en Kerkrentmeesters zijn klaar.

- Op de Gemeenteavond zullen ook de jaarrekening 2023 voorgelegd worden en de concept- jaarrekening 2024.
- Het blijkt dat de achterste bank te klein is voor alle techniek, het is nu rommelig en dat veroorzaakt vaak storingen. Het plan is om de ruimte groter te maken en de bank ervoor erbij te betrekken. Er moet eerst een vergunning aangevraagd worden bij de gemeente.

- Voor Kerkbalans gaat er weer brief uit naar de leden. Er gaat ook een brief uit naar de nieuw ingekomen leden.

Bevestiging ambtsdrager en afscheid ambtsdragers wordt gepland op donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag. Dit is een gezamenlijke dienst en ds. Gerda Keijzer gaat voor.

Rondvraag: Els T. vraagt of de klok geluid wordt op zo. 2 februari 8 uur om de watersnoodramp van 2 eeuwen geleden te gedenken. Dit zal bekeken worden.

Sluiting: Helma v. T. leest het laatste gebed van Titus Brandsma voor, dat hij schreef in Duitse evangenschap. De voorzitter bedankt allen.

VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN

Opbrengst collectes December 2024 en Januari 2025

1 december	€ 223,85	Collecte Kerk in Actie Moldavië
8 december		Geen dienst in Langweer
15 december	€ 121,20	
18 december	€ 266,90	Buurthuiskamer Leger des Heils Joure (kerstfeest diaconie)
22 december		Geen dienst in Langweer
24 december	€ 290,30	Collecte Kerk in Actie Kinderen in de knel

25 december		Geen dienst in Langweer
29 december	€ 71,65	Buurthuiskamer Leger des Heils Joure
31 december	€ 26,50	
5 januari	€ 40,00	
12 januari	€ 51,50	Collecte Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat
19 januari		Geen dienst in Langweer
26 januari	€ 43,80	

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Overleden:

Mevr. M. de Jong-Bles, Doniahiem op 10-1-2025
Mevr. M. Bles-Snijder, Doniahiem op 28-2-2025

Bedankjes

Wij willen iedereen bedanken voor de warme belangstelling na het overlijden van onze lieve mem, beppe en oerbeppe

Margje Bles-Snijder

Henk,
Froukje en Germ,
Akke en Atte,
klein- en achterkleinkinderen



PG OP 'E NOED

Gezamenlijk eten voor Senioren

Op woensdag 2 april om 17.00 bent U welkom in de Hoekstien

De kosten zijn 10.00 euro

U kunt zich opgeven bij Wimmie Snijder
Voor 27 maart .
Tel: 0513 - 499 581



VERSLAGEN GEMEENTEMORGEN EN KERKENRAADSVERGADERINGEN

Gemeentemorgen 9 maart 2025

Greta heet de gemeente welkom. Ze begint de vergadering met een gebed. Op deze morgen zullen we praten over de financiën van onze gemeente.

De agenda is als volgt:

- Inleiding
- Conclusies kerkteiling
- Overzicht meerjarenbegroting
- Opties uitleggen
- Half uur in groepen overleggen en noteren van de voors en tegens
- Terugkoppeling van kerkenraad

Reitze heeft een presentatie gemaakt over de financiële situatie van onze kerk. Hij legt uit met behulp van de presentatie

Kerkteiling We bekijken de uitslag van de kerkteiling.

Conclusie is:

- De invloed van de voorganger is groot.
- Het is duidelijk dat in Idskenhuisen meer bezoekers komen dan in de twee andere gebouwen (30-40% meer bezoekers in Idskenhuisen). Redenen hiervoor: De toegankelijkheid van de beide oude gebouwen is niet zo goed als in Idskenhuisen. Bovendien worden in Idskenhuisen de meeste bijzondere diensten gehouden.
- Verder weten we dat de oude kerken in de winter meer kosten als het gaat om de verwarming van de gebouwen.

Doel van de kerkteiling was dat - als we ooit een besluit moeten nemen over afstoten of sluiten van een gebouw / gebouwen - we geen besluiten willen nemen op grond van gevoelens, maar op grond van feiten. We willen weten waarover we spreken.

Financiën Er is een oplopend tekort van € 37.715 in 2021 tot € 79.860 in 2024. De verwachting is dat het tekort gaat oplo-

pen naar € 100.000 per jaar.

De kosten nemen toe, de inkomsten nemen af. Vermogen en liquiditeit nemen af.

Het totaal van de reserves is nu € 1.2 miljoen. Als we niet ingrijpen, dan zijn we over 12 jaar door de reserves heen. Als Gerda met emeritaat gaat, dan vallen de traktementskosten (tijdelijk) weg. Dan hebben we even meer lucht, totdat er weer een nieuwe voorganger is. De nieuwe voorganger zal dan waarschijnlijk niet meer voor 75% aan de slag kunnen gaan. Positief is dat de opbrengst van de Actie Kerkbalans gestegen is (hoewel er minder leden zijn).

Oplossing voor het tekort: Inkomsten verhogen en/of kosten verlagen.

- Hoogste opbrengsten zijn nu de vrijwillige bijdragen en collecten (ongeveer € 90.000) en opbrengst rente, dividend en beleggingen (ongeveer € 12.000).
- Het rendement op ons vermogen is maar 1%. Dat kan wel hoger. Er is overleg geweest met het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) en zij hebben advies gegeven over hoe er meer rendement gegeneerd kan worden.
- Een manier om de opbrengst te verhogen is om mensen bewust te maken van het feit dat ze na hun dood geld kunnen nalaten aan de kerk (legaten).
- Grootste kostenposten zijn Pastoraat (€ 82.456), Gebouwen (inclusief energie) (€ 39.921) en Kosten Kerkdiensten en Kerkelijke Activiteiten (€ 26.988).
- We moeten in de toekomst vermogen reserveren voor groot onderhoud van de gebouwen. Daarvoor moeten we een meerjarenraming per gebouw maken. Zeker is dat er op termijn grote kosten komen voor de diverse gebouwen.

Hoe genereer je meer opbrengsten/verlaag je de kosten?:

- Hogere vrijwillige bijdragen
- Schenkingen en legaten
- Beter rendement van het vermogen

- Commerciële activiteiten in de gebouwen
- Besparen op pastoraat
- Minder activiteiten/minder kerkdiensten
- Fuseren met Langweer (of met nog meer gemeenten)
- Kerk Sint Nyk en/of Tjerkgaast overdoen aan SAFT (St. Âlde Fryske Tsjerken) en terug huren voor kerkdiensten. Maar SAFT heeft nu een koopstop. Bovendien moet er een bruidsschat mee waar het onderhoud van het gebouw voor 40 jaar wordt afgekocht (ongeveer een half miljoen per gebouw).
- Kerk Idskenhuzen verkopen en vergaderingen en bijeenkomsten in het dorps huis
- Kerken Sint Nyk en Tjerkgaast alleen gebruiken voor rouwen trouwdiensten
-

Vraag aan de gemeente: Kom met ideeën om de opbrengsten te verhogen en de kosten te verlagen.

Vraag van één van de leden:

Vraag: Is er een overzicht van de afloop/oploop van de reserves? Hoe ontwikkelt het zich? Is de afloop wel zo erg?

Antwoord: Het tekort gaat telkens van de reserves af. Dit jaar dus ruim € 80.000,-. Dat tekort loopt elk jaar op.

De leden gaan in groepjes uiteen. Na een half uur komen we weer bij elkaar in de kerkzaal. Greta bedankt ons voor de ideeën die worden geventileerd. De formulieren mogen ook meegenomen worden naar huis, zodat men er nog eens rustig over kan nadenken. De formulieren moeten volgende week ingeleverd worden. Mailen naar de kerkenraad mag ook.

De kerkenraad gaat al de ideeën bespreken en koppelt de uitkomsten terug naar de leden.

(Op de grote kerkenraadsvergadering van 5 maart is de presentatie voor de gemeentemorgen uitgebreid besproken. Omdat de informatie van beide verslagen vergelijkbaar is, is er geen verslag van de grote kerkenraadsvergadering van 5 maart 2025.)

Verslag kleine kerkenraad 11 februari 2025

Greta opent de vergadering met een moderne versie van de Tien Geboden. Het moderamen heeft een voorstel gedaan voor de agenda van de gemeentemorgen op 9 maart. De agenda wordt besproken en bijgewerkt. Reitze maakt een presentatie voor de grote kerkenraadsvergadering en de gemeentemorgen over de financiële stand van zaken en de mogelijkheden om hier veranderingen in te maken.

In het college van kerkrentmeesters neemt een kerkrentmeesters afscheid waardoor er nu 2 vacatures ontstaan. De diakenen gaan allemaal nog een jaar door.

De nieuwe structuur van het pastoraat lijkt goed te functioneren. In het voorjaar hebben we een bijeenkomst met de bezoekers en horen we hun ervaringen. Desgewenst kunnen we de structuur aanpassen.

Een eerste versie van de jaarrekening 2024 van de diaconie is gemaakt. De uiteindelijke jaarrekening gaat naar het CCBB. Het werk in het College van Diakenen verloopt goed.

Kerkrentmeesters

Het college overweegt of ze het bezwaarschrift tegen de

nieuwe Quotumregeling zal handhaven.

Kerkbalans: minder leden, meer toegezegd. Over 2024 moet overigens nog € 3.500,- binnenkomen.

Het hek van de kerk van Tjerkgaast is weer opgehaald om gemaakt te worden.

Jeugd

Jannie en Linda hebben gesproken over palmpasen en zullen vrijwilligers vragen of zij weer willen helpen. Er is een kerk-op-schoot-viering geweest, door Ilse en Gerda. Er waren 20 kleuters/peuters. We doen het volgend jaar weer.

Rondvraag

Greta: is op de avond van de Classis Fryslân geweest over 'Samenwerking'. Er waren ruim 120 mensen van evenzoveel gemeenten. Wat zijn de opties om gemeente te blijven? Eerst werd een vragenlijst ingevuld. Daarna gingen de deelnemers in groepen in gesprek. De classispredikant zal nog op de uitkomst van de vragen terugkomen in zijn nieuwsbrief.

Verslag Kleine kerkenraad 14 januari 2025

Greta opent de vergadering met het gedicht 'Onderweg'.

De gezamenlijke vergadering met Langweer had een positief geluid.

De plaatselijke regeling 2025 is door het moderamen gewijzigd en in deze vergadering vastgesteld.

De verschillende colleges zullen vragen aan de aftredende ambtsdragers of ze verlengen of taak als ambtsdrager neerleggen. De volgende vergadering komen we hier op terug.

De bloemen voor de zondag worden niet meer verzorgd door De Swanneblom in Joure maar worden nu gemaakt door Flowerly in Sint Nicolaasga.

Taakgroepen:

Het pastoraat loopt op rolletjes.

De diaconie heeft een drukke, mooie tijd gehad rondom de kerst. Binnenkort is er Heilig Avondmaal waarbij hulp gevraagd wordt van de ouderling van dienst.

De kerkrentmeesters hebben hulp gevraagd bij het ophalen van de kerkbalans. Veel mensen hebben aangeboden te willen helpen. Er is een nieuwe geluidsinstallatie in de kerk van Idskenhuzen.

Het hek bij de kerk van Tjerkgaast is weer geraakt door een auto. Men is doorgereden. Het is nu al de vijfde keer in een paar jaar tijd. En deze week is er iemand tegen een boom rond de kerk gereden. Het CvK heeft een brief naar de gemeente gestuurd.

De nieuwe vloerbedekking voor de consistorie wordt binnenkort uitgezocht.

5 jarenbegroting

De vijfjarenbegroting is klaar. Deze is volgens Reitze nog wel wat rooskleurig want we boeren financieel hard achteruit. Op 10 februari wordt de begroting besproken in het CvK. Daarna bespreken het op 5 maart in de GKR en daarna 9 maart op de Gemeentemorgen.

Rondvraag

Jannie vraagt of de kleine kerkenraadsvergaderingen een half uur eerder kunnen beginnen, dus 19.15 uur. Dat vinden we geen probleem.

VAN DE DIACONIE

Overzicht collecten Diaconie

22 dec	Stichting Oer de Brêge	64,80
24 dec	Kerk in Aktie : Hulp Soedan	179,74
25 dec	Kerk in Aktie : Kinderen in de knel	170,35
29 dec	Buurthuiskamer Leger des Heils Joure	72,35
31 dec	Diaconie	35,80
5 jan	Diaconie	56,40
12 jan	Kerk in Aktie: Samen tegen armoede	92,35
26 jan	Winterhulp Oost Europa	113,40
2 feb	Kerk in Aktie: Werelddiaconaat Ethiopië	57,90

Opbrengst collecten Kapel Doniahem tbv. Wilde Ganzen

1 januari	55,75
16 januari	33,00

Beknopt jaaroverzicht Diaconie 2024

Ontvangsten:	
Collecteontvangsten	8.030,-
Giften en rente	<u>3.357,-</u>
Totaal ontvangsten	11.387,-

Uitgaven:	
Afgedragen collecten	6.477,-
Afdrachten PKN	910,-
Diaconaal werk	2.837,-
Bank en overige kosten	<u>340,-</u>
Totaal ontvangsten	10.564,-

Voordelig saldo 2024 823,-

De volledige jaarrekening 2024 ligt voor alle gemeenteleden ter inzage bij Sjaak Pit, Oer it Spoar 2, Sint Nicolaasga. Tel. 0513-850976. Vragen kunnen gesteld worden aan: sjaakpit@gmail.com

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Algemeen

In deze rubriek houden wij u op de hoogte van het werk van de kerkrentmeesters. Dit gaat over het geld en goed van uw kerk: het geld dat binnenkomt aan bijdragen e.d. en het geld dat er uit gaat aan pastoraat, onderhoud kerkgebouwen en de kosten van het houden van kerkdiensten. Mocht u/jij vragen hebben of is iets niet duidelijk: vraag het ons!

Gebouwen

Het hek bij de ingang van de kerk van Tjerkgaast wordt gerepareerd, nadat dit voor de zoveelste keer door een aanrijding beschadigd is. Samen met dorpsbelang Tjerkgaast is gemeente de Fryske Marren benaderd om te kijken naar een aanpassing van de huidige verkeerssituatie. De gemeente heeft hier gehoor aan gegeven en zal met vertegenwoordigers van respectievelijk onze kerkelijke gemeente en een afvaardiging van dorpsbelang Tjerkgaast op 18 maart de situatie ter plekke aanschouwen en beoordelen.

De verzakking van noordelijke zijgevel van de kerk in Sint Nicolaasga geeft, na advies van dhr. Anno Vellinga van Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland, voorlopig geen reden tot verdere actie. We blijven de beweging van de muren wel monitoren.

Financiën

Op de gemeentemorgen van 9 maart jl. is de gemeente geïnformeerd over onze huidige én de verwachte toekomstige financiële situatie. Er konden schriftelijk ideeën worden aangedragen die ons helpen kosten te besparen en opbrengsten te verhogen. We wachten de uitkomsten hiervan nog af. Het college laat zich binnenkort voorlichten door een adviseur van de Rabobank om te onderzoeken welke (veilige) manier van beleggen meer rendement op de reserves geeft. Gemeenteleden worden voortaan vanaf 18 jaar aangeschreven om een vrijwillige bijdrage aan de kerk te geven (was

vanaf 21 jaar).

Zo nu en dan wordt ons gevraagd om aan te geven wat een redelijke bijdrage aan de kerk is. Een algemene richtlijn is om te denken aan een bedrag dat gelijk staat aan 1% van het bruto jaarinkomen per persoon.

Quotumafdrachten en Solidariteitskas

Mede op advies en verzoek van de kleine kerkenraad is besloten om ons bezwaar tegen de voorgestelde regeling betreffende de quotumafdrachten en solidariteitskas te handhaven, omdat momenteel nog niet duidelijk is wat de uiteindelijke financiële consequenties voor onze gemeente zijn.

Wijkindeling

- Wijk 1 Hayo Wind (1a) en Anne Snijder (1b)
- Wijk 2 Johannes de Jong
- Wijk 3 Sint de Boer (3a) en Hendriekje Sybesma (3b)
- Wijk 4 Hendriekje Sybesma (4a) en Geja van Koten (4b)
- Wijk 5 Jouke Kloosterman
- Wijk 6 Reitze Sybesma
- Wijk 7 Vacant



MUTATIES JANUARI EN FEBRUARI 2025

Binnengekomen:

Vanuit Heeg: Mevr. A.H. Dijkstra,
Dobbeleane 16, 8521 KR Sint Nicolaasga
Vanuit Lemmer: Mevr. J. Kuipers-Heeringa,
Stationsstraat 1 K09, 8521 JT Sint Nicolaasga
Vanuit Oosterwolde: Dhr. en Mevr. Lindenberg,
Kade 5E, 8521 JR Sint Nicolaasga

Binnenverhuizing:

Dhr. H.A. de Jong en Mevr. F. de Jong, Uranusstraat 18,
naar Jhr F J J v Eijnsingastraat 20, 8521 JH Sint Nicolaasga

Verhuisd naar elders:

Mevr. G. Bijlsma, Gaestdyk 35, 8522 MX Tjerkgaast
Dhr. R. Visser, Kerklaan 40, 8521 KL Sint Nicolaasga

OMZIEN NAAR ELKAAR

Bloemengroet

Bloemengroet vanaf 19-01-2025

19-01-2025 Renny Kuperus
Mevr. Postma-Klompemaker
Grietsje Groenendal
26-01-2025 Sjoerd en Vera
02-02-2025 Mevr. S. de Vries
09-02-2025 Fam. De Boer-Zijlstra
16-02-2025 Fam. Dirksen
23-02-2025 Anne Snijder
Joh. Postma
Corry Hoekstra
02-03-2025 Saakje de Vries
09-03-2025 Fam. H. langeraap
16-03-2025 Boukje Mandemaker

Groot het wonder van Paasmorgen.
Jezus leeft! Hij staat weer op.
Want Hij heeft de dood verslagen,
als een bloem, pas uit de knop.

Groot het wonder van Paasmorgen.
Waar eerst dood was, waar eerst rouw,
heerst nu leven, heerst nu vreugde,
door Zijn liefde, door Zijn trouw.

Ik mag zonder schulden verder,
zonder angst voor dood en straf.
Groot het wonder van Paasmorgen,
wonder van het lege graf.



COLOFON GESCHAKELD

Redactie

Alie Runia, Aukje de Jong-de Jong, Gerda Keijzer en Geertje Minnee-Schalkers

Inleveren kopij

Alie Runia
Lytse Buorren 19
Idskenhuizen
alierun58@gmail.com

Aukje de Jong-de Jong
It Boerein 2
8523 NX Idskenhuizen
aukjesint@gmail.com
(0513) 853 637

Geertje Minnee-Schalkers
kerkblad@kerklangweer.nl
(0513) 499 248

Vormgeving

Anita Spijksma
anitaspjksma@gmail.com

Druk

Flyer Print - Joure

Inleveren kopij

maandag 19 mei 2025 voor 12.00 uur!

ADRESSEN

Predikant:	Ds. Aart Veldhuizen, Legebuorren 67, 8525 GX Langweer. aart.c.veldhuizen@gmail.com	Tel. 06 - 107 021 65
Ouderling scriba:	Geertje Minnee-Schalkers, Lyts Dykje 14, 8525 GC Langweer scriba@kerklangweer.nl	Tel. 0513 - 499 248
Overige ouderlingen:	Helma van Tongeren-Waschkiewitz	Tel. 06 - 110 923 17
Diaconie administratie:	Jetske de Jong-Beuckens, Bredijk 4, 8525ER Langweer diaconie@kerklangweer.nl Banknummer: NL07.RABO.0334.7030.85	Tel. 06 - 158 634 85
Overige diakenen:	Els Theel-Handgraaf Geertje Ferdinands-Brinksma	Tel. 0513 - 436 900 Tel. 06 - 155 260 48
Kerkrentmeesters:	Voorzitter: Reinoud de Boer Henk Westra, Eysingastate chalet 66, Langwarderdyk 4, 8521 NE St. Nicolaasga Marten Klaas Brinksma, Doumastate 17, 8525 HA Langweer beheer@kerklangweer.nl Banknummer: NL67.RABO.0334.7007.44	Tel. 06 - 372 745 03 Tel. 06 - 532 885 05 Tel. 06 - 108 502 22
Ledenadministratie:	Grietje de Boer-Faber, Langwarderdijk 7, 8525 DP Langweer	Tel. 06 - 235 564 68
De Hoekstien:	Beheerder: Pietie Wildschut-v.d. Meulen, Lyts Dykje 34, 8525 GC Langweer pietiewildschut@hotmail.com	Tel. 06 - 129 569 47
Kosterpoule:	Coördinatie: Marten Klaas Brinksma	Tel. 06 - 108 502 22
Redactie kerkblad:	Aukje de Jong-de Jong, It Boerein 2, 8523 NX Idskenuizen Geertje Minnee-Schalkers kerkblad@kerklangweer.nl	Tel. 0513 - 853 637 Tel. 0513 - 499 248 Tel. 0513 - 431 407
Website:	Els Theel-Handgraaf Aukje de Jong- de Jong	Tel. 0513 - 436 900 Tel. 0513 - 853 637
Website PG Langweer:	www.kerklangweer.nl	



ADRESSEN

Prot. gem. Op 'e Noed	Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga (NIET voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen) info@pkn-openoed.nl , www.pkn-openoed.nl IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. Protestantse gemeente Op 'e Noed	
Predikanten	Ds. Gerda Keijzer, Klaver 32, 8271 DL IJsselmuideren stoel-keijzer@planet.nl Ds. Aizo Wiebenga, Slufter 7, 8602 DA Sneek	06 - 826 949 98 0515 - 439 565
Voorzitter	Greta van der Meer, Heide 1, 8521 DE St. Nicolaasga meergreta@hotmail.nl	06 - 224 753 53
Scriba	Jannie van Koten, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenuizen scriba@pkn-openoed.nl	(0513) 43 14 75
Kerkelijk Bureau	(voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen) Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga pdirksen@kpnmail.nl	(0513) 43 10 89
Kosters	<u>Idskenuizen</u> : contactpersoon: Wico Koolstra, De Spoorbyls 10, 8521 DK St. Nicolaasga, w_koolstra@hotmail.com <u>St. Nicolaasga</u> : contactpersoon: Pieter Dijkstra, Dobbeleane 56, 8521 KR St. Nicolaasga, pieter-renske@hotmail.com <u>Tjerkgaast</u> : Bottje Hoogeveen, Gaestdyk 54, 8522 MX Tjerkgaast keesenbottje@outlook.com	06 - 204 581 02 (0513) 43 11 62 (0514) 53 13 48
Beheerder kerk Idskenuizen	Tjitske van Koten-Dijkstra, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenuizen, vankoten@home.nl	(0513) 43 14 75
College van Kerkrentmeesters	<u>Voorzitter</u> : Reitze Sybesma, Heide 2, 8521 DG Sint Nicolaasga reitze777@gmail.com <u>Penningmeester</u> : Pieter Bergsma Een vraag of opmerking voor penningmeester Pieter Bergsma moet gestuurd worden naar: facturenkerkrentmeesters@pkn-openoed.nl Facturen moeten gestuurd worden naar: facturen@pkn-openoed.nl IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. protestantse gemeente Op 'e Noed	06 - 512 491 80
Pastoraat	<u>Contactpersoon</u> : Jikke de Jong, Bramerstraat 25, 8523 NE Idskenuizen	06 - 300 981 60
Diaconie	<u>Voorzitter</u> : AnnaMirjam Hoekstra, Bramerstraat 33, 8523 NE Idskenuizen annamirjam@outlook.com <u>Penningmeester</u> : Joke Pander IBAN: NL60RABO0334700191 t.n.v. diaconie Op 'e Noed	
Jeugdwerk	<u>Contactpersoon</u> : vacant	
Administratie begraafplaatsen	Wessel Spijker en Anita Spijksma Postbus 44, 8520 AA Sint Nicolaasga, t.a.v. Begraafplaatsen begraafplaats@pkn-openoed.nl , www.begraafplaatsen-openoed.nl IBAN: NL22.RABO.0359.5711.90 t.n.v. begraafplaats prot. gem. Op 'e Noed	06 - 492 828 91 (ook Whatsapp)
Geschakeld	Contactpersoon: Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga pdirksen@kpnmail.nl IBAN: NL02.RABO.0334.7970.71 t.n.v. kerkblad Geschakeld	(0513) 43 10 89
Ontmoeting	Alie Runia, Lytse Buorren 19, 8523 NL Idskenuizen alierun58@gmail.com	(0513) 43 24 98
Beamteam	Alex van der Wal, Dobbeleane 59, 8521 KS St. Nicolaasga alexenkarin@delta.nl	06 - 212 843 56