



Geschakeld

Gezamenlijk kerkblad van de protestantse gemeente Langweer en Op 'e Noed

Januari 2026

Tot jezelf en tot God komen

In de week na de herfstvakantie verbleef ik van maandag tot en met vrijdag in het Westerhûs bij Hillaart. Het Westerhûs is een tot klooster omgebouwde boerderij uit 1625 waar ooit ook al een religieuze plek was.



De herinrichting en hergebruik van deze historische plek leverde meerdere architectuurprijzen op. Het Westerhûs is een initiatief van Nij Kleaster. Toen de Protestantse Gemeente Jorwerd en omgeving nog maar 40 leden in de kaartenbak had, besloot de kerkenraad om met steun van de PKN wat heel anders te gaan doen. Ze gingen op woensdagochtend ochtendgebeden organiseren, met ruimte voor stilte en bezinning, zonder preek. Met telkens aansluitend een wandeling met bijzondere gespreksvragen over het leven. De zondagse diensten worden tegenwoordig ook op die manier gehouden, maar dan zonder wandeling. De liederen zijn heel eenvoudig, geschreven door mensen rondom Nij

Kleaster, of afkomstig uit Iona of Taizé. Gaandeweg ontstond het verlangen om een leefgemeenschap te gaan vormen en met elkaar een klooster te stichten. Het werd het eerste Protestantse Klooster in ons land.

Nadat ik bijna twee maanden weer voor de volle 70% in Langweer aan het werk was, wilde ik de tijd nemen om bij mezelf te komen. En als je bij jezelf komt, kom je ook bij God, zeker in het Westerhûs. Ik neem je graag mee in mijn ervaringen. In de middag kom je aan. Je wordt warm ontvangen met koffie/thee. Alle aanwezigen in het Westerhûs komen erbij zitten en aan de hand van een getrokken kaartje stelt iedereen zich voor. Dan wordt je je kamer gewezen. De kamers zijn oases van rust, twee bedden, een eigen badkamer, bureau, zitstoel. Ik heb er voor gekozen om een kamer voor mij alleen te hebben. Om tien over vijf is het middaggebed in de kapel, die gevestigd is in de intieme kelder. Bij mooi weer kunnen de gebeden ook buiten plaatsvinden in de prachtige Kapel der Friezen. In het middaggebed wordt iedereen zingend begroet. Daarna is er een glas wijn, bier of fris en een gezellig moment met elkaar. Aansluitend is in de eetzaal het diner dat altijd geheel vegetarisch is en het liefst met ingrediënten uit de eigen tuin. In de avond zocht ik de rust en de stilte van mijn eigen kamer op waar ik zat te lezen of zat te



Langweer



Tjerkgaast



Sint Nicolaasga



Idskenhuisen

Nr. 1-2026
jaargang 8

PROTESTANTSE GEMEENTE
Langweer



PROTESTANTSE GEMEENTE
OP 'E NOED



schrijven. Wandelen kan hier ook prima, maar het spoelde zeker de eerste dagen van de regen. Het avondgebed is om kwart voor tien is voor mij te laat. Gezien de verminderde energievoorraad waarmee ik tegenwoordig leven moet, lig ik dan al op bed. Van 's avonds 10 uur tot 's ochtends 10 uur is er volstrekte stilte, hooguit onderbroken door het geluid van regen, wind en zingende vogels. Stilteweekends en stilteweken zijn er overigens ook, net als weekends en weken voor jongeren van 15 tot 30 jaar.



De ochtend wordt begonnen met lichamelijk ontwaken. Onder leiding van een van de kloosterlingen wordt buiten je lichaam wakker gemaakt. Daarna gaan we naar de meditatiezolder waar na een paar inleidende woorden je klaar gemaakt wordt om een half uur stil te zijn. Hoe vaker je die stilte meemaakt, hoe fijner het wordt. Aansluitend wordt in de eetzaal ontbeten, ook dan nog in volstrekte stilte. Die stilte is weldadig.

Om half tien is in de kapel het ochtendgebed. Daarna staat er koffie voor je klaar en vanaf dat moment mag er weer gepraat worden. Je kunt meedoen aan een activiteit, maar ook de rust zoeken op je kamer of een wandeling maken. Na de lunch kunnen er activiteiten zijn waaraan je mee kunt doen, maar niets is verplicht. Ik gebruikte de vrije tijd vooral om wat te slapen en te schrijven.

Tot zover mijn verslag. De week was weldadig voor me.



Meestal zitten de weken vol. Er zijn negen gastenkamers, naast drie kleine woningen waar de drie kloosterlingenechtparen wonen. Verder zijn er dagelijks vrijwilligers (kloosterlingen buiten de poort genoemd) die telkens een dag komen helpen met allerlei dingen.

Op woensdag trokken we naar de kerk van Jorwert voor het ochtendgebed. Ik ging te voet dwars door de weilanden en liet me niet storen door de stromende regen. De kerk zat erg vol, want de ochtendgebeden van Nij Kleaster zijn een groot succes. Ooit nam ik mijn humanistische collega mee en zij vond het geweldig, net als mijn orthodox hervormd gereformeerde ouders, die het er ook erg fijn vonden. En dat is precies de kracht van Nij Kleaster: je mag er zijn wie je bent en iedereen wordt op allerlei manieren gevoed in de eigen spiritualiteit.

Woensdagavond 28 januari vertel ik van half 8 tot half 9 in de Hoekstien in Langweer wat meer over het Westerhûs en Nei Kleaster. Als er belangstelling voor is, gaan we met een groep een weekend naar het Westerhûs. Verder kon iedereen zich al opgeven om op woensdagmorgen 18 maart mee te gaan naar het ochtendgebed met de aansluitende Kleasterkuijer in Jorwert. Aanmelden daarvoor kan natuurlijk ook nog altijd, maar we moeten tevoren wel aangeven met hoeveel personen we komen!

Aart Veldhuizen

KERKDIENTEN DONIAHIEM

Datum	Verzorgd door	Voorganger	Viering
5 februari	Op 'e Noed	Anneke Adema	
19 februari	Scharsterbrug/Ouwsterhaule	Wim Warnar	
5 maart	Langweer	Aart Veldhuizen	
19 maart	Op 'e Noed	Gerda Keijzer	

KERKDIENTEN TJERKGAAST - IDSKENHUIZEN - ST. NICOLAASGA

Zondag 25 januari - groen - viering Maaltijd van de Heer

9.30 uur Idskenhuisen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1^e Stichting Fier, 2^e Kerk

Zondag 1 februari - groen - Gez. Dienst

9.30 Langweer - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1^e Thomashuis Sint Nicolaasga, 2^e Kerk

Zondag 8 februari - groen

9.30 uur Idskenhuisen - ds. A. Wiebenga
Collecte 1^e KIA Noodhulp vluchtelingen Soedan, 2^e Kerk

Zondag 15 februari - groen

9.30 uur Idskenhuisen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1^e Diaconie, 2^e Kerk

Zondag 22 februari - paars - 1^e zondag 40 dagentijd - Gez. Dienst

9.30 uur Idskenhuisen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1^e Stichting Friese Rijders voor Oekraïne, 2^e Kerk

Zondag 1 maart - paars - 2^e zondag 40 dagentijd - Gez. Dienst

9.30 uur Idskenhuisen - ds. Jaco Weij
Collecte 1^e Stichting aanloophuis Oer de Brege Heerenveen, 2^e Kerk

Zondag 8 maart - paars - 3^e zondag 40 dagentijd

9.30 uur Idskenhuisen - pastor Anneke Adema
Collecte 1^e KIA Egypte - Internationale Vrouwendag, 2^e Kerk

Woensdag 11 maart - paars - Biddag Gewas en arbeid

19.30 uur Idskenhuisen - ds. Riemer Praamsma
Collecte 1^e Voedselbank Joure, 2^e Kerk

Zondag 15 maart - paars - 4^e zondag 40 dagentijd

9.30 uur Idskenhuisen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1^e Kinderen en ouderen in Moldavië, 2^e Kerk

Zondag 22 maart - paars - 5^e zondag 40 dagentijd

9.30 uur Idskenhuisen - pastor Linda Wind
Collecte 1^e Diaconie, 2^e Kerk

Zondag 29 maart - paars - 6^e zondag 40 dagentijd - Palmzondag

9.30 uur Idskenhuisen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1^e Edwin Stichting, 2^e Kerk

Alle diensten worden online uitgezonden en kunt u ook terugkijken via de website van onze kerk en via Youtube.nl zoek op 'e need

KERKDIENTEN LANGWEER

Zondag 25 januari

9.30 uur ds. F. Westermann
Collecte: Stichting Fier/Eigen gemeente

Zondag 1 februari - Gezamenlijke dienst in Langweer

9.30 uur ds. Gerda Keijzer
Collecte: Thomashûs/Eigen gemeente

Zondag 8 februari

9.30 uur ds. E.P. van der Veen
Collecte: Kerk in actie: noodhulp vluchtelingen uit Soedan/Eigen gemeente

Zondag 15 februari

9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
Collecte: Diaconie/Eigen gemeente

Zondag 22 februari - 1^{ste} zondag 40dagentijd - Gezamenlijke dienst in Idskenhuisen

9.30 uur ds. Gerda Keijzer
Collecte: St. Friese Rijders voor Oekraïne/Eigen gemeente

Zondag 1 maart - 2^{de} zondag 40dagentijd, gezamenlijke dienst in Idskenhuisen

9.30 uur ds. Gerda Keijzer
Collecte: St. Aanloophuis Oer de Brêge/Eigen gemeente

Zondag 8 maart - 3^{de} zondag 40dagentijd

9.30 uur pastor Oane Dijkstra
Collecte: werelddiaconaat, internationale vrouwendag, Egypte/Eigen gemeente

Zondag 15 maart - 4^{de} zondag 40dagentijd

9.30 uur kerkelijk werker Edgar Groeneveld
Collecte: werelddiaconaat kinderen en ouderen in Moldavië/Eigen gemeente

Zondag 22 maart - 5^{de} zondag 40dagentijd

9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
Collecte: Diaconie/Eigen gemeente

Zondag 29 maart - Palmzondag

9.30 uur ds. Corrie Bark-Bakker
Collecte: Edwinstichting/Eigen gemeente

Alle diensten worden online uitgezonden en kunt u ook terugkijken via www.kerkdienstgemist.nl

Januari

zaterdag	24 januari	Spreuken 4:10-27
zondag	25 januari	Psalm 139
maandag	26 januari	Spreuken 5:1-14
dinsdag	27 januari	Spreuken 5:15-23
woensdag	28 januari	Spreuken 6:1-11
donderdag	29 januari	Spreuken 6:12-19
vrijdag	30 januari	Spreuken 6:20-35
zaterdag	31 januari	Spreuken 7:1-27

Februari

zondag	1 februari	Matteüs 5:1-12
maandag	2 februari	Matteüs 5:13-20
dinsdag	3 februari	Matteüs 5:21-32
woensdag	4 februari	Matteüs 5:33-48
donderdag	5 februari	Jesaja 41:1-16
vrijdag	6 februari	Jesaja 41:17-20
zaterdag	7 februari	Jesaja 41:21-29
zondag	8 februari	Jesaja 42:1-13
maandag	9 februari	Jesaja 42:14-25
dinsdag	10 februari	Jesaja 43:1-13
woensdag	11 februari	Jesaja 43:14-21
donderdag	12 februari	1 Samuël 8:1-9
vrijdag	13 februari	1 Samuël 8:10-22
zaterdag	14 februari	1 Samuël 9:1-10
zondag	15 februari	1 Samuël 9:11-25
maandag	16 februari	1 Samuël 9:26-10:16

dinsdag	17 februari	Psalm 103
woensdag	18 februari	Matteüs 6:1-18 - <i>Aswoensdag</i>
donderdag	19 februari	Matteüs 6:19-34
vrijdag	20 februari	Matteüs 7:1-14
zaterdag	21 februari	Matteüs 7:15-8:1
zondag	22 februari	Romeinen 5:1-11 - <i>Invocabit</i>
maandag	23 februari	Romeinen 5:12-21
dinsdag	24 februari	Romeinen 6:1-14
woensdag	25 februari	Romeinen 6:15-23
donderdag	26 februari	1 Samuël 10:17-27
vrijdag	27 februari	1 Samuël 11:1-13
zaterdag	28 februari	1 Samuël 11:14-12:11

Maart

zondag	1 maart	1 Samuël 12:12-25 - <i>Reminiscere</i>
maandag	2 maart	1 Samuël 13:1-15a
dinsdag	3 maart	1 Samuël 13:15b-14:3
woensdag	4 maart	1 Samuël 14:4-15
donderdag	5 maart	1 Samuël 14:16-23a
vrijdag	6 maart	Psalm 25
zaterdag	7 maart	1 Samuël 14:23b-35
zondag	8 maart	1 Samuël 14:36-46 - <i>Oculi</i>
maandag	9 maart	1 Samuël 14:47-15:9
dinsdag	10 maart	1 Samuël 15:10-23
woensdag	11 maart	1 Samuël 15:24-35 - <i>Biddag</i>
donderdag	12 maart	Romeinen 7:1-12
vrijdag	13 maart	Romeinen 7:13-25



Protestantse Kerk Classis Fryslân

Minsken fan 'e wei

Nieuwsbrief van de classis
Jaargang 2026 - Nummer 1

*'Toen de wijn bijna op was,
zei de moeder van Jezus tegen Hem:
ze hebben geen wijn meer.'*
(Johannes 2:3, NBV21)

De wijn is op

De eerste weken van het nieuwe jaar zijn doorgaans niet de vrolijkste. Het is donker, de dagen zijn nog kort en de goede voornemens zijn al snel gestrand. De lezing uit Johannes 2, die vaak op de derde zondag van januari de toon zet, is mij dan ook zeer welkom. Het op zijn van de wijn is een beeld dat weinig uitleg behoeft. De moeder die voor je bidt is een troostrijke gedachte. En het 'doen wat Hij u zegt' is een woord dat oproept om nog even vol te houden: de beste wijn moet immers nog komen.

Studiereis

Zo zou u komend voorjaar (11-22 mei) een studiereis naar Ghana kunnen maken met 'Kerk in Actie'. Van elke gemeen-

te die meedoet met het project 'Fryslân foar Ghana' mogen er maximaal twee personen mee. Behalve het land, leer je ook de mensen achter de projecten kennen en kun je er zelf actief een steentje aan bijdragen. Aanmelden kan tot 28 februari, maar vol is vol. Op de website van Kerkinactie kunt u alles vinden over programma, voorwaarden en kosten. En voor vragen kunt u natuurlijk ook terecht bij Jannie Boonstra: j.boonstra@protestantsekerk.nl. Zij komt u ook graag meer vertellen over het hele project.

Studiedag

Op woensdag 4 februari organiseert onze classis een studiedag 'Tussen macht en gezag' voor al haar predikanten, kerkelijk werkers en andere theologisch geïnteresseerden. Journalist en kerkhistoricus Dick Schinkelshoek zal er spreken over 'Vroom en fout – Wat kan de kerk van vandaag leren van een theoloog die meebewoog met het nazisme'. Oudtestamenticus Marjo Korpel neemt ons mee naar 'Gezag en leiderschap in de Bijbel'. En Systematisch theoloog Kees van der Kooi geeft een inleiding over 'Macht en gezag'. We nemen er alle tijd voor: om tien uur 's morgens is de ontvangst en om half vijf middags begint de nazit met een hapje en een drankje. Aanmelden kan t/m 30 januari door € 25,00 over te maken op NL93 RABO 0373 7139 67 t.n.v. Classis Friesland Protestantse Kerk in Nederland, o.v.v. 'Studiedag Classis 4 februari 2026 t.b.v. naam + plaats'. We hopen op een mooie en leerzame ontmoeting met elkaar!

God en het Grote Geld

Op dinsdagavond 10 maart is er voor kerkrentmeesters en

andere financieel geïnteresseerden de voorstelling 'God en het Grote Geld' door Kees Gootjes. Kees werkt voor De Nieuwe Beurskoers, waar bijvoorbeeld ook Kerk in Actie in participeert. In de voorstelling laat hij zien hoe christenen zich door de eeuwen heen met de economie hebben bemoeid en hoe dat ook vandaag de dag nog kan, bijvoorbeeld met de reserves van de eigen gemeente. En dat dus allemaal in een voorstelling, met alles wat je bij dat woord verwacht. De avond begint om 19.30 uur in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden.

Warme solidariteit

Om nog even over het geld door te gaan: in het najaar zijn Jeugd & Kerk, Kerken & Landbouw en het Studentenpastoraat op bezoek geweest bij de de kerkrentmeesters van de VKB. Ze wilden daar laten zien hoe gemeenten elkaar financieel kunnen helpen: rechtstreeks of door samen te gaan staan voor een project voor de classis als geheel. We moeten het toch met elkaar doen, was de gedachte. De drie genoemde clubs hebben nu geld nodig, maar er zijn er natuurlijk nog meer. Aan de adressen kan de classis u wel helpen. Waar het om gaat is dat we elkaar versterken, juist ook in de kerk.

Classicale vergadering

Die classis komt weer bij elkaar op donderdag 12 februari. Om de classis dichter bij de gemeenten te brengen, vergaderen we sinds afgelopen jaar steeds op een andere locatie, deze keer in Dokkum. Het is dan gemakkelijker om als geïnteresseerde een keer aan te schuiven. We beginnen om 19.15 uur met een vesper, waarna de vergadering volgt. Om de sfeer te proeven zou u in elk geval eens bij die vesper langs moeten gaan. En ook de vergadering daarna kan interessant zijn. Voor het grootste deel is die openbaar, al zal er vaak ook wel een moment zijn dat de gasten even naar buiten moeten. Aanmelden bij de scriba Hanneke Dijkstra is altijd handig: scriba@classisfryslan.nl. (Locatie: zie website classis!)

Friese kerkmuziek

In veel kerken in onze classis wordt elke zondag tenminste één lied in het Fries gezongen. Meestal is dat een vertaling uit het 'Lietboek' en die zijn doorgaans erg mooi. Maar wist u dat er ook veel kerkliederen oorspronkelijk in het Fries geschreven zijn? Met dichters als Fedde Schurer, Eppie Dam en Margriet Poortstra, en componisten als Jan de Jong en Hen-

drik van der Meer beschikt Fryslân over zijn eigen kerkelijke muziekcultuur. Op 11 april wordt stukje van onze liederenschat onder de aandacht gebracht door het Kwartettkoer, van 15.30 tot 17.30 uur in de Martini van Bolsward. De toegang is gratis.

Preekvoorziening

Goed nieuws voor wie aan al deze activiteiten mee wil doen: met het preekrooster voor volgend jaar hoeft u pas in mei aan de gang. Tenminste: dat is ons dringende advies. Op de Classicale vergadering van november hebben we de voor- en nadelen van een gemeenschappelijke start nog eens tegen het licht gehouden, en de uitkomst was dus dat het huidige advies blijft. We voorkomen daarmee dat de datum steeds vroeger wordt.

Meer dan een datum

Het advies vorig jaar behelsde meer dan alleen de bekende datum van 1 mei. Met een vaste datum heb je immers niet opeens meer predikanten tot je beschikking. Om goed gebruik te maken van de huidige bezetting zijn de volgende adviezen veel belangrijker dan die datum van 1 mei:

- doe een dienst met een buurgemeente samen;
- kies voor een afwijkend tijdstip, zoals zondag om 11.00 uur. Of kies voor zondagavond. Zelfs zaterdagavond kan heel geschikt zijn;
- maak afspraken met de buurgemeenten wie bijvoorbeeld om 9.30 en wie om 11.00 uur dienst heeft. Ook voor de kerkgangers is er dan iets te kiezen.

Als elke gemeente hierin meedenkt, lossen we het probleem gemakkelijk samen op.

Zit er nog iets in?

Bij ons is het restje van de wijn altijd voor gebruik in de keuken. Je kunt het er zelfs voor in de vriezer doen, in zo'n plastic vorm voor ijsblokjes. Die kou overleeft het wel. En dat geldt ook voor ons. Het verhaal van Kana moedigt ons aan om vol te houden, slepen met vaten, met de blik op oneindig. De nieuwe vreugde komt lang- en onverwacht.

Met hartelijke groet,

*ds. Riemer Praamsma, uw classispredikant
(06-58013225 | r.praamsma@protestantsekerk.nl)*

PS: Mededelingen voor het volgend nummer (11 maart) graag inleveren vóór 4 maart.

TERUGBLIK ACTIVITEITEN

Levende adventskalender

De maand december staat in het teken van advent, de tijd van de bezinning tot aan kerst. Dit jaar kwam daar vanuit het jaarprogramma de levende adventskalender bij. Een adventskalender waarbij elke dag van december een gemeentelid van pg Op 'e Noed of pg Langweer hun huis openstelde. Elke dag bij iemand anders voor een kopje koffie of thee en een goed gesprek.

In totaal zijn er 12 huiskamers opengesteld voor deze gesprekken. De opkomst varieerde van 1 persoon tot 7 perso-

nen. Een leuke manier om anders met elkaar in gesprek te gaan.



VOORUITBLIK ACTIVITEITEN

Zangdiensten Vaste Burchtkerk, Wijckel 2026

15 maart	19.30 uur	Voorganger: ds. P. Hulshof	organist: Wieger Jan Schaap
6 april	09.30 uur	Voorganger: ds. J.M. Peschar	organist: Wieger Jan Schaap
19 april	19.30 uur	Voorganger: ds. J.M. Peschar	organist: Dirk Coenen
25 mei	09.30 uur	Voorganger: ds. J.M. Peschar	organist: Wieger Jan Schaap
21 juni	19.30 uur	Voorganger: dhr. Jan de Boer	organist: Gerrit Post
13 september	19.30 uur	Voorganger: ds. J.M. Peschar	organist: Dirk Coenen
11 oktober	19.30 uur	Voorganger: dhr. Jan de Boer	organist: Dirk Coenen
8 november	19.30 uur	Voorganger: ds. K. van Marrum	organist: Dirk Coenen

VANUIT IJSSELMUIDEN

Godsdienstoefening

Onze bijeenkomsten op zondag noemen we kerkdiensten of vieringen. Maar dat is niet altijd zo geweest. Lang geleden heette een bijeenkomst van protestantse gelovigen een 'godsdienstoefening'. Eigenlijk dekt dat woord precies de lading van onze bijeenkomsten, meer dan 'dienst' of 'viering'. Want het is van begin tot einde een oefening om je te verhouden tot het geheim van God. Het begint al bij de uitspraak 'Onze hulp is in de Naam van de Heer...die nooit loslaat wat zijn hand begon'. We zeggen het wel, of we horen het, maar het is niet altijd onze realiteit. Het is niet altijd wat we voelen. Onze hulp komt heel vaak van anderen dan van God. Ook voelt niet iederéén zich vastgehouden door de hand van God. En toch blijven we het zeggen....

Het zingen is ook een oefening. *In Christus is noch west noch oost, in Hem noch zuid nog noord, één wordt de mensheid door zijn troost, de wereld door zijn woord* (lied 969). We zingen het uit volle borst, terwijl veel mensen van noord tot zuid, van oost tot west geen eenheid of troost ervaren. Maar wij zingen...

De preek is sowieso een oefening. Het is een poging de code te kraken van een oud verhaal en dat begrijpelijk en actueel te maken in onze situatie.

Bidden is ook niet iets dat vanzelf gaat. Bidden vraagt vertrouwen. En dat laatste woord geeft al aan dat het niet vanzelfsprekend is dat wat we vragen ook ontvangen gaat worden. En toch bidden we...

De zegen ontvangen, dat is misschien wel het gemakkelijkste van een godsdienstoefening: je krijgt een steuntje in de rug mee voor de week die komt. Dat hebben we nodig, want gemakkelijk is het niet, zo'n oefenuurtje in gelovig-zijn. Thuis kunnen we er verder aan werken door zelf te lezen en te bidden.

Godsdienstoefening, ik vind het een mooi woord. Het is niet een bijeenkomst waarin alles perfect is, of waar de waarheid klinkt, of waar mensen op een bepaald moment

geslaagd zijn en niet meer terug hoeven te komen. We oefenen ook niet om het de zondag erna vlekkeloos te laten verlopen. Nee, elke zondag een nieuwe oefening. Het is oefenen om je te verhouden tot het geheim van God-met-ons. Ik weet ondertussen uit ervaring dat je daar een leven lang mee bezig bent. Onder de knie krijg je het nooit helemaal. Ontmoedigt je dat? Ik hoop het niet. Want oefening baart kunst.



Gerda Keijzer

Een vriendschapsarmbandje

Kleindochter Hasse van 6 is een knutselaar. Geef haar kleurpotloden, gekleurd papier, lijm en een schaar en er komt geheid een kunstwerk uit, door de kunstenaar zelf ondertekend met grote hanenpoten.

Ze is gul met haar werk. Als ik op de boerderij ben en ze ziet me, dan krijg ik vaak een tekening mee, meestal boordevol hartjes en met veel roze. Zo ook deze middag. Ze krijgt me in het vizier, rent naar binnen en komt weer terug met een opgerolde tekening. Het rolletje wordt bijeen gehouden door een vriendschapsarmbandje. Ze heeft er drie en het principe is dat je die weggeeft aan je vriendinnetjes. Je kunt

je voorstellen dat ik haar omstandig bedankt heb. Zoiets krijg je immers niet elke dag. Als tegenprestatie mag ze me meehelpen de kalveren melk te geven. Een hoogst verantwoordelijke taak en dat straalt van haar af. De poezen mogen ook een schaalje melk en brokjes. En samen klimmen we op de zolder, waar een moederpoes nog jonkies heeft. Samen de trap op, die ze alléén op mag als we samen zijn! Dat is ons geheim. Broertje Kees is nog veel te klein voor dit soort gevaarlijke missies. Het geheim dat we samen delen verdiept onze vriendschap, ik voel het aan alles. De zolder, dat is letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt. Daarna gaat ze weer naar haar moeder toe. Een laatste groet en weg is ze. En ik, ik voel me een gezegend mens met mijn vriendinnetje die 60 jaar jonger is dan ik. Of de vriendschap altijd zal standhouden, dat is de vraag. 6 jaar zal 10 worden, en 16, en dan geef je armbandjes aan heel andere personen dan je oma. Maar voor nu is onze vriendschap bezegeld met

dit grandioze geschenk. Ik bewaar het alsof het parels en diamanten zijn.

Gerda Keijzer



BERICHTEN VAN DE BEIDE DIACONIEËN

Kerstpakketten- en DE waardepuntenactie Voedselbank De Uthouwer

De maand december stond bij de Voedselbank De Uthouwer ook dit jaar weer in het teken van de kerstpakketten- en DE waardepuntenactie.

Voor de **kerstpakkettenactie** konden kerstpakketten en/of andere levensmiddelen ingeleverd worden bij één van de aangegeven adressen.

Ook dit jaar was dat een succes. Er kon aan 87 gezinnen in de voormalige gemeente Skarsterlân een pakket worden uitgedeeld.

We hebben dus zeker wel wat over voor onze medemens. Iedereen hartelijk bedankt voor zijn of haar medewerking.

Ook de **DE-waardepuntenactie** was dit jaar weer een succes! Er werden totaal 1.056.800 DE punten verzameld in de dozen in de diverse kerken en supermarkten in de “oude gemeente Skarsterlân”.

Op basis van ervaringen van voorgaande jaren verwachten ca. 1.350(!!) pakken koffie te ontvangen. We verwachten daarmee onze cliënten waarschijnlijk in 2026 weer iedere week van koffie te kunnen voorzien. Ook hiervoor iedereen die punten heeft ingeleverd heel hartelijk dank!

*Stg. Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân
en Voedselbank De Uthouwer Joure*

Bijzondere Diaconale Collectes



25 januari - Stichting Fier

Stichting Fier is een stichting met landelijke expertise op het gebied van hulp bij (seksueel) geweld, uitbuiting en eerkwesties. Door jarenlange ervaring en het doorlopend aanpassen op wat er nodig is, is de stichting gegroeid van een organisatie die hulp bood aan vrouwen en kinderen tot een

landelijk centrum voor volwassenen, jongeren, kinderen en gezinnen. Altijd met hetzelfde uitgangspunt: de mens staat centraal.



1 februari - Thomashuis Sint Nicolaasga

Het Thomashuis Sint Nicolaasga is landelijk gelegen in het gezellige en betrokken buurtschap de Heide. In een Thomashuis wonen 8 à 9 volwassenen met een verstandelijke beperking op een zo gewoon mogelijke manier met elkaar samen. Het ligt op tien minuten fietsen via een veilig fietspad vanaf het dorp Sint Nicolaasga. Behalve een prachtige boerderij hebben zij een mooie tuin met een dierenweide. Het Thomashuis biedt rust, veiligheid en geborgenheid. Hun doel is dat de bewoners hier gelukkig mogen wonen, ieder op zijn of haar wijze.



8 februari - Kerk in actie: Noodhulp voor vluchtelingen uit Soedan

Sinds april 2023 zijn tienduizenden mensen omgekomen door de wrede burgeroorlog in Soedan: een vergeten ramp waarbij 25 miljoen mensen dagelijks knokken om te overleven. Meer dan 12 miljoen Soedanezen zijn op de vlucht. Wie ooit voorouders had in Zuid-Soedan, keert daarnaartoe terug. Velen van hen bereiken dit buurland uitgeput en hongerig. Lokale hulporganisaties bieden deze getraumatiseerde mensen noodhulp in de vluchtelingenkampen: gezinnen kunnen voedsel kopen en krijgen toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.



22 februari - Stichting Friese Rijders voor Oekraïne

Deze stichting is een vrijwilligersorganisatie en zamelt al drie jaar hulpgoederen in voor hulpbehoevenden in de meest getroffen gebieden van Oekraïne. Samen met Oekraïense vluchtelingen worden in de inpakfabriek in Haulerwijk ingekochte humanitaire goederen verpakt in bananendozen en klaargemaakt voor transport. Een netwerk van Oekraïense mensen binnen het leger en politie zorgt voor de lokale distributie naar de Oekraïners die het meest hulpbehoevend zijn. Uw bijdrage wordt gebruikt voor het vullen van de bananendozen en de transportkosten naar Oekraïne.



1 maart - Stichting Aanloophuis Oer de Brêge in Heerenveen

Het aanloophuis wil tijdelijk hulp bieden in geestelijke en maatschappelijke nood in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied omvat Heerenveen en de wijde omgeving. Grondslag is de bijbel als Gods woord. Het aanloophuis is 3 dagdelen per week open voor gasten. Uw bijdrage wordt gebruikt om de gasten een fijne plek te kunnen bieden.



8 maart - Kerk in actie: werelddiaconaat voor Egypte - internationale vrouwendag

Meisjes in kwetsbare wijken in Egypte groeien op in onveilige omstandigheden, zonder toekomstperspectief. Ze kunnen vaak niet naar school, krijgen te maken met kinderarbeid, huiselijk geweld en vroege huwelijken. Met het You are Beautifulproject ondersteunt Kerk in Actie meisjes in Caïro en omgeving. Ze krijgen onderwijs, medische zorg en bescherming, terwijl hun ouders leren over de rechten en mogelijkheden van hun dochters.

Zo krijgen meisjes de kans om hun zelfvertrouwen te versterken en een betere toekomst tegemoet te gaan.



11 maart - Bidstond - Voedselbank Joure

De Voedselbank in Joure, onderdeel van Solidair Skarsterlân, ondersteunt mensen in financiële nood met wekelijkse voedselpakketten. Vrijwilligers zorgen elke vrijdag voor de uitgifte aan gezinnen uit Joure en omliggende dorpen. De voedselbank werkt samen met lokale winkels en ontvangt donaties in geld en goederen. Ondanks schaamte en terughoudendheid blijft de hulp hard nodig. Helpt u mee?



15 maart - Kerk in actie: werelddiaconaat - kinderen en ouderen in Moldavië worden gezien

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland.

Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania worden deze kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen ze een warme maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen

thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche.

29 maart - Edwinstichting

De Edwinstichting werd opgericht door de ouders en vrienden van Edwin, een jongen met een ongeneeslijke spierziekte. De stichting beheert een aangepaste vakantiewoning in Langweer die geschikt is voor 8 personen en alle faciliteiten biedt voor twee personen met een lichamelijke beperking. Het huis bestaat sinds 1993. In de loop der jaren zijn er di-

verse aanpassingen gedaan om aan de eisen van deze tijd te voldoen. Ook beschikt de Edwinstichting over een eigen boot: De Vrouwe Johanna, een rolstoeltoegankelijke open vlet waarmee mooie tochtjes kunnen worden gemaakt. Uw bijdrage om deze stichting draaiende te houden is van harte welkom.



VERJAARDAGEN

Verjaardagen 80+ PG Op 'e Noed

- 30-01-2026 Dhr. K. Mink
De Twiich 8, 8521 PE SINT NICOLAASGA
- 03-02-2026 Mevr. N. Hoekstra-de Jager
Stripedyk 4, 8523 NB IDSKENHUIZEN
- 04-02-2026 Mevr. S.G. Taconis-Mink
Lemmerweg 24, 8521 JN SINT NICOLAASGA
- 13-02-2026 Mevr. A. Koenen
Stationsstraat 45, 8521 JT SINT NICOLAASGA
- 18-02-2026 Dhr. J.E. Pit
Oer it Spoar 2, 8521 DJ SINT NICOLAASGA
- 20-02-2026 Mevr. S. Hazenberg-Boelsma
Kempenaerlaan 4, 8521 KS SINT NICOLAASGA
- 24-02-2026 Mevr. E. de Goede-Stakelbeek
Stationsstraat 41, 8521 JT SINT NICOLAASGA
- 27-02-2026 Mevr. T. Langerap-de Jong
Vegilinstraat 9, 8521 KT SINT NICOLAASGA
- 04-03-2026 Mevr. H. Portena-Hoekstra
De Oergong 61, 8521 GA SINT NICOLAASGA
- 05-03-2026 Mevr. T. Ligthart-Huisman
Schoolstraat 7, 8521 KB SINT NICOLAASGA
- 08-03-2026 Mevr. T.A. van der Goot-Hoogkamp
Stationsstraat 53, 8521 JT SINT NICOLAASGA
- 17-03-2026 Dhr. H. Koster
Stripedyk 21, 8523 NB IDSKENHUIZEN
- 18-03-2026 Dhr. E. Bokma
Groenendal 10, 8521 LK SINT NICOLAASGA
- 18-03-2026 Dhr. A. Hoekstra
It Boerein 12, 8523 NX IDSKENHUIZEN
- 20-03-2026 Mevr. R. de Jong-de Jong
Gaestdyk 5, 8522 MV TJERKGAAST
- 22-03-2026 Mevr. T. Hogeterp-Postma
Gaestdyk 20, 8522 MV TJERKGAAST
- 23-03-2026 Dhr. J. Boelsma
De Oergong 27, 8521 GA SINT NICOLAASGA
- 23-03-2026 Mevr. A. Smeding-Faber
Finkeburen 13, 8521 NV SINT NICOLAASGA

Verjaardagen 80 + PG Langweer

- 11-02-2026 Dhr. F. Huitema
Legebuorren 55, 8525 GX Langweer
- 16-02-2026 Mevr. G. Beuckens-van der Land
Hendrik Dijkstraleane 16, 8525 GM Langweer
- 01-03-2026 Mevr. G. Faber-de Jong
De Molier 5, 8525 EX Langweer
- 11-03-2026 Mevr. G. Breman- Beens
Langestraat 142 8281AP Genemuiden
- 12-03-2026 Mevr. A. Mulder-Boeré
Boarnsweachsterdyk 5, 8525 EA Langweer

Voor de jarigen het volgende gedicht.

GA SAMEN

Ga samen op weg
Zodat je een vriend bent voor vreemden.

Ga samen op weg
Zodat je van elkaar leert.

Ga samen op weg
Zodat je last lichter wordt.

Ga samen op weg
Zodat je geluk met elkaar deelt.

Ga samen op weg
Zodat je afdwalers terug brengt.

Ga samen op weg
Zodat je jezelf vindt.

Ga samen op weg
Zodat allen hun doel bereiken.

IN MEMORIAM

Sjoukje Dickhoff-de Boer

* 6 juni 1944 † 6 december 2025

Sjoukje is geboren in Sneek, zij is het oudste kind van het gezin de Boer, later volgen vier jongens en één meisje. Het is een warm en liefdevol gezin, ieder is welkom, er is altijd voor ieder genoeg te eten. De ouders varen in de binnenvaart, Sjoukje gaat wanneer ze leerplichtig is naar het schippersinternaat te Sneek.

Later verhuist het gezin naar de vaste wal en gaat Sjoukje naar de middelbare school in Hillegom. Sjoukje heeft ambities in de zorg te gaan werken, ze volgt de opleiding voor verpleegkundige in de psychiatrie en later de opleiding voor verpleegkundige in het gemeenteziekenhuis van Arnhem. Sjoukje wordt op jonge leeftijd in haar werk geconfronteerd met ziekte, leed en verdriet, maar ook met vreugde en dankbaarheid voor de hulp die zij mag geven. Het persoonlijk verdriet gaat in die tijd niet aan haar voorbij, het verlies van een dierbare relatie, het sterven van haar ouders, broer en schoonzusje.

Sjoukje ontmoet rondom haar veertigste Arnold Dickhoff. Hij is veel ouder dan haar en heeft 3 volwassen dochters, maar dat weerhoudt Sjoukje er niet van haar hart te volgen. Het stel trouwt en wonen tot de pensionering van Arnold in Arnhem. Het stel verhuist naar Sint Nicolaasga, waar Arnold lid is van de Katholieke kerk.

In juni 2006 overlijdt Arnold. Sjoukje blijft alleen achter, een moeilijke tijd, maar Sjoukje gelooft dat God met haar meegaat net zoals in de periode van haar ziekzijn, ze staat op en pakt de draad van haar leven weer op. Sjoukje is een actief en betrokken gemeentelid. Zij is diaken, die taak past haar als een oude jas, haar liefde voor de medemens veraf en dichtbij. Jarenlang is Sjoukje diaken in de Kapeldienst en bij de uitvaart van de bewoners van Doniahiem, Scharlijen en Iendracht. Er ontstaan in de kring van de gemeente jarenlange vriendschappen.

En dan sterft Sjoukje op 6 december geheel onverwacht, zij is dan 81 jaar oud. Op donderdag 11 december hebben we haar leven herdacht in de kerk van Sint Nicolaasga, waarna zij is begraven naast haar man op het Katholieke Johanneshof. Dat allen die Sjoukje zullen missen, getroost worden met de woorden van Psalm 23

*Geluk en genade volgen mij
Alle dagen van mijn leven,
Ik verblijf in het huis van de Heer
Tot in lengte van dagen*

Jikke de Jong

Henny Sybesma-Kooistra

* 14 juni 1932 † 16 december 2025

Henny Sybesma Kooistra is geboren op 14 juni 1932 in Scharnegoutum. Zij groeit liefdevol op in het gezin met heit, mem en 10 kinderen. Henny Sybesma maakt in haar jonge leven de oorlog bewust mee, dit laat diepe sporen achter in haar leven.

Bij de koorrepetities leert zij Ane Sybesma kennen, ze houden van elkaar en trouwen op 26 september 1952. Ze gaan wonen in Idskenhuizen, waar zes van de zeven kinderen worden geboren. Wanneer er nog een kindje op komst is, verhuist het gezin naar een grotere woning in Sint Nicolaasga.

Henny Sybesma is een zorgzame vrouw en moeder, iedere ochtend staat zij vroeg op en zorgt voor het ontbijt voor man en kinderen. Wanneer de kinderen naar de middelbare school gaan, staan de broodtrommeltjes klaar en zwaait mem haar kinderen uit. Wanneer de kinderen uit school komen worden zij door mem thuis opgewacht met een kopje thee, zo gaat dat iedere dag. Het is een warm maar streng thuis. De kinderen worden door Ane en Henny Sybesma opgevoed in de gereformeerde traditie, de kinderen worden gedoopt in de gereformeerde kerk in Idskenhuizen en gaan zondags mee naar de dienst. Een hele bank vol voorin in de kerk. Henny Sybesma zong graag, jarenlang was zij een trouw koorlid, maar ze was ook sportief, schaatsen was haar passie en bij de volkspelen mistte zij niet. Zij genoot van de vakanties in de ark in Teroele, het verblijf te midden van de natuur. En veel later ging ze enkele keren naar Canada, naar haar zoon Ruurd en zijn gezin.

Henny Sybesma was een dankbare vrouw, zij was blij met de geboortes van de achttien kleinkinderen, met de 18 achterkleinkinderen, maar zij heeft ook het verdriet gekend om het sterven van haar man Ane in 1998, het verdriet om het gemis van



hun oudste dochter Hilly en later het overlijden van haar schoonzoon Jakob en de veel te vroeg geboren achterkleinkinderen Mats en Kick. Henny Sybesma hield zich staande, omdat zij zich gedragen voelde door God. Psalm 68: 20 was haar lijfspreuk: *'Heech te priizjen is de Heare al den dei; Hy draacht ùs, de God dy't ùs rêdt'*.

Deze tekst had zij geschreven op een kaart, opgeborgen in een envelop, voor de kinderen was deze tekst zo bekend, daarom werd het de tekst op de rouwkaart en de overdenking.

In de laatste maanden van haar leven kwam zij haar bed nauwelijks meer uit, ze was moe. Haar kinderen bleven bij haar, dagen en nachten. En zo is Henny Sybesma-Kooistra te midden van haar kinderen overleden op 16 december 2025. Wij geloven dat zij voor eeuwig in liefde geborgen is in de palm van Gods hand. De dankdienst voor haar leven werd gehouden op 23 december, waarna zij bij haar man is begraven op het kerkhof van Legemeer.

Jikke de Jong



Cees Faber

5 november 1947 25 november 2025

Op 25 november overleed Cees Faber in Doniahiem waar hij de laatste jaren woonde. Hij trok het niet langer. Door rouw, Parkinsonisme en somberte was het leven voor hem te zwaar geworden. In een grote kring van mensen werd op 29 november afscheid van hem genomen in crematorium Haskerpoort.

Velen hebben Cees leren kennen als een bescheiden maar goudeerlijk mens, met gouden handjes en een gouden hart. Werkzaam in het loonbedrijf van zijn oom, kon hij dat overnemen. Later maakte hij van het hectische runnen van het loonbedrijf een mechanisatiezaak in de loods op de Oasingaleane. Cees was erg handig en technisch en kon alles repareren en zijn vrouw Marijke deed de administratie. Ze pasten bij elkaar. Waar Cees verlegen van aard was, vulde Marijke hem met haar pit aan. Samen kregen ze twee kinderen: Mattie en Jan Cees.

Toen sloeg het noodlot toe. Marijke bleek alvleesklierkanker te hebben en kwam te overlijden. Ze werd maar 49 jaar. Mattie was het huis al uit, Jan Cees woonde nog thuis. Door astma werd Cees afgekeurd en op enig moment kocht de gemeente het huis en de loods van Cees en kwam Cees op de Legebuorren te wonen. Daar leerde ik hem kennen toen ik in 2018 zijn overbuurman werd. En toen sloeg het noodlot nogmaals toe: ook zijn dochter Mattie bleek kanker te hebben. Na een periode tussen hoop en vrees overleed Mattie in 2020. Wat een verdriet! Cees zakte langzaam weg, hij werd alsmaar somberder. De boot kwam nauwelijks nog de garage uit. Toen hij wel weer eens een boottocht maakte, viel hij en kwam hij tussen wal en schip terecht. Met een verbijzelde schouder werd hij opgenomen voor revalidatie in Doniahiem, waar hij uiteindelijk moest blijven wonen.

Cees ging verder achteruit. Lopen wilde gaandeweg niet meer en ook het spreken ging steeds moeizamer. En hij was duidelijk: voor mij hoeft het leven niet meer. Hij zag er naar uit om te overlijden. Met ogen vol verdriet keek hij je aan als je hem opzocht of hem tegenkwam in de grote zaal van Doniahiem. Op 25 november werd hij uit zijn lijden verlost. Moge hij rusten in vrede. Jan Cees, zijn partner Regina en zijn kleinkinderen wensen we sterkte toe om dit verlies te dragen.



Gertjan Minnee

9 mei 1945 19 december 2025

Met Gertjan Minnee is een markant mens heengegaan. Hij had al jong een zekere ongedurigheid en een hang naar avontuur. Eigenlijk is dat zijn hele leven zo gebleven. Gertjan werd een paar dagen na de bevrijding geboren in Katwijk. Hij wilde wel naar de kunstacademie en wilde ook wel emigreren. Hij wilde eigenlijk alles wel. Op zijn eenentwintigste vertrok hij naar Zuid-Afrika, maar had hij erg veel moeite met de apartheidspolitiek van die tijd.

Terug in Nederland besloot hij dat hij een Katwijks meisje wilde trouwen dat hem wat rust zou geven en structuur zou brengen. Hij was gegrepen door de ongelijkheid in de wereld en de milieuproblematiek, deed mee met het InterKerkelijk Vredesberaad voor eenzijdige ontwapening tegen kruisraketten en verslond rapporten als dat van de Club van Rome. In de Katwijkse Geertje Schalkers leerde hij zijn vrouw kennen en hij besloot om boer te worden, geïnspireerd door de beweging van de Kleine Aarde. En zo kwam Gertjan met Geertje in Langweer te wonen op het Lyts Dykje omdat hij een betrekking kreeg bij boer Kraak aan de andere kant van de pont. Daarna had hij veel andere werkplekken, maar nergens gaf het werk hem voldoening. Vier kinderen werden er geboren: Henk-Jan, Corry, Emmely en Anton. Henk-Jan overleed in 1999 helaas aan leukemie. Gertjan

stortte zich op de studie.

Studeren gaf hem wel voldoening en was voor hem ook een middel om zijn verdriet te vergeten. Hij had het nodig. Gertjan was erg thuis in de wereld van de theologie, van filosofie en geschiedenis en was zeer belezen. Als hij bij zijn kinderen op bezoek kwam, had hij altijd een boek bij zich dat hij dan rustig in een hoekje van de kamer ging zitten lezen. Met zijn theologiestudie wilde hij kerkelijk werker worden. Helaas wilde de landelijke kerk hem na zijn theologiestudie geen toestemming geven om in de kerk te gaan werken. Dat is tot op het laatst een grote frustratie voor hem gebleven. Ondanks dat bleef geloof veel voor hem betekenen, al woonde hij kerkdiensten liever thuis via internet bij dan in het kerkgebouw. De band met God gaf hem rust. Hij wist niet alle antwoorden op geloofsvragen en was zich heel bewust dat we ook niet alles kunnen weten, maar hij kon daar mee leven. Tegelijkertijd was hij erg gastvrij en ruimdenkend, ook in de richting van asielzoekers.

In de nacht van 19 december 2025 bleek een hartstilstand hem fataal te zijn geworden. Wat een schok voor Geertje en de kinderen. Massaal kwamen dorpsgenoten op de Dorpskerk af waar op 24 december gelegenheid was om te condoleren en we zijn afscheidsdienst hielden. Hij die zo graag met zijn boot erop uit trok en voor niets en niemand bang was, is heengevaren naar het licht. We wensen Geertje, Corrie, Emmely en Anton veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Aart Veldhuizen

BERICHTEN VAN INLIA



“Wees niet bevreesd”

In de Markuskerk in Breda huist een gezin met vier kinderen en bij de Protestantse gemeente Oegstgeest verblijft een Colombiaans paar met twee dochters: twee van de 22 plaatsen waar kerken en INLIA nog altijd crisisopvang verlenen aan asielzoekers voor wie het COA geen plek heeft.

“Het is nogal een spagaat om te bidden voor een betere wereld en dan niet te doen wat in je eigen vermogen ligt”, zegt Martine Delver van de Regenboogkerk in Oegstgeest op de vraag waarom de kerk dit doet. Toch is er wel discussie aan voorafgegaan; er zitten immers haken en ogen aan. Bijvoorbeeld: de kerk wordt verkocht, hoe moet het als er dan nog gasten verblijven?

‘Wees niet bevreesd’

Het beslissende zetje komt als de voorganger een snaar raakt met de oproep van Mozes in Deuteronomium, heel kort gezegd: je hoeft niet naar de overkant van de zee, doe wat binnen je bereik ligt. En wees niet bevreesd. De kerkenraad besluit tot crisisopvang, gemeenteleden Pieter Hellinga en Martine Delver gaan samen met een groep vrijwilligers aan de slag.

De ruimte wordt razendsnel omgebouwd en ingericht. Tweede Paasdag komt de buurt kijken, derde Paasdag ontvangen ze de gasten. Een gezin uit Colombia, dat hier wordt herenigd. Moeder en dochters verbleven op een azc, de nagereisde vader in Ter Apel. Hij arriveert het eerst. Na

het drukke aanmeldcentrum kan Arturo nauwelijks bevatten dat deze plek voor hen alleen is.

Bloednerveus en dolenthousiast

Wachtend op vrouw en kinderen is hij bloednerveus en dolenthousiast tegelijk. Het weerzien wordt emotioneel. Wat maanden later is het gezin tot rust gekomen. Moeder Valeria: “Het is zo fijn dat je niet over je schouder hoeft te kijken. De kinderen kunnen rustig buiten spelen!” De twee meisjes bloeien op. Ze gaan naar school, maken vrienden, halen een zwemdiploma.

Vader en moeder krijgen Nederlandse les van een van de gemeenteleden. “Meneer Groen”, zegt Valeria en gebaart een hartje. Arturo leert de taal vlotter sinds hij vrijwilligerswerk doet. Hij leert er ook mensen door kennen. Met een eigen netwerkje leunen ze niet geheel op de kerkelijke vrijwilligers.

Een klein wonder

Het kerkgebouw was per 1 oktober verkocht, maar de gemeente wilde het gezin niet ‘terugsturen’ naar het COA. Toen gebeurde er een klein wonder: een 80-jarige dame uit de kerk wilde wel beneden gaan wonen en het gezin op haar 1ste etage laten wonen. Zo geschiedde. In het kerkblad schrijft de gastgeefster (die graag anoniem blijft): “Ieder heeft zijn eigen huishouden. Van ‘vreemdelingen’ zijn het nu medebewoners en letterlijk ‘mijn naasten’. Het huis is er blij mee en ik ook.”

”Wij worden er blij van”

In de tuin van de Markuskerk in Breda drinken vrijwilligers Henri van Wijngaarden en Reinier Rijke een kopje thee met het gezin dat hier verblijft. Gezellig. “Als andere kerken horen dat het juist leuk is om mensen op te vangen, als ze horen dat wij er blij van worden, doen ze het misschien ook”, zeggen ze.

De kerk verleent al jaren crisisopvang. Dat begon met 16 mannen - allemaal net hier, kenden elkaar niet, spraken verschillende talen: het vereiste behoorlijk inzet. Om de opvang langdurig vol te kunnen houden, nam de kerk vervolgens gezinnen op. De Jezidi's die er nu huizen, zijn alweer

het derde gezin. "Noteer ook dat ze de kerk schoon houden; ook een pluspunt", instrueert Reinier glimlachend.

Wat levert het verder op? Weinig gedoe in ieder geval: "De mensen zijn heel inschikkelijk." Zij kunnen inmiddels ook fietsen, zodat de vrijwilligers hen niet overal heen hoeven te brengen. Ze hebben ook de tuin gewied, al was daar een leermomentje bij: niet alle plantjes waren onkruid.

Oase

Het gezin is in februari 2024 aangekomen en heeft anderhalf jaar later het eerste gehoor gehad bij de Immigratie en Naturalisatiedienst. Het wachten is op het nader gehoor. Ondanks de trage vorderingen houden de gezinsleden goede hoop; een broer van de vader heeft al een verblijfsvergunning hier. Hij komt vaak op bezoek.

Na aankomst in Nederland verbleef het gezin eerst in de massale noodopvang van het COA in de Expo-hal in Assen. De Markuskerk is na die ervaring een oase van rust en geborgenheid. Komende februari zitten ze er twee jaar. Het hele gezin heeft dan twee keer een verjaarspartijtje hier gehad.

Henri en Reinier maken daar altijd werk van: "Met 10 à 20 mensen, een taart, cadeautjes en zingen natuurlijk. Lang zal ze leven." De kinderen laten acuut horen dat ze het liedje kennen. Zij vermaken zich, kunnen hier echt kind zijn en pikken het Nederlands makkelijk op.

De ouders krijgen extra taallessen; moeder begint aan een intensieve alfabetiseringscursus en vader binnenkort aan Nederlands op A1-niveau. Hopelijk kan hij daarmee snel aan het werk. Aan het eind van het bezoek laat moeder Nadia blijken dat de taalvruchten afwerpt: "Kerk heel goed, wonen hier graag."

Onderlinge band

De opvang heeft de band tussen de verschillende kerken hier versterkt, vertelt Henri. De Markuskerk, de Lucas- en de Johanneskerk trekken hierin samen op. En trouwens, de inspiratie heeft zich ook verder verspreid: de eerste groep vluchtelingen is 'doorgeplaatst' naar een andere kerkgemeenschap. Zo breiden licht en warmte steeds verder uit.



Hij laat de groene
hartjes kloppen,
zodat 't sneeuwklokje
kan bloeien.
Hij zorgt dat er elk
jaar weer nieuwe zijn,
door gele draadjes
te laten groeien.

Hij regelt regen
en zonneshijn,
de tere blaadjes
tegen het blauw.
Zo groot is zijn zorg
voor 't sneeuwklokje;
Zou Hij dan niet
zorgen voor jou?

www.KNIPOOG.NU
Irma Moekestorm

Het Christelijk geloof

Ze zijn er steeds meer. Anti-immigratieprotesten. Demonstranten met 'White power' op hun kleren, zwaaiend met NSB-vlaggen en scanderend tegen asielzoekers en vreemdelingen. Zij krijgen de schuld van het woningtekort. Zij ondermijnen Nederland met vreemde smetten.

Nee, 'Wij zijn Nederland' brullen de anti-immigranten. Al dan niet met schuingeheven arm met een vlakke open hand.

Ook in plaatsen waar asielzoekerscentra zullen komen lopen mensen te hoop. Opgehitst door een landelijk politicus, die de verzamelde menigte voorhoudt: 'De burgemeester is niet de baas, ook niet de gemeenteraad, maar jullie, jullie zijn de baas'.

Ik weet het, vreemdelingenhaat is van alle tijden. Maar het felle, ja zelfs fascistische protest baart mij zorgen. We zullen de strijd ertegen aan moeten gaan. Met middelen zoals bijvoorbeeld de burgerbeweging *De Goede Zaak* hanteert. Zij organiseerden een sponsorloop tegen migrantenhaat. Mensen konden een extreemrechtse demonstrant zogenaamd 'sponsoren', voor drie euro. Al gauw was er een ton binnengekomen. De opbrengst ging naar drie doelen, waaronder Stichting INLIA.

En dan is er nog iets wat mij verbijsterde. Tijdens de anti-migrantenprotesten in Den Haag werd er door één van de sprekers geopperd, dat ook en juist christenen tegen de komst van asielzoekers zouden moeten zijn. Want vreemdelingen tasten de christelijke cultuur aan.

Ik wist niet wat ik hoorde. Op die duistere Haagse protestdag werd de Bijbelse boodschap zomaar gekaapt door het donkerbruin rechtsextremisme. Een gotspe.



Het doet me denken aan het verhaal over de influisteringen van de duivel als Jezus in de woestijn verblijft. De duivel, die Hem verleidt om af te zien van Zijn missie om het Koninkrijk van God te gaan bouwen. De duivel, ook wel genoemd de 'diabolos': de verwarder, de omkeerder. Het Koninkrijk van God wordt niet gebouwd met de stenen van eigen volk eerst, vreemdelingenhaat, nationalisme en white-power. Het Koninkrijk van God wordt gebouwd met de stenen van gerechtigheid, vrede en liefde. Wie dat verwacht en omkeert, zet het christelijk geloof op zijn kop.

In de Bijbel vraagt God ons juist zorgzaam te zijn voor vreemdelingen: opvang voor vluchtelingen en hulp aan ontheemden, die geen helper hebben. Een kleine greep uit vele Bijbelse teksten en verhalen.

We kunnen denken aan de open tent van Abraham en Sara toen drie mannen bij hen kwamen. Volgens een Joods commentaar op dit gedeelte in Genesis, zagen de drie mannen er uit als, let wel, Arabieren. En toch liep Abraham hen tegemoet en deelde uit van het beste dat hij had.

Toen Mozes uit Egypte was gevlucht hielp hij eens de dochters van Jethro bij het putten. 'Waarom zijn jullie vandaag zo vroeg klaar?', vraagt hun vader. Zijn dochters antwoorden: 'Er was een, let wel, een Egyptische man, die ons hielp'. Dan zegt Jethro: 'Waarom hebben jullie die man alleen gelaten, roep hem, zodat hij brood met ons kan eten'.

De omgang met de vreemdeling komt voort uit Bijbelse gastvrijheid. En die gastvrijheid voor de vreemdeling wordt als een duidelijke Bijbelse opdracht verwoord in het Bijbelboek Leviticus (19: 33-34): 'En wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, zult u hem niet onderdrukken. Als een onder u geboren Israëliet zal u de vreemdeling gelden, die bij u blijft: u zult hem liefhebben als u zelf, want u bent vreemdeling geweest in Egypte: Ik ben de Heer uw God'.

In de laatste rede van Jezus, een rede op het scherpst van de snede, vertelt Jezus ook over de omgang met de vreemdeling (Matteüs 25: 31-40). Jezus scheidt dan de schapen van de bokken. Waarbij met schapen de mensen worden bedoeld die het goede hebben gedaan in hun leven en zegt: 'Ik had honger en dorst en jullie gaven Mij eten en drinken, Ik was naakt en kreeg kleren, Ik was ziek en kreeg bezoek, zo ook toen Ik in de gevangenis was, Ik was een vreemdeling en jullie hebben Mij gehuisvest'.

En dan lezen we in het Bijbelboek Hebrëen (13:1): 'Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere'. In de Griekse grondtekst staat er voor het woord gastvrijheid: *filoxenia*. Letterlijk is dat: liefde voor de vreemdeling. Daarom, christenen, bij alle ultrarechtse tegenwind: Houdt dat Evangelie staande, rechtop!

Bob Haanstra
(emeritus-predikant en bestuurslid van INLIA)



PG Langweer

Vanaf de Legebuorren

Indrukwekkend was dit jaar opnieuw de Kerstwandeling door Langweer. Bijzonder hoe zoveel vrijwilligers zich sterk maken om op Kerstavond het Kerstverhaal samen te beleven en uit te beelden. Heel veel dank daarvoor!!! Laten we hopen dat de boodschap van vrede en vriendschap het hele jaar blijft hangen en weerklank krijgt in de wereld om ons heen.

Op diezelfde 24^e december was de begrafenis van Gertjan Minnee, die zomaar opeens overleed. Een In memoriam treft u elders in dit blad aan.

En dan was er die dag ook nog de Kerstnachtdienst, volop ruimte om Kerst te vieren met elkaar! In de Kerstnachtdienst koos ik ervoor om het persoonlijke verhaal te vertellen dat ik vroeger veel meer 'met God had' dan met Jezus, maar dat de persoon van Jezus tijdens mijn ziekte me steeds dichterbij gekomen is. Hij wordt telkens weer onder ons geboren om de minste te worden.

In de tweede week van januari werd ik ziek. Een onschuldige virusje of infectietje, blijft bij mij meteen hangen. De hoest hield me dagen uit mijn slaap. Tijdens de Taizéviering in Idsenhuizen was goed te merken dat ik het weer flink te pakken had. Mijn lichaam is nog niet in staat om een opgelopen virus of infectie op eigen kracht op te ruimen en het is niet duidelijk of dat ooit wel weer zover komt. Ik neem me daarom voor om toch maar geen handen meer te geven, en dus ook niet na de kerkdienst, want handen zijn en blijven een bron van bacteriën en virussen waar ik (nog?) niet goed tegen gewapend ben.

Ik opende dit blad met een groot artikel over mijn verblijf in het Westerhûs van Nij Kleaster. Wil je een weekendje met

me mee daarheen, dan kun je opgeven. In elk geval organiseer ik een voorlichtingsavond op woensdagavond 28 maart van 19:30 tot 20:30 uur in de Hoekstien.

Boekentip

In de eerste weken van het nieuwe jaar verslond ik vier boeken van Frans Willem Verbaas. De schrijver woont in Heerenveen en is dominee in Langezwaag. Vroeger al verslond ik zijn boeken *Sneeuw in Afrika* en *Engelenwoede*, maar de afgelopen weken werd ik helemaal gepakt door de historische romans die collega Verbaas schreef over de historische personen Augustinus (*de ketter van Cartago*), Calvijn (*Heilig vuur*), Karl Barth (*de vierde vrouw*) en Suster Bertken die als kluizenaar meer dan vijftig jaar leefde in een hokje in de Buurtkerk in Utrecht. Ze zijn alle vier het lezen meer dan waard, maar vooral het boek *De vierde vrouw* heeft me veel gedaan.

Karl Barth kende ik al als de grootste theoloog van de twintigste eeuw en ook in mijn studeerkamer staat meer dan een halve meter boeken van de hand van Karl Barth. Via het boek *De vierde vrouw* leer je het denken van deze theoloog uitstekend kennen (ook als je nog niets van hem weet) en word je ook meegenomen in zijn levensverhaal dat historisch verantwoord wordt verteld tot pakweg zijn 65^e. Frans Willem Verbaas laat vervolgens Karl Barth langer leven en laat hem de oudste man ter wereld worden, die als 119-jarige in 2005 een indrukwekkend avontuur beleeft. Het mooie is dat zelfs in die hoofdstukken het denken van Karl Barth je alsmaar helderder wordt. Dus als je graag een boek leest over een belangrijk persoon, wat ook nog eens een echte roman is over schuld, liefde, vergeving, theologisch protest tegen Hitler en noem maar op, kan ik je *De vierde vrouw* van harte aanbevelen!

Aart Veldhuizen

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING

Verslag kerkenraadsvergadering 21 oktober 2025

Afwezig m.k.:

ouderling Helma van Tongeren en kerkrentmeester Marten Klaas Brinksma.

Opening:

Welkom door de voorzitter. Ds. leest een lied voor dat veel voor hem betekende in de afgelopen tijd en nu nog steeds met hem meegaat: Lied 695, "Heer, raak mij aan met uw adem".

Ingekomen stukken:

"Tsjûkemarkergroep", deze houdt na 11 jaar op met activiteiten en is nu "slapend".

Notulen kerkenraadsvergadering 16 sept 2025

worden goedgekeurd. N.a.v.: * punt 4, boottocht vrijwilligers: het bleek dat er weinig deelname was uit Langweer. Besloten wordt dat voortaan de uitnodiging ook schriftelijk wordt opgestuurd en iets eerder.

Mededelingen predikant:

Ds. vertelt dat de vermoeidheid hem nog steeds erg parten speelt. Elke dag moet hij zijn rust pakken.

Terugblik diensten:

Avondmaalviering in de kring werd als heel mooi ervaren, intiem. We gaan kijken of we met de wintermaanden vaker vooraan in de kerk in een kring kunnen gaan zitten. Gemeenteleden worden daarvoor uitgenodigd en later kunnen we vragen wat zij ervan vinden.

19 oktober was een gezamenlijke dienst in Idskenuizen met muzikale medewerking van een groep jongeren uit Urk. "Een bomvolle kerk en er werden mooie liederen gezongen".

Vooruitblik diensten:

- * Gedachtdienst 23 november, het koor Cantabilé zal medewerking verlenen. Ds. zal de schriftelijke uitnodiging voor de nabestaanden in orde maken.
- * 24 december Kerstnachtsdienst begint om 22.00 uur, het Interkerkelijk Koor zal haar medewerking verlenen.

Nieuwe ambtsdragers:

Er zijn enkele pogingen gedaan, er zijn mensen benaderd: tot nu toe zonder positief resultaat.

Diakenen:

- * Bloemenbeleid; diakenen stellen voor om m.i.v. 1 jan. 2026 alleen met 75-80-85-90 jaar etc. bloemen te schenken. Daarnaast in de tussenliggende jaren een kaartje te sturen. Allen zijn positief. Dit wordt nog nader bekeken. Wordt vervolgd!
- * Er zijn kleurboekjes en potloden voor de kinderen aangeschaft om in de kerk te gebruiken.
- * Vorige week werd afgekondigd dat de collecte voor de slachtoffers in Gaza was, wat niet op het rooster stond. De

opbrengst was daardoor niet zo hoog. Diakenen vulden het aan met € 250,00.

Kerkrentmeesters:

- * De klokkenstoel wordt in het voorjaar gerestaureerd.
- * De verandering van de kosterbank is nog in beraad.
- * Grafrechten worden geüpdatet. Exclusiever voor Dijken. Tarieven worden aangepast.
- * Als activiteiten niet doorgaan in de Hoekstien, graag doorgeven aan Pietie!
- * Janke Feenstra stopt m.i.v. 2026 met orgel spelen in Langweer.
- * 28 oktober gaan kerkrentmeesters naar Vergadering Kerkbeheer in Joure. Daarom is de gezamenlijke vergadering met Op 'e Noed verschoven naar 11 november.

Wat verder ter tafel komt:

- * Vraag i.v.m. de winteractiviteiten: "Wanneer gaat men naar Nijekleaster?". Dit is nog niet bekend. Moet in overleg.
- * Wat moet er met de gerestaureerde liedborden gebeuren. Weer in de kerk ophangen? De meningen zijn verdeeld. Dit moet nog bekeken worden. Wordt vervolgd!

Afsluiting:

Voorzitter bedankt allen en Geertje leest een stukje voor uit "God has a dream" van Desmond Tutu.

Kerstviering

Op 17 december hebben we weer het kerstfeest in de Hoekstien gevierd. We begonnen met koffie en wat lekkernijen erbij. Het oude kerstverhaal werd gelezen door ds. Aart Veldhuizen. De bekende kerstliederen werden gezongen en onder het genot van een hapje en een drankje las Rinny Pijpker heel beeldend een prachtig kerstverhaal voor. We eindigden met een heerlijk kerstmaal.

De collecte was voor de voedselbank in Joure en bracht het mooie bedrag van 300,50 euro op.

Pietie, Liesbeth, Aart en Rinny werden hartelijk bedankt voor de medewerking met een bon.

Hier en daar noch even na babbelen, waarna iedereen voldaan met een cadeautje huiswaarts keerde.



VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN

Van het college van Diakenen

- * DE spaarpunten actie die ook dit jaar weer door Pieter en Uilkje Brinksma geregeld werd, bracht dit jaar **36.600** punten op en is ook weer naar de voedselbank in Joure gebracht.
- * Evenals de **23** ingebrachte kerstpakketten.

Voor beide acties weer hartelijk dank.

Opbrengst collectes november en december

2 november	Kerk in Actie, Najaarszending China	45,50
16 november	Diaconie	58,44
23 november	PKN, pastoraat bij rouw en gedachtenis	137,75
30 november	Diaconie	38,65
7 december	Kerk in Actie, Werelddiaconaat	61,80
14 december	Kerk in Actie, India	111,75
21 december	Diaconie	75,30
24 december	Kerk in Actie, Samen tegen armoede	203,70
17 december	Kerstmiddag, Voedselbank	300,50

Mutaties

Binnengekomen:

Dhr. J. Kraak van Witmarsum naar nr.1 Dijken

Vertrokken:

Mevr. A. Wijnia, Lyts Dykje 3 naar Marknesse

Mevr. E. Hogeterp, Legebuorren 97 naar Sint Nicolaasga

Dhr. M.J. v.d. Schaar, Efterom 28 naar Heerenveen

Overleden:

Dhr. J. Alma op 5-11-2025

Dhr. G. J. Minnee op 19-12-2025

Bedankjes

Lieve mensen,

Wij bedanken jullie van harte voor het medeleven na het overlijden van onze geliefde man, vader en grootvader

Gertjan Minnee

Jullie aanwezigheid bij de afscheidsdienst, de vele kaarten en de lieve woorden die we mochten ontvangen, dit alles was hartverwarmend en tot grote steun. Dank daarvoor!

Geertje Minnee, kinderen en kleinkinderen.

De parabel van de ezel en de tijger

Op een dag zei een ezel tegen een tijger: "Het gras is blauw." De tijger antwoordde verbijsterd: "Nee, het gras is groen." Hun debat werd steeds heftiger en ze besloten de kwestie aan arbitrage voor te leggen, in een poging de wijsheid van de leeuw, de koning van de jungle, te vinden.

Toen ze de leeuw op zijn troon naderden, begon de ezel te schreeuwen:

"Uwe Hoogheid, is het niet waar dat het gras blauw is?"

De leeuw, die de situatie zag zoals die was, antwoordde: "Als u gelooft dat het waar is, is het gras blauw." Dolgelukkig vervolgde de ezel: "De tijger is het niet met me eens, spreekt me tegen en irriteert me. Straf hem alstublieft." De leeuw verklaarde toen:

"De tijger zal gestraft worden met drie dagen stilte." De ezel sprong triomfantelijk van vreugde op en vertrok, terwijl hij scandeerde: "Het gras is blauw, het gras is blauw..."

De tijger, verbijsterd, vroeg de leeuw: "Uwe Majesteit, waarom hebt u mij gestraft? Het gras is tenslotte groen." De leeuw antwoordde: "U wist en zag dat het gras groen is." Verward vroeg de tijger: "Dus waarom straft u mij?" De leeuw antwoordde: "Dit heeft niets te maken met de vraag of het gras blauw of groen is. De straf is omdat het vernederend is voor een dapper, intelligent wezen zoals u om tijd te verdoen met ruzie maken met een ezel, en bovendien bent u me met die vraag komen lastigvallen, alleen maar om iets te bevestigen waarvan u al wist dat het waar was!"





PG OP 'E NOED

VERSLAGEN VAN KERKENRAADSVERGADERINGEN

Verslag kerkenraadsvergadering 9 december 2025

Welkom en opening door voorzitter

Greta is ziek. Reitze vervangt haar vandaag als voorzitter. Hij opent de vergadering door ons mee te nemen in het verhaal over de roeping van David door Samuël.

Notulen Grote Kerkenraad oktober 2025

N.a.v. punt 6: We hebben besloten dat onze beide oude gebouwen van 1 januari t/m maart 2026 gesloten blijven en het seizoen erna van startzondag t/m maart.

Jaarrekening 2024

De Jaarrekening 2024 is net binnen gekomen bij Reitze. We schuiven dit door naar een volgende vergadering, want het moet eerst in het College van Kerkrentmeesters behandeld worden.

Begroting 2026 College van Diakenen

We stellen de begroting vast. Met dank aan Sjaak.

Voorstellen / mededelingen van het moderamen Gemeentemorgen 9 november, evaluatie

Het is voor onze gemeente en voor Gerda heel mooi dat de gemeente in ruime meerderheid heeft gestemd voor het uitstel van haar emeritaat. Ze gaat dit in het nieuwe jaar aanvragen.

In geval van ziekte na haar 67^e hoeft de gemeente haar maximaal zes weken door te betalen.

Kerkdiensten

Datum Maeykehiemdienst 2026. De Maeykehiemdienst werd altijd in november gehouden. Maar dan is de kerk in Sint Nyk gesloten. We moeten dus een andere datum zoeken. Anneke Adema kan niet in september, maar wel op 14 juni. Ze neemt dan de dienst van Gerda over. Die dienst staat gepland in Tjerkgaast, maar gaat dan naar Sint Nyk. 14 dagen later staat een dienst in Sint Nyk gepland met Gerda als voorganger. Die gaat dan naar Tjerkgaast. Dit alles is afhankelijk van de mogelijkheden in Maeykehiem. Anneke gaat met hen overleggen.

Kerst en zondagdienst 2027. Tweede kerstdag valt in 2027 op een zondag. Plannen we op die dag een kerkdienst, slaan we een zondag over of houden we bij voorbeeld een eenvoudig 'morgengebed'. We kiezen voor het laatste.

Taakgroepen

• Pastoraat

Op 3 mei neemt Anneke afscheid als ouderling. Het overlijden van Sjoukje Dickhoff heeft haar en ons allemaal geraakt.

• Diaconaat

De jaarlijkse drukke periode is aangebroken. De rozen op Eeuwigheidszondag waren al snel op, terwijl er al meer rozen waren gekocht dan vorig jaar. Het wordt erg gewaardeerd.

• Kerkrentmeesters

Bezig met de voorbereiding van Actie Kerkbalans.

• De Ferbining

De Kerstnachtdienst van de Ferbining staat in de steigers. De PR is opgestart. Het wordt mooi.

Rondvraag

- Nu Sjoukje Dickhoff is overleden, missen we een diaken voor de kapeldiensten die eenmaal in de veertien dagen gehouden worden. Sjoukje was jaarrond bij elke kapeldienst aanwezig. Anneke, Aizo en Gerda zullen overleggen hoe we dit zouden kunnen oplossen.
- 1 maart is er een gezamenlijke dienst. Op die datum wordt de kleindochter van Gerda gedoopt in de Ned. Ge-ref. Kerk in Kampen. De predikant van die kerk, ds. Jaco Weij wil in onze dienst voorgaan, zodat Gerda in Kampen haar kleindochter kan dopen. Dit is akkoord.
- Kijkers naar de livestream hebben de mogelijkheid om te geven voor kerk en diaconie via de QR-code. Hiervan wordt nog niet veel gebruik gemaakt. Dat wordt nogmaals onder de aandacht gebracht in het kerkblad. Misschien moeten er in de gebouwen nog een paar stickers met de QR ergens op geplakt worden. Dat vergemakkelijkt het geven als men niet via de kerk-app doneert. Dat wordt uitgezocht door Jannie en de diakenen.

Sluiting door een diaken

Joke leest een mooi gedicht van Toon Hermans, over hoop, vertrouwen in het voortbestaan van het leven en van het leven genieten.

*Met vertrouwen en geloven
Kom je iedere zorg te boven
Angst en twijfel zijn een last
Hoop doet leven, dat staat vast!*

- Toon Hermans -





Gemeentemorgen 25 januari

Op zondag 25 januari wil de kerkenraad u uitnodigen voor een gemeentemorgen. Deze gemeentemorgen zal plaatsvinden na de kerkdienst.

Tijdens deze gemeentemorgen willen we spreken over de toekomst van onze gemeente en zullen er weer keuzes voorgelegd worden aan de gemeente.

Graag zien we u dan.

Namens de kerkenraad,
Jannie van Koten, scriba

Autovervoer naar de kerk

Door een gemeentelid is gevraagd of de kerk zorg draagt voor autovervoer naar de kerk. Vanuit de kerkenraad kunnen we deze dienst helaas niet bieden. Dit heeft te maken met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid, welke de kerkenraad niet kan dragen: zowel betreffende het gemeentelid dat om vervoer vraagt, als betreffende degene die het vervoer verzorgt. De gezondheid van de ouderen die gebruik willen maken van het vervoer is vaak erg kwetsbaar. Het op eigen initiatief een ander gemeentelid meenemen naar de dienst, is geheel vrij.



VAN DE DIACONIE



Eeuwigheidszondag en Kerst

Als diakenen kijken we dankbaar terug op een aantal bijzondere activiteiten van de afgelopen periode. In november organiseerden we opnieuw de rozenactie. Op de zaterdag voorafgaand aan Eeuwigheidszondag hebben we op de begraafplaatsen van onze gemeente witte rozen neergelegd. Gemeenteleden én niet-gemeenteleden konden een roos neerleggen bij het graf van hun dierbare. Al vroeg in de ochtend bleek helaas dat op sommige begraafplaatsen de rozen op waren. We hebben ons best gedaan om extra rozen bij te halen maar mocht u geen roos meer kunnen neerleggen dan vinden we dat natuurlijk heel erg jammer. Voor volgend jaar zullen we zorgen voor een ruimere voorraad. Het was voor ons 's middags hartverwarmend om te zien hoeveel rozen overal lagen.



Daarnaast was er in december de kerstmiddag voor ouderen in Idskenhuisen. Ook dit samenzijn was een groot succes en werd door de aanwezigen weer zeer gewaardeerd. Samen zingen, met elkaar in gesprek gaan en genieten van lekker eten en drinken – het was een fijne en warme middag. We zijn blij dat u erbij was en willen iedereen die heeft meegelopen nogmaals hartelijk bedanken!

Spaart u mee voor het zendingswerk?

Heeft u oude Ansichtkaarten, postzegels, oude mobieltjes, inktcartridges of buitenlands geld? U mag dit in de doos doen die bij de uitgang van de kerk in Idskenhuisen staat of lever het in bij één van de diakenen. Wij zorgen dat het bij Kerk in Actie terecht komt, waar vrijwilligers alles sorteren en verkopen. De opbrengst levert een mooie bijdrage aan het zendingswerk van Kerk in Actie.

Wat kunt u inleveren?

- ✓ Enkele Ansichtkaarten (niet in envelop)
- ✓ Bijzondere kaarten zoals bijvoorbeeld Anton Pieck

✓ Postzegels, oude mobieltjes, cartridges, buitenlands geld

Wat niet?

- ✗ Geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten, dubbele of beschadigde kaarten

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

*Namens de diaconie van Op 'e Noed
Anna Mirjam, Katharina, Geertje en Joke*

Kerstmiddag voor de 70 “plussers”

Zaterdagmiddag 13 december werden we uitgenodigd door de diaconie. Het werd een heel gezellige middag. De opzet was geweldig. Een mooi versierde kerkzaal! Wat zo fijn was dat ertussen het zingen van liederen (handig de tekst op de beamer) alle ruimte was om te praten en eens van tafel te wisselen. We zagen ook dominee Aizo Wiebenga regelmatig aanschuiven bij verschillende tafels. Jannie had ervoor gekozen om haar verhaal in twee gedeeltes voor te lezen... ze stopte bij het spannende moment... hoe loopt dit af? Heel goed bedacht Jannie!! En wat zijn we weer verwend met heerlijke hapjes en drankjes! Fijn om elkaar zo te ontmoeten... blij om bij deze gemeente te horen!

Diaconie bedankt... jimme hiene it wer goed foar elkoar!

Een meer dan tevreden 70-plusser

Overzicht collecten Diaconie

2 nov	Kerk in Actie: Zending Training Libanon	113,85
5 nov	Voedselbank Joure	164,95
9 nov	Kerk in Actie: Kinderen in Pretoria	123,45
16 nov	Diaconie	101,90
23 nov	PKN Pastoraat bij rouw en gedachtenis	161,00
30 nov	Kerk in Actie: Zending Rwanda	103,60
7 dec	Kerk in Actie: Thuiszorg Libanon	147,60

Opbrengst collecten Kapel Doniahem tbv. Wilde Ganzen

6 nov	81,15
20 nov	49,00
4 dec	51,00



In de afgelopen periode zijn extra ondersteuningsbetalingen gedaan aan Noodhulp Soedan, Leprazending en Zeister Broederschap in Suriname.

De Diaconie mocht in dankbaarheid een mooie gift ontvangen voor algemene diaconale doeleinden van € 3.000,-. Hiervoor zal een passende besteding gezocht worden.

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Algemeen

In deze rubriek houden wij u op de hoogte van het werk van de Kerkrentmeesters.

Dit gaat over het geld en goed van uw kerk: het geld dat bin-

nenkomt aan bijdragen e.d. en het geld dat er uit gaat aan pastoraat, onderhoud kerkgebouwen en de kosten van het houden van kerkdiensten. Mocht u/jij vragen hebben, of is niet duidelijk: vraag het ons!

Eindejaarscollecte

De eindejaarscollecte heeft een bedrag van € 2.062 opgebracht. Alle gevers: van harte bedankt!

Klokkenstoel Doniaga

In de vorige Geschakeld werd al vermeld dat er een grote herstelreparatie nodig is voor deze klokkenstoel. Intussen is hiervoor de offerte binnengekomen. Het herstellen gaat ca. € 30.000 kosten. We gaan proberen om (een deel van) de kosten via diverse subsidiemogelijkheden vergoed te krijgen.

Jaarcijfers 2024

Het heeft lang geduurd, maar nu beschikken we dan toch over de jaarcijfers over 2024. Nog wel in concept, maar de definitieve cijfers zullen naar verwachting niet veel gaan afwijken. Wat opvalt ten opzichte van 2023:

De opbrengsten vanuit kerkbalans (vrijwillige bijdragen van de leden) is nagenoeg gelijk gebleven. Dit ondanks een kleiner ledenaantal. U heeft uw bijdrage dus verhoogd;

De opbrengsten vanuit beleggingen en rentes zijn ca. € 5.000 gestegen. Dat komt voornamelijk door de gestegen rentes op de spaarrekeningen;

De kosten van de gebouwen zijn met ca. € 5.000 gestegen. Dat zijn voornamelijk energiekosten;

De kosten van het pastoraat zijn iets gestegen, betreft een inflatiecorrectie;

De kosten van de overige kerkelijke activiteiten zijn met ca. € 8.000 gedaald. Deze daling komt vooral door de gedaalde kosten van de Ferbining;

Al met al is het tekort gedaald van € 72.114 naar € 65.175. Dit terwijl er een tekort begroot was van € 80.000. Een financieel minder slecht jaar dus dan aanvankelijk gedacht. Dat geeft ietsje lucht.

Zodra de jaarcijfers definitief zijn, en door de kerkenraad

vastgesteld, zullen de cijfers ook voor de geïnteresseerde gemeenteleden beschikbaar komen.

Met de organisatie die onze jaarcijfers opstelt, de KKA, is afgesproken dat de jaarcijfers over 2025 sneller beschikbaar zullen komen.

Kerkbalans

We zijn druk bezig met de kerkbalans 2026. Er zijn een flink aantal vrijwilligers die meehelpen met de verspreiding en het ophalen van de formulieren. Vooral het ophalen vergt veel tijd omdat niet iedereen thuis is op het moment van aanbellen, of nog vergeten is om de formulieren in te vullen. Doordat we onze financiële administratie bij een grote organisatie hebben ondergebracht levert dat ook een schat aan vergelijkingsinformatie op. Wat hierin opvalt is dat we op alle fronten redelijk gemiddeld scoren, met uitzondering van de bijdragen levend geld per lid. Deze blijft bij ons € 62 achter bij het gemiddelde. Op een ledental van ongeveer 700 maakt dat natuurlijk een groot verschil. Misschien dat u hier nog eens over wilt nadenken bij het invullen van uw formulier kerkbalans?

Over 2025 staat nu nog een bedrag van ongeveer € 2.500 open van toezeggingen van giften, maar nog niet betaald. Hier zullen herinneringen voor worden gestuurd.

Wijkindeling

Wijk 1	Vacant (1a) en Anne Snijder (1b)
Wijk 2	Johannes de Jong
Wijk 3	Sint de Boer (3a) en Hendriekje Sybesma (3b)
Wijk 4	Hendriekje Sybesma (4a) en Geja van Koten (4b)
Wijk 5	Vacant
Wijk 6	Reitze Sybesma
Wijk 7	Vacant

MUTATIES

Binnengekomen:

Vanuit Heerenveen: Dhr. W.F. Schot, Sietze Hepkemalaan 20, 8521 DH SINT NICOLAASGA

Vanuit Scherpenzeel: Dhr. B. Lootsma, Bramersstraat 63, 8523 NJ IDSKENHUIZEN

Vanuit Sloten: Dhr. M. Brouwer, Stationsstraat 1 K52, 8521 JT SINT NICOLAASGA

Vanuit Langweer: Mevr. E. Hogeterp, De Rijlst 53, 8521 NJ SINT NICOLAASGA

Vanuit Oppenhuizen: Uitwellingerga, Dhr. S. Hoogland, Stationsstraat 1 K05, 8521 JT SINT NICOLAASGA

Vanuit Heerenveen, Mevr. T.A. Klunder, Boskranne 45, 8521 KK SINT NICOLAASGA

Vanuit IJlst: Mevr. D.Y. Vermaning, It Bled 11, 8521 PL SINT NICOLAASGA

Vanuit IJlst: Mevr. G.F.Y. Attema, It Bled 11, 8521 PL SINT NICOLAASGA

Vanuit IJlst: Mevr. M.S. Vermaning, It Bled 11, 8521 PL SINT NICOLAASGA

Binnenverhuizing:

Mevr. N. van der Wal, Dobbeleane 59 naar Schoolstraat 11, 8521 KB SINT NICOLAASGA

Dhr. H.T. Oppedijk, Bramersstraat 77 naar Schonegevelstraat 5, 8521 LB SINT NICOLAASGA

Dhr. en Mevr. Seventer, Huisterheide 7 naar Huisterheide 9, 8521 NC SINT NICOLAASGA

Mevr. C.W. Osinga-Eppinga, De Greiden 2, 8523 NM IDSKENHUIZEN naar Stationsstraat 37, 8521 JT SINT NICOLAASGA

Verhuisd naar elders:

Mevr. S. Kloosterman, Vegilinstraat 40, 8521 KV SINT NICOLAASGA

Mevr. M.G. Schotanus, Kempenaerlaan 6, 8521 KS SINT NICOLAASGA

Dhr. R.A. van Koten

Mevr. E. Hoekstra, Venusstraat 15, 8521 LT SINT NICOLAASGA

Overgeschreven naar:

Protestantse gemeente te Wijckel, Mevr. H. Stoffelsma-van den Bosch (448881), Stationsstraat 1 K59, 8521 JT SINT NICOLAASGA

Protestantse gemeente te Ouwsterhaule-Scharsterbrug, Mevr. T. van der Laan-Wiering (525810), Stationsstraat 1 K17, 8521 JT SINT NICOLAASGA

Bloemengroet vanaf 23 november 2025

23-11	Liturgische Schikking: Jelle en Alie Langerap
30-11	Tjalling van Eysinga
07-12	Gezin Reijenga, Wielwei 47
14-12	Dienst in Langweer
21-12	Hinke de Lang, Renske Zwaga Anneke en Willem Bokma
25-12	Rudy en Tryntsje Postma
28-12	Rennie Kuperus
04-01	Ds. Jansen Schoonhoven
11-01	Foeke Hoekstra

Niet meer samen

Trouwen doe je met de bedoeling dat te blijven, in goede en slechte dagen, in rijkdom en armoede, bij ziekte en in gezondheid. Trouwen doe je voor altijd, maar toch houdt niet ieder huwelijk stand.

Sinds begin dit jaar wonen mijn man en ik apart. Ons huwelijk is in de loop van vele jaren een moeizaam en verdrietig samenzijn geworden. Dat laatste is niet iets waar we als echtpaar voor gekozen hebben. Ook hebben we niet bewust aangestuurd op uit elkaar gaan. Ik denk dat ieder echtpaar hoopt op een gelukkige oude dag samen, waarin je elkaar tot hulp en steun kunt zijn en kunt bijdragen aan elkaars geluk. Geluk, niet in de zin dat er nooit iets is tussen de partners, maar wel dat de balans telkens de goede kant op slaat: de kant van levensgeluk.

Om tot het besluit te komen om apart te gaan wonen vraagt veel tijd en energie. We hebben dat maar niet zo gedaan. Integendeel, we hebben wel goed geprobeerd om bij elkaar te blijven. Nu het apart wonen een feit is voelt het nog steeds verdrietig, maar ook goed. Soms kan het ook een zegen zijn om apart van elkaar verder te gaan met het leven.

Het is niet mijn bedoeling om persoonlijk met u hierover in gesprek te gaan. Want dan zou het gesprek immers ook over mijn man gaan en dat zou ik niet eerlijk vinden naar hem toe. U hoort dan immers niet zijn kant van het verhaal. Toch wil ik jullie graag op de hoogte stellen van deze verandering. Daar hebben jullie ook recht op. Jullie zijn immers mijn 'broeders en zusters'.

ds. Gerda Keijzer

ADRESSEN

Predikant:	Ds. Aart Veldhuizen, Legebuorren 67, 8525 GX Langweer. aart.c.veldhuizen@gmail.com	Tel. 06 - 107 021 65
Ouderling scriba:	Geertje Minnee-Schalkers, Lyts Dykje 14, 8525 GC Langweer scriba@kerkLangweer.nl	Tel. 0513 - 499 248
Overige ouderlingen:	Helma van Tongeren-Waschkiewitz	Tel. 06 - 110 923 17
Diaconie administratie:	Tineke Hilverda, Stevenshoek 25, 8525 EK langweer diaconie@kerkLangweer.nl Banknummer: NL07.RABO.0334.7030.85	Tel. 06 - 202 333 82
Overige diakenen:	Geertje Brinksma	Tel. 06 - 155 260 48
Kerkrentmeesters:	Voorzitter: Reinoud de Boer Marten Klaas Brinksma, Doumastate 17, 8525 HA Langweer beheer@kerkLangweer.nl Banknummer: NL67.RABO.0334.7007.44	Tel. 06 - 372 745 03 Tel. 06 - 108 502 22
Ledenadministratie:	Grietje de Boer-Faber, Langwarderdijk 7, 8525 DP Langweer	Tel. 06 - 235 564 68
De Hoekstien:	Beheerder: Pietie Wildschut-v.d. Meulen, Lyts Dykje 34, 8525 GC Langweer pietiewildschut@hotmail.com	Tel. 06 - 129 569 47
Kosterpoule:	Coördinatie: Marten Klaas Brinksma	Tel. 06 - 108 502 22
Redactie kerkblad:	Aukje de Jong-de Jong, It Boerein 2, 8523 NX Idskenhuizen Geertje Minnee-Schalkers kerkblad@kerkLangweer.nl	Tel. 0513 - 853 637 Tel. 0513 - 499 248 Tel. 0513 - 431 407
Website:	Els Theel-Handgraaf Aukje de Jong- de Jong	Tel. 0513 - 436 900 Tel. 0513 - 853 637
Website PG Langweer:	www.kerkLangweer.nl	

COLOFON GESCHAKELD

Redactie

Alie Runia, Aukje de Jong-de Jong, Gerda Keijzer en Geertje Minnee-Schalkers

Inleveren kopij

Alie Runia
Lytse Buorren 19
Idskenhuizen
alierun58@gmail.com

Aukje de Jong-de Jong
It Boerein 2
8523 NX Idskenhuizen
aukjesint@gmail.com
(0513) 853 637

Geertje Minnee-Schalkers
kerkblad@kerkLangweer.nl
(0513) 499 248

Vormgeving

Anita Spijksma
anitaspijksma@gmail.com

Druk

Flyer Print - Joure

Inleveren kopij

maandag 16 maart 2026 voor 12.00 uur!

ADRESSEN

Prot. gem. Op 'e Noed	Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga (NIET voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen) info@pkn-openoed.nl , www.pkn-openoed.nl IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. Protestantse gemeente Op 'e Noed	
Predikanten	Ds. Gerda Keijzer, Klaver 32, 8271 DL IJsselmuideren stoel-keijzer@planet.nl Ds. Aizo Wiebenga, Slufter 7, 8602 DA Sneek	06 - 826 949 98 0515 - 439 565
Voorzitter	Greta van der Meer, Heide 1, 8521 DE St. Nicolaasga meergreta@hotmail.nl	06 - 224 753 53
Scriba	Jannie van Koten, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenuizen scriba@pkn-openoed.nl	(0513) 43 14 75
Kerkelijk Bureau	(voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen) Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga pdirksen@kpnmail.nl	(0513) 43 10 89
Kosters	<u>Idskenuizen</u> : contactpersoon: Wico Koolstra, De Spoorbyls 10, 8521 DK St. Nicolaasga , w_koolstra@hotmail.com <u>St. Nicolaasga</u> : contactpersoon: Pieter Dijkstra, Dobbeleane 56, 8521 KR St. Nicolaasga, pieter-renske@hotmail.com <u>Tjerkgaast</u> : Bottje Hoogeveen, Gaestdyk 54, 8522 MX Tjerkgaast keesenbottje@outlook.com	06 - 204 581 02 (0513) 43 11 62 (0514) 53 13 48
Beheerder kerk Idskenuizen	Tjitske van Koten-Dijkstra, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenuizen vankoten@home.nl	(0513) 43 14 75
College van Kerkrentmeesters	<u>Voorzitter</u> : Reitze Sybesma, Heide 2, 8521 DG Sint Nicolaasga reitze777@gmail.com <u>Penningmeester</u> : Pieter Bergsma Een vraag of opmerking voor penningmeester Pieter Bergsma moet gestuurd worden naar: facturenkerkrentmeesters@pkn-openoed.nl Facturen moeten gestuurd worden naar: facturen@pkn-openoed.nl IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. protestantse gemeente Op 'e Noed	06 - 512 491 80
Pastoraat	<u>Contactpersoon</u> : Jikke de Jong, Bramerstraat 25, 8523 NE Idskenuizen	06 - 300 981 60
Diaconie	<u>Voorzitter</u> : AnnaMirjam Hoekstra, Bramerstraat 33, 8523 NE Idskenuizen annamirjam@outlook.com <u>Penningmeester</u> : Joke Pander IBAN: NL60RABO0334700191 t.n.v. diaconie Op 'e Noed	
Jeugdwerk	<u>Contactpersoon</u> : vacant	
Administratie begraafplaatsen	Wessel Spijker en Anita Spijksma Postbus 44, 8520 AA Sint Nicolaasga t.a.v. Begraafplaatsen begraafplaats@pkn-openoed.nl , www.begraafplaatsen-openoed.nl IBAN: NL22.RABO.0359.5711.90 t.n.v. begraafplaats prot. gem. Op 'e Noed	06 - 492 828 91 (ook Whatsapp)
Geschakeld	Contactpersoon: Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga pdirksen@kpnmail.nl IBAN: NL02.RABO.0334.7970.71 t.n.v. kerkblad Geschakeld	(0513) 43 10 89
Ontmoeting	Alie Runia, Lytse Buorren 19, 8523 NL Idskenuizen alierun58@gmail.com	(0513) 43 24 98
Beamteam	Alex van der Wal, Dobbeleane 59, 8521 KS St. Nicolaasga alexenkarin@delta.nl	06 - 212 843 56