



## De tuinman

Toen ik tijdens mijn studie stage moest lopen in een gemeente, deed ik dat in een dorp in de Noordoostpolder. De dominee kende ik niet. Ik maakte telefonisch een afspraak met hem. Op de afgesproken dag en tijd stond ik voor de pastorie en belde aan. Na wat gestommel ging de deur open en stond ik oog in oog met een man die in spijkerbroek en wollen trui en op grote gele, houten klompen in de gang stond. Zo iemand had ik niet aan de deur verwacht en het flitste door mij heen: Dit is vast de tuinman. Maar nee, het was dominee. De pastorie was niet zo goed geïsoleerd en houten klompen houden de voeten warm.

Hij troonde me mee naar zijn werkkamer en daar begon mijn stage. Hij wijdde me in in de praktische kanten van het vak van predikant. Om in de terminologie van de tuin te blijven: Hij wiede het onkruid in het tuintje van mijn ontluikende predikantschap en hielp me mee de tuin op orde te houden. Ik denk met dankbaarheid terug aan die ontmoetingen, aan wat ik allemaal leerde en aan hoe ik me vergiste bij onze eerste ontmoeting.

Ook zo'n vergissing, maar van een héél andere orde komt voor in het paasverhaal van de evangelist Johannes:

'Het is de tuinman', dacht Maria toen ze verward bij het open graf van Jezus stond en iemand haar vroeg wie ze zocht.

Wat een mooi beeld eigenlijk, Jezus als tuinman. Alsof hij de tuin van het begin, het paradijs, weer op orde maakt voor ons na die verschrikkelijke week van verraad en bedrog, geweld en verdriet.

Jezus presenteert zich na de opstanding niet als de machtige koning die de dood heeft overwonnen. Hij rijdt niet op een vurig paard door de straten van Jeruzalem om zijn macht te laten blijken aan vriend en vijand, maar wacht bescheiden op ontmoetingen met de mensen.



Zo zal Hij ook omgaan met de Emmaüsgangers, die twee teleurgestelde volgelingen die de hoop op vernieuwing hebben opgegeven en naar huis gaan, na de gewelddadige Goede Vrijdag. Maar Jezus laat hen zien dat Hij nog steeds de Levende in hun midden is. Dat doet Hij niet door een geweldig wonder, maar door het brood met hen te breken aan hun eigen tafel en met hen te spreken over wat er in de heilige Geschriften staat.

Zo gaat Hij nog steeds met ons om. Door de verhalen over zijn leven, sterven en opstanding te lezen komen we het geheim van Jezus op het spoor. In die verhalen meldt Hij



Langweer



Tjerkgaast



Sint Nicolaasga



Idskenhuisen



ons wat van belang is voor een nieuw leven. Soms een verwond leven, zoals Hij verwond was. Of verdrietig en gefrustreerd, zoals zijn volgelingen waren. Maar wel met het besef dat een nieuwe start mogelijk is. Als mensen van het nieuwe paradijs.

'Ik heb de Heer gezien!' roept Maria de leerlingen toe. Hij is dicht bij ons, als de Levende in ons midden.

*Ds. Gerda Keijzer*

*P.S. de tekening is van Rembrandt*

## KERKDIENTEN TJERKGAAST - IDSKENHUIZEN - ST. NICOLAASGA

**Maandag 30 maart - paars - Vesper**  
19.30 uur Sint Nicolaasga - Jikke de Jong

**Dinsdag 31 maart - paars - Vesper**  
19.30 uur Sint Nicolaasga - Jikke de Jong

**Woensdag 1 april - paars - Vesper**  
19.30 uur Sint Nicolaasga - Jikke de Jong

**Donderdag 2 april - wit - Witte Donderdag - H. Avondmaal - Gez. Dienst**  
19.30 uur Langweer - ds. Aart Veldhuizen  
Collecte 1<sup>e</sup> Leger des Heils, Buurthuiskamer 2<sup>e</sup> Kerk

**Vrijdag 3 april - paars - Goede Vrijdag - Gez. Dienst**  
19.30 uur Sint Nicolaasga - pastor Anneke Adema

**Zaterdag 4 april - wit - Stille Zaterdag - m.m.v. Vocaal ensemble Cantabilé**  
19.30 uur Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer

**Zondag 5 april - wit - Pasen - m.m.v. Crescendo**  
9.30 uur Idskenhuisen - ds. Gerda Keijzer  
Collecte 1<sup>e</sup> Kia: onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst in India, 2<sup>e</sup> Kerk

**Zondag 12 april - wit - Beloken Pasen - Gez. Dienst**  
9.30 uur Langweer - ds. Gerda Keijzer  
Collecte 1<sup>e</sup> India, 2<sup>e</sup> Kerk

**Zondag 19 april - wit**  
9.30 uur Idskenhuisen - Edgar Groeneveld  
Collecte 1<sup>e</sup> Diaconie, 2<sup>e</sup> Kerk

**Zondag 26 april - wit - doopdienst**  
9.30 uur Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer  
Collecte 1<sup>e</sup> Stichting Droomdag, 2<sup>e</sup> Kerk

**Zondag 3 mei - wit - Gez. Dienst - afscheid en bevestiging ambtsdragers**  
9.30 uur Idskenhuisen - ds. Gerda Keijzer  
Collecte 1<sup>e</sup> Kia: noodhulp Myanmar, 2<sup>e</sup> Kerk

**Zondag 10 mei - wit - H. Avondmaal**  
9.30 uur Sint Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer  
Collecte 1<sup>e</sup> Artsen zonder Grenzen, 2<sup>e</sup> Kerk

**Donderdag 14 mei - wit - Hemelvaartsdag**  
9.30 uur Tjerkgaast - pastor Linda Wind  
Collecte 1<sup>e</sup> Diaconie, 2<sup>e</sup> Kerk

**Zondag 17 mei - wit - Gez. Dienst**  
9.30 uur Idskenhuisen - ds. Aart Veldhuizen  
Collecte 1<sup>e</sup> Kia: meer vrouwelijke predikanten in het ambt in Kenia, 2<sup>e</sup> Kerk

**Zondag 24 mei - rood - Pinkster - openluchtdienst**  
9.30 uur Sint Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer  
Collecte 1<sup>e</sup> gaarkeukens met hulp van jongeren in Cuba, 2<sup>e</sup> Kerk

**Zondag 31 mei - wit - Zondag Trinitatis**  
9.30 uur Idskenhuisen - pastor Anneke Adema  
Collecte 1<sup>e</sup> Diaconie, 2<sup>e</sup> Kerk

Alle diensten worden online uitgezonden en kunt u ook terugkijken via de website van onze kerk en via Youtube.nl zoek op 'e noed



## KERKDIENTEN DONIAHIEM

Datum	Verzorgd door	Voorganger	Viering
2 april	Scharsterbrug/Ouwsterhaule	Wim Warnar	Witte Donderdag - H. Avondmaal
16 april	Op 'e Noed	Ds. Aizo Wiebenga	
30 april	Op 'e Noed	Anneke Adema	
14 mei	Op 'e Noed	Gerda Keijzer	Hemelvaartsdag
28 mei	Scharsterbrug/Ouwsterhaule	Wim Warnar	

## KERKDIENTEN LANGWEER

**Zondag 29 maart - Palmzondag**  
 9.30 uur ds. Corrie Bark-Bakker  
 Collecte: Edwinstichting/Eigen gemeente

**Donderdag 2 april - Witte Donderdag -  
 Gezamenlijke dienst in Langweer -  
 Viering Maaltijd van de Heer**  
 19.30 uur ds. Aart Veldhuizen  
 Collecte: Leger des Heils Buurthuiskamer Joure/  
 Eigen gemeente

**Vrijdag 3 april - Goede Vrijdag -  
 Gezamenlijke dienst in St. Nicolaasga**  
 19.30 uur Pastor Anneke Adema

**Zondag 5 april - Pasen**  
 9.30 uur ds. Aart Veldhuizen  
 Collecte: Werelddiaconaat India, onderwijs geeft  
 kansarme kinderen een toekomst /  
 Eigen gemeente

**Zondag 12 april - Gezamenlijke dienst in Langweer**  
 9.30 uur ds. Gerda Keijzer  
 Collecte: St. Inlia/Eigen gemeente

**Zondag 19 april**  
 9.30 uur ds. Aart Veldhuizen  
 Collecte: Diaconie/Eigen gemeente

**Zondag 26 april**  
 9.30 uur ds. J.H. van der Mark  
 Collecte: Stichting Droomdag/Eigen gemeente

**Zondag 3 mei - Gezamenlijke dienst in Idskenuizen -  
 afscheid en bevestiging ambtsdragers**  
 9.30 uur ds. Gerda Keijzer  
 Collecte: Kerk in actie: noodhulp mensen op de vlucht  
 in Myanmar / Eigen gemeente

**Zondag 10 mei**  
 9.30 uur ds. Henk Steinvooft  
 Collecte: Artsen Zonder Grenzen/ Eigen gemeente

**Zondag 17 mei - Gezamenlijke dienst in Idskenuizen**  
 9.30 uur ds. Aart Veldhuizen  
 Collecte: Kerk in actie: missionair werk in Kenia /  
 Eigen gemeente

**Zondag 24 mei - Pinksteren**  
 9.30 uur ds. Aart Veldhuizen  
 Collecte: Kerk in actie: zending gaarkeukens met hulp  
 van jongeren in Cuba

**Zondag 31 mei**  
 9.30 uur Kerkelijk werker Edgar Groeneveld  
 Collecte: Diaconie / Eigen gemeente

Alle diensten worden online uitgezonden en kunt u ook  
 terugkijken via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

## LEESROOSTER

**Maart**  
 zaterdag 28 maart Romeinen 8:31-39  
 zondag 29 maart Matteüs 21:1-9 - *Palmarum*  
 maandag 30 maart Psalm 15  
 dinsdag 31 maart Psalm 140

**April**  
 woensdag 1 april Matteüs 26:1-16  
 donderdag 2 april Matteüs 26:17-75 - *Witte Donderdag*  
 vrijdag 3 april Matteüs 27:1-66 - *Goede Vrijdag*  
 zaterdag 4 april Psalm 16  
 zondag 5 april Matteüs 28:1-20 - *Pasen I*  
 maandag 6 april Hebreëen 1:1-9  
 dinsdag 7 april Hebreëen 1:10-2:4  
 woensdag 8 april Hebreëen 2:5-12  
 donderdag 9 april Hebreëen 2:13-18  
 vrijdag 10 april Hebreëen 3:1-11  
 zaterdag 11 april Hebreëen 3:12-19  
 zondag 12 april Hebreëen 4:1-13 - *Pasen II*  
 maandag 13 april Psalm 95  
 dinsdag 14 april 1 Petrus 1:1-12  
 woensdag 15 april 1 Petrus 1:13-25  
 donderdag 16 april 1 Petrus 2:1-10

vrijdag 17 april Psalm 35:1-10  
 zaterdag 18 april Psalm 35:11-28  
 zondag 19 april Hebreëen 4:14-5:10 - *Pasen III*  
 maandag 20 april Hebreëen 5:11-6:8  
 dinsdag 21 april Hebreëen 6:9-20  
 woensdag 22 april Hebreëen 7:1-10  
 donderdag 23 april Hebreëen 7:11-19  
 vrijdag 24 april Hebreëen 7:20-28  
 zaterdag 25 april Psalm 77  
 zondag 26 april Jesaja 43:22-28 - *Pasen IV*  
 maandag 27 april Jesaja 44:1-8  
 dinsdag 28 april Jesaja 44:9-20  
 woensdag 29 april Jesaja 44:21-28  
 donderdag 30 april Jesaja 45:1-13

**Mei**  
 vrijdag 1 mei Jesaja 45:14-19  
 zaterdag 2 mei Jesaja 45:20-25  
 zondag 3 mei Hebreëen 8:1-6 - *Pasen V*  
 maandag 4 mei Hebreëen 8:7-13  
 dinsdag 5 mei Hebreëen 9:1-14  
 woensdag 6 mei Hebreëen 9:15-28  
 donderdag 7 mei Psalm 39

vrijdag	8 mei	1 Petrus 2:11-17
zaterdag	9 mei	1 Petrus 2:18-25
zondag	10 mei	1 Petrus 3:1-12 - <i>Pasen VI</i>
maandag	11 mei	1 Petrus 3:13-22
dinsdag	12 mei	Hebreeën 10:1-10
woensdag	13 mei	Hebreeën 10:11-18
donderdag	14 mei	Hebreeën 10:19-25 - <i>Hemelvaart</i>
vrijdag	15 mei	Hebreeën 10:26-39
zaterdag	16 mei	1 Petrus 4:1-11
zondag	17 mei	1 Petrus 4:12-19 - <i>Pasen VII</i>
maandag	18 mei	1 Petrus 5:1-14
dinsdag	19 mei	Psalm 47

woensdag	20 mei	Hebreeën 11:1-12
donderdag	21 mei	Hebreeën 11:13-22
vrijdag	22 mei	Hebreeën 11:23-40
zaterdag	23 mei	Hebreeën 12:1-13
zondag	24 mei	Hebreeën 12:14-29 - <i>Pinksteren</i>
maandag	25 mei	Hebreeën 13:1-16
dinsdag	26 mei	Hebreeën 13:17-24
woensdag	27 mei	Exodus 31:18–32:14
donderdag	28 mei	Exodus 32:15-24
vrijdag	29 mei	Exodus 32:25-35
zaterdag	30 mei	Exodus 33:1-11
zondag	31 mei	Exodus 33:12-23 - <i>Trinitatis</i>



## Protestantse Kerk Classis Fryslân

### Minsken fan 'e wei

Nieuwsbrief van de classis  
Jaargang 2026 - Nummer 2

*'Ze stonden op  
en gingen meteen terug naar Jeruzalem,  
waar ze de elf en de anderen aantreffen.'*  
(Lucas 24:33, NBV21)

### Gemeenschap

Al vanaf het allereerste begin geloofden de volgelingen van de Heer niet ieder voor zich: ze zochten de gemeenschap met elkaar. Op Witte Donderdag zitten de twaalf nog verwonderd rond de tafel, wanneer de Heer daar hun voeten wast en brood en wijn met hen deelt. En later zijn het de Emmaüsgangers die, zodra ze in de vreemdeling de Heer hebben herkend, zich terug haasten naar de anderen om te delen wat ze hebben gehoord en gezien. Geloven doe je samen.

### Voor wie wil samenwerken

Steeds meer gemeenten willen dat 'samen' iets breder maken door het samen met de burens te gaan doen. Voor de ene gemeente maakt de krimp dat noodzakelijk. Een andere gemeente wil graag voor de regio als geheel van betekenis zijn. En weer een ander verlangt eenvoudig naar een iets ruimere kring. Met meer mensen kun je meer met elkaar delen. Nieuwe gezichten brengen nieuwe vergezichten. En vele handen maken licht werk. Steeds meer gemeenten staan hier positief tegenover. Maar hoe ga je dit doen? Hoe vind je geschikte partners? Welk beeld heb je van samenwerking? En welke hobbels moet je nemen?

De afgelopen jaren heeft gemeenteadviseur Tineke Klei veel gemeenten geholpen om een vorm van samenwerking of samengaan te vinden die bij hen past. Op donderdagavond 23 april gaat zij die ervaring met ons delen en is er alle ruimte om een mogelijke samenwerkingspartner te vinden.

Daarom roepen we alle gemeenten die hiervoor open staan op om er 23 april bij te zijn. De avond vindt plaats in De Oerdracht (E.A. Borgerstraat 46 in Joure), begint om 19.30 uur en sluit af met een hapje en drankje om 21.30 uur. Wel graag even aanmelden bij onze scriba Hanneke Dijkstra: scriba@classisfryslan.nl.

### Samen een nieuwe Fiba zoeken

Dat onze Fiba met pensioen gaat, zal u misschien niet zoveel zeggen. Maar als ik u vertel dat dit Andele Hellema is, dan zal bij menig kerkrentmeester een lichtje opgaan: Andele is hun onvermoeibare gids in het oerwoud van Fris, jaarrekeningen, meerjarenbegrotingen en nog veel meer waar ik ook niet alles van begrijp. En nu komt het probleem: we hebben nog geen opvolger kunnen vinden.

De functie van Fiba is er één waar je al je financiële kennis in kwijt kunt. Maar dat niet alleen: je werkt samen in een prachtig team: met de vrijwilligers van het CCBB en vaak ook met de classispredikant. Je kunt kerkenraden van Colleges van Kerkrentmeesters adviseren bij lastige beslissingen. Je kunt sparren met andere Fiba's in het land. En omdat het je baan is, kun je je fulltime inzetten voor de kerk.

De mogelijke sollicitanten zijn misschien nog geen trouwe lezers van deze nieuwsbrief. Daarom mijn vraag aan u allen: kijkt u eens om u heen of u er één ziet en laat 'm dan dit stukje lezen. Meer informatie kan hij of zij dan op de website van de PKN onder vacatures.

### Nieuw Jaarboek!

Om samen te komen moet je elkaar wel weten te vinden. Voor preekvoorzieners en voorgangers was dat de afgelopen jaren lastig: het laatste jaarboek dateert van 2020. Daar heb je nu niet veel meer aan. Daarom heeft onze scriba alle predikanten, emeriti en kerkelijk werkers met preekconsent aangeschreven met de vraag of ze hun naam mocht vermelden op een lijst voor alle preekvoorzieners. Tot nu toe heeft tweederde heeft hier positief op gereageerd. Zo rond 23 maart is de lijst klaar en kunnen preekvoorzieners die opvragen bij de scriba. Dan heeft iedereen in de eerste week van mei alle gegevens bij de hand om contact te leggen.

### Predikant - Pastor - Kerkelijk werker

Ergens eind mei krijgen alle kerkenraden een dik stuk ambtelijke taal over kerkordewijzigingen. Leuk voor de liefhebber, maar alle begrip voor wie zoiets terzijde legt. Of niet? Deze keer in elk geval niet: het gaat over de veranderende plek van predikant en kerkelijk werker, met daarbij de nieuwe functie 'pastor'. Dat kan best grote gevolgen hebben, dus het is goed om met elkaar te kijken of het zo allemaal goed geregeld is. Niet wegglikken dus. Op 30 september organiseert de classis een avond waarop projectleider Arie van der Maas van de dorre regels een levend verhaal gaat maken. Ook de kerkorde is van ons samen.

### Op verhaal komen

Een bijzonder moment van samenkomen is het moment

waarop je het stokje doorgeeft aan de volgende generatie. ‘Die is er niet’, hoor ik één denken, maar dan zeg ik: ‘Die is er wel.’ Dat er niet veel jongeren in de kerk zijn, betekent niet dat je hen die er wel zijn over het hoofd moet zien. Jeugdwerk blijft het hart van het kerkenwerk. Met de jaarlijkse inspiratieavond in samenwerking met Rootz hoop de classis hier weer aan bij te dragen. Eerder stuurden we als datum 7 mei rond, maar veel scholen hebben dan vakantie. De avond staat nu gepland voor donderdag 28 mei. We beginnen om 18.30 uur met een maaltijd en vervolgens zijn er twee workshoprondes. Over het thema (‘Op verhaal komen’) lees je in een volgende nieuwsbrief meer.

### Geestelijk verzorgers

Hoe belangrijk de eigen geloofsgemeenschap ook is, we mogen niet vergeten dat onze roeping juist daarbuiten gelegen is. Zo zijn er geestelijk verzorgers die met een ‘zending’ vanuit de kerk aan het werk zijn in de gezondheidszorg, bij defensie, in de gevangenis etc. Het zijn gewone predikanten, maar wel met een bijzondere opdracht. Ze zijn onze oren en ogen. Daarom onderhouden we graag het contact, straks op 20 mei weer in Stiens. Als u nog geestelijk verzorgers weet die we niet hebben uitgenodigd, dan horen we dat graag.

### Luisterronde

In het kader van ‘samen’ vind ik het ontroerend dat onze synode, na de ophef over nieuwe regelingen, op haar schreden is teruggekomen en door het hele land zowel een luisterronde als een kerkbreed gesprek is gestart. In de luisterronde gaat het vooral over de heffingen, een thema dat in de eerste plaats voor kerkrentmeesters interessant zal zijn. Voor Fryslân is de bijeenkomst op dinsdagavond 21 april in de Kurioskerk, Julianalaan 38 Leeuwarden. De luisterronde

wordt georganiseerd samen met de VKB, en daar kunt u zich ook aanmelden.

### Kerkbreed gesprek

Het kerkbreed gesprek gaat over financiën en solidariteit, met o.a. onze nieuwe synodescriba Kees van Ekris. Uitgenodigd zijn niet alleen ambts-dragers, maar alle geïnteresseerde gemeente-leden. Voor het Noorden is de datum zaterdag 9 mei, van 9.30 tot 14.30 uur in de Oase, Ringweg 3 Drachten. U kunt zich hiervoor aanmelden via [protestantsekerk.nl/evenementen/kerkbreed-gesprek](http://protestantsekerk.nl/evenementen/kerkbreed-gesprek).

### Studiedag ‘Tussen macht en gezag’

In februari was het te glad, daarom krijgt onze studiedag voor predikanten, kerkelijk werkers en andere theologisch geïnteresseerden een nieuwe kans op woensdag 3 juni. Journalist en ethicus Dick Schinkelshoek zal er spreken over ‘Vroom en fout – Wat kan de kerk van vandaag leren van een theoloog die meebewoog met het nazisme’. Oudtestamenticus Marjo Korpel neemt ons mee naar ‘Gezag en leiderschap’ in de Bijbel. En Systematisch theoloog Kees van der Kooi geeft een inleiding over ‘Macht en gezag’. We nemen er alle tijd voor: om tien uur ’s morgens is de ontvangst en om half vijf middags begint de nazit met een hapje en een drankje. Wie zich nog niet heeft aangemeld, kan van mij de link krijgen om dat alsnog te doen.

*Met hartelijke groet,  
ds. Riemer Praamsma, uw classispredikant  
(06-58013225 | [r.praamsma@protestantsekerk.nl](mailto:r.praamsma@protestantsekerk.nl))*

*PS: Mededelingen voor het volgend nummer (29 april) graag inleveren vóór 15 april.*

## TERUGBLIK ACTIVITEITEN

### Zaterdagmiddaggezelligheid 17 januari 2026

Zaterdagmiddag 17 januari kwamen we met 24 mensen samen in ‘t Spantsje in Tjerkgaast. Deze keer in de grote zaal, waar Oud-Hollandse spellen klaar stonden. Deze spellen worden gemaakt en uit gegeven door een mevrouw die hiervoor een donatie vraagt voor *Stichting Stamppotje*. Deze Stichting verzorgt dagelijks warme maaltijden voor kinderen in Sri Lanka.

Bij binnenkomst werden we getraakteerd op koffie en thee en volgde uitleg over het programma van deze middag. De groepen werden ingedeeld, waarmee iedere groep aan een spel kon beginnen. Er ontstond een heuse competitie, de punten werden geteld en bijgehouden op een scoreblok. Ieder werd aangemoedigd, wanneer het lastig was het balletje te laten rollen waar het uiteindelijk terecht moest komen. Er werd gelachen en gejuicht, alom gezelligheid. De pauze was goed voor een drankje en een hapje, waarbij de tussenscores vast werden uitgewisseld.

Uiteindelijk was het Tjitte Bijl die de prijs (doosje chocola) mee naar huis kon nemen, o.a. wist hij met vaste hand 100 punten te scoren met de spiraal, dat was een klapper, de meesten kwamen niet verder dan de 25.



De vrijwilligers van ‘t Spantsje hadden ook deze middag weer voor een heerlijke kop soep en een broodje gezorgd, waarmee we deze geslaagde middag afsloten. Bij de uitgang kon ieder een vrijwillige bijdrage geven voor Stichting Stamppotje, wat het mooie bedrag van €142,00 heeft opgeleverd. Namens Stamppotje mag ik jullie allemaal bedanken voor deze mooie opbrengst.

*Jikke de Jong*

## Kind op schoot

Zondag 8 februari was er weer een Kind op Schoot dienst in Idskenhuisen. Er kwamen 11 kinderen met hun ouders en grootouders.



We zaten in een mooie grote kring met elkaar en het thema was 'het verloren schaap'. Aan de hand van liedjes en attributen deden de kinderen enthousiast mee. Ilse was de herder en er was een stalletje met schapen. Maar.... wat was dat?! Er miste een schaapje!! Waar was het gebleven? Alle kinderen gingen zoeken. Het verloren schaapje werd gelukkig snel gevonden! We waren zo blij dat we slingers ophingen en ballonnen uitdeelden. Het was feest!



Na afloop was er limonade en koffie en thee met wat lekkers en konden de kinderen nog even samen spelen.

*Ilse en Gerda*

## Gespreksbijeenkomsten 24 en 25 februari

'Laat je verrassen door het werk van God's Geest', het landelijke thema van de PKN, waardoor wij ons laten inspireren in deze twee bijeenkomsten.

Greta leest met ons enkele delen uit 1 Korintiërs 12 en 13 en Romeinen 12. Hier lezen we teksten over de gaven van de Geest o.a.; wijsheid, kennis, geloof, genezing en profetie. In Galaten 5 lezen we de tekst over de vruchten van de Geest, liefde, blijdschap, vrede, geduld, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, vriendelijkheid, geloof en goedheid. We bespreken wat het onderscheid is tussen de gaven en de vruchten. Hoe herkennen we dat voor ons zelf, wat zijn onze ervaringen en wat is het doel van de gaven? Er volgt een levendig gesprek aan de tafels, met elkaar bespreken we de uitkomsten. Mooie persoonlijke ervaringen en gedachten worden uitgewisseld. Het is daarna tijd voor een tweede kopje koffie/thee met een koekje en chocolaatje. Na de korte onderbreking kijken we naar een filmpje waarin we mensen, zo van de straat geplukt, zien en horen die midden in de stad op een stoel plaats nemen en vertellen, hoe zij door de Geest zijn verrast en wat de Geest voor hen betekent. Er volgen uiteenlopende reacties.



We 'blijven' even in de stad door een stoel neer te zetten en te vragen aan de aanwezigen, wie op de stoel wil plaats nemen. Dat is nog niet zo gemakkelijk gedaan, er is één die durft, de anderen reageren graag vanaf de eigen stoel.

Tot slot schrijven we op groene post-its welke gaven we nu al zien in onze gemeente, op gele post-its schrijven we wat nog moet groeien. We hangen de getekende boom vol met gekleurde briefjes, het lijkt wel een bode van het nieuwe voorjaar, een nieuw begin. We zien groen door o.a. betrokkenheid en aandacht voor elkaar, we ervaren mooie erediensten, optrekken met de gemeente van Langweer, koffiedrinken na de dienst en mooie muziek. We zien geel door o.a. behoefte aan ambtsdragers en de plek voor de jongere generaties in onze gemeente.

Greta sluit deze bijeenkomst af met het gedicht: 'Wees welkom Geest van God'

*Greta van der Meer en Jikke de Jong*



### Boekbespreking 'Durf moedig te zijn'

Misschien herinnert u zich nog wel de kerkdienst na de inauguratie van Donald Trump als president van de Verenigde Staten in 2024. Daarin ging bisschop Mariann Budde voor. Op zeer bescheiden wijze, en beslist niet aanvallend, vroeg ze de president om barmhartig te zijn voor bepaalde bevolkingsgroepen waar hij in het verleden niet of nauwelijks aandacht aan wilde besteden. Het was een moedige daad van haar om de nieuwe president zo kritisch toe te spreken. (Hij kon het ook echt niet waarderen).

In de loop van dat jaar schreef ze een boek over 'moedig zijn', in je persoonlijke leven maar ook in de samenleving. Mensen zijn vraagt soms om moedige daden van onze kant.

In het boek is ook ruimte voor teleurstellingen die een moedig mens moet verduren. Niet alles wat je aanpakt lukt immers. Ook besteedt ze aandacht aan de vraag wat goed leiderschap

is en hoe we veranderingsprocessen moeten aangaan en begeleiden. Al met al een boek om over door te praten.

Met ongeveer acht personen uit onze dorpen en uit onze kerken en de RK-parochie hadden we vier middagen een mooi gesprek over dit boek en andere zaken die ons bezighielden.

Het was heel prettig om zulke mooie gesprekken te hebben met elkaar.

### Gezamenlijke vergadering met protestantse gemeente Langweer

Op dinsdagavond 17 februari hebben we een gezamenlijke vergadering gehad met de kerkenraad van de protestantse gemeente Langweer. Een informatieve vergadering.

We spraken over de cyclus van kerkdiensten in de winterperiode. PG Langweer stelde voor om in de wintermaanden (vanaf de startzondag tot aan de eerste zondag van mei) gezamenlijke kerkdiensten te organiseren. Dit betekent dat we één zondag naar Langweer gaan en twee zondagen een kerkdienst organiseren in een kerkgebouw van onze gemeente. Een mooi voorstel om alle ambtsdragers, organisatoren en kosters te ontlasten. Na gesprek hierover is onze kerkenraad akkoord gegaan met dit voorstel, maar wel met een wijziging in de termijn. We houden de diensten in deze drie-weekse cyclus tot de Stille Week. De laatste weken tot aan mei heeft iedere gemeente dan weer eigen diensten. Hiervan zal één kerkdienst gezamenlijk worden gevierd. Verder informatie uit deze vergadering zal besproken worden op een gemeentemorgen. De kerkenraad zal kijken naar de eerstvolgende mogelijkheid om de gemeente in te lichten.

## VOORUITBLIK ACTIVITEITEN



### Lezing in Lemmer: Wie was Dietrich Bonhoeffer?

Dietrich Bonhoeffer is waarschijnlijk de meeste bekende theoloog van de 20e eeuw. Overal inspireerde hij mensen door de manier waarop hij tegenstellingen overbrugde en de eenheid en heelheid van het leven voor Gods aangezicht liet zien. Hij ging de uitdagingen waarvoor hij kwam te staan niet uit de weg.

Door zijn vele internationale contacten speelde hij een belangrijke rol in de internationale oecumene. Daarnaast was hij één van de vooraanstaande figuren van de Bekennende Kirche, een beweging binnen de kerk in Duitsland die zich kritisch opstelde tegenover de nazi's. Dietrich Bonhoeffer werd benoemd tot directeur van een predikantenseminarie en het bijbehorende broederhuis. Zijn leven en werk stonden continu in verhouding tot Hitlers nationaal socialisme. Via familiebanden raakte hij betrokken bij het verzet.

Hij raakte betrokken bij de bekende aanslag op Hitler op 20 juli 1944. Wanneer deze betrokkenheid bekend wordt, wordt hij enkele dagen voor het einde van de Tweede Wereldoorlog op 9 april 1945 op persoonlijk bevel van de Führer geëxecuteerd.

*Van harte welkom bij deze inspirerende en boeiende lezing !! (opgave niet nodig)*

**spreeker:** Prof. dr. Gerard den Hertog  
**datum en tijd:** woensdag 22 april 2026 - 19.30 uur  
**plaats:** gebouw 'Ús Haven' - Lijnbaan 7 - Lemmer

## Nu ook een midweek voor jongeren op klooster Westerhûs

Een paar keer per jaar organiseert Nijkleaster op klooster Westerhûs 'Op adem komen', een weekend speciaal voor jongeren van 18 - 30 jaar. Op hun verzoek is er dit jaar voor het eerst ook een midweek.

Rust en ruimte voor jezelf. Verdieping en uitwisseling met elkaar. Dat is wat Nijkleaster je wil bieden in deze tijd waarin we meestal 'aan' staan. Klooster Westerhûs is een modern, open klooster. Er leven en werken een aantal kloosterlingen. Met de hulp van 'kloosterlingen buiten de poort' en vrijwilligers zorgen zij ervoor dat alles goed loopt. Het klooster ligt op een prachtige locatie op het Friese platteland, vlak onder Leeuwarden, een oase van rust en ruimte. Je bent welkom, of je nu gelovig bent of niet.

Tijdens je verblijf leef je mee in het ritme van het klooster: de ochtend begint met lichamelijk ontwaken en stiltemeditatie. We nemen deel aan drie korte vieringen in de kapel en helpen bij het kloosterwerk: klussen in de keuken, de huishouding of in de tuin. We trekken als groep met elkaar op maar er is tijdens de dag ook genoeg ruimte voor jezelf.

Dit is wat deelnemers zeggen:

*'Tijdens het weekend heb ik kunnen ervaren dat het oké is om*

*stil te zijn, rust te nemen en voor jezelf te kiezen. Door te vertragen kwam ik meer uit de overlevingsstand en kon ik weer dichterbij mezelf en mijn gevoel komen. Dat was precies wat ik op dat moment nodig had.'*

*'Ik ben blij dat er plekken als deze bestaan. Het geeft me hoop. In een wereld die steeds meer lijkt te draaien om haast, presteren en individualisme, is het fijn om te ervaren dat er nog mensen zijn die met aandacht leven en die oprecht begaan zijn met elkaar, de natuur en de wereld. Dat raakt me en doet me goed.'*

Wil je ook op adem komen bij Nijkleaster? Wees welkom! Of ken je een jongere die misschien belangstelling heeft? Geef het door!

maandagmiddag 22 juni - vrijdagochtend 26 juni 2026  
vrijdagmiddag 2 oktober - zondagmiddag 4 oktober 2026

[www.nijkleaster.frl/jongeren-weekend/](http://www.nijkleaster.frl/jongeren-weekend/)



## VANUIT IJSSELMUIDEN

### Met de tijd meegaan?

In de kerk gebruiken we nog wel eens ouderwetse taal. God spreken we dikwijls aan met 'Gij' in plaats van 'U'. We hebben het over de 'Knecht des Heren' (of: Heeren) in plaats van 'Dienaar van de Heer'.

Ik maak me ook regelmatig schuldig aan deze *tale Kanaäns*, maar probeer het wel zoveel mogelijk te vermijden. Want ja, je wilt in de kerk wel een beetje meegaan met de tijd. En toch lukt het me niet altijd. Ik wil wel, maar ik blokkeer in sommige gevallen. Bepaalde woorden kun je niet omzetten in huis-tuin-en-keukentaal, omdat het dan potsierlijk lijkt.

Zo heb ik het nog steeds over *liederen*. We zingen *liederen* in de kerk. Geen liedjes. Toch?!? Liedjes zing je in het theater en op school. Of thuis, als je meezingt met de radio. Maar waar we serieus bezig zijn met een mooie melodie en de woorden van de tekst op ons in laten werken en die soms levenslang met ons meedragen, daar zing je *liederen*.

Wie een goed alternatief heeft, die mag zich melden, maar voorlopig blijft deze dominee *liederen* aankondigen. Niet uit onwil om hedendaagse woorden te gebruiken, maar uit onmacht om een goede vervanger te vinden. Het is maar dat je het even weet.

*Ds. Gerda Keijzer*





**Edwin  
Stichting**

### 29 maart – Edwinstichting

De Edwinstichting werd opgericht door de ouders en vrienden van Edwin, een jongen met een ongeneeslijke spierziekte. De stichting beheert een aangepaste vakantiewoning in Langweer die geschikt is voor 8 personen en alle faciliteiten biedt voor twee personen met een lichamelijke beperking. Het huis bestaat sinds 1993. In de loop der jaren zijn er diverse aanpassingen gedaan om aan de eisen van deze tijd te voldoen. Ook beschikt de Edwinstichting over een eigen boot: De Vrouwe Johanna, een rolstoeltoegankelijke open vlet waarmee mooie tochtjes kunnen worden gemaakt. Uw bijdrage om deze stichting draaiende te houden is van harte welkom.

### 2 april – Leger des Heils Buurthuiskamer



In de Buurthuiskamer van het Leger des Heils in Joure kunnen mensen elkaar ontmoeten en samen optrekken. Het is een plek waar je thuiskomt en waar iedereen welkom is voor een kop koffie, thee, een goed gesprek, het lezen van de krant, een spelletje doen enz. Er wordt ook tweedehandskleding verkocht voor kleine prijzen. In deze huiskamer wordt de missie van het Legers des Heils in de praktijk gebracht: doen wat we geloven!

### 5 april - Kerk in actie: werelddiaconaat Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst in India



Dalits staan onderaan de maatschappelijke ladder in India. Veel Dalida-kinderen komen op school niet mee omdat ze

met de nek worden aangekeken. Of ze stoppen door armoede vroegtijdig met school om te werken. De organisatie Cards helpt kinderen via 'balabata's': buitenschoolse activiteiten waar kinderen via huiswerkbegeleiding meer zelfvertrouwen krijgen, waardoor schoolprestaties verbeteren. Ook praat de organisatie met ouders over het belang van onderwijs en ondersteunt hen om meer inkomen te verdienen, zodat kinderen niet hoeven te werken

STICHTING  
**INLIA**

### 12 april – INLIA

INLIA staat voor *Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers*. De stichting ondersteunt sinds 1988 geloofsgemeenschappen die zich inzetten voor vluchtelingen en asielzoekers in nood. Vanuit Groningen biedt INLIA juridische, maatschappelijke en medische hulp aan mensen die tussen wal en schip vallen – vaak zonder verblijfsstatus, maar ook zonder mogelijkheid om terug te keren. INLIA helpt kerken en gemeenten om praktische hulp te organiseren, zoals opvang en begeleiding. Daarnaast adviseert de stichting overheden en voert een actieve lobby voor een rechtvaardige en menswaardige behandeling van asielzoekers.

STICHTING  
**droomdag**

### 26 april - St Droomdag

De Stichting Droomdag is er voor gezinnen met kinderen onder de 16 jaar waarvan een ouder oncologisch en/of levensbedreigend ziek is. Op deze droomdag wil de stichting een blijvende herinnering van onschatbare waarde creëren. Een dag vol verrassingen, volledig gericht op de wensen en dromen van het gezin. Een dag waarop kindereengewoon weer kind kunnen zijn en het gezin even alle zorgen opzij kan zetten.

### 3 mei - Kerk in actie: noodhulp Myanmar



Sinds het leger in 2021 de macht overnam, neemt het geweld in Myanmar schrikbarend

toe. Al meer dan 2,5 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. In Thailand, net over de grens, biedt de Mae Sot-kliniek hulp aan vluchtelingen die berooid, getraumatiseerd en gewond de grens bereiken. Vanuit de kliniek en via mobiele klinieken in de hele grensstreek krijgen mensen onder meer medische zorg en fysiotherapie, hulp bij bevalling en gezondheidsvoorlichting om ziektes als malaria tegen te gaan.

### 10 mei - Artsen zonder Grenzen



Artsen zonder Grenzen biedt wereldwijd medische hulp aan mensen in crisissituaties: bij oorlog, natuurrampen, epidemieën en extreme armoede. De organisatie werkt onafhankelijk en neutraal, en helpt waar anderen niet kunnen of durven te gaan. Artsen zonder Grenzen stuurt artsen, verpleegkundigen en ander medisch personeel naar plekken waar de nood het hoogst is. Hun werk redt levens en geeft hoop aan mensen in uitzichtloze situaties.

### 17 mei - Kerk in actie: missionair werk Meer vrouwelijke predikanten in het ambt in Kenia

Voor Keniaanse vrouwen is het moeilijk om theologie te studeren. Vanwege traditionele rolpatronen worden vrouwen vaak tegengewerkt. Kerk in Actie financiert een studiefonds waardoor elk jaar 34 vrouwen een studiebeurs ontvangen. Mede dankzij dit fonds zijn er steeds meer Keniaanse vrouwen met een universitaire theologische opleiding. In sommige kerkgenootschappen mogen vrouwen inmiddels als

predikant werken. Dit helpt om de positie van vrouwen in Kenia te verbeteren.



### 24 mei - Kerk in actie: zending - gaarkeukens met hulp van jongeren in Cuba

In Cuba is er een tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken leven eenzaam in schrijnende omstandigheden. Zo woont de 83-jarige Roberto in een kamertje van 2 bij 2 meter zonder sanitair en moet de 68-jarige Rosa rondkomen van een pensioen van 4 euro per maand. Cubaanse kerken bieden pastorale en diaconale hulp, zoals een gaarkeuken. Jongeren brengen de meest kwetsbaren een voedzame maaltijd en bieden gezelschap.



In Cuba is tekort aan alles. Jongeren en goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. Ouderen blijven eenzaam achter. Kerkelijke organisaties zetten gaarkeukens op. Ook samen helpen met het voorbereiden van eten. Zo ontstaan waardevolle contacten.

Restenit waar je gift!

## VERJAARDAGEN

### Verjaardagen 80+ PG Op 'e Noed

03-04-2026 Mevr. J. van der Meer-Nicolai  
Heide 1, 8521 DE SINT NICOLAASGA  
04-04-2026 Mevr. A. de Vries-Postma  
It Sein 14 a, 8521 DN SINT NICOLAASGA  
08-04-2026 Dhr. H. Langeraad  
Vegilinstraat 9, 8521 KT SINT NICOLAASGA  
12-04-2026 Mevr. T.R. Haven-Feenstra  
De Oergong 35, 8521 GA SINT NICOLAASGA  
12-04-2026 Mevr. M. Bokma-de Jong  
Groenendal 10, 8521 LK SINT NICOLAASGA  
17-04-2026 Mevr. J. Wijnja-Drijfhout  
Huisterheide 32, 8521 ND SINT NICOLAASGA  
18-04-2026 Mevr. A. Hornstra-Postma  
Stationsstraat 1 K23, 8521 JT SINT NICOLAASGA  
19-4-2026 Dhr. J. Zwaga

De Oergong 9, 8521 GA SINT NICOLAASGA  
23-04-2026 Mevr. E. Lijklema-Oosterhout  
Sietze Hepkemalaan 20,  
8521 DH SINT NICOLAASGA  
30-04-2026 Dhr. G.B. van den Berg  
Vegilinstraat 16, 8521KV SINT NICOLAASGA  
03-05-2026 Mevr. K. Hoeksma-de Boer  
Uranusstraat 1, 8521 LZ SINT NICOLAASGA  
04-05-2026 Mevr. B. Dokkuma  
It Sein 2, 8521 DN SINT NICOLAASGA  
5-5-2026 Dhr. J.T. de Vries  
Troelstraweg 1, 8523 DK IDSKENHUIZEN  
06-05-2026 Dhr. H.W. Egbers  
De Rijl 77, 8521 NK SINT NICOLAASGA  
09-05-2026 Mevr. R. Mink-van der Sluis  
De Twiich 8, 8521 PE SINT NICOLAASGA

- 10-05-2026 Mevr. J. Bijl-Beuckens  
De Trochreed 3, 8522 MH TJERKGAAST
- 11-05-2026 Dhr. L.P. Versnel  
Scharleijen 4, 8521 NM SINT NICOLAASGA
- 13-05-2026 Dhr. H.P. Kalteren  
Sietze Hepkemalaan 16,  
8521 DH SINT NICOLAASGA
- 17-05-2026 Mevr. E.W. Weitz-Schroder  
Tsjerkewei 8, 8523 NA IDSKENHUIZEN
- 20-05-2026 Mevr. G.C.M. van Giffen-Notkamp  
Sietze Hepkemalaan 20,  
8521 DH SINT NICOLAASGA
- 22-05-2026 Mevr. V. Bennen-Bernaards  
Sietze Hepkemalaan 20,  
8521 DH SINT NICOLAASGA
- 24-05-2026 Mevr. F.E. Borkent-Schootstra  
Sietze Hepkemalaan 24,  
8521 DH SINT NICOLAASGA

### Verjaardagen 80 + PG Langweer

- 06-04-2026 Dhr. S. de Boer  
Prof. Titus Brandsmaweg 44, 8501 GC Joure
- 15-04-2026 Dhr. M. Oenema  
Legemarstersingel 3, 8525 GA Langweer
- 26-05-2026 Dhr. S. Seinen  
Appelhof 19l, 8525 GJ Langweer

Voor de jarigen het volgende gebed.



## IN MEMORIAM



### Japke de Boer

Exmorra, 23 januari 1946 - Joure, 16 januari 2026

Echtgenoot van Sjirk de Boer

Op 16 januari overleed Japke de Boer. Zomaar opeens viel ze achterover. Het was een dood die plotseling was zoals ze die ook wenste. Ze was er klaar voor. Ze had al veel eerder haar wensen kenbaar gemaakt, voor het geval ze zou komen te overlijden, al had ze nog wel graag haar 80<sup>e</sup> verjaardag willen vieren.

Vieren was erg belangrijk voor haar en de laatste jaren, waarin ze weer goed op schik was, genoot ze daar weer volop van. Ik kende haar al vanaf de tijd dat ik nog in Bloemkamp werkte, waar ze een dag in de week was en ik haar altijd aantrof aan de tafel in de centrale hal waar ze opgeruimd zat te lezen.

Japke werd geboren in Exmorra in een groot gezin. Ze was erg handig en had ook wel timmerman of zoiets willen worden. Maar voor meisjes in die tijd stond het traject wel zo'n beetje vast en dus voor haar ook. In Nijland, waar ze wel eens op visite kwam, leerde ze Sjirk kennen. Ze trouwden en gingen wonen in Langweer op het Lyts Dykje. Daar werden Hedwig, Willem en Reinoud geboren. Japke wist van aanpakken en werkte in de Horeca. Ook op bestuurlijk terrein blies ze haar partijtje mee. Ze had een duidelijke mening over wat er gebeuren moest en was actief in school en kerk. Toen de kinderen het huis uit waren en het werk was gedaan, zijn Sjirk en Japke veel gaan reizen, onder meer naar Amerika, Canada, Vietnam en Indonesië. Ze genoten ervan en vertelden er vaak over.

Toen ging het gaandeweg niet meer met Japke en Sjirk leek er onder door te gaan. Haar gedrag veranderde en ze had hulp nodig. Lange tijd was onduidelijk wat er met haar aan de hand was. Gaandeweg vond ze haar plekje in het Theresiahuis waar Sjirk vlakbij kwam te wonen. Ze hervond de rust en begon te schilderen in haar appartement dat ze 'Atelier de Vlinder' had gedoopt. Sjirk was elke dag bij haar. Ze schafte een scootmobiel aan zodat ze er ook zelfstandig op uit kon trekken. Op 16 januari overleed ze. *It is goed sa* liet ze op de rouwkaart zetten. Op de omslag stond een afbeelding van een schilderij van haar. Op woensdag 21 januari namen we afscheid van haar in het crematorium in Heerenveen. Verder lijden is haar bespaard gebleven. We vertrouwen haar toe in de handen van onze God. Sjirk moet alleen verder, omringd door zijn kinderen en mensen die naar hem omzien. We wensen hem daarvoor alle kracht toe.

Aart Veldhuizen

## Hinke de Lang-Faber

\* 20 augustus 1940 - † 16 januari 2026

Hinke Faber werd geboren in het eerste jaar van de oorlog, in Sexbierum. Haar vader was postkantoorhouder. Heit en mem hadden een gezin met tien kinderen, waarvan Hinke de op één na jongste was. Een groot gezin brengt veel werk met zich mee, ook voor de kinderen. Dit werd nog versterkt doordat moeder veel hulp nodig had. Na haar schooltijd ging Hinke werken. Ze ontmoette Johannes de Lang en ze trouwden in 1963. Johannes was kaasmaker en dat bracht hen naar Sint Nicolaasga. Meer dan 50 jaar woonden ze in de Vegilinstraat. Hinke en Johannes kregen vijf kinderen, Sijbren, Geertje, Hiltje, Frans en Hinke. Hinke was gastvrij en haar huis was een zoete inval. Koffie, thee, een maaltijd, een gesprek, Hinke deelde er graag van uit. Ze was een echt mensenmens. Ze hielp anderen graag en veel. Bovendien verstuurde ze talloze kaarten naar mensen.



Net als Johannes hield ook Hinke van de natuur, van planten en dieren. Toen Hinke en Johannes naar Wilhelminaoord verhuisden ging Shadow, trouwe viervoeter van Hinke, mee. In 2020 stierf Johannes. Hinke had een goede plek om te wonen, maar had de verzorging in Wilhelminaoord ook nodig: haar gezondheid ging achteruit. Door een herseninfarct werden lezen en spreken moeilijk voor haar. Meerdere kwalen dienden zich aan en uiteindelijk konden de artsen niets meer voor haar doen. Eind 2025 kwam Hinke uit het ziekenhuis terug en wist ze dat ze zou gaan sterven. In die laatste weken sprak ze dikwijls over haar grote dankbaarheid voor wat het leven haar gegeven had; voor haar kinderen en kleinkinderen, de warme aandacht van de mensen om haar heen en de verzorging die zij kreeg in Wilhelminaoord. Maar bovenal was ze dankbaar voor haar Heer en Heiland in wiens hand zij zich veilig en geborgen voelde.

Op 22 januari kwam een grote groep mensen samen in de kerk van Sint Nyk om God te danken voor het leven van Hinke. Haar liefde, zorg en vriendschap hebben ons goed gedaan.

ds. Gerda Keijzer



## Sint de Jong

14 januari 1953 - 27 januari 2026

Sint de Jong groeide op samen met zijn broer en zussen op de boerderij van zijn ouders aan de Langwarderdyk. Na de lagere school ging hij naar de landbouwschool. Een vervolgstudie zat er niet in, zijn vader had hem nodig op de boerderij, daarmee kreeg Sint op 16 jarige leeftijd voor een groot deel de verantwoordelijkheid voor het bedrijf. Hij was boer in hart en nieren, maar genoot ook van de tijd met vrienden en vriendinnen. En zo groeide een vriendschap met Aukje uit tot een liefdesrelatie.

Ze beleefden een mooie verkeringstijd, gingen samen op vakantie en ontdekten elkaar en de wereld. Zij trouwden in 1976, bijna 50 jaar geleden, samen kregen zij vier kinderen, drie dochters en één zoon. Voor hun beiden was het hard werken op de boerderij. De kinderen groeiden op tussen het vee, de ene had wat meer boerenbloed dan de ander, maar zij genoten allen van de ruimte en de vrijheid. Sint leerde de kinderen spelenderwijs het leven en werken op de boerderij, ze kregen de ruimte te leren. En toen de kinderen ouder werden, was het een plek waar tussen de dieren een goed gesprek mogelijk was.

Sint was niet alleen boer, hij was een fanatieke sporter; schaatsen was zijn passie en zodra er ijs lag, liet hij alles achter zich en vertrouwde het werk op de boerderij aan Aukje toe. Hij bond de kinderen de schaatsen onder en zo werd de sport een gedeelde passie. Sint verdiende elfstedentochtkruisjes met schaatsen, fietsen en wandelen, dit is enkel bestemd voor de doorzetters en de volhouders en dat was hij. Samen met zijn dochter pakte hij de fiets, wanneer het werk dat toeliet en het nodig was tijd in elkaar te investeren. Dat bracht mooie herinneringen met zich mee.

Naast al het werk en sport nam hij een plek in in de kerkenraad, daarmee nam hij zijn verantwoordelijkheid voor het werk in de kerkelijke gemeente. Sint en Aukje bleven trouw aan de kerk van Langweer ook na hun verhuizing naar Idskenhuizen. Sint en Aukje hebben niet geheel vrijwillig gekozen afstand te nemen van het boerenbedrijf, door zijn ziekte kon Sint de boerderij niet meer runnen. In de tijd die ze nog hadden bleven ze samen dingen ondernemen tot dat de zorg voor Sint thuis niet meer ging. Sint woonde de laatste jaren in ús Hiem te Sint Nicolaasga, waar hij liefdevol werd verzorgd. Hij genoot van het dagelijks bezoek van Aukje, het bezoek van de kinderen en kleinkinderen en van zijn familie en vrienden. Iedere dag ging hij naar buiten voor een wandeling of een ritje op de duofiets.

Kort na zijn verjaardag ging, na een val, zijn gezondheid snel achteruit. Op 27 januari j.l. is hij gestorven, voor zijn naasten nog onverwacht en onwonderlijk dat het leven zonder Sint hier verder gaat. In een volle kerk van Langweer deelden we in de afscheidsdienst de herinneringen aan Sint, een lieve man, heit, pake, broer en vriend.

We luisterden naar de woorden van hun trouwtekst:

*“Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.”*

Wij wensen dat deze woorden Aukje, de kinderen en kleinkinderen zullen troosten in hun dagen van verdriet en gemis.

Jikke de Jong



# PG Langweer

## Vanaf de Legebuorren

De 'dominee' liet het weer eens afweten. Wekenlang was ik geveld door gordelroos met zenuwpijnen en vermoeidheid als toetje. De hematoloog gaf aan dat die vermoeidheid drie tot zes maanden aan kan houden en dat zou balen zijn. Maar gelukkig zei ze bij de driemaandelijke controlebeurt in het UMCG ook dat mijn bloedwaarden prima zijn en mijn beenmerg helemaal schoon is. Er is geen spoor meer van de leukemie te vinden en dat is natuurlijk geweldig!

Vanaf eind januari tot eind februari zat ik vooral thuis, hoewel ons thuis wegens een verbouwing op Legebuorren 67 in februari tijdelijk het fraaie appartement op de Haven van Hans en Nynke Potyk was. Afgezien van wat schilderwerk dat nog gebeuren moet is ons huis een nog mooier paleisje geworden waar we ontzettend van genieten. Ondertussen las ik veel om de dagen door te komen. Opnieuw wil ik Gerda Keijzer bedanken die weer bijsprong en een aantal mensen in ons dorp bezocht tijdens mijn ziekte. Vanaf 2 maart heb ik mijn werk weer wat opgepakt en een aantal bezoeken gedaan. Nu ik dit op 17 maart schrijf, merk ik dat mijn vermoeidheid wat minder begint te worden en mijn conditie wat toeneemt.

Omdat ik eerst erg verkouden was en de gordelroos die ik daarna kreeg erg besmettelijk is en gevaarlijk voor zuigelingen, had ik onze kleinzoon Floris twee maanden niet gezien. Maar inmiddels hebben we die schade ingehaald. Bijzonder was ook de verhuizing van onze dochter Annemarie met haar vriend Anne naar Joure. Het is mooi om te zien hoe onze kinderen zich steeds verder settelen.

Selma en ik zijn elders op vakantie van 1 tot 8 mei. André en Nienke vieren die week met onze kleinzoon Floris vakantie in ons huis.

### Boekentip

Vorige keer gaf ik hier als boekentip de boeken van collega Frans Willem Verbaas die zich op het snijvlak van literatuur en geloof begeven. Vandaag een boek van een heel andere orde. De journalist Maurits Chabot reisde in de afgelopen jaren vele malen naar het front in Oekraïne. Hij raakt onder de indruk van het verzet van de Oekraïners dat hen diep in de vezels zit maar hij raakt helaas ook onder de indruk van de ongelofelijke gruwelijkheden die de Russen daar uitrichten. Als je het aankan en een indringend ooggetuigenverslag wilt lezen, raad ik je zijn boek absoluut aan: Maurits Chabot, *Dan zien we dezelfde sterren – op reis naar het verzet van Oekraïne*. Ik citeer uit de aanbeveling in het voorwoord: 'Hij sprak mensen die dagelijks hun leven riskeren in de loopgraven, belandde in een klooster waar vrouwen in het geheim camouflagenetten en militaire kleding weven en verbleef in een bunker bij de commando's die Koerks binnenvielen. Chabot kwam dichtbij, soms dichterbij dan hem lief was. Een confronterend boek over moed, macht en morele

grenzen in een oorlog die Europa voorgoed heeft veranderd.'

### Late muziektip

Deze tip is bijna te laat, want de data zijn alweer voorbij als dit kerkblad op de mat valt. Maar ik je aanraden om een keer naar de Mattheüspassion van Johann Seb. Bach te gaan als je dat nog nooit hebt gedaan. In de week voor Pasen wordt de passion nog op zondag 29 maart in de Hobbe van Baerttjerke uitgevoerd en op 31 maart en 1 april in de Martinikerk van Bolsward (waar ik een aantal jaren meezong), dus wie snel is kan daar misschien nog naar toe. Het sterven van Jezus wordt vers voor vers bezongen uit Mattheüs 26 en 27, omlijst door liederen en gezongen gedichten. Het is een hele zit als je zulke muziek niet gewend bent, maar elk jaar voert het Luthers Bachensemble het ook scenisch uit, waarbij de zangers het al zingend direct min of meer uitspelen, onder meer elk jaar in de Martinikerk in Sneek. Dit jaar was er ook nog eens een project waarin de Mattheüspassion in ingekorte vorm voor 'kinderen en andere volwassenen' werd uitgevoerd, met behulp van 'ome Willem' als verteller. Dus als het je dit jaar niet lukt: noteer het op je bucketlist voor volgend jaar!

### Overleden

In de afgelopen periode overleden Japke de Boer en Sint de Jong. De begrafenis van Sint de Jong moest ik helaas liggend vanuit mijn slaapkamer bijwonen. Jikke de Jong verzorgde de uitvaartdienst en schreef het In Memoriam dat elders in dit blad staat. Over Japke de Boer schreef ik het In Memoriam in dit blad. Sint is lang ziek geweest en kon al lang niet meer bij Aukje thuis wonen, maar nu is Aukje voorgoed achtergebleven. We wensen haar veel sterkte toe, net als Sjirk de Boer en allen die hen missen.

### Kerkdiensten

Ik ga altijd ontzettend graag in kerkdiensten voor. Door ziekte kon ik echter niet voorgaan in de kerkdienst van 15 februari. Van die 15 februari is spontaan een gezamenlijke dienst in Idskenhuisen gemaakt. In Doniahiem nam Anneke Adema voor mij een kerkdienst over, waarvoor dank! Er zijn daarnaast een paar kerkdiensten verschoven naar Idskenhuisen, omdat er een verbouwing van de kosterbank gekoppeld aan een vernieuwing van de technische installatie gaande was. Op zondag 22 maart was ik weer de voorganger zoals gepland.

### De drie dagen van Pasen

De kerkdiensten in de Stille Week vieren we gezamenlijk met Op 'e Noed, om te beginnen met de avondgebeden op 30, 31 maart en 1 april in het kerkje in Sint Nicolaasga. Daarna begint de kerkdienst van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Samen vormen die één kerkdienst die op Witte Donderdag begint en met Pasen eindigt. Daar zit de

oude gedachte achter dat zowel Goede Vrijdag als Pasen niet afzonderlijk verkrijgbaar zijn. Zeker, er is het lijden van Goede Vrijdag en in onze wereld, maar daar zit Pasen onlosmakelijk aan vast. En zeker, Jezus staat op uit de doden, maar Hij is ook de gekruisigde. Vandaar bestaat vanouds het gebruik om de kerkdiensten van Witte Donderdag tot en met Pasen als één dienst te beschouwen. Andere jaren maakte ik altijd één boekje voor die drie dagen, maar omdat de Goede Vrijdag-viering dit keer niet in Langweer is, zou dat een heel gezeul met de boekjes worden. Daarnaast heeft Op 'e Noed het gebruik om de dienst van de drie dagen van Pasen in de Paasnacht op Stille Zaterdag te beëindigen en doen we dat in Langweer altijd op Paasmorgen met het binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars, het stilstaan bij je doop en het aansteken van het licht voor iedereen.

De dienst begint op Witte Donderdag om half 8 met een gezamenlijke Avondmaalsdienst in de Dorpskerk, daarna gaan we uiteen om op Goede Vrijdag half acht weer bij elkaar te komen in het kerkje van Sint Nicolaasga. Daarna kunt u kiezen: om half acht op Stille Zaterdag 4 april in Tjerkgaast of op Zondagmorgen 5 april in de Dorpskerk Langweer. Nog mooier is natuurlijk om zowel op Stille Zaterdag als op Paasmorgen het vieren van Pasen mee te vieren. In elk geval is als altijd iedereen welkom!

### 50 dagen Pasen

Elk jaar duurt Pasen vijftig dagen tot en met de vijftigste Paasdag: Pinksteren. Pasen is niet goed in één dienst te beseffen. Het wonder van de opstanding is zo groot dat zelfs de discipelen de tijd nodig hadden om tot zich door te laten dringen wat er gebeurd was. Bovendien lijkt het er in de wereld maar zo weinig op dat de dood overwonnen is. Vijftig dagen mogen we daar aan 'wennen' en er gaandeweg ook wat in gaan geloven. Op 12 april is dat in een gezamenlijke dienst met Gerda Keijzer in Langweer, op 19 april ben ik en op 26 april is Jan van der Mark de voorganger in Langweer. Op 3 mei is Gerda Keijzer voorganger in de gezamenlijke dienst in Idskenhuizen en op 10 mei gaat de half-Langweerder Henk van Steinvooort voor in Langweer. Daarna neem ik weer twee aansluitende kerkdiensten voor mijn rekening: op 17 mei in de gezamenlijke dienst in Idskenhuizen en vieren we op Pinksteren 24 mei de vijftigste Paasdag.

### Hoe werkt een kerkorgel?

In de Dorpskerk van Langweer staat een bijzonder kerkorgel uit 1784. Daarbij hebben we in Wim Dijkstra ook nog eens een organist die van beroep orgelbouwer is. Orgels zijn de grootste machines die men in de zeventiende en achttiende eeuw kon bouwen. Vanaf elke toets kun je



meerdere pijpen bedienen via houtjes die in beweging komen naar de plek waar de juiste pijp op staat. Het is een wonder van mechanische techniek en er is veel over te vertellen. Dat gaat vooral Wim met mijn assistentie doen in de Dorpskerk op 8 april vanaf 19:30 uur. Via de beamer in de kerk (en ook boven bij het orgel zelf als je mobiel genoeg bent) krijg je een kijkje in het orgel. Wim neemt ook een kistorgel (een orgel waar alle pijpen in een mobiele kist staan) mee dat hij zelf heeft gebouwd en aan de hand van dat kistorgel kun je in het klein zien hoe een groot orgel werkt. We vragen of Mark Heerink beschikbaar is om het orgel ook te laten horen. Mark woont tegenover de Dorpskerk, is stadsorganist in Hoorn, studeert geregeld op 'ons' orgel en is een begenadigd beroepsmusicus.

Van harte aanbevolen en neem iedereen maar mee!



## VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING

### Verslag kerkenraadsvergadering 2 dec.2025

#### Afwezig m.k.:

kerkrentmeester Reinoud de Boer.

#### Opening:

Vervangend voorzitter Marten Klaas Brinksma opent de vergadering en heet allen welkom.

Ds. Aart Veldhuizen leest Jesaja 2: 1-5. Hij memoreert daar-

na de huidige roerige en spannende tijd. Moeten we ons steeds meer bewapenen? Voorbereiden op een oorlog? Moeten we nu ook de oorlog weer leren? Een moeilijk dilemma. **Notulen kerkenraadsvergadering 21 oktober 2025** worden goedgekeurd, n.a.v.:

\* In een kring te zitten voorin de kerk? Op de agenda gemeenteavond.

\* Bijna alle, tot nu toe, benaderde kandidaat-ambtsdragers

hebben negatief gereageerd. Wel zijn zij bereid om andere taken op zich te nemen.

### **Notulen gezamenlijke kerkenraadsvergadering met Op 'e Noed, 11 nov. 2025 in Idskenhuzen**

Alleen Aart en Geertje Minnee waren op deze vergadering aanwezig, de anderen waren jammer genoeg verhinderd.

- \* N.a.v.: De vrijwilligersmiddag wordt volgend jaar weer gezamenlijk georganiseerd. Akkoord!
- \* N.a.v. de gezamenlijke kerkenraadsvergadering wordt besloten, naast de samenwerking fusie met Op 'e Noed, ook samenwerking te zoeken met een derde gemeente. Dat kan zijn Joure of Lemmer. Deze intentie zal worden voorgelegd aan de leden op de gemeenteavond, 21 jan 2026.
- \* Er is een groot tekort aan voorgangers. Besloten wordt dat er vanaf de Startzondag, 20 sept. 2026 afwisselend 1 zondag in Langweer en 2 zondagen in Idskenhuzen dienst wordt gehouden. Dit zal op de gemeenteavond meegedeeld worden aan de leden.
- \* De uitnodiging gemeenteavond zal, voor de kerst, naar de gemeenteleden gestuurd worden.
- \* Besloten wordt dat overledenen genoemd zullen worden in de eerstvolgende kerkdienst, ook als deze in Idskenhuzen is. Het steentje zal dan in de eerstvolgende dienst in de kerk in Langweer neergelegd worden.

### **Mededelingen predikant:**

Droevige en blijde gebeurtenissen wisselden elkaar af in de afgelopen weken; Selma's moeder is overleden en kleinzoon Floris is geboren. En dit alles bracht de nodige drukte met zich mee.

### **Terugblik diensten:**

Gedachtdienst 24 november, er waren 18 overledenen om te gedenken, er was een volle kerk.

Besloten wordt om volgend jaar een werkgroepje te vormen om de dienst voor te bereiden.

Pieter Brinksma stopt met het sturen en rondbrengen van de uitnodigingen aan de nabestaanden. De scribe zal dit voortaan doen. Ook zal zij de namen, data en de nodige contactadressen noteren.

### **Vooruitblik diensten:**

14 dec. gezamenlijk dienst en viering Maaltijd van de Heer. Dit wordt een lopende viering. Ook zullen in deze dienst de schilderijen die op 9 dec. n.a.v. een bijbelvertelling gemaakt

zijn o.l.v. Helma van Tongeren getoond worden en eventueel toegelicht worden.

### **Diakenen:**

- \* Bloemist Suurmeijer die de bloemen leverde voor de kerk stopt daarmee. Bloemist Lydia Steneker uit St. Nyk zal voortaan de bloemen verzorgen.
- \* Wimke Kampen stopt met bloemen bestellen en kaartjes sturen aan de zieken in Langweer. Zij heeft dit vele jaren gedaan. Er wordt gezocht naar een opvolger.
- \* Voor alle 80-plussers en zieken is er dit jaar weer een kerstattentie met een Elisabethbode.
- \* 20 december kan men een kerstpakket naar de kerk brengen, bestemd voor de voedselbank. Ook is er een actie vanuit het dorp voor de mensen die het niet breed hebben, daarvoor worden 5 pakketten gedoneerd door de diaconie.

### **Kerkrentmeesters:**

- \* In de Hoekstien kan voortaan gepind worden.
- \* Er heeft een gesprek plaatsgevonden met Op 'e Noed n.a.v. gesprek met het VKB. Wat gaan we doen met onze kerkgebouwen? Welke stappen gaan we nemen er is ook contact geweest met St. Alde Fryske Tsjerken. Er worden meerdere sporen gevolgd.
- \* De administratie van de kerkrentmeesters wordt herzien.
- \* Er zijn nieuwe bankjes besteld voor de begraafplaatsen.
- \* Rooster koster wordt weer aangevuld met Henk Westra, hij wil nog wel een jaartje meedraaien.
- \* Volgende week vindt er een gesprek plaats met afgevaardigde van de Classis, dhr. Hellema.

### **Wat verder ter tafel kom/ Rondvraag:**

Vergadering gemeenteavond wordt vastgesteld op woensdag 21 januari, 19.30 uur. De gemeente wordt ingelicht over o.a. dat er nagedacht wordt over de toekomst Kerk Langweer.

- \* Geertje Brinksma deelt kaarten uit, n.a.v. het al één jaar durend kerkasiel in Kampen. Een oproep voor de Eerste Kamer in Den Haag: voor menselijkheid/ tegen strafbaarstelling.
- \* Voorstel om toch weer na te denken over een gezamenlijk app met Op 'e Noed nu we vaak diensten samen hebben.

### **Sluiting:**

Tineke Hilverda leest voor het pelgrimsgebed van Amanda Strijdom in het Fries.

## VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

### Mutaties

#### **Binnengekomen:**

Mevr. M. Blok vanuit Workum naar Appelhof 10 Langweer

#### **Overleden:**

Mevr. J. G. Offringa - Spandaw op 09-01-2026

Mevr. J. de Boer - Postma op 16-01-2026

Dhr. S. de Jong op 27-01-2026





# PG OP 'E NOED

## VERSLAGEN VAN KERKENRAADSVERGADERINGEN

### Verslag gemeentemorgen januari 2026

Op de gemeentemorgen van 25 januari is eerst een samenvatting gegeven over hetgeen in de eerdere gemeenteochtenden door de kerkenraad aan de gemeente is voorgelegd. Het betrof de verschillende problemen die op dit moment spelen in de gemeente. De slinkende financiën, het dreigende tekort aan ambtsdragers en de pensionering van onze predikant. De kerkenraad heeft de reacties van de gemeente meegenomen. Als reactie op deze gemeenteochtenden heeft de kerkenraad besloten om tijdens deze gemeentemorgen met de gemeente te spreken over de samenwerking met de protestantse gemeente Langweer.

Allereerst kwam er vanuit de protestantse gemeente Langweer een verzoek om in de wintermaanden gezamenlijke kerkdiensten te organiseren. Hierbij werd de cyclus voorgesteld van 1 zondag in Langweer en 2 zondagen in Op 'e Noed. Deze cyclus zou beginnen op startzondag en daarna doorlopen tot de eerste zondag van mei. Dit voorstel zorgt ervoor dat er minder ambtsdragers, organisten en kosteren nodig zijn om de kerkdiensten te organiseren. Op de gemeentemorgen kwam naar voren dat de gemeente dit wel een goed voorstel vond maar zich wel afvroeg of de cyclus ook 1 om 3 kerkdiensten zou kunnen. Dit laatste betekent dat er alsnog een grote druk komt te liggen bij de vrijwilligers van onze gemeente. De kerkenraad neemt dit mee naar de vergadering.

Daarna werd het formulier "kerk in kaart" uitgedeeld. Dit formulier is gemaakt door de landelijke kerk en geeft inzicht in de stand van zaken in de gemeente; hoe is het nu en hoe verwacht men dat het over 8 jaar zal zijn.

Tijdens de gemeentemorgen gaven de aanwezigen aan niet genoeg tijd te hebben om dit in te vullen. Dit formulier is meegegeven naar huis waarna er 35 formulieren terug zijn gekomen bij de kerkenraad. De uitkomst van de ingevulde formulieren is dat men inziet dat er iets moet gebeuren, maar men weet niet zo goed hoe dit aangepakt moet worden. Ook werd aangegeven dat het moeilijk is om over de toekomst te speculeren.

Het derde punt van de gemeentemorgen was spreken over fuseren. Op dit moment zijn we zeer tevreden over samenwerking met de protestantse gemeente Langweer. Het verlicht ons in de taken die we moeten uitvoeren. Maar gezien de zorgen die op dit moment spelen in onze gemeente is er meer nodig dan de maatregelen die we nu al treffen. De gemeente gaf aan open te staan voor een fusie met de protestantse gemeente Langweer.

Ook werd gesproken over een fusie met een derde partner, een fusie met de protestantse gemeente Langweer en met nog een gemeente. Er is nog geen contact gelegd met een derde gemeente. Een fusieproces kost veel tijd, energie en

geld. We willen niet van de ene in de andere fusie belanden. Misschien is in één keer fuseren in een groter verband wel beter. Bovendien hebben we op dit moment nog veel te bieden voor een andere, grotere gemeente namelijk ambtsdragers, vrijwilligers en een predikant. We moeten een grotere gemeente immers wel iets te bieden hebben. De gemeente staat niet negatief tegenover dit idee maar heeft nog veel vragen. De kerkenraad gaat aan de slag en neemt de opmerkingen van de leden in beraad.

### Bijeenkomst Pastoraatsteam



Sinds een paar jaar werkt onze gemeente met een team van bezoekers en drie ouderling-coördinatoren die ervoor zorgen dat onze oudere of zieke leden een bezoeker toegewezen krijgen. We kwamen deze keer met 15 bezoekers bij elkaar. In totaal zijn er meer dan 20 bezoekers.

Tijdens de bijeenkomst spraken we met elkaar over de ervaringen in het bezoekwerk. Die zijn positief, zowel voor degenen die bezocht wordt als voor de bezoeker.

Elke bijeenkomst van het pastoraatsteam is er een leermoment, bij voorbeeld door een instructiefilmpje over wat je wel of niet kunt zeggen als je op bezoek bent. Deze keer doen we het anders: In tweetallen interviewen de bezoekers elkaar. De vragen die ze elkaar stellen zijn: Wat betekent het bezoekwerk voor jezelf? en: Wat betekent het voor de ander als je op bezoek komt?

Na het korte interview schrijft de interviewer op een groene post-it twee kernwoorden die in het gesprek voorkwamen. Vervolgens draaien we de rollen om en wordt de ondervraagde interviewer.

De post-its worden in een getekende boom gehangen. Ver-

volgens krijgen de bezoekers nog een oranje post-it waarop ze kunnen schrijven wat er nog beter kan in het bezoekwerk.

Kernwoorden op de eerste vraag 'Wat levert het jezelf op?': aandacht (in wisselwerking, aandacht voor de ander, maar ook aandacht voor de bezoeker zelf) - dankbaarheid dat je dit kunt doen – bewustwording – voldoening – gezelligheid- vertrouwen dat de mensen je geven (alles wat ze je toevertrouwen, ook heel persoonlijke dingen. Dat is heel bijzonder)- verbinding.

Op de oranje Post-its antwoorden op de vraag 'Wat kan er beter?' staat onder anderen: Als het goed is, dan hoeft het niet beter – aandacht van de kerk is belangrijk - ook buitenkerkelijken hebben aandacht nodig.

Tot nu toe kwamen we eens per half jaar bij elkaar. We besluiten voortaan eens per jaar bij elkaar te komen. De lijntjes zijn kort: de bezoekers kunnen met de ouderlingen of predikant snel en gemakkelijk contact zoeken.

*Greta van der Meer, Jikke de Jong en Gerda Keijzer*



## VAN DE KERKRENTMEESTERS

### **Algemeen**

In deze rubriek houden wij u op de hoogte van het werk van de Kerkrentmeesters.

Dit gaat over het geld en goed van uw kerk: het geld dat binnenkomt aan bijdragen e.d. en het geld dat er uit gaat aan pastoraat, onderhoud kerkgebouwen en de kosten van het houden van kerkdiensten. Mocht u/jij vragen hebben, of is niet duidelijk: vraag het ons!

### **Jaarcijfers 2024**

De jaarcijfers van 2024 zijn door de kerkenraad vastgesteld. Hieronder vindt u de verkochte weergave van de baten en de lasten. Het volledige rapport ligt ter inzage bij de voorzitter Reitze Sybesma. Graag wel even een afspraak maken via 06-51249180, of reitze777@gmail.com. Op verzoek kunt u ook een exemplaar in PDF-formaat ontvangen. Doe maar even een berichtje en het wordt geregeld.

### **Kerkbalans**

De actie kerkbalans is weer achter de rug. Met behulp van een groot aantal vrijwilligers zijn de formulieren rondgebracht en weer opgehaald. Alle vrijwilligers: hartelijk dank voor jullie inspanning!

Met minder leden blijft de totaal toegezegde bijdrage ongeveer gelijk aan het vorige jaar. Dat betekent dus dat er gemiddeld per lid meer bijgedragen wordt. Dat is erg fijn, ook voor onze gemeente geldt natuurlijk dat de kosten met de inflatie meestijgen.

### **Klokkenstoel Doniaga**

Als alles volgens plan verloopt zal de klokkenstoel in september hersteld worden. We zijn druk bezig om bij de diverse organisaties subsidiegelden los te peuteren.

### **Toren Tjerkgaast**

Deze toren is eigendom van de gemeente De Fryske Marren. Op dit moment wordt er groot onderhoud aan uitgevoerd. Dat moet klaar zijn voordat de vleermuizen weer actief worden.

### **Pinkstercollecte**

Wij willen alvast de Pinkstercollecte 2026 bij u onder de aandacht brengen. De opbrengst van deze collecte komt geheel ten goede aan het pastoraat in onze eigen gemeente 'Op e Noed'. Het helpt ons om 'Noed' voor elkaar te hebben; zorg voor en omkijken naar elkaar.

In de volgende Geschakeld zit weer een flyer voor de Pinkstercollecte.

### **Wijkindeling:**

Wijk 1	Vacant (1a) en Anne Snijder (1b)
Wijk 2	Johannes de Jong
Wijk 3	Sint de Boer (3a) en Hendriekje Sybesma (3b)
Wijk 4	Hendriekje Sybesma (4a) en Geja van Koten (4b)
Wijk 5	Vacant
Wijk 6	Reitze Sybesma
Wijk 7	Vacant

**Verkort Overzicht**

	Begroting 2024	Rekening 2024	Rekening 2023
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	4.000	3.880	2.801
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	4.030	17.976	12.379
Opbrengsten levend geld	84.000	90.101	90.473
Door te zonden collecten en giften	3.970	-	6.461
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	7.934	9.825	9.830
<b>Totaal baten A</b>	<b>103.934</b>	<b>121.782</b>	<b>121.944</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen	42.434	43.323	39.921
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	40	1.315	3.014
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	89.320	84.612	82.406
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	9.000	18.888	26.988
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	5.880	6.814	6.533
Salariissen en vergoedingen	7.310	8.380	7.080
Kosten beheer, administratie en archief	21.490	18.825	18.545
Rentelasten/bankkosten	4.350	1.425	3.080
Diaconaal werk regionaal/landelijk	-	5.817	-
Attracten door te zonden collecten en giften	3.970	-	6.461
<b>Totaal lasten A</b>	<b>183.794</b>	<b>188.957</b>	<b>194.058</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-79.860</b>	<b>-65.175</b>	<b>-72.114</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	24.800	29.807	56.464
Incidentele lasten	-24.500	-35.369	-38.539
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>300</b>	<b>-5.562</b>	<b>17.925</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-79.560</b>	<b>-70.737</b>	<b>-54.189</b>

**MUTATIES**
**Binnengekomen:**

Vanuit Sneek: Dhr. M. de Jong en Mevr. M.P. de Jong-Wijnia,  
 Stationsstraat 3, 852 1JT SINT NICOLAASGA  
 Vanuit Sondel: Dhr. J.A. Talsma, Strjitwei 24, 8522 ML TJERKGAAST  
 Vanuit Wijckel: Dhr. J.C. Baart, Spannenburgerdyk 3 8522  
 MP TJERKGAAST

**Binnenverhuizing:**

Mevr. T.T. Hoekstra, Bramerstraat 33 naar Venusstraat 15,  
 8521 LT SINT NICOLAASGA

**OMZIEN NAAR ELKAAR**
**Bloemengroet vanaf 18 januari 2026**

18-01 Oecumenische dienst: Jan Dijkstra, Karin Woudstra,  
 Pieter Bergsma, Doniahem  
 25-01 Jelle de Vries  
 01-02 Echtpaar De Boer  
 08-02 Katharina de Vries  
 15-02 Aukje de Jong  
 22-02 Mevr. Chr. Osinga  
 01-03 Antje Eliveld  
 08-03 Froukje Boersma  
 15-03 Dhr. J. Boelsma

# Herdenking- & bevrijdingsconcert

**RK kerk Sint Nyk**

**4 mei 2026**  
 aansluitend op herdenking

**Gratis toegang**

collecte voor de onkosten

**RK Koor  
Sint Nyk**



VOCAAL ENSEMBLE  
**CANTABILE**

**CRESCENDO**  
 IDSKENHUIZEN  
 SINDS 1947

## ADRESSEN

<b>Predikant:</b>	Ds. Aart Veldhuizen, Legebuorren 67, 8525 GX Langweer. <a href="mailto:aart.c.veldhuizen@gmail.com">aart.c.veldhuizen@gmail.com</a>	Tel. 06 - 107 021 65
<b>Ouderling scriba:</b>	Geertje Minnee-Schalkers, Lyts Dykje 14, 8525 GC Langweer <a href="mailto:scriba@kerkLangweer.nl">scriba@kerkLangweer.nl</a>	Tel. 0513 - 499 248
<b>Overige ouderlingen:</b>	Helma van Tongeren-Waschkiewitz	Tel. 06 - 110 923 17
<b>Diaconie administratie:</b>	Tineke Hilverda, Stevenshoek 25, 8525 EK langweer <a href="mailto:diaconie@kerkLangweer.nl">diaconie@kerkLangweer.nl</a> Banknummer: NL07.RABO.0334.7030.85	Tel. 06 - 202 333 82
<b>Overige diakenen:</b>	Geertje Brinksma	Tel. 06 - 155 260 48
<b>Kerkrentmeesters:</b>	Voorzitter: Reinoud de Boer Marten Klaas Brinksma, Doumastate 17, 8525 HA Langweer <a href="mailto:beheer@kerkLangweer.nl">beheer@kerkLangweer.nl</a> Banknummer: NL67.RABO.0334.7007.44	Tel. 06 - 372 745 03 Tel. 06 - 108 502 22
<b>Ledenadministratie:</b>	Grietje de Boer-Faber, Langwarderdijk 7, 8525 DP Langweer	Tel. 06 - 235 564 68
<b>De Hoekstien:</b>	Beheerder: Pietie Wildschut-v.d. Meulen, Lyts Dykje 34, 8525 GC Langweer <a href="mailto:pietiewildschut@hotmail.com">pietiewildschut@hotmail.com</a>	Tel. 06 - 129 569 47
<b>Kosterpoule:</b>	Coördinatie: Marten Klaas Brinksma	Tel. 06 - 108 502 22
<b>Redactie kerkblad:</b>	Aukje de Jong-de Jong, It Boerein 2, 8523 NX Idskenhuizen Geertje Minnee-Schalkers <a href="mailto:kerkblad@kerkLangweer.nl">kerkblad@kerkLangweer.nl</a>	Tel. 0513 - 853 637 Tel. 0513 - 499 248 Tel. 0513 - 431 407
<b>Website:</b>	Els Theel-Handgraaf Aukje de Jong- de Jong	Tel. 0513 - 436 900 Tel. 0513 - 853 637
<b>Website PG Langweer:</b>	<a href="http://www.kerkLangweer.nl">www.kerkLangweer.nl</a>	

## COLOFON GESCHAKELD

### Redactie

Alie Runia, Aukje de Jong-de Jong, Gerda Keijzer en Geertje Minnee-Schalkers

### Inleveren kopij

Alie Runia  
Lytse Buorren 19  
Idskenhuizen  
[alierun58@gmail.com](mailto:alierun58@gmail.com)

Aukje de Jong-de Jong  
It Boerein 2  
8523 NX Idskenhuizen  
[aukjesint@gmail.com](mailto:aukjesint@gmail.com)  
(0513) 853 637

Geertje Minnee-Schalkers  
[kerkblad@kerkLangweer.nl](mailto:kerkblad@kerkLangweer.nl)  
(0513) 499 248

### Vormgeving

Anita Spijksma  
[anitaspijksma@gmail.com](mailto:anitaspijksma@gmail.com)

### Druk

Flyer Print - Joure

*Inleveren kopij*

*maandag 18 mei 2026 voor 12.00 uur!*

## ADRESSEN

<b>Prot. gem. Op 'e Noed</b>	Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga (NIET voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen) <a href="mailto:info@pkn-openoed.nl">info@pkn-openoed.nl</a> , <a href="http://www.pkn-openoed.nl">www.pkn-openoed.nl</a> IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. Protestantse gemeente Op 'e Noed	
<b>Predikanten</b>	Ds. Gerda Keijzer, Klaver 32, 8271 DL IJsselmuiden <a href="mailto:stoel-keijzer@planet.nl">stoel-keijzer@planet.nl</a> Ds. Aizo Wiebenga, Slufter 7, 8602 DA Sneek	06 - 826 949 98 0515 - 439 565
<b>Voorzitter</b>	Greta van der Meer, Heide 1, 8521 DE St. Nicolaasga <a href="mailto:meergreta@hotmail.nl">meergreta@hotmail.nl</a>	06 - 224 753 53
<b>Scriba</b>	Jannie van Koten, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuizen <a href="mailto:scriba@pkn-openoed.nl">scriba@pkn-openoed.nl</a>	(0513) 43 14 75
<b>Kerkelijk Bureau</b>	(voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen) Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga <a href="mailto:pdirksen@kpnmail.nl">pdirksen@kpnmail.nl</a>	(0513) 43 10 89
<b>Kosters</b>	<u>Idskenhuizen</u> : contactpersoon: Wico Koolstra, De Spoarbyls 10, 8521 DK St. Nicolaasga , <a href="mailto:w_koolstra@hotmail.com">w_koolstra@hotmail.com</a> <u>St. Nicolaasga</u> : contactpersoon: Pieter Dijkstra, Dobbeleane 56, 8521 KR St. Nicolaasga, <a href="mailto:pieter-renske@hotmail.com">pieter-renske@hotmail.com</a> <u>Tjerkgaast</u> : Bottje Hoogeveen, Gaestdyk 54, 8522 MX Tjerkgaast <a href="mailto:keesenbottje@outlook.com">keesenbottje@outlook.com</a>	06 - 204 581 02 (0513) 43 11 62 (0514) 53 13 48
<b>Beheerder kerk Idskenhuizen</b>	Tjitske van Koten-Dijkstra, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuizen <a href="mailto:vankoten@home.nl">vankoten@home.nl</a>	(0513) 43 14 75
<b>College van Kerkrentmeesters</b>	<u>Voorzitter</u> : Reitze Sybesma, Heide 2, 8521 DG Sint Nicolaasga <a href="mailto:reitze777@gmail.com">reitze777@gmail.com</a> <u>Penningmeester</u> : Pieter Bergsma Een vraag of opmerking voor penningmeester Pieter Bergsma moet gestuurd worden naar: <a href="mailto:facturenkerkrentmeesters@pkn-openoed.nl">facturenkerkrentmeesters@pkn-openoed.nl</a> Facturen moeten gestuurd worden naar: <a href="mailto:facturen@pkn-openoed.nl">facturen@pkn-openoed.nl</a> IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. protestantse gemeente Op 'e Noed	06 - 512 491 80
<b>Pastoraat</b>	<u>Contactpersoon</u> : Jikke de Jong, Bramerstraat 25, 8523 NE Idskenhuizen	06 - 300 981 60
<b>Diaconie</b>	<u>Voorzitter</u> : AnnaMirjam Hoekstra, Bramerstraat 33, 8523 NE Idskenhuizen <a href="mailto:annamirjam@outlook.com">annamirjam@outlook.com</a> <u>Penningmeester</u> : Joke Pander IBAN: NL60RABO0334700191 t.n.v. diaconie Op 'e Noed	
<b>Jeugdwerk</b>	<u>Contactpersoon</u> : vacant	
<b>Administratie begraafplaatsen</b>	Wessel Spijker en Anita Spijksma Postbus 44, 8520 AA Sint Nicolaasga t.a.v. Begraafplaatsen <a href="mailto:begraafplaats@pkn-openoed.nl">begraafplaats@pkn-openoed.nl</a> , <a href="http://www.begraafplaatsen-openoed.nl">www.begraafplaatsen-openoed.nl</a> IBAN: NL22.RABO.0359.5711.90 t.n.v. begraafplaats prot. gem. Op 'e Noed	06 - 492 828 91 (ook Whatsapp)
<b>Geschakeld</b>	Contactpersoon: Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga <a href="mailto:pdirksen@kpnmail.nl">pdirksen@kpnmail.nl</a> IBAN: NL02.RABO.0334.7970.71 t.n.v. kerkblad Geschakeld	(0513) 43 10 89
<b>Ontmoeting</b>	Alie Runia, Lytse Buorren 19, 8523 NL Idskenhuizen <a href="mailto:alierun58@gmail.com">alierun58@gmail.com</a>	(0513) 43 24 98
<b>Beamteam</b>	Alex van der Wal, Dobbeleane 59, 8521 KS St. Nicolaasga <a href="mailto:alexenkarin@delta.nl">alexenkarin@delta.nl</a>	06 - 212 843 56